

Nguyễn Ngọc Tư

Giao Thừa

Dã thấy mấy vạt hoa vàng lòe xòe, đã thấy những trái dưa hấu bóng mẩy thẫm xanh chất tầng tầng trên chợ. Thế là Tết thật rồi! Tết cứ làm người ta nao lên nôn nóng ngóng chờ, rồi lại nuôi tiếc cho tuổi xuân qua. Chợ Tết chạy dọc theo các vỉa hè quanh ngã năm, bán toàn dưa với họa Vô tình chõ Đậm bán đối diện với khu nhà đẹp nhất, cao nhất và sầm uất nhất thị xã. Sau lưng, cách một lớp chì gai oặt queo là một bãi cát trống, cỏ xanh theo gió chạy lúi ríu tung triền, tung triỀn mải miết. Cánh bán dưa ra chợ từ 20 tháng chạp, chở từ sáng tới khuya, hịch hụi Lúc nghỉ mệt tay chống hông ngó qua Những ngôi nhà cao Những bảng hiệu sắc sỡ. Đèn đủ thứ màu Sang quá. Người ta đợi tết để trang hoàng cho thật đẹp, mà càng đẹp thì cánh bán dưa trong ruộng ra càng buồn. " Biết chừng nào mình xây được cái nhà cõi đó hen?" . " Bán dưa, làm ruộng cõi 40 năm" . " Giờ hoài, cõi đó thì xuống lỗ rồi còn gì" . " Ừ" ...

Chõ Đậm ngồi dưới tán cây còng bị tia nhánh chõng chơ như bàn tay cụt. Bên trái là vạt bông của ông Chín từ miệt Sa Đéc xuống. Và chỉ Đậm là ngồi bán một mình chứ người ta chõng vợ đùm đè, xoong nồi lủ khủ. Ngày đầu cô chất dưa chưa khéo, dưa cứ ý mình tròn, lăn long lóc ra đường. Dưa lăn, người hì hục đuổi theo Xe cộ giáp Tết đông nghẹt, người ta cười, người ta cắn nhǎn. Tui cực trào lên như người ta nhận cái thùng vô lu nước đầy Đậm lầm lũi khóc nghẹn. Đậm 29 tuổi, hơi đen, trên khuôn mặt lam lũ còn sót lại chút duyên ngầm. Chưa thấy chanh chua như đã từng quen chợ. Lúc chở dưa

ra, có anh chàng trẻ tuổi cao lồng khồng, nước da đen lùi, lúc cười chỉ thấy hơi hói hàm răng, chạy tới làm giúp. Kéo tấm ni-lông che nắng, chặt mấy cây chuối đem ra bao lại cho dưa khỏi lăn, anh chàng cũng giúp. Đậm nắng nặc bão thôi đi, anh chàng cãi cỏ: " Tôi tiếp cho, có sao đâu" . Quần anh chàng lấm nhứt, tóc bù xù đỏ quạch như rẽ vú sữ Già Chín bán bông thắc mắc:

- Con gái ơi! Bác thấy thẳng đó hiền khô hè, ai vậy

Đậm bảo:

- Tên Quý, chạy xe lam, ở xóm thoi, bác à.

- Chà, giỏi, tốt thiệt. Làm hăng vạy tính kiếm tiền để cưới vợ hả?

Anh chàng nghe lóm, cười chéo mắt:

- Có ai đâu mà cưới, bác.

Ông Chín cười khà khà, vuốt chòm râu cụt ngắn.

Cái nắng xuân kỳ lạ, không gay gắt đỏ, không nhàn nhạt như nắng chiều hè mà vàng thăm thiết như màu bông sao nhái Bắc lồng lộng lẫy qua từng ngọn cổ sau chợ, mang theo mù mịt cát. Mặt mũi đầu tóc Đậm lúc nào cũng nham nhám như hột me rang cát. Người ta quần là áo lượt kìn kìn chạy qua mà chợ dưa với hoa vẫn chưa sôi động. Năm nay dưa trúng mùa cả núi vầy ăn gì cho hết. Người ta nán đợi tới ngày rước ông bà, lúc đó coi dưa có rẻ hơn bây giờ không. Những người bán ngồi chéo queo, buồn teo Bông vạn thọ, bông cúc trái nết nở bung tùng khóm, lái bông than như bọng: " Năm nay chắc thua rồi" .

Đậm bắt chước cánh lái dưa xóm Vầm Xáng, đi chợ mua xấp liền dán dưa cho bắt mắt khách, tiện thể mua cho bé Lý bộ đồ. Mứt gừng, mứt dừa ở nhà má làm rồi để coi mua gì thêm. Má thì thích bánh ngọt. Con út thích cắn hột dưa, Đậm mua mỗi thứ vài trăm gam. Về khui ra thấy bộ đồ bé Lý hơi lớn, nhưng không sao, lớn thì mặc tới năm sau Già Chín hỏi: " Đồ ai mà bảy ôm

áp vậy" . Đậm bảo của con gái con. Hỏi thêm một chút về ba của đứa nhỏ, Đậm cúi mặt thưa: " Không có" . Nghĩa là không có. Ông Chín không phăng tới nữa Ông già rồi, lăn lộn trên đồi, ông biết chắc có chi làm lỡ. " Con lầm lỡ tới mức phải bỏ nhà đi luôn đó, bác Chín à. Tới lúc ba con buồn rồi chết, má mới rước con về. Bây giờ, có cực khổ thế nào con cũng ráng chịu, miễn sao năm tháng cuối đời má con vuị Mì, chắc bù bi nhiêu cũng không đủ" .

Sau này, Đậm mở lời Giọng Đậm khao khaø Cô thấy mình giống như cỏ ven đường, người ta đi qua đạp, đi lại đạp vẫn ngoi lên sống, sống cỗi cắn.

Những mùa lam lũ. Những mùa cực nhọc. Một mình chόng chọi Đàn ông con trai coi được một chút mới lòng vòng ở ngoài đã nghe thiên hạ rầm lên: " Thú gái hư đâm đầu vô làm gì" . Ai mà muốñ, chỉ tại còn nhỏ, thấy gió yêu gió, thấy hoa yêu hoa, đam mê bồng bột. Nghĩ mình học chưa tới đâu nhưng là học những bài học bự nhất, đắt nhất. Đêm đi đêm lại chỉ còn Quí, khi biết được còn mỗi Quí thì Đậm đã sấp 30. Nhà Quí ở Lung Giữa, Quí gửi xe sân nhà cộ Làm một vài chuyện nhỏ như chờ Đậm đi chợ không lấy tiền, tiếp Đậm cát cái nhà củi... thì cho là có qua có lại đị Nhưng ánh mắt Quí ngày càng nồng nàn trói buộc, bắt Đậm phải day dứt giữa nỗi khát khao và tủi hổ. Quí trai tơ, chưa vợ, lại nhỏ hơn Đậm gần 4 tuổi! Nhưng Quí tốt quá, rất tốt. Má Quí già rồi, than với Đậm hoài, có một mối trong Nhà Phấn Ngọn, coi được lăm, vạy mà biểu thằng Quí cưới vợ mà nó hổng nghe, làm như nó còn chờ ai đâu

Thời gian bị người ta chờ kĩ kịt đị Khiếp, mới đó đã 29 Tết. Bánh mứt, dưa hành, quần mới, áo mới như nước tràn lên phố. Đây là một thời điểm rộn rịp nhất, phơi phói nhất trong năm. Tết này không có 30, 29 rồi tới mùng một, như người ta bước hụt, thấy thiếu một ngày! Những khóm vàng hoa của ông Chín nở sớm từ 24, 25 đã ngả màu vàng sậm. 4 giờ sáng, ông đi qua bên kia đường gánh nước về tưới, than: " Thời tiết năm nay kỳ cục quá" ông vẫn

điều thuốc, phà khói bảo: " Con biết không, nghề bán bông tết cũng như bán lồng đèn Trung thu, qua rằm tháng 8 có cho người ta cũng không thèm lấy Buôn bán kiểu vậy như con gái có thì, qua rồi, khó lăm..." Ông nói tới đây, thấy Đậm ngẩn đầu ngó sao muộn, ông thôi không nói nữa Đậm nhớ con gái quá. Nghe Quí đem đồ về lại đem tin ra bảo: " Bộ đồ bé Lý mặc vừa lăm, nó đòi ra với Đậm. Buôn bán như vậy cực quá, chở nó ra đây, tội nghiệp..." . Rồi Quí bảo mó bông mồng gà Đậm gieo sao mà khéo quá, bông đỗ bông vàng trổ ngay Tết.

Đó là lúc chờ sáng, còn rỗi rãi xé dura mòi nhau, chứ ngày 29 là một ngày tất bật, nói theo dân đá banh là thắng với thuạ Người mua xúm xa xúm xít. Mới một buổi đã lử lả, Đậm một mình phải coi trước coi sau Tưởng dưa hấu đắp đập ngăn sông mà đã vợi đi quá nửa Nhung chắc phải đợi cho tới giao thừa Người ta chờ tới đó sẽ rẽ nữa Chạy xong mấy chuyến xe buýt sáng, chiều Quí lại giúp. Từ bến xe lam lại đằng chợ chừng 100 m. Quí kêu: " Có ai mua nhiều, Đậm hứa đi, tôi chờ tới nhà cho" . Đậm thấy vui, phần thì bót lo dưa é, phần thấy nao nao trong lòng. Cái không khí đẹp thế này, ám thế này, không vui sao được. Quí hỏi: " Nhà Đậm có gói bánh tết không?" . Đậm hỏi lại: " Có, mà chỉ" . " Tôi cho, má tôi gói nhiều lắm" . Quí mặc áo đứt mất tiêu cái nút trên, lộ ra mảng ngực ráp nắng. Trong Đậm nhiều khi dậy lên một cái gì rung rức khó tả, chỉ mong nép đầu vào đó để quên nhoc nhăn, để quên nỗi cô độc lùi lùi trong đời

Lúc ngẩn lên được đã năm mới mất rồi Nghe được tiếng trống giao thừa vọng về từ trung tâm thị xã. Ở đó có một lễ hội thật tung bùng. Ông Chín đốt 6 nén nhang, chia cho Đậm nửa, biếu: " Con cúng giao thừa đị Cầu an khang, sức khỏe, cầu năm tới giàu hơn năm nay" . Mùi nhang thơm trong gió sực lên mũi Đậm một nỗi nhớ nhà. Dù đây về đây chưa tới một tiếng đi xe ở chợ, người muốn về trước giao thừa thì đã bán thốc tháo để về. Những

người còn lại cũng cố dọn dẹp làm sao mùng một có mặt ở nhà, pha bình trà cúng tổ tiên. Ông Chín đứng chỉ huy cho con trai ông bưng mươi chậu hoa còn lại lên xe hàng, quyền luyến: " Hồi nãy con tặng bác dưa ăn, giờ bác tặng lại cho con với cậu nhỏ hai chậu cúc đại đóa này Năm tới, bác có xuống không biết được ngồi gần cháu như vậy không. Cha, đây về Sa Đéc chắc phải nhâm nhi dài dài cho đỡ buồn quá" .

- Dạ, bác về mạnh giỏi, ăn Tết cho thiệt vui

Đậm vén tóc, cười, thấy thương ông quá. Ông Chín leo lên xe còn ngoắc Quí lại nói thì thào: " È cậu nhỏ, tôi nói cậu nghe, ông bà mình có câu: Ra đường thấy cánh hoa rơi Hai tay nâng lấy, cũ người mới ta Mạnh dạn lên, cậu thương con gái người ta mà cà lơ phát phơ thấy rầu quá. Cháu Đậm, thấy vậy mà như trái dưa, xanh vỏ đỏ lòng" . Nói rồi xe vọt đi, mấy người nữa lên xe vỗ vào thùng xe thùm thùm như gửi lại lời chào tạm biệt. Khỏi xe xoắn ra từng ngọn tròn tròn như con cúi Đậm lui cui quét dọn chỗ của mình, hỏi:

- Ông Chín nói gì vậy

- Đâu có gì - Quí cười bối rối

- Về nghen, chạy xe chất đồ chở về. Biểu Quí đứng chờ mà không nghe, vì tôi mà ngày nay Quí bỏ mấy mối xe, uổng quá.

- Đâu có gì còn 31 trái dưa..

- Tôi tặng Quí chục trái ăn dài dài

Quí cười :

- Nhà tôi đơn chiếc, có mấy người đâu, ăn gì nhiều vậy

Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy về phía đại lộ. Lễ hội giao thừa vẫn chưa tan, chưa muôn tan. Người ta vẫn muôn cùng nhau đi hết Tết này Một vài anh bạn trẻ chạy xe qua, gọi Đậm: " Nhanh lên chê ơi, trễ rồi Tết đâu có đợi" . Lúc Đậm lên xe thì đã qua lâu giao thừa, Đậm ngồi đằng trước ngang với Quí. Xe ra khỏi thị xã, con đường nhỏ lại, vắng hoe Đậm ngoái lại nơi cô

từng ném sương, ném nắng, nghe gió. Những đóa cúc sau sàn xe rung rinh những sắc màu rực rõ. Quý bảo:

- Đậm biết cúc đẹp gì không?

Đậm lắc đầu Quý cười:

- Lòng chung thủy " Diệp bát ly chi, hoa bát ly dài" .

- Ai nói với Quý vậy

- Bác Chín. Năm tới, tôi trồng cúc đi bán với Đậm nghen.

Đậm muốn cười, rất muốn cười mà sao nghẹn lại! Làm sao vượt qua những trở ngại trong lòng người! Hai bên đường rập ròn hoa dại. Những đống lửa rơm còn nghi ngút khói, bọn trẻ coi lên khoe áo mới rồi mòi mòn đi ngủ.

Quí cho xe chạy thật chậm, nghe gió thổi qua lỗ tai lạnh quanh. Lạnh như khoảng chiểu nửa đêm. Quý chạm tay vào, tượng lên một nỗi nhớ ròn ròn lúc mờ lúc tỏ. Những nỗi nhớ phơ phất mái tóc một người, đôi mắt một người, dáng dấp một người. Đến tinh dậy vẫn còn bồng bềnh như khói Quý nhìn Đậm, ánh nhìn rất lạ. Anh không biết vì một nỗi gì mà tới bây giờ anh chưa nói lời thương với người ta. Anh không ngại đứa con, anh không ngại chuyện lỡ lầm xưa cũ, tuổi tác cũng không thèm nghĩ đến. Cô luống cuống khi thấy chiếc xe chạy chậm dần:

- à... ờ... Tết này nữa, Quý bao nhiêu tuổi rồi hả

Quí im lặng, dừng xe hẳn. Lúc này anh thấy cần nắm lấy bàn tay lạnh tái của Đậm, rất cần. Khi ấy giao thừa đã đi qua lâu, lâu lắm rồi nhưng rõ ràng vẫn chưa hết Tết. Mai là mùng một.