

BÚT TÍCH
CỦA
HÒA THƯỢNG
KIM CƯƠNG TỬ



CHÙA TRẦN QUỐC HÀ NỘI
P.L. 2534 D.L. 1990 ÂL CANH NGO



Cây bồ đề Tổng thống Ấn-độ Ra-giang-dra Pra-sat tặng.

BÚT TÍCH
CỦA
HÒA THƯỢNG
KIM CƯƠNG TỬ

CHÙA TRẦN QUỐC HÀ NỘI
P.L 2534 D.L.1990 Â.L. CANH NGỌ



Tượng Phật bằng đồng chùa Ngũ Xã, Hà Nội (*toàn thân cao 5m15*)

LỜI NÓI ĐẦU

Hòa thượng Kim Cương Tử, trụ trì chùa Trần Quoc (Hà Nội) là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng là đương kim đại biểu Quốc hội khóa VIII, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa IX và X, ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa II và III, ủy viên Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội khóa X và XI, ủy viên Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới thành phố Hà Nội. Hòa thượng đã được Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất.

Trong suốt thời gian gần sáu mươi năm xuất gia tu hành, Hòa thượng là một trong những bậc tôn túc giáo phẩm cao cấp tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng đã góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng phong trào Phật giáo ở Hải Phòng suốt hai mươi sáu năm liền lại ở Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi của mình, Hòa thượng luôn luôn góp phần không nhỏ vào việc đạo pháp đối với đời đoàn kết các tăng ni, Phật tử thành một khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp ngày sinh nhật lần thứ 76 của Hòa thượng, chúng tôi là đệ tử xuất gia chân thành sưu tầm và tập hợp một số bài viết của Người từ sau ngày giải phóng miền Bắc nước ta. Những bài viết này được chia làm bốn phần:

Phần thứ nhất gồm một số bài tham luận tại Đại hội Phật giáo, trả lời phỏng vấn của báo chí, nói chuyện với tăng ni, Phật tử...

Phần thứ hai là những bài khảo cứu về giáo lý sâu sắc và lịch sử Phật giáo nói chung, cả về việc chống mè tín dị đoan...

Phần thứ ba gồm các bài giới thiệu lịch sử một số chùa nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội và lịch sử của phong trào Phật giáo yêu nước ở Hải Phòng...

Phần thứ tư là một số thơ ca nói về tấm lòng yêu nước của người tu hành gắn việc đạo với việc đời...

Còn một số bài viết quan trọng khác của Hòa thượng đã bị thất lạc chưa lưu tâm được!

Hà Nội năm 1989
Đệ tử của Hòa thượng
THÍCH THANH NHÃ
cẩn bạch !



Chân dung Hòa thượng Kim Cương Tử

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG KIM CƯƠNG TỬ

Hòa thượng Kim Cương Tử tên thật là Trần Hữu Cung sinh ngày 16 tháng 10 năm 1914, tại xã Mỹ Thắng, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh.

Hòa thượng xuất thân trong một gia đình Nho giáo có truyền thống hiếu học và tin mộ đạo Phật. Ngay thuở ấu thơ, trước khi đến trường học tập Hòa thượng đã được cụ thân sinh truyền dạy cà chū nho liền quốc ngữ, lại thường được tham mưu cho đi thăm viếng chùa cảnh như chùa Hương Tích, chùa Đại v.v...

Vì đời mộ đạo hay tin đạo mộ đạo mà năm mươi chín tuổi (1933) Hòa thượng đã quyết chí xá tục xuất gia đầu Phật.

Năm hai mươi tư tuổi, ở Hà Nội, Hòa thượng đã từng tham gia thuyết pháp ở chùa Quán Sứ, vừa dạy học vừa học thêm. Hòa thượng đã đỗ thủ nhì trong khoa thi đầu tiên của trường trung học Phật giáo Bác kỵ, rồi tham gia nghiên cứu ở Viện Đông Bác Cổ và viết báo Duốc Tuệ cho Hội Phật giáo Chấn Hưng.

Trong thời kì vận động cách mạng của dân tộc, Hòa thượng là một trong những vị tu hành nhận thức đúng đắn việc đạo gắn với việc đời, với vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Khi có điều kiện, Hòa thượng luôn luôn ủng hộ giúp đỡ cách mạng.

Trước khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Hòa thượng đã về quê theo bản nguyện chí công vô tư, hóa gia vi tự, xây một

tòa Kim Cương bảo tháp trên đất hương hỏa của ông cha để lại. Từ trước chưa có chùa, bấy giờ người ta bắt đầu gọi chùa làng Mỹ.

Năm 1953, ở lại Hà Nội, Hòa thượng tham gia dạy ở trường trung học của Hội Phật giáo Bắc Việt và cố dạy ở một số trường lẻ ở Hà Nội, Hà Nam Ninh và Hải Phòng.

Hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954. Trong bối cảnh có tu sĩ hoang mang do luận diệu tuyên truyền mị dân, phản động của thực dân đế quốc và tay sai, Hòa thượng với lòng yêu nước và niềm tin ở Phật pháp, ở cách mạng, đã tinh tiến xây dựng phong trào Phật giáo yêu nước. Hòa thượng là một trong những người thành lập Ban đại diện Phật giáo Thủ đô và góp phần vận động xây dựng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam.

Với khả năng sẵn có, lại giàu kinh nghiệm phong phú và sâu sắc, Hòa thượng được Mật trận Tổ quốc cùng Ban đại diện Phật giáo Thủ đô bổ nhiệm xuống Hải Phòng gây dựng phong trào Phật giáo yêu nước ở đây. Suốt hai mươi sáu năm ở Hải phòng (từ năm 1957 đến năm 1983) Hòa thượng đã cống công lao to lớn trong việc xây dựng phong trào Phật giáo yêu nước, thành lập được sớm chi hội Phật giáo thống nhất Hải Phòng, trước khi các chi hội Phật giáo thống nhất của các địa phương khác trên miền Bắc ra đời.

Năm 1951 Hòa thượng đã làm trưởng Ban nghi lễ Tổng hội Phật giáo. Đến năm 1956 Hòa thượng làm trưởng Ban nghi lễ Phật giáo Thủ đô.

Năm 1981, nhân khi thống nhất Phật giáo cả nước, Hòa thượng liền tham gia Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng lại được cử làm trưởng Ban nghi lễ Phật giáo Trung ương, đồng thời dạy ở trường cao cấp Phật học của Trung ương Phật giáo.

Cuối năm 1982, trước khi trở về Hà Nội, Hòa thượng đã tham gia tổ chức Phật giáo Hà Nội, sau đó tham gia Mật trận Tổ quốc thành phố Hà Nội khóa X đến nay là khóa XI.



Tòa tháp thờ Phật tại chùa Kim Cương

Do trọng trách của mình và sự điều động của Giáo hội Phật giáo Hòa thượng từ Hải Phòng trở về Hà Nội, trụ trì tại chùa Trần Quốc từ năm 1983.

Năm 1985, Hòa thượng được bầu làm Phó chủ tịch thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp đến là ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa II và khóa III. Do có uy tín và có công với dân, với nước Hòa thượng còn được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa IX và khóa X, đại biểu Quốc hội khóa VIII, ủy viên Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới Việt Nam thành phố Hà Nội.

Với những đóng góp to lớn của mình đối với cách mạng nước nhà, Hòa thượng đã được Hội đồng Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, ngày 16 tháng 12 năm 1985.

Hòa thượng được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân.

Hòa thượng đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử làm đại biểu, ba lần đi thăm các nước Liên Xô, Mông Cổ, Cam-pu-chia và tiếp xúc với Phật giáo các nước này, làm sáng tỏ đạo pháp nước nhà.

Năm 1989, tuy tuổi cao sức yếu, Hòa thượng vẫn thường xuyên chăm lo việc Đạo việc Đời. Người đã cùng tăng ni Phật tử và nhân dân chung tay tu tạo chùa Trần Quốc. Chùa cảnh đã, đang và sẽ sớm được tu tạo rung rinh tổ hào, xứng đáng là chốn tổ đình của Đạo Pháp, là di tích lịch sử và danh thắng lâu đời của đất nước ta.

Chùa Trần Quốc. Mùa sinh nhật

Hòa thượng lần thứ 76

Dệ tử của Hòa thượng

THÍCH THANH NHÃ

Bái phụng !

THAM LUÂN TẠI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO THỦ ĐÔ

ngày 8-10-1956

Thưa toàn thể hội nghị,

Kể từ ngày nước nhà định chiến ở miền Bắc, Phật giáo cũng như các tôn giáo khác cùng hòa nhịp với nhân dân tiến hành nhiệm vụ cùng cố miền Bắc, xây dựng Thủ đô, đấu tranh thống nhất nước nhà.

Thưa hội nghị!

Trước kia dưới chế độ cũ đạo pháp không thể phát triển bằng cách chính đáng sáng suốt lên được. Bởi vì chế độ ấy là chế độ phong kiến để quốc chỉ có đàn áp bóc lột nhân dân, chúng khéo bày những quỷ kế gian mưu xuyên tạc tôn chỉ của tôn giáo để lừa gạt, thu hút và bảo vệ quyền lợi cho chúng, làm giáo lý bị lu mờ khiến những người theo đạo dễ bị lầm đường lạc nẻo sinh làm điều trái đạo, hại đời. Cả từ sự tu hành, sự truyền bá đạo giáo cũng phức tạp lôi thôi, trả trộn những thuyết hoang đường tà ngoại.

Khác hơn ở dưới chế độ dân chủ cộng hòa thì không còn như thế nữa. Vì theo bước tiến của khoa học đã tìm ra những nguyên nhân sai lầm tệ hại trừ diệt nó đi, đã vạch rõ con đường chính cho mọi người nhận thấy chân lý sáng suốt của đạo mà noi theo cho nên ngày nay các tín đồ của nhà Phật cho đến các vị xuất gia tu hành đã thể lòng từ bi bình đẳng của Phật tổ chung tay cùng làm việc nghĩa, yêu nước, yêu dân như đấu tranh dành thống nhất độc lập

nước nhà, ký tên chống bom nguyên tử, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp bất luận lương hay giáo.

Nhờ Đảng và Chính phủ lưu tâm đến nền kinh tế toàn dân nâng cao tinh thần yêu đạo yêu nước, sự tín ngưỡng được đảm bảo tự do, chùa cúng được bảo toàn, người tu đạo được chiếu cố an toàn, đạo pháp được hộ trì chấn chỉnh. Ấy là trong thời gian ngắn mà có sự thay đổi khác xưa bao nhiêu, tuy là thời gian còn phải hàn gắn vết thương chiến tranh tàn phá. Đến nay các vị yếu nhân trong giới Phật giáo Thủ đô sốt sắng đạo tâm cùng ra công gắng sức vận động, lại được Chính phủ, Mặt trận, Ban tôn giáo và nhân dân giúp đỡ nên đã chính thức thành lập Ban đại diện Phật giáo Thủ đô chọn những vị Phật tử xứng đáng, có tài, đức, trí tuệ, chí tâm với đạo, yêu nước, yêu nhân dân xung vào Ban đại diện để đảm bảo công việc đạo duy trì Phật pháp, phục vụ Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Trong thế giới bất cứ ở nước nào tôn giáo lập lên cũng dựa vào nền tảng dân nước; vậy nước có thịnh thì tôn giáo mới thịnh, dân có yên thì tôn giáo mới yên, nước nhà có thống nhất, độc lập, tự do thì tôn giáo mới được thống nhất và xương long. Tổ quốc ta có tươi đẹp thì Phật giáo và các tôn giáo khác mới tươi đẹp được.

Vậy các vị trong Ban đại diện sau khi đã được tín nhiệm bầu lên tất nhiên hết sức cố gắng chăm lo bốn phương, hết lòng háng hái làm tròn nhiệm vụ để khôi phục lòng của tất cả giáo hữu đang tin tưởng và công ơn chính quyền, Mặt trận, Ban tôn giáo đã giúp đỡ.

Lại cùng đem công đức ấy báo ơn Phật tổ góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà.

BÀI PHÁT BIỂU TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Khóa IX kỳ thứ 8)

VỀ KINH TẾ - GIÁ CÁ

Chúng tôi nghĩ rằng ở chế độ ta, Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý thì Đảng chỉ huy mọi đường lối, chủ trương; nhân dân làm chủ, nhưng có thực sự làm chủ được và làm chủ cả kinh tế hay không? Chủ quyền về kinh tế của nhân dân như thế nào? Nhà nước quản lý, tất nhiên có những quản lý lao động, quản lý hành chính, quản lý kinh tế... Đối với kinh tế thì tính toán tinh vi đến "hạch toán kinh tế". Vậy khoa kinh tế từ cơ bản cho đến chi tiết thực hiện như thế nào, mà đến nay tình hình dân chúng ngày càng thêm rối ren phức tạp ?!

Chúng tôi thiết tưởng : nguyên nhân dẫn đến hậu quả như vậy, có thể một phần là bởi cách quản lý kinh tế chưa đúng với hiện trạng của nước mình hay thành phố mình, quản lý dở dang nửa vời, chưa được là quản lý kinh tế có sáng tạo, chủ động ; áp dụng không sát với tình hình thực tế xã hội nước ta hiện nay.

Thí dụ như phương thức phát triển nền kinh tế quốc dân, thì cứ lơ lửng ở giữa đoạn đường vừa kinh tế tập thể (kể cả quốc doanh) vừa kinh tế tư nhân tự phát, song song cùng tiến hành. Nói về hình thức tập thể thì cũng là tập

hợp các cá nhân mà thành, về tư nhân thì chiếm đại đa số, lại tùy khả năng điều kiện của mọi người chạy theo lợi nhuận vì cuộc sống kinh doanh theo ý muốn riêng của mình, phát triển không có chừng mực nào cả ; những phẩm vật sản xuất ra không cần bán cho Nhà nước, vì sợ được ít tiền, thành ra hàng ngoài cứ nhiều hơn, hàng trong, tư doanh trội lên, Nhà nước thì thiếu hàng hóa. Những thứ sản vật người ta làm được ra thì người ta cứ tự do nâng giá, nâng cao lên vô độ mỗi lúc một giá khác nhau miễn là đổ vào đầu những người tiêu dùng phải chịu đựng. Những sản phẩm từ người sản xuất đến tay người tiêu dùng, thường phải đi những chặng đường trải qua nhiều khâu trung gian, mỗi khâu lại thêm một bậc thang giá cả. Lại còn các con phe ra tay bóp nặn, lè náo tốc độ giá cả chặng tăng lên vùn vụt, dù các thứ hàng hóa có quy giá nhất định, cũng sẽ lại này sinh những tệ nạn phức tạp khác.

Trước kia có thời gian đối phó với tình trạng "Cấm chợ ngăn sông", tuy có tốt cho khi đó, nhưng nó lại bung ra nhiều cái quá mức, dì hại bừa bãi khó lường được mà ngăn chặn vĩnh viễn.

Giờ đây lại đến thời điểm bắt đầu thực hiện chủ trương "phát triển kinh tế gia đình", việc này rất có ích về sự giúp đỡ cho đời sống của nhân dân đang gặp khó khăn, nhưng cần phải tách rời ngay từ bước đầu, thận trọng sự hướng dẫn mới được. Nếu những vật phẩm làm ra nhiều mà Nhà nước không nắm được thì tình trạng nhập siêu hàng hóa kéo dài, nội hóa càng bị khủng hoảng.

Nước ta trước kia vốn là một nước nông nghiệp lạc hậu, nền sản xuất về công nghiệp chủ yếu là nghề thủ công, khi

được giải phóng là tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn Tư bản chủ nghĩa tất nhiên nửa chừng nó phải có nhiều sự phá ngang, theo tư tưởng lè lối làm ăn cũ, xuất phát từ đâu mới : tầm nhìn và trình độ, cùng với yêu cầu đòi hỏi bức thiết về đời sống của đại đa số người.

Từ khi sang chế độ mới, đã mấy lần đồng tiền của ta bị mất giá thay đổi bằng thứ tiền nào rồi sau cũng bị sụt, mỗi lần đổi tiền mới là mỗi lần nhân dân bị những đòn nặng nề về kinh tế, do đó họ lại càng lăn xả vào những ngón kiếm ăn khác, hòng gỡ lại sự thua thiệt đau đớn của họ. Được dangle chân lân đằng đầu, thi đua nhau những mánh khéo thủ đoạn vơ vét, làm cho giá cả thị trường càng đắt vọt lên, đấy là một điều sinh gay go nữa !

Các công nhân viên chức dù có được tăng lương nhưng cũng không chống đỡ được những đòn "kinh tế khủng hoảng" đánh vào.

Do ảnh hưởng bi quan tiêu cực chung quanh tác động, làm cho cả đến một số công nhân viên chức, có thể cả công an, bộ đội nữa, không vững lập trường quan điểm, cũng bị sa ngã, thoái hóa biến chất. Những kẻ xấu trong nhân dân vin vào đó nêu nạn tiêu cực xã hội càng tăng lên nhiều.

Tiền đã chạy vào túi, ẩn vào hòm tủ của các nhà dân, Nhà nước ít hàng hóa lưu thông trao đổi mà thu hồi tiền lại, cứ thu không kịp chi như thế mãi, sẽ đi đến tình trạng lạm phát, lạm phát là "khủng hoảng tiền tệ" !

Dù rằng Nhà nước (Nhà nước nhân dân) vẫn nắm trong tay những tài nguyên và tài sản lớn trong nước, nhưng tiền và vật giá quá chênh lệch nhau, cũng rơi vào hố "lũng đoạn kinh tế". Sao cho tài chính kinh tế - sinh hoạt xã hội đại thể đi kèm nhau thì mới có cơ văn hì, tình hình ổn định, giải

thoát sự bế tắc được.

Hà Nội là một thành phố vừa công nghiệp vừa nông nghiệp, lại là thủ đô đầu não của cả nước, cần phải thể hiện được sự ưu việt của chế độ ta về kinh tế - xã hội hơn hết và ngày càng tiến lên mới được.

Chúng tôi đề nghị với Hội đồng cũng như các cơ quan hữu trách nên hết sức chú ý về chủ trương đường lối lấy dân làm gốc, thể hiện tinh thần tư bản luận về vấn đề giao lưu hàng hóa, cùng với chính trị kinh tế học làm kim chỉ nam. Vì đó là những bộ phận nòng cốt cấu thành chủ nghĩa mà chúng ta đương thực hiện, vận dụng vào thực trạng nước nhà và thành phố hiện nay, quản lý tốt quan hệ sản xuất, quản lý chặt chẽ sản phẩm, hàng hóa và giá cả, khiến đường lối làm ăn của quần chúng có thể lãnh đạo được, thì mới có triển vọng đem lại tình hình bình ổn thị trường đời sống nhân dân ngày được tươi hơn. Hiện nay trong dân nước có nhiều thứ khủng hoảng nhưng tóm lại có ba thứ đáng kể là chính trị, kinh tế và xã hội, trong đó có khủng hoảng chính trị là trầm trọng nhất. Xin Hội đồng chú ý vào thứ khủng hoảng này.

VIỆC TU HÀNH Ở MIỀN BẮC

(Trả lời giới báo chí phỏng vấn Hòa thượng Kim Cương Tử)

Câu hỏi : P.V.

Trả lời của Hòa thượng : H.T.

P.V.: Thưa Hòa thượng, trước tiên là về pháp danh của Hòa thượng, nghe có hơi lạ với nhiều Phật tử ở miền Nam ?

H.T. (cười) : Khi tôi sang Mông Cổ gặp tổ chức ABCP, vị Tổng Thư ký Giu-de đã hỏi tại sao tên tôi không bắt đầu bằng chữ "Thích" như các vị tăng Việt Nam khác. Đó là vì tôi theo Mật tông, là học trò của đức Kim Cương Thượng sư, Kim Cương tử lại là quả cây Mát Trời, (Ru-dra-ak-sa) một thứ rất cứng rắn, Kim Cương Tử là đệ tử của Giáo thừa Kim Cương (Mật giáo)

P.V. : Hòa thượng xuất gia đã lâu ?

H.T. : Năm nay tôi 75 tuổi. Từ 15 tuổi đã có lòng mộ đạo. Đến năm 18 tuổi tôi quyết chí xuất gia. Sau khi thu đại giới và tốt nghiệp Trường trung học Phật giáo Bác kỵ (trường của Hội Phật giáo Chán Hưng mở) mà tôi thi chuyên về luật học ⁽¹⁾. Năm 1937 tôi đã dạy ở Trường Phật học Bác kỵ, tiếp đến thuyết pháp và thường viết bài cho báo Dược Tuệ. Đến kháng chiến chống Pháp, tôi cũng như mọi người,тан cư về nơi bưng biển. Sau khi kết thúc thời gian chống Mỹ, tôi được thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất.

Từ năm 1982, tôi từ nơi phụ trách Phật giáo Hải Phòng

(1) Luật : môn nói diễn của Phật giáo.

lại trở về Thủ đô Hà Nội, trụ trì chùa Trấn Quốc đến nay.

P.V. : Thưa Hòa thượng, chư tăng ni ngoài Bắc có đông không ? Tình trạng chùa chiền ra sao ?

H.T. : Tăng ni phía Bắc có khoảng 2.500 vị, Thủ đô Hà Nội có khoảng 600 vị, Hà Nam Ninh đông nhất có hơn 1.000 vị. Danh bộ tự viện chúng tôi chưa lập xong, không thể nói chính xác, nhưng ước lượng số chùa chiền nhỉnh hơn số tăng ni độ gấp rưỡi vì trải qua hai thời kỳ kháng chiến có chùa bị tiêu thổ, còn lại phần đông bị hư hại nhiều. Thường thì cứ "nhất tăng nhất tự". Những tổ đình nổi danh lâm tháng cảnh thì có đông người coi sóc hơn. Các chùa thường ở thế nào thì ô.

P.V. : Chư tăng ni miền Bắc sinh sống bằng cách nào ?

H.T. : Tự lực cánh sinh là chính. Chùa ở nông thôn bao giờ mà chả phải sản xuất. Nhưng nhân dân, tín đồ thấy chư tăng ni thường cũng sinh lòng công đức cúng dường. Ở nội thành, nội thị lộc lá cũng bái nhiêu hơn, nông thôn thì chả có mấy nhưng chùa nào có sẵn cây lưu niên hay rộng đất sản xuất thì đời sống khá.

P.V. : Việc tu bổ chùa chiền có được quan tâm ?

H.T. : Cố đấy, khi tôi về trụ trì chùa Trấn Quốc thì chùa đã hoang tàn nhiều. Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, có dự định sửa lớn nhưng chưa sửa. Tôi lo sửa những phương tiện cần thiết. Có cái thì cũng không có quyền sửa. Chùa tôi ở giữa hồ Tây. Khi dự định làm gì thì cứ thông báo lên, thập phương sẽ đến cúng dường góp sức. Cúng đến đâu sửa đến đấy. Hồi năm 1959 có Tổng thống Án Độ Po-ra-sát tặng nước ta một cây Bồ đề, là một nhánh của gốc Bồ đề mà Đức Phật đã ngồi tọa thiền và đắc đạo cách đây 25 thế kỷ. Năm ấy còn sinh thời Hồ Chủ tịch tự tay nhận cây, rước cây lên trồng ở Trấn Quốc. Đến nay đã 30 năm, cây mọc to cao, tỏa nhánh xum xuê. Năm ngoái tôi đã dựng một bia ghi lại lịch sử Phật thành đạo. Ông Bộ trưởng và ông Giám đốc Sở văn hóa -

Bảo tồn bảo tàng đều đến thăm và rất khen ngợi. Chùa Cố Lễ thi cổ Hòa thượng Thích Thế Long tự sửa chữa lấy, chùa Nghi Tàm (gần chùa Trần Quốc) Nhà nước đang tu sửa...

P.V. : Nay giờ đang mùa hội chùa. Ở miền Bắc chắc là vui lâm ?

H.T. : Mùa Xuân có hội chùa Hương. Thường thì cá nhân hay tập thể xí nghiệp, công trường đứng ra tổ chức, tín đồ thập phương rủ nhau cùng đi. Cũng có nhóm di hàng trăm người do tăng ni dẫn đầu. Gồm đủ các giới thanh niên, phụ nữ, học sinh...

P.V. : Nhà chùa có quan tâm tới việc đào tạo tăng ni trẻ ?

H.T. : Trường cao cấp Phật học tại Hà Nội (cơ sở 1) đã mãn khóa tháng 11 năm 1985. Có 50 vị tốt nghiệp, nhưng học sinh chính thức chỉ có 17 vị, còn lại là dự thính. Các vị tốt nghiệp được phân bổ về các tỉnh, thành, lưu lại 9 vị ở chùa Quán Sứ lo việc dạy học, thuyết pháp, nghiên cứu, phiên dịch hay viết lách.

Mới đây Giáo hội chủ trương mở thêm trường Phật học cơ bản. Các tỉnh miền Bắc đang thông qua các thủ tục Nhà nước, sửa soạn mở trường. Hải Phòng mở trước, đã có khoảng 20 vị theo học, phần nhiều là ni.

P.V. : Kinh sách Phật giáo tại miền Bắc hiện nay còn giữ được nhiều ?

H.T. : Kinh sách tập trung nhiều ở chùa Quán Sứ, chùa Bà Đá, nhưng không còn nhiều như trước năm 1945. Thư viện khoa học xã hội cũng lưu giữ nhiều kinh sách Phật. Năm gần 30 tuổi tôi đã vào đây duyệt tang 3 năm rưỡi. Các chùa thi có bộ nọ thiếu bộ kia. Ở chùa Quán Sứ có một bộ Đại tang in bằng chữ đồng, gồm hàng vạn quyển đều bằng chữ Hán. Việc phiên dịch chưa được nhiều, lại mất mát lô mổ từng quyển.

P.V. : Cùng với Hòa thượng, miền Bắc có còn nhiều vị tăng nghiên cứu sâu về Phật giáo ?

H.T. : Trước thì nhiều, sau này tôi biết có Thượng tọa Thanh Chính (70 tuổi) ở Hà Nội chuyên về Kinh ⁽¹⁾. Hải Phòng có Thượng tọa Đức Huân (65 tuổi) giảng Kinh và Luận ⁽²⁾

P.V. : Thanh niên miền Bắc bước vào con đường tu hành như thế nào ?

H.T. : Thời xã hội chủ nghĩa Nhà nước vẫn đảm bảo tín ngưỡng cho nhà tu hành. Có những người mộ đạo xin đi tu, từ chối thi người ta khóc lóc. Nhà chùa cũng để cho ở một thời gian, xét xem ai nhất tâm tu hành, ai có tư tưởng mê tín dị đoan hay chỉ là tư tưởng nhất thời.

Người muốn vào chùa phải trình bày với cơ quan địa phương xin tạm trú. Qua thử thách thấy tốt, vị sư nào muốn độ, xem lý lịch thấy không va vấp gì nặng nề thì đề nghị với Tịnh hội, Thành hội Phật giáo cho thụ giới. Một năm ở Hà Nội may ra có khoảng 10-15 người được nhận. Hà Nam Ninh thì đông hơn, các sư trẻ cũng có nhiều hơn, đa số là ni.

P.V. : Còn về hộ khẩu ?

H.T. : Chuyển hộ khẩu trong khu vực ngoại thành vào nội thành thì không khó lắm. Ở các tỉnh khác vào thi được xét kỹ. Có vị ở chùa mười mấy năm không chuyển hộ khẩu vẫn được tu hành như thường. Thông thường, nếu hợp lệ thì được giải quyết ngay.

P.V. : Việc thụ giới có phải thông qua Đại giới đàn ?

H.T. : Thường thì người cầu giới không đông, chỉ khoảng vài chục vị. Nhân ngày hạ đông đúc việc truyền giới được thực hiện luôn. Ngay từ trước khóa hạ giới tử đã làm đơn xin thường trực Thành hội. Vì nào dù tư cách tu hành sẽ được thầy truyền giới ngay trong trường hạ. Như thế không tốn phí nhiều mà bớt đi các thủ tục đối với chính quyền.

(1), (2) Các môn nội điển của Phật giáo.

P.V. : Theo ý Hòa thượng tại sao những thanh niên miền Bắc đi tu?

H.T. : Ở đâu cũng vậy, người xuất gia có giá trị riêng. Có người gặp hoàn cảnh bức bối không có nơi giải thoát, tìm đến chùa, thấy lòng an vui rồi mến đạo. Có người không thích da mang gia đình, đi tu cho nhẹ nhàng, nhờ lực Phật, được tín đồ kính trọng. Ở chùa lâu, có đức hạnh, có lòng nhân, có học thức, các cơ quan ở địa phương cũng nể vì.

Người xuất gia như thế bao giờ cũng được nhân dân quý mến.

P.V. : Xin cảm ơn Hòa thượng đã dành cho báo Giác ngộ một buổi nói chuyện rất bổ ích.

H.T. : Tôi cũng gởi lời thăm hỏi báo Giác ngộ, mong tờ báo luôn cố gắng đưa tin tức nóng sốt, trung thực. Có độc giả nào chưa yêu thì sẽ yêu báo Giác ngộ hơn.

PHÁT BIỂU VỚI BAN BIÊN TẬP BÁO
ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG THỜI GIAN
HỌP ĐẠI HỘI TRUNG UỐNG MẶT
TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHÓA III

1- Hiện nay tình hình trong xã hội đương rối ren tiêu cực, đảo lộn kỷ cương trật tự, quyền tự chủ của nhiều người bị xóa mờ.

Dưa ra vấn đề dân chủ và công khai trong lúc này phải hết sức thận trọng, phải nhầm vào mỗi việc gì thiết yếu để ra, có hướng dân cụ thể, để người ta ngầm vào đó mà phát huy quyền tự do dân chủ của mình, làm tốt việc đó một cách rõ ràng, mà làm có kiểm điểm, thì mới đem lại được kết quả tốt đẹp, hạn chế được tình trạng phức tạp bừa bãi. Như vậy dân chủ phải có pháp luật của dân chủ, công khai phải có đường lối rõ rệt về công khai, thì mới hy vọng làm được nghiêm chỉnh và trót lọt. Nếu cứ tuyên truyền rộng rãi cái danh từ "dân chủ công khai" xuống thì càng thêm tác hại, nhất là đối với những lớp người chỉ vin vào danh từ đó mà lợi dụng làm càn thì tình hình xã hội ngày càng thêm gay go, rắc rối.

2- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức *khối đại đoàn kết toàn dân*, có nhiệm vụ hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đã thấy rõ "Dân làm chủ", "Lấy dân làm gốc" thì có những chủ trương gì hay vấn đề bức thiết như kinh tế xã hội chẳng hạn, đều phải phổ biến kỹ lưỡng, hoặc tổ chức cho các đoàn thể thành viên, cùng những tầng lớp giai cấp

nhân dân học tập, khai thác và trao đổi kỹ, cho dân được thẩm nhuần, nới lén sự nhận thức, rà soát những việc làm và thu hoạch những kết quả đạt được, nhằm đẩy mạnh phong trào tiến lên. Nếu Mặt trận chỉ đứng ở phương diện bằng quan, để mặc dân chúng tự làm thế nào thì làm ; thường lệ mỗi năm vài lần Mặt trận hội họp, nhìn thấy dân nước tình hình diễn biến thế nào thì tập hợp báo cáo nói lên như thế thôi, không thường xuyên đi sâu đi sát với dân, thì làm sao mà đem lại hiệu quả tốt cho kinh tế - xã hội ngày càng tiến bộ, nâng cao lên được !?

Vì Mặt trận Tổ quốc là người trung gian có trách nhiệm giữa các đoàn thể (cơ sở) nhân dân với Đảng và Nhà nước.

3- Tính cách Quốc hội là lập pháp và giám sát Nhà nước.

Nếu một người dân biểu đồng thời lại là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, nhất là người ở cương vị lãnh đạo chuyên trách công tác Mặt trận thì phải kết hợp cả hai nhiệm vụ : một mặt phải phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân lên Quốc hội để đáp ứng yêu cầu của dân ; một mặt phải đoàn kết chặt chẽ với nhân dân (trong đó có những cử tri nơi mình ứng cử) tùy trường hợp mà trao đổi sự hiểu biết cùng nhau, để nhân dân nhận thức được tính dân chủ của mình, thực hiện mọi nhiệm vụ đối với đất nước và đối với công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Người trong đoàn thể nào thì có phận sự hướng dẫn đoàn thể của mình cho được cùng giác ngộ tiến bộ. Mọi người đều cần biết ý nghĩa thế nào là Quốc hội, thế nào là Mặt trận Tổ quốc, để ai nấy đều thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân của Tổ quốc Việt Nam, đồng thời bảo đảm đời sống của mình một cách chính đáng thì mới xứng đáng là người của cơ quan Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc biết tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

BÀI PHÁ KHUYẾN VỀ VIỆC TU BỔ CHÙA TRẦN QUỐC

(Đọc tại Hội trường Ba Đình Hà Nội)

NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Kính thưa các đạo hữu cùng chư quý vị !

Ban vận động tu bổ di tích danh thắng chùa Trần Quốc, kính mời các vị hôm nay tới đây là để tỏ rõ tấm lòng cao cả hướng ứng việc công đức của các vị, đem hằng tâm hằng sản chí thành ủng hộ việc tu bổ Chùa Trần Quốc.

Chùa Trần Quốc, quận Ba Đình, Hà Nội, là ngôi chùa lịch sử cổ tích danh lam có lâu đời nhất ở Thủ đô, đã xếp hạng bảo tồn loại quốc gia từ lâu. Chùa này khai sáng từ giữa thế kỷ thứ VI, thời Tiền Lý Nam đế tức Lý Bôn, xây dựng trong khoảng năm 541-548.

Theo nhà nghiên cứu về văn hóa cho biết: chùa này lúc sơ khai do vị Lý Phật tử khi chưa làm vua Hậu Lý Nam để đứng hưng công dựng chùa, trong những năm vua Tiền Lý Nam đế khởi nghiệp và ở ngôi. Lúc đầu lấy hiệu chùa là Khai Quốc.

Trải các triều đại về sau, có nhiều vị Hòa thượng danh đức cao tăng ở những thời Dinh, Lê và Lý tu trì truyền bá đạo Phật. Trong số đó đức Khuông Việt thái sư Ngô Chân Lưu là vị thuyền sư nổi tiếng nhất, có công lao to lớn giúp nước hộ dân, góp phần giữ vững nền độc lập dân tộc cho nước nhà, mà lịch sử Việt Nam thường nhắc đến. Nhà nho Trần Tú Uyên là một nhân vật danh tiếng, có di tích ở đạo quán Bích Câu cũng thụ nghiệp ở chùa này.

Năm 580 có vị cao tăng Ấn Độ di du hóa qua nước ta, pháp danh Tì Ni Đa Lưu Chi, cũng dừng chân ở chùa Trần Quốc một thời gian.

Thời nhà Lý Phật giáo là quốc đạo, các vị vua đều sùng Phật. Bà Ý Lan thái hậu thân mẫu vua Nhân Tôn, thường lui tới cảnh chùa hoặc thỉnh chư tăng để hỏi đạo hay đàm đạo.

Theo tài liệu Vu Bảo tồn bảo tàng cho biết : Ngày rằm tháng Hai năm Hội Phong thứ 5 (1096), bà Ý Lan mở tiệc cỗ chay rất lớn tại chùa, thết đãi các sư và hỏi nguyên lai đạo Phật truyền đến Việt Nam. Ngay thời gian dương nghiệp chính, bà Ý Lan cũng luôn luôn thể hiện tinh thần rất thành khẩn với Phật pháp. Nhân dân thường truyền ngon : Vua Lý Huệ Tôn sau khi thoái vị, nhường ngôi cho con rồi đến tu ở chùa này.

Chùa Trần Quốc lại là nơi chôn tổ của phái thuyền Tào Động, là một pháp phái cao siêu to lớn của đạo Phật lưu truyền ở Việt Nam.

Năm Vĩnh Tộ thứ 6 (1624- Lê Thần Tôn) và năm Dương Hòa thứ 5 (1639), chúa Thanh đô vương Trịnh Tráng phát tâm sửa lại tòa Tam bảo, làm hai dãy hành lang và nhà tổ, xây dựng ngôi Tam quan rất lộng lẫy, hiện còn lại đến ngày nay.

Các chùa miền Bắc Việt Nam, chỉ có hai ngôi chùa là có pho tượng Phật nằm vào Niết bàn, thì chùa Trần Quốc là một.

Căn cứ quyển Tháng Long cổ tích, Tuyển tập văn bia Hà Nội và báo Độc lập đều nói : danh từ Trần Quốc đối với chùa này đã gọi lên từ thời Lý - Trần, sau khi quân dân ta đánh thắng giặc xâm lược phương Bắc. Nhưng mãi đến thế kỷ thứ 17, sau khi chuyển chùa từ bến sông Hồng vào bãi Cá Vàng trong hồ Tây, đến niên hiệu Chính Hòa đời vua Lê Hi Tôn, mới quyết định đổi tên hiệu chùa gọi là Trần Quốc. Từ đây tiếng Trần Quốc trở thành quen thuộc, dần dần lùng danh khắp nơi.

Ngay cổng chùa vào có đôi câu đối nôm :

Vang tai xe ngựa qua đường tục ;

Mở mặt non sông tới cửa thuyền ;

Hai cột trụ trước cửa chùa cũng có đôi câu đối nôm :

*Trái bao phen gió Á mưa Âu, tro đá vũng đồng, chót vót
cột trời chùa Trần Quốc ;*

*Riêng một thú hoa đậm duối tuế, sớm chuông chiều
trống, thênh thang cửa Phật cảnh Tây Hồ ;*

Năm Nhâm dần (1842), vua Thiệu Trị nhà Nguyễn đi Bắc tuần, có vào thăm chùa Trần Quốc, làm bài thơ, hai câu đầu như sau :

Trung lập Càn Khôn vũng đế đô,

Mạnh danh Trần Quốc giữa Tây Hồ

(Thơ ván triều Nguyễn ?)

Nhân dịp sang thăm hữu nghị Việt Nam ngày 24-3-1959, Tổng thống Án Độ Ra-giăng-đơ-ra Po-ra-sát thân hành mang tảng cây Bồ-đề, chiết lấy ở cây mà trước đây hơn 25 thế kỷ, đức Phật Thích Ca ngồi thành đạo Phật, trao tay Hồ Chủ tịch trong cuộc lễ tiếp nhận rất trọng thể, tổ chức tại chùa Quán Sứ và rước lên tròng ở vườn trước cửa chùa ; trái ba chục năm tròn nhanh chóng lớn lên, nay đã cao to rậm rạp. Năm vừa qua lại trang trí khu vực gốc cây, rất có ý nghĩa giá trị đối với cây lịch sử và tính cách quốc tế.

Ngay từ thời Pháp thuộc, Viện Bác Cổ đã xếp hạng : Trần Quốc là ngôi chùa cổ tích số 10 trong xứ Đông Dương.

Đến chế độ ta lại được Nhà nước xếp hạng bảo tồn ngay đợt 1 loại A, di tích quốc gia.

Năm 1983, nhà học giả lão thành Bùi Đức Đăng làm bài thơ ca ngợi :

Trần Quốc ngày nay dạ chàng râu,

Mang tầm thế kỷ hết thương đau !

Tây Hồ đổi mới bao phong cảnh,

*Cố sái thêm tôn những lê chầu ;
Đường rộng dân qua vui mắt ngắm,
Chuông rèn mõ vọng dẹp lòng mau.
Thuyền sú, danh thắng hòa non nước,
Khi thế trang nghiêm vẫn trán dầu.*

Ngày 28-5 năm Quý Hợi, tức 8-7-1983, cụ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đến thăm chùa Trấn Quốc, gặp Hòa thượng Pháp chủ và chư vị Thượng tọa, trao đổi về ý nghĩa phép Thập Nhị nhân duyên của đạo Phật, cụ rất hài lòng về cuộc tiếp xúc đó.

Cũng năm 1983, cố Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Thủ, dẫn các sư miền Nam đến vãn cảnh chùa Trấn Quốc, có vịnh bốn câu thơ bằng Hán văn, dịch ra tiếng Việt như sau :

*Thần chùa Trấn Quốc oai cường,
Chân thân bất hoại, Kim Cương độ đời ;
Hồ trăng giới ngọc ánh ngời,
Thiên thu biến hóa mỗi thời mỗi tan.*

Từ xưa những thơ phú của các thi nhân mặc khách vịnh về chùa Trấn Quốc cũng nhiều. Trong đó có những bài hay nổi tiếng, mô tả cả về cảnh hồ Tây tươi đẹp, như thời Lê có tập thơ Tây hồ bát vịnh, thời Quang Trung bài Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng v.v... ca ngợi phong cảnh mỹ quan chùa Trấn Quốc.

Người ta vẫn thường hay nhớ câu ca dao :

*Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Trấn Quốc, cành gà Thọ Xương.*

(Tập san Thủ đô Hà Nội trang 13, nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng Thủ đô).

Chùa Trấn Quốc hàng ngày thường có những đoàn khách trong nước, ngoài nước đến tham quan hay hành hương lễ bái. Có đoàn nói : Chùa Trấn Quốc nhiều nơi đã biết tiếng

từ lâu.

Nhiều đoàn ghi cảm tưởng vào sổ lưu niệm. Đoàn chuyên gia Xút-clo Liên Xô, đoàn đại biểu Giáo hội Mennonite Mỹ v.v... đều tán dương và khâm phục chùa Trấn Quốc là một di tích cổ tự danh lam thắng cảnh đáng quý.

Chùa Trấn Quốc ra đời đã trải hàng 1.448 năm, tất nhiên đã qua nhiều lần các bắc tiền bối có công trùng tu trùng tạo mới được nguy nga tổn hào như ngày nay.

Thời trước đã có giai đoạn Phật giáo lập thành tổ định, hàng năm tổ chức trường hạ cho chư tăng đến an cư, chùa cảnh hưng thịnh lâm liệt. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ oanh liệt, chùa tuy không bị tổn thương vì bom đạn của địch, nhưng vì những kỳ sửa chữa trước đã lâu năm, đến nay nhiều chỗ hư hỏng : tòa chùa thờ Tam Bảo và các dãy nhà cửa bị xuống cấp, lối đi vào chùa và chung quanh bờ đảo bị lở ruộng nhiều, nếu không mau mau kịp thời tu bổ, thì sẽ có nguy cơ : đổ các cây cổ thụ và sụt cả hai đầu chùa xuống hồ Tây ! Càng để lâu càng bị tai hại nặng nề, khi đã hư hại quá nặng rồi mới nói đến sửa chữa, thì càng thêm tổn phí nhiều công của và còn dẫn đến tình trạng đáng tiếc đối với tài sản quý báu của tiền nhân bao đời để lại.

Di tích là của chung của dân nước và còn đối với các nơi tham quan du lịch hay chiêm bái, có ảnh hưởng đến nước nhà, nên Nhà nước vẫn quan tâm. Cơ quan Văn hóa và Bảo tồn bảo tàng đã chú ý sửa sang từ mấy năm trước. Công việc lớn phải làm dần. Trước hết hãy đối với những chỗ xung yếu khẩn thiết nhất.

Việc khẩn trương cần phải làm ngay bây giờ, là bắt đầu phải kè cạp chung quanh đảo và sửa lại cho tốt lối đi vào chùa.

Nay đã được phép tiến hành tu bổ. Công trình sắp triển khai, sơ bộ dự trù kinh phí hết 167 triệu đồng. Khởi công ngay từ quý III năm 1989 này.

Theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; Nhà nước dài thọ một nửa, nhà chùa phải lo một nửa. Hơn 80 triệu đồng đối với Nhà nước thì không khó, nhưng hơn tám mươi triệu đồng đối với nhà chùa thì thực là khó khăn !

Nói rằng : nhân dân cùng làm, tiếng "nhân dân" đây là bao gồm cả các tín đồ cùng những vị hảo tâm hướng ứng việc công đức. Vì chùa cảnh là của nhân dân, nhân dân làm nên, nhân dân chung tay vê tròn quả phúc. Chùa lại còn là tài sản xã hội chủ nghĩa, lấy tính cách xã hội mà ủng hộ cơ sở di tích danh thắng của xã hội nước nhà.

Vậy nên trông mong ở tấm lòng đạo của các vị Phật tử và nhân dân, địa phương cũng như thập phương, kết hợp với nhà chùa cùng tham gia vào việc tu tạo.

Ban Vận động tu bổ chùa Trần Quốc có lời hô hào chư quý vị giàu lòng hướng ứng ủng hộ nhân dịp tu bổ này, phát Bồ đề tâm đóng góp kinh phí, gia tâm cúng dâng, để việc làm đi đến kết quả trọn vẹn.

Phật Tổ Như Lai của ai phúc ấy. Cúng dâng việc Phật phúc dâng hà sa ! Xúc tiến cho được kịp thời gian thi công, hoàn thành Phật sự công đức vô lượng !

Na mō Tài Công Đức Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chưng minh !

Ý KIẾN VỀ XÂY DỰNG BAN TÔN GIÁO CHÍNH QUYỀN ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính thưa Hội đồng

Trước đây 5 năm, trong dân chúng đã được biết: "Nhà nước ta sẽ thành lập Ban tôn giáo chính quyền ở những tỉnh thành phố lớn, để các tôn giáo trong những địa phương đó hoạt động có đường hướng có quy củ. Khi ấy báo hàng ngày đã có đăng tin để quần chúng biết.

Đến năm 1986, ở những thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Nam Ninh và một số tỉnh, thành phố khác, đã có Ban tôn giáo chính quyền được tổ chức và hiện hành, nhằm xem xét giải quyết và giúp đỡ các tôn giáo của địa phương mình được nhiều việc kết quả tốt. Nhưng thành phố Thủ đô Hà Nội là địa phương đầu não quan trọng nhất của cả nước, thì mãi đến nay vẫn chưa có Ban tôn giáo chính quyền. Các tôn giáo ở Hà Nội trong những năm qua có việc gì cần phải giải quyết, đôi khi vẫn chỉ có Mật trấn Tổ quốc bao gồm làm cả.

Thiết tưởng: công tác của Mật trấn đối với các đoàn thể thành viên thì chỉ có mục đích: đoàn kết và hướng dẫn là chính. Mật trấn có nhiệm vụ chỉ đạo công tác cho các ngành giới, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước, trong các đoàn thể có việc gì xảy ra, thì Mật trấn có phương tiện giúp đỡ giải thích ý nghĩa về sự việc đó để làm dịu tình hình, nhằm nối lại tình đoàn kết cho được yên ổn và tiến lên.

Đối với những sự việc có liên quan giữa Mặt trận và đoàn thể, thì Mặt trận thực hiện theo 5 nguyên tắc sẵn có của Mặt trận:

- 1/ Thương lượng
- 2/ Dân chủ
- 3/ Thống nhất hành động
- 4/ Tôn trọng lẫn nhau (tôn trọng độc lập tính, không can thiệp vào nội bộ của các đoàn thể thành viên)
- 5/ Chân thành hợp tác và giúp nhau cùng tiến bộ (Lời cố Chủ tịch Trường Chinh nhắc lại tại Hội nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1971).

Như vậy nếu cơ quan Mặt trận lại đem lối hành chính trị an, hành động như chính quyền hay làm thay chính quyền, xử lý mọi công việc của đoàn thể nhân dân thì hoàn toàn sai nguyên tắc. Nếu cứ tự ý dùng chức năng của mình mà thi hành, thì dù không phải là độc đoán chuyên quyền, cũng là vượt ra ngoài phạm vi quyền hạn của Mặt trận, không còn là tính chất mặt trận dân tộc thống nhất nữa.

Khi trong tôn giáo có việc gì nan giải, bởi nhóm người bất bình với nhau gây ra, Ủy ban nhân dân hay cơ quan an ninh theo yêu cầu cá nhân của một bên nào đó, trực tiếp can thiệp vào nội bộ tôn giáo là không đúng, càng đi sâu càng sai nhiều, trong việc làm đó lại bị vấp phải khuyết điểm : xúc phạm hay áp đảo tôn giáo, phạm vào chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, thành ra chính quyền nhân dân và công an cũng bị lúng túng, đến nỗi gây ông lại đập lung ông.

Sự việc trong tôn giáo xảy ra mà chẳng có thẩm quyền nào giải quyết đúng đắn, cơ quan nọ chặc cơ quan kia, cấp này làm thế này cấp kia làm thế khác, việc để dở dang lè mề lấp lửng, đánh trống bô dùi dẩn tới tình trạng "cái sẩy nấy cái ung, sai một ly đi một dặm" ngày càng phức tạp rác rối mài ra. Diễn hình như vụ chùa Bà Ngõ quận Đông Da chỉ vì tranh chấp xung đột mà kiện cáo suốt 2 năm ròng, cuối cùng càng lộ rõ : chính người gây ra hành động thô bạo, lại là người mà số người ở phường nghiêng ghê

bợ đỡ bênh vực một cách quá tă, gây thêm chia rẽ mâu thuẫn sâu sắc, bất chấp cả sự giải quyết chính đáng của Phật giáo ; hay một sự cố vì chủ quan sơ hở, mất cảnh giác về việc phong thánh bên công giáo chà hạn, thật là rất đối phiền hà.

Về tôn giáo, cơ quan phụ trách chuyên môn đối với toàn quốc thì có Ban tôn giáo Chính phủ là cấp Trung ương, còn ở các địa phương thì có Ban tôn giáo chính quyền, chịu trách nhiệm đối với địa phương mình.

Đã gọi là Ban tôn giáo chính quyền, thì tất nhiên có thẩm quyền thi hành các chính sách và giải quyết mọi việc về phương diện tôn giáo, di sát tình hình thực tế các tôn giáo trong địa phương, mỗi nơi sinh hoạt đều có những hiện tượng diễn biến tình tiết phức tạp khác nhau, phải thường xuyên theo dõi mà xem xét đáp ứng. Tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI, ngày 25-6-1976 bàn báo cáo của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn có nói : "Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng là một chính sách lớn của Nhà nước ta".

Nhưng đã lâu nay chính sách tôn giáo không được nhắc đến, không được sự chú trọng và đề cao, tầng lớp sau vì không hiểu biết hay không nắm vững nội dung quy định, nên không thể hiện được đúng tinh thần tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, là món ăn tinh thần dân chủ nhiều người hâm mộ của nhân dân, không bao giờ hết được. Chỉ có mê tín là phải bài trừ, còn tôn giáo có giáo lý sáng suốt truyền bá khắp thế giới, tin theo là tín ngưỡng chân chính, gọi tắt là chính tín. Hiện nay vẫn đương cần đào tạo người hoạt động tôn giáo.

Đã từ lâu nay, tệ nạn xã hội sinh ra xâm chiếm phá hoại chùa cành di tích lịch sử hay văn hóa ngày càng quá khích, nhiều nơi vi phạm nghiêm trọng từ trước còn tồn tại không giải quyết được. Đó là cả một vấn đề đích dắc có hại trong nhân dân, làm giảm vẻ lịch thiệp tốt đẹp cảnh quan của thành phố và còn là đối với các nước ngoài trong vào nữa.

Mấy năm vừa qua, quyền tự do tín ngưỡng, tự do theo hay không theo một tôn giáo nào có phần được đảm bảo tốt hơn, nhưng vẫn dễ thiết yếu về cơ quan chấp hành và hướng dẫn chính sách tôn giáo trong thành phố ta hẵn còn thiếu.

Tôi xin kiến nghị với Hội đồng : nên thành lập Ban tôn giáo chính quyền Hà Nội, để thực hiện chính sách tôn giáo cho được nghiêm chỉnh, làm cho chính sách tôn giáo được sáng tỏ, đối tượng nào vi phạm nặng nề được kịp thời uốn nắn, thì đồng bào các tôn giáo càng thêm tin tưởng đường lối lãnh đạo sáng suốt của trên, tiếp tục tăng cường nhiệm vụ phụng đạo yêu nước, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân được tốt hơn. Điều đó cũng là một phần gìn giữ trật tự an ninh Quốc gia, trong nhân dân Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chúng tôi mong được đáp ứng kiến nghị này.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe.

Hà Nội tháng 12 năm 1989

TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO PHẬT

Đạo Phật là đạo *tứ bi hỷ xá, cứu khổ, giải thoát, bình đẳng, giác ngộ, lợi ích an lạc* cho chúng sinh (loài người là chính).

- *Tứ bi hỷ xá* : Từ là hiền lành, bỏ các điều dữ, điều trái, ăn ở ngay thẳng nhân đức có nghĩa lý sáng suốt. Bi là thương xót, sẵn lòng thương người, làm các điều lành, điều phải, có lợi ích cho cả mình lẫn người bằng cách chính đáng tốt đẹp. Hỷ là vui mừng, thường vui vẻ đối với tất cả mọi người ; mình làm được điều gì tốt hay thấy người ta được cái gì có lợi ích tốt đẹp đều lấy làm vui mừng. Xá là dứt bỏ, dứt bỏ những cái không tốt, không đúng, không thích hợp; dù những cái đó sáp cổ, đang có hay đã có từ trước, xét thấy cần nên dứt bỏ thì phải quyết định dứt bỏ nó đi.

- *Cứu khổ, giải thoát* : Cứu gỡ cả cho mình lẫn người cùng được thoát khỏi những sự khổ sở, thấy người ta bị uất ức những cái gì hay hoàn cảnh nào làm cho vướng mắc bó buộc khổ não, đều tìm cách cứu gỡ cho thoát khỏi, thoát khỏi từ cái nhỏ đến cái lớn, từ chỗ thấp đến chỗ cao, từ vật chất đến tinh thần.

- *Bình đẳng giác ngộ* : Cốt sao cho khỏi dốt nát mê lầm, hiểu đời hiểu đạo, hiểu mọi sự vật lý lẽ, hiểu những cái cần phải hiểu biết khám phá nó ra, hiểu như những vị đã hiểu đúng, hiểu cao sâu. Coi mọi người như bản thân mình, học tập cho được, đều cùng giác ngộ, giải thoát ngày càng sáng suốt tiến lên.

- *Lợi ích an lạc* : Hàng ngày làm những việc có lợi ích yên vui cho cả mình lẫn người, giúp ích lẫn nhau, bỏ những điều trái, điều dữ, điều vô ích, điều mê tín lạc hậu, làm những điều phải, điều hay, điều có ích, điều chính đáng sáng suốt, để cùng được hưởng sự yên vui sung sướng, có lợi ích cho cả đạo lẫn đời.

Những điều cốt yếu như trên tùy sức mà cố gắng tiến hành

NHỮNG NGHĨ LỄ THÔNG THƯỜNG CỦA ĐẠO PHẬT CÙNG MỘT SỐ TẠP TÍN LẮN VÀO

Đạo Phật là đạo chính, là một tôn giáo lớn trên thế giới cho nên về phương diện lễ nghi cũng có ý nghĩa chân chính.

Hàng năm có 2 ngày lễ lớn : Phật đản (15 tháng 4 Âm lịch) Phật thành đạo (08 tháng 12 Âm lịch). Mỗi tháng có đôi tuần (lễ vào ngày 14 hay 15, ngày 30 hay mùng 1 tháng Âm lịch). Đối với những người chết, người ốm đau hoạn nạn thì làm phép độ niệm, cầu đảo, cúng tú cửu (sau khi chết trong vòng 49 ngày). Các việc cúng lễ trên chỉ có tụng kinh niệm Phật, lê bái là chính.

Ở chế độ cũ có một số thứ tạp ngoại trà trộn lắn vào (những thứ đó cũng nhiều, trong đó thứ nào có thể nói ngay được xin kể như sau) : đồng bóng, bói toán, vàng mã, bùa dẫu, tôn bát hương, kỳ yên, thờ điện tĩnh, in lục thù hãi hội.

- *Dồng bóng*: Lối này thuộc về quỷ thần, nổi bật hẳn ra ở nước ta là từ câu chuyện bà Liễu Hạnh ở Phù Giầy (Hà Nam Ninh) thời Hậu Lê họ tò diếm truyền bá lan tràn ra.

- *Bói toán*: Đây là môn của Trung Quốc bày đặt ra như cách xem bói tử vi, tiền định, bói thê cùng các thứ bói lật vật khác.

- *Vàng mã*: Nó bắt chước lối đốt đồ giấy cho người chết của vua chúa, người giàu sang từ đời nhà Minh (Trung Quốc).

- *Bùa dẫu*: Là môn của một phái phù lục về đạo Lão. Họ đặt ra rất nhiều bùa dẫu để yểm đảo.

- *Tôn bát nhang*: Là lối tính theo vận hội 60 thứ tuổi xếp theo 10 can, 12 chi của Trung Quốc như Giáp tý, Ất sửu v.v... Mỗi tuổi họ gán cho phải tôn một số bát hương thờ số quỷ thần phần lớn mang tên người Trung Quốc, thứ đó gọi là Lục thập hoa giáp.

- *Kỳ yên* : Lối cúng cầu mát đầu mùa hè, cúng 5 ông chúa Ôn cúng là người Trung Quốc.

- *Thờ điện tinh* : Lối thờ các thứ quỷ thần thuộc phái phù thủy như thần Huyền Đàn, thần Độc Cước v.v...

- *Áo lục thù hải hội* : Họ lấy cái tên lục thù áo mạc của chư thiên và hải hội (chính là cái Tạ quan khâm liệm) rồi in các thứ bùa dấu tên các thứ thánh thần vào để gói thi hài người chết đem chôn.

TAM HỌC VỚI HÒA BÌNH

Học đạo Phật có 3 điểm mấu chốt thường liên lạc với nhau; nếu nám vững thì sẽ dần dần đi tới quán triệt được Phật pháp. Ba điểm đó gọi là: "Tam học" hay "Tam vô lậu học" - học ba phép: giới, định, tuệ không rò sót.

A. *Giới* là điều rắn. Thông thường là ngũ giới (năm điều rắn), một phẩm giới phổ cập với tất cả mọi người nam nữ đều thụ trì được.

Trong phần giới này dạy: 1) Không gây sự sát hại - 2) Không gian tham trộm cắp - 3) Không tà dâm - 4) Không nói dối - 5) Không say sưa nát rượu.

Không sát hại để giữ điều nhân đức, không làm đau khổ thiết mang người; không trộm cắp để giữ điều chính nghĩa, không lấy của hay phá hoại của cải của người bằng cách phi nghĩa; không tà dâm để giữ nét trong sạch; không làm hoen ô nét người; không nói dối để giữ điều ngay thật; không làm mất lòng tin của người; không say sưa nát rượu để giữ được trí khôn tinh táo, không mê muội hoang toàng bừa bãi.

Giữ được 5 điều trên, thì rõ ràng là người có đạo đức và trí tuệ, đã phần nào gần gũi đạo Phật rồi vậy. Dù có thù giới hay không thu giới cũng cứ giữ gìn như thế, hoặc giữ theo 10 điều lành tức "thập thiện nghiệp đạo", cũng là những điều giới gốc.

Bộ luật Căn Bản nói : "Giới như trái đất, chứa đựng mọi loài (chúng sinh), hết thấy các giống cỏ cây đều nhờ đó mà được sinh trưởng".

Kinh Phương Đẳng nói: "Giới là cõi gốc hết thấy điều lành".

Kinh Hoa Nghiêm nói: "Giới là khai phát gốc đạo Bồ đề".

Kinh Lăng Nghiêm nói: "Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ".

Vì thế học giới là môn học đầu tiên vào cửa Phật pháp ví như khi thấy một điều gì đáng kể, trước hết tiếp thu, rồi bình tĩnh suy nghĩ thì sẽ hiểu được vậy.

B- Định là giữ tâm không tán loạn, quyết định làm việc gì chính đáng.

Theo bộ Tam Tạng pháp số giải thích : "Tiếp tán, lảng thần, thấy tính, ngộ đạo, gọi là định học".

Nói về người học giáo lý đạo Phật, kể theo thứ tự, sau việc học giới tiếp đến học phép thuyền định, phải tĩnh tâm chuyên trì cho đến khi thành tựu đặc pháp.

Pháp môn thuyền định tuy rất nhiều, nhưng tóm có hai thứ: hữu lậu định và vô lậu định.

Hữu lậu là những phép từ thuyền, từ không và vị chí định, thuộc thế gian pháp.

Vô lậu là những phép bát bộ xá, bát thắng xứ, cùu tướng, thập nhất thiết nhập, diệt thụ tướng định. (Học đạo Phật cốt những phép vô lậu là chính). Ngoài ra lại còn những danh từ: Tam muội, Tam ma địa, thuyền quán, giải thoát, dà-la-ni. v.v..., đều thuộc về vô lậu pháp của Phật pháp cả.

Theo nghĩa rộng thì hàng ngày bất cứ lúc nào cũng chuyên tâm chú ý vào một việc làm nào đó, cũng thuộc về nghĩa định, gọi là *thường định*. Như chư Phật lúc nào cũng "tâm thường tại định": từ, bi, hỷ, xả - Từ khi sơ phát đạo tâm cho đến khi thành Chính giác, bao giờ cũng ở trong một đại định "độ chúng sinh".

Bộ Phật học từ điển nói trình tự lợi ích của giới định, lần lượt tóm điểu như sau:

1/ Có giữ giới mới có trật tự - 2/ Có trật tự mới có sự không bất bình - 3/ Không bất bình mới có vừa ý - 4/ Có vừa ý mới có hỷ lạc - 5/ Có hỷ lạc mới có thanh tịnh - 6/ Có thanh tịnh mới có an tâm - 7/ Có an tâm mới có định - 8/ Có định mới có trí tuệ, phá tan bầu u ám mà đoạn hoặc chứng chân.

C- *Tuệ* là sáng suốt. Dã chăm chỉ học tập, tất nhiên trí tuệ được mở mang.

Giới định làm nòng cốt; trí tuệ là kết quả của giới định.

Trí tuệ được nẩy nở lớn mạnh, cũng do sức tinh tiến dung mẫn thành khẩn học tập. Mỗi khi gặp được điều lành quan trọng cần thiết, thì chú ý lắng nghe cho rõ (vân tuệ), suy nghĩ cho kỹ (tư tuệ), rồi áp dụng thực hành (tu tuệ).

Đó là cơ sở của sự tu học, phấn đấu tinh thần, trau dồi trí óc, liên tục làm mãi cho đến kỳ kết quả viên mãn, giác ngộ hoàn toàn.

Bài Kệ Giới Kinh nói: "Giới sạch có trí tuệ, là đặc đệ nhất đạo".

Có trí tuệ thì hết mê lầm và diệt được mọi sự khổ não.

Nói đến trí tuệ thì thực là mênh mông man mác, nhưng phân loại thì cũng chỉ có hai thứ chính: hữu lậu tuệ và vô lậu tuệ.

Hữu lậu tuệ là trí tuệ thông hiểu các pháp thế gian.

Vô lậu tuệ là trí tuệ thấu suốt Phật pháp.

Trong vô lậu tuệ cũng có nông, sâu, thấp, cao, trí tuệ sở

dắc của tùy từng bậc hơn kém khác nhau, kể từ những bậc giác ngộ hạ trí, cho lên đến trung trí, thượng trí, tột bậc nhất thiết trí là chư vị Như Lai.

Bộ Luận Du già sú- địa chia ra 9 loại tuệ:

- 1) Quảng đại tuệ (trí tuệ rộng lớn),
- 2) Thanh tịnh tuệ (trí tuệ tu hành trong sạch),
- 3) Thành biện tuệ (trí tuệ dứt hết phiền não),
- 4) Viên mãn tuệ (trí tuệ tròn đầy rốt ráo),
- 5) Tiệp tuệ (trí tuệ mau hiểu rõ ràng mọi lề),
- 6) Tốc tuệ (trí tuệ thông đạt trời chày không bị ngăn vướng)
- 7) Lợi tuệ (trí tuệ lợi ích mọi mặt)
- 8) Xuất tuệ (trí tuệ thoát khỏi các mối ràng buộc),
- 9) Thâm thâm tuệ (trí tuệ sâu sắc khám phá tinh vi hết thảy mọi phép)

Trong Kinh Ma - ha - diễn nói: "Có trí tuệ không có phương tiện thì trí tuệ bị hạn chế, có trí tuệ lại có phương tiện thì trí tuệ được cởi mở".

Cho nên có trí tuệ phải biết đem ứng dụng vào thực tế để làm lợi ích cho đời, cho nhân quần xã hội, thì trí tuệ mới có giá trị.

Đạo Phật là đạo từ bi, giải thoát. Từ là lành, làm cho người ta được vui; bi là thương, cứu cho người ta khỏi khổ. Tinh thần "bát khổ dữ lạc" nhằm mục đích cứu thoát hết thảy mọi thứ khổ nạn, đem lại sự phà lợi cho đời : *thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.*

Hiện nay trên trái đất nói chung, miền biên giới phía Bắc nước ta nói riêng, hòa bình vẫn bị đe dọa. Số nước để quốc và tư bản vẫn tiếp tục sản xuất và thử những vũ khí giết người hàng loạt, làm cho tính mạng loài người đứng trước những nguy cơ sợ hãi, vì thảm họa tàn khốc lầm le khủng bố !

Là những người theo đạo Từ bi cứu thế, căn cứ vào phép Tam học nhiệm mầu, vận dụng tinh thần đạo Phật góp phần vào thực tế cứu đời.

Theo như giới đức: Không sát hại, không cướp phá v.v.. Sử dụng những trí tuệ dược cơ, quyết định đúng về chính nghĩa, chống phi nghĩa và vô nhân đạo.

Năm 1986 là Năm Quốc tế vì hòa bình, các Phật tử chúng ta góp phần cùng toàn dân làm nhiệm vụ bảo vệ hòa bình đối với trên toàn thế giới.

Üng hộ sáng kiến quan trọng của vị Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô M.X. Goc-ba-chop ngày 15-1-1986, đơn phương tuyên bố: từ nay đến năm 2.000, thủ tiêu hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên khắp thế giới.

Bước sang thiên niên kỷ thứ ba, trên trái đất không còn những tai họa chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa học hay bất kỳ loại vũ khí có tác dụng hủy diệt nào khác.

Chúng ta cầu Phật từ bi hộ佑, giải trừ ách nạn cho hết thảy loài người, khiến trên khắp thế giới đều được hòa bình an lạc. Đồng thời ngăn chặn những kẻ dữ cương cường chung sinh, không tiếp tục gây những ác nghiệp tội lỗi nặng nề. Làm sáng tỏ công đức lợi ích của môn Tam vô lậu học cao sâu mầu nhiệm.

HIỂN MẬT VIÊN THÔNG

Trong đạo Phật có hai giáo phái chính: Hiển giáo và Mật giáo.

Hiển giáo là giáo pháp Hiển nhiên, gồm những bộ Kinh, Luật, Luận nói rõ nghĩa lý đạo Phật, theo giới định tuệ mà tu chứng.

Mật giáo là giáo pháp bí mật (tam mật tương ứng), gồm những Kinh pháp dạy về phép tu luyện chân ngôn (thần chú, minh chú, kết ấn, hành dàn).

Nước ta là nước thực hành về Hiển giáo, tuy trong một số khóa lễ tụng có những bài thần chú điểm lẩn vào hay đôi khi theo khoa cúng sử dụng những bảo bối, pháp nhạc, như linh, chủ, trống, nạo v.v.. song cũng chỉ là dùng vào từng việc cầu đảo cúng cấp mà thôi.

Trong Đại tang kinh bao gồm các kinh sách Phật, kinh sách thuộc về Mật giáo có 187 bộ gồm 324 quyển. Do sau khi Phật vào Niết bàn, ngài Kim Cương Tát-dóa túc Kim Cương Thủ đại Bồ tát cùng ngài Át Nan Đà kết tập và xếp riêng thành bộ loại Mật kinh, đã dịch ra Hán văn từ thế kỷ VII, VIII. Căn cứ vào đó những vị tổ sư trong Bắc tông chuyên theo tu luyện, lập thành Mật tông hay gọi là Chân ngôn tông (dời Đường Mật tông rất thịnh).

Trong những kinh pháp của Mật giáo cũng đủ cả Kinh, Luật, Luận. Có 5 bộ bí yếu quan trọng nhất, thường gọi: "Mật tông ngũ bối".

- 1) Đại tỳ-lư-giá-na thành Phật thần biến giả trì kinh, 7 quyển
- 2) Kim Cương dính Du-già niệm tụng kinh, 4 quyển
- 3) Kim Cương phong lâu các nhất thiết Du-già Du-kỳ kinh, 1 quyển
- 4) Tô-tất-dịa yết la kinh, 3 quyển
- 5) Tô-bà-hô đồng tử thỉnh văn kinh, 3 quyển

Về thờ phượng thì tôn thờ đức Đại Nhật Như Lai trên hết (vốn là hóa thân thiên tượng bí mật thuyết pháp của đức Thích Ca).

Giáo thừa này thường hay sử dụng danh từ *Kim Cương* để biểu thị về Mật giáo, như Bát bộ Kim Cương: Kim Cương Hương, Kim Cương Hoa, Kim Cương Đăng, Kim Cương Đô, Kim Cương Hý, Kim Cương Man, Kim Cương Ca, Kim Cương Vũ chà hạn. Tối cao là ngôi Kim Cương Thương sự.

Kinh sách của Mật giáo cũng thường hay lấy tên Kim Cương gọi từng danh mục bộ loại kinh điển (như hai bộ kinh nói trên)

Về pháp môn thì chia làm 7 bậc hành trì, lần lượt từ Quán định dần tràng bộ cho đến tạp dụng bộ.

Muốn tu theo Mật giáo thì phải có vị thầy chuyên tu Mật giáo làm phép truyền thụ cho, rồi nhập dàn tu luyện.

Phương pháp thụ trì bắt đầu từ phép Quán định, lần lượt đến thụ Bồ đề tâm giới pháp, Thai Tạng giới pháp, Kim Cương giới pháp, Tô-tất-dịa Yết la pháp, Hộ ma pháp, rồi đến pháp môn chính thức tu trì.

Phật giáo ở nước chuyên theo về Mật giáo, thì từ trước đến nay chỉ có Tây Tạng là thuận tùy liên tục thịnh hành, mà gọi là Lạt-ma giáo.

Đạo Phật truyền đến Tây Tạng từ thế kỷ VII, ngay khi mới khởi thủy lập quốc, đứng đầu trong nước là vua Song Tân Tư Cam (Srong-btsan-Sgam-po). Nhưng sự noi theo trong mấy thế kỷ đầu còn lộn xộn, pha trộn thứ tạp ngoại nhiều.

Đến thế kỷ XIV, có ngài Tôn-khác-pa (Tsong-khapa, 1357-1419) chấn chỉnh thành phái Lạt-ma (thầy tu) áo vàng (trước kia áo mũ đều màu đỏ), từ đấy trở thành đạo giáo chân chính cả nước tôn sùng. Có hai vị cao tăng đệ tử của ngài Tôn-khác-pa truyền đời duy trì đạo pháp, mà người ta thường gọi là Phật sống, tên là Đạt-lại Lạt-ma và Ban truyền Lạt-ma (vì này gọi cho dù là Ban truyền Ec-de-ni).

Lạt-ma giáo gốc từ Tây Tạng truyền đến Mãn Châu. Đến năm 1568 thì truyền sang Mông Cổ và ba nước Liên Xô: Bu-ri-at, Can-múc và Tu-vi-nét-xo.

Trong năm 1985, chúng tôi cùng đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận lời mời sang thăm hữu nghị hai nước Liên Xô và Mông Cổ, chứng kiến Phật giáo ở các nước ấy đều là Mật giáo cả.

Khi gặp các vị Lạt-ma, tôi hỏi về những kinh sách hoàng truyền thì thấy nói rằng: "Lạt-ma giáo chỉ chuyên có 108 quyển kinh và 225 quyển giải thích". Về phương diện thờ tự thì rất mực rực rõ tôn nghiêm, cả hình tượng lẫn tư khí đều theo khuôn phép của Mật giáo dạy.

Những vị Lạt-ma khi hành lễ tụng niệm, một tay giao linh (lắc chuông con), một tay trì chữ (cầm chày nhỏ), rồi sái tịnh (vẩy nước thơm), tung hoa mè (rắc lúa mạch) v.v... có ý nghĩa hàng ma, chấn tế... theo phép Du-già.

Được mời hành khóa phá lể, ba vị tăng trong đoàn chúng tôi cùng làm lễ chung với các vị sư Lạt-ma, một lần lể ở chùa Trung tâm quốc tế tại U-lan-ba-to thủ đô Mông Cổ, một lần lể ở chùa Trung tâm quốc gia tại U-lan-u-dê nước Bu-ri-at Liên Xô. Tất nhiên phải làm lối xen kẽ: phép của đảng nào đảng ấy hành trì.

Đến đâu chúng tôi cũng tham quan chùa cảnh, nhà bảo tàng triển lãm và phong cảnh lạ đep.

Trong thời gian ở chùa nước Cộng hòa tự trị Bu-ri-at, chúng tôi được đưa vào xem tường tận nơi thờ Phật ở trong cung chùa.

Khi đến một tòa tụng niệm, tôi cầm lấy hai thủ bao bối linh và chữ, đưa lên với một tư thế tác pháp để vi Lạt-ma xem. Vì ấy gật đầu cười, tỏ ý cho là chúng tôi cũng biết làm đúng phép đối với những thủ đó, kể cả tay nào cầm bao linh, tay nào cầm bao chữ cho được phái phép.

Đến hôm đoàn từ già ra về, ba vị tăng trong đoàn chúng tôi được tặng mỗi vị một bộ linh chữ.

Khi ở Mông Cổ ông Tổng thư ký Phật giáo quốc tế Giu-de có hỏi: "Các vị sư Việt Nam, tên vị nào cũng có chữ Thích đứng đầu, sao tên của vị Kim Cương Tử lại không có chữ Thích?".

Tôi đáp: "Chính là có. Nếu gọi dù thì phải là Thích Kim Cương Tử, vì muốn ngắn gọn dễ gọi, nên chỉ thường xưng ba chữ tên liền ấy, cũng dù tỏ ý nghĩa là đệ tử của Phật rồi".

Tôi lại nói tiếp: "Về Phật giáo Việt Nam, tôi là một nhà Luật học, nhưng cũng nghiên cứu Mật giáo từ lâu, nên mới lấy tên là Kim Cương".

Kim Cương Tử tiếng Phạn là Rudra-aksa, nghĩa là hạt cây Mát trời rất cứng rắn. Lại có nghĩa là đệ tử đức Kim Cương Thượng sư (Pháp thân Phật), hay học trò của giáo thừa Kim Cương (tức Mật giáo).

Đạo Phật ở Việt Nam, tuy chỉ hoằng dương Hiển giáo, nhưng từ xưa đến nay vẫn có nhiều vị tăng ni tín đồ thường hay trì chú (tụng niệm phổ thông hàng ngày cũng có thần chú). Có vị theo chí nguyện suốt đời chỉ chuyên trì tụng một môn thần chú nào mà mình nhất tâm đạt niềm tin tưởng.

Bộ HIỂN MẬT Viên Thông rất mực đề cao môn chú Chuẩn Đề. Nội dung bộ này vừa nêu lên phép tu giản dị nhất, vừa giải thích nghĩa lý giáo thừa Kim Cương rất cao sâu, để cho được thông suốt giáo lý uyên thâm cả HIỂN liền MẬT.

Điều cần nêu hiểu: Chú là lời nói kín của kinh, kinh là bầy nghĩa rõ của chú. Dù HIỂN hay MẬT cũng cùng trong một Phật pháp. Hiểu thấu lẽ đạo thì không còn phân biệt, mà đạt tới chân lý dung thông viên mãn vậy.

NƠI GỐC TÍCH PHÁI TÀO ĐỘNG TRONG TÔN THUYỀN Ở VIỆT NAM

Tôn thuyền của đạo Phật có năm phái thì hai phái lưu truyền ở Việt Nam là Tào Động và Lâm Tế, cả hai phái đều bắt đầu du nhập từ thời Hậu Lê trung hưng.

Phái Tào Động thì trong khoảng đời vua Lê Thé Tôn (1573-1599) do vị sư tổ pháp danh Thùy Nguyệt thuyền sứ khai nguyên tại chùa Hồng Phúc (thường gọi chùa Hòe Nhại) số 19 phố Hàng Than, phường Nguyên Trung Trực, quận Ba Đình Hà Nội. Phái Lâm Tế thì trong khoảng đời vua Lê Hy Tôn (1676-1705) do vị sư tổ pháp danh Chuyết Công Hòa thượng khai nguyên tại chùa Bút Tháp, xã Dinh Tố, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. Nay xin nói về phái Tào Động.

Ngài Thùy Nguyệt quê ở xã Thanh Triều, huyện Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình. Sơ tâm xuất gia ở chùa Nhãm Dương huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. Ngài đi cầu pháp (và cầu giới) ở núi Phượng Hoàng nước ngoài, đến đó làm đệ tử vị sư tổ (Trí Giáo Nhất Cú, là vị thuyền tổ thứ 35, kế từ vị sư tổ) Động sơn Lương Giới lập ra phái thuyền Tào Động. Như vậy vị Thùy Nguyệt là đời thứ 36 đem phái thuyền truyền vào nước nhà. Ngài Lương Giới là bậc dưới sáu đời kế từ vị thánh tổ Tào Khê Huệ Năng đời Đường (Huệ Năng, Thanh Nguyên, Thạch Đầu, Dược Sơn, Văn Nham, Lương Giới).

Ngài Lương Giới có vị đệ tử giỏi là Tào Sơn Bàn Tịch. Danh từ tiêu biểu đáng lẽ ra phái gọi Động Tào nhưng theo tiếng dễ gọi thành quen hóa ra Tào Động. Thày trò vị Lương Giới và Bàn Tịch phát triển ra năm ngôi phép để ám chỉ các bậc tu chứng. Đó là bí quyết của phái Tào Động, nói về ý nghĩa Thể với Dụng, Không với Sắc, Chân với Tục, Lý với Sự, Đen với Trắng,...

Năm ngôi như sau:

1- *Chính trung thiên* : thuộc về Thể, cái lệch trong cái ngay cũng như cái trắng dưới cái đen.

2- *Thiên trung chính* : thuộc về Dụng, cái ngay trong cái lệch cũng như cái đen dưới cái trắng.

3- *Chính trung lai* : Thể đối với Dụng, sự đến từ cái ngay, điểm đen trong cái trắng.

4- *Thiên trung chí* : Dụng đối với Thể, cái lệch đến rất mực cũng như một vòng toàn trắng.

5- *Kiêm trung đáo*: Thể Dụng kết hợp, không riêng ngay lệch, cũng như một vòng toàn đen.

Khi dã lãnh hội được tôn chỉ màu nhiệm của phái Thuyền này rồi ngài Trí Giáo Nhất Cú liền truyền cho ngài Thùy Nguyệt một bài kệ, làm hệ thống của bản phái đối với việc truyền bá.

Có 4 câu kệ như sau :

Tinh trí thông tòn từ tinh hải.

Khoan giác đạo sinh quang chính tâm.

Mật hạnh nhân đức xung lương tuệ.

Đặng phá chiếu hoàng pháp vĩnh trường.

Hai mươi tám chữ trong bài kệ này, thầy trò cứ lần lượt mỗi người lấy một chữ ghép vào tên gọi của mình mà xưng hô để phân biệt hàng trên hàng dưới.

Ngài Trí Giáo Nhất Cú đã đứng vào chữ "Trí" thì ngài Thùy Nguyệt lấy chữ Thông "gọi là Thông Giác", đệ tử ngài Thông Giác dùng chữ Tôn gọi là Tôn Diễn v.v...

Sau khi dắc Chân truyền ra về thì ngài Thùy Nguyệt Thông Giác thuyền sứ, liền làm vị sứ tổ phái Tào Động ở Việt Nam tại chốn tổ Hồng Phúc.

Ngôi chùa Hồng Phúc căn bản đã có từ triều đại nhà Lý (1010-1225) xưa kia thuộc địa phận phường Hòe Nhai vì ở đó có dãy phố trồng các cây Hòe. Vị trí ngôi chùa ở phía Tây Bắc thành Thăng Long. Khu vực này thời Lý Trần là nơi

các ông Tân khoa mới dỗ, vua cho ra du ngoạn để thưởng hoa nên mới có tên gọi chùa Hòe Nhai.

Dối với sông Nhị Hà (sông Hồng) thì chùa lại ở về phía Nam, gần bến Đông Bộ Đầu (tên gọi thửa xưa mà nay là quặng dốc Hàng Than) một nơi trận địa chiến thắng của quân đội nhà Trần đánh bại quân xâm lược Nguyên - Mông ngày 29 tháng 7 năm 1258, tướng giặc hời đó là Ngột Lương - Cáp Thai.

Trong chùa gồm có 17 tấm bia trong đó có một tấm bia có đoạn ghi "Chùa Hồng Phúc ở Hà Thành, núi Nùng như vạt áo, sông Nhị như dai lưng, hồ Trúc Bạch chấn ngang, sông Tô Lịch vòng lại". Đây là một chốn Tùng lâm lâu đời của Thăng long.

Có pho tượng Cửu Long bằng đồng rất cổ kính, cùng những tòa tháp sá lợi chư vị Tổ sư tồn tại lưu truyền đến nay.

Tháp kỷ niệm Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng dựng tại đất chùa này.

Chùa cảnh đã trải qua nhiều lần tu sửa. Ngài Thùy Nguyệt cũng có công đức lớn ngay khi mới bắt đầu về chứng cảnh.

Năm Chính Hòa thứ 19 (1698), bà Nội Thị ở Vương phủ là Nguyễn Thị Từ Dụ cũng hưng công trùng tu. Các vị Hòa thượng lịch đại trụ trì đều có tu tạo, chùa được làm tổ hào to lớn vào các năm (1687-1899).

Vào những năm Vinh Trị (1676-1680) vua Lê Hy Tôn ra lệnh phế bỏ tăng lữ. Vì Tổ sư thứ hai là Tôn Diển Chân Dung Đại tuệ thuyền sư liền thân hành vào cung vua dâng hòm biếu ngọc, trình bày lời lẽ, vua nghe rất hài lòng. Nhận đó Phật pháp lại sáng tỏ và được đề cao hơn trước. Ngài Tôn Diển và một số vị sư tổ kế tiếp đều được nhà vua phong tặng.

Chùa Hồng Phúc kể từ vị sư tổ Thùy Nguyệt Thông Giác đến nay đã kinh qua hơn ba mươi đời thuyền sư Hòa thượng chính thức kế dâng. Trong số đó có một số vị tiền

tổ có chân khoa bảng, nhưng không ra làm quan mà chỉ nhất tâm xuất gia. Hiện nay thì vị pháp chủ đương kim Thích Đức Nhuận Hòa thượng trụ trì.

Phái thuyền Tào Động trước kia rất thịnh hành ở phía Bắc Việt Nam (cũng truyền cả vào miền Nam). Chùa này có nhiều câu đối chữ Hán, trong đó có một đôi câu đối lịch sử, xin dẫn như sau:

Hồng Phúc cổ danh lam, Tiền Lý Hậu Lê dì lịch thiên tài.

Tào Khê nam chính phái, Tây Thiên Đông Độ dòng thử nhất nguyên.

Tạm dịch:

Hồng Phúc cổ danh lam, Lý trước Lê sau nghìn năm đã trải.

Tào Khê nam chính thống, Tây Thiên Đông Độ một phái như xưa.

Tào Khê nam chính thống, Tây Thiên Đông Độ một phái như xưa.

Tào Khê nam chính thống, Tây Thiên Đông Độ một phái như xưa.

TIẾNG TẠO HÓA VỚI NGHĨA SÁC TẠO

Từ xưa người ta thường nói: "Tạo hóa sinh ra loài người" xét danh từ tạo hóa đó chỉ là diễn tả cái nghĩa Sắc tạo.

Kinh Nhân Duyên nói: "Hết thảy mọi cái (muôn vật) đều do duyên sinh" nhân trong duyên ngoài hòa hợp mà thành.

Đối với loài người thì thân thức duyên ra danh sắc, danh sắc duyên ra 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thành thân (tứ đại) của người.

Chiếu theo nghĩa thuận nghịch của phép nhân duyên, ngược lại: hễ thức diệt là thân tứ đại cũng diệt hết. Luận Du Già và kinh Tràng A Hảm đều kết luận như vậy.

Luận Thành Thực nói: "Nhân 4 chất cực vi: Sắc, hương, vị, xúc, mà thành 4 nguyên tố chính, thường gọi tứ đại (gồm tứ đại chung): đất, nước, lửa, gió. Nhân tứ đại thành các thứ căn và trần đối với người ta".

Trong thân thể người, xương thịt thuộc về chất đất, máu rót thuộc về nước, nhiệt độ thuộc về lửa, hơi thở và sức chuyển động thuộc về gió.

Sáu căn, sáu trần đối dải với nhau phát sinh ra mọi sự, từ đó cứ diễn biến mãi đi.

Luận lại nói: "Trong thế giới nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân sắc có mùi, nhân mùi có chạm, nhân chạm có vị, nhân vị biết pháp. Sáu thứ (lục trần) tạo tác ra người cùng hết thảy mọi vật".

Sáu căn ở thân người, trừ ý căn là loại vô hình, còn năm căn kia đều thuộc về sắc chất và chia thành hai thứ: phù trần căn (thô sắc) và tịnh sắc căn (tế sắc).

Phù trần căn thì rành rành ngay trước mắt ai cũng trông thấy được, tịnh sắc căn hay gọi thẳng nghĩa căn tức ngũ quan, thì nằm kín trong các căn phù trần, mắt thường của người ta rất khó nhìn thấy chúng nó.

Tuy nhiên, 5 căn tịnh sắc cũng có hình dáng rất vi tế như

sau:

Cân mắt hình như một chùm nho, nằm trong con mắt; cân tai hình như tầu lá cuộn nằm trong lỗ tai; cân mũi hình như đôi móng rủ nằm trong lỗ mũi; cân lưỡi hình như trảng lưỡi liềm nằm trong giữa lưỡi; cân thân hình như cái tang trống, nằm khắp dưới da thân thể; cân ý (giác quan thứ sáu) hình như khoang nhà tối, chỗ ở không nhất định trong toàn thân thể người.

Mắt đối với màu sắc mà phát ra tri giác của mắt gọi là nhõn thức, như vậy, tai đối với tiếng động sinh ra nhí thức, mũi đối với mùi ngửi sinh ra tị thức, lưỡi đối với vị nếm sinh ra thiệt thức, thân đối với sự chạm cọ sinh ra thân thức, ý đối với mọi thứ ý nghĩa sinh ra ý thức. Mỗi nguồn tri giác đều dựa vào mỗi cảnh vật là đối tượng của chính nó mà phát sinh ra.

Tiếng thức ở đây nghĩa là hiểu biết, là nhận thức, là phân biệt được thế này hay thế kia, cũng tức là cái tám gọi khác tên, nhằm giữa lúc nó trực tiếp với mọi sự mọi vật hiện dương gặp nhau.

Kinh Lăng Nghiêm nói : "Thức tâm không có nguồn gốc, chỉ nhận ở nơi sáu căn và sáu trần mà phát khởi ra".

Cho nên bộ Thuyết nhất thiết hữu lấy Sắc làm bản thể, căn cứ vào Sắc pháp mà phát sinh ra mọi lẽ trên đời.

Bản chất của sắc gồm 14 thứ : 1- đất ; 2- nước ; 3 - lửa; 4 - gió ; 5- vật hiển hiện ; 6- tiếng động ; 7- mùi ngửi ; 8 - vị nếm ; 9- sự chạm cọ; 10- cân mắt; 11- cân tai ; 12- cân mũi; 13 - cân lưỡi ; 14- cân thân.

14 thứ sắc căn bản này, có thứ thuộc loại thô sắc, thứ thuộc loại tinh sắc.

Trong các thứ sắc nói trên, có thứ lại tách thành nhiều thứ khác nữa. Như thứ sắc số 5: Vật hiển hiện, bao gồm 20 hình tướng khác nhau trong cùng một bộ phận, là: xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh, bóng, sáng, tối, khói, mây, bụi, mù; 12 tướng này gọi là hiển sắc. Dài, ngắn, cao, thấp, vuông, tròn, cong, thẳng; 8 tướng này gọi là hình sắc. Nếu

nói dù cả 6 trần thì gồm có 86 thứ sắc.

Nếu có người nói: "Đã có chỗ bảo rằng sắc túc là không thì làm gì còn có sắc thật vững chắc, mà căn cứ vào đó để phát sinh ra được?". Thì trả lời rằng: "Cái không ấy là nằm trong cái sắc, chỗ nào không có sắc thì chỗ ấy túc là không".

Luận Câu Xá nói: "Nếu sắc không có thì sao Phật lại dạy: cái sắc đã qua, cái sắc sắp đến...?"

Cho nên Mật tôn lấy lục giới (địa, thủy, hỏa, phong, không, thức) làm Pháp thân.

Kinh Lăng Nghiêm coi thất đại (lục giới + kiến) thể tính chu biến pháp giới.

Đức Thế Tôn thấu suốt cả nghiệp tính chúng sinh, biết được các lý thuyết xảy ra trong cõi đời, nên ngài đã nói ra dù các lê HỮU, VÔ, dù đứng về mặt này hay mặt khác mà lập thuyết cũng nhận thấy được.

Ngài Thanh Biện luận sư người Án Độ thời xưa đã thuận theo quan niệm tục để lập ra thuyết DUY CẢNH - Do cảnh sắc sinh ra mọi cái - TÂM phải thắc cảnh mới khởi lên được.

Cũng như mắt ta khi trông thấy vật gì xanh thì mới nhận được cái đó màu xanh, vật gì đỏ thì mới nhận được cái đó màu đỏ; nếu hoàn toàn từ trước chưa nhìn thấy hay nghe nói đến chúng nó lần nào bao giờ, thì làm sao mà tự khẳng định được cái ấy màu xanh cái kia màu đỏ?

Thuyết DUY CẢNH hay DUY SẮC rất ứng với nghĩa kinh Viên Giác Phật dạy: "Hết thấy chúng sinh đều nhận từ đại làm thân của mình, nhận cái duyên ánh sáu thứ cảnh trần làm tâm của mình".

Khi duyên ánh của cảnh trần đã trở thành cái tâm (vọng tâm), thì cái tâm ấy lại trở lại phản duyên rong ruổi cảnh trần. Khác náo người ta nói: "Tinh thần là phản ánh của vật chất, rồi lại tác động vật chất" vậy.

Bộ Đại Thừa Nghĩa Lâm nói: "Căn cứ vào thuyết Duy Cảnh của ngài Thanh Biện luận sư, thì không bị lỗi thể

gian tương vi, theo Nhân minh nhập chính lý luận của Phật pháp".

Bộ Phật học đại từ điển cùng bộ Chi Quán đều nói: "Sắc tâm bất nhị" - Sắc với tâm hai thứ không khác hẳn nhau⁽¹⁾. Nếu đạt được lẽ sinh hóa biến chuyển hỗ tạo lẫn nhau, thì nói tâm sinh hay sắc sinh đều có nghĩa lý cả.

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tam đa nói: "Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc".

Như vậy, muôn vật xuất hiện ra thế gian, nhìn vào quy luật sinh diệt mà nói, thì NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO, cũng lại là NHẤT THIẾT DUY SẮC TẠO.

(1) Theo quan niệm của Đại Thừa thì sắc cũng thuộc về tâm

XÁC ĐỊNH NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN

Do phiên họp Ban thường trực Trung ương Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp tại Văn phòng II thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 1982 đề ra chương trình hoạt động của Ban nghị lễ Trung ương, những công tác phải làm trong năm 1982. Trong đó có việc xác định ngày lễ Phật đản để thống nhất ngày lễ đó. Lễ Phật đản của Phật giáo Việt Nam, từ xưa thành ra có hai ngày khác nhau: ngày 8 và ngày 15 tháng Tư âm lịch (cách nhau 6 ngày quang giữa). Văn đề này hẳn có thể nào mới hóa ra như vậy được?

Đây là một sự kiện lịch sử, mà lại là một nghi lễ trọng đại nhất trong đạo, đối với ngày xuất thế của đức Giáo chủ đạo Phật, ngày lễ này đã được lưu truyền và thực hiện rộng khắp từ rất lâu đời, ngay từ khi đạo Phật ở Ấn Độ mới truyền sang các nước phương Đông, những bộ kinh Phật phiên dịch từ Phạn văn ra Hán văn ở đời Đông Hán (Trung Quốc) bộ nào nói về lịch sử Phật tổ, ngày giáng sinh của đức Phật Thích Ca đã xuất hiện ngay là ngày mồng 8 tháng 4, điều này nhiều nhất thấy ở các kinh sách Phật giáo Bắc tông. Nhưng Bắc tông cũng có bộ nói sinh ngày 15 (Trăng tròn), đó là bộ Tây vực ký đời nhà Đường.

Trước kia nước ta cũng như các nước lớn có đạo Phật (trong châu Á) như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên v.v., đều làm lễ kỷ niệm Phật đản vào ngày 8 tháng 4 âm lịch.

Tên gọi cũng như việc làm ngày Phật đản - mừng tám tháng tư - đã lưu truyền hàng bao thế kỷ ở nhiều nước trên thế giới, trở thành phong tục tập quán cổ truyền, ấn tượng sâu vào đâu óc mọi người, kể cả người theo hay không theo đạo Phật đều nhớ như vậy.

Nay mới nói đến thống nhất, hay nói cho đúng là "cải chính" ngày lễ đó thực là khó khăn !

Nhưng ngày nay ở Việt Nam, Phật giáo trong cả nước đã hợp thành một khối Giáo hội duy nhất, không lý do gì việc lễ Phật đản lại cứ để nguyên hai ngày lễ khác nhau, nên

bất cứ giá nào nhiệm vụ đòi hỏi Ban nghi lễ phải làm ngay việc này, phải coi là việc hàng đầu cấp thiết trước nhất.

Nói ràng xác định ngày lễ Phật đản, nghĩa là ngày đại lễ lịch sử này đã có sẵn từ trước, chỉ có hai ngày khác nhau, nên phải nghiên cứu sưu tầm phát hiện nguyên nhân, xem ngày nào mới là thật đúng, nếu một ngày nào trong đó là đúng rõ rệt thì ngày kia tất nhiên là sai. Vậy sự sai trênh đó do đâu mà ra, phải tìm tới tận gốc nguồn viễn dẫn chứng có, có căn cứ, có xuất xứ để chứng minh, thì mới đem lại kết quả có tính chất xác thực mà đi đến thống nhất ngày lễ đó được. Muốn đạt được yêu cầu trên, không những tài liệu phải tìm ở trong các bộ kinh sách Phật, những nội dung nói về lịch sử đức Phật tổ, mà còn phải đem đối chiếu với lịch số thế gian (các nước trên thế giới có rất nhiều thứ lịch cả âm lẫn dương), ít nhất phải dùng lịch của hai nước Ấn Độ và Trung Quốc làm cơ sở tra cứu.

Ấn Độ là nước gốc tích phát sinh ra đạo Phật, Trung Quốc là một nước lớn đạo Phật du nhập sớm, kinh sách dịch ra chữ Hán rất nhiều, truyền sang nước ta gần liền với thứ âm lịch hiện nay ta vẫn dùng. So sánh hai thứ lịch này với nhau để xét tìm bằng có: Phật giáng sinh vào ngày nào, tháng nào của lịch Ấn Độ, ngày đó có phải ngày trăng tròn hay không, đem ghép vào lịch Trung Quốc mà tính toán, xem nhằm vào ngày nào, tháng nào của thứ lịch này thì mới thấy rõ được.

(Ở đây chú ý một điều: Gọi là ngày trăng tròn, nhưng chính là thời điểm trăng tròn thì giờ quang dầu của ngày đó, phải tưởng tượng như mình đương đứng ở góc độ mũi thứ sáu của địa cầu làm mốc mà nhìn trăng tròn, mới đúng giờ "Sao mai mọc" hay "giờ Dần", khi Đức Bàn sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai đản sinh ra cõi nhân gian trong ngày đó).

Nếu chỉ chung chung, dựa vào những câu đơn thuần trong các bộ kinh sách nói từ xưa, thì chỉ là một sự giảng co bao thủ mà thôi⁽¹⁾ không thể khám phá vấn đề mà giải

quyết dứt khoát được.

Vậy cần phải kết hợp với lịch số, đổi chiếu với khu vực địa cầu làm vũ khí sắc bén để mổ sê, mới phá tan cái màn bí mật đã bưng vít kín từ bao đời.

Khi bắt tay vào việc nghiên cứu về ngày lễ Phật đản, thi lại này sinh ra hai điều quan trọng đáng phải biện bạch:

1- Phật đản có 4 thuyết khác nhau.

2- Thời gian có ba thứ trái ngược.

Bốn thuyết Phật đản là: mồng 8 tháng 2, mồng 8 tháng 3, 15 tháng 3, mồng 8 tháng 4. Kinh sách Bắc tông không nói rõ ngày Phật đản 15 tháng 4 Âm lịch.

Ba thứ thời gian là: ngày sai, tháng sai, năm sai.

Ngày sai có hai: ngày 8 và ngày 15 tháng Âm lịch.

Tháng sai có ba: tháng hai, tháng ba, tháng tư.

Năm sai thì nhiều.

Trước hết xin lướt qua về năm sai, thứ đến ngày sai, còn tháng sai trình bày lần lượt về sau sẽ rõ hết.

Theo lời của một số vị trí thức tiền bối truyền lại: những năm Phật đản có đến 32 thuyết khác nhau. Nhưng cá nhân tôi mới gặp có 15 thuyết (cổ truyền) khác nhau và một thuyết đến năm 1956 mới nghe nói.

Trong 15 thuyết trên, cách đây khoảng ba chục năm trở về trước có bốn thuyết thường lưu hành nổi tiếng nhất:

Một là thuyết *Giáp đản*. Đây là thuyết cổ sử rất thịnh hành và lưu truyền rộng rãi hơn hết.

Trong bộ Phật tổ thống kỉ đã tập hợp sáu bộ kinh sử đều nói Phật giáng sinh năm Giáp đản : a/ Chu thư đị kí⁽²⁾ - b/ Pháp bản nội truyện - c/Nguy thư - d/ Nam nhạc - d/Phụ hành - e/ Pháp lâm.

Thống nhất nói rằng: Đức Phật Thích Ca giáng sinh nhằm đời nhà Chu Cờ, vua Chiêu vương năm thứ 26⁽³⁾ là năm Giáp đản (theo lối 60 năm hoa giáp của Trung Quốc).

Bộ thống kí này tính toán rất tì mì, diễn tả từ khi Phật còn là vị Bồ xứ Bồ tát ngự trên cõi trời Đầu suất giáng thần, dần sinh xuống cõi người, đến khi xuất gia (năm Mậu dần, 25 tuổi đời), thành đạo (năm Quý mùi, 30 tuổi đời), nhập diệt (năm Mậu than, 79 tuổi đời). Tính đến năm Dinh mao - Dương lịch 67 - niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, đời vua thứ II Minh đế nhà Đông Hán, kinh Phật bắt đầu truyền dịch sang chữ Trung Quốc. Rồi tính tiếp đến năm 1982 thì được 3009 năm⁽⁴⁾.

Như vậy đức Phật giáng sinh trước vị Giê-su giáng sinh 1027 năm⁽⁵⁾. Khổng tử sinh trước vị Giê-su 551 năm. Khớp với thuyết của sư tổ Hoằng Tán : Đức Phật giáng sinh trước ngài Khổng tử 477 năm. Cộng được: $(477 + 1 + 551) = 1027$ năm.

Nhiều sử sách về sau khuyếch trương thuyết này.

Hai là thuyết *Điểm Kí* : Lịch sử cho biết đời Lương có nhà nghiên cứu Phật học tên là Triệu Bá Hưu ở núi Lô, gấp vội sa môn pháp danh Hoành Độ, được tài liệu Chúng Thánh điểm kí chép rằng : "Sau khi Phật nhập diệt, ngài luật sư Ưu Ba Li kết tập luật tạng (trong một khóa hạ) đến ngày Tự tú rằm tháng bảy thì kết thúc việc đó, liền chấm dứt một nốt đánh dấu năm thứ nhất rồi cứ tiếp tục đời đời truyền nhau, mỗi năm chấm một nốt, đến đời ngài luật sư Tăng Già Bạt Đà La đem bộ luật Thiện kiến sang Trung Quốc phiên dịch ở Quảng Châu nhằm đời nhà Tề niên hiệu Vĩnh Ninh thứ 7, năm Canh ngọ ngày Tự tú rằm tháng bảy. Năm đó cũng chấm tiếp một nốt ! Theo cách này mà tính toán thì Phật诞生 trước năm kí nguyên (Công giáo) lại là 565 năm. Tất nhiên số tìm được phải cộng thêm 78 nữa mới đủ 565 năm.

Lại nữa, người Anh cai trị Ấn Độ có đào được tấm bia của vua Adruc khắc về niên đại Phật诞生, tính ra cũng khớp với thuyết *Điểm kí*. Theo thuyết này thì Phật giáng sinh lại là năm Bính thân, tính đến năm 1982 là 2547 năm, so với thuyết Giáp dần trước kia thì bị hụt $(3009 - 2547) = 462$ năm.

Thuyết Diếm kí này được một thời gian truyền bá khá mạnh nhưng sau lại nhường bước cho thuyết Giáp dần nhiều người quen biết hơn.

Ba là thuyết của ngài *Pháp Châu* : Thuyết này thì nói: Phật giáng sinh trước vị Giê-su 563 năm. Như vậy lại là năm Mậu tuất. Tính đến năm 1982 là 2545 năm, so với thuyết Giáp dần thì hụt (3009 - 2545) = 464 năm.

Thuyết thứ ba này trong khoảng thời gian dài ở nước ta có tín nhiệm hơn thuyết thứ hai. Nhiều nơi biết và nhớ đến số 563 được đa số quần chúng đương thời大力支持 gần bằng thuyết Giáp dần.

Bốn là thuyết của cụ *Phí Trường Phòng* đời nhà Tùy. Thuyết này cố gắng đem những kinh Thụy Ứng, kinh Phà Diệu, kinh Phật Bản Hạnh v.v... so sánh với sử ký của nước Lỗ thời Xuân Thu (Trung Quốc) liền khẳng định: Đức Phật giáng sinh chính là vào thời Trang Vương vua thứ 16 nhà Chu năm thứ 10, đương thời Trang Công nước Lỗ năm thứ 7. Đây thường gọi thuyết *lương Trang*, nói rằng ngài giáng sinh năm Bính thân, cách Bính thân của thuyết Diếm kí 120 năm, trước vị Giê-su 685 năm, tính đến năm 1982 là 2667 năm, so với thuyết Giáp dần thì hụt có (3009-2667) = 342 năm. Mặc dù thuyết thứ tư này suy tính rất công phu, nhưng xem ra các sách vở lưu truyền ít sử dụng đến. Còn một thuyết mà nói rằng mới nầy nở về sau, số là do năm 1956, Hội nghị Phật giáo thế giới tổ chức lễ kỉ niệm Phật đản có loan tin lên dài báo là lễ kỷ niệm Phật đản lần thứ 2500 năm, từ đấy tiếp tục tính theo mỗi năm thêm vào một số nữa, đến năm 1982 là được 2526 năm. Hiện nay nhiều nước trên thế giới công nhận thuyết này mới thật đúng.

Theo thuyết này thì Phật giáng sinh lại vào năm Dinh ty, so với thuyết Giáp dần thì hụt những (3009- 2526) = 483 năm. Như thế từ thuyết của cụ Phí Trường Phòng đến thuyết này lần lượt càng bị sút kém số năm nhiều hơn (kém từ 342 năm đến 483 năm).

Ở những nước có Phật giáo nhưng không có âm lịch thì

người ta theo dương lịch mà nói: "Phật giáng sinh ngày trăng tròn" trong tháng năm dương lịch. Nhưng ngày trăng tròn trong tháng năm dương lịch hàng năm cứ luôn luôn xê dịch: trong 100 năm chỉ có 4 năm là ngày 15 tháng 5 trăng tròn mà thôi.

Xét thấy ở những nước theo Mật giáo như Liên Xô, Mông Cổ chẳng hạn thì lễ kỷ niệm Phật đản tiến hành sau ngày lễ Lạt-ma (tháng 4) 40 ngày (như vậy Phật đản cũng thuộc vào tháng 5 dương lịch).

Nước ta và những nước theo Âm lịch thì xưa nay vẫn tính năm Phật đản theo lối kể năm (Phật sinh năm nào thì kể ngay năm ấy là một).

Chuyển sang theo dương lịch Gô-rê-goa⁽⁶⁾ lại bị mắc một điều làm cho mỗi năm Âm lịch đều bị chia cắt làm hai phần, mà cũng dở dang, vừa dính vào năm trước, vừa thuộc vào năm sau của năm dương lịch⁽⁷⁾ nhưng chỉ có điều: theo thuyết mới này tất nhiên có nghiên cứu kỹ lưỡng một cách hiện đại, mà kể theo dương lịch thì thuận tiện với Phật giáo quốc tế.

Năm thuyết về Phật đản hơn kém nhau xin coi bảng sau:

- 1 - Cổ sử Giáp đản 3009 năm (trước Giê-su 1027 năm)
- 2 - Trường Phòng (Bính thân) 2667 năm (tr. 685 năm) hụt 342 năm

3 - Điểm kí (Bính thân) 2547 năm (tr. 565 năm) hụt 462 năm

4 - Pháp Châu (Mậu tuất) 2545 năm (tr. 563 năm) hụt 464 năm

5 - Quốc tế (Dinh tị) 2526 năm (tr. 544 năm) hụt 483 năm

Bây giờ nói đến ngày và tháng sai, nhân đây ngày Phật đản chắc chắn sẽ thấy sáng tỏ.

Muốn xác định được ngày đại lễ này trước hết phải tìm những điều ghi trong các kinh sách nói về lịch sử Phật tổ cả Bắc tông lẫn Nam tông⁽⁸⁾ đem đọ với giữa hai thứ

lịch Án Độ và Trung Quốc (mà phải biết mỗi đằng dùng một thứ lịch nào) mà tra cứu thì mới đạt được yêu cầu mong muốn.

Án Độ từ xưa vẫn có 4 thứ lịch: lịch Sóc vọng, lịch Mặt trời, lịch Địa cầu, lịch Ngôi sao.

Trung Quốc cũng có 4 thứ lịch: lịch nhà Hạ (Chính kiến dần) ⁽⁹⁾, lịch nhà Thương hay nhà Án (Chính kiến sử), lịch nhà Chu (Chính kiến tì), lịch nhà Tần (Chính kiến hơi). Bốn thứ lịch này đều là âm lịch. Lịch nhà Hạ vẫn hiện hành từ xưa đến nay có thể gọi là âm dương lịch, vì nội dung đổi chiếu cả các ngày tháng về dương lịch.

Nay chỉ cần dùng hai thứ lịch: Sóc vọng của Án Độ và Hạ lịch (ta thường gọi là nông lịch) của Trung Quốc mà xác định ngày lễ Phật đản, vì hai lịch này đều tính theo độ số chu toàn của sao Thái âm xoay quanh trái đất mà làm lịch. Mỗi nguyệt chu là 19 năm, cũng mỗi năm 12 tháng, có tháng dù, tháng thiếu và tháng nhuận bù trừ cho nhau, mặc dù ngày tháng sắp đặt có chênh lệch mỗi năm đều khác nhau.

Mỗi tháng của lịch Án Độ đều muộn hơn lịch Trung Quốc một tháng rưỡi.

Ngày trăng tròn của lịch Án Độ thì đặt vào ngày cuối cùng của mỗi tháng chứ không phải giữa tháng như lịch Trung Quốc.

Các ngày 30 trong mỗi tháng của lịch Án Độ đều trùng hợp với ngày 15 trong mỗi tháng của lịch Trung Quốc. Như thế ngày trăng tròn của lịch Án Độ tức là ngày rằm của lịch Trung Quốc vậy.

Chỉ có một điều khác nhau giữa hai lịch nhưng không ảnh hưởng sai trái các ngày trăng tròn.

Nghĩa là lịch Trung Quốc một năm chia thành 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, lấy 12 địa chi: Tí, Sửu, Dần, Mão ... đặt tên cho 12 tháng. Lịch Án Độ thì chia một năm làm 3 mùa: Xuân, Hạ, Đông (mỗi mùa 4 tháng) không có mùa thu, lấy tên 12 ngôi sao đặt cho 12 tháng.

Xin xem biểu đồ so sánh ba thứ lịch sau đây :

LỊCH ÂM DQ

LỊCH TRUNG QUỐC

LỊCH GO-RÈ-GOA

Tháng Giêng : Chéatatlā	Mão	Nửa cuối tháng Hai	Tháng 3	dến tháng 4
Hai : Vaisakha	Thìn	Nửa cuối tháng Ba	- 4	- 5
Bà : Thēsattrā	Tỵ	Nửa cuối tháng Tư	- 5	- 6
Tư : Atsacha	Ngọ	Nửa cuối tháng Năm	- 6	- 7
Năm : Thatlaphatnoa	Mùi	Nửa cuối tháng Sáu	- 7	- 8
Sáu : Balabatda	Thân	Nửa cuối tháng Bảy	- 8	- 9
Bẩy : Anthāpphağıusa	Dậu	Nửa cuối tháng Tám	- 9	- 10
Tám : Calatdēca hay Cadē	Tuất	Nửa cuối tháng Chín	- 10	- 11
Chín : Matgiathúyla	Hợi	Nửa cuối tháng Mười	- 11	- 12
Mười : Paosa	Tỵ	Nửa cuối tháng Một	- 12	- 1
Một : Makhu	Sửu	Nửa cuối tháng Chạp	- 1	- 2
Chạp : PhalacylAunoa	Dần	Nửa cuối tháng Giêng	- 2	- 3

So sánh tháng 2 - Vaisakha - Sao Cơ với tháng Tư lịch Trung Quốc:

Án 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 30

TQ 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 30 1 2 3 4 5 6 7 ... 15

tháng Ba _____ tháng Tư

Ngày 30 mỗi tháng của lịch Án Độ gọi là ngày *Bach nguyet tan nhat* hay *nguyet man tan nhat*⁽¹⁰⁾ nghĩa là ngày cuối cùng đầy tháng hay cuối cùng trăng tròn.

Nghiên cứu kỹ thì thấy: Phật giáng sinh vào ngày 30 tháng Hai - Vaisakha - tháng Sao Cơ lịch Án Độ, nhằm đúng ngày rằm tháng Tư lịch nhà Hạ Trung Quốc. Theo lịch quốc tế hiện nay dương sử dụng, thì Âm lịch là năm Đinh tỵ, dương lịch là năm 544 trước công nguyên.

Nguyên nhân sai trêng ngày Phật đản do 3 điểm như sau:

1/ Vì sự phức tạp về những tháng của lịch Án Độ

2/ Vì ảnh hưởng chấp trước của dân tộc Hán

3/ Vì tình trạng bị động của những vị dịch kinh

Điểm 1 - Lịch Án Độ chia mỗi tháng làm hai phần: hắc nguyệt và bạch nguyệt (lịch Án Độ thì hắc nguyệt trước mà bạch nguyệt sau, thế mới ăn khớp với lịch Trung Quốc và đúng với hiện tượng thiên nhiên).

Hắc nguyệt: từ mồng 1 đến ngày 15, những ngày trong nửa tháng đầu này, về các ban đêm mặt trăng tròn sáng dần dần đến càng bị khuyết, đêm cuối cùng của hắc nguyệt không còn thấy trăng, ghép vào lịch Trung Quốc thì là từ ngày 16 đến ngày nguyệt tận (ngày hối). Bạch nguyệt: từ ngày 16 đến ngày hết tháng, những ngày trong nửa cuối tháng này, trái lại từ đêm không có trăng đến bắt đầu trăng lưỡi liềm kể đến bán nguyệt (trăng huyền) đêm cuối cùng của bạch nguyệt thì trăng tròn sáng (ngày vọng), ghép vào lịch Trung Quốc thì từ mồng 1 đến ngày rằm của nửa tháng sau.

Lịch Án Độ lại chia hắc nguyệt, bạch nguyệt làm 2 đoạn ngắn nữa, gọi là hắc bán và bạch bán, hắc bán từ ngày 1 đến ngày 8, bạch bán từ ngày 16 đến ngày 23 (mồng 8 và ngày 23 hai ngày huyền).

Ngày 8 gọi hắc bán tân nhật, ngày 15 gọi hắc nguyệt tân nhật, ngày 23 gọi bạch bán tân nhật, ngày hết tháng gọi bạch nguyệt tân nhật hay nguyệt mân tân nhật, như vậy 4 ngày cuối cùng của mỗi phần trong mỗi tháng đều gọi là tân nhật. Có khi gọi gồm 2 ngày của hắc nguyệt là hắc tân nhật, 2 ngày của bạch nguyệt là bạch tân nhật. Vì thế mà điều này một phần dễ làm xáo trộn ngày giáng sinh của đức Phật.

Điểm 2 : Quan điểm của Hán tộc (TQ) rất coi trọng ngày mồng 8 của mỗi tháng, đã xưng hô, ca tụng và suy tôn ngày 8 bằng những lời nhất định tốt đẹp, như cát nhật, lương nhật, thượng nhật, phúc sinh nhật... phàm làm việc gì đưa được vào ngày mồng 8 là quý báu hơn hết⁽¹¹⁾.

Điểm 3 : Đạo Phật truyền đến Trung Quốc, buổi ban sơ gặp ngay triều đại nhà Hán. Dân tộc Đại Hán chiếm ưu thế lớn Vua Hán tiếp các vị sứ mệnh Cao Tăng tiêu biểu của đạo Phật từ Án Độ sang, chú ý cả về việc dịch kinh. Vị dịch kinh lúc đầu này chỉ cốt truyền bá giáo lý Phật pháp, buổi sơ khai phải lựa cơ duyên, sao cho việc dịch kinh được trôi chảy⁽¹²⁾, liền lấy ngày tân nhật bạch nguyệt nhập vào với ngày tân nhật bạch bán, tức là đưa ngày tân nhật sau hợp với ngày tân nhật trước, theo ngày mồng 8 là chính, ghi vào kinh văn: "đức Phật Thích Ca giáng sinh ngày mồng 8 âm lịch Trung Quốc".

Khi bộ kinh đầu đã lưu hành rộng khắp, thì các bộ phiên dịch về sau cứ lấy hướng đó (8-4) mà dì theo thôi.

Về lịch sử Phật Tổ, đầu tiên là nói trong kinh Thái tử thụy ứng bản khởi, thời Hán. Ngô Chi Khiêm dịch, kinh Tu hành bản khởi, Trúc Đại Lực và Khang Mạnh Tường cùng dịch ...

Dến đây kết luận theo 4 thứ dẫn chứng:

1- Bộ Tây-vực kí (Bắc tông) nói: Phật đản ngày 15 âm lịch. Đến thuyết Đầu suất giáng thần cũng nói nhầm ngày 15 (trăng tròn).

2- Tạp chí Hiện đại Phật học của Hội Phật học Trung Quốc khẳng định : ngày 8 tháng 4 bị ảnh hưởng tư tưởng của Hán tộc.

3- Bộ sách nhan đề Đạo Phật của Phật giáo Liên Xô (Mật tôn) nói rõ : Phật đản Pu-ro-ni-ma ngày trăng tròn của tháng Vaisakha.

4 - Nam tông chỉ nói một điều là: Ngày trăng tròn, như vậy ngày nào đúng ngày nào không đúng đã rõ lắm.

*

Vấn đề tháng sai xin trình bày như sau :

a) Tháng Tư thì không phải nói.

b) Thuyết Phật đản tháng Hai: do vị Pháp sư dịch kinh cho rằng: Phật giáng sinh vào tháng Hai của Án Độ, thì cứ lấy tên tháng Hai mà gọi. Như vậy tháng Hai đây là tháng Hai lịch Án Độ.

Lại một lẽ nữa, lịch nhà Chu tháng Tư thì lịch nhà Hạ tháng Hai. Vì lịch nhà Chu lấy tháng Tý làm tháng giêng, nên tháng Mão là tháng Tư, lịch nhà Hạ lấy tháng Dần làm tháng Giêng nên tháng Mão là tháng Hai vậy.

c) Thuyết Phật đản tháng Ba, vì nửa đầu tháng Hai lịch Án Độ thuộc tháng Ba lịch Trung Quốc, nên bộ kinh sách ghi tháng Ba tức là đem phần bạch nguyệt của tháng Hai lịch Án Độ chấp liền vào tháng Ba (TQ) mà gọi cho được gọn thành một tháng "tháng Ba", cho nên ngày Phật đản thuộc tháng Ba vậy.

Tóm lại dù cho ngày sai có hai thứ, tháng sai có ba thứ, nhưng cũng chỉ là một. Một ngày rằm tháng Tư âm lịch nhà Hạ. Lịch này ở nước ta vẫn dương hiện hành.

Tất cả những ngày mồng 8 tháng âm lịch không bao giờ có ngày trăng tròn.

PHẦN CHÚ THÍCH

(1) Như có ngườivin vào những câu tục truyền của dân gian: "Mồng tuc cá di ăn thè, mồng bẩy cá về, mồng tám Bụt sinh". "Mồng tám tháng tư không mưa, mẹ con bỏ cá cầy búa mà đi" hay quan niệm trùu tượng cho rằng: Ngày mồng 8 mặt trăng hiện hình báu nguyệt để sẽ trở nên trăng tròn vào ngày rằm, tỏ ý ngày mồng 8 là ngày sơ sinh.

(2) Lời của các bộ này đều giống nhau về điều "mồng 8" người ta còn nghĩ Chưa chắc đã phải là ghi ngay khi phiên dịch như thế.

(3) Có chỗ nói năm thứ 24.

(4) Tính từ năm Phật vào Niết bàn đến năm 67 được 1015 năm, đến năm 1982 cộng được $(78+1015+1916)=3009$ năm.

(5) Năm kỷ nguyên theo Tây lịch là năm Tân dậu, kỷ nguyên đây cũng chỉ là giả tạo. Do khoảng đầu thế kỷ thứ 6, một số nước theo Công giáo ở châu Âu cũng chưa tìm được đúng năm sinh của vị Giê-su khi ấy hợp nhau bài cách đếm số nguyên chia nhau với số tuần chu để lấy kết quả được $(19 \times 28)=532$ lần quyết định lấy ngay năm đầu của số này làm năm kỷ nguyên của Công giáo gọi tắt là Công nguyên.

Ngay cả cái ngày 25 tháng 12 cũng là ngày sinh của vị thần Công-xtăng-ti-nôp - sùng bái, sau khi chinh phục được nước này rồi lấy ngày đó làm ngày No-en của vị Giê-su, theo Kí Âu Tây thường kể tuổi tròn người ta quy định vị Giê-su tuổi Canh thân, năm tuổi này là năm thứ hai trước kỷ nguyên Công giáo, niên hiệu Nguyên Tho, đời vua Ai đế nhà Hán Trung Quốc.

(6) Dương lịch trên thế giới có nhiều thứ, thứ lịch các nước theo hiện nay gọi tên Gô-rê-goa là do cuộc hội nghị Gô-rê-goa năm 1582 những nhà thiên văn lịch số họp nhau điều chỉnh kỉ lục cuối cùng, đoạn lấy tên hội nghị làm tên lịch, cũng như nói Hiệp định Gô-na-vô, Hiệp định Pa-ri chẳng hạn. Lịch Gô-rê-goa ra đời từ ngày 15/10/1582, nước ta đến năm 1968 (Mậu thân) mới công nhận.

(7) Hãy nói ngay năm Nhâm tuất (1982) ngày Phật đản nhầm ngày 8/5/82. Trước ngày đó kỷ niệm Phật đản đã là năm thứ 2527, nếu kể năm tròn thì từ sau ngày đó thuộc vào năm thứ 2527 nhưng vẫn cứ phải nói là năm 2526, mãi đến ngày 18 tháng 11 Nhâm tuất ấy, chưa hết năm âm lịch, đã kể tăng lên một năm nữa mà những năm âm lịch tiếp theo sau, không nhất định năm nào cũng đúng ngày 18 tháng 11 thì bước sang năm dương lịch khác.

(8) Về ngày Phật đản, kinh sách Nam tông nói rất đơn giản chỉ quy gọn một câu "Ngày trăng tròn" mà thôi.

(9) Lấy cái gì: Loài người sinh ra ở hội "Đản" trong tam tài thì nhân tài thực hiện "thời gian lịch pháp" là chính, cho nên lấy chi đản xếp làm tháng Giêng đầu năm, lịch này có nhiều lần chính xác, được gọi là thủ âm lịch tính vi hoàn bị hơn hết. Từ thời Tây Hán vua Vũ đế quyết định theo bộ lịch này, liên tục hiện hành cho đến nước ta ngày nay.

(10) Mãn là viên mãn, nghĩa là tròn đầy. Đây lấy nghĩa trăng tròn và đầy tháng theo lịch Án Độ.

(11) Thuyết Mồng Tám lại còn có một tài liệu giải thích cụ thể nữa gọi là Những ngày vía Phật với ngày mồng Tám âm lịch đúng sai thế nào. Bổ sung cho rõ thêm tài liệu Phật đản này.

(12) Nếu cưỡng lại thì dẫn đến có thể nguy hiểm tính mạng, như trường hợp vị pháp sư Đàm Vô Sám dịch kinh thời Bắc Lương, ngài dịch giả An Thế Cao đổi Hậu Hán, Bạch Pháp Tổ đổi Tây Tấn. Tình trạng phải thay đổi danh từ Thế tôn ra Thánh tôn... đổi nhà Đường, Tý khieu, Tý khieu ny... phải gọi bằng những tên khác ở đời Tống Huy Tôn, Minh Thành Tổ chẳng hạn. Điều còn chưa kể đến tai họa lớn "Tam Vũ Nhất Tân" diệt Phật pháp rất tàn nhẫn.

NHỮNG NGÀY VÍA PHẬT VỚI NGÀY 8 ÂM LỊCH DÚNG SAI THẾ NÀO

Căn cứ theo bộ Đại Trí độ luận của đạo Phật, cùng với quyển Thời gian lịch pháp của thế gian, thì lịch Án Độ có 4 thứ khác nhau như:

1) Lịch mặt trăng hay gọi lịch sóc vọng (tức âm lịch). Theo lịch này bình quân mỗi tháng 29 ngày 12 giờ 44 phút, mỗi năm 354 ngày hoặc 355 ngày.

2) Lịch ngôi sao, hay gọi lịch hàng tinh (thời xưa gọi lịch tinh tú) bình quân mỗi tháng 27,32 ngày.

3) Lịch địa cầu hay gọi lịch 360 (thời xưa gọi lịch thế gian) bình quân mỗi tháng 30 ngày chẵn.

4) Lịch mặt trời, hay gọi lịch 366 (tức dương lịch) bình quân mỗi tháng 30,5 ngày.

Mỗi chu kỳ 1.830 ngày = 5 năm, gọi là một vòng luân hồi của lịch, đó là thời điểm 4 lịch gặp nhau trong những năm âm lịch có nhuận thêm một tháng vậy.

Trong mỗi chu kỳ 5 năm:

- Lịch mặt trăng gồm có 62 tháng, kể cả tháng nhuận (32 tháng dù, 30 tháng thiếu)
- Lịch ngôi sao gồm có 67 tháng.
- Lịch địa cầu gồm có 61 tháng.
- Lịch mặt trời gồm có 60 tháng.

Trong 4 thứ lịch kể trên chỉ có lịch mặt trăng là ngày trăng tròn cố định vào các ngày cuối cùng của mỗi tháng (lịch Án Độ) cũng như những ngày rằm trăng tròn giữa tháng âm lịch của ta, còn 3 thứ lịch kia thì những ngày trăng tròn luôn luôn xê dịch mỗi năm vào một ngày khác.

Tí dụ như ở nước ta, dem âm lịch đối chiếu với dương lịch (Gô-re-goa) thì năm Nhâm tuất 1982, ngày rằm tháng Tư chính (năm này có nhuận tháng Tư âm lịch) đúng vào ngày 8 tháng 5 dương lịch. Những năm khác thì trăng tròn lại rơi vào các ngày khác trong tháng 5 dương lịch, như năm Quý hợi 1983, mới sau 1 năm, ngày trăng tròn đã là ngày 27 tháng 5, năm Giáp tý 1984 lại là ngày 15 tháng 5 dương lịch (cũng có một năm Dinh tị trăng tròn ngày 1-6-1977).

Trong mỗi thế kỷ có 4 năm dương lịch ngày trăng tròn trùng vào ngày 8 tháng 5, còn 96 năm khác đều sai trêch ra các ngày khác hết. Chỉ những năm âm lịch nhuận tháng 4 hay tháng 5 là những ngày trăng tròn mới gặp ngày 8 dương lịch mà thôi, như 3 năm 1906, 1963, 1982, năm âm lịch đều nhuận tháng Tư. Năm 1952 nhuận tháng 5 thì trăng tròn đều lồng vào ngày 8 tháng 5 dương lịch.

Đức Thế Tôn hành Phật sự đều có ý nghĩa *viên mản* nên khi thực hiện hay dùng ngày trăng tròn mở đầu cho việc trọng đại.

Nếu ngày xuất thế mà địa phương nhân dân theo một trong ba thứ lịch (ngôi sao, địa cầu hay mặt trời) thấy nhầm ngày 8 lê tất nhiên người ta phải ghi: Sự kiện đó xảy ra ngày mồng 8 (ngày 8 này tất phải trăng tròn).

Cho nên sách Đại Đường cầu pháp nói: "Ngày Phật đản có 2 thuyết: ngày 30 và ngày 8", do hai lịch khác nhau nên thành ra hai thứ ngày khác nhau như vậy.

Đây là chưa kể cái cách lấy ngày Phật đản mồng 8 (trăng tròn) mà đối với các ngày Phật sự khác, cũng đều xếp vào một thứ ngày 8 cả như ngày 8 tháng 2 ngày Phật xuất gia, ngày 8 tháng 8 ngày chuyển Pháp luân v.v...

Về một số ngày đại lễ của đạo Phật, kinh sách Bắc tông có chỗ nói: Ngày Đầu suất giáng thần (1), ngày Phật thành đạo (2), ngày nhập Niết bàn... đều là ngày trăng tròn.

Đem sách hiện đại Phật học mà so sánh về lịch số, thì thấy Phật thành đạo là ngày 30 tháng Pao-sa (tháng 10 lịch Ân Độ) nhầm ngày trăng tròn rằm tháng chạp năm Bính tuất, tức tháng 1 - 514 trước Tây lịch.

Lịch hiện hành ở nước ta chỉ có một thứ âm lịch mà từ xưa đến nay vẫn dùng làm chuẩn đích về Phật giáo, theo lịch này mà lại lấy ngày mồng 8 làm ngày lễ kỷ niệm Phật thành đạo hay các lễ lớn khác thì rõ ràng là không đúng. Vì tất cả các ngày 8 của những tháng âm lịch không bao giờ có ngày trăng tròn.

Tài liệu này cộng với tài liệu "Xác định ngày lê Phật đản" trước đây, khám phá cho thêm rõ thuyết mồng 8.

(1) Luật Yết ma hội khắc viện dẫn các bộ kinh luận về bản duyên.

(2) Phật học từ điển bản thực dụng nói rõ ngày Phật thành đạo trăng tròn. Lấy góc độ mũi thú 6 của địa cầu mà nhìn mặt trăng sáng sớm hôm rằm mới đúng thì giờ này.

NHỮNG KINH SÁCH THAM KHẢO

- Thái tử thụy ứng bản khởi kinh. (Hán Ngô Chi Khiêm dịch)
- Tu hành bản khởi kinh. (Hán Trúc Đại Lực + Khang Mạnh Tường)

- Bồ tát bản khởi kinh. (Tây Tấn Tiếp Đạo Chân dịch)
- Thập nhị du kinh. (Đông Tấn Ca Lưu Già Đà dịch)
- Phật sở hành tán kinh. (Bắc Lương Đàm Vô Sám dịch)

5 bộ kinh trên nói Phật đản mồng 8.

- Đại Đường Tây Vực kí, Pháp sư Huyền Trang ghi, Biện Cơ soạn.

- Trường A Hàm kinh. (Diêu Tân Phật - đà-gia - sá + Trúc phat - niệm dịch)

- Quá khứ, hiện tại, nhân quả kinh. (Lưu Tống Cầu-la Bạt-dà-la dịch)

- Phật bản hạnh tập kinh. (Tùy Sà-na-quật-đa dịch)

- Lịch đại Tam bảo kí. (Tùy Phí Trường Phòng soạn)

- Phật tổ lịch đại thông tài. Nguyên Niệm Thường tập 6 bộ trên nói Phật đản 8-2 và 8-3.

PHÉP HÀNH KHÓA LỄ BÁI TỤNG NIỆM

Theo lê đạo: lê Phật là kính Phật; tụng Kinh niệm Phật là tưởng nhớ và ôn lời Phật dạy để mà tu thân, ý nghĩa đó là chính. Còn như vấn đề nguyện cầu như thế nào là tự ở niềm tin tưởng của từng người - Cứ đúng như phép Thuyền phép Quán của đạo Phật, thì tất cả những vọng tưởng nguyện cầu đều phải diệt trừ đi hết, chứ đừng nói gì đến lê bái tụng niệm.

Tam tạng thánh giáo trong đạo Phật rất là rộng lớn.

Nguyên thủy Phật giáo có 5 bộ Kinh, 5 bộ Luật và 7 bộ Luận vi diệu; mục đích dạy về Giới Định Tuệ là phương pháp cốt yếu tu trì cho được an lạc giải thoát.

Dại thừa Phật giáo, vì cấp thiết về sự nghiệp lợi ích chúng sinh, cần phải mở rộng nhiều cửa phương tiện, cho nên thành ra rất nhiều kinh điển.

Đến đời nhà Đường (Trung Quốc) đã phiên dịch ra Hán văn được 5.048 quyển. Về sau xếp thành Đại tạng cuối cùng bao gồm cả những bộ chú sớ soạn thuật, con số quyển tăng lên tới hàng vạn.

Dại thừa Phật giáo chia ra Hiển giáo và Mật giáo. Mật giáo chuyên về phép tu chân ngôn, muốn theo thì phải có vị thầy A-xà-lê tu luyện đã dát pháp, lên đan làm phép bí mật truyền thụ cho mới được; nhưng pháp môn này ngay ở Trung Quốc từ đời nhà Tống đã bị thất truyền rồi.

Theo ý luật pháp của đạo Phật: người tu hành không nhất thiết phải lê bái nhiều. Khi Phật còn tại thế, ai gặp

Phật, trịnh trọng lê một lê để bái chào Ngài là đủ, nếu lê nhiêu thì người ta cho là quái gở. (Nhân giai quái chi).

Xưa nay người ta thường quan niệm: đạo Phật là đạo thần. Nhưng hãy xét kỹ tinh thần giáo pháp Tịnh Độ, thì có phải thật là da thần hay không?

Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ, một nước có đạo Bà-la-môn từ trước là thủ đạo rất hay cúng tế các thiên thần. Khi truyền qua Trung Quốc thì lại là nước rất sinh về sự sùng bái quý thần, đứng đầu là đạo Lão biến thể thành đạo phù thủy pháp lực, chuyên làm bùa dâu, luyện các thứ ảo thuật. Ảnh hưởng từ ngoại lai tiêm nhiễm, cho nên lễ nghi ở các chùa cơ sở của các môn phái Phật giáo, thường đặt ra rất là dài dòng, rườm rà, phức tạp.

Chỉ nói nguyên về danh hiệu Phật, theo ý nghĩa lịch sử kể ngược về thời quá khứ vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, thì có đến hàng hà sa số đức Phật, không phải chỉ hạn cục ở mức vạn Phật với tam thiền - Trong số tam thiền này thì có gần hai nghìn vị Phật mới dự đặt danh hiệu, còn phải đợi lâu đời kiếp lâm mới lần lượt thành Phật dần dần từng vị một. Ngoài ra lại còn bất khả tư nghị chư vị bồ tát, hiền thánh nữa, như vậy thì biết làm sao cho xiết được!?

Thế mà những người sau lại còn phụ họa thêm các thứ lê bái khác, đưa cả những món tạp ngoại xáo trộn vào phép lê Phật.

Về sự tung niệm thì bất kể những thứ nguy kinh hoang đường không có tên trong Đại tang kinh của Phật giáo, hoặc nội dung trái với nghĩa lý chính pháp, cũng coi như chân kinh của đạo Phật mà công nhiên đọc tụng, lưu truyền.

Từ đâu mối tạp tín không phân biệt chính tà, mà dẫn tới sự thờ cúng trở thành đa dạng phức tạp, vàng thau lẫn lộn mờ ám cả chính đạo.

Tinh hinh tôn giáo Phật dù đã diễn biến rất phiền toái từ lâu đời, nhưng không phải vì thế mà cứ để ý nguyên như vậy mãi. Tất nhiên phải có công cuộc điều chỉnh mạnh

mẽ sâu sắc, theo phương châm: "Nghiên chân hạch nguy, hiển chính lỗi tà" - nghiên cứu thế nào là chân, thế nào là nguy, vạch rõ cái gì là chính, cái gì là tà?

Nhìn vào quy luật tiến hóa nhân loại, cùng với thời đại đổi mới rõ rệt đương đà di lên, tuy rằng đây chỉ là vấn đề tín ngưỡng, nhưng không để dem tất cả các quan niệm ở thời cũ kỵ xa xưa, mà quan niệm đổi với thời đại hiện nay được.

Nghi thức lễ bái tụng niệm của bốn đạo là tiêu biểu cho sự tín ngưỡng tôn sùng Phật pháp, hẳn phải có ý nghĩa chính đáng và cơ bản đúng với Chính pháp, những người trong đạo hay những người bằng quan có cách nhìn đúng đắn đối với đạo Phật, đều thấy được chân tinh thần và ánh sáng tin tưởng, do đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai khai hóa ra.

Khóa lê thông thường cần phải vừa gọn nhẹ vừa thích hợp với chí nguyện chân chính. Lọc bỏ những cái dị đoan mê tín tạp ngoại, cùng những danh từ đã hết tác dụng, những tiếng xưng hô lạc hậu lỗi thời; làm mẫu mực và đường lối chung cho hết thảy mọi người theo đạo hay mộ đạo, đều cũng lấy đấy làm kim chỉ nam.

Rồi đến các thứ kinh sách và sự thờ cúng từ ngoài pha trộn vào, đều sẽ phải phân biệt rõ và từng bước đẩy lùi, loại trừ gạt bỏ.

Mong rằng: chư vị tôn túc, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tri thức, các vị Phật tử nghiên cứu Phật học, vì nhiệm vụ hộ trì Phật pháp, lợi ích thế gian, thế giới đại đạo, phát vô thương tâm, chung lòng góp sức, tập trung trí tuệ, chính đốn lê nghi cho được ngày càng sáng tỏ, công đức vô lượng!

TẠO HÓA LÀ GÌ

Bài giảng ngày Phật đản
(tháng 4 năm Ất mùi - 1955
tại chùa Quán Sứ, Hà Nội)

TẠO HÓA, theo nghĩa chữ Trung Quốc thì Tạo là dựng, Hóa là đổi, danh từ này nói về cái có ý nghĩa biến đổi xây dựng thành hình mọi cái⁽¹⁾ trong vũ trụ (thế gian).

Nói ngược lại thì loài người, loài vật, núi, sông, rừng, biển, hết thảy mọi cái trên đời đã chịu một sức rất kỳ tài này xây dựng thành hình.

Nhưng cái "dựng thành" đó là gì? Đó là vật hữu tri hay vô tri? Là cái cùng ở trong tự thân của mọi cái hay là một thứ đặc biệt riêng hẳn, chỉ để sinh ra mọi cái khác mà thôi? Nó sinh ra mọi cái bằng cách nào? Còn chính nó thì ở đâu mà ra? Cái gì sinh ra nó nữa???

Vì giải quyết vấn đề nan giải này, từ xưa các bậc tri thức, thượng đại tri thức các nơi đã giàu công phu nghiên cứu và thuyết phá rất nhiều, nhưng lập thuyết thì mỗi người mỗi khác.

Đại khai có những thuyết này:

- Mọi cái do tự nhiên sinh ra (tự nhiên sinh thì cái tự nhiên tức là tạo hóa, chiếu theo nghĩa này trở xuống mỗi câu lập thuyết đều như vậy).
- Do nhân duyên hòa hợp sinh ra.

(1) Tiếng "mọi cái" thay cho tiếng mọi pháp, muôn pháp, muôn vật, sự vật v.v..

- Do cái nguyên khí hay cái lý mâu nhiệm sinh ra (như thái cực, cốc thần, bản ngã) v.v...
- Do thức tinh sinh ra.
- Do một người rất tài tình tức là Trời sinh ra (thiên tạo hay thần tạo)
- Do cái nghiệp của chúng sinh sinh ra.
- Ở phần tinh thần sinh ra.
- Ở phần vật chất sinh ra.
- Mọi cái tuy biến chuyển nhưng bề trong của nó thì tĩnh.
- Mọi cái cả bì ngoài lẫn bì trong của nó đều động.

Những lý thuyết khác nhau như thế sẽ thấy có các danh từ để biểu lộ riêng. Gọi là tâm tạo, vật tạo, lý tạo, sự tạo, động tạo, tĩnh tạo, thiên tạo, nhân tạo, tự tạo, tha tạo, đồng tạo, biệt tạo v.v...

Những lời giải thích nghĩa lý tạo hóa bất đồng như trên là phép tạo hóa có khác nhau thật, hay chổ nhận thức của các vị trí khác nhau?

Đáp lại câu hỏi này, theo định luật của mọi cái trong vũ trụ mà xét, thì dù có hiểu khác nhau, khác nghĩa hay khác tên đến thế nào mặc lòng, nguyên lý nó đều không vượt 4 điều cương yếu chính như dưới đây. Đạt được 4 điều này, hiểu manh mối mọi cái từ đâu sinh ra, tự khắc chính cái căn nguyên cũng thấy ra hết.

I- SÁC TẠO

Sắc là vật sắc hay cảnh sắc, tức là vật chất vô tri, kiêm cả màu sắc.

Theo bộ luật "Thuyết-nhất-thiết-hữu" nói: "Trong thế gian mọi cái đều là có cá".

Do đó một số tri thức hiểu rằng: sắc tạo ra mọi cái.

Vì những nhà tri thức ấy thấy vật chất nhỏ thì như hạt bụi, lớn thì như núi, sông rừng, biển, đất đai, đều sống

rất lâu dài, chúng nó có trước loài người, cứ tự động hoặc dựa vào nhau mà sinh hóa, ý niệm của người ta sau khi tiếp xúc với một vật gì thuộc về một chất nào rồi mới khởi được cảm giác hay tư tưởng, dù là tư tưởng ấy bỗng tự này ra cũng đã chạm qua một hiện tượng của cảnh sắc ấy từ trước nó lưu ấn tượng ngấm ngầm đến bây giờ tự trưng bày ra.

Cho nên phải tri thức này lấy sắc làm bản thể phát sinh ra mọi cái. Tâm do đối sắc mà ứng hiện lên. Tâm vô hình không sinh ra vật sắc hữu hình được,

Phàm tím hiểu những lý lẽ sinh hóa đều y theo sắc chất mà xét nghiệm.

Bản chất của sắc gồm có 14 thứ: 1-dất, 2-nước, 3-hawa, 4-gió, 5-vật hiển hiện, 6-tiếng động, 7-mùi người, 8-vị nếm, 9-sự co chạm, 10-cân mắt, 11-cân tai, 12-cân mũi, 13-cân lưỡi, 14-cân thân, (năm cảm này là cơ bản của ngũ quan nằm kín trong 5 nơi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân rất khó trông thấy).

14 thứ sắc căn bản nói trên có thứ thuộc loại hữu hình, có thứ thuộc loại vô hình (không trông rõ), thứ thô sắc, thứ tế sắc.

Mỗi thứ này tì mì chia ra, có thứ lại thành hai, ba, bốn thứ hay nhiều số mục thêm nữa.

Như thứ sắc hữu hình về vật hiển hiện (thứ năm) hàm xúc 20 hình tướng khác nhau trong cùng một bộ phận là: xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh, bóng, sáng, tối, khói, mây, bụi, mù (12 tướng này gọi là hiển sắc), dài, ngắn, cao, thấp, vuông, tròn, cong, thẳng (8 tướng này gọi là hình sắc).

Bằng ấy thứ sắc do vong lực chuyển biến, trong số chúng loại hoặc ít, hoặc nhiều, hoặc chung, hoặc riêng, tùy trường hợp tạo tác mọi cái trong vũ trụ, ngoài thi chấp nổi hiện thành núi, biển... trong thi gom góp gây nên thân thể loài động vật, bộ óc, quả tim.

Ngoài sắc chất đó đều là hư không (trong bầu hư không cũng có những sắc chất rất nhỏ, coi đoạn dưới sẽ rõ).

Trước hết rồi từ 4 thứ nguyên chất của bản sắc (tứ đại chủng).

- Nguyên chất thứ sáu tính rắn khi hợp lại với nhau thì thành ra đất, đá, núi non, cây cối, thân thể mọi loài.

- Thủ sáu tính ướt hợp thành ra nước.

- Thủ sáu tính nóng hợp thành ra lửa.

- Thủ sáu tính động hợp thành ra gió.

Như vậy 4 chất (tứ sáu) hợp thành 4 vật (thứ sáu).

Nhưng đừng tưởng mỗi vật chỉ đúng có một chất thôi, nghĩa là bất cứ một vật nào khi hình thành, cũng thu hút có đủ cả 4 chất (trừ trường hợp rất hiếm) chỉ có rằng chất nào nhiều hơn thì vật thuộc chất ấy được biểu lộ rõ hơn, những chất kia tuy không thấy rõ nhưng cũng ít nhiều lẩn kín vào trong rồi.

Ví như cái cây, thể nó cứng rắn, biết rằng chất đất tạo nên, song thực ra chất đất được nêu rõ là bởi số lượng của nó chiếm phần nhiều, nhưng ngay từ lúc vật ấy được chuyển hóa, đất di đến đâu đã kèm liền một ít chất nước, lửa và gió lẩn khắp cả vào rồi.

Nếu không có chất nước ở trong cây thì là cái cây khô, không có chất lửa sao khi có cách dùi cây lấy lửa? không có chất gió (tính động) hút mầu nuối thân bằng sức vận động nào?

Thân thể người ta thì xương thịt là đất, máu rót là nước, nhiệt độ hay ôn độ là lửa, hơi thở hút, sức cử động là gió.

Hết thảy mọi loài; mọi vật đều như thế cả.

Trong hư không, bầu khí quyển, 4 chất đó khép mọi chỗ đều chứa đựng đủ hết. Những khi ta bát gấp chúng là ta phe phẩy quạt sẽ thấy có gió, để cái gì hôi lâu sẽ thấy bụi bám ngập đầy, ở trong nơi trống không mà thường khi ta thấy nóng bức hay ẩm ướt. Đó chả phải là 4 chất ấy chen lấn thường cùng chung sống trong hư không với nhau là gì?

Như vậy một lần nữa lại hiểu thêm rằng: mỗi một thứ đất, hay nước, lửa, gió cũng lại gói đủ cả 4 nguyên tố cực vi tế vào trong (trong đất cũng có tính nước, tính lửa, tính gió, trong nước cũng có tính đất, tính lửa, tính gió, gặp thời cơ thích hợp hay nếu đủ điều kiện thuận tiện, theo quy luật chuyển biến tự nhiên nó sẽ do số lượng nào nhiều nhất mà hợp thành một vật hiển hiện khác, theo tính chất cá biệt của nguyên tố nhiều nhất đó).

Trong thế gian nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc (sắc vật hiển hiện), nhân sắc có mùi, nhân mùi có chạm, nhân chạm có vị, nhân vị biết pháp, sáu thứ hổ tạo loài người cùng hết thấy mọi vật được phát triển thành hình.

Sự phát triển đó ở cái đầu mỗi "sinh ra và diệt đi" luôn luôn trong cảnh hoạt động đối lập.

Như trong thân người luôn luôn không ngừng thay đổi, cái đổi đổi với cái no mà này ra sự ăn uống, nuôl lớn và sống người, đổi rồi lại no, no rồi lại đổi, đổi sinh no diệt, no sinh đổi diệt... Trong nguyên nhân phát triển, dù thân người hay hết thấy mọi loài, mọi vật đều gồm có 3 ý nghĩa: tương đối, tương liên và biến chuyển.

Tương đối là hai bên chọi nhau, như đói đổi với no, rét đổi với bức, như vậy: thơm với hôi, lớn với bé, to với nhỏ, có với không, sống với chết, cái này với cái khác, cái cũ với cái mới, tích cực với tiêu cực... hết thấy các vật đều có cái nội tại mâu thuẫn đổi lặp với nhau, lúc ẩn, lúc hiện, thường nằm trong cá tính bản thể đồng nhất của nó.

Mỗi cái đổi lặp của bên nào khởi lên, hễ vượt lên được là thành một bước tiến triển mạnh.

Như sức sống có thừa thì không chết, không dù sức sống thì phải chết, cái chết ấy đi thì cái khác sống lại kế chân vào, luật tuần hoàn tiếp tục thay đổi nhau liên miên, cứ như thế mãi mà sinh sinh hóa hóa.

Tương liên là liên quan với nhau, đổi với no dấu xung đột

nhau nhưng cùng ở trong một bản thân, tức đã thay phiên nhau gây sự di dưỡng và giúp khí lực cho thân mạnh. Đối, nó tuy ở bộ phận dạ dày nhưng liên quan đến cả gan ruột, lục phủ ngũ tạng, nếu đối không ăn sẽ còn cào ruột gan, lây đến thân thể bùn rún, chân tay rã rời, nguy hiểm không phải chỉ một cái dạ dày, mà đến toàn bộ thân người thấy đều tan rã. Vì những bộ phận trong thân người phải dựa lẫn nhau, tan thì tan kẽm, hợp thì hợp cả, mà kể về sự sống có hợp cả mới sống được yên ổn.

Sự tương liên đây mới nói trong phạm vi nhỏ hẹp, là nói nhỡ tiền trong cái thân người, cứ nghĩa đó mà suy ra cho rộng, thì như nhiều người liên quan cả một đoàn thể, nhiều cây liên quan cả một khu rừng, nhiều đất nước liên quan cả một thế giới, nhiều sự vật liên quan cả một vũ trụ. Trong mỗi sự vật lại có sự liên quan riêng biệt ở tự thân chúng. Vì xác là một khối hợp nhất cố kết. Trong khối, cách cấu tạo của những sự vật hiện tượng đều có liên quan ràng buộc khắng khít với nhau cả.

Biến chuyển là mối tiến hóa chính của mọi cái, mọi cái trong vũ trụ phát triển được là do sức biến chuyển tất yếu này làm nòng cốt.

Bộ phận mỗi vật bất kỳ lớn nhỏ từ mẩy bụi đến quả núi, từ đất nước, tia lửa đến sông, biển, mặt trời, mặt trăng, thấy đều chịu một quy luật biến chuyển phun phút không ngừng, ngay cái gì trước mắt đây hiện đương nầy hay đã nấy, trong khoảng giây lát nào tưởng như nó đứng yên, nhưng thực ra nó không hề yên, nội bộ sinh hoạt của nó rất vi tế, liên tiếp thay phiên nhau bằng những thời gian ngắn quá 1/1000 giây đồng hồ : sinh-diệt, lại sinh ... lại diệt ...

Cái thân thể của người ta từng tế bào một, cái nọ cọ với cái kia, cái kia xô vào cái khác, cứ thúc đẩy nhau xoay tròn luôn luôn không ngọt, tấm thân ta mới thành được một khối nguyên tuyển sinh sống, nếu những phân tử đứng đừng cả lại, rời rạc nhau ra, thì cái thân thể ta phải tức thời tan rã.

Kết quả của sự biến chuyển, có cái tự động, có cái tha động, có cái chậm, có cái mau, có cái tuần tự, có cái vượt bực, có cái chỉ đổi số lượng không đổi chất, có cái đổi cả lượng lẫn chất ra một trạng thái khác nhau xa. Đó là tùy cái lượng kém chất hơn hay lượng nhiều chất ít, với cái khôn khéo, biết dùng vật chất của người có trí tuệ lớn, khi đem tổng hợp lại mà ứng dụng vậy.

Như trong hư không dùng sức phản lực mà nâng được cả một phi cơ bay đi rất mau, một luồng hơi nước đẩy được cái tàu thủy rất nặng hàng bao nhiêu tấn, một loạt tiếng nói dựa trên làn sóng điện, trong một giây đồng hồ qua được 30 vạn cây số (đài gấp 7 lần rưỡi đường chu ngang lung địa cầu), một gam vật chất dùng đến hết sức có thể nâng được 10 triệu tấn hàng lên khỏi mặt đất 920 mét, hay dùn được 220 ngàn tấn nước sôi (như sức nguyên tử uranium, quang chất radium ...) sử dụng máy móc làm các việc mạnh mẽ vô cùng.

Có thể người ta mới chế tạo được chất nổ sang chất kia, đồ này thành thứ khác được mà dùng. Áy là chưa kể địa cầu xoay quanh mặt trời được bởi đâu? Sức hút của quả đất hấp dẫn mọi vật vào sao có chả hạn? Quy luật tương liên về thành phần đồng nhất thế thì có đồng chất chuyển sang đồng vật, như người lại sinh ra người, cây lai sinh ra cây v.v... có cái di chất chuyển thành di vật, như xương người lâu năm hóa ra đất cát, đất nước chế ra thức nuôi dưỡng tăng thêm da thịt cho thân thể người ta ...

Đó là do những động tác quyết định từ lúc bát đầu khởi biến.

Áy là luật tao hóa của sác pháp đã thi hành theo khuôn mẫu đó. Cho nên ngài Thanh Biện luận sư (người Ấn Độ) lập thuyết "duy cảnh vô thức", hết thảy mọi cái ở thế gian chỉ là cảnh sác tạo ra chứ không phải thần thức tạo.

Thuyết đó đã phù hợp với tầm kiến giải của thế gian ngoại đạo, y theo nghĩa Hữu (tục đeo) nhận 4 chất cực vi : đất, nước, lửa, gió là thực tại thường còn, đem nghĩa lý

Ấy suy diễn ra vậy.

Luận Câu Xá ngài Thế Thân nói: "nếu sắc không có thì sao Phật lại dạy: cái sắc đã qua, cái sắc sắp đến..."

Bộ Nghĩa Lâm cuối chương I nhận định: "Thuyết duy cảnh vô thức giống với khoa học thực nghiệm của người đời phát minh" không bị lỗi thế gian tương vi, theo Nhân minh nhập chính lý luận của nhà Phật.

Tóm lại thuyết sắc tạo cho rằng: thế giới, loài người cùng hết thảy mọi vật trong vũ trụ, đều là hiện tượng hay trạng thái khác nhau của vật chất biến hóa vâng theo quá trình của cách đấu tranh giữa hai khuynh hướng trái ngược nhau mà ánh hướng liên lạc với nhau cùng trong một khối.

Như vậy thuyết này đã nhận vật chất khách quan làm thực tại, bảo rằng: "không có tinh thần chỉ nguyên vật chất cũng phát triển sinh hóa được", mặc dù vẫn nói: "tinh thần là phản ánh của vật chất, với vật chất thường không tách rời nhau".

II - TÂM TẠO

Tâm là tâm thức hay ý thức có tri giác, biết suy nghĩ của người ta, người ta khi sống nó phát hiện điều khiển thân thể và nhận thức được mọi cái, khi chết thân thể hủy diệt, nhưng cái thân thức ấy không theo sắc thân mà diệt mất đi (nó còn mãi mãi, các loài động vật đều có cái tâm này, nhưng khác nghĩa với cái hồn).

Tâm thuộc về phần tinh thần, hoặc dùng một tiếng khác hay hơn nữa, gọi là Trí (phần trong sạch).

Theo những bộ kinh luật dạy về ý nghĩa "không" thì nói "hết thảy mọi cái đều bởi tâm tạo nên".

Do đó có tầng lớp tri thức hiểu rằng: "tâm tạo ra mọi cái".

Hết thảy mọi cái trong vũ trụ, từ cái nhỏ đến cái to, cái nhọn tiên đến cái khuất mắt, cái mau chóng đến cái chậm chạp, hết thảy đều do tâm tạo tác ra cả. Tự hỏi : nếu không

có tâm thì muôn vật sinh hóa thế nào? Không có tâm thiêng liêng chủ động chiêu cảm, không những vật đối tượng không nhận đâu dun giũi được thành, mà còn là vật không sinh động, rồi dần dần bị tiêu hủy đi nữa.

Như cây cau kia không có người chủ tâm ương gióng thì lấy đâu được thành công có quả mà ăn. Tuy hạt gióng nó và đất nước vẫn có sẵn.

Cái nhà không có người để ý chủ trương làm, có thể tự nhiên thành cái nhà được không?

Tổ chức một việc gì mà không có ý định, không có tư tưởng muôn làm cùng những kế hoạch xây dựng thì liệu việc ấy có kết quả không?

Cây dùa đời bỏ tròng, đời con ăn, cái nhà đời ông làm, đời cháu ở. Đứng về phía hướng thụ ở đời sau, có thể chỗ chính mình không tròng, không làm mà không tin rằng: cái cây, cái nhà ấy ở người nào mà ra u?

Sự lấp sông, phá núi, đốt rừng ... khiến mọi vật hóa thành không. Điện khí từ vô hình biến thành hình: lửa sáng tiếng nổ, sức chuyển động mạnh ... không có tâm ý sáng tạo vội bảo rằng: cái vô hình không sinh ra cái hữu hình được chỗ đó thì sao?

Một khi cây cối nhà cửa mọi vật bị người ta phá hủy liệu có khỏi tan hoang hay không?

Như thế có phải : tâm sinh thì vật sinh, tâm diệt thì vật diệt, tâm làm chủ vật, vật chuyển theo tâm - mọi cái đều do tâm tạo tác ra cả đó chăng?

Hãy nghiệm xem làm sao chỉ có một vùng nước ta trong thời kỳ chiến tranh, sinh ra lâm người đẻ những quái thai ghê gớm: nào là cháu hài nhi vừa lọt lòng mà đã thấy cụt tay, sẹt đầu, lòi ruột như truyện bà sản phụ Nguyễn Thị Tọa v.v.. cả súc vật cũng biến tướng hiện hình: lợn sinh ra con đầu voi, đầu ngựa chẳng hạn, nhiều người trông thấy rõ ràng, nhà khoa học cũng kết luận rằng: những người mẹ đó đã tưởng tượng đến những cảnh rùng rợn giữa khi bẩm thai, vậy thì cái bàn tay của bà mụ "tư tưởng

"thương tích" đã nặn nên hình thái nghén này, bởi chỉ có trong thời kỳ loạn lạc mới trổ ra những động vật bao tử khác kiểu như vậy nhiều hơn, máy huyền vi chế tạo lẹ lùng, khiến người ta đã mường tượng nhận được phần nào sự chuyển hóa từ chỗ vô hình đến mọi vật xác hữu hình vậy.

Sự chuyển hóa ấy có nghĩa rằng: có cái chuyển chóng thành mà rõ rệt, có cái chuyển lâu thành mà khó thấy, có cái một người làm nên, có cái nhiều người hoặc phải rất nhiều người nhiều vật truyền đời góp phần cùng xây dựng (như núi, non, rừng, biển, địa cầu, thế giới, những vật lớn trong vũ trụ).

Như thế là tâm tạo.

Dù cái gì thấy tâm trước vật sau, cái gì thấy tâm sau vật trước (diều này coi thêm đoạn sau sẽ rõ), cũng đều lấy tâm làm chủ sự tạo tác, tâm là căn bản phát sinh ra mọi cái. Đầu gốc chuyển biến sinh hóa là tâm.

Bản tính của tâm thì bao giờ cũng chuyên chú về suy nghĩ, vậy cái hiểu biết, chứa gop, người ta gọi là tâm (tâm duyên lỵ).

Song, xin chú ý rằng, tâm nói đây không như cái thuyết Tâm của các nhà triết học phương Tây nói sự suy nghĩ, hiểu biết ở bộ óc (thì ra tâm ở óc, hay óc là tâm), cũng không giống các nhà lý học phương Đông nói: sự suy nghĩ hiểu biết ở quả tim (thì ra tâm ở tim, hay tim là tâm).

Nguyên cái tâm vô hình này không phải nó chỉ cục vào một chỗ nào trong thân thể (óc hay tim), mà nó cũng không phải là sản phẩm mới mẻ của tim hay óc, tuy nó với toàn bộ thân người vốn không tách rời và cõ lập. Phải bảo tâm ở óc thì xét từ cơ thể đến vò bán cầu của óc mà nói rằng trong kháp thân người dưới lằn da móng có rất nhiều những thớ sợi thần kinh, mỗi khi vật gì chạm phải da thịt là chạm phải thần kinh hệ, nó liền báo tin rất mau cho óc biết. Mỗi khi ta nghĩ phải điều gì khó quá để tay lên trán sẽ chóng nẩy ra được ngay. Như vậy có khối thần kinh trung ương.

Phái bảo tâm ở tim thì cái chữ "tâm" làm hai nghĩa: lòng và tim.

Lòng là tâm thần, tâm thần trú ngụ ở trong quả tim, lấy tim làm nhà, vì trong quả tim có những cái lỗ nhỏ là chỗ để cho ông chủ tâm thần nương náu, nhân đây phân ra được sự sáng hay dốt, tinh hay mè ...

Thần thường bình tĩnh ở trong quả tim thì người ta tinh táo, nếu thần bị tà khí gì mạnh mẽ xua đuổi hay có thứ đờm làm lấp lỗ tim, thì lúc ấy người ta liền bị mê man hoặc đến chết ngất người đi, bất tỉnh nhân sự.

Thuyết nhà Nho thì nói: bậc thượng trí quả tim có 7 cái lỗ, 3 cái lồng; trung trí có 5 lỗ, 2 lồng, hạ trí có 3 lỗ, 1 lồng. Những người tầm thường có 2 lỗ, không có cái lồng nào, người ngu dốt chỉ có 1 lỗ, dốt lầm 1 lỗ rất nhỏ, bởi thế người ta thường nói cái cầu là "dốt đặc". (Sự thật hình thể trái tim có khác, không giống như những điều vừa nói).

Vậy thì lòng với tim liên lạc với nhau như nhà với chò, nên tim dùng chữ tâm, mà lòng cũng dùng chung một chữ tâm ấy.

Hai thuyết trên đã trình bày cái tâm như vậy đó.

Nhưng ý nghĩa thuyết tâm tạo dây phát minh cái tâm khác hẳn hai thuyết trên. Đây nói: TÂM, trong thân người ta ở khắp mọi nơi không một chỗ nào là không có, như nhựa sống trong cái cây ở toàn thân cây. Như vậy thì thấy trí nhớ của người ta cũng không quy tụ ở nguyên vào một vài chỗ nào (óc hay tim).

Khắp thân thể người dù trong hay ngoài, chỗ nào cũng đều có những nơi căn cứ của tâm, ở san sát vào nhau ghép khít liền như hình cái tang trắng, mỗi khi một vật gì chạm tới là tâm đã ứng theo nơi bị chạm ấy mà nhận biết được ngay: biết đau, ngứa, nóng, lạnh v.v..., hai mắt cũng đều có một thứ cảm riêng nằm kín trong con người, như hình một chùm nho dùng làm cơ quan để trông, tai có một thứ cảm như hình tầu lá cuốn, làm cơ quan để nghe, mũi có một thứ cảm như hình cái móng tay làm cơ quan để ngửi, lưỡi

có một thứ cẩn như hình mặt trăng lưỡi liềm làm cơ quan để nếm. Chung quanh thân thể có một thứ cẩn hình như cái tang trống, làm cơ quan tiếp xúc, ở ý có một thứ cẩn như khoang nhà tối, làm cơ quan tri giác, đồng thời là cơ quan đầu não, nơi liên hệ của năm cơ quan kia. Ý cẩn khác gì giác quan thứ sáu ? Đó là tùy theo cá tính và sự phân công làm việc của các bộ phận ấy, nên các quan năng đã có những cảm giác riêng, còn chính cái tâm chung (ý thức) thì đều nhận thức chung cả.

Như vậy là tâm ở khắp người trong ngoài đều có cả, tim với óc chẳng qua là nơi cứ điểm trọng yếu nhạy bén nhất thuộc cẩn thân của tâm, chứ không phải chỉ chỗ ấy mới là tâm, hay tâm là vật ấy.

Nếu có người hỏi quả đất có trước loài người hàng 4.500 triệu năm, khi chưa có người, chưa có các loài động vật thì lấy tâm đâu sinh ra quả đất ?

Nhà duy tâm đáp lại rằng: "tâm của người ta không phải lúc có thân người mới có, nó vẫn có từ vô thủy, khi thụ thân người, chẳng qua là phép luân hồi, biến chuyển, chịu sự phân đoạn gián tiếp vọng sinh, tiến hành từng thời gian rất ngắn ở những khi hiện hành sau nó đó thôi".

Thế là trước khi sinh thân người thì tâm thế đã vẫn có ngầm ngầm trong vũ trụ, cũng không phải nhận có quả đất mà rồi thân tâm được phát sinh mà chính quả đất, thế giới, muôn vật, đã chịu sự phân hóa của tâm từ hồi vô minh vô thủy, vô lượng kiếp về quả khứ.

Nên biết công dụng của tâm có 4 thứ: ý thức, quan niệm, tư tưởng và cảm giác.

Ý thức chuyên về sự suy nghĩ, hiểu biết, chữa góp, phân biệt, nhận định cho các quan năng: trông, nghe, ngửi, nếm, dung chạm mọi vật.

Quan niệm thích hợp với nó gồm 49 thứ, nhưng tóm lại không ngoài 3 mối: lành, dữ và sự trung (không hàn lành, không hàn dữ).

Tư tưởng cũng có 3 mối: hay, dở, trung bình.

Cảm giác cũng có 3 mối: sướng, khổ, chẳng sướng, chẳng khổ.

Ý thức là chính, quan niệm, tư tưởng và cảm giác đều là phụ, hai mớn chính, phụ hợp tác với nhau tạo nên thiên hình vạn trạng trong vũ trụ cũng như cuộc đời.

TÂM sinh ra thế giới, loài người cùng mọi vật như thế nào?

Xin toát yếu nói về loài động vật trước.

Trong thế gian từ loài người đến các loài động vật khác, tóm có 4 giống chính thức: 1. giống sinh bằng thai, như loài người, loài trâu bò v.v.. 2. giống sinh bằng trứng, như loài chim, loài gà, vịt v.v.. 3. giống sinh bằng tính ướt như loài bọ nước, loài đìa v.v.. 4. giống sinh bằng lối biến hóa, như loài chuồn chuồn bởi con gọng vỏ hóa ra, loài dom dóm bởi chất cỏ mục hóa ra.

Nhân cái tâm lực yêu muốn làm diên đảo, hòa hợp, kết thành giống thai sinh, tâm lực giao động làm diên đảo, hun đúc hơi vào thành giống noãn sinh, tâm lực tẩu tán làm diên đảo, gom góp chất cáu nhòn thành giống thấp sinh (nơi sinh ẩm uớt), tâm lực già dối làm diên đảo, tập hợp sự xô xát thành giống hóa sinh.

Giàu tư tưởng thì sinh lên các loài hơn, đa tình cảm thì tụt xuống các loài kém.

Tâm sinh ra thế giới:

Từ chỗ mờ mịt trong khoảng rỗng không lay động sinh ra phong chùng (giống gió), khởi giác quan theo, chấp nệ khu khu sinh ra kim chùng hay địa chùng (tức là bản chất những đất đá các loại kim thô). Phong kim cọ sát vào nhau phát nhiệt nẩy lửa sinh ra hỏa chùng (giống lửa). Lửa hun kim chùng vã mồ hôi, sinh ra thủy chùng (giống nước). Bốn giống thành 4 chất đại, địa đại, hỏa đại, phong đại, thủy đại. Bốn chất đại này biến hóa vô cùng về thành hết thảy mọi vật (mọi cái).

Lúc vật chất khởi đầu thành hình, vật chịu thế lực của

nước kém lửa, thì kết thành những thứ đồi núi, thế lực của đất kém nước thì thành loài cây cỏ, nhân đây mà có các loài thực vật (dây là kém lực chứ không kém lượng).

Mỗi tham ái hòa lẫn mối si độn chấp trước nên mới có cảnh hồn đôn, bể lớn cùng lục địa sinh lẩn với nhau, tối đại đa số tâm bất bình đẳng, nên mới cảm thụ xứ sở gò trũng, cao sâu không bằng phẳng ngang đều như nhau một mực...

Hết thảy sắc vật đã chuyển biến kể trên đều thuộc về phần động, ngoài đó ra là hư không thuộc về phần tĩnh. Hai thứ "động, tĩnh" hay "sắc, không" đã thâu tóm tất cả mọi cái: thế giới, loài người, hết thảy mọi vật trong vũ trụ rồi vậy.

Tâm chuyển biến có 4 cách:

- 1) Sinh nhân - Phàm hiện hình cái gì đều bởi cái nguyên nhân khởi điểm, như cây cối có hạt giống, thai người có tinh huyết.
- 2) Sinh duyên - Nhân này nở phải được duyên ngoài hợp lực bởi dưỡng, như cây thì đất nước, người thì áo cơm.
- 3) Liên tiếp - Mỗi nghỉ ngáy ngắn kế tiếp liền nhau, không giây lát sơ hào gián đoạn. Trong khoảng thời gian bằng một cái bạt ngón tay của người lực sĩ có 65 niệm (mỗi niệm là một cái mỗi nghỉ rất nhanh). Mỗi niệm có 90 sát na (tiểu niệm), mỗi sát na có 900 lần sinh diệt. Như vậy trong quãng một cái bạt ngón tay gồm có 5 triệu 265 ngàn (5.265.000) lần sinh diệt, tốc độ lưu hành nhanh chóng quá không thể tưởng tượng được.

- 4) Tăng thêm - Tiềm lực tự nhiên làm cho sự sinh hóa phun phút được lớn thêm, như bé làm cho lớn, lớn làm cho già, già làm cho cỗi và đánh đuổi sang đời khác, đời khác lại bắt đầu.

Bởi 4 qui luật này khiến những sắc vật mọi cái trong vũ trụ được sinh hoạt, sống còn, chuyển động luôn luôn không ngừng, không rời rã trong khi đủ nhân duyên hòa hợp, trong

thì duy trì thế mạnh cho thân hình, ngoài thì hóa thành luồng gió có sức rất mạnh mang quả địa cầu, mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú, bay lơ lửng, xoay vần trên không trung. (Đến đó thì tâm lực đã trở thành nghiệp lực chủ về động tác).

Tóm lại: thuyết tâm tạo cho rằng: thế giới, loài người, loài vật, hết thảy mọi cái trong vũ trụ đều do tâm duyên tưởng niệm mà phát sinh ra.

Tâm là năng biến có thật, cảnh sắc là vật bị biến hiện ra như bóng hiện trong gương vậy.

Như vậy sắc là giả hiện, là bề ngoài, nhưng không phải hoàn toàn tách rời cái tâm (sắc cũng thuộc về tâm) mà là vật vô tri không thể sinh được cái hữu tri (tâm).

III - SẮC TÂM TẠO

Phái sắc tạo chấp hữu cho sắc là chính, tâm là phụ (vì nói tâm là sản phẩm cao đẳng của sắc), phái tâm tạo chấp không bảo tâm là cố, sắc là không (vì nói sắc là giả tướng ánh hiện của tâm).

Tuy mỗi đẳng thiền chấp một ý kiến, nhưng kỳ thực sắc với tâm vẫn di sát với nhau, dựa vào nhau hỗ trợ nên mọi vật, như hai chân của người ta chung sức cùng đi, hai cánh của con chim hợp tác cùng bay, hai thứ đó phát xuất cùng ở một gốc nguồn không phải là riêng khác, như hai chân, hai cánh cùng ở một cái thân thể mà nẩy ra vậy.

Nhất là chữ "tâm" nghiên cứu kỹ thì nghĩa nó sâu rộng lắm.

Triết lý chữ TÂM của nhà Phật dùng, không những chỉ có cái nghĩa suy nghĩ, hiểu biết, chưa góp... mà còn có cái nghĩa lý rất mâu nhiệm, là cái "thể tính" hay cái "lý trí" chung của hết thảy mọi sự vật bao trùm toàn cõi thế giới vi trán.

Nên biết tâm căn bản có hai phần: kiến giải và hình tướng (tướng hữu hình, tướng vô hình).

Kiến giải là phần hữu tri, để nhận thấy hiểu biết mọi cái, tức là cái mối lòng suy nghĩ hiểu biết... cảm thấy ở trong người chúng ta mà thường nhắc đến hàng ngày (lòng, dạ, ý, chí...)

Như trên đã kể: ý thức, quan niệm, tư tưởng và cảm giác đều thuộc vào phần kiến giải này. Phần này có tính khôn thiêng, nhất định là vô hình không bao giờ có xác.

Hình tượng là phần vô tri, biểu hiện ra mọi vẻ về cảnh vật, như quả tim, bộ óc, thân người, cây, vàng, đá, núi, sông, rừng, biển, đất nước, lửa, gió, số lượng, chất lượng, mọi loài, mọi vật, mươi phương, ba đời, không gian, thời gian, hết thấy mọi cái dù hữu hình xác, dù vô hình xác nếu đã có tính cách lưu hành xuất hiện được. Phần này vì là xác chất nên không có tri giác. Ngoài hai phần này lại còn hử không cũng thuộc về tâm, đó là tinh tinh của tâm (đã gọi là hử không thì hoàn toàn trống rỗng, thông thoáng không có chất ngại).

Hai phần này chỉ vì chỗ hữu tri và vô tri mà phân ranh giới khác nhau thành hai, nhưng vẫn trước sau cùng chung một thể, thể ấy là bản tâm hay tự tính (nên biết: cùng một thể là cùng giống nhau như một, chứ không phải chỉ là một cái, thí dụ như bóng với hình, dáng dấp giống y như nhau). Như vậy cái tâm tri giác của riêng mỗi người là một con số rất nhỏ thuộc phần kiến giải của bản tâm, cái thân người ta hay một cái cây, một hòn đất... cũng là một con số thuộc phần hình tượng của bản tâm. Hai phần kể cả những con số nhỏ trong 2 phần thể tính giống nhau cùng là bản tâm, nhưng công dụng thì mỗi con số hay mỗi phần do bộ phận riêng cảm thụ mỗi khác, cho nên người này ăn thì người này no, cây kia dobr thì cây kia chết...

Sắc với tâm đã cùng một bản thể thì không phải nói: cái nọ sinh ra cái kia làm gì, ví như chất nước và tinh ướt cùng một thể của thủy đại chúng, thì đừng nên nói: nước sinh ra ướt, ướt sinh ra nước nữa, có nói thì nói cái năng lực của chúng nó hay làm ấm nhão hay tư nhuận sinh hóa ra mọi cái khác mà thôi.

Khi luật nhân quả tự động thi hành tạo tác hóa sinh ra muôn vật, thì hai phần này chung nhau cùng làm việc (cũng có khi riêng, nhưng đó là sự phát khởi chênh lệch trước sau trong lúc đầu, hoặc hoàn cảnh đặc biệt như kiến giải tốt hay xấu, hay hay đỡ, hình tướng thành, trụ, hoại, không...). Tâm chủ về sự gây (tạo) sắc chủ về sự tiến (hóa), cái hữu tri dùn giùi và chiêu cảm cái vô tri, cái hữu hình nẩy nở và đáp ứng cái vô hình, nhân ở chỗ gây mà kết quả ở chỗ biến.

Như định làm cái nhà, phải có dù hai phần: người chủ sự và các nguyên vật liệu để làm. Có người chủ động mà không có vật liệu thì đầu muôn làm cũng dành chịu bó tay, có vật liệu không có người làm, đống vật liệu chỉ dành để xếp xó đến mục nát. Vậy lòng người sử dụng vật chất, vật chất được thay hình đổi dạng kết quả sự nghiệp cho người. Như thế chả là tâm sắc chung nhau cùng tạo là gì?

Rộng ra cho đến khắp mọi vật lớn nhỏ, sơn hà, đại địa, sắc và tâm của cả muôn loài, trên đường phát triển đều hằng thường di đổi với nhau mà tiến hóa.

Tuy lấy một thời gian nhỡn tiền ngắn ngủi, tưởng rằng: sắc, tâm hai cái đối với từng vật, có cái trước, có cái sau như có cây mới có người trồng (sắc có trước), có người trồng mới có cây (tâm có trước), nhưng xét đến nguồn gốc thì chẳng cái nào trước cả.

Vì rồi theo nguồn (bản nguyên hay bản thể) thì sắc tức là tâm, tâm tức là sắc (sắc tâm bất nhị), còn đâu riêng khác mà có trước sau (vì cùng một thể).

Khi thấy đối với một vật bị tạo nào hình như có trước sau, cũng sẽ hiểu rằng sự phân công tiến hóa của hai phần trong thời gian gặp nhau, một bên nào sớm, muộn đó thôi.

Nếu đã có nghĩa "sắc tâm bất nhị" thì có thể nói một tiếng sắc cũng dù cả tâm, hay nói một tiếng tâm cũng dù cả sắc (miễn là đừng thiên chấp một bên, mà chớ để hai cái hữu tri, vô tri lẩn lộn). Coi đó biết rằng: thế giới, loài người, cùng hết thấy mọi vật, nói sắc tạo (duy sắc) cũng có nghĩa, nói tâm tạo (duy tâm) cũng có nghĩa, đáng lẽ nói dù

nghĩa thì phải nói: sắc-tâm tạo.

Nhưng nhiều hơn hết ở nghĩa này người ta chỉ quen nói ngắn có hai tiếng: "tâm tạo" thôi, như vậy tâm ấy chỉ vào "bản tâm" hay "bản thể tâm" gồm đủ cả hai phần "kiến" và "tưởng", bao trùm kháp cả vũ trụ mới đúng.

Ở đây ta thấy rõ ràng tiếng "tâm" là một cái tên gọi của "bản thể" gồm cả 2 phần: tinh thần và vật chất. Đạo Phật nói: "nhất thiết duy tâm tạo" là như vậy.

IV - PHI SÁC PHI TÂM TẠO

Đã biết rằng: mọi cái trong vũ trụ do sắc và tâm tạo ra, nhưng nó cũng không tự động hoàn toàn làm tất cả mọi việc.

Hãy nói một việc, nếu tự tạo lấy được thì sao hòn đá không hóa ngay ra cục vôi, tuy trong khắp bản thân nó đã vẫn có tính vôi ? Tâm muôn gì sao không ứng hiện được luôn cái ấy ngay trước mắt ? Lại còn phải chờ đến lúc có cơ phát triển mới có hiệu quả ?

Vậy thì cái hiệu lực làm cho kết quả ấy là cái gì ?

Còn cái đó nữa mà không biết thì sự nhận thức vẫn còn hờ đờ về cái tâm. Mà cái bản thể cốt yếu bao trùm hết thấy kia chưa thu hết được mọi hình thái vào trong.

Trong thế gian còn nhiều cái không thể gọi là sắc hay tâm được (tâm duyên lỵ). Như cái được, cái xảy, cái nẩy ra, cái còn lại, cái khác đi, cái tiêu tán, cái tên gọi, cái cầu nói, cái lời lẽ, cái già, cái chết, cái sức lưu hành dun giùi khác đi...

Lại còn một loại có đại lực hoạt động luôn luôn không ngừng thường đi kèm với sắc tâm để giúp mọi công việc sắc tâm tiến hóa, như những điều hẹn hò, điều thề nguyên, điều gì đã xảy ra... Những cái sức vận động tạo tác thiêng liêng này, tuy mắt không trông thấy, hay lòng không nhớ đến, nhưng nó cũng không vì thế mà tạm thời giây lát rời sắc tâm, nếu quang giữa đường đi trên mọi công việc làm của nó không bị ngoại duyên gì làm trở ngại.

Những cái này với sắc tâm như chân tay với đầu mình, nhờ chân tay cử động làm làm mà đầu mình chủ yếu của bản thân được thành công khởi tạo.

Những cái này quyết không thể gán cho nó về một phía sắc hay tâm được. Bởi sắc thuộc chất từ đại... Xin lấy 5 điều làm chứng: 1/ Sắc có hình, đoạn, phương, sở. - 2/ Sắc thuộc về chất ngại. - 3/ Sắc có 14 thứ, 20 hình dáng khác nhau như trên. - 4/ Sắc có thể phá hoại được. - 5/ Sắc dùng tai, mắt, mũi, lưỡi, thân nhận thấy hay nám vớ lấy được. Tâm tuy là mối suy lường, cũng có 5 điều chứng minh: 1/ Tâm khôn thiêng hiểu biết. - 2/ Tâm có sáng, dốt, mê, ngộ. - 3/ Tâm thông các thứ tính lành, tính dữ, tính vô ký (lành dữ hỗn tạp). - 4/ Tâm khởi dù mọi mối (niệm lụ) hoặc ít, hoặc nhiều. - 5/ Tâm phải chịu mọi sự cảm bão.

Trong 2 thứ sắc tâm phân biệt gồm có 10 điều vừa nói, thì cái sức lực mạnh ngầm ngầm quái lạ khó đặt tên này không giống một điều nào hết.

Không phải sắc cũng không phải tâm, nên gọi là phi sắc, phi tâm. Nó chỉ chuyên một bệ hộ việc sắc tâm vận động tác thành cho mọi cái, nên lại có một tên gọi là động tác.

Cái động tác này vẫn cùng một thể tính với sắc tâm, nó tự trong bản nguyên chân tính lưu xuất ra từ lúc sắc tâm thoát đầu khởi biến, cùng nhau phát động một phong trào gì, rồi nó cứ theo rôi mãi để vê tròn công quả đó.

Động tác xuất sinh khi đã hình thành, thì nó đứng hẳn về một phương diện như trên đã nói: chân tay với đầu mình tuy cùng chung một thể cốt nhục, nhưng chân tay thì là tú chi, chân tay không phải đầu hay mình, mà sự làm nên các việc thì ở chân tay lại hành động mạnh.

Nhờ máy huyền vi động tác này xếp đặt, đúc nắn nên mọi hình thể, phân biệt được giống nòi với loài kia, người này với kẻ khác, ta muốn gì nó sẽ ngầm ngầm tìm cách cho ta sẽ được cái ấy, ta có nhân duyên với thế giới này, rồ đưa dắt cho ta đến đây, loài thực vật, loài khoáng vật, nó sinh xuất cho ta hưởng dùng, quy luật đã định: cá đẻ ra cá, cua

dé ra cua... đối với mọi vật đều chiếu theo nguyên tắc hiện hành với từng tính riêng mà truyền đời an lập.

Cùng chỗ ở, khác thân hình, thì như sinh cùng trong một địa cầu mà loài người, loài cầm thú khác nhau, khác chỗ ở, cùng thân hình, thì như cùng một loài người mà mỗi nhóm ở mỗi nước mỗi thế giới (sự ăn ở, hành động, lè thoi, hưởng thụ, sản vật, tự nhiên v.v.. đều có khác nhau).

Ba điều của sắc (tương đối...), 4 cách biến của tâm (sinh nhán...) đều do sức động tác này thực hiện. Hơn nữa cái sức vô cùng mãnh liệt nâng đỡ cả thế giới, loài người, muôn vật, di chuyển các hành tinh, làm sống, làm chết, làm mất, làm còn hết thấy mọi cái hữu hình, vô hình, hữu sắc, vô sắc, hữu tri, vô tri đều chính cái động tác này nó làm thành cả. Sức động tác này người ta thường gọi là cái "nghiệp" hay cái "hành". Do tâm tạo nghiệp, nghiệp quyết định thành.

VỌNG TẠO

Phàm cái gì hữu vọng tất hữu sinh, hữu hình tất hữu hoại, có sinh phải có diệt đi. Đã sinh diệt thì đều là già dối hết.

Nhưng có vọng mới có sinh, hiện nay nó đã sinh ra rồi, mọi cái dương sờ sờ trước mắt ta đây, ta ngày ngày va chạm đến luôn, thì phải biết chúng nó đã, có hiểu được cái vọng (dối) thì mới suốt được cái chân (thật).

Khám phá lẽ tạo vật, các nhà triết học, khoa học, vật lý học trên thế giới từ Đông chí Tây nghiên cứu đã rất công phu.

Ở Âu châu từ thế kỷ thứ 18 trở về trước, tuy có nhiều thuyết khác nhau ở cái yếu điểm: cái bản thể vũ trụ là: tinh hay động, đồng nhất hay đa nguyên, nhân quả hay không nhân quả v.v.. nhưng không lọt ra ngoài phạm vi lấy tinh thần làm bản thể.

Đến thế kỷ thứ 19 các nhà khoa học nhận định ngược lại cho là: bản thể của vũ trụ là vật chất, thế giới muôn vật đều bởi vật chất nguyên tử vận động cấu thành.

Gần đây trong thế kỷ 20 này, nhà tâm khoa học lại phát minh: thế giới, muôn vật hẳn không có cái gì tối hậu đơn thuần làm bản thể, mỗi một vật đều bởi đông nhiều nhân duyên quan hệ với nhau tổ hợp lại mà thành ra. Xét nghĩa đó thì thấy thuyết này rõ ràng là: "nhân duyên tạo thành" hay "duyên khởi", "duyên sinh".

Còn các nhà thần học (nhất là ở phương Tây) thì bảo muôn vật do Thượng đế sinh ra. Khi bị vô thần luận đánh đổ thì lại khéo đặt ngay ra cái thuyết Duy tâm chủ quan nói: muôn vật do cái tâm của mình (tâm suông vô hình) tạo ra để bào chữa và chống đối lại. Lối đó lại bị phái Duy vật dà phá kịch liệt (thuyết Duy tâm thường bị bài xích chính là thuyết này).

Thuyết Duy tâm này tuy nói : "tâm sinh" nhưng rốt cục lại quy cái tâm vào của Thượng đế tạo nên, Thượng đế thì chẳng ai tao ra, quanh quẩn vẫn lộ chân tướng là thuyết "thần tạo", thần thì siêu hình và hoang đường, không đủ bằng chứng cho khoa học triết học đời nay tin cậy được.

Như trên đã rõ : các bậc tri thức từ thượng cổ tới nay tư tưởng hiểu biết đã trải qua 3 thời kỳ : 1. thần bí hay giả định ; 2. triết học hay trừu tượng ; 3. khoa học hay thực chứng.

Lịch sử thế giới, loài người, hay muôn vật đã tạo nên được, hành tướng nó như thế nào ?

Thế giới - Theo nghĩa chữ Trung Quốc, thế : đời, ý nói lưu chuyển hết thời kỳ này sang thời kỳ khác, thế là thời gian; giới : cõi, bờ cõi giới hạn, đông, tây, nam, bắc, 4 góc dưới trên, 10 phương hư không, tức là không gian, như thế cũng đồng nghĩa với tiếng vũ trụ (vũ : không gian, trụ : thời gian).

Những khi thông thường nói lên, người ta muốn nhắc tới một cảnh riêng nào bất kỳ to nhỏ, để khu phân ranh

giới thường lệ người ta cũng đều gọi là thế giới. Bởi vậy một bầu chắc nịch gọn gàng như quả đất ta ở cũng gọi là một thế giới.

Những thuyết phát minh sự tạo thiên lập địa về quả đất, cổ kim các học thuyết đem đối chiếu có chỗ giống nhau, có chỗ khác nhau, khác và trái ngược nhau nhất là ở chỗ hình tướng, vuông tròn, to, nhỏ, mặt trời xoay quanh quả đất, quả đất xoay quanh mặt trời...

Điều này nghỉ cũng lạ thay: nhiều bậc tri thức thuở xưa (từ thời Trung cổ thế kỷ 15 trở về trước) mỗi vị trí già ở mỗi nước sinh cách đời nhau xa, ít tiếp xúc nhau, chẳng ai bảo ai mà cũng đều nói: "quả đất vuông, mặt trời xoay quanh quả đất". Trong đó có những vị tự đê xướng và viện dẫn mọi chứng cớ cho lý thuyết của mình được cụ thể rõ rệt.

Từ ngày có khoa học thực nghiệm vén rộng thêm bức màn bí mật của tạo hóa: bắt đầu là những ông Cô-péc-nich (1473 - 1543), ông Ga-li-le (1564 - 1642) nói rằng: quả đất tròn và nó xoay quanh mặt trời. Từ đó xấp di liền mọc ra tua tủa nhiều thuyết mới lạ hơn nữa để phụ họa theo.

Lại có thuyết nói: mặt trời đối với quả đất là định tinh nhưng đối với vũ trụ là hành tinh. Như thế là quả đất xoay chung quanh mặt trời, mặt trời xoay chung quanh trong vũ trụ (Thiên hà).

Thuyết nhà Phật cũng có nói: "mặt trời, mặt trăng đều xoay chung quanh núi Tu-di⁽¹⁾". Nhưng điều đó là ở thuyết Bà-la-môn lắn vào do những vị kết tập kinh điển về sau.

Như vậy mà sao thuyết nhật thực, nguyệt thực của thượng cổ tìm ra (khi đó chưa có khoa học), so với thuyết thực nghiệm của thời này vẫn đúng? Cái cách chia lịch ngày tháng âm lịch, dương lịch, khí hậu, thời tiết v.v...đẹp với

(1) - Thời ấy gọi núi Tu-di hay Tô-mô-lú tức là quả đất mà người ta sinh sống ở khắp chung quanh. Phật chia chung quanh quả đất làm 4 đại châu: Đông châu, Tây châu, Nam châu, Bắc châu.

nhau từ thời kỳ ngắn đến thời kỳ dài nhiều cái khớp nhau như in. Ấn Độ đã có bốn thứ lịch trước đây hơn hai nghìn năm.

Có người bảo rằng: phép tạo hóa xoay vần sinh sinh, diệt diệt, tránh thế nào được công lệ vật đổi sao đổi: nay tròn, xưa vuông ? khi cái này xoay, khi cái khác chuyển. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trừu tượng theo những thuyết cổ đại.

Về lẽ thành hay hoại này tôi cũng xin góp một điều chứng thực, bằng một kinh nghiệm ngắn ngủi trong quãng đời tôi.

Số là năm tôi 31 tuổi (tuổi mụ, tức năm 1944), tôi đã được biết ngôi chùa Bồ Đề, ở kè trên bờ tả ngạn sông Hồng gần đầu cầu Long Biên (cầu Gia Lâm - Hà Nội), chùa ấy thường niên cứ đến mùa nước sông của mỗi năm dâng lên, năm nước to mực nước cũng còn cách chân cổng chùa vài ba chục thước (mét), trừ họa có năm lụt lớn lầm không kể, thế mà chỉ một thời gian tôi phải chạy loạn đi một nơi khác, năm 37 tuổi (1950) tôi trở lại, có tới thăm, thì khiến tôi rất dối kinh ngạc, vì cảnh cũ khác xưa quá nhiều: đất giữa nền chùa đã hóa ra mặt nước sông, ngôi chùa lộng lẫy phải dỗ đi mất từ bao giờ rồi !

Nam Định là tỉnh quê tôi. Về mạn đồng bể huyện Hải Hậu có một xã (hãy nói nguyên một chỗ thuộc nơi ven biển), cách đây không lâu năm mấy, thấy nói khu đất của xã ấy hiện dương ở, trước toàn là biển cả, sau bởi mỗi lần thủy triều và cây nước bể đổ đến lại bồi lên một khoảnh đất rất rộng, nhân dân quanh miền kéo đến cư trú thành được một làng, làn bồi thứ nhất (cái đất ở lân đồng ruộng), được thành địa phận một làng gọi là thôn Nhất Trùng, làn bồi thứ hai được một làng nữa gọi là Nhị Trùng, làn bồi thứ ba gọi là Tam Trùng, làn thứ tư gọi là Tứ Trùng, làn thứ năm gọi là Ngũ Trùng, nay đã thành năm thôn, được một xã to rồi, diện tích của xã đó rộng lớn, dân cư trong xã rất đông, mà lại còn liên tục lấn biển hiện hình thêm cánh bãi bao la bát ngát, sẽ đến thành đê lục, đê thất trùng

nữa sắp tới nơi ???

Nghe nói ở Nam Bộ vùng Cà Gáo thuộc tỉnh Sa Đéc là nơi gần quãng sông Cửu Long, chỉ trong khoảng độ 30 năm trở lại đây, mà hai bờ sông, một bên bồi lên 3 cây số, một bên lở đi 1 cây số rưỡi.

Như vậy xưa là biển khơi nay là lục địa, trước thì đất ở giờ thì lòng sông, mồi bàng ấy năm đã tang dien biển vi thương hải, thương hải biến thành tang dien khác nhau đến thế, nữa là hàng nghìn muôn ức triệu năm !

Nhà địa chất học đã nghiên cứu sự cấu tạo của địa cầu, quy định thời gian thành hình mỗi tầng của vỏ trái đất, có nhiều tầng rất cũ, đã trôi hàng mấy chục vạn năm qua.

Trái đất có lịch sử tiến hóa mỗi ngày mỗi khác, hiện nay hình thù nó như thế, nhưng khi mới ở mặt trời bắn ra nó chỉ là một đám tinh vân.

Sự diễn biến từ hạt cát giọt nước... mỗi bộ phận rất nhỏ ấy đều do nghìn triệu phần tử tinh vi hợp nên.

Độ dăm bảy trăm năm ở dưới đáy bể thường nhô lên những mỏm đá mới, dăm bảy trăm năm ở trên núi cao có khi bị đẩy lùi xuống một vũng đá rất to. Đó là luật chuyển biến liên tục thi hành trong vũ trụ: núi mọc, bể bồi, sông xé, đất lở... làm hình dáng quả đất ngày càng sai khác mãi đi. Lại một điều có thể đánh giá sự hiểu biết của người ta và khoa học khám phá mỗi ngày có khác nhau. Thí dụ như nhà khoa học trước nói: quả đất giống hệt như quả trứng gà, vỏ ngoài khô, ruột trong nhão, nhà khoa học sau lại trái ngược: quả đất trong rắn, ngoài mềm.

Từ thế kỷ thứ 19 ngược về trước, các nhà nghiên cứu tinh nguyên học đều nói như nhau một chiều, sang đầu thế kỷ thứ 20, một số nhà bác học Liên Xô (như nhà toán học Otto Schmidt) trong năm 1943 lại quyết định: trái đất và các hành tinh không phải được tạo nên từ một khối khí nóng đỏ, mà là do sự tập hợp dần dần của muôn vạn vật thể và phần tử nhỏ rắn lạnh, những vật thể và phần tử này được hình thành trong lòng một đám tinh vân bụi và khí

nóng xoay xung quanh mặt trời.

Tiếng địa cầu là tiếng thế gian gọi, tiếng nhà Phật gọi từ xưa là đại địa (đại địa cầu) hay địa luân (luân là cái vòng tròn), một vị tu hành đắc đạo có con mắt TUỆ coi cái đại địa như quả Amala (quả xoài Ấn Độ) mà nói: thế giới có nơi ngửa lên, có nơi úp xuống, có nơi nghiêng lệch về bên... (như nước ta chảng hạn, ở bám vào bên cạnh địa cầu). Luân và Amala đều là hình tròn, thử thì để chí sự chuyển động quay cuồng luân (luân), thử thì để tỏ vẻ sinh hóa ngày thêm khác (Amala).

Mà còn thấy trước cái thế giới này đã có thế giới khác thành hình rồi, nó đã sống trong thời kỳ rất lâu dài, sau bị tiêu hủy hết, quãng trung gian dài dằng dặc chỉ bò không hoang mãi mới tiếp đến cái đời của thế giới (quả đất) hiện ta đương ở đây.

Luật tuần hoàn đã như vậy, cái thế giới hiện ta đang ở cũng cùng chung số phận, sau đây có ngày cũng bị tiêu diệt cả đến toàn bộ, chứ không những chi hủy hoại hay thay đổi có một bộ phận nào mà thôi. Nhưng trường hợp đổi đời là lùng áy, nếu có thì cũng phải sau đây qua một trăm chín mươi ba triệu hai mươi vạn (193.200.000) năm nữa mới tới ? (tính theo lối thời kiếp: thành, trụ, hoại, không).

Loài người: Giống người ta sinh ra vì ở riêng từng chỗ rời rạc cách xa nhau, chịu khí hậu phong thổ khác nhau, khiến sự phát triển diễn biến có sớm muộn, nhanh chậm chênh lệch nhau nhiều, nên những tài liệu sưu tầm về văn đê nhân chủng, sử sách trình bày mỗi nơi một khác.

Nhà tri thức Đông phương ở một nước lớn và có dân nước sớm nhất ở đông bán cầu như nước Trung Hoa, (kể từ thành hình dân nước được hơn 8 vạn 7 nghìn năm nay) nói rằng: loài người bắt đầu, người ra đời trước tiên là ông Bàn Cổ sinh ở hội Dần là hội thứ 3 sau Thiên tí, Địa sứu, thời "nhân chi sơ" loài người đều ăn lông ở lỗ hoặc làm tổ trú ngụ ở trên cây. Như vậy Bàn Cổ là nhân tổ của loài người (đối với Trung Quốc).

Một thuyết thần học ở nước Do Thái thì nói : Có hai người được sinh ra đầu tiên trên mặt đất là ông A-dam và bà Éva. Theo lý thuyết "thần tạo" thì cũng như thuyết Hy Lạp nói: muôn vật do thần Depo tạo nên. Hồi giáo thì nói : do thần An-La định đoạt hết.

Nhà tri thức Âu Tây ở những nước Hy Lạp chẳng hạn (Mỹ cũng có) thì nói: Loài người từ loài vượn mà ra - Vượn đây là loài hùn nhân.

Thời kỳ thứ ba trên quả đất xuất hiện giống khi Dryepith'equ và Ronophitasus (thời kỳ thứ hai loài khỉ này đã có ít nhiều những hình thù khác nhau xa lám, sự tiến bộ chuyển hóa ra loài người như thế nào đã có nhiều chỗ khác mô tả).

Hùn nhân (oxtoralopiteck và paruntorop) là một giống trung gian nối hai giống khỉ nhỏ trước với người: giống này hình vóc to lớn, thân thể có nhiều bộ phận giống hệt như người ta bây giờ. Hiện nay loài người đồng đúc, mọi vật đều dàn, ấy là thời kỳ thứ 4 mà biến cạn non mòn, đồng bằng lan khắp.

Nói chung, lịch sử tiến hóa của nhân loại trên trái đất đã bắt đầu từ hàng 2.000 triệu năm và có loài người độ một triệu năm trở lại đây (thành hình loài người tương tự người ngày nay cách đây khoảng 2,5 triệu năm).

Ở Ấn Độ thì người ta lại thấy khác, sử chuyện cho biết : đã xác định loài người đầu tiên đều là hóa sinh.

"Trên thế giới từ lúc quả đất sơ thành chưa có mặt trời, mặt trăng, người nào người ấy thân thể sáng suốt trông rõ thấy nhau và thấy cả mọi vật, đều mạnh khỏe sống lâu hàng 84.000 tuổi, chỉ một thứ người hình dáng giống nhau, không có khác kiếu: nam, nữ, đẹp, xấu, hơn, kém, khác nhau.

Được hưởng thụ mùi ngon trên trái đất, dần dần lòng người càng sinh tham lam, khiến thứ "vị đất" ấy càng ngày càng kém chất tố vị, kém đi mãi, biến chất mãi, sau biết thành thứ lúa canh mè (lúa tám), hạt lúa này rất thơm

ngon và tết nhì, lấy hạt nó ăn luôn ngay được, lúa ấy tự nhiên mọc lên, lấy rồi lại có, không phải trồng cấy, xay giã... lời thời chí hết. (thấy nói: nước Việt Nam ta hiện nay ở trong Nam Bộ, Đồng Tháp Mười cũng có thứ lúa (có người gọi là lúa trời) không trồng mà cứ mọc truyền vụ, trổ bông ra hạt từ tháng 9 đến tháng chạp (âm) hàng năm, nhưng nếu đem độ với thứ lúa tự nhiên đặc biệt ở thời kiếp sơ, chắc hương vị còn kém rất xa, ngay hạt thóc đó còn phải xay giã, dùn nấu chín mới ăn được thì dù biết). Từ đây sinh hai giống người: nam nữ khác nhau.

Khi ấy nam nữ đều cùng ở chung chạ, tính nết hồn nhiên.

Sau này ra có những kẻ tham lam muốn chiếm lấy của người cậy mạnh tranh giành cướp đoạt, bóc lột lẫn nhau, thậm chí đến bắt bớ hành hạ đánh giết lẫn nhau, mọi người khác thấy nồng nỗi ấy phải lập cách hợp nhau lại, bàn kế chọn người hiền tài xứng đáng, bầu lên làm một chức để cai quản, xử trí cho quần chúng được yên ổn, nhân đây mà có các công chức, các nhà cầm quyền chính trị: vua, chúa, quan lại v.v....

Thế rồi từ đây tiến hóa cho tới nay.

Ở nước ta cổ sử cho biết: thành nước Việt đã hơn 4 nghìn năm⁽¹⁾ mặc dầu mười mấy lần đổi tên nước, đến nay quyết định gọi Việt Nam. Nói giống dân ta không hẳn từ người Trung Hoa đem lại. Đến đời Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra cái bọc 100 quả trứng (bọc 100 trứng chỉ là cách nói lối), mỗi quả nở thành một người con trai, lớn lên 50 người theo cha ở biển (thập), 50 người theo mẹ ở núi (cao) cùng phân công nhau 2 đường thủy lục mở nước lập dân (đó là thủy tổ của nước nhà).

Trong loài thực vật có nhiều thứ cây giò đưa hạt giống từ thế giới khác bay đến mà có.

(1) - Nếu kể từ bắt đầu có loài người trên đất nước ta, thì đã trải hàng 60 vạn năm qua - Theo khảo cổ học.

Loài súc vật cũng thay hình đổi dạng xưa rày khác nhau. Nhà khảo cổ nói rằng: dời thái cổ ngựa có 5 ngón, rắn có 4 chân, chim thì có răng, hươu trước thấp cổ vì hay ở sa mạc cùnghến cổ mãi thành ra dài và cao, cá voi ở dưới nước lâu ngày thành ra có vẩy lại có vú v.v.. (loài vượn chuyển hóa thành loài người đi hai chân cũng chỉ vì hay kiêng chân với lấy các thứ hoa quả mà ăn).

Giống thi biến ra thứ khác, giống thi chuyển sang loài người, trút lốt thay hình nỗi sao cho xiết.

Cho nên dâng Đại Giác đã nói: "Hành tướng hữu vi như chiêm bao, như trò rối, sở dĩ những sự trạng bất đồng nhau như thế là bởi mỗi loài có cái biệt nghiệp vọng kiến hay đồng phận vọng kiến nên thấy khác nhau. Nếu cứ bàn cái cái lẽ thế giới hữu thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên sau khi chết còn có thần thức hay không thì chỉ như nói cái chuyện tầm pha, vắt sữa ở sừng bò không nghĩa lí gì cả".

Do tâm sinh nên mọi cái sinh (hết thấy mọi cái trong thế gian thuộc sắc, thuộc tâm, thuộc phi sắc, phi tâm), mọi cái sinh nên mọi tâm sinh (tâm duyên lự, tâm thảo mộc, hư vọng phân biệt sinh diệt biến dị).

Dều là vọng niệm mộng tưởng giả đổi hết.

Có người nói: "cái vọng ở cái chân sinh ra, cái có do cái không tạo thành". Xin đáp: "Nếu chân sinh ra vọng thì sao gọi là chân ? Vì lẽ đã có sinh tất có diệt, sinh diệt vô thường đâu phải chân thường, chân như được nữa?"

Nếu cái không tạo thành cái có được, thì sao gọi là không. Những lối này xảy ra bởi người ta hiểu làm những câu: "sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc" - những cái hữu lậu (có) đều y vào không⁽¹⁾ mà sinh ra v.v... Nguyên đây chính là nói cái tướng

(1) Cái không này cũng là giả đổi, nên trong kinh Phật mới nói: "như cái bọt nước" ..nhân giác ngộ mà thấy được cái không. Nên có câu: "Không sinh đại giác trung, như hởi nhất ầu phát, hủ lậu vi trần quốc, đại y không sở sinh" v.v..

giả đối tuy nó có nhưng mà không được đúng thật bền vững, giờ còn chốc mất, nay có mai không, có hóa không, không hóa có, các cái có kia đều y vào chỗ không mà có chứ không phải cái thật không có tí gì mà sinh ra mọi cái có hình tướng chất ngại được.

Một cái thể tính không hóa hiện gì cả thì gọi là "chân không", chính cái thể tính ấy nó đã thường đi liền với hết thảy các vật hiện có rồi, cái không ấy không tách rời mà rỗng không, ngoan không ... như hư không đâu.

Thí dụ: tính ướt với sóng của nước, sóng lúc khởi diệt tính ướt bao giờ cũng cứ y nguyên như thường. Lại như cây đào : chất cây với dáng cây, dáng cây khi đâm chồi, khi vàng lá, chất cây thì trước sau vẫn là một thứ chất cây đào.

Phải nên biết rõ nghĩa "chân" với "vọng" hai phần này nó vẫn đi song song với nhau cùng từ vô thủy, ở trong cõi: "Như lai tang tâm" hay "Pháp giới tính" lưu xuất ra, vọng có sinh diệt hay thành mọi sự vật nhưng tính không, chân không sinh diệt, dù vẫn theo mọi duyên nhưng bất biến. Bởi không sinh diệt nên mới gọi là "chân" (chân thực bền vững vô sinh) nếu bảo rằng "chân như sinh" thì nó lại là vọng mất rồi, chứ còn phải là chân làm sao được ?

Vậy biết sinh hay diệt đều thuộc phần vọng (giả tạo), chân thì vô sinh, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Không phải chân sinh ra vọng, cũng không phải vọng sinh ra chân. Mà toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng.

Coi đó biết rằng: từ vô thủy kiếp, nhân mồi mít mờ (vô minh) hốt nhiên nẩy ra động tác, động tác kéo dài dun giùi sắc tâm tạo nên mọi cái, mọi cái do mọi nhân duyên hòa hợp biến chuyển mà sinh hóa những cái phức tạp mà tiếp nối mãi mãi về sau, như hạt giống thành cây, cây thành ngành lá, hoa quả, quả có nhân hạt, nhân hạt gieo trồng tiếp tục lưu truyền mãi mãi.

Thế giới, loài người cùng hết thảy mọi vật, dù sắc tạo, tâm tạo, sắc-tâm tạo, nghiệp tạo, tự nhiên tạo hay nhân

duyên tạo ... đã gọi là tạo, là sinh đều vọng hết. Có hiểu nghĩa "tục hữu chân không hay chân không diệu hữu", diệt hết mọi cái mịt mù (vô minh) mới thấy rõ được cái thể tinh như như bất động sáng suốt trong sạch (thức tinh nguyên minh) hiển hiện.

Thế mà cái danh từ dùng để hình dung cho sự biến chuyển sinh diệt xưa nay truyền nhau xung hô xuyên tạc ra nhiều tiếng oái oăm, người thì gọi là ông tạo hóa, người thì gọi là con tạo, lẽ tạo, luật tạo, máy tạo v.v... Đặt ra nhiều tên mà nghĩa vẫn không quyết định được chính xác.

Tóm lại, muốn biết Tạo hóa là gì thì nên phải biết "phép sinh diệt". *Sinh diệt là tâm vọng tạo. Tạo hóa tức là cái tâm.*

Nhân ở cái vọng (giả) có tạo tác hóa sinh mà tìm thấy cái chân (thật) không sinh diệt biến dí của muôn vật.

Có bài kệ ràng:

*Dù sống hàng trăm tuổi
Không hiểu phép sinh diệt
Chẳng bằng chỉ một ngày
Mà hiểu được rõ ràng.*

PHẬT GIÁO THỰC LUẬN CƯƠNG YẾU

I. Tôn chỉ mục đích : Giáo lý của đạo Phật chứa trong kho sách Đại tạng, có hàng nghìn kinh vạn quyển. Nhưng tôn chỉ mục đích không ngoài bốn danh từ: "Tù bi, bình đẳng, giác ngộ, giải thoát" - lòng lành, thương người, mọi người đều có quyền bình đẳng trừ diệt hết thảy đốt nát mê lầm, thoát khỏi mọi sự đau khổ, trói buộc.

Trong 49 năm ròng Phật thuyết pháp hóa độ chúng sinh. Kể từng hội thì có 350 pháp hội diễn tả 84.000 pháp môn thu vào trong 12 bộ kinh, xếp thành ba tang: Kinh, Luật, Luận. Trong tứ đế pháp "Bát chính đạo"⁽¹⁾ ... là pháp môn giải thoát là con thuyền bát nhã cứu vớt trầm luân khổ hải.

II. Phật giáo với thực tế hay thế giới quan : Chữ TÂM (hay gọi là THỨC) của nhà Phật, bản thể của nó có hai phần : Kiến và Tưởng. Kiến là kiến giải, thuộc về tinh thần, tưởng là hình tướng, thuộc về vật chất. Hai phần này liên quan kết hợp với nhau, tùy điều kiện cấu tạo mà phát sinh ra muôn vật.

Ngài Thanh Biện luận sự nhận thức thế giới về "Tục đế" như sau: Tâm với cảnh cùng chung một thể, mỗi khi chuyển biến, tâm dựa vào cảnh mà phát khởi.

Đất, nước, lửa, gió là 4 nguyên tố gốc tạo thành ra thế giới và hết thảy mọi vật. Tâm ý của mọi loài động vật, dựa vào các cảnh vật đó mà biến diễn hàng ngày. Cán cứ vào quy luật này ngài Thanh Biện lập ra thuyết Duy Cảnh. Hết thảy mọi cái đều do cảnh vật tạo ra.

Bộ Chỉ Quán dẫn chứng nói: "Nếu hiểu rõ thể tính hết thảy mọi pháp (cả hữu hình và vô hình) thì thấy rằng mọi pháp duy tâm mà cũng duy sắc" (Duy Cảnh).

(1) Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mang, chính tinh tiến, chính niệm, chính định.

Hết thảy mọi phép về căn bản tuy dựa vào cảnh sáu mà phát khởi, nhưng phải tùy điều kiện thuận lợi mới hình thành mọi phép được. Cho nên Thuật ngữ nói: "Hết thảy mọi phép đều do nhân duyên sinh ra". Chu Pháp tòng duyên sinh (Luận Đại trí độ).

Chúng sinh và thế giới đều là duyên sinh. Nói về các tác dụng, sự vận động quy định các chủng loại của mọi phép thì gọi là nghiệp.

Duyên sinh, nghiệp định đều thuộc về Duy cảnh.

III. Phật giáo với đời sống hay nhân sinh quan : Loài người do 12 nhân duyên dắt dẫn nhau sinh ra mà có thân mạng. Vì có mầm móng vô minh duyên sinh ra hành nên có hành nghiệp (hành duyên thức, danh sáu, lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh). Do sinh duyên ra lão tử, nên có sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não mãi mãi luân hồi.

Muốn trừ diệt sinh lão bệnh tử ưu bi khổ não phải quan sát nghĩa lý 12 nhân duyên, phải trừ diệt tận gốc cho kỳ hết vô minh - vô minh diệt là hành diệt v.v... 12 thứ đó lần lượt sẽ diệt hết tức là giải thoát.

Phép "thập nhị nhân duyên" với "bát chính đạo" liên quan với nhau, giúp ích lẫn nhau khi cùng thực hiện.

Về phục vụ nhân sinh, cần thiết hơn hết là thuyết "ngũ minh" : Nội minh, Nhân minh, Thanh minh, Y phương minh, Công xảo minh. Gồm cả lý luận liên thực tiễn.

Bất cứ điều gì có ích lợi cho chúng sinh, đều coi như điều của Phật dạy: "Nhất thiết pháp giải thị Phật pháp" (Kinh Kim Cương) - Cốt làm thế nào để được lợi ích cho chúng sinh, làm cho mọi người đều được yên vui sung sướng - đó là tinh thần của đạo Phật.

IV. Phật giáo với đất nước và xã hội : Đạo Phật có tính cách tích cực đối với đất nước và nhân quần xã hội.

Lúc Phật tại thế nước Xá-vệ láng giềng của Catilavę

(nước Phật giáng sinh), Thái tử của Ba tư nặc vương (vua nước Xá-vệ) tên là Lưu-li có ác cảm với nước Catilavé. Vua nước Catilavé thỉnh cầu Phật đi ngoại giao, dàn hòa, giải quyết được êm thấm, chiến sự không xảy ra nữa, dân nước vẫn được yên ổn. Nhằm mục đích thủ hộ quốc giới, các vị đại Bồ tát bí mật thị hiện ra người nhiều mắt nhiều tay trong đó có tay cung, tay kiếm v.v... đều là ngầm tỏ ý nghĩa chống với ma quân, giúp nước và phục vụ xã hội.

Phật thuyết ba bộ Kinh : Nhân Vương, Pháp Hoa và Kim Quang Minh, đều gọi là kinh "Hộ Quốc" trong đó dạy nhiều về việc làm ích nước lợi dân.

Đối với những cái phi thời, phi quốc hay vi quốc chế ... trong đạo đều có những điều răn cấm.

Người hiểu sâu đạo Phật thi thấy rằng : đạo Phật đối với thế gian không lìa cảm giác thế gian. "Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác". Chủ trương của đạo Phật muốn cho hết thảy thế gian đều được giải thoát yên vui.

V. Sự nghiệp chính đáng: Người theo tôn giáo cần phải làm những điều tốt lành, có ích cho đời và cho đạo. Dù tu theo môn nào, thụ thứ giới nào, cũng đều: bỏ dữ, làm lành, hoằng pháp lợi sinh làm cốt yếu.

Sự nghiệp chính đáng tóm có hai việc bao gồm hết thảy nhiệm vụ người theo đạo lành:

1) Phát Bồ đề tâm - 2) Thực hiện tam tự giới

Bồ đề tâm : là tấm lòng hiểu biết rộng lớn. Phật bảo các thiên tử rằng: "Lòng Bồ đề ví như hạt giống tốt, làm những điều tốt lành mà không phát tâm, thì cũng như cây lúa mà không gieo giống, bởi vậy muốn làm lợi ích chúng sinh thì phải phát Bồ đề tâm là đệ nhất cúng dâng Phật".

Tam tự giới như sau :

- Mở lòng Bồ đề rộng lớn, thề đoạn hết thảy điều dữ.
- Mở lòng Bồ đề rộng lớn, thề làm hết thảy điều lành.
- Mở lòng Bồ đề rộng lớn, thề độ hết thảy chúng sinh.

Luôn luôn không ngừng dùng hai việc này tự lợi, lợi người. Tùy thuận chúng sinh mà làm các điều lợi ích. Tùy thời cơ nhân duyên mà phương tiện tiến hành những sự nghiệp cần thiết phải làm, gây mọi nhân lành hân được kết quả viên mãn, công đức vô lượng vô biên.

THUYẾT NGÚ MINH

A - Phần dẫn kinh :

Kinh luận :	{	Bồ tát địa - tri Du già sư - địa	}	cùng dạy
Các bộ :	{	Hoa nghiêm số sao Tây vực ký.	}	Cùng chỉ thị

Người tu hành theo đạo Phật cần phải học hiểu nắm bắt yếu gọi là ngũ minh.

1/ *Nội minh* : Học kinh, luật, luận, tam tạng giáo pháp của Phật dạy, tinh thông nội giáo của mình noi theo, ấy là nội minh.

2/ *Nhân minh* : Học khoa lý luận để vạch rõ những lẽ phải trái, đúng sai, thật, giả, chính, tà, phân biệt cái gì là thật cái gì là giả, thế nào là lập luận đúng, thế nào là lập luận sai, nhận rõ được chính tín với mê tín, cái nên làm, cái không nên làm. Tìm hiểu mọi cái từ đâu sinh ra, nhằm làm cho chính nhân của mọi pháp được sáng tỏ.

3/ *Thanh minh* : Học những tiếng nói, lời lẽ, chữ nghĩa, văn chương, toán pháp... các môn thuộc về văn hóa và khoa ngôn ngữ, diễn đạt tư tưởng cho rành rọt thông thoạo.

4/ *Y phương minh* : Học khoa thuốc để chữa các chứng bệnh cứu khổ cho chúng sinh. Bệnh của mình, bệnh của

người, bệnh ở thân, bệnh ở tâm đều lưu ý cứu chữa, trừ tận gốc bệnh (việc vệ sinh, phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của con người...cùng thuộc về điều này).

5/ Công xảo minh : Học làm các thứ công nghệ tăng gia sản xuất, gồm cả nghề nặng, nghề nhẹ thuộc về công nghiệp, thủ công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp cùng các thứ kỹ nghệ, kỹ thuật khác. Làm nghề gì cần cho tinh xảo nghệ ấy.

Năm môn kể trên, mọi người Phật tử đều phải tôn trọng, tùy sức xam học và thực hành.

B - Phần chú thích :

1/ Nội nịnh : Đã là người tu hành ở trong Đạo, làm việc đạo, cần phải học hiểu giáo lý của đạo. Vì nếu không học hiểu thì không biết được tôn chỉ mục đích hay chân lý của đạo Phật. Việc hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh, có nám vững được cơ sở Phật pháp thì mới thực hiện được đúng và tốt.

Xét xem đạo Phật vì đâu mà có ? Phải chăng: - vì chúng sinh - vì lòng từ bi thương đời - mà Phật đã tìm ra đạo Phật.

Dức Phật Thích Ca bỏ cung thành đi xuất gia tu đạo, cũng vì cái quan niệm thương xót mọi loài, muốn giải thoát cho nhân loại, đem lại cho nhân loại mọi sự tốt lành yên vui, nên Ngài không ngại khổ hạnh, khổ khăn mà quyết chí vượt thành xá thân đi xuất gia cầu đạo, khi chứng được đạo pháp, Ngài liền đem vào đời, hàng ngày đi sát với hết thảy mọi tầng lớp chúng sinh mà tùy cơ giáo hóa tiếp độ .

Nay ta học đạo cần học đức tính cao cả và đường lối của Phật tổ, học những điều Phật dạy đem thực hiện, làm lợi ích cho xã hội nhân寰.

Kinh sách Phật thì rất nhiều, nhưng phải lựa chọn từng bộ, từng điều mà phân tích nghĩa lý, cân nhắc, ứng dụng cho thích hợp thông thường.

Đạo Phật có từ gần 3000 năm nay, trải qua mấy thời kì

tiến hóa nhân loại ở các chế độ cũ, không khỏi có sự pha trộn phụ họa kín đáo lẫn vào.

Vì ảnh hưởng và tư tưởng phúc tạp của hầu hết những người đời xưa, nên có những bộ kinh sách nghiêng về mặt quý thần và phủ thủ màu sắc tán dương vua chúa.

Nhưng kinh Phật gốc từ Án Độ truyền tới Trung Quốc, thường chỉ do mấy vị pháp sư (phần nhiều là người Án Độ) phiên dịch ra chữ Hán dưới quyền bảo hộ của nhà vua, qua những phong tục trong nước với các triều đại quân chủ ở Trung Quốc và truyền sang nước ta cho đến ngày nay, như tấm vải trắng sạch đem giáng khấp nơi nọ, nơi kia hàng bao nhiêu ngày, tránh sao được những bụi bặm bám vào cần phải đập rũ, gột rửa cho trong sạch.

Đối với hết thảy chúng sinh Phật đều tùy cơ thuyết pháp, hóa độ. Vậy biết rằng: mọi pháp là tùy nhân duyên mà quyền thuyết ra cốt được ứng cơ hợp thời nhằm làm cho tất cả mọi người đều đắc độ lợi lạc. Ta y vào chân thực nghĩa, lựa chọn từng phép thích hợp căn cơ chúng sinh, tùy thời cơ nhân duyên, áp dụng với thực tế làm lợi ích cho đời, tức là theo ý nghĩa: "trạch pháp giác phân" một cách hành đạo trong "thất bồ đề phận" mà Phật đã dạy chúng ta, dù ở cảnh ngộ nào hay ở thời đại nào ta cũng phương tiện vận dụng những phép nhiệm màu của Phật pháp mà phổ lợi quần sinh. Học Phật pháp dù nhiều dù ít, cốt phải hiểu tinh và gắn chặt được với đời.

Để tìm hiểu được đạo Phật có phương pháp tam học: nghe rồi nghĩ, nghĩ rồi làm. Thoạt tiên nghe được câu gì hay, cần phải để tâm suy nghĩ, nghĩ cho kỹ cho ra lẽ rồi hết sức làm theo. Đối trong giáo pháp có điều gì chưa hiểu thấu, hoặc còn nghi ngờ vướng mắc đều phải cố gắng xét tìm chính lý để đoạn nghi.

Chỉ tâm học đạo, vì mình vì chúng sinh, không ngại mệt mỏi, xé rách lưỡi ngờ, lột xác vô minh, vét sông phiền não, phá hết chấp trước, bộc lộ chân tinh thần của Phật pháp, giác ngộ, giải thoát hết thảy những cái mê làm chướng ngại, là công phu tu học nội minh đạt được đến cao điểm.

2/ Nhân minh : Tức là môn luận lý học, chỉ dẫn cách lập luận và bắn cài cho này mọi nguyên nhân của các lý thuyết, sự vật, hiện tượng, mâu thuẫn xảy ra. Vạch rõ những luận điểm nào đó, để thấy được nó có nghĩa lý bối đâu, vô nghĩa lý bối đâu, nó được nó hỏng, đứng vững hay gãy đổ... ở chỗ nào.

Một ví dụ nói về "lửa" :

- a - Trông thấy rõ có ngọn lửa, bảo rằng: lửa.
- b - Căn cứ vào tính chất nó nóng hay cháy được, bảo rằng : lửa.
- c - Cảm thấy khi nóng, đoán có lửa.

Ví dụ thứ hai cũng nói về lửa. Người ta nói rằng:

- Chỗ kia có lửa (tông) - Vì thấy có khói (nhân).
- Phàm có khói tất có lửa, như đồng rầm (dụ).

Câu cuối cùng có thể nói ngược lại: Nếu không có lửa sao có khói. Hai ví dụ trên đều là cách tìm nguyên nhân khói - lửa. Chúng ta làm việc gì cũng phải xét nguyên nhân việc ấy, xét cả cái tính cách lề lối việc làm ấy nữa.

Theo tôn giáo phải biết nguyên nhân tôn giáo, di xuất gia phải biết nguyên nhân xuất gia, cho đến làm việc đạo hay các thứ việc gì khác thày đều phải xét đến nguyên nhân nào thì khai thông hay bế tắc, thấy được nguyên nhân nào là nhận thức đúng hay nhận thức sai.

Làm việc đạo nếu không suy trước xét sau, không nhìn xa trông rộng các mặt, thi không thấy được đường lối tiến hành, dễ bị sai lạc gặp mọi khó khăn. Việc phụng đạo, yêu nước, muôn biện bạch được rõ nguyên nhân, làm được đúng đắn, thi cần phải có môn nhân minh. Điều này điểm chính là làm sáng tỏ chính nhân của Phật pháp.

3/ Thanh minh : Nói rõ tức là học tiếng nói và văn hóa - luyện tập từ ngữ và chữ viết cho thông thạo.

Ta là người Việt Nam thi trước tiên phải học và viết chữ quốc ngữ Việt Nam là tiếng mẹ đẻ của nước mình cho

thông thạo.

Chương trình giáo dục các cấp phổ thông hay bổ túc từ cấp I đến cấp III của chế độ ta hiện nay gồm có văn học, sử học, địa lý học, (khoa học xã hội), số học, đại số học, hình học, vật lý học, hóa học (khoa tự nhiên), kiêm sinh vật học, triết học, các lý thuyết thế gian cần thiết. Nếu cần và có năng khiếu thông minh trí tuệ thì học thêm các thứ tiếng ngoại quốc nữa.

Trong kinh nói: "Một người đã nắm vững Phật pháp, vì đạo mà phương tiện thiệp thế, thì dù bàn giảng các thứ học thuyết thế gian, các môn xử thế trên đời, đối với Phật pháp cũng không trái lối".

Con người ở xã hội xã hội chủ nghĩa, ai cũng phải là người có học, có biết chữ, có văn hóa, mà có văn hóa mới nhận thấy được bước tiến lên xã hội chủ nghĩa, phát huy khả năng kỹ thuật hiện đại và khoa học tiên tiến. Dù trình độ học cao hay thấp, nhưng miễn là có tinh thần hướng ứng cố gắng học tập, vận động giúp đỡ việc học văn hóa, cũng là có đóng góp vào môn thanh minh.

Nếu đem chiếu vào pháp môn tu trì của bốn đạo mà nói thì đây cũng là một phép tu về âm thanh tam muội. Chư Phật Bồ tát đã vì đạo vô thượng Bồ đề giác ngộ cho loài người, cho hết thảy chúng sinh, trải bao đời kiếp, dày công tu luyện về âm thanh pháp môn, nhân công phu đó phát minh đại trí tuệ, ngôn từ thông hoạt, thành tựu vô ngại biện tài, chứng được viên âm, hải trào âm, vô lậu âm ... dùng thanh giáo thuyết pháp, giáo hóa vô lượng vô biên hữu tình, được hưởng mọi phúc lành yên vui giải thoát.

Vậy các Phật tử ta là người học đạo muốn nói lên được đạo Phật, muốn giác ngộ tiến bộ, làm lợi ích an lạc cho mọi người và góp phần mình vào công cuộc xây dựng đất nước, phải thực hiện môn thanh minh, tham gia học văn hóa, rèn luyện âm thanh học, tu từ học.

4/ Y phương minh :

Đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ, cho nên đối với sự cứu

chữa bệnh tật cho loài người, là điều các đệ tử Phật cần phải chú ý.

Trong pho luật tang của các vị tăng ni học, có riêng một phẩm thuốc gọi là dược - kiền - độ, toàn nói về các môn chữa bệnh.

Phật dạy : Thân thể người ta có bốn cái bệnh gốc to lớn nhất, căn bản ở 4 chất : địa, thủy, hỏa, phong. Trong cơ thể người nếu phong tăng cường thì các thứ bệnh về khí khởi lên, sinh ra các chứng gò đờn, hỏa tăng cường thì các thứ bệnh về nhiệt khởi lên, sinh ra các chứng nóng sốt, địa tăng cường thì các thứ tạp bệnh khởi lên, sinh ra các chứng nặng mình đau đớn, thủy tăng cường thì các thứ bệnh hàn khởi lên, sinh ra các chứng thủng thấp. Thuộc mỗi chất trong bốn chất đó đều có 101 bệnh, cả 4 chất gồm 404 bệnh, thường gọi là "tứ bách, tứ bệnh".

Nói về mạch thì trong một ngày đêm (24 tiếng đồng hồ), người trung bình thở được một vạn ba nghìn năm trăm hơi, mạch chạy nối liền được tám mươi mốt trọng (tính theo thứ thuốc cổ của Trung Quốc).

Nói cho rộng ra thì cái nghĩa chữ bệnh của nhà Phật, cả đến đói khát, Phật cũng gọi là bệnh. Các thứ khổ não cả về tư tưởng lẫn tinh thần, khổ não về thể xác đều gọi là bệnh hết. Chiếu theo nghĩa này thì thuốc men để chữa bệnh, cũng kể rộng như vậy, nếu đã là một vật phải cần dùng cho mình.

Một hôm Phật ở nước Ba-la-nại, có 5 vị sư hỏi Phật rằng : bạch đức Thế Tôn, chúng con nên dùng những thức gì để điều trị thân mình. Phật dạy: "có 4 thứ thuốc bao gồm hết thảy".

1- THỜI DƯỢC : Cơm, bánh, thính, thịt và cá dùng để chữa bệnh đói vào các bữa ăn chính hàng ngày.

2- PHI THỜI DƯỢC : Củ, dọc, lá, hoa và quả của các thứ cây ăn được và các thứ nước ép khác. Dùng làm quà và đồ nước bồi dưỡng thân thể.

3- THẤT NHẬT DƯỢC: Sữa, dầu, mỡ, bơ, phó mát,

dường - mật và đường phèn, dùng làm món gia vị hay tắm bổ khi thân thể bị suy yếu.

4- TÂN HÌNH THO DUỘC : Thang cao hoàn tán cùng các thức ăn dùng lát vật như muối, gừng, hạt tiêu, dùng vào tất cả mỗi lúc cần phải có trong suốt đời.

Coi đó biết rằng: việc cứu bệnh của đạo Phật thiết tha cẩn kẽ chu đáo xiết bao.

Về phương diện y tế, Phật còn khuyến khích các đệ tử cần phải thăm hỏi giúp đỡ chạy chữa cho nhau khi yếu đau bệnh tật, chính Phật đã thường tự tay phục vụ những vị sư ốm đau ở chùa. Phật đã quy định đức tính những người khán bệnh và phục vụ người bệnh và tán dương hạnh: "khán bệnh là đệ nhất phúc diền".

Lúc Phật ở đời bao nhiêu vị đệ tử cao tăng của Phật hay tinh thông về y dược học, nhất là các vị tu về hàng dai thừa, trong các kinh đại thừa thường hay nói về phép trị bệnh học. Ngài Ca Diếp (tuy thuộc tiểu thừa) cũng có môn An-thai để bảo vệ hài nhi và sản phụ.

Ở nước ta xét xem xưa nay các vị tăng ni biết thuốc, làm thuốc cũng nhiều, trứ danh nhất là Hòa thượng Tuệ Tịnh thuyền sư đời nhà Trần, Hòa thượng rất có công về phát minh nam dược, chẩn hưng nội hóa, có soạn những bộ sách thuốc rất có giá trị như bộ Nam dược thần hiệu, bộ Hồng Nghĩa giác tư y thư lưu truyền lại, nhờ những sách này từ đó đến nay cứu chữa được rất nhiều người. Giới đông y ta hiện nay đối với pho sách quý đó cũng như đối với Hòa thượng, rất là tôn trọng.

Ngày nay ở miền Bắc nước ta ngành y tế được nâng cao, đồng y tây y kết hợp cùng nhau phát triển. Là con cái dâng từ bi, Y vương Dược sư... cũng coi việc THUỐC là vấn đề nhân sinh quan trọng. Trong việc thiết thực cứu khổ cho loài người, nếu những vị Phật tử có tri thức tham gia nghiên cứu y phương, còn thì hoặc làm về các công tác từ thiện xã hội, vệ sinh phòng bệnh, cứu tế nhân lực... giúp đỡ lẫn nhau, cũng thể hiện được phần nào nhiệt tình đối

với môn này vậy.

Kinh sách Phật nói về y dược và sinh mệnh con người có những bộ như sau:

Tứ phật luật, Dược kiền độ, Kinh Phật y, Kinh Y nữ nhân, Kinh Sứ thai, Kinh Hộ chư đồng - tử, Kinh Cứu liệu tiểu nhi tật bệnh, Kinh Chính pháp niệm sứ.

Nếu kể cả về mặt lý luận và căn nguyên bệnh và thuốc thì có tới ba chục bộ kinh, luật, luận, hoặc nói sơ lược hoặc nói từng vấn đề rất tường tận.

5/ Công xảo minh : Là nhằm mục đích về phương diện sản xuất.

Sản xuất là một vấn đề cần thiết nhất cho sự nhu dụng về đời sống của con người, mà là trọng tâm cơ sở. Cách mạng hiện nay, thực hiện được tốt điều này thì vừa tự giải quyết được nhu cầu hàng ngày cho bản thân mình vừa có thể góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế quốc dân làm cho miền Bắc nước nhà thêm giàu mạnh.

Trong bộ Du già sư-địa luận đã nêu lên 12 thứ nghề thiết yếu (ngay ở thời ấy đã có) những người Phật tử đáng nên làm, trong đó gồm đủ các nghề về chân tay, về trí óc, về chữ nghĩa, về máy móc thô sơ ... tùy nguyện, tùy sức mà tham gia thực hiện.

Nếu ta đảm bảo được tự làm lấy mà ăn, tự cung thân mình học đạo tu hành, thì không phải phiền người nuôi nấng cũng dàng (theo phép tu thời trước xuất gia chỉ khất thực mà ăn, các thứ hành dùng đều nhờ tín đồ bố thí) không mang ơn của tín thí nặng nề khó tiêu, đời sống của mình khỏi phiền nhiễu ý lại phụ thuộc vào người khác.

Cho nên ngày xưa từ các vị sư tổ cao tăng đã gương mẫu thực hành, tự lực cánh sinh, Hòa thượng Bách Trưởng mở tung lâm lập quy củ, coi trọng lao động, tự thực kỵ lực, chính tổ đã tự giữ ngặt: nếu một ngày nào mà không làm việc gì thì ngày ấy không ăn, Hòa thượng Thọ Xương suốt ngày đi cày, Hòa thượng Pháp Lãng làm nghề đan dép, Hòa

thượng Tào Khê xay giã hết lòng, Hòa thượng Quy Sơn chuyên việc cấp dưỡng ... Các vị đó đều nhận thấy từ việc tắm thường như khuân cùi, gánh nước ... cũng là việc đạo, vì rằng: cung phụng người túc là cung phụng mình, giúp ích lẫn nhau thành mọi sự nghiệp lớn túc là làm việc đạo đó.

Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba-la-mật nói: "hết thảy mọi phép đều là phép Phật". Biết ra thì đạo sờ sờ ngay trước mắt, không biết ra thì những việc lợi ích vẫn làm hàng ngày lại cứ tưởng là việc gì ngoài phận sự của mình.

Những vị luống tuổi kém sức lao động chân tay, thi tùy sức làm những việc nhẹ, hoặc làm bằng tinh thần trí óc, tán thành ủng hộ việc tăng gia sản xuất, đem ý kiến và những kinh nghiệm của mình mà khuyến khích, nhắc nhở gây ý thức: "Tất cả phục vụ sản xuất, mình vì mọi người, mọi người vì mình". Đó cũng là điểm tốt đối với điều này vậy.

Coi đó biết rằng: môn Công xảo minh này là môn rất quý giá, nhân đó các Phật tử gây được những công đức thiết thực, tự lợi lợi tha, lợi ích thế gian, trang nghiêm quốc độ. Ở xã hội XHCN, không thể coi thường môn học này mà không chú trọng được.

GHI XUẤT XỨ

Kinh Bồ tát Địa-trì quyển ba : minh sự có 5 thứ (tức Ngũ minh) các thứ minh đó các bồ tát đều phải học.

Bộ Tây - vực ký quyển 2 : "Lên 7 tuổi bắt đầu học Ngũ minh đại luận".

Bộ Hoa nghiêm sớ sao : (Giải thích Ngũ minh điều nhân minh nói: nhân là nguyên nhân của mọi phép sinh khởi: bốn đại, sự và lý, có và không. Điều 5: công xảo là công nghệ bao gồm nồng, công, thương, bách nghệ).

CHÍNH TÍN - MÊ TÍN

Chính tín là tin đúng, mê tín là tin sai, lòng tin vốn không có đúng sai, nhưng vì quan niệm và ảnh hưởng sự thực ở chỗ tốt, xấu nên sinh phân biệt đối lập mà không thấy rõ được chân tướng "tin ngưỡng" ở đâu.

Muốn giải thích vấn đề này, trước hết hãy định nghĩa chữ tín đã :

"Tín" là gọi theo âm tiếng Hán, tiếng Việt gọi là "tin". Nghĩa là đem tư tưởng mình đặt niềm hy vọng, theo những lời nói hay việc làm, lý thuyết, chủ trương v.v... do mình tự nghĩ ra hay được tai nghe mắt thấy.

Trong giáo lý cát nghĩa về lòng tin như sau: "Tin" là đức tính làm cho tâm trong sạch, vui muôn các pháp lành, đối trị cái tâm không tin chẳng lành. "Tín" là một điều tốt đúng đắn trong 11 tâm sở thiện cùng với 5 căn và 5 lực.

Kinh Hoa Nghiêm nói: "Tín" là đầu mối của đạo, mệ để các công đức, làm thêm lớn các điều lành, trừ diệt hết thảy ngờ vực, mờ mang đạo pháp, giác ngộ không gì hơn. Cho nên đối với tôn giáo, tin ngưỡng phải là lòng tin tốt, tức là chính tín.

Chính tín là tin những điều có nghĩa lý sáng suốt, tin những cái đã trải qua kinh nghiệm chính xác của 5 giác quan, thông qua sự nhận xét của trí tuệ, tin nhân nào quả ấy, tin chân lý chính đáng.

Luận Duy Thức nói : "Tin" có 3 điều:

- 1- Đối với thực thể thật đúng của sự lý mọi pháp, lòng không nghi ngờ.
- 2- Đối với các bậc hiền thánh: Phật Pháp Tăng có đức chân thực thanh tịnh, lòng không lay chuyển.
- 3- Đối với các pháp lành thế gian và xuất thế gian, hy vọng chắc chắn mình sẽ làm được.

Như vậy là chính tín.

Mê tín là tin một cách mê lầm, mù quáng, nhảm nhí không có căn cứ, chấp nệ, cứng đờ, nhầm mắt tin liều, thờ phượng hay làm những cái không chính đáng, không thật có, lạc hậu lỗi thời, tác hại cả tinh thần lẫn vật chất của nhân dân, như đồng bóng, bối toán, vàng mã, phù bùa, tôn bát nhang, in lục thù - hải hội, tà thuyết tuyên truyền nhăng nhít cùng những thứ cúng bái phức tạp.

Vì đâu sinh ra mê tín ? Tại sao cái đuôi mê tín đến nay vẫn còn lắt léo lảng nhảng ? Tóm lại có 4 điều như sau :

1- Đời xưa khoa học chưa phát minh, người ta cho rằng cái gì cũng có quỷ thần linh thiêng dun giùi, tính mạng của loài người phụ thuộc vào quỷ thần quyền cai sinh phúc sá tội, cho nên hay tin tưởng cầu cúng nhất là phụ nữ nhẹ dạ hay tin nhiều.

2- Một số người khác do những thời gian thần tam không điều hòa sinh bệnh tật mê hoảng, làm tướng là có quỷ thần hành hạ, nên sinh tư tưởng sợ hãi di đến bị lệ thuộc vào quỷ thần, lâu thành quán tính cứ mơ tưởng hoài.

3- Những chế độ cũ đều là chế độ thống trị bóc lột, họ đầu độc mê hoặc làm ngu dại, để dễ dàng cưỡi cổ thực hiện ý đồ đen tối của họ.

4- Những người đã bị nọc độc mê tín ăn sâu và dầu óc, bị nó chinh phục tư tưởng, nô dịch tinh thần, điều khiển tam trí họ phải phục tòng theo niềm tin ấy. Có người quen dựa vào thần thánh, lợi dụng mê tín dị đoan làm công cụ thu hút kiếm chắc được lợi, cho nên đối với vấn đề mê tín dị đoan không dứt khoát từ bỏ ngay được.

Trong Phật pháp từ trước vẫn dạy loại trừ mê tín , như Kinh Dược Sư, Kinh Nhật Tụng v.v... có những câu: "tín thụ đồng nhi, hô thần hoán quỷ". "Yểm đảo trú trú, tín tà đảo kiến", "tâm bất tự chính , bốc ván mịch họa", "thieu tiền hóa mã" học và làm nghề mê tín phù thủy pháp lục... đều là trái đạo.

Những cái mê tín dị đoan không bao giờ được bảo đảm,

vì nó làm mờ ám nền tảng, có hại cho cả đạo liền đời, nên phải loại bỏ bài trừ tận gốc.

Người đời trước cũng có câu:

"Song nhõn nguyệt tương thu thủy tẩy,
Nhất sinh bất bị cõ nhân man".

Xin dịch là:

Rửa đời mắt sạch tự giờ,
Quyết không bị mãi người xưa đời mình.

Tín ngưỡng chân chính thì có lợi cả Phật pháp liên thế gian, vì có niềm tin đúng đắn nhằm theo mục tiêu xu hướng. Có sức tin thúc đẩy, làm cho hồn nhát trở nên hăng hái, lười biếng trở nên siêng năng, làm lẩn trở nên hiếu biết, lạc hậu trở nên tiến bộ, dốt nát trở nên thông minh. Vì triệt để tin tưởng, nên hết sức học tập theo đường lối tiến hành, biết lựa chọn những điều phù hợp với thực tế, tùy thời cơ nhân duyên làm cho gương tín ngưỡng thêm trong sáng.

Thời nay là thời khoa học, nhân loại ngày càng văn minh tiến bộ, không còn là thời đại cuồng tín hoang đường. Tiến lên chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa: Giác ngộ không mê tín. Được có chính sách bảo đảm tự do tín ngưỡng của Đảng và Chính phủ, cần phải giữ lòng tin cho trong sạch để nền tín ngưỡng được đề cao.

Luận Câu Xá nói: "Lòng tịnh tín ví như viên ngọc thanh thủy, để vào nước đục, nước đó trở thành trong sạch".

Vậy nên vì nhiệm vụ phụng đạo và yêu nước, thực hiện nếp sống mới, góp phần vào công cuộc cách mạng văn hóa và tư tưởng, người theo đạo lành làm lợi ích cho đời, cương quyết bảo vệ và nêu cao chính tín, tận lực bài trừ mê tín dị đoan.

THUYẾT VÀNG MÃ

Vì đâu mà có thuyết hóa vàng, đốt mã và thuyết ấy có từ bao giờ? Thuyết vàng mã có phải của tôn giáo nhà Phật không? Hóa vàng đốt mã có phải để báo hiếu cho ông bà, cha mẹ khi đã chết rồi không?

Đốt vàng có lợi, hại như thế nào?

Đó là những câu hỏi cần đặt ra để chúng ta nghiên cứu, nên làm hay bỏ?

Theo tài liệu mà chúng tôi đã tìm thấy: vì trước đây ở chế độ phong kiến Trung Quốc, những vua chúa đời nhà Tần mỗi khi chết di họ đem chôn theo cả cung tàn mỹ nữ, kè hồn người hạ (người sống) và của cải vàng bạc châu báu súc sản như trâu, bò, lợn, gà v.v... (một phần gia tài của thực).

Không những vua chúa làm điều tàn nhẫn này mà cả đến những quan lại, các nhà giàu cũng học đòi làm theo.

Đến sau nhân dân thấy thuyết đó là dã man, tàn nhẫn, vô nhân đạo và ích kỷ liền kịch liệt đấu tranh, cho nên đến đời nhà Minh (Trung Quốc) bọn thống trị phong kiến nghĩ ra thuyết làm đồ bằng giấy thay cho người và đồ vật thật gọi là "hình nhân thế đại".

Vấn đề vàng mã từ đó được lưu truyền khắp nước Trung Hoa và khi nước ta bị bọn phong kiến Trung Quốc thống trị cũng đem thuyết ấy truyền vào Việt Nam.

Thực ra tôn giáo nhà Phật không dạy mà cũng không làm, ai nói thuyết vàng mã là của đạo Phật là sai. Nên biết trong Kinh Nhật Tụng còn có câu "đốt vàng mã giết hại chúng sinh, vì tà tâm này không được Phật tiếp độ".

Hóa vàng đốt mã có phải làm cho người chết được hưởng không? Nếu nói để báo hiếu cho ông bà, cha mẹ thì hàng ngàn vạn triệu người mới có 1 người được con cháu đốt cho quần áo đồ đạc có 1, 2 lần trong vài năm liền thôi, còn bao người, bao năm không ai đốt cho thì lấy gì mà dùng. Nếu

đem suy luận triết lý ra còn nhiều cái vô lý, thực là trước đây chúng ta bị bọn phong kiến lừa bịp mà không biết.

Tại sao thuyết đó được lưu truyền ở nước ta đến bây giờ, tuy đã nhiều người giác ngộ nhưng chưa bờ được hết, hiện nay vẫn còn lè té xuất hiện. Nhất là vào dịp mùa hè và tiết rằm tháng 7 âm lịch, nguyên do còn bọn thầy cúng, bói, phù thủy đặt ra đốt mả phải có người chứng kiến đó là Lý Thành Cảnh (Trung Quốc) phải có ông Vũ Lâm là giao thông mang những thứ đó đến cho ông bà, cha mẹ thì mới nhận được, rồi phải mượn thầy cắp diệp cho vong hồn v.v... Xưa họ có câu "mất tiền mua mả, mượn thầy cả đoc canh, chó mượn tré ranh mà tốn oán".

Lại có người nói chà nhẽ người ta có vàng mả đốt cho cha, mẹ, mình không, thế ra kém lâm à, cũng phải có vay giặt sám sửa để che mắt thế gian. Chúng tôi thấy nghĩ như thế là sai lầm lớn, nếu mình biết thuyết ấy là vô lý thì ta cương quyết không theo, dại gì mà mất tiền mua đồ giả rồi đốt ra tro mà chơi, trong lúc chúng ta đang cần mua giấy cho học sinh, cho việc in sách báo mà lại có người đem giấy đốt phí di vô ích. Sao không nghĩ đến bao nhiêu công sức lao động mới làm ra được tờ giấy, mới đem được cây tre, cây nứa trên rừng về đồng bằng, mà lại có người đem hủy hoại đi như vậy. Chắc anh em lao động cũng đồng tình lên án những lăng phí ấy là có tội với nhân dân. Thủ hỏi bây giờ có người bỏ tiền ra đóng gạo đem đốt di liệu pháp luật có trùng trị không? Lại còn có người nói vì còn có người làm ra vàng mả bán thì tôi vẫn mua. Người bán lại nói, vì còn có người mua thì tôi phải làm ra để bán. Người thầy cúng cũng nói vì người ta còn sám và mời tôi đến cúng, chứ tôi không bắt người ta phải sám, phải mời tôi...

Lý luận này ai mới nghe tưởng cũng có lẽ lầm, nhưng thực tế chỉ là nguy biện quanh co bảo thủ luẩn quẩn như của bò lạc lối.

Tóm lại cái thuyết vàng mả xuất phát từ chôn người sống, của thực, còn bờ được, chẳng là thuyết đồ giấy, của

giả dối tại sao lại không bỏ được, nếu xét quả là vô lý, là lăng phí, là có lỗi với xã hội, khoa học đang làm cho loài người tiến bộ. Nếu tư tưởng những người trước đây đã bị sai lầm mà nay được tinh ngộ, chúng tôi đề nghị bà con sớm giác ngộ bỏ được càng sớm càng hay.

Ta nên nhớ câu "đi nước Phật mặc áo cà sa, đi nước ma mặc áo giấy" không nên luyến tiếc cái tệ tục hủ bại đang bị nhân dân chê trách.

Chúng tôi và tất cả nhân dân tiến bộ rất hoan nghênh những ai đã kiên quyết từ bỏ không làm, lại bảo cho người khác đừng làm cái truyền thuyết dị doan (vấn đề vàng mã) đó cũng là góp phần xây dựng Xã hội chủ nghĩa về mặt cải tạo nền văn hóa xã hội tiến bộ lên vậy.

Tháng 5 năm 1958

THUYẾT XEM BÓI

Môn xem bói, chính thức căn cứ vào 8 quẻ ở bản đồ bát quái của nước Trung Hoa, Vua Phục Hi đặt ra từ đời Thái cổ.

Môn xem bói phát xuất ra từ đời sống chênh lệch, kẻ giàu người nghèo, kẻ thống trị người nô lệ, và xuất phát từ trình độ loài người mơ màng, rồi bọn phong kiến đặt ra thuật tướng số, cho là người ta có số mệnh. Bởi cái quan niệm về tướng số cho rằng: bản đồ bát quái là hình dung gốc nguồn của Thái cực, ở đó tượng trưng đủ cả tính mệnh, giới, đất, nước, lửa, sấm, gió, núi, chàm, tám phương, biểu hiện được mọi điểm gờ trong sự nghiệp hành tàng của loài người, cứ xem vào đó là được hiểu biết.

Phương pháp này kể thì dở thật vì:

1) Những quẻ bói, trả đi trả lại chỉ trói tròn có 64 quẻ, tất cả số người trên thế giới hàng bốn, năm nghìn triệu người cùng xem, mỗi người, một cảnh ngộ khác nhau, mà quẻ bói cũng chỉ có thể thôi, thì làm thế nào cho chi tiết được đúng.

2) Ngày trước khi đặt ra quẻ bói thì lúc đó người ta cho rằng: quả đất vuông như tấm bánh chưng, mặt trời xoay trên quả đất, cho nên ở nước Trung Hoa lúc đó đặt ra thuyết bát quái, ngũ hành... ghép vào nhau làm phương châm bói toán, nhưng ngày nay khoa học khám phá thấy quả đất tròn mà nó xoay xung quanh mặt trời, quy luật biến chuyển của thiên nhiên hoạt động, thay đổi giây lát không ngừng; như vậy cổ kim đã đảo lộn cả căn bản nhận thức đi rồi, thì phép bói toán đó khởi điểm từ gần 5 nghìn năm (kể từ ngày bắt quái xuất hiện) đến nay có khớp hợp không?

Nếu không có gì mâu cứ nhất định, chỉ y vào mấy điều có nghĩa lý chung chung rồi liệu mà đoán, thì thầy bói sẽ bị cái lỗi săn với thầy là "thầy bói nói dưa".

Những điều trên đây còn chờ các vị cao minh giải quyết.

Thiết tưởng mình làm việc gì hay dở ở mình thì mình biết, việc mình làm còn chưa quyết định được, lại dì tin tưởng người ngồi một chỗ (cố khi là người mù lòa) phỏng đoán nói quanh. Đạo Phật đã có câu thí dụ "sấm sờ voi".

Phép xem bói này lan tràn rất rộng ở nước ta, có nhiều người tưởng rằng đạo Phật cũng có dạy xem bói như thế, hoặc tưởng các cụ xuất gia làm sư thường cũng lấy xem bói hay xem châm giờ, lá trầu, bùm độn...làm nghề sinh sống của nhà chùa (vì người ta thấy cũng có vị làm).

Về vấn đề này có hay không, xin hãy coi Kinh Dược Sư có một đoạn nói đây: "tin những thày tà, bạn ác, nói càn họa phúc làm cho hãi hùng, tâm minh chẳng chính, di bối toán quanh, cầu khấn bách thần, phụ ma, luyện quý thực là làm lạc, mê tín hiếu sảng, tiền mất tật mang thành ra chết uống" (Luật Tăng Ni, Kinh Phạm Võng và bộ Uy Nghi điều 8 đều có cấm xem bói). Người hiền triết nên phải nhớ câu : "Đức năng thắng số" để khỏi mê làm.

Trong thời đại khoa học cần phải tiến bộ, do sức lao động của mình sáng tạo, phá tan cái màn bí mật của tạo hóa, quyết làm cho được nhân định thắng thiên, không nên ôm chất mây cầu hù thuyết cổ truyền, dựa mãi vào đó mà bị trói buộc tư tưởng , kim hâm khả năng, luẩn quẩn trong vòng không thoát ra được. Mong các vị tu hành cần làm gương mẫu để tiếp dẫn quần sinh, nếu vị nào thời trước đã trót làm thì nay thôi, mà cùng nhân dân dắt tay nhau tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa tốt đẹp..

Năm 1957

TÔN BÁT NHANG THỜ CHU VI (HAY TÔN BÁT HƯƠNG)

Thuyết này là thuyết sùng bái quí thần, thuộc về đảng tú phủ. Có thể này mầm từ đạo Lão mà ra. Ở nước ta phát triển từ đời Hậu Lê sau khi bá đạo ở nước ngoài xâm nhập, gieo vào đầu óc những người mê tín trong nước ta đang mạnh. Họ đưa 4 vị ám thần: Thiên tiên, Địa tiên, Thúy tiên và Thượng ngàn làm tiêu biểu, rồi hội đồng tất cả bộ hạ, sứ giả, tả hữu chân tay, son tràng yêu quái, hồn hợp thành một môn phái quí thần có quy củ. Bát một số trẻ con gọi là cò cậu làm ghế đệm hầu hạ, biểu diễn các trò vui chơi, thành ra hầu bóng, các bóng, các giá, hầu vua, hầu mẫu, hầu chúa, hầu chầu.

Đặt ra quyền cai bá mện, nhang khói phụng thờ, đem lục thập hoa giáp gắn vào tùng tuối của mỗi người, minh cao số nặng phải tôn thờ bao nhiêu quí thần, thành ra lối tôn bát nhang, người dội bát nhang phải làm con nhang hay con công đệ tài suốt đời thờ phụng. Tôn bát nhang là bước thứ nhất để tiến lên sự trình đồng, tráng bóng, bát linh, truyền cẩn di sâu vào vòng nô lệ quí thần đồng bóng mê tín.

Trong số 4 vị thần nói trên, đáng chú ý nhất là bà Địa tiên: Liễu Hạnh⁽¹⁾ coi như đóng vai chủ chốt của môn phái này.

Bà này chính tên là Trần Thị Thắng hay Lê Thị Thắng tên tự là Giáng tiên, sau gọi là Liễu Hạnh, biệt hiệu Quỳnh Hoa, sinh năm Thiên hựu đời vua Lê Anh Tông, con gái ông Lê Thái Công người làng Văn Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Hà Nam Ninh, sau làm con nuôi họ Trần, 18 tuổi lấy chồng là Đào Lang, sinh được một con trai, một con gái. Ngày 3

(1) Theo Viện sử học cho biết: bà này không phải là nhân vật lịch sử hay anh hùng dân tộc, mà là một nhân vật tưởng tượng, do những người sau lợi dụng bầy dật đề cao lên.

tháng 3 năm 21 tuổi thì mất. Liễu Hạnh là một cô gái thông minh, nhan sắc, giỏi thơ văn, nhưng đã gây nhiều sự tai quái hại người nhất là ở vùng Thanh Hóa phố Cát, đèo Ngang làm cho nhân dân khiếp sợ động đến triều đình, Vua Huyền Tông ra lệnh đánh phá đền Sòng. Gặp đối thủ cao cường cuối cùng Liễu Hạnh phải chịu khuất phục và hồi tâm hướng thiện. Sau nhân một vài việc được lòng nhà vua và nhân dân địa phương yêu cầu làm lại ngôi đền Sòng, được sự bợ đỡ của chế độ cũ, bọn côn đồ ngày càng to điểm khuyếch trương, thượng đồng tá khấu các thứ kỳ lạ, làm cho uy danh bà Liễu Hạnh cũng như môn phái này lan tràn hiến hách. Ánh hưởng đến sự thờ kính những vị chính đáng khác, như ngài Trần Hưng Đạo, bà chúa Lê Chân... đã từng bị biến thành thú thần phù thủy đồng bóng mê tín dị đoan. Cũng bằng cách đó trà trộn vào đạo Phật nói rằng: bát linh nhà Phật nặng cản nặng quá phải làm ghế đệm cõi và ông lớn. Có chùa chổ thờ phủ mẫu điện thần tôn nghiêm hơn thờ Phật. Theo kinh sách nói: Chư thiên, qui thần còn qui y Phật, mà mình là đệ tử Phật lại coi Phật không bằng qui thần! Trong Kinh Dược Sư nói: "suốt đời không thờ thiêng thần nào khác, chỉ có nhất tam qui Phật, Pháp, Tăng" mới là người chân chính theo đạo Phật. Vậy vì nhất tam với Phật tổ hộ trì chính Pháp, nên phải bỏ lối tôn bát nhang không thờ cúng chư vị quỷ thần phúc tạp, làm cho Phật pháp sáng tỏ, về phần mình giác ngộ tiến lên.

Năm 1966

GIẢI THÍCH VỀ ÁO LỤC THÙ - HẢI HỘI

Trước kia vì sự tín ngưỡng cầu cúng lan tràn mạnh và rất là ô hợp cho nên trong đó hay bị những thứ tà ngoại trà trộn lẩn vào rồi lưu truyền lâu ngày thành quen, nên không mấy ai để ý suy xét chính tà gì nữa.

Mỗi khi người ta định bày ra một cái gì kỳ quái để dù người mê tín kiếm lời, đối trong hàng ngũ tín ngưỡng người ta cũng dựa vào một dối lời, hay mượn câu danh từ trong kinh sách có nói đến, hoặc giả có điều nào do người trước hiểu sự đã phụ họa rồi, họ tiếp theo vào và tô điểm đặt thêm ra.

Đây xin nói vấn đề "Lục thù - Hải hội".

Áo Lục thù và Hải hội trong kinh luật luận của Phật không dạy làm, duy có cái tên gọi thì có chỗ vì việc khác cũng nói lướt qua.

LỤC THÙ : Trong Kinh Tràng A Hàm phần Thế ký, phần Dao lợi thiên có nói: "...người cõi giới Dao lợi và người cõi thần Atula đều thân cao một dặm, mặc áo dài hai dặm, rộng một dặm, nặng 6 thù" (Lục thù).

Bài Dụ kiếp thạch nói :"người cõi giới Đầu suất lấy áo 6 thù phẩy tảng đá lớn cho mòn dần đi".

Người sau soạn sách Ngũ bách danh để chuyên cầu đức Quan Âm , ở bài tán đầu sách có câu "hà y quái lục thù" tán dương đức Quan Âm mặc áo 6 thù đẹp .

Theo thứ cân cổ của Trung Quốc (xưa ta vẫn dùng) một cân: 4 tiền có 16 lạng, mỗi lạng gồm 24 thù, đọ với cân tây hiện nay một thù bằng 1,6 gam, 6 thù bằng $1,6 \times 6 = 9,6$ gam. Cả tấm áo này trọng lượng chưa đầy 1% kí.

Từ cái tiếng áo lục thù này bị người ta lợi dụng biến thành thứ áo chỉ dành cho người chết mặc. Có lẽ họ cho rằng những người chết mặc thứ áo này sẽ được sinh lên

cõi giới, hay được theo đức Quan Âm tiếp dẫn về nơi nước Phật!! Đối với việc sử dụng áo lục thù này đúng hay sai xin hãy tìm ở mấy lê sau đây tự hiểu:

1. Những điều viễn dẫn kinh sách bên trên nếu quả là có thật, thì cái áo của chư thiên thần dài những 2 dặm (áo dài gấp đôi người mặc), rộng 1 dặm (rộng bằng chiều cao thân thể người mặc), mà chỉ nặng có 1/4 lạng ta thôi. Liệu áo của mình may kế cả kích thước lẫn trọng lượng có bất chước được đúng như thế không? Nếu có nặng quá 6 thù thì sao lại gọi là áo lục thù được ? mà đối với cái áo thất cách dở dang như vậy đã trở thành sai trái vô nghĩa lý rồi, còn lấy gì làm khước mà cần dùng nó nữa?

2. Những hình dáng , kiểu mẫu, màu sắc áo lục thù của chư thiên thần, người nhân gian mình đã mục kích trong thấy nó như thế nào chưa?

Xem ra áo lục thù xưa nay họ chế tạo, thì chỉ là một cái áo cộc cụt cánh , lấy toàn dấu hiệu tạp ngoại đem in vào cho đó sắc sỡ, những thứ bùa thuộc môn phù thủy lẫn với khuôn dấu bốn chữ triện "Phật, pháp, tảng, bảo" cùng rất nhiều thứ chữ lối Phạn tự thời xưa mà không có chân truyền ý nghĩa chính xác gì hết.

3. Còn như nói về niềm tin tưởng cầu sinh tịnh độ hay sinh các cõi lành, thì trong các kinh sách chỉ thấy nói: niệm Phật, làm lành, hồi hương, phát nguyện, là vong hồn được vãng sinh, chứ không thấy nói căn cứ ở lúc chết phải mặc thử áo gi dem chôn mới được siêu thoát.

Đó là mấy lê nhận xét sự nguy tạo áo lục thù.

HẢI HỘI : Hải hội nghĩa bóng là hội họp rất đông cũng như đại hội. Tấm hải hội đây chẳng qua chỉ là một bức tạ-quan rộng rãi để khám liệm thi hải người chết, người ta cầu cạnh đem in các thứ thánh chúa thần kỳ vào, rồi lấy tên là hải hội đó thôi.

Tiếng hải hội nhà Phật thường hay dùng như những câu: chư Phật hải hội tất giao văn, liên trì hải hội Di Đà Như Lai, Dược Sư hải hội si thịnh quang vương, Phổ Hiền đẳng

hai hội thánh chúng , Mông Sơn hải hội Phật, pháp, tảng, tam bảo...

Câu cuối cùng này trên chữ Mông, còn có câu Diệm ma la giới nối liền vào nữa. Như vậy hải hội là hình dung chỗ đại hội bao gồm tất cả mọi thứ người, từ đơn thuần đến phức tạp, tập hợp với nhau đồng đúc trong đó có đủ cả cõi Phật, cõi Âm, cõi Dương, cõi Thần, cõi Quỷ...

Phỏng theo đó mà trong cái tạ-quan đã in gộp vào các thủ danh hiệu, hình ảnh, phù bùa, thần chú nội ngoại... gọi là một cõi hải hội.

Toàn thân cõi hải hội có 5 lá, mấy mẩu lặt vặt, thường in những thứ sau đây: các kiểu phù bùa, nét thư phù tú tung ngũ hành, bát quái, ngũ hành, thập can, thập nhị chi, nhị thập bát tú, lục giáp, lục Ất, lục Bính, lục Đinh, lục Mậu, lục Kỷ, lục Canh, lục Tân, lục Nhâm, lục Quý, càn nguyên hanh lợi trinh, tà thanh long (rồng xanh), hữu bạch hổ (hùm trắng), tiền chu tước (chim sẻ đỏ), hậu huyền vũ (rùa đen), chử thần chú lục tự đại minh, úm sì lâm, bộ lâm, tra lâm, tên các quý thần, 4 vị bồ tát, chử Phật, pháp, tảng, bảo v.v...

Như vậy nội dung tấm hải hội thuộc môn thế gian ngoại đạo rất nhiều, chỉ có mấy danh hiệu bồ tát và câu châm ngôn là lấy của đạo Phật, nhưng đã đem dùng hồn tạp gối xác thịt chết thối dán xuống đất chôn, thì còn gì là tôn kính mà lấy làm phúc lợi linh thiêng giải thoát? Danh hiệu Phật thánh để niệm cầu, thần chú nhiệm màu để trì tụng hay để đem chôn vùi đi?

Nhu đã vừa nói, đó là điều không nên lạm dụng tiếng hải hội mà làm sự trái khoáy như vậy.

Chiếu những lẽ đã phân tích trên đây thì thấy rõ ràng: áo lục thù và hải hội không phải là pháp Phật, đó là những người hiếu kỳ, hiếu lợi khôn khéo bày đặt ra.

Nếu in may sử dụng thứ áo này là bảo thủ duy trì hủ tục dị đoan mê tín, cố lưu truyền những cái tạp ngoại thần quý hoang đường, làm người cùi tướng làm những thứ ấy là của đạo Phật dạy, chính giáo bị mờ ám mãi . Và đối với

chính sách tiết kiệm cũng không phù hợp.

Vậy các đệ tử Phật nhất là chư tăng ni phải vận dụng tấm lòng yêu đạo, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, hộ trì chính pháp của Phật tổ, ứng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ, cương quyết biện minh lý lẽ và bài trừ lục thù - hãi hội là thứ không hợp chính đạo, từ nay nhất định chấm dứt không tiếp tục phát triển nữa. Đó cũng là một nhiệm vụ "nghiên cứu hạch nguy ,hiến chính tài tà" đối với phận sự phụng đạo và yêu nước của mình.

Năm 1963

Ý KIẾN VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM TẠI PHÍA BẮC

Na mô bân sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư quý vị :

Từ năm 1981, Phật giáo cả nước ta đã thống nhất thành một đại gia đình Phật-pháp, gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hoạt động theo phương châm 3 điểm: Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội. Tiến tới thành lập Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam vào hồi đầu năm 1989, trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo.

Thực hiện nghị quyết hội nghị Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp lần thứ 3, khóa thứ 2 cũng là Viện nghiên cứu này, nay lại lập ra Phân viện nghiên cứu Phật

học Việt Nam tại phía Bắc nước nhà, để thuận tiện cho chư quý vị tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức và các vị Phật tử, cư sĩ trí thức ở Thủ đô và các địa phương tỉnh thành phía Bắc nghiên cứu sưu tầm, hoằng dương Phật pháp, phát huy tinh thần cao cả quý báu của Phật giáo, là đạo của dân tộc, là Phật giáo của Việt Nam.

Nghiên cứu Phật học, tất nhiên phải y theo Tam Tạng thánh giáo: kho tàng kinh điển của đạo Phật.

Nói về giáo pháp của đạo Phật nước ta phảng phất đã có đạo Phật từ thế kỷ thứ nhất, dấu tích từ ngài An Kỳ Sinh ẩn tu ở chùa núi Yên Tử thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Đến thế kỷ thứ II trở đi, lần lượt có những bậc Cao tăng từ Ấn Độ truyền đạo Phật vào Việt Nam, đầu tiên là ngài Khang Tăng Hội. Trong số đó có vị cư sĩ gọi Mâu Báu người Trung Quốc sang tu ở nước ta. Lịch sử cho biết khi ấy đã phiên dịch được 15 bộ kinh Phật từ chữ Phạm sang chữ Hán.

Thế kỷ thứ VI có vị Phạm Tăng Ti Ni Da Lưu Chi thiền sư, du hành đến nước ta tu trì hoằng hóa, dịch được bộ kinh Tổng Trí.

Các vị đạo sư kể trên đều gầy mầm đạo, phát tích Phật giáo ở đất Luy Lâu, nay là địa phận Chùa Dâu, Chùa Bình, Chùa Tường huyện Thuận Thành tỉnh Hà Bắc.

- Dời nhà Đinh đã có cột Kinh Tràng từ nơi Triều chính xuất hiện ra.

- Triều đại Tiền Lê rất sùng đạo Phật, Vua Lê Đại Hành sai sứ thần sang Trung Quốc thỉnh được Đại tạng kinh đem về lưu hành truyễn bá ở nước nhà.

- Dời Lý, Phật giáo đã trở thành quốc giáo, Vua Lý Thái Tổ lại sai sứ sang Trung Quốc thỉnh được nhiều bộ kinh, luật, luận đem về lưu trữ ở thư viện Đại Hưng của Nhà nước làm của báu, lần lượt ban hành truyễn ra dân gian.

Sau đó ít lâu vua nhà Tống lại cho đưa sang tặng nước ta một Đại tạng kinh nữa.

- Dời Trần, ánh sáng Phật pháp đã chiếu rọi từ dời Đinh, Lê và Lý, đến đầu nhà Trần thì đạo Phật lại tiến lên đỉnh cao hơn, có cả vua quan nhất tâm xuất gia. Việc nghiên cứu Phật học thời đó rất là tinh vi sâu rộng, nhất là về thuyền học. Vua Trần Nhân Tôn lại một lần nữa sai sứ sang Trung Quốc thỉnh được Đại tạng kinh toàn bộ hoàn chỉnh, đem về bảo quản ở Cung Thiên Trường rồi cất ván ẩn hành.

- Dời Hậu Lê, vị Hòa thượng Trạm Công là một bậc danh đức, cũng thỉnh được nhiều bộ kinh sách Phật bằng Hán văn ẩn loát lưu thông.

Như vậy, trước đây nước ta ba lần thỉnh toàn tạng, hai lần thỉnh lé, được rất nhiều kinh sách Phật, nhưng đến nay những kinh sách còn lại đều rời rạc và bị thất lạc quá nhiều, không thành một hệ thống Đại tạng kinh hoàn chỉnh.

Nay nghiên cứu Phật học, hẳn phải dựa vào pho Đại tạng kinh hiện có là chính, mà dịch thuật và ban hành.

Nói về Đại tạng kinh ở Trung Quốc, từ khi đã được có nhiều bộ kinh, luật, luận, dịch thành Hán văn, liền tập hợp thành kho tàng pháp bảo, gọi Đại Đường Nội Diển Lục. Đến đời Tống thì xếp thành Đại tạng kinh, đó là Tổng tạng, gồm 5.048 cuốn sách.

Các triều đại sau đều có chỉnh lý, nên kế tiếp có Nguyên tạng, Minh tạng, Thanh tạng, Tân già tạng, Nước Triều Tiên có Cao - ly tạng, nước Diến Điện có Diến Điện tạng...

Nước Nhật Bản thời Vua Minh Trị kết tập lại Đại tạng kinh, lần đầu là tạng Hiệu Đính Xúc Bản, bao hàm toàn những bộ Yếu Diển, gồm 419 tập, 8.534 cuốn sách.

Sau lại chỉnh lý và bổ sung thêm gọi tạng Vạn Tự gồm 1.103 cuốn lớn, mỗi cuốn bao gồm nhiều bộ kinh sách nhỏ. Đến tạng này thì có thêm nhiều bộ sách "lục" và những sách chú sớ, soạn thuật, làm cho Đại tạng lớn hơn lên.

Thứ nữa là tạng Đại Chính Tân Tu 100 tập lớn, chia thành 31

bộ loại, nằm trong 85 tập và phần đồ tượng, trong 15 tập cuối. Tặng này lại càng đầy đủ các thư kinh sách cổ kim của Đạo Phật hơn hết (gồm 13.520 cuốn).

Tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo chùa Quán Sứ hiện nay, đã sẵn sàng có Đại tạng kinh Đại Chính Tân Tu. Vừa qua lại có hàng kho sách lớn từ Đài Loan đưa tới đây tặng Phật giáo nước ta.

Ngoài ra có những kinh sách Phật bằng các thứ ngoại văn khác như Anh văn, Pháp văn, có thể sẽ còn tiếp thêm sách Nhật văn, Phạm văn (Pà-ly hay Sanskrit) nữa, hợp cùng nhiều bộ kinh sách chữ Hán, chữ Việt sẵn có, hiện hành trong khắp cả nước ta từ xưa đến nay. Như vậy, cơ sở nghiên cứu của ta rất là thuận lợi, phong phú và vững chắc.

Mong chư quý vị, tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni, cùng các vị Phật tử, cư sĩ trí thức, các nhà nghiên cứu Phật học phát vô ngại tâm, hộ trì chính Pháp, hòa hợp cùng nhau chung sức chung lòng, lao động trí óc, nối gót tiền bối, phát vô lậu tuệ, nghiên cứu phiền dịch, trước tác, biên soạn rộng ra, làm cho nền Phật học nước nhà lại được trùng hưng, nâng cao và sáng sủa, ngày càng thêm ích đạo lợi đời. Làm rõ rệt và xứng đáng miền Bắc Việt Nam là cái nôi, là căn cứ địa, là nơi gốc tích và trung tâm Phật giáo nguyên thủy của nước Việt Nam, không những đối trong nước nhà, mà còn tiếp xúc giao dịch đối với Phật giáo các nước trên thế giới nữa.

Xin cầu chúc Phật Tổ độ chư quý vị thường trú an lạc,

Na Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

MÔN LUẬN LÝ HỌC

LUẬN NHÂN MINH NHẬP CHÍNH LÝ

Ngài Bồ tát Thương Yết La Chủ tạo luận.

Ngài Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch chữ Hán.

Hậu học Sa môn Kim Cương Từ dịch tiếng Việt.

Bài kê tóm tắt

Năng lập cùng *năng phá* và *tựa đế* người hiểu

Hiện lượng cùng *tỷ lượng* và *tựa đế* mình hiểu.

Bài kê trên gồm sáu điều tám nghĩa quan trọng, thu hết mọi nghĩa cốt yếu trong các thủ lý luận.

PHẦN NĂNG LẬP NÊU RỘ BA CHI

Mấy lời nói về nhóm tông, gọi là *năng lập*

Nêu tông, nhân, dụ ba chi, giảng cho những người vì chưa hiểu nghĩa về một vấn đề gì mà hỏi mình; khi ấy phải đàm thuyết với người đó một cách sắc bén.

I - CHÂN NĂNG LẬP

TỔNG là điều chủ yếu, pháp hiện có đích xác hay pháp phân biệt được đích xác, thể tính khác biệt (nhưng liên quan với nhau) làm chủ đề. Tùy ý nói lên điều gì cần thiết có tính

chất thành lập được một luận đề để nghị luận, thì gọi là tông. Như lập thuyết "tiếng động là vô thường".

NHÂN. Nhân là nguyên nhân có ba hành tướng:

- 1 - Tính chất đủ khớp về tông đó;
- 2 - Tính chất quyết định có: giống với tông đó;
- 3 - Tính chất hẳn không có: khác với tông đó.

Điểm một thì khỏi nói.

Giống nhau, khác nhau thì như thế nào?

Loại giống nhau là điều diễn giải ra, nghĩa hợp với Tông. Như lập luận về nghĩa vô thường, thì cái bình chả hạn đều có nghĩa vô thường; thế là giống nhau.

Loại khác nhau là điều đó khác nghĩa lập tông. Như nói cái gì là thường trụ, thì cái ấy không phải làm ra mà vẫn có, như hư không chả hạn, thế là khác nhau.

Trong điều này còn có nghĩa : Tính chất làm ra hay bởi cố gắng luôn luôn nẩy ra, mà được có cái tướng của tính chất đúng với tông đó - tướng của tính chất quyết định có: giống nhau - tướng ~~còn~~ tính chất hẳn không có: khác nhau; là những nhân vô thường.(Khổ, Không, Vô ngã cũng chiếu nghĩa đó).

DỤ. Dụ là ví dụ có hai thứ : đồng pháp và dị pháp.

a) Nếu ở điều đó loại giống nhau với nhân, tính chất quyết định là có như thế; nghĩa là cái gì đã làm ra mà có, thì nó đều là vô thường, ví như cái bình chả hạn.

b) Nếu ở điểm đó khác tông và nhân; nghĩa là cái gì đã là thường trụ, thì không phải làm ra mà nó vẫn có, ví như hư không chả hạn.

Nói tiếng thường trụ là biểu thị phi vô thường; nói cái không phải làm ra, là biểu thị không phải làm ra mà nó vẫn thường có. Như tính chất "hữu" không có, gọi là phi hữu (chính nhân).

Như trên trình bày mấy lời về Tông, Nhân và Dụ, khi chỉ bảo cho người ta hiểu được một điều gì, gọi là *năng lặp*. (Lập luận đúng).

Nhắc lại thành văn ba chí

Nêu một luận điểm: "tiếng động là vô thường", đó là lời lập tông.

"Tính chất làm ra", đó là khuôn phép của tông (diễn giải nguyên nhân).

"Phàm cái gì đã làm ra mới có, nó đều là vô thường, ví như cái bình chả hạn"; đó là theo loại ví dụ giống nhau. (Tức là đem thử dụ cùng loại nghĩa mà làm chứng cho tông và nhân).

"Nếu cái gì là thường trụ, không phải làm ra mà vẫn có, ví như hư không chả hạn"; đó là điều dụ trái lại. (Tức là đem thử dụ khác kiểu có nghĩa đối lập, mà biện chứng cho tông và nhân kia).

Ba chí này gọi là *năng lặp*

II - TỰA NĂNG LẬP

A - Tựa lập tông.

Dẫu tùy ý muốn lập một tông gì, nhưng nếu mắc phải chín điều sau đây là bị lỗi tựa lập tông :

Trái với hiện tượng, trái với tỷ lệ, trái với đạo minh, trái với thế gian, tự trái lời minh, điều năng biệt không đích xác, điều sở biệt không đích xác, cả hai không đích xác, hợp nhau đích xác.

- Trái với hiện tượng; như nói : tiếng động không phải là cái nghe được.

- Trái với tỷ lượng; như nói: cái bình chả hạn là thường trụ.
- Trái với đạo minh; như người thuộc phái Thắng luận lập luận: tiếng động là thường trụ.
- Trái với thế gian; như nói: con thỏ (chị Hằng, chú Cuội, cây đa) ở mặt trăng không có hình ảnh ấy (trái sự nhơn kiến của người đời). Hoặc nói: xương đinh đầu người là sạch, và là bộ phận thân thể chúng sinh, cũng như cái tù và bàng vò ốc vậy.
- Tự trái lời mình; như nói: mẹ tôi là người phụ nữ bàng đá.
- Điều nǎng biệt không đích xác như đệ tử Phật đối với người theo phái Sổ luận, nói: tiếng động hủy diệt.
- Điều sở biệt không đích xác; như người theo phái Sổ luận đối với đệ tử Phật, nói: cái ta tức là "tư" (tâm sở).
- Cả hai đều không đích xác; như người theo phái Thắng luận đối với đệ tử Phật, nói: cái ta là do nhân duyên hợp thành.
- Hợp nhau đích xác; như nói: tiếng động là cái nghe thấy được.

Những lời trên đây là nói: tùy phạm vào một trong bàng ấy điều, tức là dấy hành tướng mọi pháp di, lập luận không đúng, không đem lại kết quả, gọi là *tựa lập tông*.

B - *Tựa nhân*

Tựa nhân gồm có ba thứ: 1- Không thành nghĩa nhân; 2- Không quyết định nghĩa; 3- Trái với nghĩa tông.

1 - *Không thành nghĩa nhân* có bốn ý:

a) Hai dằng đều không thành. Như thành lập: tiếng động là vô thường chả hạn; lại bảo: tiếng động là cái mắt trông thấy được. (Đôi bên cùng cho là sai).

b) Cái làm (hay sinh) ra được, đối với luận Thanh hiển tùy một lẽ không thành.

c) Do dự không thành; đối với dám mù mịt, ngờ là bốn chất đại hòa hợp mà có, (trong đó có tính lửa hay tướng lửa) lưỡng lự không rõ chính nhân.

d) Hư không là thực có, do nghĩa "đức" (thuộc của Thắng luận) làm chỗ sở y, đối với luận Vô không thì chỗ sở y ấy lại không thành vấn đề.

2 - Không quyết định nghĩa có sáu điều:

a) Cùng; b) Chẳng cùng; c) Loại giống nhau chuyển một phần, loại khác nhau chuyển cả; d) Loại khác nhau chuyển một phần, loại giống nhau chuyển cả; e) Cả hai loại đều chuyển biến một phần; f) Quyết định ngược lại nhau.

a) **Cùng**; nghĩa là: như nói tiếng động là thường trú, bởi có tính chất chứa đựng. Thường và vô thường đều cùng nhân này, nên gọi là bất định. Vì muốn nói như cái bình bởi tính chứa đựng, nên tiếng động là vô thường hay như hư không bởi tính chứa đựng, nên tiếng động là thường trú?

b) **Chẳng cùng**; nghĩa là: như nói tiếng động là thường trú, vì tai thường nghe thấy được. Thường và vô thường đều là nhân này, ngoài thường, vô thường chẳng có gì nữa. Đó là thí nhân do dự. Tính thường nghe này nó là cái gì?

c) **Cùng một phần, khác toàn phần**; nghĩa là: như nói tiếng động không phải cố gắng luôn luôn này ra (bộc phát) là tính vô thường. Đây là tông ý theo ý nghĩa không phải cố gắng luôn luôn này ra; đem chớp, hư không làm loại dụ giống nhau, mà tính vô thường ở chớp thì có, ở hư không thì không có. Lại tông không phải cố gắng luôn luôn này ra, lấy bình chả hạn làm loại dụ khác nhau, thì tính vô thường nó có kháp. Nhân này mà lấy chớp và bình làm nghĩa đồng pháp, lại là bất định. Vậy như cái bình tính vô thường, do sự cố gắng luôn luôn này ra, hay như tia chớp tính vô thường không phải cố gắng luôn

luôn này ra?

d) **Khác một phần, cùng toàn phần**; nghĩa là lập tông tiếng động do cố gắng luôn luôn này ra, là tính chất vô thường. Tông bộc phát này lấy bình làm loại dụ giống nhau, tính chất vô thường thì đầy đủ; lấy chóp, hư không làm loại dụ khác nhau thì phần chóp có nghĩa vô thường, hư không thì hoàn toàn không có nghĩa đó. Vì vậy cũng là bất định.

d) **Cả hai loại đều chuyển biến một phần**; nghĩa là như nói tiếng động là thường trụ, vì nó không có chất ngại. Tông thường ở đây lấy hư không, cực vi chà hạn làm loại dụ giống nhau, nhưng cái không chất ngại đối với hư không thì có nghĩa, chứ đối với cực vi thì vô nghĩa. Lấy bình, tính vui làm loại dụ khác nhau, ở tính vui thì có nghĩa, chứ ở bình thì vô nghĩa. Thế là nhân này lấy hư không, tính vui làm đồng pháp thành ra bất định.

e) **Quyết định ngược lại nhau**; lập tông tiếng động là vô thường, vì nó là cái làm ra mà có, ví như cái bình chà hạn. Hoặc lập tông tiếng động là thường trụ, vì thường nghe thấy được, ví như tính chất của tiếng động. Hai cách diễn đạt về tông đều là thủ nhân do dự, thành ra bất định.

3- *Trái nhau* lại có bốn nghĩa

a) Nhân tự tương của mọi pháp trái nhau; b) Nhân khác biệt của mọi pháp trái nhau; c) Nhân tự tương của phép "hữu" trái nhau; d) Nhân khác biệt của phép "hữu" trái nhau. (Đây là lập già (luận chù) và dịch già (đối phương) đối bên trái nhau).

a) **Nhân tự tương của mọi pháp trái nhau**; nghĩa là: như nói tiếng động là thường trụ. Tính chất làm ra hoặc cố gắng luôn luôn này ra mà có. Nhân này chỉ hợp với loại khác nhau về nghĩa vô thường.

b) **Nhân khác biệt của mọi pháp trái nhau;** nghĩa là: như nói cái mắt (tai, mũi, lưỡi, da) hẳn để người dùng, do tính chứa gộp lại mà thành, như đồ nằm chà hạn. Nhân này nếu thành lập nhóm mắt để người dùng (một người đó dùng), thì lại có nghĩa trái nhau về sự khác biệt giữa năng lập với sở lập, ở chỗ nói chứa gộp người ta dùng; vì đồ nằm vốn là thứ chứa gộp để cho mọi người dùng. (Tiếng "người" đây tức là cái "tôi" hay cái "ta").

c) **Nhân tự tương của phép "hữu" trái nhau;** nghĩa là: như nói bản tính của "hữu" (nghĩa "hữu" của Thắng luận), chẳng phải là thực, chẳng phải là đức, chẳng phải là nghiệp; vì "hữu" đây hẳn có tính một thực, có đức, có nghiệp; cũng như tính "đồng dị". (câu nghĩa thứ năm của Thắng luận). Nhân này nếu ngăn được nhóm thực kia, thì cũng ngăn được tính chất của "hữu", vì đều có tính quyết định.

d) **Nhân khác biệt của phép "hữu" trái nhau;** nghĩa là: ngay cái nhân tự tương của phép "hữu" trái nhau đó với tông trước, phép "hữu" khác biệt gây tính hữu duyên lại hay thành lập trái với nó gây tính phi hữu duyên, cũng như ngăn nhóm thực kia; đều có tính quyết định.

C- Tụa dụ - có hai loại: đồng dụ và dị dụ.

+ **Tụa dụ đồng pháp có năm thứ:**

a) **Năng lập không thành;** b) **Sở lập không thành;** c) **Đều không thành;** d) **Vô hợp;** d) **Hợp ngược.**

a) **Năng lập không thành;** nghĩa là: như nói tiếng động là thường trụ vì nó không có chất ngại, những thứ không có chất ngại thấy nó là thường trụ, ví như cực vi. Song điều này đối với họ (Thanh luận, Thắng luận) thì cái cực vi về nghĩa sở lập tính thường trụ thì có, nhưng nghĩa năng lập không chất ngại thì không, bởi những cái cực vi đều có tính chất ngại.

b) **Sở lập không thành**; nghĩa là: như nói tính biết; song hết thảy tính biết về năng lập không có chất ngại thì có (đúng), nhưng về sở lập tính thường trụ thì không; bởi hết thảy tính biết đều là vô thường.

c) **Đều không thành** có hai thứ: hữu và phi hữu. Giả sử nói: Như cái bình nghĩa hữu đều không thành; nếu nói như hư không, đối với luận Vô không, nghĩa vô đều không thành.

d) **Vô hợp**; nghĩa là: ngay điều nêu lên không phối hợp với nhau, chỉ lấy những cái bình làm dụ, tỏ cho hai nghĩa năng lập và sở lập. Giả sử nói như cái bình, thấy nó có tính làm ra và tính vô thường.

d) **Hợp ngược**; nghĩa là: đáng lẽ phải nói các cái làm ra đều là vô thường, nhưng lại nói các cái vô thường đều là làm ra.

Như trên là loại tựa dụ đồng pháp.

+ *Tựa dụ dị pháp* cũng có năm thứ:

a) **Sở lập không bài khiển**; b) **Năng lập không bài khiển**; c) **Đều không bài khiển**; d) **Không lia**; d) **Lia ngược**.

a) **Sở lập không bài khiển**; nghĩa là: hãy nói về những nghĩa vô thường, thấy nó có chất ngại, ví như cực vi. Bởi cái cực vi mà tính thường trụ của phép sở lập không bài khiển. Vì họ (Thanh, Thắng) lập luận cực vi có tính thường trụ, về nghĩa năng lập không nói là không chất ngại.

b) **Năng lập không bài khiển**; nghĩa là: nói như cái nghiệp. Chỉ bài khiển về sở lập, không bài khiển về năng lập; vì họ (Thắng luận) nói các thứ nghiệp đều không có chất ngại.

c) **Đều không bài khiển**; nghĩa là: đối với phái Hữu luận, họ (tức Thanh luận đối với Tát Bà Đa luận) đều chấp hư không không bài khiển tính thường trụ và không có chất ngại; bởi nói hư không là thường trụ, không có chất ngại vậy.

d) **Không lia**; nghĩa là: nói như cái bình, thấy nó tính chất

vô thường, vì có chất ngại.

d) **Lỗi ngược**; nghĩa là: như nói các cái chất ngại đều là vô thường.

Những nghĩa nói về ba chi như trên, không phải là năng lập chân chính, nên gọi *tựa năng lập*.

PHẦN HIỆN LƯỢNG, TÝ LƯỢNG

Về phần tự giác ngộ mình, nên biết chỉ có hai thứ lượng: hiện và tý.

III. CHÂN HIỆN, TÝ LƯỢNG

+ **Hiện lượng**. Nghĩa là: không phải phân biệt suy nghĩ. Có trí tuệ sáng suốt tỏ rõ đối với nhóm sắc (thanh, hương, vị, xúc), lìa hết danh xưng, chủng loại, chẳng phải tìm tòi phân tách gì, mà hiểu ngay được những cái đó, gọi là *hiện lượng*.

+ **Tý lượng**. Nghĩa là: nhận mọi hành tướng khác mà xét cái nghĩa này. Tướng có ba thứ như trước đã nói, lấy đó làm nhận để so sánh nghĩa, phát sinh chính trí (hiểu đúng) là có lửa hoặc hiểu nghĩa vô thường vân vân,.. gọi là *tý lượng*.

Trong hai lượng này tức *lượng trí* thành *lượng quả*, đó là tướng của phần "tự chứng" hiện hành ra.

Lại như bời chõ tác dụng mà hiểu được ra, cũng gọi là *lượng*.

IV - TỰA HIỆN, TÝ LƯỢNG.

+ **Tựa hiện lượng**. Dùng trí tuệ phân biệt chuyển nghĩa

khác đi, gọi *tựa hiện lượng* (không đúng hiện tượng).

Nghĩa là đem trí tuệ cố hạn nhận thấy bình, áo... phân biệt sai khác ra. Bởi trí tuệ ấy không soi rõ chính xác tự tướng của cảnh giới sự vật, thì gọi *tựa hiện lượng*.

+ *Tựa tỷ lượng*. Nếu lấy trí tuệ "tựa nhân" làm đầu mối, mà phát sinh ra sự hiểu biết một cách tương tự, gọi *tựa tỷ lượng* (so sánh không đúng).

Tựa nhân có nhiều thứ như trước đã nói: dùng nó làm nhân, đối với điều cần so sánh, mường tượng nấy ra sự hiểu biết, hiểu biết mơ hồ, thì gọi *tựa tỷ lượng*.

PHẦN NĂNG PHÁ

V. CHÂN NĂNG PHÁ

Lộ rõ lối làm của lập già mà người ta biết được, gọi là *năng phá*.

Bắt đầu nói ngay tính chất khuyết điểm của bén lập già: lối về lập tông; những lối về nhân không thành, nhân không quyết định, nhân trái nhau; lối về dụ (cả thảy gồm có 33 lối).

Trong đó lập già có điều sai sót, bị địch già phát hiện vạn bê lại, thì gọi là *năng phá*.

VI.TỰA NĂNG PHÁ

Nếu địch già nắm vững về lối của lập già mà cho là lối gọi *tựa năng phá*.

Nghĩa là: lập già có trí tuệ lường xét chính đáng sáng suốt, mà địch già lại bảo là khuyết điểm. Như đối với tông không lối

nói là tông có lỗi (9 lỗi); đối với nhân thành tựu nói là nhân không thành, đối với nhân quyết định nói là nhân không quyết định, đối với nhân không trái nhau nói là nhân trái nhau (14 lỗi); đối với dụ không lỗi nói là dụ có lỗi (10 lỗi).

Những lời lẽ như trên gọi *tựa nồng phá*. Đây là đích giả vạch lỗi một cách sai sự thật đối với người lập luận. Thực ra lập giả không có điều gì sơ hở. Nguyên tắc lý luận (6 điều 8 nghĩa) đến đây chấm dứt.

Còn muốn hiểu rộng những khía cạnh hợp lý, phi lý khác nữa, xin xem các bộ luận nói về lý môn, nhân môn... biện bác hùng hồn tinh vi hơn.

LUẬN NHÂN MINH NHẬP CHÍNH LÝ(xong)

Người vợ hay ghen của A-sô-ca là Ti-si-a-răc-si-ta đã nhầm hiểu định giết chết cây Bồ đề bằng thuốc độc nhưng bị thất bại và cây Bồ đề thiêng liêng vẫn sống.

Người con gái mộ đạo của Vua A-sô-ca tên là Sangamita lấy cành bên phải của cây Bồ đề tặng Anarasa-pura ở Tích lan và vua Tysa đã dâng vào Mahamegavana.

Vua Tích - lan là Kitisirimêga, đồng thời với Sanudragupta đã dựng lên một tu viện cho các tín đồ Tích lan hành hương tại Bôtgaya; pháp sư Huyền Trang, người Trung Quốc ở thế kỷ thứ 7 đã đến thăm tu viện này. Hiện nay vẫn còn có tục lệ tắm cho rễ cây thiêng liêng đó bằng thứ nước thơm và súa thơm.

Có một thuyết nói rằng: Vua Sđ-san-ca ở khoảng năm 600 sau công nguyên đã nhổ cả cây và rẽ vặt đi nhưng lại được một vị vua mộ đạo Suranavaroma làm hồi sinh lại.

Đó là sơ qua vài nét lịch sử cây Bồ đề.

Đức Phật Gô-ta-ma sinh ở nước Ấn Độ.

Vì thấy sự bất bình đẳng của xã hội Ngài đã rời bỏ nơi Hoàng gia quyết chí tìm đường giải thoát cho mình và hết thảy chúng sinh. Ngài đã tu ở dưới cây ⁽¹⁾ phát sinh ra cây này, ngồi thiền định 49 ngày sau khi thành Phật rồi đem chính pháp giáo hóa quần sinh, đoạn trừ phiền não tham sân si, để cùng hướng hòa bình an lạc.

Nhân dịp Hồ Chủ tịch sang thăm Ấn Độ, Tổng thống Po-ra-sát đã có thiện ý trao tặng Người một cây nhỏ này chiết ở cây lớn ra để đem về trồng tại đất nước Việt Nam

(1) Ở dưới cây này trước khi thành Chính giác một buổi chiều và một đêm. Sau khi thành Phật, tọa thiền bảy tuần thất liền như sau: 1/ dưới cây Bồ đề ngay chỗ ngồi từ hôm trước - 2/ nền tháp Bất thuần (bên cây Bồ đề) - 3/ quặng đất Kinh hành (thuộc địa phận cây) - 4/ cung rồng Ca-la - 5/ bờ sông Vô đê - 6/cây Ni-câu-luật (dường tú) - 7/ cây salénica (nhũ chép). Bảy nơi này đều thuộc vùng cây Bồ đề. Sau đó Phật từ giã cây Bồ đề đến vườn Lộc uyển nước Ba-la-nại chuyên pháp luân, để cho ban ngài Kiều Trần Như nắm vị đặc đạo đầu tiên.

làm kỷ niệm. Điều đó không những thắt chặt thêm tình hữu nghị đã có từ lâu giữa hai dân tộc, mà còn tăng cường sự đoàn kết quốc tế của hai nước Việt - Án và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới về tương lai.

Cây Bồ đề trồng ngày hôm nay còn có ý nghĩa đánh dấu một trang lịch sử của Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam sau ngày Đại hội thành lập, đoàn đại biểu Phật giáo lên yết kiến Hồ Chủ tịch đã được Người trao tặng.

Nói về đạo lý thi Bồ đề là biểu hiện sự giác ngộ, đức Phật Gôtama đã giác ngộ nguồn gốc khổ não của chúng sinh, muốn cứu độ chúng sinh, làm cho hết khổ được vui.

Phật đã hàng phục hết bọn ác ma để chứng quả Bồ đề.

Bồ đề biểu dương chân tính bần lai, cái tính bần giác viễn minh của mỗi người Phật tử chúng ta cũng như hết thảy chúng sinh, mà đức Từ phụ Gô-ta-ma đã khai phát.

Ngày nay Hồ Chủ tịch một vị lãnh tụ kính mến của dân tộc Việt Nam, của giai cấp đã giác ngộ cùng tận sự khổ sở nô lệ của nhân dân ta, Người đã tận tụy hy sinh cho cách mạng, chịu đựng biết bao gian khổ, lãnh đạo toàn dân đánh đổ đế quốc phong kiến, đưa lại sự vinh quang tự do no ấm cho nhân dân.

Cây Bồ đề này trồng trên đất nước Việt Nam tươi đẹp, cùng được sức sống của cách mạng hun đúc, được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ, Hồ Chủ tịch, được sự vun bón nhiệt liệt của toàn dân, sẽ chóng lớn mạnh, nẩy lộc đậm chồi, khai bát nhã hoa, kết viên giác quả, trường sinh bất tử đem lại đạo vị cho khắp nhân dân; càng để cao lòng yêu nước, yêu đạo của người Phật tử chúng ta, đoàn kết đấu tranh giành thống nhất nước nhà và góp phần bảo vệ hòa bình trên toàn thế giới. Bồ đề tăng trưởng, kiên cố bất hoại, thường trụ bất diệt.



Cảnh chùa Trần Quốc

LỊCH SỬ CHÙA TRẦN QUỐC HÀ NỘI

Trần Quốc là một ngôi chùa danh thắng, phong cảnh đẹp, vị trí tại phía bắc và cách trung tâm Thủ đô Hà Nội hiện nay ⁽¹⁾ hơn hai cây số theo đường chim bay, thuộc địa phận phường Yên Phụ quận Ba Đình Hà Nội.

Chùa xây dựng trên một dải đất diện tích khoảng ba sào Bác bộ, tọa lạc tại mặt hồ Tây là hồ lớn nhất của thủ đô nước Việt Nam. Chung quanh toàn nước hồ bao bọc, phía nam có đường Thanh Niên (đường Cổ Ngư hay Cổ Ngư cũ) và hồ Trúc Bạch, có lối đi thông từ đường Thanh Niên vào đến chùa. Từ xưa nhân dân quanh vùng gọi dải đất này là bãi "Cá Vàng" ⁽²⁾. Trên mặt đất, ngoài diện tích thổ cư là vườn trồng trọt, có các cây cổ thụ rậm rạp, khác nòi một cảnh lâm tuyenn.

Nguyên ủy cảnh chùa, khai sáng từ đời Tiền Lý Nam Đế (541-548)⁽³⁾. Đây là ngôi chùa Cổ tự lâu đời và có danh tiếng ở Việt Nam.

(1)- Trung tâm thủ đô Hà Nội tương lai sẽ là Hồ Tây

(2)- Trước gọi là Bãi Rùa

(3)- Tiền Lý Nam Đế là Lý Bí, hoặc gọi là Lý Bôn. Khi còn bé đã theo vua Pháp tổ Thuyền Sư, trú trì chùa Linh Bảo, thôn Giang Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Có nhà nghiên cứu văn hóa nói Chùa Khai Quốc là vua Lý Phật Tử (Hậu Lý Nam Đế) trước khi lên ngôi vua dùng làm, nhằm trong thời gian Lý Bí ở ngôi.

Lúc khởi đầu lấy tên chùa là chùa Khai Quốc.

Theo tài liệu của Vụ Bảo tồn bảo tàng cho biết: "Ngày rằm tháng Hai, năm Hội phong thứ 5 (1096 Lý Nhân Tông), bà Thái hậu Ý Lan có mở tiệc cỗ chay ở chùa Khai Quốc, để thết đãi các vị cao tăng và hồi nguyên lai đạo Phật truyền vào nước Đại Việt"⁽¹⁾. Bà Ý Lan thường lui tới chùa cùng chư tăng đàm đạo.

Năm Lê Đại Bảo (1440- Thái Tôn) đổi hiệu chùa là An Quốc.

Từ thời đó trở về trước ngôi chùa này vẫn nguyên vị ở bái sông Hồng, tại phía đông bắc phường Yên Hoa tức Yên Phụ ngày nay.

Đến đời Hậu Lê Kính Tôn, niên hiệu Hoằng Định năm thứ 16 (Bính thân 1616), thấy ở đây hay bị lở vì nước sông lén to trong hàng năm, nên nhân dân bản phường phải chuyển chùa vào bái Cá Vàng này. Năm Lê Vĩnh Tộ thứ 6 (1624 - Thành Tôn) và năm Dương Hòa thứ 5 (1639 - Thành Tôn), dân số tại kiến thiết tòa Tam Bảo, hai dãy hành lang và nhà tổ rất nguy nga tráng lệ. Theo sách báo lưu truyền, thì ngôi Tam quan của chùa là chùa Trịnh (Thanh đô vương Trịnh Tráng) xây dựng cùng dịp hưng công tác phúc trong năm 1639 kể trên.

Sở dĩ có tên Trần Quốc, là trên dài đất này, đời Lý, (Lý Bát Diệp 1010-1225) đã dựng cung Thuý Hoa. Đời Trần (1225-1400) đổi gọi là điện Hàm Nguyên. Thời Lê - Trịnh cũng đặt hành cung liền đó. Khi ấy cung điện của Lý - Trần đã đổ nát nhân dân liền dựng chùa lên nền đất cũ đó mà gọi là chùa Trần Quốc⁽²⁾. Kế tiếp lại dắp con đường nối từ đường Thanh Niên vào chùa (năm 1620).

(1)- Thời gian thiếp chính, bà Ý Lan cũng thể hiện tinh thần thành khẩn vì Phật pháp.

(2)- Theo Thăng Long cổ tích, Tuyển tập văn bia Hà Nội, báo Độc lập cũng nói, thì tiếng Trần Quốc đối với chùa này đã có từ thời Lý - Trần sau khi quân dân ta đánh thắng giặc xâm lược phương Bắc. Có chỗ nói: Tên hiệu chùa Trần Quốc quyết định gọi từ niên hiệu Vĩnh Tộ năm thứ 9 tức năm 1628, sau khi chuyển chùa vào Hồ Tây được hơn chục năm.

Sau đó xuất hiện những câu ca dao:

Gió đưa cành trúc la là,

Tiếng chuông Trần Quốc, cành già Thọ Xương

(Thủ đô Hà Nội trang 13) ⁽¹⁾

Những vị cao tăng và danh nhân thời xưa, như đức Văn Phong pháp sư (đời thứ ba dòng Vô Ngôn Thông), Khuông Việt thái sư Ngô Chân Lưu, Thảo Đường (vị sư tổ này khai sáng phái Thiền Thảo Đường ở Việt Nam), Thông Biện, Viên Học, Tịnh Không, Trần Tú Uyên cùng nhiều bậc Hoa thượng danh đức khác, đều thụ giáo và tu trì ở chùa này. Năm 580, vị Phạm tăng Tỳ-ni-da-lưu-chi từ Ấn Độ qua đây, rồi mới đến trụ trì chùa Pháp Vân thuộc tỉnh Hà Bắc.

Chùa Trần Quốc lại là nơi chôn tổ của một chi sơn môn trong phái thuyền Tào Động truyền ở Việt Nam đời Hậu Lê, do vị Tịnh Trí Giác Quan thuyền sư khai hóa, lần lượt qua 12 đời sư tổ truyền dâng. Hiện có những tòa tháp xá lợi của chư vị tiền bối tu hành để lại.

Cổng chùa có đôi câu đối nôm:

Vang tai xe ngựa qua đường tục.

Mở mặt non sông tới cửa thuyền.

Gặp nạn binh hỏa cuối thế kỷ 18, chùa đã từng bị hoang phế, sau được nhân dân cùng vị Hòa thượng bắn tự pháp danh Khoan Nhân phát tâm tu sửa lại.

Đời Nguyễn, vua Thiệu Trị lên ngôi năm thứ hai (Nhâm dần 1842) đi Bác tuân đến thăm chùa, đổi hiệu chùa là Trần Bác Tự, nhưng nhân dân vẫn cứ thường gọi là Trần Quốc.

Hai cột trụ cửa chùa có câu đối nôm:

"Trái bao phen gió Á mưa Âu, tro đá vững đồng, chót vót cột trời chùa Trần Quốc.

(1)- Trong quận Ba Đình có phần đất của huyện Thọ Xương cũ

Riêng một thú hoa đậm được tuệ, sớm chuông, chiều trống, thênh thang của Phật cảnh Tây Hồ".

Ngay khi ấy có bài thơ, nói rằng của vua Thiệu Trị làm mà hai câu đầu vẫn gọi tên là chùa Trấn Quốc:

*Trung lập càn khôn vững đế dô
Mệnh danh Trấn Quốc giữa Tây Hồ.*

Chùa Trấn Quốc đã trải nhiều lần trùng tu trùng tạo, nhiều năm thời trước chư tăng kết những khóa hạ an cư thành lập tổ đình, mà được nên cơ ngũ rung rinh tổ hảo.

Trại bao năm chống Pháp, chống Mỹ gây chiến tranh phá hoại, nhưng chùa Cảnh vẫn còn nguyên vẹn, nền kiến trúc quy mô, tòa tháp Phật rực rỡ tôn nghiêm, ngôi gác chuông đồ sộ lộng lẫy!

Trong sử Việt Nam có đoạn chép: "Vua Lý Huệ Tôn sau khi thoái vị ra tu chùa Chân Giáo". Cho đến ngày nay, nhân dân vẫn truyền ngôn: "Chân Giáo thời đó tức là chùa này".

Năm 1959, Tổng thống Án Độ Po-ra-sát sang thăm Việt Nam thân hành mang tặng cây Bồ đề, lấy ở cây mà trước đây hơn 25 thế kỷ, đức Phật Thích Ca ngồi tu thành đạo, trồng kỷ niệm tại vườn trước cửa chùa, đến nay cây đã cao to, cành lá xum xuê tươi tốt.

Từ trước tới nay, hàng ngày thường có khách thập phương trong nước, ngoài nước, lui tới chiêm bái và tham quan, ai nấy rất lấy làm hào hứng vì thấy đã tụ lại ở nơi này đầy vẻ đượm đà mầu đáo! Theo sổ ghi cảm tưởng, về lời của những khách phương xa để lại, đoàn chuyên gia Liên Xô Xút-clo, đoàn đại biểu giáo hội Mennonite Mỹ v.v... đều tán dương và rất khâm phục chùa Trấn Quốc, là một phong cảnh di tích lịch sử danh lam và lâu đời nhất tại nội thành Hà Nội.

Ngày 20-6-1983 (mùng 10 tháng 5 năm Quý hợi) cụ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đến thăm chùa Trấn Quốc, gặp Hòa thượng Pháp chủ và chư vị Thượng tọa trao đổi về ý nghĩa phép: "Thập nhị nhân duyên" của đạo Phật, cụ lấy làm

phấn khởi được thấy đồng đảo chư vị tăng ni tín đồ!

Tháng 9-1983 cố Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Thủ, cùng các vị Thượng tọa tùy tùng tới thăm chùa. Hòa thượng cảm hứng một bài thơ chữ Hán:

Trấn Quốc sơn môn thần,
Kim Cương bất hoại thân.
Giới châu hồ thương nguyệt,
Thiên cổ nhạt nhạt tân.

Nhà thơ Tống Hồ Cầm dịch ra tiếng Việt:

Thần chùa Trấn Quốc oai cường
Chân thân bất hoại Kim Cương độ dời!
Hồ trăng giới ngọc ánh ngời
Thiên thu biến hóa mồi thời mồi tân!

Ở thời Lê có tập thơ "Tây Hồ bát vịnh", thời Quang Trung bài "Tụng Tây Hồ phú", ca ngợi các cảnh đẹp của hồ Tây trong đó có cảnh Phật.

Thơ vịnh về hồ Tây thì có nhiều, đại khái lấy ra những câu:

- Nhịp chờ Yên Thái mặt gương Tây Hồ.
- Gương vàng rơi xuống Hồ Tây - (còn nữa)

Ngoài loại thơ túc cảnh, có bài thơ của bà huyện Thanh Quan túc Nguyễn Thị Hình, từ thơ hoài cảm hành cung Trần Bắc của tiền triều:

Trấn Bắc hành cung cỏ dại đau
Khách qua đường dẽ chạnh niềm đau!
Máy rò sen rót hơi hương ngũ,
Năm thức máy phong nếp áo chầu!

.....

Cụ Bùi Đức Dâng, biệt hiệu Quảng Thuận họa văn bài thơ đó như sau:

Trần Quốc ngày nay dạ chẳng rầu,
Mang tâm thế kỷ hết thương đau.
Tây Hồ đổi mới bao phong cảnh,
Cố sài thêm tôn những lê chầu.
Đường rộng dân qua vui mắt ngắm,
Chuông rèn mồ vọng, dẹp lòng mau.
Thuyền sứ, danh thắng hòa non nước,
Khi thế trang nghiêm vẫn trán đầu.

Chúng tôi lại có bài thơ báu vịnh lịch sử rằng :

Trần Quốc danh lam thắng cảnh thuyền,
Tây Hồ biệt chiêm nhất lâm tuyền.
Kim ngưu chủ thương thông hà nhí,
Cố tự tùng trung thực phúc duyên,
Tiền Lý triều khai tân Phạm sát,
Hậu Lê bỗ xứ cựu Tăng viễn
Bồ đề tranh thù minh Chân giáo
Tiêu biểu Việt Nam lịch sử truyền.

Xin dịch tiếng Việt:

Cảnh chùa Trần Quốc danh lam
Hồ Tây đệ nhất trời Nam lâm toàn
Cá Vàng dồn khách tham quan ,
Cửa thuyền mở rộng hơn ngàn thu đồng,
Lý xưa dựng bến sông Hồng,
Hậu Lê Hoàng Định chuyên trong hồ này.
Bồ đề chân giáo là đây,
Việt Nam lịch sử dấu hay đời đời.

Chùa Trấn Quốc ngay từ thời Pháp thuộc, Viện Bác Cổ đã xếp hạng là ngôi chùa cổ tích, một trong 10 ngôi danh thắng ở xứ Đông Dương. Đến chế độ ta Nhà nước lại xếp hạng bảo tồn là di tích quốc gia ngay đợt I (loại A) năm 1962.

Ngày 30-9-1989 chùa Trấn Quốc đã lấp bằng "Công nhận di tích Lịch sử - Văn hóa" của Bộ Văn hóa trao tặng.

Có đôi câu đối rằng:

*Trấn Quốc ngàn xưa lừng thế giới
Danh lam muôn thuở, rạng non sông.*

CHÙA QUÁN SỨ

Chùa ở số 73 phố Quán Sứ - Hà Nội, dựng từ đời Lê (1428-1788) nhưng mới gần đây sửa chữa nhiều, nên coi cách kiến trúc phần nhiều kém về cổ mà pha kiểu mới.

Năm 1934 Hội Chấn Hưng Phật giáo Bắc Kỳ thành lập, lấy chùa Quán Sứ làm trụ sở của Trung ương Hội.

Năm 1938 (Mậu dần) thì bắt đầu khởi công trùng tu lại.

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tổ chức Phật giáo Chấn Hưng đổi tên là Hội Phật giáo Việt Nam tại Bắc Việt.

Sau ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, giải phóng Thủ đô và miền Bắc nước nhà, tổ chức Phật giáo Việt Nam tự giải thể.

Năm 1958 Nhà nước cho phép thành lập Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam (tại phía Bắc) và văn phòng trụ sở Hội tại chùa Quán Sứ này.

Quán sứ nghĩa là chỗ để cho sứ giả các nước sang ta khi xưa vào ở. Tài liệu chùa này tìm trong sách chưa được đầy đủ. Mới được những tài liệu như sau:

Tài liệu I : Chùa Quán Sứ.

Chùa làm tại địa phận thôn An Tập, thuộc huyện Thọ Xương - Thăng Long. Về đời nhà Lê (1428-1788), những nước Chiêm Thành, Vạn Tượng, Ai Lao thường cát sứ giả sang cống nước ta. Nhà vua dựng ngôi chùa lên để cho sứ giả vào ở. Vì những nước kể trên đều có thói quen rất sùng đạo Phật, cho nên nhà vua cho sứ giả ở ngay tại chùa và đặt ngay tên chùa là Quán Sứ để phân biệt với các chùa khác.

(*Dai Nam Nhất Thống Chí*, tờ 55 mặt trước)

Tài liệu II : Chùa Quán Sứ.

Chùa ở phía nam phường Cổ Vũ, huyện Thọ Xương, Thăng Long, nguyên xưa ở phường này chưa có chùa, duy có

mấy gian nhà tranh ở phía nam dân làng dùng làm chỗ tế thần cầu yên, gọi chỗ đó là xóm An Tập (sau thành thôn An Tập). Trong thời vua Thế Tôn nhà Lê, các nước Ai Lao, Vạn Tượng, Chiêm Thành cho sứ giả sang cống, vua Lê sai làm tòa nhà lịch sự ở chỗ này cho sứ giả ở.

Một đêm, sứ thần nước Vạn Tượng nằm mộng thấy thần bảo: "Đất này rất thiêng, nếu có người đến ở thì phải làm chùa thờ Phật để trấn áp đi mối yên được". Sáng hôm sau sứ đãy bị đau bụng kịch liệt mới đem chuyện mộng kể cho người coi sứ quán biết, thì ra trước đây các sứ thần vào ở đều mắc bệnh này. Sứ thần Vạn Tượng liền lập bàn thờ cúng lê bệnh mới khỏi.

Người coi sứ quán đem việc ấy tâu lên, nhà vua liền sai dựng chùa ngay tại đây, rồi cấp lương cho các sứ để coi chùa, niệm Phật và đặt tên là chùa Quán Sứ.

(*Thăng Long cổ tích khảo*)

Tài liệu III : Chùa Quán Sứ.

Chùa ở thôn Dác Tập (Sau đổi An Tập) thuộc huyện Thọ Xương, nguyên trước ở đây không có đền chùa, có con yêu tinh thường làm cho người ta khiếp sợ. Dân làng lập một cái am nhỏ để thờ con yêu tinh. Bên cạnh có một cái lũy bờ hoang, tương truyền từ Cao Biền đáp lũy ấy. Đến đời vua Dụ Tôn nhà Trần (1341-1369) nhà vua sai hùy am dì, lập nhà sứ quán tại đây.

Phàm sứ thần những nước Chiêm Thành, Ai Lao, Vạn Tượng sang cống, đều cho vào ở sứ quán này. Những người vào trú ở đây hoặc vì nước uống thiếu vệ sinh hoặc vì cử chỉ không khiêm tốn đều bị đau bụng, tả, lỵ, hể dùng hương hoa cúng lê kêu cầu thì bệnh khỏi. Vì thế nhà vua sai lập chùa để trấn áp, đặt tên chùa là Quán Sứ.

(*Theo ông Trần Bá Lam-Hoàng Giáp
đời Lê soạn năm 1778*)

CHÙA BÀ ĐÁ - LINH QUANG TỰ

A- KIẾN THIẾT CHÙA CÁNH

Chùa này địa chỉ số 3 phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Trước nay gọi thôn Tiên Thị (lại gọi thôn Tự Tháp hay Báo Thiên Tự tháp, thôn Hương Nghĩa), thuộc phường Báo Thiên, Tổng Tiên Túc, huyện Thọ Xương, phủ Phụng Thiên, Kinh đô Thăng Long. Trong một tấm bia của chùa lại ghi "thuộc tổng Thuận Mỹ, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, Hà Nội". Ngôi chùa thì vẫn nguyên vị trí tại một khu vực gần hồ Hoàn Kiếm danh tiếng của Thủ đô nước ta.

Theo những bia bảng, thuyền phà và khoa giáo lưu truyền lại, thì chùa này khởi đầu gọi là chùa Sùng Khánh; khai sáng từ năm Bính thân (1056), niên hiệu Long Thụy Thái Bình năm thứ 3 đời vua Lý Thánh Tôn (vua thứ III triều đại nhà Lý bát diệp).

Sau khi xây dựng chùa xong liền đúc quả chuông đồng rất lớn, tiếp đó thi tòa tháp Báo Thiên vĩ đại dựng lên cao ngất gần đất chùa (nơi xây tháp này thành chùa Báo Thiên).

Chùa Bà Đá trước và sau trải bao phen tang thương biến đổi, bị chiến tranh xâm lược tàn phá nhiều lần, nên các thứ kiến tạo quy mô nói trên, đều đã mất hết từ lâu.

Trong khoảng thời gian niên hiệu Hồng Đức (Canh dán 1470 - 1498 Mậu ngọ) đời vua Lê Thánh Tôn, chùa chỉ còn là một ngôi am tranh. Khi nhân dân khai móng xây tường làm chùa, bỗng thấy một pho tượng bằng đá hình dáng phụ nữ, dân chúng cho là thánh giáng, liền đưa lên thiết lập ban thờ, xây chùa ngôi để phụng sự. Pho tượng này sau bị mai mít.

Đến thời kỳ cuối đời Lê - Trịnh (Hiển Tôn - Trịnh Sâm 1767-1782). Khi đào đất xây tường làm lại ngôi chùa, hẽ bức tường xây lên thì lại bị đổ, đào sâu xuống nữa, thì thấy pho tượng đá xuất hiện ra, như vậy người ta cho rằng : tượng này linh thiêng . Sau khi hoàn thành công việc tu tạo thờ phượng, thập phương kéo đến lễ bái ngày càng đông đúc . Từ đấy có tên gọi: chùa Bà Đá.

Lại đến năm Bính ngọ (1786), quân Mân Thanh phá hủy ác liệt trước khi quân của vua Quang Trung tiến vào thành Thăng Long. Ngôi chùa Bà Đá bị tiêu thổ, đất chùa bỏ hoang một thời gian.

Trước kia phạm vi đất dài tự viện rất rộng, thừa dịp hoang phế người ta lấn chiếm mất nhiều, chỉ còn lại một khoảnh đất nhỏ. Viên quan dia phượng súc cho dân sở tại dọn sạch khu đất còn lại đó, thì lại tìm thấy pho tượng đá cũ chìm ngập dưới đất chỏ đóng tro tàn, mà vẫn còn nguyên vẹn, nhân dân vui mừng, khởi tấm lòng thành tín, người hàng tâm, người hàng sản, gom góp nhau cất lại ngôi chùa nhỏ mới và sự sùng bái lại thịnh vượng hơn xưa⁽¹⁾.

Năm Cảnh Thịnh nguyên niên (Quý sửu - 1793) tín đồ ban tự thỉnh được một vị cao tăng là Hòa thượng pháp hiệu Khoan Giai, từ sơn môn Hồng Phúc về chứng cảnh, xây dựng chùa ngôi tổ hảo, đặt hiệu chùa là Linh Quang Tự. Từ đấy về sau, qua nhiều lần mờ mang, trùng tu, trùng tạo, trở thành cảnh già lam dô sơ như ngày nay.

B-DAO MẠCH LUU TRUYỀN

Cả một thời gian dài dang dấp, trải hàng 737 năm trước năm 1793, không nổi có vị sư nào trụ trì chùa này. Như vậy Hòa thượng Khoan Giai tức là vị sư tổ chùa Linh Quang (Bà Đá) vậy.

(1)- Pho tượng đá âm thầm này đã bị thiêu hủy từ hồi đương kháng chiến chống Pháp.

Ngài Khoan Giai vốn là vị thứ V và là đệ tử sư tổ Bàn Lai Tinh Chúc, Đạo Chu thuyền sư: Tổ thứ IV phái thuyền Tào Động ở chốn tổ Hồng Phúc (chùa Hòe Nhai) Hà Nội, kế từ vị thuyền tổ khai tôn là Đức Thủy Nguyệt thuyền sư (cuối thế kỷ XVI) trở xuống.

Ngài Khoan Giai tuy xuất gia đầu thuyền theo phái Tào Động, nhưng khi thụ giới Cụ túc, lại y vào vị sư tổ Trạm Công chùa Tam Huyền, Nhàn Mục, vị kế đăng thứ II theo ngài Khoan Giai, lại xam học hệ phái sư tổ Từ Niệm chùa Hoa Lâm, Khê Hồi, thế là mang cả tinh chất phái thuyền Lâm Tế. Cho nên trong bộ Linh Quang ngũ lục có câu: "Chốn tổ Linh Quang là nơi Tào-Lâm tương tạp".

Về lịch đại truyền dâng chùa Linh Quang, đến năm Mậu thân (1968) thì kết thúc đời trụ trì cuối cùng của hai pháp phái thuyền tôn này.

Danh sách liệt vị trụ trì lần lượt như sau:

- 1/ Khoan Giai, Thiện Chúng thuyền sư,
- 2/ Giác Viên hay Giác Vượng, Từ Tạng, Tịnh Minh thuyền sư,
- 3/ Phà Sí, Từ Tuyên thuyền sư,
- 4/ Thông Toàn, Thuần Hợp, Minh Minh thuyền sư, (1)
- 5/ Tâm Khoản, Hào Quang, Chân Từ thuyền sư,
- 6/ Tảng cang Đỗ Văn Hỷ, pháp danh Thích Thanh Thảo Hòa thượng,

Tất cả sáu đời, gồm 175 năm. Từ đây trở đi chỉ nguyên có Giáo tôn hoằng truyền ở thời đại xã hội chủ nghĩa.

Ngay từ năm 1956, chùa Bà Đá đã thành nơi trụ sở của tập thể các tổ chức Phật giáo ở Thủ đô, kế tiếp được thành lập làm nhiệm vụ phụng đạo và yêu nước.

(1) - Vì sư tổ thứ 4 này, có thời gian đã che chở cho một số linh mục được thoát chết vì nạn Công giáo khủng hoảng (Tự Đức sát Gia Tô).

Tổ đình Linh Quang từ khi thành lập chốn tổ khai tràng thuyết pháp, đến năm 1985 thì được 192 năm, vẫn giữ nguyên là nơi chốn tổ tăng cư. Chỉ những năm có khóa hạ là có nhị bộ tăng ni tới an cư đông đúc.

Về việc hoàng pháp :

Ngoài những thời gian học hạ và các khóa khác trong hàng năm. Ở thời kỳ Pháp thuộc có cát ván in bộ Kinh Đại Bảo Tích 120 quyển, bộ Thuyền Gia Yếu Lược, bộ Nhật Tụng ... và ấn tống lưu hành.

Năm 1935, môn phái Linh Quang lập Hội Cổ sơn môn từng xuất bản tạp chí Tiếng Chuông Sớm, cơ quan truyền bá của Phật giáo, được quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh.

C- THÀNH TÍCH YÊU NUỐC

Vị Hòa thượng Thích Thanh Thảo, từ khoảng giữa đời trở đi, thi bắt đầu gặp phong trào cách mạng nổi lên.

Sẵn có nhiệt tình yêu nước yêu dân tộc, sau ngày 19-8 cách mạng thành công, Hồ Chủ tịch và Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa về Thủ đô, các sư chùa Bà Đá tổ chức ra tận đầu cầu Long Biên mừng đón.

Hôm sau Hồ Chủ tịch đến thăm chùa Bà Đá. Khi đã thăm nơi đại diện thờ Phật và nhà tổ, Hồ Chủ tịch tới phòng riêng thăm Hòa thượng ban tự Thích Thanh Thảo, khuyến khích Hòa thượng vận động chư tăng, ni, tín đồ ủng hộ cách mạng, góp công, góp sức đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng đất nước, giành độc lập cho dân tộc.

Rồi từ đó cụ Huỳnh Thúc Kháng thường hay đến chùa đưa Hòa thượng Thích Thanh Thảo di họp.

Ít lâu sau, Hồ Chủ tịch đến chùa dự lễ cầu siêu cho các chiến sĩ cách mạng bị hy sinh. Đoạn, cùng một số vị đại diện cơ quan tùy tùng dự bữa cơm chay do Hòa thượng Thích Thanh Thảo chiêu đãi.

Nhân dịp đến chùa Bà Đá, ngày 5-1-1946, Hồ Chủ tịch

nói chuyện với các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni, cùng đồng bào theo đạo Phật. Người căn dặn: "Việc Phật không xa rời việc thế gian, phải tham gia vào các công việc cách mạng, cứu doi, cứu đốt...".

Do có sự giúp đỡ của nhân dân, khi đó thành lập được Hội Phật giáo cứu quốc, Hòa thượng Thích Thanh Thảo được bầu làm Chủ tịch Hội đầu tiên.

Kế tiếp ra tờ báo Tòa Sen, kêu gọi giới Phật giáo đoàn kết cùng toàn dân tham gia kháng chiến cứu nước.

Có nhiều vị tăng ni trẻ tuổi đến chùa tĩnh nguyện giúp nước, làm lễ xà giới, cởi cà-sa mặc chiến bào ra tiền tuyến đánh giặc.

Chùa Bà Đá thành nơi cơ sở cách mạng, các cán bộ di lại hoạt động công tác. Tăng ni Phật tử góp phần vào mọi nhiệm vụ chống ngoại xâm. Như vận động ủng hộ chiến sĩ mùa đông, ủng hộ bộ đội ra nơi chiến khu v.v... Sau ngày kháng chiến chống Pháp thắng lợi, hòa bình lập lại ở miền Bắc, Thủ đô Hà Nội được giải phóng. Chùa Bà Đá lại là nơi tổ chức thuỷt gia công nghệ, các sư tăng ni tham gia làm nghề thủ công tự lực cánh sinh và góp phần khôi phục và phát triển kinh tế Thủ đô. Đồng thời hướng ứng tham gia các cuộc mít-tinh, biểu tình, hội họp, học tập, hoạt động xã hội. Giúp đỡ một số cơ quan, quân đội di lại, hoặc đem tài sản phân tán đến gửi chùa. Tiếp tục thực hiện mọi nhiệm vụ góp phần vào công cuộc chống Mỹ cứu nước, xây dựng miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Tại địa điểm chùa Bà Đá, năm 1956 tổ chức đại hội Phật giáo, thành lập Ban đại diện Phật giáo Thủ đô và đặt văn phòng trụ sở ở trụ sở chùa này.

Năm 1958 thành lập Chi hội Phật giáo thống nhất Hà Nội là chi nhánh của Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam.

Năm 1982 thành lập Thành hội Phật giáo Thủ đô thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trụ sở của hai tổ chức trên đều là ở chùa Bà Đá.

Thượng tọa Thích Thành Thành là môn đồ của Hòa thượng Thích Thanh Thảo, tích cực tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, từng bị địch bắt đánh rất dã man, nay Thượng tọa là Phó ban trong Ban thường trực Thành hội Phật giáo.

Chùa Bà Đá hiện nay vẫn thuộc Ban thường trực Thành hội Phật giáo Thủ đô chủ quản.

Lịch sử chùa này, nếu kể suốt từ bắt đầu khai sáng cho đến năm 1985, thì $(737 + 192) = 929$ năm.

Từ sau ngày giải phóng Thủ đô, chùa Bà Đá - Linh Quang Tự được xếp hạng bảo tồn là nơi di tích.

Người trước có để lại bốn câu thơ như sau:

*Chùa Linh Quang giữa Thăng Long,
Đạo mẫu án hiện sắc không diệu huyền,
Nền xưa, ghi dấu Báo Thiên,
Hồ Guom rực rỡ, cảnh Chiền nguy nga.*

Mùa hè năm Ất sứu - 1985

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO HÀI PHÒNG

TIẾT THỨ NHẤT

TÓM TẮT ĐẠO PHẬT TỪ KHỎI THỦY TRUYỀN ĐẾN NƯỚC VIỆT NAM - ĐẾN ĐỊA PHẬN HÀI PHÒNG (theo ranh giới địa phận hiện nay)

Đạo Phật là đạo từ bi, bình đẳng, giác ngộ, giải thoát, xây dựng loài người: làm điều lành, tránh điều dữ, để ai nấy đều được tốt lành, hưởng mọi phúc lợi yên vui.

Trong giáo lý có câu: "Hết thảy chúng sinh đều có tính Phật" cho nên đạo Phật truyền đến đâu, vào thời đại nào, chế độ nào cũng gắn chặt với đời sống con người, nhất là ở chế độ ta, làm việc đạo được đúng đường lối, lại càng thích hợp và càng lộ rõ chân tinh thần của đạo Phật. Những nước xung quanh đất Phật được dễ thăm nhuần Phật pháp sâu hơn.

Kể từ khi đức Giáo chủ của đạo Phật, Thích Ca Mâu Ni, ra đời tại nước Ấn Độ (trước gọi là Thiên Trúc), sau khi Ngài vượt cung thành di xuất gia tu hành đắc đạo thành Phật, tìm thấy thứ giáo pháp chân chính sáng suốt mà nhiệm gọi là đạo Bồ đề (giác ngộ), trong vòng 49 năm trường liên tiếp hoạt động khai đạo 350 đại hội thuyết pháp lợi sinh, dạy ra 84.000 pháp môn, thâu tóm trong 12 bộ loại kinh

giáo lớn, gồm mọi phương pháp lợi ích cho đời. Khi Ngài vào cõi Niết bàn, những kinh giáo ấy lưu truyền lại, các vị xuất gia đại đức tri thức đệ tử giỏi của Ngài, liền nhóm họp cùng nhau soạn tập thành ba tạng thánh giáo: Kinh tạng, Luật tạng, và Luận tạng, trong đó rất nhiều kinh sách để lưu truyền đi các nơi trên thế giới.

Đạo Phật từ Án Độ truyền đi các nước do hai đường: thủy và bộ. Đường bộ thì qua miền Trung Á như Mông Cổ, Tây Tạng và Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc qua Cao Ly và Nhật Bản. Đường thủy thì qua đảo Tích Lan, Cha Va (Mã Lai) truyền vào Indônêxia (Nam Dương), Đông Dương và Trung Quốc. Nước ta thuộc cõi Đông Dương và chiếm 70% cõi này, nên đạo Phật truyền sang Trung Quốc tất có đi qua và chiếu ánh sáng đến đất nước ta.

Cho nên có thuyết nói : "Đạo Phật truyền vào Giao Châu ⁽¹⁾ từ thế kỷ đầu, ngang thời vua Đông Hán Minh đế Trung Quốc" (dương lịch 67, khi thỉnh các sư Tây Vực - Án Độ mang kinh sách Phật chữ Phạn đầu tiên phiên dịch sang chữ Hán.) (Phật giáo Nam lai khảo).

Lại theo lời ghi chú về đạo Phật truyền đến Việt Nam của Vũ Bảo tồn bảo tàng có đoạn nói: "vào thế kỷ thứ nhất người Nam Dương, người Mã Lai sang Việt Nam buôn bán, những nhà buôn này khi đi thường mang theo các thầy tu để làm thuốc. Các thầy tu nhân cơ hội ấy đem đạo Phật đến nước ta".

Như vậy ở thế kỷ đầu, nước ta đã có đạo Phật rồi.

Chắc rằng lúc sơ thủy ấy, người cổ Việt Nam gặp đạo Phật bằng một cách thấp thoáng đơn giản, chỉ tin theo thờ phượng với từng nhóm thiểu số người nào đó thôi, còn ngoài ra quần chúng nhân dân chưa hiểu ra và cũng ít có quan niệm coi đạo Phật là một tôn giáo lớn, như mọi người đều thấy sau đó và ngày nay.

Sách Ngõ Chí (Trung Quốc) chép: "Sí Nhiếp là một viên

(1) Tên cũ của nước ta lúc bấy giờ nay chỉ còn một phần đất ở trên miền Bắc Việt Nam.

quan Thủ sử có oai quyền ở Giao Châu, được dân bản xứ tôn kính, khi ông ra di người ta thường nghe thấy có tiếng kiếng diễm lẩn với tiếng trống kèn, bọn rợ Hồi⁽¹⁾ đi theo tháp hương hai bên xe có từng đoàn mươi người một.

Càng rõ thêm : đến thế kỷ thứ hai trong nước Việt Nam đạo Phật đã có từ lâu rồi, chỉ có rằng chưa nổi tiếng rộng khắp dó thôi.

Những danh nhân đem đạo Phật hoặc trực tiếp ngay từ gốc Án Độ hoặc trải qua Trung Quốc rồi mới truyền đến Việt Nam, có mấy vị trước nhất kể theo dây là thấy rõ hơn cả :

Cuối thế kỷ thứ hai, có ông Mâu Bá cù sỉ (hay Mâu-tử) người ở quận Thương Ngũ (Ngũ Châu) Trung Quốc, sau khi vua Đông Hán Linh đế mất (DL. 189) ông theo mẹ đến Việt Nam, chuyên tâm về đạo Phật tu trì hoằng hóa, nhân đó Phật pháp lưu truyền ra nước Việt Nam.

Thứ đến Ngài Khang-tăng Hội (Kang teng Howei) người nước Khang ngu ở Án Độ từ đời tổ tiên. Vì thân phụ Ngài đến buôn bán ở Việt Nam Ngài đi theo. Sau khi thân phụ mất, Ngài liền xuất gia tu hành và truyền bá đạo Phật ở Việt Nam (DL 225).

Thứ đến Ngài Chi Cương Luong hoặc gọi Cương-lương Lau-chí (Tche-kiang-leang hay Kalaya Naruci) người Án Độ. Năm Thái Thụy đời vua Tấn Võ đế đã dịch kinh Chân Hỷ ở đất Quảng Châu (DL 226). Sau sang dịch kinh và hoằng truyền đạo Phật ở nước Việt Nam.

Thứ đến Ngài Ma-ha-kỳ-vực (Marajivaka) người gốc tích ở Án Độ di du lịch nhiều nước, đến đâu cũng hay làm phép đạo. Bát đầu đi qua đất Việt Nam rồi sang Trung Quốc.

Bộ Phật tổ lịch đại thông tài chép: "Ông Ma-ha-kỳ-vực đến Lạc Dương (Trung Quốc) nhằm niên hiệu thứ tư đời

(1) Đó là một thứ tiếng riêng của người Trung Quốc thời ấy dùng để gọi những nước và người ở phía Tây Trung Quốc. Sĩ Nhiếp sang làm quan Thái thú đất nước ta khoảng năm cuối đời Đông Hán (DL : 187-222) Linh đế, Hiến đế.

vua Tấn Huệ đế (DL 294). Trước khi đến Lạc Dương Ngài có qua Giao Châu và Quảng Châu".

Đồng thời với Ngài Ma-ha-kỳ-vực lại có vị đạo sĩ gọi là Khâu-dà-la (Kaudra) người Ấn Độ đến nước ta ở chùa Dâu (Bắc Ninh) nay thuộc huyện Thuận Thành Hà Bắc, tu trì hoằng hóa. Sách Pháp Vũ Thực Lục chép: "Vào hồi thế kỷ thứ ba, có một ông đạo sĩ tên là Khâu-dà-la gốc ở Đông Ấn Độ, dòng Bà-la-môn (Bramanes) qua Giao Châu một lần với ông Ma-ha-kỳ-vực".

Đến đây thì đạo Phật đã thâm nhập nước Việt Nam được rất nhiều người tín mộ tôn sùng.

Theo truyện Đàm-thiên pháp sư: "Hiện tượng Phật giáo ở Việt Nam khi ấy (ngang thời Tùy Cao tổ Trung Quốc, thế kỷ thứ sáu). Đã rõ rệt, ở trong nước xây dựng được hơn 20 ngôi chùa tháp, dịch được 15 bộ kinh Phật (bằng chữ Hán) có hàng 500 vị sư tăng tu hành truyền giảng đạo pháp".

Thời vua Hậu Lý Nam đế (Lý Phật tử) có Ngài Tỳ-ni-da-lưu-chi (Vinitaruci), người Nam Ấn Độ, định sang Tây Ấn Độ tham vấn Phật pháp; vì không được dịp thuận tiện, Ngài liền sang Trung Quốc gặp Ngài đệ tam thuyền tổ Pháp hiệu là Tăng-sán ở núi Tư Không. Ngài Tỳ-ni-da-lưu-chi xin thụ nghiệp làm đệ tử xuất gia, được thuyền tổ truyền pháp cho và chỉ bảo: sang phương Nam mà hoằng dương giáo pháp.

Ngài vâng lời thầy ra đi, qua Quảng Châu nhầm năm Canh tý, niên hiệu Đại Tường năm thứ hai nhà Bắc Chu Trung Quốc (DL 580) đến Việt Nam, trụ trì ở chùa Pháp Vân thuộc làng Văn Giáp, huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây? Ngài có dịch bộ kinh Tổng Trí để truyền tụng. Năm Quý sửu (DL 593) Ngài viên tịch, môn thuỷ truyền cho vị sư đệ tử đạo hiệu là Pháp Hiền, liền thành một phái thuỷ truyền học ở nước ta mà Ngài Tỳ-ni-da-lưu-chi là sơ tổ vậy.

Sau đây nước ta lại bị một thời kỳ dài nội thuộc các nhà Tùy, Đường ... Trung Quốc (DL 603-939). Đó là giai đoạn thứ ba nước ta bị Bắc thuộc.

Nhưng các nhà Tùy, Đường, đều sùng Phật, ngay từ những vị vua đầu đều chỉ tâm với việc phụng Đạo. Ở nước ta khi ấy đạo Phật rất hành trưởng, dân chúng tin theo ngày càng đông thêm. Đã có những vị sư Việt Nam cao siêu hoàng dương Phật pháp.

Khoảng năm 603-604 vua Tùy Cao tổ (Trung Quốc) gửi ban cho các vị danh tăng nước ta năm hòm lể vật và sắc xây tháp ở chùa Pháp Vân, chùa Tràng Khánh cùng những nơi linh địa khác thờ Phật. Đó là lần đầu tiên Phật giáo ở Việt Nam được chính phủ nước ngoài đỡ hộ lưu tản đến.

Hết nhà Tùy đến nhà Đường, đạo Phật ở nước ta lại phát triển hơn.

Niên hiệu Vũ Đức (DL 626) vua Đường Cao tổ ban cho Việt Nam 5 hòm xá lợi (hài cốt) và sắc dựng chùa xây tháp khắp trong nước.

Thời ấy các vị pháp sư cũng như các vị Phật tử ở Ấn Độ và Trung Quốc thường di lại, qua đất nước ta nghỉ ngơi thuyết pháp, nhân đó dân ta hấp thụ ảnh hưởng giáo lý giáo pháp càng sâu rộng thêm.

Dáng chú ý nhất trong thời kỳ đó có ba đoàn truyền giáo ở Việt Nam :

Đoàn thứ nhất, ba người Trung Quốc: Minh Viên pháp sư, Huệ Mạnh thuyền sứ và Vô Hành thuyền sứ.

Đoàn thứ hai, ba người (2 là Trung Quốc, 1 là Trung Á): Đàm Nhuận pháp sư, Trí Hoàng pháp sư và Tăng già Bạt-ma.

Đoàn thứ ba, sáu người Việt Nam : Văn Kỳ thuyền sứ, Mộc-xoa đê bà (lấy tên như vậy), Khuy Sung pháp sư, Huệ Diệm pháp sư (đều quê ở Giao Châu: Hà Nội, Nam Định), Trí Hành thuyền sứ và Đại Thắng Đăng thuyền sứ (Ai Châu, Thanh Hóa).

Những vị sư trong 3 đoàn này không những truyền đạo ở nước ta mà còn đi cả các nước khác nữa, có vị đến tận nước Phật (Ấn Độ, trước gọi là Thiên Trúc hay Tây trúc, Tây Vực) bái yết thánh tích của đức Giáo chủ Thích Ca,

rồi lại đem đạo pháp truyền đi các nước xa gần.

Ở thời này nước ta còn có nhiều vị danh tăng đạo pháp cao siêu thông minh trí tuệ, như các ngài Duy Giám pháp sư, Phụng Đinh pháp sư... từng sang giảng kinh trong cung vua Đường Trung Quốc, được các vị trí thức ở Trung Quốc hoan nghênh và làm thơ tặng tiền chán, tuy giữa lúc ấy đạo Phật ở Trung Quốc rất thịnh, bến đó không thiếu gì các bậc long tượng cao tăng.

Năm Canh tý niên hiệu Nguyên Hòa thứ 15 đời Đường (DL 820). Có vị đại Hòa thượng pháp hiệu Vô Ngôn Thông người Trung Quốc đem môn Thuyền linh thụ được ở sư tổ Bách Trương ⁽¹⁾ truyền sang nước ta. Ngài tu trì hoằng hóa tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh. Thuyền pháp truyền cho vị sư đệ tử là Cảm Thành ở ngay chùa đó. Nên nhớ đây là phái thuyền học thứ hai ở Việt Nam.

Tiếp đến trong thời đại Ngô Vương (DL 939-967) đạo Phật ở nước ta không có gì hơn trước, ngang thời kỳ này ở Trung Quốc niên hiệu Hiển Đức nhà Hậu Chu (DL 955) đạo Phật khủng hoảng vì cái ách "Nhất tôn" bị ông vua thứ hai của triều này ghen ghét hâm hại, mà ở nước ta bấy giờ đến đời Hậu Ngô Vương lại sinh các loạn "thập nhị sứ quân" quấy nhiễu, nhân dân lầm than, khổ sở, mọi việc đều trở ngại khó khăn, mặc dầu vây hai phái thuyền trên vẫn vững chãi tiếp tục lưu hành tốt.

Đến đời nhà Đinh (DL 970 - 979) vua Đinh Tiên Hoàng (Bộ Lĩnh) rất trọng đạo Phật, trong nước xuất hiện những vị sư giỏi, làm vẻ vang cho đạo Phật.

Số là sau khi tự đứng lên dẹp hết được bọn mười một sứ quân dối lập, Đinh Bộ Lĩnh lên làm vua thống nhất sơn hà, độc lập dân tộc, vua liên triệu tập các vị tăng sĩ lỗi lạc đưa vào hàng Thái miếu để tham gia việc triều chính giúp nước. Đinh cao phẩm trật chức tước, suy tôn những vị

(1) Tổ thứ 9 kể theo lịch đại từ đức Đại Mạ thuyền sư (vị sư tổ đỗ nhất ở Trung Quốc).

danh đức như Ngũ Chân Lưu làm Khuông Việt thái sư, Trương-ma-ni làm tăng lục đạo sĩ, Đặng Huyền Quang làm Sùng Chân uy nghi. Cố nhiên là phần nghiên cứu giáo lý và hoàng đạo phải mạnh mà còn cả về phương diện văn hóa, chính trị phần lớn cũng ở trong tay các vị danh tăng này mục cầm cương. Đạo phật hồi đó phổ cập khắp quần chúng và mở đầu thành ra quốc giáo, thịnh hành lâm liệt toàn cõi Việt Nam. Những vị cao tăng nghiêm nhiên tham chính đối với việc dân việc nước.

Qua Đinh đến Tiền Lê (DL 980 -1009) nhà vua cũng tôn sùng đạo Phật, ưu đãi các sư. Vua Lê Đại Hành thường thỉnh các vị Tăng thống⁽¹⁾ để hỏi đạo và hỏi việc nước.

Niên hiệu Ứng Thiên thứ 14 (DL 1007) sứ giả nhà vua di sứ Trung Quốc, vua nhà Tống Trung Quốc trao cho sứ thần một Đại tạng kinh của đạo Phật đưa về nước nhà lưu hành. Kinh sách truyền túc là giáo pháp truyền. Thế là nước Việt Nam ta lần đầu tiên đã có cả một kho tàng kinh điển quý báu lớn: Tam tạng thánh giáo lớn bằng chữ Hán của đạo Phật từ Trung Quốc lưu truyền sang.

Ở thời đại này có vị Tăng thống trú danh là Đỗ Pháp Thuận thuyền sứ. Vua Lê thường mời Ngài vào cung để thảo luận việc chính trị và việc ngoại giao với nước ngoài.

Trong những cuộc bang giao với nhà Tống, có lần Ngài tiếp sứ Tống là Lý Giác, Ngài Pháp Thuận ứng đối thư từ rất thông hoạt, khiến Lý Giác phải tỏ vẻ kính phục Ngài cả đạo đức lẫn văn chương.

Một hôm vua Đại Hành hỏi ý kiến Ngài về vận mệnh quốc gia, Ngài liền đáp bằng một bài kệ⁽²⁾ khẩu chiếm:

"*Quốc tổ như dâng lạc*

Nam thiên lý thái bình

Vô vi cư diện các

(1) Tăng thống là một chức tước của nhà vua đặt ra để phong cho những vị cao tăng, vì tăng nào có chức này đúng đều lãnh đạo tất cả các sư, tăng ni trong nước.

(2) Kệ là một lối thơ không ép vận của nhà Phật, cứ 4 câu số chữ bằng nhau gọi là 1 bài, bài kệ trên đây Ngài tự đặt ra ứng khẩu trả lời vua.

*Xứ xứ tức dao binh**

Ý nói: đứng cương vị vua nên phải thương dân, chủ trương hòa bình, không gây sự gì nhiều hại dân chúng, thì đâu đó đều yên ổn bền vững.

Nhưng đến đời Lê Mạt, Long Dinh (con thứ của vua Lê Đại Hành thường gọi là Lê Ngọa Triều) là một tên vua bạo ngược, gây rất nhiều tội ác không kém gì Kiệt, Trụ ở Trung Quốc đời xưa, nên Phật giáo cũng ánh hưởng lây, các sư khi ấy bị tai nạn rất là diệu đắng. Nhà Tiền Lê đến đây cũng mất.

Đến đời nhà Lý (DL 1010 - 1225) đạo Phật lại trùng hưng mạnh. Sau khi đã thiền do đến Thăng Long (Hà Nội), năm Thuận Thiên thứ 9 (DL 1019) vua Lý Thái Tổ (tức Lý Công Uẩn, con nuôi sư cụ Lý Khánh Văn ở chùa Cổ Pháp, Bắc Ninh) sai sứ là Phạm Hạc và Nguyễn Đạo Thành sang Trung Quốc thỉnh kinh Phật, đem về để vào thư viện Đại Hưng của Nhà nước làm của báu.

Năm sau (DL 1020) vua sắc lập các giảng đường và phái các vị tăng trí thức truyền giảng đạo Phật khắp trong nước (có những lần vua thân hành đến nghe các sư giảng đạo). Các nơi hâm mộ nô nức theo đạo Phật làm chùa lên rất nhiều. Chùa Một Cột cũng sáng tạo vào triều đại này (chính tên là chùa Diên Hựu, đời vua Thái Tôn năm Sùng hưng Đại bảo nguyên niên (DL 1049)).

Năm Thông Thụy thứ nhất (DL 1034) nhà Tống lại tặng Đại tạng kinh toàn bộ đưa sang nước ta. Đó là kinh giáo của Phật do Trung Quốc truyền đến Việt Nam lần thứ ba (Nếu chỉ kể toàn tặng thì là lần thứ hai).

Vua Lý Thái Tổ rất lưu tâm đến các vị xuất gia tu hành ngay khi mới lên ngôi, vua đã ban tặng phẩm phục cùng mọi thứ quyền lợi ưu tiên các sư và miễn thuế cho nhân dân một năm.

Những bậc pháp sư thượng đức lúc bấy giờ là Ngài Tăng thống Vạn Hạnh thuyền sư làm việc ở triều đình, Ngài Khô Đầu thuyền sư làm cố vấn quốc chính, có vị tham gia việc

ngự sử của nhà vua. Ngoài ra còn nhiều vị đại đức trí thức như Bảo Tinh thuyền sứ, Minh Tâm thuyền sứ khiến các vua quan đều phải kính nhường.

Nhà Lý các vua thường y theo sự chỉ đạo của các vị cao tăng như vua Thái Tổ thi Ngài Vạn Hạnh, vua Thái Tôn thi Ngài Thuyền Lão, vua Thánh Tôn thi Ngài Thảo Đường, vua Anh Tôn thi Ngài Không Lộ ... cũng có vị vua di xuất gia như Huệ Tôn ông vua cuối đời nhà Lý.

Đạo Phật ở Việt Nam đến thời kỳ nhà Lý càng tăng thêm uy thế, nghiêm nhiên đứng một địa vị quốc gia độc tôn, những giáo lý, đạo đức, tín ngưỡng, văn hóa, kỹ thuật, kiến trúc, điêu khắc, mỹ nghệ ... của nhà Phật chan hòa khắp đất nước. Cứ xem trong bộ Danh triết lục nói câu này cũng đủ biết: "Trước đời Lý Nhân Tôn chưa có khoa cử những người thông minh tài giỏi đều do phái Thích giáo lựa chọn và cất nhắc cho".

Năm Kỷ dậu Trần vũ nguyên niên (DL 1069) có vị Hòa thượng ở Trung Quốc, đệ tử Ngài Tuyết Đậu thuyền sứ, pháp hiệu Thảo Đường khi qua Chiêm Thành bị quân ta di binh Chiêm bắt nhầm phải ở trong đám hỗn quân, sau điều tra ra, vua Lý Thánh Tôn liền suy tôn Ngài làm Quốc sư, thỉnh Ngài khai trường thuyết pháp ở chùa Khai Quốc (nay là chùa Trần Quốc) trong kinh thành Thăng Long. Sau đó Ngài biệt lập ra một phái thuyền học nữa, người hậu học gọi theo đạo hiệu của Ngài là phái "Thảo Đường" ⁽¹⁾ tức là phái thuyền học thứ ba ở Việt Nam vậy. Phật giáo Việt Nam ở triều đại này thịnh hành và long trọng nhất.

Thời nhà Trần cũng rất sùng thượng và mở mang đạo Phật, nhất là những vị vua ở đầu triều đại này.

Ngoài những vị tăng làm thầy chỉ đạo cho vua, còn có những vị vua quan đương ở địa vị quyền quý, thế lực hùng mạnh mà vẫn chí tâm về việc xuất gia tu hành như vua Thái Tôn, Nhân Tôn (đều ở hàng vua) Trần Quốc Tảng, Lý Dao Tài (đều ở hàng quan), các vị đó vừa làm việc nước khi

(1) Phái thuyền Thảo Đường nhiều vua, quan, cù sỹ tri thức theo.

nước có biến loạn, vừa phung sự đạo để đạo được hiển dương, đời đảng cùng trội cả.

Đến lúc này thi bắt đầu có những vị là mệnh vị hoàng hậu, công chúa di tu (phụ nữ di tu làm sư ni đầu tiên thi từ đời vua Lý Thần Tôn (DL 1123 - 1138), trước nhất là sư thầy Diệu Nhân, tục danh Lý Ngọc Kiều con gái vị hoàng thân Lý Phụng Quỳ và là đệ tử Ngài Chân Không thuyền sứ thuộc phái thuyền Tỳ-ni-da-lưu-chi).

Ở thời đại này trong nền Phật giáo nước nhà lại biệt xuất một phái thuyền học độc lập nữa, gọi là phái Trúc Lâm do Ngài Trần Nhân Tôn, sau khi dẹp giặc Nguyên xong liền nhường ngôi vua cho con rồi thế phát xuất gia, tu ở chùa Yên Tử thuộc tỉnh Quảng Yên mà sáng lập ra.

Như vậy Ngài Nhân Tôn là vị đệ nhất tổ sư phái thuyền Trúc Lâm pháp hiệu Ngài là **DIỀU NGƯ GIÁC HOÀNG TỊNH TUỆ THUYỀN SƯ**.

Đây là một thuyền phái đặc biệt của Phật giáo nước nhà tự lập.

Phái này kể truyền đến Ngài Pháp Loa thuyền sư, tên húy là Đồng Kiên Cương, Ngài Huyền Quang thuyền sư tức là Lý Đạo Tái.

Đối với sự kiểm tra tăng ni thời ấy rất có quy củ, như lập sổ tăng tịch, lãnh đạo toàn giới tăng ni ... Hai Ngài Pháp Loa và Huyền Quang thống lĩnh chư tăng ni trong cả nước.

Năm Quý ty niên hiệu Hưng Long thứ 6 (DL. 1298) vua Nhân Tôn sai Trần Khắc Dung sang Trung Quốc thỉnh Đại tạng kinh (Nguyên tạng) đem về lưu trữ ở cung Thiên Trường để khắc ván án hành. Đây là lần thứ tư kinh giáo từ Trung Quốc truyền sang ta (Đại tạng lần thứ ba).

Năm sau (DL. 1299) Ngài Nhân Tôn (khi ấy đã là Thượng hoàng rồi) di xuất gia, vua Anh Tôn (là con nối ngôi vua Nhân Tôn) đem lưu hành những kinh, luật, luận trong tạng giáo đó ra khắp nhân gian.

Đạo Phật ở đời Trần đến đây cũng thấy rõ những nét nổi bật không kém đời Lý.

Nhưng từ cuối đời vua Anh Tôn (DL. 1293 - 1314) thi đạo Phật lộ hiện dần ra và suy dời. Khi ấy Nho giáo trong nước bắt đầu chen vai thích cánh và thịnh hành, Lão giáo ⁽¹⁾ cộng thêm Lạt-ma-giáo qua Trung Quốc truyền vào pha trộn với Phật giáo, sinh ra những lối cúng bái phù chú dần tràn, những người tham thanh, chuộng lạ, lòng tin không sáng suốt, mê theo lối dị đoan tạp ngoại khác ngày càng nhiều, các vị tu hành cũng đố xô nhau học tập tu luyện các môn phép ngoại, làm cho đạo Phật mờ mất chân lý dần dần hầu như chỉ còn cái vỏ ngoài, nhìn vào người ta thấy chẳng khác gì lối sùng bái quý thần mê tín hoang đường.

Phật giáo đến đời Hồ lại bị cái nạn nhà Minh bên Trung Quốc thôn tính, phá hủy chùa chiền, tịch thu hết kinh sách hay đem về Kim Lăng (Trung Quốc). Hồ đặt ra Tăng cương ti và Đạo kỷ ti để kiểm tra Phật giáo và cả Lão giáo ở Việt Nam.

Dời Hậu Lê các vua chúa tuy có sùng bái mạnh, nhưng phần nhiều chỉ được bề ngoài. Lại một hồi Phật giáo mắc cái ách Nguyễn Hữu Chỉnh gieo tai rắc vạ, các sư nhiều vị bị một phen hành hạ khốn khổ.

Nhưng đến cuối đời Hậu Lê thì vẫn còn được một tia sáng ló ra.

Thời Lê Trung Hưng (DL. 1528 - 1802) Nam, Bắc phân tranh khoảng đời vua Lê Thế Tôn (DL. 1573 - 1599) có một phái thuyền ở Trung Quốc gọi là Tào Động truyền tới Việt Nam, do Ngài Thủ Ngụyết Hòa thượng sang Trung Quốc linh thụ được ở Ngài Trí Giáo Nhất Cú, chùa núi Phượng Hoàng, đưa về chùa Hòa Giai (Hòe Nhai) phố Hàng Than Hà Nội hoằng truyền ra đời.

Kế đăng phái này là Ngài Tôn Diển thuyền sư (dệ tử trưởng của Ngài Thủ Ngụyết) nối tiếp pháp phái và lưu truyền đi các nơi trong nước nhà.

(1) Môn phù thủy thuộc đạo Lão ở Trung Quốc đã nẩy nở ở ta từ giữa đời Lý nhưng chưa thành bức màn che kín được ánh sáng của Phật pháp.

Đời vua Lê Chân Tôn (DL. 1642 - 1649) lại thêm một phái thuyền của Phật giáo Trung Quốc nữa gọi là phái Lâm Tế do Ngài Chuyết Công Hòa thương (1) trụ trì chùa Bút Tháp thuộc xã Định Tổ huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh cũ hoàng truyền.

Như thế Phật giáo Việt nam có sáu phái thuyền:

Một phái thuyền từ Án Độ: Tỳ-ni-da-lưu-chi

Hai phái từ pháp phái có sẵn ở Trung Quốc: Tào Động, Lâm Tế.

Một phái không có sẵn từ Trung Quốc: Vô Ngôn Thông

Một phái người nước ngoài đến khai tông ở nước nhà: Thảo Đường

Một phái độc lập của Phật giáo nước nhà: Trúc Lâm.

Phái Lâm Tế truyền đến đời thứ hai: Ngài Minh Lương thuyền sư, thứ ba Ngài Chân Nguyên thuyền sư, Ngài này sau nhập môn Trúc Lâm-Yên Tử rồi truyền cho môn đệ kế nghiệp, thứ tư Ngài Như Hiện thuyền sư (tức là Pháp tử Chân Nguyên thuyền sư). Ngài Như Hiện sau khi đắc pháp ở thầy, liền đến tu trì hoằng hóa ở chùa Đông Khê, hiệu chùa là Nguyệt Quang Tự thuộc xã Đông Khê huyện An Hải, Hải Phòng (2) truyền môn tu thuyền theo cả hai phái Lâm Tế và Trúc Lâm cho Phật tử Hải Phòng vào khoảng đời vua Lê Hi Tôn, niên hiệu Chính Hòa (DL. 1630 - 1705).

Thế là Ngài Như Hiện thuyền sư chính là vị thủy tổ đệ nhất về phái thuyền học của Phật giáo Hải Phòng vậy.

(1) Ngài Chuyết Công người đời Minh thuộc Châu Chuong - Trung Quốc đem môn phái này sang nước ta. Lúc đầu Ngài ở chùa Khán Sơn - Hà Nội sau rời đến chùa Bút Tháp (trước gọi Nhạn Tháp), chính hiệu chùa là Ninh Phúc Tự, vì có cây tháp Bảo Nghiêm, người sau xây để an trí xá lợi của Ngài hình như ngọn bút nên người ta quen gọi là chùa Bút Tháp. Ngài mỏ mang hai cánh lớn: Bút Tháp và Phật Tích, hai cánh chùa không xa nhau mấy.

(2) Khi sư tổ Như Hiện trụ trì chùa Đông Khê truyền giáo, thì chùa này thuộc huyện An Dương, phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương, sau dứt khoát thuộc thành phố Hải Phòng.

Nói đến Phật giáo Hải Phòng thì còn phải xét đến tận gốc nguồn từ khi người dân Hải Phòng bắt đầu được gặp và có những hình ảnh gì biểu dương về đạo Phật.

Như trên vừa kể: phái thuyền truyền đến Hải Phòng là nói đạo Phật ở Việt Nam chư vị lịch đại tổ sư tiếp hóa, lần lượt đến lúc này thì các môn tu thuyền định (Lâm Tế, Trúc Lâm) truyền tâm yếu (giáo ngoại biệt truyền) của đạo Phật truyền đến địa phương Hải Phòng, do vị tổ Như Hiện thuyền sư đầu giòng truyền đạt. Thực ra trước sự tổ Như Hiện ở Hải Phòng đạo Phật cũng đã có từ lâu rồi, các chùa cảnh nhiều ít cùng những người tín ngưỡng noi theo, hay xuất gia tu hành chuyên việc khai hóa đạo pháp cũng đã có sẵn cả (Thuộc về giáo tông).

Các ngôi chùa trong địa hạt Hải Phòng có ngôi kiến thiết từ đời nhà Tiền Lê, đời Lý qua đời Trần đến đời Hậu Lê trung hưng là dựng lên thêm nhiều chùa nhất.

Nếu xét nơi tín ngưỡng thờ cúng gốc tích theo đạo Phật thì phải nói là chùa Vén tức chùa làng An Biên, hiện thuộc phố Trai Cau, khu Lê Chân nội thành Hải Phòng.

Vì đây chính là một khán dài kỷ niệm đất Cố lý của thành Tô. Bà Lê Chân ngày xưa quê ở Đông Triều di cư đến đất này rồi mở mang dần dần nay thành thành phố Hải Phòng. Tên chùa và tên làng đều gọi theo tên làng bán quán của bà (nơi này lúc đầu gọi là An Biên trang. Còn một phần đất liền nơi đó gọi là làng Cẩm).

Quyển sự tích bà Lê Chân nói "Trước phong trào khởi nghĩa (DL 40) của Hai Bà Trưng khoảng vài chục năm, nghe tiếng chùa Yên Tử trong vùng ấy rất linh ứng, dù đường sơn xuyên hiểm trở hai ông bà (ông Lê Đạo và bà Trần Thị Châu phụ mẫu của Lê Chân) cũng tìm đến nơi mang một tâm thành cầu nguyện cho được có tử túc giống nòi.

Khi ở chùa ra về, bà Trần Thị Châu nhìn thấy một vết chân người to lạ lùng in trên phiến đá, bà đứng ngắm nghía rồi đặt bàn chân mình vào ướm thử, bỗng thấy có khác trong mình rồi từ đấy có thai, sinh được một người con gái, bà

dặt tên là Lê Chân".

Sau bà Lê Chân khôn lớn di cư đến đất Hải Phòng (bấy giờ chưa gọi Hải Phòng, mãi về sau nữa cũng còn gọi là Hải Tân) lúc đó khu vực Hải Phòng chỉ là một bãi phù sa chứa các ấp trại nhỏ, có một số người làm nghề chài lưới, từ đây khai khẩn rồi thành làng, thành phố to dần ra. (Bà Lê Chân rời bỏ Đông Triều đến ở Hải Phòng, tuổi chừng ngoài hai mươi khoảng năm 34 - 40 sau kỷ nguyên).

Có nhiên đến lúc này dân Hải Phòng, trong đó có cả bà Lê Chân đã là con cái nhà Phật. Mà đối với nhà Phật từ gia quyến cũng như song thân của bà đã được gặp và tín mộ sùng bái Phật tổ từ trước.

Thời ấy dân ta rất giàu lòng tin ngưỡng thờ cúng, lại nhiệt tình kỵ niệm công lao tên tuổi bà Lê Chân, lễ dương nhiên ở thời đại tin ngưỡng: có làng xóm là có chùa, giải đất An Biên là nơi nhóm lên thành phố Hải Phòng, thì chùa An Biên (tức Vén) sáng tạo từ năm tháng nào, cũng là từ đây chỗ này đánh dấu nơi nguyên thủy Phật giáo Hải Phòng, dù lúc khởi đầu tân lập chùa rất bé nhỏ. (Chỉ hiềm vì trải bao phen sóng vùi, gió dập, dân ta bị lệ thuộc ngoại xâm và chiến tranh khói lửa, chùa này đã bị thay ngôi đổi chỗ một cách quá ngặt nghèo, nên đã mất cả dấu tích lúc bát đầu khai sáng. Vì đã phải làm lại khác hẳn nhiều lần cho nên nhân dân Hải Phòng nói chùa An Biên là nơi tiêu biểu cổ đạo Phật trước nhất ở Hải Phòng. Lịch sử chùa này xin xem thêm tiết thứ ba, mục những ngôi chùa danh lam sẽ hiểu hơn).

Qua đoạn sự tích trên đây thì lại được thấy thêm rằng: chùa Yên Tử tiếp giáp và có liên quan (vừa mặt tôn giáo, vừa miền Duyên Hải) với Hải Phòng cũng có từ rất lâu, có từ trước đời nhà Trần hàng chục thế kỷ. Hãy xem lời dẫn trong quyển Thuyền tôn bàn hạnh của nhà Trần có nói: "Ngài An Kỳ Sinh người đời Tiền Hán Trung Quốc đến ẩn tu ở chùa Yên Tử".

Đã gọi là nơi ẩn tu mà nhân dân vùng xa cũng biết tiếng

là chùa linh thiêng đến cầu đảo, thì dù biết chùa Yên Tử đã có từ lâu đời lắm, ít nhất là khai sơn từ trước kỷ nguyên.⁽¹⁾

Vị thuyền tổ Đông Khê lại cũng là chính tông giòng dõi Trúc Lâm, vậy phái Yên Tử với ngành Phật giáo Hải Phòng cũng một gốc nguồn. Phật giáo Yên Tử có từ bao giờ thì đầu tộc nòc họ Phật giáo Hải Phòng có chính tự bấy giờ.

Chiếu mấy lẽ trên ta có thể kết luận:

Phật giáo Hải Phòng bắt đầu có từ đầu thế kỷ thứ nhất, đến cuối thế kỷ thứ 17 thì hệ thống truyền tâm pháp của thuyền gia lập thành.

(1) Ở Trung Quốc đạo phật cũng có từ mấy trăm năm trước kỷ nguyên. Bộ Bắc sử Ngụy thư chép: "Vua Vũ Đế, vua thứ năm theo thế hệ từ Cao tổ khoảng thế kỷ thứ hai trước Công nguyên thờ pho tượng vàng cao hơn trường (của Ấn Độ) ở trong cung Cam Tuyền. Vua đã biết đạo Phù - đồ (đạo Phật) ở nước Thanh độc (một nước trong xứ Tây Vực hồi ấy). Sách Liệt tiên chép: "Từ đời Hoàng đế đến nay, người tu đạo có hơn 700 người, nhưng trong số đó theo đạo Tiên chỉ có 146 người, còn thì theo đạo Phật". Bộ này Lam Hướng chép vào đời vua Thành đế nhà Tây Hán, tức vua thứ 9 kể từ Cao tổ triều Hán.

Đến đời Đông Hán vua Minh đế năm Vĩnh Bình thứ 10 (DL.67) thì thỉnh được các sư Ấn Độ và kinh sách Phật, bắt đầu phiên dịch sang chữ Hán lưu hành rộng khắp. (Đây là Kinh giáo truyền经典).

TIẾT THỨ HAI

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN BÁ VÀ SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA GIỚI PHẬT GIÁO HÀI PHÒNG TRONG QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ

I- Trước ngày Cách mạng tháng Tám thành công:

Trang sử Phật giáo Hải Phòng đã khai bút viết từ đầu thế kỷ thứ nhất gắn vào mọi ký niệm mở đầu thành phố Hải Phòng rực rõ ta đương ở đây, nhưng từ trước ít ai nhớ mà giờ đến. Thế rồi thông thường theo quan niệm cũ : trên nền lịch sử nước nhà cái gì cũng chỉ chính thức kể có từ triều đại Dinh Lê giờ xuống thời, trong này mặc dầu từ đời Dinh, đời Ngô Vương trở lên, Phật giáo Hải Phòng không có dấu tích gì hiển hiện ngoài thuyết bà Lê Chân và phái Yên Tử.

Điều này có thể nói rằng : ở thời kỳ đầu (từ cuối thế kỷ I đến đầu thế kỷ X) hoặc hình thức đạo Phật ở Hải Phòng không được biểu lộ hoặc là vì chưa được quảng đại quần chúng thấy rõ đạo Phật là một tôn giáo chính đáng và đương công khai thực hành, sự noi theo bất quá cũng chỉ là một vấn đề cầu cúng với một số người tạp tín đánh giá Phật tổ lắn với qui thần hoặc cũng có lập nên to nhỏ dời ba ngôi chùa nào, nhưng trải qua bao đời phong kiến thống trị ngặt nghèo, ngoại xâm đô hộ hà khắc, sao rời vật đổi tiêu tan thất lạc, thuyền phà sứ ký không có nên chẳng còn tang tích gì chăng? (Điều này hãy cứ nghiệm chùa Vén, chùa Cẩm bị dỡ đuổi mất cả chỗ cũ từ lâu thì cũng đủ rõ một phần).

Lại một có là: đạo Phật từ Ấn Độ truyền di các nước qua hai đường thủy, bộ (có qua Đông Dương) và lại đường dây liên lạc giao hảo giữa Trung Quốc và Ấn Độ nối với nhau bắt đầu từ năm thứ 245 trước D.L, hai bên di lại vẫn lấy đất Giao Chỉ (hay Giao Châu) làm nơi nghỉ chân buôn bán ;

Hải Phòng địa điểm sát đất liền và là một cửa hải khẩu giao thông xuất nhập, đôi đường thủy bộ cùng tiện, lẽ nào các nơi khác tiếp xúc đạo Phật sôi nổi mà Hải Phòng gần hàng chục thế kỷ liền lại im lìm như không?

Có nữa là : từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ IX, thứ X đạo Phật được lực lượng dân chúng, nhà vua, chính phủ hùng cường ủng hộ phát triển khắp nước Việt Nam, Hải Phòng ngay từ thế kỷ đầu đạo Phật đã nẩy mầm tốt sớm, cách sau lại tiến hành mạnh, thế mà cả một thời gian dài dằng dẵng quãng giữa đó lại tuyệt không có tí gì?

Thôi nhưng bây giờ hãy quay về điểm chính mà nói những cái hiện có mắt thấy tai nghe đã .

Chùa là cơ quan duy trì và truyền bá Phật pháp. Nay các chùa ở Hải Phòng ngôi nào lâu đời nhất cũng chỉ thấy có từ đời Tiền Lê hay đời Lý⁽¹⁾ là cùng, vậy hãy nhắc qua sự việc từ Tiền Lê trở lại đây :

Dời Tiền Lê nước nhà dương độc lập, đạo Phật dương lưu hành hưng thịnh ở Việt Nam, nền kiến quốc sùng Phật đáp từ đời nhà Đinh càng thêm vững bền, dân ta sẵn chí khi quật cường, tự lập sẵn lòng từ thiện mộ đạo, yêu nước thương nòi, nên trong nước thịnh trị, thái bình chính đạo ngày càng sáng tỏ và lan rộng.

Một cảnh danh lam gần gũi quen biết trong thành phố có sớm nhất là chùa Dư Hàng trước thuộc xã Dư Hàng Kênh huyện Hải An - Hải Phòng nay thuộc khu phố Lê Chân nội thành.

Căn cứ vào bản sao bài bia ký của chùa này cho biết chùa này bắt đầu sáng lập từ đời nhà Tiền Lê do có vị sư tổ khai hóa thuyết pháp.

Tục truyền trước kia làng Dư Hàng với làng Hàng Kênh nguyên là một làng, sau phân đôi, Hàng Kênh lấy ngôi đình, Dư Hàng lấy ngôi chùa bảo tồn phong cảnh Phật.

Lại có người nói : "Đã được mục kích thấy ở quyển số

(1) Chùa Mỹ Cù thời Lê Đại Hành. Chùa Đồng Giải có từ thời Lý (bát đập).

bìa xanh của làng Hàng Kênh ghi : lúc đầu làng Dư Hàng nhận lấy cả chùa lấn dinh, làng Hàng Kênh lấy 500 mẫu ruộng”.

Đến đời Trần các vị Thánh tổ chùa Yên Tử (phái Trúc Lâm) qua lại thường lưu túc thuyết pháp, từ trước đến nay trong chùa này hàng năm vẫn kỷ niệm hai ngày húy nhật hai vị tổ sư đệ nhất (Diều Ngự) và đệ tam (Huyền Quảng).

Việc truyền đạo cũng đều bằng cử vào những kinh sách chữ Hán ở Trung Quốc đưa sang.

Nơi đầu tiên gây dùm cửa đạo, từ lúc sơ khai bé nhỏ, dần dần mở mang phong cảnh thành chùa to, khi chùa cảnh thịnh vượng, có các sư đồng đúc kết khóa hạ an cư, hoặc có mở những lớp học khóa xuân, khóa thu, được những vị đại đức trí thức ứng duyên khai trường thuyết pháp, tiếp nhận đệ chúng, có các sư đệ tử nối ngôi pháp, thập phương thiện tín quy y, tức là thành nơi chốn tổ mà sơn môn (họ đạo) lấy chùa đó làm chùa đầu ngành (chùa Dư Hàng hay các chùa chốn tổ khác cũng chiếu theo công lệ này)⁽¹⁾.

Chùa Dư Hàng tiến lên chốn tổ với một sơn môn lớn - sơn môn Dư Hàng đi đôi với sơn môn khác trong giới Phật giáo Hải Phòng có những khóa hạ an cư hàng năm, chư tăng tu học hành đạo bắt đầu từ khoảng đời nhà Nguyễn (Thành Thái), kỳ thùy là Hòa thượng Phúc Nguyên một bậc cao tăng làm pháp chủ giáo hóa đồ chúng⁽²⁾ (chốn tổ Dư Hàng tuy cũng thuộc phái thuyên Lâm Tế nhưng không phải ở Đông Khê lưu xuất. Xem thêm tiết thứ ba thi tự hiểu).

Khi chùa Dư Hàng trở thành chốn tổ trường ốc thì trong địa hạt Hải Phòng đã xuất hiện nhiều chùa, nhất là về nông thôn, không mấy làng không có chùa, dù to hay nhỏ, có làng hàng mấy ngôi chùa. Các ngôi chùa phần nhiều lần lượt làm lên từ đời nhà Lý, đến đời Hậu Lê thì dần bầy ra nhau nhau khắp nơi, của công dân góp nhau làm chùa công

(1) Cũng có chùa thành chốn tổ nhưng không có sơn môn, vì trong đó hiếm vị chán truyền thừa kế đạo nghiệp.

(2) Vào khoảng 70 năm trở lại đây.

thì nhiều, của tư nhân cũng dâng làm chùa tư thì rất ít (từ thời Nguyễn đến gần đây cũng còn có mấy nơi tân lập chùa tháp).

Đó cũng là sự noi theo, sự tín ngưỡng Phật giáo không đều ở từng thời đại có điều kiện nhân duyên hơn kém khác nhau, như được nhà Lý, nhà Trần chí tâm sùng Phật, vua Lê chúa Trịnh rất lưu ý xây tháp làm chùa, tạc tượng, nhất là trong khoảng triều Lê trung hưng dễ dàng được có nhiều ngôi chùa kiến thiết vĩ đại.

Ở huyện Hải An có nhiên chùa Đồng Khê là chốn tổ gốc tích truyền hai phái thuyền: Lâm Tế và Trúc Lâm, nằm giữa đời Hậu Lê trung hưng như trên đã nói. Nơi lưu truyền cả hai pháp phái như thế gọi là : TẾ TRÚC SONG HÀNH cũng như có nơi khác truyền cả hai phái Tào Động, Lâm Tế đã gọi là TÀO LÂM TƯƠNG TÁP vậy.

Ngài Như Hiện thuyền sư khai sáng chốn tổ Đồng Khê, kể theo thế hệ về phái Lâm Tế sau tổ Chuyết Công ⁽¹⁾ thì Ngài là đời thứ tư, kể theo thế hệ về phái Trúc Lâm sau tổ Diệu Ngư (ty tổ Trúc Lâm của Việt Nam) thì ngài là đời thứ sáu⁽²⁾. Nếu tính theo lịch đại hệ thống dọc suốt từ đời sư tổ Ma-ha-ca-diếp bên Ấn Độ thì ngài là đời thứ 75. Tại đây Ngài Như Hiện là đệ nhất tổ sư đứng đầu ngành thuyền học của tôn giáo thống nhất TẾ-TRÚC ở Hải Phòng vậy.

Phái thuyền từ Đồng Khê sau truyền đi Trung Hành (huyện Hải An), Hàng Kênh, An Dương... (Hai chùa này ở nội thành) trải qua nhiều vị kế thế truyền dâng các ngôi chùa trên, đến nay vị Hòa thượng Thích Thông Tuệ hiện tại trụ trì chùa An Dương (thuộc chi thứ hai của phái TẾ - TRÚC) là hội trưởng chi hội Phật giáo thống nhất Hải Phòng.

Huyện Thủ Đức có các chùa chốn tổ và thánh tích như sau:

(1) Tổ Chuyết Công là thủy tổ Lâm Tế ở Việt Nam.

(2) Trên Ngài Chân Nguyên là ngài Ninh Tôn đạo sĩ, đệ tử ngài Huyền Quang.

- 1 - Chùa Thường Sơn thuộc xã Thùy Dương (Thánh tích)
- 2- Chùa Phù Lưu thuộc xã Phù Ninh (di tích)
- 3- Chùa Mỹ Cụ thuộc xã Chính Mỹ (cảnh kỳ quan)
- 4- Chùa Dãng Trung thuộc xã Minh Tân (có danh tảng)

Các ngôi chùa này ngày trước đều có các vị sư tổ trụ trì hoằng hóa đạo pháp, có cảnh rất lừng lẫy tiếng còn đến nay.

Ngoài ra còn có những nơi như Du Lễ ở Thùy Nguyên, Đoạn Xá (Vẽ) ở Hải An... tuy chùa cảnh rung rinh nhưng không thành sơn mòn chốn tổ lớn.

Phật giáo Hải Phòng xuất hiện từ thời Tiền Lê, đến đời Lý thì đã có nhiều chùa và một số nơi tiêu biểu.

Mà phải tin rằng ở đời Lý, Phật giáo thực hiện được rõ tôn chỉ mục đích của đạo Phật, chư tăng làm việc đạo thường vận dụng được chân tính đạo Phật vào việc thiết thực lợi dân, ích nước nhằm cống cỗ nền độc lập Tổ quốc, đem lại hòa bình an lạc giải thoát cho quần chúng nhân dân Việt Nam.

Mặc dù giữa triều Lý trong nước ta Nho giáo đã nổi lên, môn phu thủy của Lão giáo ngoại lai pha trộn. Như ta đã thấy sự tích Ngài Từ Đạo Hạnh (Sơn Tây) Ngài Minh Không (Nam Định) thường có phép ngoại chặng hạn, dù chuyện ấy có thật chặng nữa, cũng chỉ là các Ngài ấy khéo dùng phương tiện để ứng xử nhất thời, chung quy vẫn lấy chính pháp và việc thực tế làm chính thức. Cho nên cũng ngay từ thời ấy ở trong nước còn có những vị pháp sư cao minh kiêm thông tam giáo (Thích Lão Nho) mà chỉ chuyên trị đạo Phật, có vị Hòa thượng đỗ đầu trường Tăng đạo, tinh tường giáo lý đứng cương vị : Tăng lục, Quốc sư như những Ngài Thông Biện thuyền sứ, Ngài Văn Phong thuyền sứ... Còn ở Hải Phòng trong khoảng triều đại này hiện tượng Phật giáo không có gì hơn kém đáng kể, trừ mấy nơi danh thắng nổi lên như chùa Thường Sơn, chùa Phù Lưu sẽ nói sau.

Nhà Trần kế tiếp nhà Lý đạo Phật lại càng sáng sủa, mấy cha con, ông cháu vua Thái Tôn, Thánh Tôn, Nhân Tôn đứng đầu trong họ cũng giàu lòng yêu đạo di dời với yêu nước, rõ truyền thống anh hùng, tinh thần dân tộc, lúc nước có họa thì hết lòng dẹp giặc cứu nước, bờ cõi dã yên liền đem đạo pháp giáo hóa lợi đời. Vì thế nên giới Phật giáo Hải Phòng được hưởng chút phúc duyên lành: được có phái thuyền độc lập Trúc Lâm, có nếp đạo tràng Dư Hàng để lại cho các Phật tử Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung, đời đời cùng soi tấm gương chói lọi: Phụng đạo, yêu nước.

Nhưng từ giữa đời Trần trở đi, giáo lý kém bẽ sáng tỏ, vì những người tín ngưỡng, người di làm việc tôn giáo chỉ nệ về cầu cúng siêu hình nhiều. Trong nước lúc ấy lại có Lạt-ma giáo từ Tây Tạng đưa vào. Nhà Nguyên (Trung Quốc) truyền sang tiếp đến lúc dân ta lâm vào cảnh bị đồng hóa mê tín do áp lực của bọn Hoàng Phúc (tướng nhà Minh) hành động, cộng với những môn ngoại khoa pháp lực thần kỳ, qui quái dương chiếm ưu thế lộng hành, lại nối giáo thêm cho môn đồng bóng nẩy ra từ thời Hậu Lê tiếp vào làm cho những thủ dí đoan thờ cũng phức tạp ngày càng đặc lực che lấp cả ánh sáng của chính đạo. Tuy vậy ở trong khoảng đời Hậu Lê đạo Phật cũng lại giàn tiếp phục hưng một cách đáng kể.

Các vị cao tăng đem những môn thuyền Lâm Tế, Trúc Lâm truyền đến Hải Phòng tiếp độ dân chúng, mở mang pháp phái thuyền gia (diều này hay nhớ đến chốn tổ Đông Khê).

Những kinh sách Phật ở đời Hồ bị nhà Minh cướp đi (DL. 1419) thì nay gờ lại được (DL. 1735 - 1740) Hòa thượng Trạm Công ở Hà Nội thỉnh được Đại tang và sưu tầm những kinh sách bị ám tàng thất lạc đem cất ván được nhiều bộ lưu hành khắp nơi, truyền tới Hải Phòng.

Hồi vua Lê Hiển Tôn, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 28 (DL. 1767) vị sư Nguyễn Minh Châu, pháp danh Huệ Như được

nhà vua vị nể, mờ mang phong cảnh chùa Hàng Kênh lần thứ nhất.

Hai vị luật sư chùa Đăng Trung, xã Minh Tân huyện Thủy Nguyên là Hòa thượng Tịnh Cán đời Lê Vinh Hựu (vua Ý Tôn DL. 1735) tôn là tăng phó, Hòa thượng Hải Huệ đời Lê Cảnh Hưng (vua Hiến Tôn DL. 1745) tôn là tăng chánh, đều có bằng sác (tín nhiệm về đạo) và tháp miếu di truyền.

Rồi từ đây Phật giáo Hải Phòng chỉ tiến hành bình thường, mà về sau cũng dập theo kiểu chung: càng ngày càng ngã về mặt cầu cúng phức tạp. Tình thế xui nên thay đổi lôi kéo, đến đây hầu khắp các nơi trong nước, các vị xuất gia đều thiên về thao luyện những môn canh dịp ứng phó hoa đán và lấy dây làm mòn cần thiết nhất.

Cũng như ở nơi khác, câu "thầy chùa là bùa làng" đã thành câu cửa miệng, những người thời ấy coi nhiều vị sư như ông thầy cúng hay thầy phù thủy, chuyên về mặt cúng cấp dinh đám, mà chạy độ niệm yểm đào, bùa đầu ... là thịnh hơn hết.

Phần nhiều các chùa xây dựng về sau cũng chỉ cốt về sự thờ cúng lễ cầu đảo mà làm lên. Thường thấy những chùa thờ cúng hồn tạp cả các quỷ thần, như bày lẩn tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào, Bắc Đẩu ... vào tòa thờ Phật (nên phân biệt các thứ thiên thần này với các thiên long bát bộ hộ pháp của trong đạo Phật khác nhau, mà sự thờ phượng đối với các vị này cũng khác).

Năm 1934 ở miền Bắc Hội Chấn Hưng Phật giáo Bắc kỳ thành lập tại Hà Nội, có đặt chi nhánh ở Hải Phòng, thường giảng diễn đạo pháp và có phiên dịch một số kinh luận ra quốc văn, ngay từ lúc đầu đã xuất bản tờ tạp chí Du học Tuệ làm cơ quan truyền bá giáo lý. Việc làm trong khoảng hơn 10 năm đầu khá mạnh, nhưng sau nhóm này không dung hòa được với chư tăng ni thiện tín Hải Phòng, cố tự tách bọn mình ra cúng lễ riêng với nhau, lại một lần nữa đi làm đường biến thành cái tổ chức bất hợp pháp rồi giải tán (việc này xem thêm mục sau sẽ rõ).

Ở đây xin hãy nhớ rằng: trong thời gian từ năm 1934 đến ngày Cách mạng tháng Tám thành công, kể liền đến kháng chiến chống Pháp thắng lợi, hòa bình lập lại ở miền Bắc, trước ngày thành phố Hải Phòng giải phóng, ở miền Bắc gồm có 6 tổ chức Phật giáo khác nhau hiện hành hoạt động:

- 1- Hội Chấn Hưng Phật giáo Bắc kỳ
- 2- Hội Cố sơn môn
- 3- Hội Việt Nam Phật giáo (Hội Chấn Hưng PGBK biến ra).
- 4- Giáo hội tăng già
- 5- Hội Phật tử (hội này sau tách làm 2 phe đối lập nhau).
- 6- Hội tăng ni Bắc Việt.

Trong này có những tổ chức cống kình nhau kịch liệt. Tay chân bọn thống trị len vào cầm đầu tổ chức, lợi dụng và điều khiển các công việc, làm những sự không được tốt cho cả đạo lân dời.

Lại thêm Thích, Giáo (Công giáo) lưỡng đồ, bọn đế quốc Pháp bơ đỡ cho Công giáo, gây chia rẽ lấn áp Phật giáo (tình trạng chung) khiến Phật giáo thêm mọi sự khó khăn nguy hiểm.

Những vị sẵn tấm lòng thương người, yêu đạo và yêu nước của các Phật tử chân chính thấy trong đạo và trong nước nhiều nhu情, ở Hải Phòng có nhiều vị tăng ni, thiện tín muôn cho Phật pháp phục hưng, nước nhà được giải phóng và độc lập. Vừa tới phong trào cách mạng bài phong, phản đế, đánh đuổi thực dân Pháp nổi dậy, cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, những Phật tử giác ngộ lần lượt hiệp lực với nhân dân, tham gia kháng chiến giúp nước, đoàn kết hết thảy tăng ni tín đồ nội ngoại thành Hải Phòng, tiến tới thực hiện thống nhất giới Phật giáo.

II- Từ ngày Cách mạng tháng Tám tới nay:

Đối với phong trào cách mạng tổng khởi nghĩa (19 - 8 - 1945) các Phật tử Hải Phòng nhiệt liệt hoan nghênh hưởng ứng, giới Phật giáo tập hợp chư tăng ni thiện tín, tổ chức những cuộc mít tinh biểu tình biểu dương lực lượng, lên tiếng hô hào đoàn kết nhất trí xung quanh Đảng: giải phóng dân tộc, bảo vệ đạo, bảo vệ đất nước.

Khi ấy các vị sư ở Hải Phòng cảnh tỉnh lẫn nhau để đều có nhiệm vụ với Tổ quốc. Đầu tiên từ đây có câu: "phụng đạo yêu nước" nói đến luôn.

Thực dân Pháp phản bội hiệp ước, đánh phá Hải Phòng trước tiên đối với các nơi ở miền Bắc), những vị sư ở chùa gần thành phố ít nhiều phải lánh nạn, tạm dừng giai đoạn rời chùa tản cư.

Trong thời kỳ kháng chiến, có những vị sư tham gia công tác giúp nước, những chùa ủng hộ các cán bộ, bộ đội, chiến sĩ hoạt động thuộc phạm vi Hải Phòng.

Ngay những chùa nội thành sát bên cạnh địch khó khăn nguy hiểm nhất cũng cương quyết ủng hộ kháng chiến, như chùa Hàng Kênh Giành được bốn hòn đạn của bọn Tàu phi (Quốc dân Đảng Tưởng Giới Thạch) để hiến quân đội chính phủ ta giữa lúc bộ đội ta đương đóng ở chùa này (1946). Chùa Lạc Viên giúp đỡ lương thực và các thức ăn dùng cho 40 người tự vệ đối phó với lũ phản động Pháp (cuối năm 1946) nhất là chùa Dư Hàng thường che chở nuôi dưỡng các anh em làm việc bóng tối, chùa Vén cũng có cơ sở Cách mạng ngầm ngầm từ năm 1929.

Huyện Hải An các Phật tử tổ chức nhóm tăng già cứu quốc, các sư tăng ni trong huyện tham gia khắp lượt. Vì gần nội thành nên mọi công việc ở huyện này các Phật tử hay kết hợp chung với khu phố.

Ở huyện Thủy Nguyên sau ngày Tổng khởi nghĩa, giới Phật giáo cũng lập đoàn Phật giáo cứu quốc, đặt trụ sở tại chùa Phương Mỹ, trung tâm điểm của bản huyện (chùa này sau bị phá hủy hết), các sư đứng thành phần ủy ban tăng già

lãnh đạo, hết sức vận động giành được tự do làm việc công khai trong toàn hạt. Sau chư tăng ni lại lập bộ đội tăng già được 15 vị sư ông tinh nguyễn cởi áo cà sa xung phong gia nhập để ra chiến trường. Toán quân này sau chuyển ra Vệ quốc đoàn, trong đó có 3 vị hy sinh trong lúc địch càn quét nơi trận địa.

Xứ sở chùa Trại Sơn, xã An Sơn nơi căn cứ hiểm địa kháng chiến một thời gian cầm cự gay gắt, các chiến sĩ lẩn quất chống quân địch, chùa này thuận tiện đối với những lúc anh em sử dụng ra vào (cũng bị địch bao vây tấn công tàn phá, chỉ còn trơ lại một cây tháp và một cái cổng đứng chờ vỡ).

Chùa Trúc Lộng xã Lưu Kiếm, chùa Đồng Dâng xã Minh Tân, chùa Vũ Lao xã Kỳ Sơn ... đều là những nơi yểm hộ tốt cho các yếu nhán hoạt động bí mật được thoát nạn.

Nhắc lại phương tiện phụng đạo trong thời kỳ tạm chiếm nói chung: da số Phật tử Hải Phòng vẫn giữ vững nền chính đạo, kèm với truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, đặc tính sẵn có của người Phật tử được phát huy, không mác hởm và lùi bước trước kẻ địch khủng bố, tuyên truyền xuyên tạc hay lừa phỉnh dụ dỗ. Nhưng đáng để ý về tình hình nội thành hồi đó, từ nguyên nhân không hợp đạo đồng tình với các Phật tử Hải Phòng, nên đến năm 1949 nhóm Việt Nam Phật giáo bắt đầu quật khởi, bởi một số người tổ chức Phật giáo cũ của họ hồi trước vận động gây nén, nơi hội họp thì mượn địa điểm hội Trí tri sau di chuyển đến đền Nghè, rồi đến cơ sở cuối cùng là ngôi giảng đường kiêm hội quán mới thiết lập được ở phố Cát Dài. Nhóm này tuy không làm lối cung cấp đàn tràng, vàng mã phức tạp, nhưng lại thiên mạnh về mặt cầu đảo, mà chay, độ niệm, lợi dụng lòng mê tín và thế lực mấy người công chức của chế độ cũ, đặt ra các thủ thế lối cuốn khá nhiều người đi theo, dựa vào hình thức cúng lể cầu đảo riêng biệt chia rẽ các Phật tử và nhân dân, thành một phe đi ngược lại trào lưu xã hội, đối lập với quần chúng Phật tử và nhân dân rất là lợi hại. Phe này còn sống thêm

được vài ba năm sau ngày thành phố Hải Phòng giải phóng.

Khoảng năm 1950 - 1951 trở đi, lại một nhóm thiểu số khác nữa nổi lên đặt tên là Phật tử (bộ phận của hội Phật tử ở Hà Nội) chỉ có số vị sư ni và một thiểu số thiện tín với nhau cũng cùng nhau lê bái sinh hoạt riêng. Lúc đầu các việc làm nhặt chùa Vén, sau tranh thủ được ngôi chùa Cẩm làm nơi tụ tập hoạt động cuối cùng ...

Nhóm này tuy đối kháng với nhóm Việt Nam Phật giáo nhưng "trạch dài, lươn ngắn", cách làm cũng chẳng khác gì nhau.

Từ giữa hai nhóm trên lại nảy ra một số tổ chức tín ngưỡng non trẻ dưới sự chi phối có nguyên tắc huấn luyện, gọi là: "Gia đình Phật hóa phổ" hay "Gia đình Phật tử" thu thập các con em nam nữ của tín đồ, toàn lứa tuổi thanh, thiếu nhi, dập theo lối sinh hoạt thanh, thiếu nhi đương thời mà sáp đặt kiểu Phật tử mới.

Nhưng cả hai bọn lấy tên "Phật tử" hay "Gia đình Phật tử" này đến ngày kháng chiến thắng lợi đều tan rã hết.

Những tình trạng trên các Phật tử và nhân dân cũng nhận thấy rõ, vì sẵn lòng yêu đạo và yêu nước, tất phải nghĩ đến sự văn hì đổi phò mà mầm mống đó có vị sư đã ấp ủ từ bao lâu.

Tháng 5 - 1955 Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tiếp quản Hải Phòng, các Phật tử đều vui mừng, kết hợp với nhân dân tổ chức di chào đón. Sau hơn tháng nữa, các tăng ni, thiện tín lại long trọng đón rước Sắc lệnh bảo đảm tự do tín ngưỡng, tiếp đó liền được cùng nhau nhóm họp học tập chính sách tôn giáo.

Kể đến có Mặt trận Tổ quốc, có Ban tôn giáo thành phố Hải Phòng (thuộc Ban tôn giáo Phủ Thủ tướng) giúp đỡ các tôn giáo và xây dựng quan hệ giữa tôn giáo và Nhà nước. Những ngày đại lễ của nhà Phật được tổ chức lễ bái rất long trọng và đồng dúc, các Phật tử đều phấn khởi tin tưởng vào Đảng, Chính phủ Mặt trận và Ban tôn giáo, nhất tâm theo đường lối hướng dẫn, dần dần xóa bỏ những tàn

tích cũ và chuẩn bị việc thống nhất Phật giáo Hải Phòng.

Khởi đầu công cuộc thống nhất Phật giáo rất khó khăn, vì những người đứng về phía chính nghĩa chưa gặp nhau được mấy, mà tổ chức Việt Nam Phật giáo cũ ra đời lâu ngày, thu hút số lớn tín đồ đầu óc toàn án sâu những lý thuyết cũ, theo lối "sùng bái cá nhân" xung hùng xưng bá đối với giới Phật giáo Hải Phòng.

Trước tình trạng người hiềm của kiêm, số Phật tử giác ngộ còn ít, thành phố Hải Phòng vừa mới giải phóng, vết thương chiến tranh để lại công việc kiến thiết ngổn ngang, phe ta lại phải "trúng chơi với đá" đối đầu với lực lượng Việt Nam Phật giáo bè này cánh khác, mòn nọ phái kia, ghen ghét tìm mọi cách đèm pha ngăn trở.

Lúc đầu các đồng chí xây dựng tổ chức tìm nhau mới được dặm bẩy vị Phật tử đáng tin, họp kín ở từng nơi để bàn việc lập hội, gồm cả các việc phụng đạo liền tham gia yêu nước, có lần họp ở chùa Lạc Viên, nhiều nhất là chùa Dư Hàng. Sự chi phí cần thiết tạm thời thì hoặc tự bỏ tiền túi nhau ra hoặc vị chủ sự cho địa điểm họp chịu đựng, hoặc hòn nữa Mật trận hay Ban tôn giáo giúp đỡ.

Bắt đầu sửa soạn cho việc tổ chức Phật giáo thống nhất Hải Phòng, từ sau ngày Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam hợp pháp thành lập (tháng 3 - 1958) tại Hà Nội, sau khi những vị tăng ni trong Ban vận động tổ chức Phật giáo thống nhất Hải Phòng gặp gỡ các sư các chùa cùng các đạo hữu thuận túy nội ngoại thành phố.

Giữa tháng 6 - 1958, do lực lượng quần chúng tiến mạnh, tổ chức Việt Nam Phật giáo cũ phải giải thể, những tài sản của tổ chức đó cũng chuẩn bị nộp vào Hội Phật giáo thống nhất Hải Phòng là chi nhánh của Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam.

Tuy chiếu pháp lý họ không thể hoạt động được phải giải tán tổ chức nhưng âm mưu chống đối phá hoại sự nghiệp thống nhất của một số phần tử trong ấy vẫn còn rải rác về sau.

Thượng tuần tháng 10 - 1958, toàn thể Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni cùng các nam nữ cư sĩ ưu tú đại diện cho các tín đồ Phật giáo trong toàn thành phố Hải Phòng (khi ấy chưa có huyện Thủy Nguyên, huyện này trước thuộc khu Hồng Quảng, mãi đến đầu năm 1959 mới sát nhập vào Hải Phòng) họp đại hội Phật giáo tại chùa Dư Hàng và chùa Phật giáo trong hai ngày 9 - 10 tháng 10 năm 1958 kết quả thành lập được Hội Phật giáo thống nhất Hải Phòng xứng đáng đạt văn phòng trụ sở tại chùa Phật giáo mới xây dựng. Phật giáo Hải Phòng là một chi hội của tổ chức Trung ương Hội Phật giáo. Hội Phật giáo Hải Phòng thành lập trước tất cả các địa phương trên miền Bắc.

Tiếp sau một hôm, nhằm ngày 11-10-1958 Hội Phật giáo thống nhất Hải Phòng được kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng trước Đại hội Mặt trận họp.

Tháng 11-1958 Hội ta tiếp thu tài sản của tổ chức Phật giáo cũ do 10 người quản lý tài sản của họ chuyển giao.

Ban trị sự Phật giáo thống nhất liền tu sửa văn phòng, nhà cửa, các chỗ trong trụ sở trước kia chưa được chỉnh đốn. Một mặt giải thích vấn đề tín ngưỡng cùng với tôn chỉ, mục đích, chủ trương đường lối tiến hành của Hội Phật giáo thống nhất, an ủi các tín đồ. Nơi chùa trụ sở lại dần dần tập nập những người đi lại, lễ bái đông vui.

Những việc làm kết quả được tối đây không hoàn toàn dễ dàng đơn giản, trong quá trình va chạm còn vướng nhiều trở lực gay go, phức tạp, thường khi tiếp xúc mỗi việc là cứ phải mỗi cuộc đà thông phân tích, hoặc phải hết sức đấu tranh mới xong. Nhờ sự hòa hợp đoàn kết nhất trí của các Phật tử, sự giúp đỡ vô tư của Mặt trận, Ban tôn giáo chính quyền, Trung ương Hội Phật giáo thống nhất "chính nồng thắng tà" nên được mọi sự trôi chảy đạt tới kết quả tròn đầy.

Thực hiện theo tôn chỉ và mục đích Điều lệ Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam.

Hoàng dương Phật pháp

Lợi lạc quần sinh

Phụng sự Tổ quốc

Bảo vệ hòa bình

Từ ngày Hải Phòng có Hội Phật giáo thống nhất, hướng dẫn những đường lối làm nhiệm vụ phụng đạo yêu nước, tổ chức các khóa hạ an cư hàng năm học tập thời sự và chính sách, tham gia xã hội và chính trị, bài trừ mê tín dị đoan, phát huy chính tín, các Phật tử Hải Phòng rất tiến bộ qua những thời gian hoạt động công tác, đã thể hiện được phần nào tinh thần yêu đạo, yêu nước, phát huy được ít nhiều khả năng tiềm tàng sẵn có kể cả về mặt học tập, sản xuất... hướng ứng phong trào chung với nhân dân, đạt được tương đối khá những thành tích góp phần xây dựng thành phố, kiến thiết đất nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất Tổ quốc.

Số người ở tổ chức Phật giáo cũ đã lè té té ra giác ngộ và có chiều hướng dần dần (ý là số người lúc trước có thái độ không tốt).

Dưới sự chỉ đạo công tác của Mặt trận, Ban trị sự Phật giáo thống nhất còn phải tiếp tục cố gắng thực hành và nghiên cứu những phương pháp hướng dẫn các Phật tử trong giới Phật giáo Hải Phòng: tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn nữa, đổi mới nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay làm cho Tổ quốc được vinh quang, Phật pháp thêm sáng tỏ và còn đổi mới với thập phương Phật tử, các nước Phật giáo trên thế giới nữa. Thành phố Hải Phòng là thành phố lớn thứ hai trên miền Bắc, thành phố Cảng anh hùng, thành phố công nghiệp và chiến đấu, là lũy thép tiền tiêu của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nơi cửa ngõ có danh tiếng xuất dương đi các nước trên thế giới, cho nên Phật giáo Hải Phòng cũng phải là một tổ chức có giá trị đặc biệt quan trọng và xứng đáng.

TIẾT THỦ BA

I- Các tôn, phái, sơn môn hiện có :

Phật giáo ở Hải Phòng có hai tôn, ba phái, hai sơn môn nội truyền và hai mươi sơn môn ngoại truyền

TÔN:

Nguyên Phật giáo ở Trung Quốc có 8 tôn đại thừa truyền sang thì ở nước ta sở dắc có bốn tôn là: Thuyền tôn - Tịnh độ tôn (hay Liên tôn) - Chân ngôn tôn (hay Mật tôn) - Luật tôn. Còn bốn tôn: Thiên thai tôn (hay Pháp hoa tôn) - Hiền thủ tôn (hay Hoa nghiêm tôn) - Tam luận tôn (hay Bát nhã tôn) - Pháp tướng tôn (hay Duy thức tôn) đều chỉ có kinh sách lưu truyền mà thôi. Trong bốn tôn trên thì hai tôn Thuyền và Tịnh độ thịnh hành hơn hết. Tôn Chân ngôn và tôn Luật ở Hải Phòng chỉ học tập hành trì chứ không thành từng tôn riêng. Tôn Tịnh độ dạy phép TRÌ DANH Đức Phật A-di-dà được phổ cập khắp quần chúng Phật tử, nhưng cũng không có vị Hòa thượng hay pháp sư nào chuyên tu học đặc pháp hai tôn truyền thụ. Môn trì danh niệm Phật thường chỉ di sát tôn thuyền "Thuyền - Tịnh song tu".

Vị khai nguyên và đại biểu tôn Thuyền đầu tiên ở Hải Phòng là vị sư tổ Như Hiện chùa Đông Khê. Như vậy Ngài Như Hiện thuyền sư là vị thủy tổ tôn thuyền (cả hai phái Lâm Tế và Trúc Lâm) ở Hải Phòng. "Thuyền kiêm Tịnh độ" cho nên Phật giáo Hải Phòng có hai tôn: THUYỀN TÔN và TỊNH ĐỘ TÔN.

PHÁI :

Có ba phái thuyền: LÂM TẾ, TRÚC LÂM và TÀO ĐỘNG (hai phái Lâm Tế và Tào Động từ Trung Quốc truyền sang, phái Trúc Lâm ở nước ta tự lập).

Hai phái Lâm Tế và Trúc Lâm ở Hải Phòng xuất phát từ chôn tổ Đông Khê, gọi gọn là phái Tế - Trúc.

Xin xem các bảng lịch đại tổ sư phái Tế - Trúc chùa Đông

Kết như sau:

- 1- Như Hiện thuyền sư (tức Thuần Giác Hòa thượng)
- 2- Tịnh Tịnh thuyền sư (độ được 67 người đệ tử xuất gia)
- 3- Hải Chiêm thuyền sư (độ được 44 người đệ tử xuất gia)
- 4- Tịch Dương thuyền sư (độ được 15 người đệ tử xuất gia)
- 5- Chiếu Đăng thuyền sư (độ được 3 người đệ tử xuất gia)
- 6- Phổ Lượng thuyền sư (độ được 1 người đệ tử xuất gia)
- 7- Thông Cát thuyền sư (độ được ?)

Tất cả thày trò cộng 132 vị.

Chi thứ hai của phái Tế - Trúc từ đời thứ tư là Ngài Tịch Dương truyền xuống:

Thứ 5: Chiếu Lâm (ngang hàng Ngài Chiếu Đăng)

Thứ 6: Phổ Thông

Thứ 7: Thông Tuệ (hiện tại trụ trì chùa An Dương).

Phái Tào Động thì gần đây chỉ có mấy vị sư tăng thuộc phái này ở các tỉnh khác đến chứng cảnh Hải Phòng như những vị ở chùa Thái Lai xã Cao Nhân (Thủy Nguyên), chùa Vạn Long xã Vĩnh Niệm (Hải An) và một vài vị nữa cộng trú ở tập thể với các sư thuộc môn phái khác.

SƠN MÔN :

Sơn môn tức là họ đạo. Người xuất gia cầu đạo thuộc giới pháp ở vị thày nào, chốn tổ nào thì họ đạo riêng của mình thuộc về đấy, tuy hết thày các sơn môn đều nằm trong một đại sơn môn Phật pháp, một đại gia đình Phật pháp cùng chung một dòng họ gốc là họ Thích - họ đức Phật Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni nhưng uống nước nhớ nguồn và nhận định được nơi so

tâm ý chỉ thu nghiệp của riêng từng người tu hành với nhau như thế cũng là cái hay.

Phật giáo ở Hải Phòng các sơn môn của chư tăng ni hiện nay có:

Hai sơn môn nội truyền (chính của Hải Phòng) :

- Đông Khê (sơn môn trên nhất).
- Dư Hàng (từ chốn tổ Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang mà ra).

Hai mươi sơn môn ngoại truyền: (người ở nơi khác đến). Trong số này có ba sơn môn sư ni, gọi là sơn môn hữu phái :

1- Vị Xuyên - thành phố Nam Định

2- Đường Mông túc Muồng - Hải Dương

3- Tế Xuyên - Hà Nam

4- An Ninh - Hải Dương

5- Đồng Giới túc Đề - Kiến An

6- Long Đại - Hà Nam

7- Trà Trung - Nam Định

8- Trung Hậu - Vinh Phúc

9- Đào Xuyên - Bắc Ninh

10- Lăng Lăng - Nam Định

11- Cói Sơn túc Gôi - Nam Định

12- Đồng Phan túc Núi - Hải Dương

13- Hương Tích - Hà Nam

14- Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang

15- Bà Đá - Hà Nội

16- Ngư Uyên túc Bến - Hải Dương

17- Khê Hồi - Hà Đông

18- Phú Diện - Hà Đông (ni)

19- An Làng tức Láng - Hà Nội (ni)

20- Thanh Xuân tức Khoang - Hà Nội (ni)

II - Những ngôi chùa danh lam :

Đây hãy kể qua mấy ngôi thiết cặn như sau:

1- Chùa Đông Khê (Hiệu là chùa Nguyệt Quang Tự) :

Thuộc xã Đông Khê huyện An Hải, Hải Phòng (Ngày trước làng này ăn về Hải Dương, cũng có thời kỳ thuộc về Kiến An).

Chùa này vốn có từ tiền cổ. Đến đời Lê Huy Tôn niên hiệu Chính Hòa (DL. 1680-1705) có ngài Như Hiện thuyền sư quê ở làng Nhân Dực, Đường Hào, đệ tử ngài Chân Nguyên thuyền sư (ở chùa Long Động tức chùa Lân, đời thứ 5 trong phái Trúc Lâm Yên Tử) Ngài là Tăng chánh chùa Quỳnh Lâm núi Tiên Du, đến trụ trì khai hóa thành chốn tổ, chùa còn hì nhansen đây được mở mang to tát.

Ngài Như Hiện là bậc đạo pháp cao siêu uy tín lừng lẫy, giáo hóa đồ chúng rất nhiều.

Năm Giáp tý ⁽¹⁾ niên hiệu Chính Hòa thứ 5 ngày 11 tháng 4 (DL. 1684) vua Hy Tôn phong Ngài chức Tăng cương, sắc túc đạo hiệu là Thuần Giác Hòa thượng.

(1) Bộ kế Đăng Lục và bộ Thánh Đăng Ngũ Lục chép cùng một bài nói rằng: "Năm Dinh sưu Ngài được Tăng cương". Như vậy kỉ lại mất 13 năm. Cuối bài ấy lại nói: Ngài thi tịch (mất) ngày 6 tháng 9 năm Ất dậu, nhằm niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 43. Nhưng niên hiệu Cảnh Thịnh chỉ có trong khoảng 1793 - 1801, không được 43 năm (13 năm cũng chưa được).

Hãy cứ kể từ Chính Hòa nguyên niên đến Cảnh Thịnh nguyên niên (1793 - 1801) cũng là cách hàng 113 năm, nếu cộng thêm một số tuổi lớn ở quãng đầu của Ngài vào nữa thì thành quá một trăm rưỡi tuổi? Chưa chắc Ngài đã được tới cái tuổi thường thường tho này.

Và lại đem tính với các số năm này đều không khớp với năm Ất dậu âm lịch, năm Ất dậu âm lịch chỉ là, năm Vĩnh Thịnh nguyên niên (DL. 1705 - 1720) đời vua Lê Dụ Tôn. Giả sử khi Ngài 50 tuổi được Tăng cương thì (1705 - 1684 = 21) đến năm Ngài tịch (50 + 21 = 71) bấy mươi mốt tuổi. Như vậy phải là Ất dậu Vĩnh Thịnh nguyên niên mới có lý.

Đạo mạch truyền cả hai phái thuyền: Lâm Tế của Trung Quốc và Trúc Lâm của Việt Nam, gọi tắt là phái Tế - Trúc. Ngài đã được rất nhiều các vị đệ tử xuất gia và tại gia, các sư đệ tử tản mát đi các nơi, có sư cụ Tính Tịnh (người làng Đông Khê) được nối ngôi tổ tại chùa chốn tổ đó.

Cụ Tính Tịnh sau khi kế đăng thầy ở Đông Khê độ được 67 đệ tử xuất gia và coi 40 ngôi chùa.

Năm Nhâm tuất niên hiệu Cảnh Hưng thứ 3 ngày 8 tháng 2 (DL. 1742) vua Hiển Tôn phong tặng Ngài đạo hiệu là Hoàng đạo Hòa thượng. Ngài thọ hơn 80 tuổi ⁽¹⁾.

2- Chùa An Biên (Vén) - Linh Quang Tự :

Ở phố Tô Hiệu (Trại Cau) khu Lê Chân (nội thành Hải Phòng).

Chùa này tục gọi chùa Vén, bắt đầu có từ đời nào không rõ.

Thấy nói chùa này ngày trước vẫn ở khu vực Nhà hát lớn thành phố, bị thực dân Pháp và ngụy quyền cũ đuổi chạy đến nơi mới này.

(1) Bố Kế Đăng Lục cũng nói: Ngài thọ hơn trăm mươi tuổi, nhưng dưới lại nói: Ngài vào Niết bàn (mất) thương tuần tháng ba năm Quý tỵ nhằm đời vua Minh Mạng thứ 17. Nguyên năm Minh Mạng thứ 17 là năm Bính thân (DL. 1836) chứ không phải Quý tỵ.

Giá sử khi Ngài 50 tuổi được tăng phong thì (1836 - 1742 = 94 năm) năm Ngài tịch (50 + 94 = 144 năm) mới trăm bốn tuổi.

Tính từ năm 1742 (năm được tăng phong) đến năm 1836 (Minh Mạng thứ 17) có hai lần gấp năm Quý tỵ là năm 1773 và năm 1833.

Vì (1773 - 1742) là 31 năm nên $50 + 31$ là 81 năm (hơn 80 tuổi).

Vậy năm Ngài vào Niết bàn phải là nhằm đời vua Lê Hiển Tôn, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 34 (DL. 1773 Quý tỵ) mới đúng. Còn Minh Mạng thứ 17 là năm tạc bia tháp của Ngài.

Sự tích hai Ngài Nhu Hiện và Tính Tịnh vừa chua thêm trên đây là căn cứ vào những khoa sách, bia bảng lưu truyền của chùa Đông Khê xam hợp với các bộ sách Kế Đăng Lục, Thánh Đăng Ngũ Lục, các tài liệu ở bia tháp của những chùa thuộc về phái Tế - Trúc như chùa Phù Lưu, chùa Thường Sơn - cùng các thuyết ngoài, các lời kể lại của các vị Hòa thượng lão mạo từng trai ở Hải Phòng lâu ngày thuộc sơn môn này rồi đem so sánh với lịch mà tính toán ra.

Theo bức bia trùng tạo ngôi chùa này dẫn: Dời Hàm Nghi năm đầu (DL. 1885 Ất dậu) chỗ ở cũ phải chạy chùa, đến đời Đồng Khánh năm thứ hai (DL. 1887 Đinh hợi) lại làm được ở nơi mới này, vẫn trên đất làng An Biên thuộc tổng Đông Khê ... Dời Thành Thái năm thứ 10 (DL. 1898 Mậu tuất) thì sát nhập nội chau (nay gọi nội thành). Trước đây ít lâu cái trụ đá đè là đời vua Hi Tôn niên hiệu Chính Hòa thứ 16 (DL. 1695 Ất hợi) trùng tu ngôi chùa An Biên (tất nhiên hồi ấy ngôi chùa này còn ở nơi khác).

Nếu thực vậy thì chùa này có trước thời Hậu Lê đã lâu.

Sau khi tái tạo ở đất mới này chùa cũng bé nhõ, cách một số năm nữa mới làm to lớn. Khoảng năm 1954 - 1955 (cuối Giáp ngọ sang đầu Ất mùi âm lịch) lại tu bổ và xoay hướng lại quang đãng tới ngày nay.

Chùa này tuy mới làm lại và qua tay hưng công thay đổi khác hẳn nhiều lần nhưng vì có ý nghĩa nơi sơ sinh tín ngưỡng Phật giáo ở địa phương Hải Phòng nên coi đó là nơi tiêu biểu kỷ niệm nguyên thủy Phật giáo.

Chùa này Sở Văn hóa liệt hạng bảo tồn.

3- Chùa Dư Hàng (Phúc Lâm Tự)

Thuộc khu Lê Chân nội thành Hải Phòng

Chùa này là chốn tổ có một sơn môn riêng trong phái thuyền Lâm Tế khai hóa đạo pháp muộn.

Nếp chùa căn bản có từ đời Tiền Lê, đời Trần các vị Thánh tổ đầu phái Trúc Lâm lui tới để lại dấu thơm. Dời Lê Gia Tôn niên hiệu Dương Đức năm đầu (DL. 1672 Nhâm tị) sư cụ Nguyễn Đình Sách tên tự là Chân Huyền (quan đại phu lánh tục xuất gia) bỏ cửa nhà tậu ruộng đất làm chùa to rộng, có dù gác chuông, nhà tổ, nhà tăng xây lát gạch ngói.

Dời Thành Thái, vị sư tổ Thông Hạnh tên tự là Phúc Nguyên là bậc đạo cao đức trọng đưa môn phái từ chốn tổ Vinh Nghiêm Bác Giang khai hóa, chính đốn thành chốn tổ có trường pháp. Khoảng năm Kỷ hợi - Ất tị (DL. 1899 - 1905) lại mở chùa cảnh thêm to và gác chuông thêm đẹp. Từ

đây nhiều đồ chúng theo tu học mà thành được sơn môn Dư Hàng.

Thế hệ chùa Dư Hàng kể từ hàng đầu ghi được như sau:

1- Chân Huyền, hiệu Văn-bảo-minh.

.....?

.....?

2- Hải Ngọc, hiệu Tuệ-khà.

.....?

3- Chiếu Hình.

.....?

4- Thông Hạnh, tự Phúc Nguyên.

5- Diệu Nghiêm, (húy Trần Văn Trí).

6- Nguyên Thuốc (húy Đinh Quang Lạc hiện tại trụ trì).

Ở đây cứ tính theo dòng chữ Kệ truyền thống là thấy thiếu mất bốn chữ: Như, Tính, Tích, Phổ, bị khuyết biên sót mất bốn đời. Chùa này liệt hạng bảo tồn loại B1.

4- *Chùa Hàng Kênh* (Phúc Quang Tự).

Thuộc khu Lê Chân nội thành Hải Phòng.

Ngôi chùa có dã lâu đời nhưng lúc đầu thì bé nhỏ. Đến đời Lê Hiển Tôn niên hiệu Cảnh Hưng thứ 28 (DL. 1767
Đinh hợi) có cụ Nguyễn Minh Châu tự Huệ Như sửa sang to. Đời Nguyễn Tự Đức (Dực Tôn khoảng từ năm thứ 7 đến thứ 19 (DL.1854-1866) Giáp dàn-Bính dàn) sư tổ Chiếu Lâm hàng chúa năm đời Ngài Như Hiện thuyền sư (Đông Khê) trụ trì khai tràng thuyết pháp thành chốn tổ mở mang chùa cảnh lộng lẫy.

Chùa này tòa thờ Tam Bảo đồ sộ nguy nga, từ sự trang trí trở lại đến những nét điêu khắc trạm trổ kiểu mẫu rất trang nghiêm và tinh xảo. Về việc giáo lý, có san hành được các bộ kinh sách nhiều nhất đối với các chùa Hải Phòng, in có cắt hình ảnh Phật rất mỹ thuật.

Trước còn có ngôi Tam Quan (gác chuông) kiến trúc lối cổ dân tộc rất đẹp, ngay khi tác chiến bị bom Pháp đốt cháy

mất cả Tam Quan liền quả chuông lớn, thực là đáng tiếc.

Chùa này cũng liệt hạng bảo tồn.

5. *Chùa Thường Sơn* (Hàm Long Tự, chính gọi Đường Sơn).

Thuộc làng Thường Sơn, xã Thùy Dương huyện Thùy Nguyên gần phố Đèo cạnh núi.

Thấy nói: Chùa này và chùa Phù Lưu, xã Phù Ninh là 2 trong 72 ngôi chùa danh lam thánh tích, do đức tổ sư Non Động quê ở Đường Mông tức làng Muống-Hải Dương (cuối đời Lý) làm.

Nhưng tới nơi tìm hiểu khảo cứu những tài liệu di lưu ở chùa thì chỉ có những tấm bia nói từ đời Hậu Lê trùng tu chùa, mà lời ghi cũng không rõ ràng lắm. Hiện từ trước tới nay hàng năm cứ ngày 26 tháng giêng âm lịch Kỵ nhật Đức Thánh tổ, nhân dân khắp vùng xa gần trong huyện đến lễ bái rất đông. Có quyền khoa cúng Thánh tổ dâng sự tích Ngài một cách đặc biệt.

Xem bia tháp chùa Thường Sơn lại thấy nói rằng: môn đồ Ngài Chân Nguyên thuyền sứ là Hòa thượng Tịnh Cơ đến khai hóa năm Chính Hòa thứ 23 (DL. 1702 Nhâm ngọ đời vua Lê Hi Tôn).

Dù biết nơi đây cũng thuộc phái Trúc Lâm, mà là chốn tổ lâu đời có các tượng tháp tổ sư để lại.

Chùa này đã rời nền cổ tự cũ, trùng tu, trùng tạo hoán cải nhiều lần. Hiện có pho tượng đức Phật A-di-dà cao 1,6 mét, chu vi 3 mét, hình dáng rất mỹ quan.

6. *Chùa Phù Lưu* (Thiên Vũ Tự)

Thuộc làng Phù Lưu, xã Phù Ninh huyện Thùy Nguyên, gần chỗ Thanh Lăng, trông xế sang Trại Sơn cạnh núi.

Có cây tháp xây lâu ngày quá mòn lũa cà gạch, dù hiểu chùa này có bao nhiêu đời rồi.

Nơi đây tháng lâu đời này, đến niên hiệu Vĩnh Trị năm

đầu (DL. 1676 Bính thìn Lê Hi Tôn) Ngài Vô Ngàn thuyền sư họ Bùi thuộc phái thuyền Tế-Trúc (Đông Khê) sơn môn Quang Khánh trụ trì tiếp hóa, tháp ngọn đèn liên dăng chốn tổ.

Chùa này mới sửa lại bốn chục năm nay (DL.1921 Tân đậu) nhưng đã hùy mất nhiều chỗ.

Chỉ được mấy pho tượng Phật, tạc thật khéo.

Còn thì xem thêm diều chùa Thường Sơn vừa nói trên. Hai ngôi chùa này đều có treo bảng bảo tồn.

7- Chùa Mí Cụ (Linh Sơn Tự).

Thuộc làng Mí Cụ, xã Chính Mí, huyện Thủy Nguyên, quãng chợ Sí (Nhân Lý) đi qua cánh đồng vào đến chùa chừng hai cây số.

Cánh chùa này khá đẹp, cũng không biết rõ bát đầu lập chùa lên từ bao giờ mà đã có cây Trúc dài bằng đá khi trùng tu chùa dựng lên đè "Chính Hòa..." (DL. 1680-1705)

Người ta truyền ngôn rằng: Mí Cụ đời tiền cổ gọi Mí Cát trang phụ mẫu vua Lê Đại Hành (Tiền Lê) cầu tự ở chùa này mà sinh ra vua. Đến năm Vĩnh Thịnh thứ 13 (DL. 1717 Đinh dậu Lê Dụ Tôn) vị Hòa thượng Thích Tế Cốn tự Tuệ Huấn thuyền sư trụ trì. Làm lại ngôi chùa được 12 gian to rộng, tạc được 19 pho tượng và các nhà tổ, nhà tăng, nhà phụ... (khi ấy Mí Cụ thuộc huyện Thủy Đường phủ Kinh Môn)

Năm Minh Mạng thứ 19 (DL.1838) Ngài Vô Cầu luật sư kiêm thuyền sư họ Phạm giòng Đông Khê dùng hàng chục Hải trong Thuyền hệ trụ trì lưu truyền phái thuyền Tế-Trúc (như vậy vị này bắc dưới Ngài Tịnh Tịnh ở chùa Đông Khê).

Ngài Hòa thượng Tâm Nhã (quê Phan Dũng Kiến An) cắt ván kinh sách, có những bộ xuất tướng chư Phật: Bồ tát, La Hán rất đẹp.

Chùa này các tượng Phật Bồ tát to lớn, pho tượng Di Đà đắp trên đầu cây gỗ lim to dài chôn sâu xuống lòng núi, thân

tượng cao 2,5 mét, chu vi 4,23 mét.

Ở núi có cái hang hầm xây bằng thứ gạch hoa cổ, có nhiều ngách xuyên trong ruột núi. Các nơi đến xem có người tì mò nghiên cứu từng viên gạch cổ ấy và một vài thứ đồ vật lấy được ở trong hang, đoán rằng hang này có lẽ từ đời nhà Nguyên (Trung Quốc). Nếu như vậy thì ngang đời nhà Trần nước ta, đã trải hàng bấy trăm năm qua.

Nhưng chắc chắn chùa này kể từ thời khởi thủy có lâu đời nhất huyện Thủy Nguyên (trước cà Lý, Trần, Hậu Lê). Có nhiều tượng tháp nè nếp lối cổ truyền hơn cả mấy ngôi chùa nổi trên. Có những cây tháp xây lâu ngày quá đà đổ nát mất từ lâu (hiện chỉ còn có di chỉ).

Nhưng từ hình thức chùa đến các nhà cửa, phòng xá trong tự viện thì quá nhiều lần tu sửa, lần sửa cuối cùng làm cà lại năm Nhâm ngọ (DL. 1942) biến mất màu sắc cổ từ ngày xưa rồi.

Chỉ lấy trạng thái và lịch sử mà nói thì chùa này là một phong cảnh đẹp, nơi chốn tổ kỳ cựu. Hàng năm cũng có ngày hội lê dầu tháng Giêng âm lịch thập phương trẩy về chiêm bái rất đông.

8- Chùa Dăng Trung (Linh Thủ Tự).

Thuộc thôn Trung Dăng, xã Dăng Động tức Minh Tân, huyện Thủy Nguyên. Đường đi qua chợ Tổng đến Mí Liệt thăng vào Dăng Động di xuyên qua làng tới núi chùa (núi Bến Ngổ).

Chùa này làm từ trước đời Hậu Lê. Vườn chùa có hai ngọn tháp tổ sư và cùng với niên hiệu hai vị ở tháp này còn có mảnh văn bàng để lại ghi duệ hiệu hai vị danh tăng như sau :

- Maha sa môn tự Hài Huệ Thích Thông Thông luật sư, Lê triều Cảnh Hưng sắc tứ tăng chánh.

- Maha sa môn tự Tịnh Cân Thích Không Không luật sư, Lê triều Vĩnh Hựu sắc tứ tăng phó.

9- Chùa Lạc Viên (Quang Huy Tự),

Thuộc khu Ngõ Quyền nội thành Hải Phòng.

Nguyên thuộc làng Lạc Viên nên gọi chùa Lạc Viên

Đây là một ngôi chùa sư ni chủ trương lâu ngày mờ mang phong cảnh đẹp đẽ trong thành phố.

Chùa này lúc khởi đầu do vị sư tăng là Đặng Văn Tuyên, tên tự là Thích Minh Tiến, quê ở xã Văn Mạc huyện Thanh Hà phủ Nam Sách Hải Dương, đến tậu vườn đất dựng thành chùa từ năm Tân hợi.

Đến đời Lê Hi Tôn niên hiệu Chính Hòa thứ 6, năm Ất sứu (DL.1685) bắt đầu trùng tu lại.

Năm 1909 vị sư ni pháp danh Đàm Huệ ở Hà Nội xuống chứng cảnh lần lượt tu tạo to tát.

Năm 1943 bị Mỹ bô bom tàn phá, ngôi chùa bị hư hỏng, sau đó phải kiến thiết lại dần dần. Trong thời kỳ chiến tranh (1946-1954) cũng bị hư tổn, năm 1952 đã tu sửa lại được thành tân khoa tố hảo.

Vùng Lạc Viên xưa kia là một xóm lao động nghèo, nhà cửa lụp xụp, đường ngõ hẻm hẹp, bà con Hải Phòng thường truyền ngôn có câu: "Trăm cái tội không bằng một cái lỗi Lạc Viên" để tỏ vẻ rất ngại ngùng khi phải đi qua nơi đó. Nhưng đến bây giờ thì đổi thay khác hẳn; Lạc Viên ngày nay thực là vườn vui (nghĩa chữ Lạc Viên) tươi tốt chứ không như ngày xưa, chùa Lạc Viên bây giờ rất sảng khải tráng lệ.

Sư cụ Thích Đàm Huệ đã viên tịch tháng 7 năm Canh tý (DL.1960) thọ 78 tuổi. Trong vòng hơn 50 năm trụ trì chùa Lạc Viên, cụ đã 5 lần mờ mang chùa cảnh.

10- Chùa Trụ sở Hội Phật giáo thống nhất Hải Phòng.

Địa chỉ: số 193 phố Hai Bà Trưng tức đường Cát Dài khu Lê Chân nội thành Hải Phòng.

Đây là nơi công sở làm việc của Hội Phật giáo thống nhất

Việt Nam thành phố Hải Phòng, xây dựng năm 1954. Nếu đã gọi là chùa thì phải là một ngôi chùa chốn tổ chung, thống nhất các sơn môn pháp phái, tảng ni và tín đồ Phật giáo toàn thành Hải Phòng.

Phụ vài lời bàn góp:

Vì sao các ngôi chùa hay bị mất di tích cổ trước đời Hậu Lê?

Vì sao chuông khánh các chùa hay thấy đẽ đúc đời Minh Mạng, Tự Đức nhiều hơn?

Nguyên là: cuối đời Trần Hồ, năm 1419 quan tướng nhà Minh bên Trung Quốc vơ vét hết các kinh điển của đạo Phật và đốt phá chùa chiền rất nhiều (Hồi chiến tranh Tây Sơn nổi lên số lớn chùa chiền cũng bị phá hủy).

Năm Cảnh Hưng nguyên niên (DL.1740) đời vua Lê Hiển Tôn, chúa Trịnh Giang tịch thu chuông các chùa để đúc binh khí. Đến đời Nguyễn vì đối với một thủ đạo mới (Công giáo) ở Âu Châu mới truyền sang, đương thay đổi sự sùng tín khác với nền tín ngưỡng cổ truyền của dân ta, hai vua Minh Mạng và Tự Đức nghiêng lòng về đạo Phật nên các chùa tu sửa mạnh và đúc chuông khánh ở khắp nơi.

III. Việc san hành Kinh sách.

Kinh sách là thứ để truyền đạo pháp, cơ quan truyền bá giáo lý, dù ở thời đại nào cũng phải coi đó là kho văn hóa đạo đức, kho triết học cổ điển, tích góp những vốn cũ quý báu, trau dồi tri thức con người.

Những kinh sách chữ Hán mà các chùa ở Hải Phòng đã cát ván in được những bộ sau:

1-Chùa Hàng Kênh (Khu Lê Chân):

1. Kinh Hoa Nghiêm; 2. Kinh Địa Tạng Bàn Nguyên; 3. Kinh Địa Tạng Thập Luân; 4. Kinh Thủ Sám; 5. Kinh Di Đà; 6. Kinh Dược Sư; 7. Kinh Phổ Môn; 8.Kinh Kim Cương; 9. Kinh Nhật Tụng (bản An ninh); 10. Kinh Tam

Thiên; 11. Kinh Di Lặc; 12. Kinh Thọ Sinh; 13. Văn niệm
Phật, văn sám hối, kinh vô thường; 14. Kinh Mục Lục; 15.
Khoa cúng tổ; 16. Khoa cúng Kỳ An, Kỳ Khổ; 17. Ngọc
dường tự vặng; 18. Ngọc Lịch sao truyền cảnh thế.

Như trên gồm 18 thứ (trong số này lẩn cả ngoại thư).

2- Chùa Dư Hàng (khu Lê Chân).

Kinh Tràng A Hàm.

3- Chùa Đông Khê (xã Đông Khê, Hải An).

Kinh Dược Sư, Kế Dang Lục, Quy Sơn Cảnh Sách

4- Chùa Trung Hành (xã Đằng Lâm, Hải An):

Kinh Pháp Hoa.

5- Chùa Kiều Sơn (xã Đằng Lâm, Hải An):

Kinh Lương Hoàng.

6- Chùa Phượng Pháp (xã Đằng Giang, Hải An):

Kinh Nhật Tụng, Kinh Mục Liên, Kinh Thủ Sám, Kinh
Địa Tạng.

7- Chùa Mí Cụ (xã Chính Mí, Thủ Nguyện):

Kinh Phật Dinh Tâm, Kinh Đại A La Hán, Khoa thỉnh
Phật Dược Sư, Đại tang Kinh Mục Lục, Kinh Nhật Tụng
(mất), Khoa Thủ Lục (mất cả).

IV. Số lượng chùa, tăng ni, hội viên, thiện tín thuộc Phật giáo Hải Phòng hiện nay:

1. Nội thành có mươi chùa (nằm trong hai khu phố Lê
Chân và Ngô Quyền).

Huyện Hải An có 29 chùa (trước có 39 chùa, ngày
nháng chiến chống Pháp bị mất 10).

Huyện Thủ Nguyện có 70 chùa (trước có 84 chùa, tan
mất 14 chùa).

Huyện Cát Hải trước có 11 ngôi chùa nay còn 7 ngôi.

Lớn nhỏ cá thảy cộng 116 chùa

- Chư tăng ni có 61 vị (trong đó 41 vị tăng, 20 vị ni).
- Số hội viên của chi hội P.G.T.N Hải Phòng, tăng ni cư, sĩ hiện có tám mươi hai vị (trong số này 2/3 là tăng).
- Hơn ba nghìn tín đồ khai danh sách với hội Phật giáo thống nhất (dây là mới có 45 chùa trong số 116 chùa kể trên kê khai lựa chọn vào ngày đầu năm 1961).

KẾT LUẬN

Như trên đã thấy: trong vòng gần 20 thế kỷ tối nay, Phật giáo ở Hải Phòng cũng như ở cả nước Việt Nam, khi thịnh khi suy, lúc mờ lúc tỏ. Việc đạo làm xuôi làm ngược, làm đúng làm sai là tự ở người làm, chân lý của đạo bao giờ cũng chỉ là MỘT. Từ chỗ MỘT ấy lại vận dụng ra nhiều.

Chân lý của đạo Phật ví như luồng ánh sáng chiếu vào các thứ mắt kính, kính xanh thì qua mặt kính thấy ánh sáng chiếu ra màu xanh, kính đỏ thì qua mặt kính thấy ánh sáng chiếu ra màu đỏ... ánh sáng tùy theo kính màu khác nhau, nhưng chân thể của ánh sáng đó chỉ là một. Cho nên nói rằng: "Đạo cốt ở người hoằng". Người biết hành đạo, biết quyển biến, nắm vững thực chất của đạo Phật THƯƠNG TRỌ NHƯ NHƯ mà tùy thuận chúng sinh, tùy cơ phương tiện, tùy duyên thị hiện (hay ứng hiện) ra muôn hình muôn vẻ, lợi ích cho đời.

Ngày nay, Phật giáo đã thống nhất, các Phật tử chúng ta đều thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí, thống nhất nhận định, thống nhất hành động, hòa hợp nhất tâm nghiên cứu Phật pháp, tìm tòi những phương tiện, những pháp môn thích hợp vận dụng với thời thế làm việc thực tế, ích nước, lợi dân.

Nhờ chính sách bảo đảm tự do tín ngưỡng của Đảng, Chính phủ, đường lối hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc phát huy hơn nữa tinh thần yêu đạo, yêu nước sắn cổ, làm

không biết mới nghĩa vụ người công dân đối với Tổ quốc Việt Nam. Nhiệm vụ hoàng pháp lợi sinh của các Phật tử tiến hành trên con đường thiệp thế, giúp ích cho xã hội nhân寰 viết thêm trang sử rực rỡ vang của Phật giáo lưu truyền bất hủ. Dời chúng ta tươi mãi về sau.

Viết tháng 11 năm 1961

PHỤ TRƯƠNG

Khảo sát niên đại hai vị sư tổ chùa Đông Khê :

Trích một quãng nguyên văn chữ Hán trong bộ Kế Đăng Lục, quyển tám, tờ thứ 48 và bộ Thánh Đăng Ngữ Lục quyển 2 tờ thứ 21, nói về những năm kỷ niệm vị sư tổ Như Hiện như sau:

"Khâm để ban ư Đinh sửu: Tăng chánh cương duy, Mông quốc tú ư Mậu thìn: Thuyền gia lương đồng".

Nại ư Ất dậu niên, Cửu Nguyệt, sơ lục nhật thị tịch, Trà tì thu thủ xá lợi, Kiến tháp ư Nguyệt Quang Tự. Dương Cảnh Thịnh tú thập tam niên".

So sánh:

- Tăng cương: Đinh súu... 1697 (1697-1684 = 13 năm).

Quốc tú: Mậu thìn ...1688 (1697-1688 = 9 năm).

Thị tịch: Ất dậu... 1705 (1705-1684 = 21 năm).

Cảnh Thịnh: Tây Sơn Nguyễn Quang Toản (1793-1801 được 8 năm).

Giả sử niên hiệu Cảnh Hưng thứ 43 cũng không đúng vì Cảnh Hưng (1740-1787) thuộc đời vua Lê Hiển Tôn, vậy $(1740 + 42 = 1782)$ năm này là năm Nhâm dần.

Thử tính xem: $1782-1684 = 98$ năm?

Ngay Cảnh Thịnh nguyên niên cũng : $(1793-1684 = 109$ năm).

Chỉ có Vĩnh Thịnh (1705-1720) : $(1705-1684 = 21$ năm)

Tuổi lớn khi được Tăng cương năm 1684 là 50 tuổi. Vậy $50+21$ là 71 năm (bảy mươi một tuổi mới nghe được).

Nói về sự tổ Tính Tính (sách Kế Đăng Lục chép):

Quý ti, quặng này có hai số năm: 1773 và 1833

$(1833 - 1742 = 91$ năm) (khó tin) vì $50+91 = 141$ tuổi ?

$(1773 - 1742 = 31$ năm) (dễ tin) vì $50+31 = 81$ tuổi.
Đây mới là cái số tuổi ngoài tám mươi mà các chỗ đều nói vậy .

Từ bảng tính này mà ra lời chú thích số 1 và số 2 phần chùa Đồng Khê.

THƠ CA

THƠ MỪNG TRƯỜNG HẠ VĨNH BẢO (GIÁP THÌN)

Trường hạ Bảo Hà quý hóa thay:
Tăng ni hòa hợp rất vui vầy,
Tí-khiêu, Bồ-tát, Sa-di dù,
Cố điển kim kinh thuyết pháp hay.
Giới tử khát khao cầu thụ giới,
Trai gia tha thiết kính dâng trai.
Tinh thần tu học thêm cao sáng.
Phật giáo huyền nhà tiến bước may.

CÂU ĐỐI MỪNG TRƯỜNG HẠ THỦY NGUYÊN (GIÁP THÌN)

Ba tháng hạ yên cư, cầu quốc thái, dân an; cảnh tơ
Thường Sơn thêm sáng tỏ.

Chín tuần tu cẩm túc, góp công to, đức lớn; chư tăng bàn
huyện khắp tươi vui.

THƠ "PHONG GIÓ"

Gió đầu thoang thoảng gió xuân phong,
Gió ở tám phương gió bát phong,
Gió Bắc lạnh lùng qua ngọn gió,
Gió Nam mát mẻ tới thanh phong.
Gió đưa dịu dịu theo chìa gió,
Gió thổi trơ trơ bất động phong,
Gió độc nào còn vương giọt gió,
Gió lạnh quạt khắp gió từ phong!

(Cảm tác khi làm thuốc Đông y chữa các chứng phong và bệnh hùi trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp).

BAN TÔN GIÁO HỘP BỐN TÔN GIÁO Ở HÀI PHÒNG NÓI VỀ VẤN ĐỀ NHÀ NƯỚC VỚI TÔN GIÁO NĂM 1957

Nay mừng tôn giáo tốt nhân duyên
Hợp mặt cùng bàn việc nhơn tiền:
Ích nước, lợi dân là việc đạo
Bát tay đoàn kết tiến mau lên.

THƠ NHÀ CHÙA ĂN TẾT NĂM MẬU TUẤT (1958).

Tết nhất nhà chùa nghỉ cũng hay:
Chẳng tranh chẳng phá, chẳng xông ngày,

Giao thừa nguyện tiếp nhân gian phúc,
Nguyên dán cầu cho thế giới may.
Chúc tiếng "Na mô" mừng tuổi nhạt,
Dâng cơm "Thường trú" đón xuân chay.
Không cần thịt mõ dưa hành nén,
Chỉ một mùi thuyền cũng đủ say.

THO VỊNH ĐI CÙNG ĐOÀN TRÁY HỘI
CHÙA YÊN TỬ (1959)

Ngày xuân mát mẻ buổi phong quang,
Vui bước non Yên bến Bình sang,
Tháng cảnh một bầu lòng những tưởng,
Trúc Lâm ba tổ tiếng còn vang,
Đường mây mở rộng đưa dân tộc,
Ánh đạo soi tan mộng đế vương.
Nhớ chuyện quán Nguyên cờ cuốn chạy,
Biết sư Yên Tử chí hiên ngang.

THO LÀM GIÚP 7 CÂU + CÂU 1
CỦA CỤ CÁ HI (1960).

Nhớ cảnh Yên sơn lúc nhẹ chân,
Chen cây lách đá đạp phong vân.
Non cao suối cả qua không mẩy,
Rừng rậm sông sâu vượt cung gần.
Ba tổ sáng ngồi đầu phái Trúc.
Muôn dân soi tỏ ánh gương Trần
Bạn lành ta hãy nên ra sức
Tiến bộ mau mau chờ ngại ngần.

THO CHÚC MỪNG HỒ CHỦ TỊCH
THỌ 70 TUỔI (1960).

Nay mừng thượng thọ Bác Hồ ta.
Cách mạng thành công Bác khoe ra,
Lãnh đạo nhân dân tay lái vững
Chủ trì đất nước mắt nhìn xa.
Công nồng giác ngộ nền dân chủ
Lương Giáo thấm nhuần nghĩa vị tha.
Nguyễn cổ tiến mau và chúc Bác:
Sống lâu mãi mãi với sơn hà.

(Đã đăng báo Cứu quốc)

TRÍCH DỊCH MỘT DOAN KẾ
TRONG BỘ KINH TRƯỜNG A HÀM,
XÉP THEO VĂN HÁT ĐIỆU BÌNH BẢN (1962).

Anh cùng em chúng ta
Anh tên Bạt đà em biết anh chẳng
Ràng thầy em tốt tươi ai bằng
Sinh thành ra em đầy vẻ đáng yêu
Lòng anh bao nỗi nhớ thương
Nỗi vắn vương trăm đường khôn gỡ
Vì ao ước bấy lâu nén nỗi
Rốn đứng ngồi đòi đoạn tâm can.
Kia ao trong mát mẻ lạ thường
Muôn vàn bóng sen tỏa khắp chờ ai,
Voi kia được tắm ao đây
Tha hồ sung sướng vui vầy với hoa
Bỗng khát khao bấy chày

Chẳng khác người tu tối nơi Niết bàn
Khoái lạc, khoái lạc chi bằng
Lòng yên vui cảnh cũng yên vui
Hòa nhịp, hòa nhịp
Với đạo màu vui vầy tươi đẹp
Lòng Phật xưa Ngài đã mến yêu
La Hán kia thiết tha yêu đời
Lòng vàng son san sẻ ngọt bùi
Nguyện cùng nhau an hưởng phúc chung.

VĂN VIẾNG
VỊ SƯ VIÊN TỊCH (1963).

Than ôi cái cảnh vô thường
Gay nén tang tóc phủ phàng lâm thay
Hôm nao cùng sống xumi vầy
Hôm nay phút dã chia tay đôi đường
Từ đây cách biệt âm dương
Bên thi tràn thế bên nương tuyển dài
Tăng già thiệt mất một người
Tinh thần yêu đạo yêu đời còn ghi
Ai hay sinh ký tử quy
Nên hồn dã vội thoát ly Sa-bà
Để cho trên dưới trê già
Nhớ thương mến tiếc biết mà tìm đâu
Vắng người váng tiếng bấy lâu
Vắng câu đàm đạo váng điều kệ kinh.
Khi hội họp lúc mít tinh

Váng lời bàn bạc vắng hình biếu dương.
Hồn thiêng tối cõi chân thường
Sang bên nước Phật tìm đường độ sinh.
Chúng tôi khẩn thiết chí thành.
Cuối cùng đưa tiễn cử hành quy lăng.
Nguyễn hồn trực vãng lạc bang
Siêu sinh Tịnh độ Tây phương tuyệt vời
Tiêu giao giải thoát luân hồi
Độ cho dân chúng người người bình yên
Hộ trì Phật giáo tiến lên
Nước hưng, đạo thịnh vững bền muôn năm.
Nỗi niềm ai cầm khôn cầm
Nguyễn cầu đức Phật giáng lâm độ hồn
Na mô Di Đà Thế Tôn
Tiếp dẫn hương hồn lên cảnh Dài sen
Kính chào vĩnh biệt giác linh.

DỊCH BÀI KỆ CỦA CỤ TỐ
THẾ HIỀN THUÁN (1965).

Chó bảo Thế Hiền cùng,
Thân cùng đạo chẳng cùng.
Dép dừa hăng tựa cọp
Gậy chống nhẹn như rồng!
Khe Tào là nước uống,
Gai lạt là cơm lồng
Dứa dầu đồng trán sắt
Tất cả ở trong lòng.

KHÓA HẠ AN LÃNG, VĨNH BẢO, HÀI PHÒNG,
BÌNH NGỌ 1966

Mừng nay đương tiết trung thu
Trường hạ Vĩnh Bảo yên cư mǎn kì.
Ba tháng ròng tăng ni nghiên cứu
Đốc một lòng phụng đạo yêu đời,
Xuất gia công đức sáng ngời,
Nghĩa vụ giúp nước người người càng hăng.
Mặt trận, hội đồng đồng giúp đỡ,
Địa phương cùng ủng hộ nhiệt tình.
Máy bay giặc Mỹ tung hoành,
Ném bom bắn phá chung quanh xa gần!
Vẫn giữ vững tinh thần gan dạ
Dù chín tuần ngồi hạ cẩm chân.
Gương ngời Đường chủ chuyên cần
Dưới trên một dạ góp phần việc công
Tình đoàn kết sạch không nhân ngã,
Đức lục hòa nghĩa cả ghi sâu.
Quyết tâm thư viết từ đầu,
Ba điều hứa hẹn trước sau thi hành:
-Dem giáo lý biến thành thực tế
-Nhất tâm cùng bỏ tệ dị đoan
-Chủ trương chính sách trên ban.
Thực hiện triệt để chờ toan ngại ngùng.
Kinh Làng Nghiêm học thông nghĩa lý.
Dấn thân vào ác thế độ sinh,
Đấu tranh bảo vệ hòa bình,
Chống Mỹ cứu nước phận mình quản chi.

Cái lỗi thời bò di không tiếc,
Vọng chấp kia trừ diệt không đam
Phi thời, phi quốc không làm
Phương tiện, tùy thuận...đã bàn từ xưa.
Lúc khó khăn yên cư mới quý.
Lửa thử vàng lúc bí thử tình
Làm tròn nghĩa vụ quang vinh
"Tinh tiến, dũng mãnh" tu hành mới nên.

Thế cho nên:

Hàng năm đến khóa an cư
Tặng ni xum họp tiếp thu phép màu,
Trau dồi đạo đức với nhau,
Thêm cao ba học thêm giàu phúc duyên.
Nguyễn cầu nước mạnh dân yên:
Sa môn hưng hiến, chùa chiền xương minh
Mười phương thế giới hòa bình.

LẠI CÓ BÀI THƠ VUI

Khóa hạ năm nay cũng tốt duyên:
Khéo tìm địa điểm giáp Cầu Nghìn!
Ba hòn bẩy via lên mây trắng,
Bốn cảng hai chân xuống đất đen!
Tòa giảng lơ thơ tro thổ địa,
Lẽ đường lớn nhốn lộn tung thiêng.
Khách vào tùy hỷ thăm trường vắng
Vì Mỹ nén sú cứ khất rền.

THƠ VUI NÓI VỀ MỘT TỔ TĂNG NI
VỀ VIỆC PHẬT GIÁO 1968

Tổ bốn tổ ta các tổ viễn
Tổ Tôn tổ giáo tổ sư thuyền
Tổ tăng tổ trưởng oai linh tổ
Tổ phó tổ ni thật tổ tiên

THƠ TÁM CHỨC ĐỐI VỚI TRƯỜNG HẠ KỶ DẬU
(1969) HÀI PHÒNG

Chúc hội yên cư thảm tựa son.
Chúc ngôi pháp chủ tám mươi tròn.
Chúc tăng ni hạ thêm tinh tiến.
Chúc Phật giáo nhà sánh nước non.
Chúc bốn ơn sâu ban rộng khắp.
Chúc ba cõi hữu vựt cao hơn.
Chúc trên thế giới hòa bình vững.
Chúc Việt Nam ta thắng lợi toàn.

Dầu tháng 9-1969 Hồ Chủ tịch từ trần. Trong khóa lễ chính thức truy điệu do Hội Phật giáo thống nhất Hải Phòng tổ chức, có dời câu đối viếng như sau :

Chấn động cả hoàn cầu, bao tiếng thở than : thương cụ Nguyễn, tiếc Bác Hồ; nhớ Chủ tịch xưa, lòng yêu nước, chí-cứu-dời, gương nhật nguyệt soi tỏ non sông, để lại.

Vang lừng toàn thế giới, rộn tin danh liệt : đánh quân Tay, trừ giặc Mỹ ; xây chế độ mới, giữ hòa bình, giành thống nhất, đường xã hội noi theo lãnh tụ, quyết đị.

BÀI THƠ TIẾN LÊN

Cùng nhau hàng hái tiến lên
Tiến lên tu học cần chuyên dùi mài
Tiến lên những bước ngoặt dài
Tiến lên chất lượng hơn ngày khốc xưa
Tiến lên sức học có thừa
Tiến lên tu đức "Lục hòa" tăng ni
Tiến lên phụng đạo từ bi
Tiến lên yêu nước, yêu vì nhân dân.
Tiến lên tương trợ tương thân
Tiến lên xã hội không ngần ngại chi
Tiến lên chống Mỹ - Thiệu - Kỳ
Tiến lên Độc lập, lại vì Tự do
Tiến lên càng thắng lợi to
Tiến lên Mỹ Ngụy phải thua hoàn toàn.
Tiến lên giải phóng miền Nam
Tiến lên thống nhất giang sơn nước nhà.
Tiến lên xây chế độ ta
Tiến lên Phật pháp chói lòa khấp nui.
Tiến lên giải phóng loài người
Tiến lên xây dựng cuộc đời tươi vui.
Tiến lên vượt mọi gian nguy
Tiến lên toàn thắng "át vè" tay ta.

THO MỪNG NGÀY SONG ĐÁN

Làm tại trường tu học Phật pháp năm 1970 (âm lịch trùng với 19 - 5 dương)

Dân Phật Thích Ca, dân Cụ Hồ
Khắp nơi nô nức tiếng hoan hô,
Chúng sinh an hưởng nhờ duyên phúc,
Nhân loại vui mừng được tự do,
"Vô ngã vị tha" xây Cực lạc;
"Kiệm cần liêm chính" dựng cơ đỗ
Cùng thuyền cùng bến cùng đi tới
Hậu học noi gương cố tiến tu.

HOA BÀI THƠ CÂY CAO BÓNG CÀ CỦA ÔNG PHAN ANH (1970 Bài này đã đăng báo Cứu quốc)

Rừng cây cao cả Bắc gác trồng,
Chót vót Tây Nam Bắc tới Đông,
Dân nước tự do vươn đứng thẳng,
Để Phong tàn lụi chết vùi nồng!
Hoa thơm át hết mùi Tây, Mỹ.
Quả chín rực lên giống Lạc Hồng.
Doàn kết rẽ sâu lan rộng mạnh
Khắp nơi ca hát dưới cây trồng.

THO NÓI VỀ BỒ TÚC GIÁO DỤC CHIẾM CHÒ SƠ TÂN NĂM 1972

Sơ tán Đồng Nhám lúc chiến tranh:
Chùa Nghè, giáo dục nhận phản nhanh.
Chấm bài nhộn nhịp thi cùng đỗ

Bàn việc xôn xao học với hành.
Xã hội say sưa nơi cảnh Phật,
Tự nhiên chen chúc chốn am thanh.
Vung cây "bút chiến" xua quân Mỹ
"Hai tốt" nêu gương quyết phải giành.

TIẾP DOÀN PHẬT GIÁO NINH BÌNH (1973)

Phật giáo Ninh Bình với Hải Phòng,
Liên hoan tiếp xúc đạo tình nồng!
Chung quanh Mặt trận niềm thân mật,
Nghĩa vụ tăng ni phải hết lòng.

HỌA BÀI THƠ "LAO ĐỘNG VINH QUANG" CỦA DÒ PHÒN (1974)

Thắng lợi hòa bình bạt điện quang,
Tự do, Độc lập quý hơn vàng.
Cần cù lao động yêu dân nước,
Chăm chỉ học hành chí dọc ngang.
Nối gót Chân Lưu công vẫn lập
Nơi gương Phạm Ngọc việc thường làm.
Tiến lên xã hội cùng tranh đấu;
Thông nhất non sông, dạ sát gang.

(Bài này đã đăng báo Cứu Quốc)

Bài nữa:

Giúp đời thêm rạng bóng từ quang
Đạo Phật lưu truyền sẵn sủ vàng.
Bách Trượng đẽ cao nganh sản xuất
Tùng lâm nêu tò bạc hiên ngang.

"Không làm không hưởng" lời tiên đức,
"Có đức có công" tốt việc làm.
Danh hiệu cần lao càng xứng đáng
Kim Cương chạm vật rắn hơn gang.

THƠ CHỐNG QUÂN BÀNH TRƯỜNG (1979)

Quân Bắc quốc kia có biết không?
Biển người chết thối chẳng ai trông!
Sông Đèng tuôn máu sao chưa nhả?
Gò Đống vùi thây thật mùi lòng!
Đại thắng mùa xuân nên học kỹ,
Điện Biên năm Ngọ nhù nhau cùng.
Điện Hồng hiện đại coi chừng đấy.
Bành trướng bá quyền mộng vỡ tung.

THƠ VUI TRONG CUỘC MẶT TRẬN THÀNH PHỐ TIẾP XỨC PHẬT GIÁO HÀ NỘI CUỐI NĂM GIÁP TÝ (1984) SANG NĂM ẤT SỬU (1985)

Tiễn đưa năm chuột lại thêm vui!
Bước tới năm trâu hẳn rất vui!
Xã hội tiến lên vui rộng khắp!
Thu nhiều thắng lợi bội phần vui!

THƠ MỪNG ỦY BAN BẢO VỆ HÒA BÌNH THẾ GIỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỌP PHIÊN DẦU XUÂN BÍNH DẦN (1986)

Mừng xuân thân; lợi quang vinh.
Ủy ban bảo vệ hòa bình Thủ đô

Hợp bàn nhiệm vụ hàng đầu:
Đấu tranh chấm dứt chạy đua bạo tàn!
Chống quân sự hóa không gian !
SDI với vũ trang giết người !
Chiến tranh tàn khốc nơi nơi !!
Thầy đều ngăn chặn cho đời phồn vinh !
Hòa bình thế giới an ninh
Chúc năm "quốc tế hòa bình" nồng xuân.
Kính chúc sức khỏe Ủy ban:
"Đạt nhiều thành tích vẻ vang của mình".

BÁY BÀI THO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC ĐẠI BIỂU TỈNH THÀNH PHẬT GIÁO LẦN THỨ II (1986)

Thủ đô Phật giáo gặp thi
Tiến hành đại hội nhiệm kỳ thứ hai,
Quá trình công tác đã dày,
Bầu Ban trị sự lần này tốt hơn.

*

Phật giáo tỉnh Hà Nam Ninh,
Phụng đạo yêu nước điển hình vẻ vang;
Phát huy truyền thống hiên ngang,
Tiền tấn, hậu kế nhịp nhàng tiến lên.

*

Chúc mừng Phật pháp tương lai.
Đại hội về nhiệm kỳ II, Hải Phòng
Dân thành phố Cảng anh hùng,
Giới Phật giáo cũng không ngừng tiến lên.

*

Hoan nghênh Phật giáo Hải Hưng
Tăng ni Phật tử tụng bừng họp nhau:
Ôn việc trước bàn việc sau,
Đẩy mạnh việc hội tiến mau không ngừng.

*

Hà Bác tăng ni họp đã vừa
Trung tâm Phật giáo tự ngàn xưa
Luy Lâu gốc tích nơi truyền đạo,
Hậu tiến, tiến lên việc kế thừa

*

Phật giáo địa phương tinh Thái Bình,
Tiến hành đại hội rất chân tình;
Minh Không thánh tích thêm bừng sáng
Thiệp thế thời nay lại hiển vinh!

*

Phật giáo tinh Hà Sơn Bình,
Hương Sơn đất Phật thám tình nước non !
Bầu Ban trị sự chuyên môn,
Làm việc Giáo hội tốt hơn nhiều bề.

CUỐI NĂM BÍNH DẦN
BAN THƯ KÝ T.U.MTTQVN TIẾP XÚC TẾT

Dinh mǎo xuân về tốt đẹp thay!
Chương trình kinh tế việc làm hay;
Đi đổi đổi mới cùng năm mới,
Tháng lợi dồi dào đến tận tay.

THƠ HOA BÀI THÓ CỦA ÔNG TỐ HỮU ĐẦU NĂM 1987

Một lòng vì Đặng lại hay thơ,
Kết quả cuối đời ngâm trước giờ !
Năng khiếu phát huy "Từ ấy" rõ
Công danh phổ khắp phím đàn ta.
Đường dài còn bước còn xa thẳm,
Nguyện vọng vẫn nồng vẫn giác mơ.
Quy luật vô thường đâu có nể?
Nữa là chính trị với văn thơ.

THƠ MỪNG TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM DẠI HỘI II, THƯỢNG TUẦN THÁNG 9 ÂM LỊCH

Dại hội mùa thu đã diễn ra,
Trung ương tổ chức họp tăng già.
Phương châm ba điểm gương neutrô,
Dung hợp chư sơn nét chói lòa,
Đuốc tuệ gióng cao trên thế giới,
Hoa đàm nở rộ giữa Sa-bà !
Nhiệm kỳ hai tối thêm tinh tiến,
Bảo vệ hòa bình khắp rộng xa.

CÂU ĐỐI ĐỂ ĐỐI LẠI VỀ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU NÊU LÈN KHI ĐI THAM QUAN CÙNG ĐOÀN DẠI BIỂU TẠI ĐỀN HÙNG SAU KHI DẠI HỘI TUPG.

Sư trẻ, sư già, đều là sư cả
Thầy nam, thầy nữ, cùng cõi thầy tu.

BÀI THO MỪNG TRƯỜNG HẠ HÀ SƠN BÌNH (1985)

Phật ẩn yên cư dã bấy nay,
Hạ trường tinh hội thực vui vầy
Chín mươi sáu vị chuyên tu học
Việc đạo việc đời tốt đẹp thay.

THO KẾT THÚC CÂU CHUYÊN MẶT TRẬN THÀNH TIẾP XÚC PHẬT GIÁO NGÀY ĐẦU XUÂN 1989

Mừng xuân Kỳ ty mài tươi xanh,
Mặt trận vui cùng Phật giáo thành.
Nêu rõ bốn điều "dân tự quản"
Các chùa thực hiện thật nghiêm minh.

THO ĐỐI VỚI HAI BỆNH NHÂN PHÒNG 1 VIỆN VIỆT XÔ VÌ MÌNH RA VIỆN TRƯỚC

Cùng nằm điều trị cảm lòng người
"Đồng bệnh tương liên" chẳng nỡ rời!
Chúc bạn Tước, Quang mau xuất viện
Về nhà sức khỏe lại thêm tươi.

THO TẠM BIỆT BỆNH NHÂN BÌNH TAI BỆNH VIỆN VIỆT XÔ (1989)

Điều trị hai lần tại Việt - Xô
Cùng buồng lại gặp bạn hiền xưa
Tâm đầu ý hợp cùng ghi nhớ!
Chúc bạn xuân về thắng lợi to.

BÀI TÁN TAM BÁO (DỊCH TỪ HÁN VĂN)

Xin rạp quy y Phật Thếu Tôn, Năng Nhẫn ai hơn ! Ngó thấy chúng sinh khổ vô ngần, rời Đâu suất liền ! Cung vua thác chất, núi Tuyết tu chuyên; chim làm tổ, chất từng bắc, suốt sáu năm luôn ! Ai mà quy Phật không dọa trầm luân !!

Na mô thập phương thường trú Phật.

Xin rạp quy y Pháp tam thừa, lá bối tiếng xưa ! Ngài Át Nan tập Đại tang vừa, câu câu toàn nhở ! Kinh Hoa Nghiêm lớn, Diệu pháp liên hoa, Kim quang bộ, Tâm địa quán, Phật bảo an to ! Ai mà quy Pháp không dọa hả sa !!

Na mô thập phương thường trú Pháp.

Xin rạp quy y Tăng lục hòa, hiện phép thông ra ! Tam Tạng thỉnh kinh di mới xa, mười muôn đậm qua ! Chí công thịt cáp, nuốt kim Cưu ma ! Kiêu Hòa thượng, Tân Tôn già, mười đời minh sư ! Ai mà quy tăng không dọa bàng tà !!

Na mô thập phương thường trú tăng.

VỊNH BỨC TRANH CHÂN DUNG "NHÂN TÂM PHÚC KHÍ" CỦA NHẬT BẢN

Người thì dài rộng đáng bao nhiêu,
Tâm bé hay chẳng, bé hạt tiêu?
Ngửa bụng xin đừng ôm áo mải;
Ra điếu khí phách lớn lao nhiều!

ĐI CÔNG TÁC HUYỆN TIỀN LĀNG HĀI PHÒNG TRONG THỜI CHIẾN (CHỐNG MỸ)

Dưới làn bom đạn lúc qua đò
Vượt khói khúc sông bến Khuế to
Chảng sợ phũ phàng cơn sóng gió.
Thênh thênh nhẹ gót bước lên bờ.

ĐỐI CÂU ĐỐI CHỮ HÁN

Hạ xứ biển Cát tường, năng lượng vĩ trannie tàng đại địa,
An cư đồng Khánh hì, kỵ hà giới tử nạp Tu di.

THƠ VỊNH BỐN TÔN GIÁO (PHẬT GIÁO, CÔNG GIÁO, TIN LÀNH, CAO DÀI) THAM QUAN VỊNH HẠ LONG DO MẶT TRẬN HẢI PHÒNG TỔ CHỨC

Giáo đoàn hàng hải chính thu thiên
Bích thủy lam sơn nhật hạ thuyễn.
Trực đáo Long loan quan thắng cảnh
Việt đồ thủy họa tại tâm nguyên.

THƠ CHÚC TẾT HỘI PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC (1965)

Át ty xuân hoa xứ xứ khai
Ưu đàm hiện thụy nhật tân lai
Việt Trung hữu hảo gia lao cố
Huề thủ hân nhiên hướng Phật dài.

THƠ HỌA VĂN BÀI CỦA ÔNG GIÁO YÊN (1967)

Tự biệt tôn nhan cánh dục tầm
Cạn lai thi tứ niệm di thâm
Dan thanh Vương bút nhu nhu tại
Cẩm tú Lý từ liêu liêu tâm.
Thủ thuật lưu truyền dòng Thích Hải
Đồ thư quảng bá biến Nho Lâm
Bích long điểm nhỡn trùng phi hiện
Tương sử hảo doan cổ pháp âm.

HỌA BÀI THƠ CỦA MỘT NHO SĨ
HỎI MUỘN BÚT (1972)

Nhất nhật tương phùng nghĩa dĩ thành
Thuyền đường đàm đạo hướng hòa minh
Do lai tá bút tri nhân sự
Tiếp đáo tuyên thi thức tiến trình
Hợp giác bội tràn kham liễu pháp
Tùy duyên bất biến khả thâm kinh
Quyền hành phương tiện vô thời xứ
Chân tính y nhiên ứng thế tình.

HỌA VĂN BÀI THƠ CHỮ HÁN
CỦA MỘT LÃO THÀNH (1975)

Toàn dân đối Phật nhược quan hoài
Bị vẩn khu thời tất thái lai
Thiện ác giai tòng tâm tạo nhí
Phúc duyên khởi lại tự nhiên tai
Đồng tương địa ngục môn phong tỏa
Tức hữu thiên đường lộ quảng khai
Hiền già chúng đã quy Phật pháp
Hà ưu Giác đạo thiểu nhân tài.

Dịch nghĩa :

Cùng nhau hãy lấy Phật làm lòng
Bị thái xem thường dạ sạch trong
Lành dữ nhân nào thi quả ấy
Phúc duyên kém mẩy cũng hơn không
Ác tâm địa ngục giam mình lại

Thiện chi thiên đường mở cửa thông.
Nếu kháp mọi người vâng phép Phật
"Nhân gian Cực lạc" hẳn xây xong.

HỌA BÀI THƠ HÁN CỦA NHÀ VĂN NĂM 1976

Ngô quân hào tự ngộ xuân dài
Ý hợp tâm đầu khởi trúc mai
Hữu chí cánh thành vô quái ngại
Xam thuyền thứ đắc khế phương lai.

CÂU DỐI CỦA TÒA THÁP PHÁ ĐỒNG CỦA CHÙA DƯ HÀNG (1978)

"Thượng nhân câu nhất xứ
Linh cốt trấn cổ phong".

TỰ THUẬT BÀI "LUÔNG QUỐC"⁽¹⁾ NĂM 1988

Lưỡng quốc tương phùng hạnh tái lai
Nhất thân tịnh dụng chúng duyên hài.
Hội đương đệ bát xưng dân biểu
Vinh trấn đô thành Bác diện khai.

(1) Tỉnh cờ được có hai tiếng "quốc": Trần Quốc và Quốc hội minh được dù.

NHÁC MUÒI BỐN NHÀ THƠ VÌ LỜI HẸN CUỘC BÌNH THƠ VỚI NHAU

Bài chữ Hán :

Thu thiên đậm đậm thất cơ nghi,
Khả tích chư tôn luận đạo kỳ
Nhậm vận trào lưu vong bì thử,
Bản lai diện mục khởi tương di?

Dịch tiếng Việt :

Trời thu lướt mướt hối thu ôi,
Lỡ dịp bạn thơ hẹn với tôi!
Hay dở mặc cho dòng nước cuốn,
Nhớ người tai mắt biết bao thôi.

MỘT TRONG MUÒI HAI BÀI KẾ TÁN PHẬT

Bài chữ Hán :

Thanh tịnh Từ môn sát trần số
Cộng sinh Như Lai nhất diệu tướng
Nhất nhứt chư tướng mạc bất nhiên
Thị cố kiến già vô yếm túc.

Dịch tiếng Việt :

Môn Từ trong sạch số sát trần
Cùng sinh ra Phật một tướng Chân
Chẳng một tướng nào là chẳng vậy
Bởi thế ai trong mến muôn phần.

SƠ HỌC PHẬT PHÁP DIỄN CA

I- SỰ NGHĨA

1- NHÂN SINH:

Những ai "Hoàng đạo lợi đời"
Mở con đường sáng mọi người cùng đi,
Tiếng xưa vẫn gọi Bồ Đề
Tức là đạo Phật nghe thì đã quen
Mấy điều thường thức nêu lên
Để người mới học nghe liền hiểu qua:
Phật là bối tiếng Phật Đà
Bậc đại giác ngộ thiết tha cứu đời.
Pháp là giáo pháp của Ngài
Trong kinh, luật, luận bao lời dạy ra.
Tăng là các vị xuất gia
Người chuyên việc đạo, nữ là sư ni.
Hình đồng, pháp nữ, sa-di
Chú tiểu, sư bác, thêm ni sư già.
Các sư nâm chúng xuất gia
Thiện nam, tín nữ cộng là bầy tôi.

La Hán đặc đạo tuyệt vời
Thoát khỏi sinh tử ấy thời bậc trên.
Bấy hiền, bấy thánh tiến lên
Bốn quâ, bốn hướng dựng nê tiểu thừa.
Tích - Chi - Phật là trung thừa
Cùng bốn ngôi thánh tiểu thừa là năm.
Đại thừa Bồ tát phát tâm
Hết lòng vì đạo lại nhảm lợi sinh,
Qua sáu mươi bậc quang vinh
Thành Phật độ khấp hữu tình quy y
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Tu tròn ba kiếp tăng kỳ đã qua
. Phát minh ra đạo Phật ta
Bậc thầy ba cõi đức cha muôn loài
Mười hiệu Thế-tôn, Như-lai...
Phúc đức, trí tuệ cả hai vẹn toàn.
Đức A Di Đà Thế-tôn
Chú cõi Cực-lạc Tây phương xa vời.
Có nguyện tiếp dẫn mọi loài
Vãng sinh Tịnh-độ, phép Ngài phổ thông.
Ngoài thế giới về phía Đông
Đức Dược Sư Phật cũng trong nguyện này.
Cứu vớt những kẻ chẳng may
Cô, cùng, bệnh, yếu, đọa dày, tai ương.
Ba đời chư Phật mười phương
Đều có phương tiện dù đường độ sinh.
Ta thường nghe thấy trong kinh
Các Đại Bồ - tát chúng sinh hay cầu,

Ngài Phà Hiền, Ngài Văn Thủ
Bên "hành" bên "trí" khuông phù Thích Ca
Vị Hộ pháp Đức Di Đà
Quan Âm, Thế Chí thực là không sai,
Có chủ có bạn hòa hai
Bức tranh tam thánh hôm mai ngầm nhìn.
Ngài Địa Tạng chí mới bền
Không cứu sinh hết không lên Bồ-dề.
Chuyên về những việc âm ty
Danh hiệu Ngài đã truyền đi vang lừng.
"Thanh - tịnh Đại hải" nói chung
Tất cả Bồ - tát gọi cùng một tên.
Di Lặc ở cõi trời trên
Nơi cung Dâu - suất ứng liền thân sau.
Hiện nay chưa thành Phật đâu
Vẫn ngồi Bồ - tát vắng hồn Thích Ca
Nên phải phân biệt chính tà
"Di Lặc độ thế" ấy là nguy thư.
Ca Diếp, Át Nan Tổ sư,
Nối tiếp ngôi Tổ nhất như đạo thuyền.
Biển tập kinh, luận lưu truyền,
Ưu Ba Li thuật nguyên tuyển luật khoa.
Các bậc cao tăng tiểu thừa,
Đều gọi Tôn - giả như vừa kể trên.
Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên
Cũng gọi đại đức nêu tên rất nhiều.
Này nghĩa chúng sinh như sau:
Các loài sinh sống cùng nhau trên đời

Loài động vật với loài người
Hết có tri giác ấy thời sinh linh.
Cho nên cũng gọi hữu tình
Gồm có bốn giống sinh thành mới hay.
Giống sinh trứng, giống sinh thai
Giống bồi tính ướt, giống thời hóa ra.
Thành phần những giống đó là
Trời, người, cùng với Tu - la, quý thần.
Địa ngục, súc sinh ngu đần,
Cả thẩy sáu ngã phàm trần xung hô.
Ngục, quỷ, súc là tam đồ
Ba lành, ba dữ tha hồ xuống lén.
Còn điều bát nạn chớ quên
Muốn được hiểu rõ kể liền sau đây:
Ngoài ba ngã dữ cơ đày
Diếc, mù, câm, ngọng; chí hay giỏi đời
Sinh ra lúc vô Phật thời
Vô tưởng, chau Bá hai nơi lạc vào
Mười pháp giới là thế nào?
Khuôn phép quy định thấp cao rõ mười.
Giới là ngành giới lớp người,
Bốn bậc, sáu ngã phân ngôi thánh Phàm.
Chư Phật, Bồ-tát, Thanh-văn,
Cùng giới Duyên - giác tốt lành cao siêu.
Sáu ngã sáu giới tiếp theo,
Cùng gọi sáu chốn đã nêu trên rồi.
Nam thừa thu hết các ngôi,
Nhân, thiên thừa ấy là người thế gian.

Những thửa trên: Xuất thế gian!
Nhưng mà chủ yếu khà quan Nhất thửa.
Đó là tột bậc Phật thửa
Đứng đầu trên hết xưa giờ độc tôn.
Xuất gia thường gọi Sa - môn
Siêng năng tu học luôn luôn không ngừng.
Tiếng càn lao để tôn xưng
Không hề ngại khổ bởi chung lòng lành.
Tỳ - khiêu nghĩa đó rành rành
Thành phần vô sản quên mình vị tha.
Thương tọa, Hòa thượng kể ra
Ba thứ Thượng tọa đều là bậc trên.
Nhiều hạ, đức lớn, quý quyền,
Hòa thượng nay gọi thường xuyên tu hành.
Đứng ra mười hạ mới thành
Được độ đệ tử chính danh Ông thầy.
Pháp sư thầy thuyết pháp hay
Vị chuyên hoàng luật gọi rầy luật sư,
Thông luận tạng là luận sư,
Thường hay dùng tiếng giảng sư nhẹ nhàng.
Thuyên sư tu thuyên giỏi giang,
Danh từ gọi vị cao tăng đạo mầu.
Na - mô, hòa - nam như nhau,
Nghĩa là kính lě quy đầu tin theo.
Na - mô đặt ở đầu câu,
Hòa - nam đoạn cuối trước sau một lòng.
Bốn ơn trả biết bao xong,
Cha mẹ, thầy dạy, ơn cùng quốc gia.

Thí chủ giúp đỡ cho ta,
Sớm hôm tường nhớ để mà tiến tu.
Phật có ba thân nhiệm màu,
Là Pháp, Báo, Hóa đâu đâu chẳng tường.
Phật tâm, tâm Phật khôn lường,
Bao trùm thế giới mười phương tâm này.

2- VŨ TRỤ

Vũ trụ quan nói qua đây,
Sắc tạo, tâm tạo sánh bầy nhau thôi.
Hai thứ vọng tạo ra đời,
Bản thể của nó tên thời gọi "Tâm".
Hiện ra y báo chẳng làm,
Dục, sắc, vô sắc không thêm bớt gì.
Đó là ba cõi thường ghi
Dục là dục lạc hưởng khi sống còn.
Sắc thi hình sắc làm hơn,
Vô sắc thân thể tâm hồn không hai.
Quy luật sinh diệt nào sai
Tam hữu, cửu hữu luân hồi vòng quanh,
Dục một, sắc bốn cõi lành,
Vô sắc cũng bốn hóa thành chín nơi.
Hãm nham cõi hữu dây rồi,
Mọi loài nương náu đời đời tử sinh.
Thế giới khi đã thành hình,
Địa cầu là một hành tinh xoay vẫn.

Tiếng nhà Phật gọi địa luân,
Hay là đại địa, phong luân đưa dà.
Coi như quả Am Ma La,
Luôn luôn biến chuyển sống qua tru thời.
Không một địa cầu này thôi,
Ngoài ra ở khắp nơi nơi rất nhiều.
Tiểu thế giới là địa cầu,
Nghìn tiểu thế giới thành bầu tiểu thiên.
Nghìn tiểu thiên là trung thiên,
Nghìn trung thiên ấy đại thiên Sa - bà.
Ba lần nhân nghìn mà ra,
Gồm một nghìn triệu cõi ta liên hoàn.
Đức Phật hóa độ thế gian,
Đứng đầu cả cõi đại thiên lớn này.
Thường gọi cõi Phật xưa nay,
Thái dương hệ cũng trong này nhỏ nhen.
Lại đem cõi Phật nhân lên,
Lấy toàn cõi ấy làm đơn vị thường.
Tính theo số cát sông Hằng,
Mỗi hạt một cõi biết rằng bao nhiêu?
Số thiên hà đã quá nhiều,
Lại vi tràn số biết đâu mà lường?
Nghiền nát thế giới như tương,
Phoi khô tán nhỏ làm phương án này.
Thế mà cũng chẳng xiết thay,
Áy cõi Hoa - tạng mới hay lạ lùng!
Lần lượt thành, tru, hoại, không,
Như những bọt nước trong vòng hữu vi.

Sa - bà uế ác gớm ghê!
Ô trong Hoa - tạng ai thì hiểu sâu?
Còn như Tịnh - độ ở đâu?
Trong có, ngoài có dễ hẫu biết ra,
Trong thì ở tai lòng ta,
Ngoài thì tít táp phải qua bao đường.
Cõi Cực - lạc mạn Tây phương,
Mười muôn ức cõi, dặm trường tới nơi.
Cũng nằm trong Hoa - tạng thôi,
Bên nhơ, bên sạch chia đôi hai miền.
Muốn biết cảnh giới thiên nhiên,
Kinh Tịnh Độ dạy mọi duyên tố tường.
Chư Phật ở khắp mười phương,
Đều có Tịnh - độ hiển dương đạo mầu.
Cõi Tịnh - Lưu Ly bấy lâu,
Thích Ca Tịnh - độ khởi đầu Thủ Sơn.
Bây giờ nói đến gốc nguồn,
Thế giới xuất hiện bởi nguyên nhân nào?
Muôn loài, muôn vật thấp cao,
Núi sông, rừng, biển biết bao tượng hình
Bốn nguyên tố gốc hóa sinh,
Gọi từ đại chúng chuyển mình mà nén.
Đất, nước, lửa, gió là tên,
Cùng nhau tạo tác liên miên vô cùng.
Dựng thành thế giới đã xong,
Thực vật, động vật sẽ đồng dù dần.
Phó cho "nghiệp định" một phần,
Điều kiện phải có đủ "nhân duyên" ngoài.

Nhân duyên hòa hợp kịp thời,
Duyên sinh, duyên diệt là nơi xét tìm.
Nói sáu đại lại phải thêm,
Hư không, tâm thức thì kiêm hai phần.
Cả vật chất lẫn tinh thần,
Sắc tâm hổ tạo mười phân vẹn mười.
Tùng lâm chỉ chỏ đồng người
Như rừng cây rậm tốt tươi xanh ròn.
Nhiều mầm đạo thụ nẩy lên,
Nở hoa Bát - nhã, quả tên Bồ - dề.
Những tổ đình lớn xưa kia
Hàng trăm nghìn vị tu trì cùng nhau.
Từ ngài Bách Trượng bắt đầu,
Tiếng Tùng lâm mới lan hồn khắp nơi.
Sơn môn nghĩa có xa xôi,
Gọi về họ đạo của người xuất gia
Nghĩa cũ là cửa chiền già,
Gốc một chốn tổ phát ra toàn ngành.
Nay đã thống nhất giới mình,
Tập thể lãnh đạo chung quanh hướng về.
Không riêng môn nợ phái kia,
Näm bè, bầy bối rẽ chia suy tàn.
Tam quan ba cửa huyền quan,
Vô tướng, vô tác, không quan thâm huyền.
Lấy làm đường lối thường xuyên,
Pháp môn giải thoát đi lên Phật đường.
Cửa chính ra vào thông phương,
Khác tam quan pháp khẩn trương tu trì.

Không Giả Trung phép tư duy,
Thích thị yếu lâm dã ghi rành rành.
Tiếng "chùa" không phải nghĩa kinh,
Chữ "tự" Trung Quốc phiên thành tiếng ta.
Từ âm "Chùy" hoá ra "Chùa",
Ngôi Bạch Mã Tự nhà vua dựng thành.
Kỷ niệm Hồng Lô tự khanh,
Đạo truyền Đông Hán Vĩnh Bình trước tiên.
Tiếng Phạm gọi Tăng Già Lam,
Nghĩa là vườn các Thánh hiền vui thay!
Chùa bậc nhất thế giới này,
Là Cấp Cô Độc có cây Kỳ - đà,
Giảng đường vườn trúc Lan Đà,
Chí thành cúng Phật của nhà làm nên.
Còn những tòa tháp xây lên,
Kiểu mộ Ấn Độ mấy nghìn năm xưa.
Những vị đạo đức có thừa,
Có công lao lớn khi vừa tịch đi.
Người sau xây tháp để ghi,
Kỷ niệm chiêm ngưỡng mỗi khi ra vào.
Tháp có từng tầng thấp cao,
Biểu thị trên dưới bậc nào tiên vong.
Cây cửu phẩm để ngâm trông,
Thuộc môn Tịnh - độ nên thông nghĩa này.
Không táng hài cốt vào đây,
Chín tầng nhất định dựng ngay liền chùa.
Lại nghĩa: tháp là chỗ thờ,
Không thuộc phần mộ như giờ hiểu sai.

Hình tượng tranh ảnh an bài,
Để mà chiêm bái những người vắng lâu.
Nghĩ đến công đức cao sâu,
Noi theo gương đó gắng cầu tiến lên.
Khởi đầu từ vua Ưu Diên,
Nhớ Phật-tắc tượng lưu truyền tương lai.
Chuông mõ hiệu dịp hòa hài,
Đồng thanh tụng niệm diệu ngoài du dương.
Nếu biết quan sát tiếng chuông,
Âm thanh thấu nghĩa vô thường rất hay.
Chuông to thường thỉnh hàng ngày,
Nguyên chủng sinh hết khổ rầy được vui.
Lâm chung trợ niệm liên hồi,
Tiếng chuông giúp sức tức thời vãng sinh.
Chàng phan, bảo cái thuyết minh,
Thuộc đồ nghi trượng nêu hình trang nghiêm.
Chàng phan cột phướn dựng lên,
Tiêu biểu Phật pháp bốn bên trông vào.
Lá phướn thường được treo cao,
Kiểu cờ Thiên Trúc đón chào thày tu.
Cái là tàn long ô dù,
Thứ dùng những lúc nắng nãm mưa đi về.
Trầm linh tám hạt Bồ - đê,
Lần tràng nhớ lượt thụ trì dài lâu;
Gọi số chầu, gọi niệm chầu;
Mỗi mỗi phiền não trước sau xa lìa.
Còn những sự tích xưa kia,
Người ta đặt truyện làm ví dụ thôi.

Cốt lẽ thiết thực dù rồi,
Cần chi cần cứ những lời bằng quơ.
Sắc tạo nói đến bấy giờ,
Ba nghìn năm trước đã đưa vấn đề.
Gốc ở bốn chất cực vi,
Sinh ra muôn vật ấy thì thế gian.
Tức từ đại chúng nói trên,
Từ bốn thứ đó trở nên sáu trần.
Sáu trần biến chuyển xoay vần,
Muôn hình muôn vẻ tinh thần dựa theo.
"Sắc năng tạo tâm" đã nêu,
"Lục trần duyên ánh" nấy đều vọng tâm.
Tâm lại tác động cảnh trần,
Phát triển mọi thứ thuộc phần duyên sinh.
Vật vô tri, thân chúng sinh,
Do bốn nguyên tố tạo hình mà ra.
Tính rắn thuộc đất đá mà
Uớt - nước, nóng - lửa, động là khí phong.
Thân người bốn chất thuận vòng
Diều hòa ổn định mới không hề gì.
Chúng nó ngang trái một khi,
Tử bách, tử bệnh chí chí rất phiền.
Luận sư Thanh Biện Tây-thiên,
Lập thuyết "Duy cảnh" hiển nhiên không làm.
Như bộ Đại thừa Nghĩa Lâm,
Cùng luận Câu Xá, Thế Thân dạy đời.
Cảnh là cảnh sắc bề ngoài,
Duy cảnh, duy sắc nghĩa thời như nhau.

Thực tại vật chất một màu,
Bản thể thế giới "Sắc" đều nguyên nhẫn.
Tiện đây xin dẫn mấy văn,
Trong kinh, luận dạy thêm phần rõ ràng.
Viên - giác chương ba nói rằng:
Thân thuộc bốn đại lẽ hằng tạo nên:
 Tâm là tướng của trăn duyên
 Sáu trăn là cảnh, bóng liền là tâm,
 Nhân cảnh xuất hiện ra tâm,
 Nếu không cảnh sắc thì tâm khôn dò.
 Kinh Làng Nghiêm Phật dạy cho,
 Nghĩa lý tâm thức rất là tinh vi.
 Gốc nguồn nó chẳng có chi,
 Phát ra tính biết chi vì trăn cắn,
 Sáu trăn khi đổi sáu cắn,
 Vọng sinh sáu thứ thức tâm suy lưỡng.
 Luận Duy thức nói mới tưởng,
 "Kiến giải" "hình tướng" hai đường song song.
 Hợp thành một thể hóa - công,
 Liên quan tạo tác non sông muôn mẫu.
 Kiến thì có bẩy mối đầu,
 Gọi bẩy chuyển thức giúp nhau đồng l่าน.
 Gọi tâm hay gọi tinh thần,
 Tuyệt không hình ảnh thuộc phần hữu tri.
 Hình tướng nhất định vô tri,
 Gọi vật chất, gọi sắc kia đều nhầm.
 Là bốn đại, là sáu trăn,
 Cỏ cây vàng đá với thân muôn loài

Tạo thành mọi cái trên đời,
Hết thấy lớn nhỏ không ngoài sắc, tâm.
Ai bảo chủ nghĩa duy tâm,
Tâm suông tạo vật là làm đó thôi.
Duy sắc, duy vật không hai.
Sắc tạo muôn vật còn sai nghĩa gì.
Học Phật thấu lẽ huyền vi,
Quy luật "sinh diệt" xét thì rõ ngay.

3- GIÁO MÔN

Giáo môn tóm tắt sau đây,
Nếu qua phương hướng cho hay đường vào.
Tôn giáo là học thuyết cao,
Tôn chỉ, mục đích đặt vào niềm tin.
Đạo Phật tôn giáo cổ truyền,
Lại là triết học nửa thần bí sâu
Thẩm nhuần nhân loại từ lâu,
Qua bao thời đại trước sau đến giờ.
Tín ngưỡng tín kính phung thờ,
Den lòng mến chuộng nương nhờ chở che.
Không tin gọi "Nhất Xiển Đè"
Áy kẽ bất tín chẳng hề nói năng.
Đạo Phật cốt yếu dạy rằng:
Giác ngộ giải thoát lòng hàng tử bi,
Hỷ xả cùng với tử bi,
Là tử vô lượng tâm thi chí nhân.

Giác ngộ thì hết ngu dần
Giải thoát dù sạch bụi trần lẳng lơ.
Tự do không bị trói chằng
Bình đẳng Phật tính xếp bằng cho cân.
Còn nhiều đạo hạnh rất cần
Đây là mối nhác mấy phần trước tiên.
Bài trừ mê tín thường xuyên,
"Nghiên chân hạch ngụy" dạy truyền từ xưa.
Nhân quả lẽ đó xin thưa
Nhân nào quả ấy có chừa ai đâu.
Nhân lành hưởng quả lành sau,
Nhân dữ quả dữ đáo dầu không sai.
Nghịệp định, báo ứng theo dõi
Trừ cõ sám hối tội thời sạch sanh.
Luân hồi như bánh xe quanh
Vòng đi vòng lại khỏi vành làm sao.
Trên con đường đạo đi vào,
Thoát hầm sinh tử biết bao hoan hỷ.
Tú đế hay tú diệu đế,
Khổ, tập, diệt, đạo nhất tề cùng nêu.
Khổ là khổ quả gieo vào,
Chúng sinh sáu ngả nhân nào đã gây.
Tập là phiền não nhân này,
Tham, sân, si, độc trưng bầy tràn ra.
Diệt là dứt hết phiền hà,
Nhân tu đạo pháp được qua khổ hình.
Đạo là chính đạo quang minh,
Ba mươi bẩy phép chương trình kế sau.

Đôi nhân đôi quả liền nhau,
Năm thừa lấy đó làm đầu phép tu.
Mười hai nhân duyên kéo co,
Dây chuyền sinh hóa thất gò triền miên,
Vô minh, hành, thức nối liền,
Danh sác, lục nhập, xúc bên thụ rỗi.
Tiếp ái, thù, hữu không thôi,
Sinh cùng lão tử đời đời ưu bi.
Phân hoạc, nghiệp, khổ hai kỳ,
Ba đời nhân quả lại quy hai tròng.
Như khau mắt xích lòng thông,
Suy xét thật kỹ mới hòng hiểu tinh.
Vô minh diệt, hành không sinh,
Lần lượt diệt hết chứng thành ngôi cao.
Trung thừa tuyệt đỉnh dự vào,
Đại thừa sâu rộng gấp bao nhiêu lần.
Lục độ mới thực tuyệt trần,
Sáu hạnh cao quý muôn phần bao la.
Bố thí độ tham keo mà,
Trí giới: hủy phạm, thuyễn na: rồi bời.
Tinh tiến độ thoái trày lườn,
Trí tuệ: ngu dốt, nhẫn thời săn si.
Vượt qua sáu vũng è chề,
Tự tha lưỡng lợi ấy thì mới hay.
Bồ - tát tu những phép này,
Được đến ngôi Phật chứng ngay Bồ - đề.
Thất giác hay thất Bồ - đề
Bảy thứ giác ngộ tinh vi sáng ngời.

Chọn phép, chăm chỉ, vui tươi,
Nhẹ nhàng, dứt bỏ, lòng người, nghỉ lành.

Bước lên đường đạo thênh thênh,
Trước hết bầy thứ thực tình dụng công.

Dến đây đường chính khai thông,
Tâm diêu đúng đắn cứ trông mà vào.

Thấy đúng, nghĩ đúng mới cao,
Nói đúng, làm đúng khác nào hiền nhân.

Sống đúng, siêng đúng tinh thần,
Nhớ đúng, định đúng thập phần tốt tươi.

Thánh nhân cũng ở đó thôi,
Di đúng đường lối đích rồi tới ngay.

Ba mươi bảy phép trình bày,
Giúp sức tiến đạo đoạn này nói lên:

Bốn niệm xứ, bốn chính căn,
Bốn như ý túc, năm căn, lực này.

Như vậy là hai mươi hai,
Bảy giác, tám đạo cộng ngay được thành.

Thân, thu, tâm, pháp cho rành,
Bốn diêu suy nghĩ định ninh không rời.

Làm lành bỏ dữ gồm hai,
Bốn diêu chịu khó không lười biếng chi.

Ham, chạm, nhớ, xét luôn khi,
Bốn diêu thoái mái đạt thì xởi xang
Tín, niệm, định, tuệ, tiến hăng,
Năm nầm, năm sức càng tăng thêm nhiều.

Dày là toàn những chỉ tiêu,
Chương trình hành đạo trên nêu diệu dề.

Tứ khoa, thất đại liền kề,
Đều là diệu pháp chờ hèle bỏ qua.

Ám, Nhập, Xứ, Giới bốn khoa,
Ám là ám phú lòe xòa rợp che.

Hay gọi ngũ uẩn thường nghe,
Năm thứ chứa chất làm ghê gớm dời.
- Sắc là Sắc chất thân người,
Thụ là cảm giác, tưởng thời tâm tư.

Hành là quan niệm thực hư,
Thức là tính biết cũng như mỗi lòng.

Hiểu ra tính nó đều không,
Chỉ vì chẳng hiểu mắc vòng tròn gian.
Nhập là tên của sáu căn,
Mắt, tai, mũi, lưỡi, cản thân, cõi lòng.

Thu hút trần cảnh vào trong
Này sinh mọi sự bởi lòng gây ra.

Mười hai xứ ấy vốn là,
Sắc, tiếng, mùi, vị, chạm va, pháp trần.

Gọi sáu nhập cảnh cũng gần,
Cùng sáu nhập trước thành phần mười hai.

Trong sáu ngoài sáu đôi nơi,
Nên gọi là xứ hợp thời phát sinh.

Giới là ranh giới phân minh,
Sáu tam thức - giữa sáu hình trần căn.

Mỗi thứ mỗi việc mỗi ngăn,
Ba sáu mười tám vọng chấn tạo thành.

Phúc tội lên xuống vòng quanh,
Cùng bốn khoa ấy tự mình làm ra.

Thất đại bẩy thứ rất to,
Tinh chất chu biến chẳng gò một nơi.
Trên kia sáu đại kể rồi,
Đây thêm "kiến đại" dù coi khôn lường.
Kiến là nhận thấy tinh tường,
Tinh chất sự thấy hàng thường luôn luôn.
Tùy vật hiển hiện mắt còn,
Tinh thấy vẫn cứ trường tồn y nguyên.
Nhám mắt cũng thấy tối đen,
Mắt lòe, đêm tối, tối liền sáng ra.
Tinh thấy sẵn có không lòe,
Thường trú bất diệt đầy đà khắp nơi.
Mười điều lành dữ sánh đôi,
Sát, đạo, dâm, vọng, miệng dôi ba điều:
Ác khẩu, lưỡng thiệt, dệt thêu,
Tham, sân, si nữa mười điều ác kinh.
Trái lại là mười điều lành,
Cõi gốc nghiệp đạo chúng sinh đều cùng.
Tu giới, định, tuệ sạch trong,
Gọi phép tam học phái thông lâu lâu.
Lục hòa nghĩa ở cùng nhau,
Hòa thân, miệng, ý, hòa tu giới điều.
Hòa kiến, hòa lợi hưởng đều,
Xuất gia năm chúng thường nêu đức này.
Trừ bỏ tam độc mới hay,
Sạch thân, miệng, ý, thẳng ngay mới hèo.
Nghỉ tám thứ khổ thường theo,
Sinh, già, ốm, chết, sớm chiều rình ta.

Tinh an ái phải lìa xa,
Kẻ oan ghét lại cứ va chạm mình.
Muốn gì chẳng được chịu đành,
Thân tâm đòi hỏi tội tình lầm thay.
Bốn điều nguyệt lớn phát ngay;
Chúng sinh vô số nguyệt rày độ cho;
Phiền não bắt cứ nhỏ to,
Nguyệt dứt bỏ hết không rò xót chi;
Pháp môn vô lượng học di;
Đạo Phật bắt khả tư nghị cao siêu.
Lần lượt tu tiến thêm nhiều,
Đến được thành tựu trọn điều nguyễn xưa.
Đốn môn thi chẳng đợi chờ,
Chỉ trong giây lát đã là bậc cao.
Pho Kinh Bát Nhã xem vào,
Mở mang trí tuệ dồi dào lè "Không"
Bộ lớn sáu trăm quyển ròng,
Hai trăm sáu chục chữ lòng tâm kinh.
Kinh Di Đà môn vãng sinh,
Dạy phép niệm Phật "trí danh" vừa tầm.
Một ngày, bảy ngày nhất tâm,
Mười hơi khẩn thiết niệm thầm hòng danh.
Sang cõi Tịnh Độ tốt lành,
Nghìn năm năm chữ kinh lưu truyền.
Kinh Kim Cương mới diệu huyền,
Ba mươi hai phần nối liền một dây.
Bản La Thập dịch rất hay,
Chiêu Minh thái tử tự tay tiêu đề.

Tinh thần phá chấp chẳng nề,
Đập tan mọi thứ không hề bị tan.
Vững bền hơn cả sắt gang,
"Như nhu" chân thể thênh thang tuyệt vời.
Năm nghìn một bảy tám lời,
Lià hết mọi tướng ấy thời kim cương.
Cành dời mọi cái vô thường,
Biển thiêng già đổi rật nhường chiêm bao.
Dứt hết sinh diệt trần lao,
Tinh chân thường hiện chứng vào vô sinh,
Kiến hoặc, tư hoặc, vô minh,
Kiến là phân biệt, vọng tình đáng chê,
Tư là tham ái mọi bè,
Năm cần năm cảnh say mê đắm chìm.
Vô minh mờ mịt tối tăm,
Không rõ nghĩa lý sai lầm lung tung.
Doạn trừ ba hoặc sạch trong,
Hoàn toàn giải thoát khỏi vòng trần ai.
Vô ngã, ngã sờ mĩa lời,
Nhưng rất quan trọng đồng thời kể ra.
Không ta, không cả của ta,
Hết lòng thương xót giúp cho muôn loài.
Chư vị Bồ - tát tái lai,
Độ sinh cứu thế hạnh này thông phuong.
Tôn phái Trung Quốc mở đường,
Nêu những tên lớn Đông phuong Bắc truyền.
Đại thừa: Pháp Tướng, Hoa Nghiêm,
Luật, Mật, Tam Luận, Tịnh, Thuyền, Thiên Thai.

Câu Xá, Thành Thực có hai,
Thuộc tiểu thừa giáo thành mươi như xưa.
Luật tôn kiêm Đại, Tiểu thừa,
Năm phái riêng của thuyền gia một nguồn.
Tào Động, Lâm Tế, Văn Môn,
Quy Nương, Pháp Nhơn nay còn gọi tên.
Năm thời, tám giáo nói lên,
Bốn chín năm liền Phật dạy tổ ghi.
Năm thời là năm thời kỳ,
Thời Hoa Nghiêm kể đến khi A Hàm.
Phương Dâng Bát Nhã theo kèm,
Pháp Hoa kết thúc nghĩa bàn uyên thâm.
Tám giáo phân đôi chờ làm,
Hóa nghi, hóa pháp đều nhằm bốn phiên.
Hóa Pháp: tạng, thông, biệt, viên,
Hóa nghi : đón, tiệm, bí, nguyên một chiều.
Bất định giáo phải tuỳ theo,
Chúng sinh căn tính khéo điều dạy rắn.
Phải nên mở rộng kiến văn,
Dùng cổ chấp nhất tuệ căn hép hòi.
Lợi mình lợi vật lợi đời,
Tinh thông nội ngoại theo dòi ngũ minh.
Nội minh, nhân minh, thanh minh,
Y phương, công xảo tùy tình một hai.
Thuở xưa đồng tử Thiện Tài
Năm mươi ba chờ xem ngoài gian truân.
Học cả chính trị, toán, văn,
Các thứ học thuyết nhân dân hiện hành.

Gây nhân Đại - giác tập thành,
Tu phúc, tu tuệ tiến hành song song
Lợi sinh hoằng đạo làm lòng,
Quyền hành thiệp thế quyết không ngại gì.
Ai hỏi vợ con đâu thi:
Ca - sa là vợ, Bồ - đề là con.
Ai hỏi bố mẹ có còn:
Phương tiện, trí tuệ ở luôn trong nhà.
Ai hỏi địa chỉ tư gia:
Từ bì, thông đạt, cửa nhà của tôi.
Ai hỏi xống áo, chỗ ngồi.
Pháp không, nhẫn nhục dời dời ấm no !
Ai bảo Niết - bàn mơ hồ.
Diệt hết phiền não mơ hồ ở đâu !
Thân nhiên bót sự mong cầu,
"Ly dục tịch tĩnh" Dao mầu rất hồn.

II- SỨ LƯỢC

PHẬT TỔ

Nhớ xưa Phật tổ ra đời,
Giàu lòng thương xót mọi loài chúng sinh.
Muốn cho đều được tốt lành,
Tim phương hóa độ khéo dành thời cơ.
Loài người từ thuở cổ sơ,
Lâm diêu khổ não mê mờ nên thương.
Bàn thân, xã hội, đời đường,
Chứa chan, phức tạp trói chàng lâu xa.
Cho nên Đức Phật Thích Ca
Ra tay tế độ thực là không sai.
Ba nghìn năm lê⁽¹⁾ trước đây.
Ở bên Ấn Độ phía Tây nước mình.
Tại Ca - tỳ - la - vệ thành,
Có vua Tịnh Phan hiển vinh ai bằng.
Thích Ca⁽²⁾ tổ họ lẫy lừng,
Cồ Đàm⁽³⁾ dòng dõi danh xưng xa gần.
Trăm đời làm bậc chuyển luân,
Đến vua Mao Thảo⁽⁴⁾ bế trên bầy dời

(1) Hơn 50 hồi hoa giáp, mỗi hồi 60 năm. P.L hiện nay cũng có nhiều thuyết khác nhau. Đây theo một thuyết được công nhận lâu năm, có tính toán năm tháng kỹ lưỡng và lưu truyền rộng nhất - Bộ Phật tổ thống kí

(2) Tên họ này có từ vua Biệt Thành, Hoàng tổ năm đời kế từ vua Tịnh Phạn trở lên - Dịch là Năng Nhán, Trúc Lâm hay Xá Chi

(3) Tên họ này có từ vua Đại Mao - thảo, Hoàng tổ 7 đời. Dịch là Nhất - chung, Cam - giá hay Nê - thố

(4) Học trò vị Cồ Đàm tiên, đời họ thầy thành họ mình

Thứ đến Sư-tử-giáp thời,
Sinh ra bốn vị⁽¹⁾ hiền tài thế gian.
Trường nam tên Duyệt - dâu-dàn.
Tức là Tịnh Phạn trị an sơn hà,
Phu nhân tên gọi Ma Gia⁽²⁾
Một nhà tích đức vui hòa mười phương
Phu nhân đêm đó mơ màng,
Thấy người kỳ lạ đẹp dáng sao sa.
Cưỡi con voi trắng sâu ngà,
Khai hông vào bụng ấy là thụ thai⁽³⁾
Tháng tư mồng tám sớm mai,
Nhăm năm Quý sừu ngang thời Chu Chiêu
(1028tr)⁽⁴⁾

Tin vui đồn khắp bán triều,
Ngày qua tháng lại dập dùi thoi đưa.
Chẵn năm không thiếu không thừa,
Giáp dần mồng tám tháng tư ra đời (1027tr)⁽⁵⁾
Sớm ngày quang cảnh đẹp tươi
Đương khi mẫu hậu nghỉ ngơi giữa vườn,
Hoa vô ưu nở đua vòn,
Giờ tay vin hái bên sườn thoát thai.
Giờ Dần vừa mọc sao Mai,
Bàm hai tướng tốt nào ai sánh tay !

(1) Tịnh Phạn, Bạch Phạn, Hộc Phạn, Cam Lộ Phạn

(2) Con gái cả ông đại trưởng giả (có chỗ nói là vuô) Thiên - giả ở thành Thiên - ty (Câu-hi) gần thành Ca-tỳ-la-vệ

(3) Tù cung trời Dâu - suất giáng sinh cứu thế

(4) Chu tr. là ký hiệu trước kỷ nguyên

(5) Dời vua Chu Chiêu Vương năm thứ 26 bên Trung Quốc; đến năm Dương lịch 1976 - Phát lịch 3003

Vì Tư Đà tiên đoán ngay,
Tướng người vĩ đại cứu rầy trần gian.
Trên trời dưới đất ai hơn,
Vua trong các thánh tối tôn sau này!
Rước về sан sóc đêm ngày,
Đặt tên Tất Đạt Da⁽¹⁾ này cho càn
Bấy ngày thân mẫu từ trần!
Kiêu Dàn⁽²⁾ dì ghé ăn càn chám nuôi
Lớn lên như thổi một hơi,
Thân thời vô bệnh sức thời vô song.
Khi vừa đến tuổi thành đồng⁽³⁾
(Canh thân 1021 tr).
Võ công, văn trị học thông hơn thầy.
Toàn tài mọi mặt mọi hay,
Dung mươi lăm tuổi định ngày đông cung
(Mậu thìn, 1013 tr).
Tháng hai mồng tám tập trung,
Lập ngôi Thái tử đều cùng ngợi khen,
Bây giờ đến tuổi thành niên,
Mẹ cha định liệu xe duyên ta hòng.
Nhưng lòng hờ hững với lòng,
Không ham dục lạc ở trong cung thành,
Từ bi nhân đức nổi danh,
Nết na trong sạch, tính tình cao xa.

(1) Dịch là Thành lối hay Nhất thiết nghĩa thành, ý nghĩa cân xứng với những diêm lành đã xuất hiện.

(2) Gọi dù tiếng là Kiêu Dàn Di, cũng gọi Ma-ha Ba-xà Ba - đề em thứ tam bà Ma-ha Ma Gia; sau sinh ngài Nan Đà

(3) Lên bẩy tuổi (kể theo tuổi mụ, xuống dưới đều vậy). Lên mươi tuổi thì bắn giòi là lùng

Kết hôn vì nể mẹ cha (Canh ngo, 1011tr)
Năm mươi bảy tuổi cưới bà Da Du⁽¹⁾

Dù trò khoái lạc mặc dù,
Không hề lay chuyển lòng tu cữu dời.

Từ khi dời táu xuân tươi (Kỷ ty, 1012tr)
Táu vua xin được đạo chơi giải buồn.

Tham quan phong cảnh nông thôn,
Thấy nông dân phải luôn luôn nặng nề.

Làm ăn vất vả é chè,
Đầm mưa dài nắng bùn bè hôi tanh.

Ngài liền xúc động lòng lành
Trầm ngâm dưới gốc cây xanh tối ngày !

Mọi người khuyên giải khôn lay
Vua nghe cảm động đón ngay về thành

Sau nhận ra bốn cửa thành,
Gặp người già, chết, bệnh tinh⁽²⁾ thêm thương !

Lòng còn suy nghĩ ván vương,
Người đâu qua đó rõ ràng thày tu⁽³⁾

Vui mừng chào hỏi dời cầu,
Vị kia đáp lại nông sâu mấy điều:
"Dời là bể khổ hiếm nghèo
Càng say đắm lám càng nhiều gian truân.

(1) Bà Da Du Đà La năm ấy 17 tuổi, con gái viên quan đai thần tên là Ma - ha Na - ma dòng Pham Chí (có chỗ nói là dòng họ Câu Ly). Khi đã cưới Da Du, vua cha lại lấy thêm cho hai bà Cô Di, bà Ma Nô Xá, cùng rất nhiều mỹ nữ vây quanh.

(2) Ngoài của Đông thấy người già, của Nam thấy người bệnh, của Tây thấy người chết

(3) Sau ra của Bắc gặp vi Sa môn ở đâu đi qua

Xuất gia thoát mái tinh thần,
Trên đường giải thoát độ nhân mới là”
Lời vàng Thái tử nghe qua,
Vô cùng phấn khởi coi là Tôn sư!
Hàng ngày Thái tử tâm tư:
Hoành hành bốn họ⁽¹⁾ xưa giờ ra sao,
Phân chia giai cấp thấp cao,
Tranh giành áp bức lẫn nhau cho dành!
Những mong trút khỏi gia đình
Tim đường cứu vớt chúng sinh đát chìm.
Lệnh vua phòng giữ rất nghiêm,
Tăng cường canh gác ngày đêm mọi bề.
Mấy lần Thái tử xin đi,
Vua rằng: có cháu nội vì sẽ hay.
Tức thời Thái tử chỉ tay:
Bụng nàng đã có nghén thai⁽²⁾ đây rồi.
Sớm ngày mồng tám tháng hai
(Mậu dần 1003tr).
Giờ lành điểm báo đón Ngài xuất gia⁽³⁾
Vượt thành di tới rừng già,
Cải trang cắt tóc rõ là chán nhân.
Qua thăm ba vị Đại tiên⁽⁴⁾

(1) Một dòng vua quan, tiếng Phạm gọi Sát - dế - lị, hai dòng thầy tu, tiếng Phạm gọi Bà-la-môn, bà - dòng nòng công thương, tiếng Phạm gọi Phè Xá, bốn - dòng tối tú, tiếng Phạm gọi Thủ-bàn-dà hay Thủ -dà-la.

(2) Sáu năm sau Khi Ngài xuất gia tu hành đắc đạo, ngài La Hầu La mới sinh ra đời

(3) Năm đó Thái tử 25 tuổi

(4) Nói năm nămxamhoc là vô lý, vì thời gian này trong sù sách nói: Ngài chỉ nghỉ ở chỗ ông Tiên Bat- giả có 1 đêm, con dến chỗ hai vị Tiên kia chỉ gấp luốt qua thời. Ngài là bậc cùcdại thông minh khi nào lại phải học lâu đến thế.

Bạt Già, A Lã Ca Lan, Uất Đầu.⁽¹⁾
Thầy ba đạo ấy chưa sâu;
Ngài liền chỉ bảo lẽ mầu hay hơn.
Ngài đi đến núi Tuyệt Sơn,⁽²⁾
Lặng ngồi suy nghĩ pháp môn tu trì.
Vua sai tìm Thái tử về,
Sai đem lương thực, người di theo hầu.
Bạn Kiêu Trần Nhu⁽³⁾ dương đầu.
Chung quanh chầu chực dài dâu sớm khuya.
Ngài không hưởng thụ thứ gì,
Ngoài vững và gạo, thân gầy giò xương!
Sáu năm khổ hạnh phi thường,
Xuống sông tắm mát nhẹ nhàng tẩm thân.
Hai nàng mục nữ⁽⁴⁾ quanh gần.
Cùng dâng cháo sữa ăn càn trước tiên.
Người dâng áo, đệm cỏ lén.
Có cây to lớn xứ bên⁽⁵⁾ rướm rà,
Gọi tên cây Tất-bát-la,
Ngài thề tại đây ngồi mà tu chuyên.
Bốn mươi chín buổi tọa thuyền,⁽⁶⁾

(1) Vì thứ ba này nói cho dù tiếng là Uất Đầu Lam Phất

(2) Tiếng Phạn gọi là Giá Xà, núi này ở trong rừng Khổ - hạnh thuộc nước Ma Kiệt Đề.

(3) Gồm 5 người, hai người thuộc họ ngoại Kiêu, Trần Nhu, Thập-lục Ca-diếp; ba người thuộc họ nội: A - thấp - bà hay Ất - bè, Bạt - đè (con gái thứ vua Cam-lô-phân, em ông Bà-sa), Ma-ha-nam hay Câu - k (con gái cả Vua Hộc Phan, anh ngài A - na - luật hay A - nâu - lâu - dà)

(4) Nan Đà và Bà La, Ngài ăn no tắm mát sông Ni Liên Thuyền

(5) Cách thành Giá - gia hai mươi dặm, thuộc nước Ma Kiệt Đề.

(6) Đây là Ngài nhập định bảy tuần thất kế tiếp nhau sau khi vừa lên ngôi Chính giác, trước khi thành Phật chỉ có một buổi chiều đến một đêm ở gốc cây Bồ - đê mà thôi

Người người nô nức, miến miển xôn xao!

Kẻ thù xúc náo xiết bao,

Yêu ma hăm hại chẳng nao núng lòng.

Gái hư trêu gheo khồng xong,

Bao nhiêu thử thách đều cùng vượt qua.

Hốt nhiên sáng suốt phát ra,

Sạch không phiền não thoát đã vô minh.

"Mindh" "Thông"⁽¹⁾ chín phép nẩy sinh

Tò tường nghiệp tính sinh linh bao đời.

Mười phương thế giới sáng ngời,

Rõ như thấy vật hiện thời trong tay.

Bát đầu xuất hiện sao Mai,

Sáng ngày mồng tám tháng hai⁽²⁾ giờ Dần

(Quý mùi 998tr)

Tin đồn thành đạo xa gần,

Khắp nơi mừng rỡ nhân dân tôn Ngài:

Thích Ca Mâu Ni Như Lai.

Hiện thân cứu khắp trần ai mọi loài.

Ngày thành Phật tuổi ba mươi,

Át Nan em Phật⁽³⁾ đồng thời sinh ra.

Lại sinh ông La Hầu La⁽⁴⁾

Là con trai Phật cùng bà Da Du.

Dã di tới đích đường tu,

Lại lo dắt díu giúp cho muôn loài.

(1) 3 phép minh, 6 phép thông Ngài liền chúng được.

(2) Về sau theo lịch nhà Hà thành ra ngày 8 tháng chạp

(3) Con thứ vua Bách - phan, em ruột ông Đề-bà Đạt-

(4) Bẩm thai từ ngày Thái tử sắp thoát ly, cũng gọi La Văn

Than rằng: nghỉ cũng lạ thay,
Chúng sinh giác tính săn ngay sờ sờ.
Thế mà đều bị lu mờ,
Phép ta sâu rộng khó mà noi theo.
Phạm thiên thấy vậy vội vào,
Ân cần thỉnh Phật truyền trao Pháp mẫu.
Bọn thiên đế Thích theo sau,
Đều cùng tha thiết khẩn cầu như trên.
Phật liền quan sát thế gian,
Độ cho ai trước tùy căn lần lần.
Ba ông tiên đã từ trần,
Còn năm người họ Kiều Trần Như kia.
Qua hăm một buổi tư duy⁽¹⁾
Liền rời khỏi gốc Bồ-dề⁽²⁾ bước chân.
Ngắm trông nơi chuyển Pháp luân,
Qua đường nhập định một tuần bên sông⁽³⁾
Tức thời có Văn Lan long,
Bao quanh che phủ khỏi vòng nắng mưa.
Tháng ba mồng bảy⁽⁴⁾ tiến đưa,
Hai nhà buôn⁽⁵⁾ cùng bữa trưa ban đầu.
Đến vườn Lộc Giã⁽⁶⁾ không lâu,
Tháng ba mồng tám⁽⁷⁾ bắt đầu truyền ra.

(1) Từ mồng 9 đến 29-2

(2) Từ ngày ấy cây Tất Bát La gọi là cây Bồ - đề

(3) Tên là sông Vô dề; từ 30-2 đến 6-3; tuần bảy thứ tư

(4) Ngày đầu tuần bảy thứ năm

(5) Đề Vi và Ba Ly

(6) Vườn này thuộc nước Ba La Nại

(7) Gọi là ngày "chuyển pháp luân" xem tiếp trang 288

Trước tiên chú ý xuất gia,
Pháp môn "Tứ đế" thực là hiếm thay !
Bánh xe phép nhiệm đã quay,
Nam người dắc đạo thành ngay Tăng đoàn.
Có ông Gia Xá giàu sang,
Bỏ nhà theo Phật dự hàng tăng luôn.
Ông thầy đạo Bà-la-môn,
Phú Lâu Na mãi sau còn lưu danh.
Tôi lòng ngưỡng mộ chí thành,
Xuất gia nhập đạo tiến nhanh tuyệt vời.
Trước hè La Hán tam người⁽¹⁾
Cuối hè chín chục ba người cùng ngồi.
Nhóm tam Ca-diếp⁽²⁾ lôi thôi,
Tự cao ngang ngạnh bao hối độ xong.
Thầy trò nghìn vị theo cùng,
Mục Liên, Xá Lợi tùy tùng hai trăm;
Bạn ông Gia Xá nửa trăm,
Làm thường tùy chúng⁽³⁾ tiếng tăm có thừa.
Năm thành chính giác thứ tư⁽⁴⁾
(Bình tuất, 995tr)
Có người tỳ phú vào tu trong rừng.
Tuổi già nhưng sức không chừng,
Vốn người Ma Kiệt danh lừng dã lâu.
Đại Ca-diếp đó chủ đầu
Đến cầu Phật độ rồi sau nối vĩ⁽⁵⁾

(1) Năm vị: Gia Xá, Phú Lâu Na và Phật

(2) Lú-lâu Tân Loa Ca-diếp, Già-gia Ca-diếp, Na-dè Ca-diếp

(3) 1250 vị thường di theo Phật

(4) Phật 33 tuổi

(5) Sau khi Phật Nạt bàn Ngài Đại Ca-diếp làm đệ nhất tổ sư truyền dạo

Chẳng lâu số lượng tăng ni,
Có hàng chục vạn đạo nghì cao siêu.
Hàng trăm vạn tín đồ theo,
Họ ngài râm ráp rù nhau theo Ngài
Độ ni năm thứ mười hai⁽¹⁾ (Giáp ngọ 987 tr).
Kiêu Đàm dì Phật vật nài di tu⁽²⁾
Tiếp theo đến bà Da Du,
La Văn chín tuổi⁽³⁾ độ cho trước rồi
(Tân mão 990 tr).
Trước La Văn một năm thôi,
Túc năm thứ tám⁽⁴⁾ độ ngài Át Nan.
(Canh dần 991 tr)
Nhân khi thành Phật sáu năm⁽⁵⁾
(Kỷ sửu 992 tr)
Về thăm thân phụ, vương thân, gia đình.
Tưng bừng rộn rịp kinh thành,
Bao người tấp nập chí tình quy y.
Nói về tín ngưỡng xin quy,
Van Lan gần Phật trên kia chép rồi.
Bạn ông Đề Vị hai người;
Quy y Phật pháp⁽⁶⁾ khi rời bờ sông.
Tam quy⁽⁷⁾ đầy đủ phép chung,

(1) Năm đó Phật 41 tuổi

(2) Phật thuyết Bát kinh Pháp độ phu nữ xuất gia đầu tiên

(3) Năm đó, Phật 33 tuổi, sau khi thành Phật năm thứ chín

(4) Ngoài \hat{A} , \hat{B} Nan xuất giá mới lên tám tuổi. Phát 37 tu

(5) Năm đó Phật 36 tuổi, về thành Ca Tỳ La Vệ thăm quê lần thứ nhất. Khi ấy Ông La Hầu La lên bảy tuổi, Phật 36 tuổi; năm Kỷ sùu (992) mới khớp với chỗ khác. Đến năm 41 tuổi về thăm lần thứ hai, bà Kiều Đàm Di nhân ngài. ¹ Nan xin cho moi dắc dộ

(6) Lúc này chưa có tăng

(7) Đến đây đã có 6 vị Võ Khiếu tăng

Song thân Gia Xá vợ cùng nêu gương.
Tiếp sau mới đến thập phương,
Nước nhà nước khác khuếch trương đạo mầu...

CỨU HỘ

I. SUỐNG KHỎ

Tình hình cứu thế như sau:
Một hôm Phật nghỉ tại chùa Kỳ Viên.
Tỷ khiêu bốn vị luận bàn:
Đối, dám, giận, sợ đều làm khổ thân.
Phật nghe giây lát tối gần;
Đạy ràng gốc khổ là thân đó mà.
Tiếp tâm giữ chính bỏ tà,
Khổ nhân diệt hết quả mà còn đau.
Bốn ngài tu luyện chẳng lâu,
Đều cùng chứng được đạo mầu yên vui.
Trong thành Xá Vệ có người,
Già nua chống gậy lẩn hời ăn xin.
Tôi nai bạch Phật mọi duyên,
Con hư duồng đuổi hóa nên nỗi này.
Phật liền thuyết kệ cho hay,
Có câu "con cái chẳng tỳ gậy tre".
Bài này đọc mọi người nghe,
Quả nhiên con phải rước về cung nuôi.
Bố con đoàn tụ xong xuôi,
Gia tài dư dật trọn dời thung dung.

Bạn ông Tu Đạt trong vùng,
Tin xàng đau ốm sau cùng khởi tâm.
Cây người thỉnh Phật giáng lâm,
Phật liền chỉ bảo để tâm ba điều:
Một là bị chứng hiểm nghèo,
Hai là trái thuốc chữa liều mà nguy,
Ba là chẳng thuốc men chi,
Lại không điều độ nữa thì chết oan.
Sau lời thuyết pháp dạy răn,
Người kia khỏi bệnh an nán ca nhà.
Bốn món thuốc gốc dạy ra,
Thời phi thời được điều hòa mới hay:
Cơm, quà ăn uống hàng ngày;
Sữa, đường thất nhật được nay từng tuần,
Dùng khi bồi dưỡng nếu cần;
Tận hình họ được phòng thân suốt đời.
Bốn trăm bốn bệnh⁽¹⁾ hại người;
Thân tâm giờ chứng túc thời chữa luôn.
Chiêm ba thành đơ một hôm,
Có người sản phụ chết ôm thai kèm.
Ăn làm thuốc độc kẻ ghen,
Đốt thây lửa cháy bốn bên dùng dùng.
Phật đem đệ tử đến cùng,
Sai người moi cháu trong lòng mẹ ra.
Bé trai không bị bỏng qua,
Đó là Phật cứu một nhà hiếm con.
Sinh, già, bệnh, chết đáng hờn,

(1) Đất, nước, lửa, gió mỗi thứ 101 bệnh. Cả bốn thứ cộng thành 404 bệnh

Chính là đối tượng sa mòn tu hành.
Từ khi Phật ở rừng xanh,
Đã thường giáo huấn rành rành tóc tơ.
Sinh thì o ép nhợp nhơ,
Tấm thân trừng nucker ngày thơ biết gì.
Già thì khí huyết suy vi,
Mắt lòe tai diếc sức thi hom hem.
Bệnh thì đau đớn kêu rên,
Đau đớn cũng khổ nguy nan mạng người.
Chết thì chấm dứt cuộc đời,
Phong dao cắt xé tội lỗi cái thân.
Chết oan, nghiệp định đôi phần,
Nạn Lưu Ly giết⁽¹⁾ ai ngăn được nào!
Có cây mít lá to cao,
Thầy chùa bốn vị ngồi vào gốc cây.
Vị ràng: đương buổi xuân này,
Chơi xuân khoái lạc kéo hoài xuân đi.
Vị ràng: sum họp hội hè,
Dẹp đình ca nhạc sướng mê gì bằng.
Vị ràng: hường cảnh giàu sang,
Sản tiền thường thức dàng hoàng uống ăn.
Vị ràng: vợ dẹp gái tân,
Ngày đêm vui thú ái ân nồng nàn.
Phật liền rào tới bảo ban:
Các ngươi bàn bạc chỉ toàn khổ nhẫn.
Thịnh di suy đến hại thân,

(1) Nạn giặc Lưu Ly giết hại họ Thích, sau khi Vua Tịnh Phạn băng (Mùi tháng 953 tr). Chu Mục Vương năm thứ 49

Sương không bô khổ hãi rắn lấy mình.
Lia ham muôn, tránh tội tình,
Tự do yên lặng sạch mình vui hơn.

2. THANH THIẾU NHI

Nước Ba La Nại loạn tin,
Em trai bấy tuổi ăn xin mù lòa.
Bị người đánh vỡ đầu ra,
Gãy tay lần lòn thật là khổ thay.
Kịp thời Phật đến giờ tay,
Xoa dầu dứa trẻ khỏi ngay tức thì.
Mắt nhìn ăn uống no nê,
Phật rằng: tội báo trước kia tham tàn.
Chính là bố cậu Chiên Dàn,
Chú nhà tên gọi Việt Nan đó mà.
Mọi người đều giác ngộ ra,
Bồ tát keo kiết khỏi sa tội nghèo.
Trong thành Xá Vệ thân yêu,
Có ông trưởng giả dù diệu vinh hoa.
Sinh người con rất xấu xa,
Cà nhà ghét bỏ đuổi ra ở rừng.
Phật liền hóa xấu vô chừng.
Dem cơm nước đến núi rừng cung ăn.
Gã kia sau biết thánh nhân,
Vô cùng phấn khởi ăn cần xuất gia,
Phật cho nhập chúng tăng già,
Tu hành đặc đạo rất là đẹp tươi.

Ở thành Xá Vệ có người,
Tên là Tài Đức, con thời lên năm.
Vâng lời cha dạy rất chàm,
Xưng Na mô Phật chẳng làm chút chi.
Một hôm kể dữ bất di,
Liên thanh niệm Phật, Phật thì tối ngay.
Cứu em thoát khỏi nạn này,
Độ liền kể dữ cùng ngày vâng theo.
Mọi người mừng rỡ biết bao,
Tên kia tinh nguyễn bỏ điều gây oan.
Tỳ La Dã ấy mẩy ngoan,
Nhà nghèo nhưng vẫn tính toán việc lành.
Lời cha dì chúc định ninh,
Dùng ngày quy định chí tình hiến dâng.
Nhân nào quả áy sáng trắng,
Phúc lành mau tới giàu sang hơn người.
Em dâng đất mới nực cười,
Dương cùng bạn trẻ chơi bời lê la.
Bỗng trông thấy Phật đi qua,
Thành tâm bốc nám đất nhà dâng lên.
Phật liền bảo vị Át Nan:
Dem về để trát lên nền buồng the.
Sau này phúc đức to phe,
Hoàng dương Phật pháp tiếng nghe vang lừng.
Đó là vua A Dục Vương,
Hết lòng phụng đạo phi thường công lao.

3. PHỤ NỮ

Lòng lành độ nữ mới cao,
Ngọc Gia nàng ấy hồn hào chua cay.
Con dâu ông Cấp Cô đây,
Cứng đầu chàng chịu diều hay bao lắn.
Ông dành thỉnh Phật, dạy răn;
Phật khuyên nàng phải ở án thuận hòa,
Vâng lời dạy của mẹ cha,
Nhân hiền tốt nét mới là gái ngoan.
Ngọc Gia hối cải cam đoan,
Quy y thụ giới Phật ban phúc lành.
Lúc này trong Xá Vệ thành,
Nhiều cô gái điểm tung hoành mại dâm.
Có cô đêm kiếm tiền trảm,
Làng chơi Hoa Dức mất tâm kho tàng.
Bố là Lư Đạt kinh hoàng,
Tâu vua cầu Phật vội vàng cứu cho.
Phật truyền triệu tập các cô,
Lời vàng giáo hóa nhỏ to từng điều.
Các cô cảm động bao nhiêu,
Xin chùa nghè xấu cùng theo tín đồ.
Một cô gái xấu như ma,
Lại là công chúa con nhà đế vương:
Vua Ba Tư Nặc hùng cường,
Lớn lên vội cẩn cho chàng xác xơ.
Hồi môn lập cả dinh cơ,
Mỗi khi chòng váng ngồi tro buồng tầm.
Túi thân khấn Phật làm rằm,

Tự nhiên thấy Phật hiện thân nhơn tiền.
Lắng nghe thuyết pháp diệu huyền,
Biến hình hóa đẹp ngạc nhiên bao người.

Mụ Tỳ Dê La ngược đời,
Giúp ông Tu Đạt tính thời lại ương.
Gièm pha nhà chủ mọi đường,
Ràng tin Phật Pháp Tăng đường ích chi.

Gặp hôm thỉnh Phật độ trì,
La Văn thay Phật lại vì chủ nhân.
Chỉ dùng phương tiện dối phòn,
Mụ già tinh ngô ăn năn đổi lòng.

Phật Ngài Ca Diếp⁽¹⁾ đã xong,
Lại xin cho vợ vào giòng xuất gia.
Tên là bà Bạt Đà La,
Trước theo ngoại đạo này là sư ni.

Nhất tâm tinh tiến ai bì,
Chóng thành La Hán toại thè nguyễn xưa.
Cô Tam Ma Kiệt đáng ưa,
Đốc lòng sùng Phật mà chưa gặp thời.

Làm dâu vua Nạn nước ngoài,
Ni Kiên ngoại đạo được mời vào kinh.
Cô liền thỉnh Phật nhập thành,
Mẹ cha cùng khắp chung quanh sum vầy.

Vui mừng thấy Phật theo ngay,
Các thầy ngoại đạo cũng quay đầu về.
Mục Liên cứu mẹ Thanh Dê,
Sánh cùng Địa Tạng cứu bờ thân xa,

(1) Đại Ca Diếp

Thè nguyền độ kháp hả sa,
Gương treo chữ "hiếu" xuất gia làm tròn.
Bụi đời vẫn dục quấy luân,
Tai bay vạ gió không còn từ ai.
Chiên Sa nghe lũ ác xui,
Nhẫn tâm báng Phật bị lòi mưu gian.
Bạn Tôn Đà Ly dã man,⁽¹⁾
Họ làm họ lại lộ toàn mặt mo.
Tỏ thêm đức độ Phật to,
Đạo Ngài càng lớn, tín đồ càng đông.

4. NGHÈO HÈN

Dở hay đều gốc ở lòng,
Nan Đà cô gái nghèo cùng tốt thay.
Một hôm hành khất cả ngày,
Được đồng tiền nhỏ cúng ngay dầu đèn.
Tháp lên, khấn: "thoát thân hèn,
Tuệ đặng soi sáng mọi miền tối tăm".
Dầu không cạn, tỏ thâu đêm,
Ngài Mục Liên tất càng thêm cháy già.
Cô nàng lại đến bấy giờ,
Phật liền thụ ký được nhờ mai sau.
Trong thành Xá Vệ từ lâu,
Ni Đề phật mọn chịu dầu lấy phân.
Phật thương hạ cố tới gần,

(1) Con Tôn Đà Ly, con Sa Di Bạt và con Chiên Sa, đều vu oan bêu xấu
Phật

Dát tay di tâm, theo chân về chùa.

 Phật truyền tăng thụ giới cho,
 Tu hành tinh tiến ngôi to chứng thành.

 Vua nghe lòng dạ bất bình,
 Ràng: sao Phật độ linh tinh kẻ hèn?

 Phật ràng: như đóa hoa sen,
 Từ nơi bùn đục sinh lên ngại gì?

 Nghén thai nào có sạch chi,
 Người là vốn quý há vì khinh thân?

5. NGHÈ VẶT

Những người đánh cá, di san,
Làm nghề mổ giết, kẻ chán trâu bò.

 Nay đều được Phật độ cho,
 Đạo lành bình đẳng chàng gò hèn sang.

6. KẺ DỮ

Một tên đại ác rõ ràng,
Gọi là Vô Não anh chàng tàn hung.

 Con quan, sức khỏe lạ lùng,
 Quá nghe tà giáo nhú cùng sinh thiên.

 Bảy ngày giết mạng dù nghìn,
 Mỗi người lấy ngón tay xiên làm vòng.

 Chín trăm chín chín đã xong,
 Chợt trông thấy mẹ, dao vung chém liền.
 Tự nhiên thấy Phật kề bên,

Dịnh quay chém Phật, Phật liền cách xa.
Đuổi theo không kịp được mà,
Gọi kêu, Phật chỉ nói qua mấy diều,
Rằng: "Ta an trụ đã nhiều,
Ngươi thì bối rối thật diều đứng mình".
Hán nghe cởi mở tâm tình,
Buông dao sám hối chí thành y theo.
Độ ông Thân Nhật gieo neo,
Mưu làm cơm độc vì theo thầy tà.
Vợ chồng tên tướng Bà La,
Cầm gươm xông chém Phật qua trên đầu.
Đến tay Lô Chí nhà giàu,
Chặt cây, lấp giếng, dáo mâu đợi chờ.
Đều không chạm đến tóc ta,
Hồi tâm hướng Phật phụng thờ tôn nghiêm.
Cứ gì kẻ khác oán hiềm,
Ngay ông Diều Dạt là em Phật rày.
Ghen vì không được sánh tay,
Gây ra tai nạn voi say hại càn.
Cùng A Xà Thế mưu toan,
Tân vương, tân Phật cả gan chưa từng!
Thuê người bán Phật qua rừng,
Tự tay đầu độc không ngừng ác tâm.
Đã không toàn được mưu thảm,
Chỉnh mình phải đọa muôn năm A Tỳ.

7. GIẶC CƯỚP

Một vùng hiểm yếu đường đi,
Bạn ăn cướp lớn thường thì ăn quanh.
Gần thành Xá Vệ hoành hành,
Nhà vua bắt được già hình hàng trăm.
Bảo nhau kêu Phật àm àm,
At Nan thay Phật vội tìm vua tha.
Trói giong đến đó, Phật ra,
Đều cùng lạy Phật thoát dù trói chăng.
Xuất gia được Thiện lai táng,
Đổi phàm thành thánh siêu thắng nào bằng.

8. VUA CHÚA

Có vua A Chát hung háng,
Tham tàn hiếu chiến xâm lăng nước ngoài.
Một hôm Phật đến tận nơi,
Nhà vua đón đánh, tối trời như bưng.
Quan quân khí thế bùng bùng,
Về thành thấy Phật ngự cung đàng hoàng.
Vua cùng Thái tử hoang mang,
Vội xin tạ tội hai hàng chau sa.
Phật ràng: cai trị quốc gia,
Lấy điều nhân nghĩa để mà chấn dân.
Chớ nên hiếp nước quanh gần,
Nâng cao chính thể minh quản mới là.
Vua tôi thăm thia thiết tha,
Nguyễn xin quy chính tịch tà từ đây.

Phạn vương gặp Phật mấy ngày⁽¹⁾
Phật thường thuyết Pháp kháp rày cùng nghe.
"Sắc, tâm" sáu giới to phe,
Lại nhân sáu nhập bao che tội tình.
Gây ra bao nghiệp dữ lành,
Dem "tam giải thoát" phá banh không còn.
Sáu căn ví thế huyền môn,
Cành tràn như mộng người khôn tỏ tường.
Phép màu thẩm Tịnh Phạn vương,
Bấy muôn họ Thích một đường vãng sinh.
Lưu Ly bạo chúa đáng khinh,
Nhàm Tỳ La Vệ phát binh sang càn.
Phật ngồi biên giới trung gian,
Dưới cây khô héo bão ban mấy điều,
Hùng hồn tư thế ngoại giao:
"Cây khô chính đáng hơn bao giặc ngoài".
Lưu Ly thông cảm rút lui,
Trở về Xá Vệ lại nuôi mối thù.
Mác mưu ăn bả kẻ ngu,
Cố gây tội ác tự chủ diệt mình.
Đạo truyền kháp nước chung quanh,
Vua quan tôn trọng thanh danh lẫy lừng.
Có vua gọi Tháng Quang Vương,
Nước bên Kiêu Tát La thường nghe tin.
Vua thân thỉnh Phật dạy truyền,
Phật rằng: Vua đối dân liền như con.

(1) Khi về thăm quê lần thứ hai

Giảm binh, nhẹ thuế, bớt quan,
Thường công phạt tội không oan ức người.
Nhân dân phấn khởi vui tươi,
Áy là nước mạnh dân thời giàu yên.
Cố vua Hòa Mạc ươn hèn,
Tin theo đạo khác chỉ quen lèo cầu.
Mẹ vua bị ốm đã lâu,
Thầy tu ngoại báo giết trâu lợn nhiều,
Trăm con đê ngựa kèm theo,
Tế trời cứu bệnh hiểm nghèo khỏi ngay.
Phật liền đến báo cho hay:
"Làm lành, cứu giúp, cấy cày, học tu".
Vua nghe lời Phật như vu,
Mẫu thân bình phục công phu mất gi.
Tại nơi Vương Xá thành trì,
Trên non Linh Thủ Phu vi các vua.
Gồm mười sáu nước vua to,
Vị Ba Tư Nặc đầu trò đứng ra.
Nghe Kinh Bát Nhã Ba La,
Phép coi dân nước, giữ nhà, tu thân.
Dận vua hộ Pháp chuyên cần,
Cùng như hộ nước, hộ dân hết lòng.
Dân yên, vua chính, phép công,
Áy thì người ngự bệ rồng mới yên.
Long vương tin Phật vững bền,
Hải Vân uy đức thịnh liền một khí.
Phật rằng: Sức đại từ bi,
Mạnh hơn hết thảy, không gì hại ta.

Muốn cho thoát nạn can qua,
Giữ lòng lành đó để mà hộ thân.
Thiên vương bốn vị ân cần,
Cúng dàng thử bát kim ngân ngọc ngà.
Phật đều không thụ dụng qua,
Sau dâng bát đá hợp hòa phép xưa.
Vua Bình Sa lúc bấy giờ,
Ở thành Vương Xá vốn chưa có chùa.
Thỉnh cầu Phật với môn đồ,
Tự thân hầu Phật tay vua bưng bình.
Bạch rằng: vườn trúc rung rinh,⁽¹⁾
Dựng ngôi Tinh - xá chí thành dâng lên.
Vua theo Phật, chùa trước tiên,
Vua này chùa ấy ghi tên số vàng.
Vua A Xà Thố ngang tàng,
Giết cha hại mẹ cùng hàng Đạt Da.
Về sau quỷ báo hiện ra,
Vội cầu Phật cứu được qua khổ nàn.
Nay ngay phép "tín vô căn",
Chí tâm hộ đạo gian nan không chὸn.

9. BỐN HỌ

Hiện thời bốn họ sinh tồn,
Nói: trời sinh hóa kém hơn bốn giòng.
Miệng, chân, rốn, sống chẳng cùng,

(1) Vườn này là của ông Trưởng già Ca Lan Đà cúng Phật

Nên phân giai cấp khoanh vùng tách ra.
 Phật ràng: ai cũng mẹ cha,
Cùng dòng máu dò thân ta thân người;
 Cùng dòng nước mắt mặn thời,
Làm lành thêm tốt dữ thời xấu dì.
 Chớ nên phân biệt nhau chi,
Thương nhau giúp đỡ còn gì hay hơn.

10. BÌNH ĐẲNG

Một lòng bình đẳng không sờn,
Oán thân chẳng chút yêu hờn khác nhau.
 Chúng sinh hết thấy một màu,
Đều mang tinh Phật trước sau hiện hành.
 Như Lai là Phật đã thành,
Các loài sớm muộn sẽ thành mai sau.

11. NGOẠI ĐẠO

Cháu ngài Ca Diếp tu lâu,⁽¹⁾
Cùng hai trăm rưỡi người hầu non xa.
Tên là Uu Ba Tư Na,
Nghe tin cậu học Thích Ca đạo rồi.
 Vội đem tự khí buông trôi,
Thầy trò theo Phật lên ngồi Thánh Hiền.
 Lục sư kia thật đón hèn,
Thấy vua tin Phật lòng ghen sôi si⁽²⁾

(1) Tam Ca Diếp

(2) Vua Bình Sa tức Tần Bà Sa La

Xui vua cùng Phật dấu thi,
Phật ngồi định đặc uy nghi khác thường.
Đế, Thiên tử hữu huy hoàng,
Vua quan lẫm liệt hai hàng võ ván.
Tiếng gầm sư tử vang ngân,
Chim, muông, cù cáo sơ lẩn chạy hoài.
Mất bao đệ tử xa rời,
Hồi đầu quy Phật theo đòn sa mòn.
Ni Kiền túi phận đáng buồn,
Phật hơn, mình kém kẽ cùn thiêu thân.
Chết đi khuất mặt một lần,
Còn hơn sống nhục muôn phần thua cay.
Phật liền hóa lửa khác thay,
Toàn thân mát rượi Phật ngay bên mình.
Ni Kiền thấy vậy thất kinh,
Chí tâm cầu Phật xót tình cứu cho.
Phật ban: nhập bọn tăng đồ,
Chứng ngay từ quả lợi to nào bằng.
Vấn đề xin sửa mới căng,
Làm ra cách đó cốt ràng chùng duyên,
Ma Gia Ly đổi tâm liền,
Con bò sa đọa có miền hóa sinh.
Gieo nhân cho nẩy mầm lành,
Từ trong đạo khác phát sinh Bồ Đề.

12. SỨC VẬT

Có con chó tráng dữ ghê,
Chính là thân phụ Đô Đề tái sinh.

Dô Đê xét hỏi sự tình,
Đến nơi bạch Phật - Phật đành bảo cho:
"Bố anh quá báo quanh co,
Chả tin hỏi của mách dò nghiệm ngay".
Dàn trâu dữ tợn sờ thay,
Qua đường gặp Phật đổi ngay tính lành.
Vẹt kia còn biết chí thành,
Thỉnh cầu, hộ vệ, phân minh tùy tòng.
Mấy lần Phật độ độc long,
Lại khi cứu nạn nhà rồng khỏi nguy.
Chuyện trên đều có sách ghi,
Cảm thông báo ứng tức thì hay thay.

13. QUÝ THẦN

Mẹ con nhà quý mới gay,
Hay ăn trẻ bé hại rầy người ta.
Con cưng gọi Tân Già La,
Phật liên cho bát giấu dà một nơi.
Mẹ tìm suốt bầy ngày trời,
Biệt vô âm tín chịu lời lạy van.
Phật rằng: chừa thói gây oan,
Thụ trì giới pháp an toàn cùng nhau.
Nguyên nhân thí thực mở đầu,
Át Nan mộng hiện về sau hợp vào.
Du Già liệt địa cúng khao,
Mông Sơn chấn tế đề cao dàn tràng.
Kim Cương mật tích ai lường,
Quanh nơi đồng nội ruộng nương nấu hình.
Một hôm khởi tấm lòng thành,
Phật tăng thụ thỉnh nơi mình cúng trai.

Cầm chày bảo vệ Như Lai,
Thầy trò đàm đạo những bài cao sâu.
Quyền hành hộ pháp đã lâu,
Hiện thân lực sỹ đứng đầu trù yêu.
Trên dây lược kể mươi diều,
Còn đâu muốn biết xem nhiều sách kinh.

14. BÁO CHƯƠNG

Có xem nên phải thực tình,
Năm trăm Thích Tử trong thành Tỳ La.
Chỉ vì nghiệp chuồng che lò,
Nên nhìn thân Phật như là tro than.

THUYẾT GIÁO LƯU TRUYỀN

(Năm thời thuyết giáo)
Nói về thuyết pháp thời gian,
Tuỳ cơ lần lượt nghĩa bàn nồng sâu.
Hoá Nghiêm bộ lớn làm đầu,
Cùng kinh Phạm Võng trước sau ba tuần⁽¹⁾
Phật an trú gốc cây thằn,
Tuy hâm một buổi gồm phần bao năm.

(1) Từ 9-29 tháng 2 sau khi Phật vừa thành đạo, tiền thuyết giới Bồ tát.

Thứ hai đến bộ A Hàm,
Trường, Trung, Tăng, Tạp lầy làm chí nh cương.
Mười hai năm chẵn tuyên dương,
Bốn mươi mốt tuổi gọn chương hoàng truyền⁽¹⁾
Thứ ba Phương Đẳng thâm huyền,
Đất từ bậc nhỏ đưa lên đại thừa.
Tám năm thuyết pháp thi vừa,
Bốn mươi chín tuổi chuyển cơ tăng dần⁽²⁾
Thứ tư Bát Nhã huyền văn,
Dem "không" phá "chấp" chẳng ngàn ngại chi.
Hai mươi hai năm ấy một kỳ,
Bảy mươi mốt tuổi Phật thi cao niên⁽³⁾
Thứ năm thời cuối tiếp liền,
Pháp Hoa cùng bộ Niết Bàn tối cao.
Tám năm kết thúc phép màu,
Bảy mươi chín tuổi Phật vào cõi không⁽⁴⁾
Tập thành Đại tạng chính tông,
Năm nghìn bốn tám quyển dòng dịch ra⁽⁵⁾
Chia kinh, luật, luận thành ba,
Nhân vì chư Tổ chép ra lưu truyền.
Về môn giới luật tòng quyền,
Mười hai năm trước kệ tuyên một bài⁽⁶⁾

(1) Tính đến năm Giáp ngọ 987 Tr. Phật 41 tuổi; sau khi Phật thành đạo 12 năm

(2) Từ Ất mùi đến Nhâm dần, 986-979 Tr. Phật 42-49 tuổi; Sau 13-20 năm

(3) Từ Quý mão đến Giáp tý, 978-957 Tr. Phật 50-71 tuổi; Sau 21-42 năm

(4) Từ Ất sửu đến Nhâm thân, 956-949 Tr. Phật 72-79 tuổi; Sau 43-50 năm

(5) Theo Tạng nhà Tống (Trung Quốc) lần thứ nhất

(6) Đây là thuộc về thanh văn; lược thuyết giới kinh

Bốn diêu đói bốn sự sai⁽¹⁾
Về sau chế trọng cả hai bộ tri.
Át Nan thị già từ khi:
Ba mươi mốt tuổi dương thì xuân tươi.
Bấy giờ Phật thọ sáu mươi,
(Quý sứu, 968 Tr.)⁽²⁾
Át Nan thỉnh nguyện mấy lời phân minh.

PHẬT LẠI VỀ NƯỚC

Phật vì đói với gia đình,
Tham lần thứ nhất lại giành lần hai.
(Giáp ngọ, 987 Tr.)
Bốn mươi lẻ một tuổi đời,
Đạo mẫu chứng đã mươi hai năm tròn.
Phạn vương đơn rước ôn tồn
Ưu Đà Di⁽³⁾ báo tin đồn rộng xa.
Trước tiên đói với vua cha,
Thuyết kinh Tam Muội thông qua thánh hiền.
Họ hàng tám vạn bốn nghìn,
Chứng ngôi sơ quả vượt liền thế gian.
Kiêu Đàm di Phật kêu van,
Xuất gia bát kính Át Nan giúp vầy.

(1) Giới tú trọng. Chế trọng hai năm: Dinh hội diễn Mậu tý, 994 - 993 Tr. Phật 34 - 35 tuổi; Sau khi Phật thành đạo năm - sáu năm

(2) Sau thành đạo 31 năm

(3) Bạn cũ của Phật khi còn làm Thái tử, di xuất gia khi Phật về thăm quê lần thứ nhất. (Lần đầu cói trang 257 đoạn sử trên)

Trong triều đến lúc chẳng may,
Phạn vương lâm bệnh khi nay về già.

Phật thì dương ở nơi xa,
Hay tin Phật với về nhà thăm vua.

Phạn vương thoi thóp đợi chờ,
Phật đưa tay nắm vuốt xoa trên mình.

Đồng thời an ủi dinh ninh,
Phụ vương hoan hỷ thác sinh cõi lành !

Phật cùng trăm họ cử hành:
Lễ tang báo hiếu tận tình làm gương.

Đạo thành bốn sáu năm trường,
Bảy mươi nhăm tuổi nghiêm đường sinh thiên.
(Mậu thìn 953 Tr.)

DỰ KỲ NHẬP DIỆT

Đến khi viên mãn cơ duyên,
Phật liền chuẩn bị hoàn nguyên Niết-bàn.

Bảy mươi tám tuổi nhân gian,
Tán mùi giữa tiết đông hàn sương sa. (950 Tr)⁽¹⁾

Hầu bên có Át Nan Đà,
Phật ba lần nhắc điêu mà "diễn niêng".

Át Nan đều chỉ lặng yên,
Phật ràng: hãy lánh phía bên suy lưỡng.

Ma vương được dịp xuống đường,
Thỉnh Ngài nhập diệt đứng vương cõi trần.

Phật ràng: ba tháng tới gần,

(1) Chu Mục Vương (Trung Quốc) năm thứ 52

Thì ta nhập diệt chó bần thần chi.

Rung trời chuyển đất tức thì,
Sáng hôm mười sáu⁽¹⁾ giữa khỉ đông người.

Chợt nghe Phật ngồi một lời,
Thấy đều sững sốt bồi hồi sót xà,
Thỉnh cầu chẳng được đâu mà,
Biết bao việc khác Phật đã tiên tri.

NHỮNG LỜI TIÊN TRI

Kia như bạo chúa Lưu Ly,
Gây nên tội lớn chu di họ Ngài.

Phật rắng: ngày bẩy tối nơi,
Tội đền sét đánh rơi bờn sông.

Những người bị đổ máu hồng,
Sinh lên Dao - lợi hướng cùng phúc to.

Nghe tin bạo chúa sinh lo,
Dem quân du ngoạn bày trò khuấy khoa.

Bên bờ sông Á - chi - la,
Quả nhiên ngày cuối phong ba nổi liền.

Chớp dây sấm sét vang rèn,
Chết tươi cà lú cường quyền tàn hung!

Chiêm Ba trưởng giả trong vùng,
Hiếm con, vợ mới trong lòng có mang.

Hội thầy ngoại đạo xem rắng:

(1) Ngày 16-11 năm Tân mùi, 950 Tr.

Thai trai hay gái biết chừng mừng vui.
Bạn kia bảo gái đây thôi,
Lại đem hỏi Phật, Phật thời bảo trai.
Quả nhiên mẫn tháng no ngày,
Sinh trong đống lửa mặt mày nam nhi.
Việc ngài Ca - lưu Đà - di,
Kẻ thù đánh chết vui thi đống phân.
Bấy giờ cách Phật chẳng gần,
Bỗng dung Phật bảo theo chân viếng mồ.
Quả nhiên xương thịt nát dù,
Nhặt ra chôn cất báo từ đây xong.
Nghe xa, nhìn khắp, biết lòng...
Như trên bao chuyện cảm thông như thần.
Trong Kinh Pháp Trù nhắc dàn,
Mấy lời huyền ký vẫn vân sau này:
Đến đời mạt pháp nguy thay,
Đạo mầu xuyên tạc ai hay hộ trì.
Tình hình chính giáo suy vi,
Đèn tàn trước gió thò kỵ bấp bênh !
Luật gia cũng bị phản tranh,
Năm pho, mười tám bộ thành khác nhau.
Mỗi phe thiên chấp từng câu,
Môn này phái nọ còn đâu nguyên tuyền.
Nói về Phật pháp nhân duyên,
Ba thời: chính, tượng, mạt truyền như in
Mỗi thời niên số một nghìn,⁽¹⁾
Hết thời diệt hết chịu nhìn hội sau.

(1) Có chỗ nói: thời mạt pháp một vạn (10.000) năm

Những lời sấm ngữ từ đầu,
Nghiệm về hàng vạn năm sau rất nhiều.

AN CƯ CỐI TRỜI

Nhớ thương từ mẫu bao nhiêu,
Trên cung Dao Lợi sớm chiều xa khơi.
Thích Dề lại thỉnh một lời,
Nên vì thuyết pháp hợp thời tháng thiên.
An cư dưới gốc cây Viên,⁽¹⁾
Đông xuân ba tháng phi nguyễn Ma Gia
Dẫn Ngài Địa Tạng gần xa,
Ưu Diền nhớ Phật tạc ra tượng Ngài.
Tháng hai, mươi bốn xuống đồi,⁽²⁾
Phật đều di chúc hạng người quốc vương.
Thiên vương cùng với Long vương,
Hộ trì chính pháp, mọi đường lợi sinh.
Sáng râm Phật đến Dốc thành,⁽³⁾
Nghỉ nơi thôn Lực - sĩ - sinh ít nhà.
Trong rừng giữa khóm sa - la;
Bữa trai hậu cùng Thuần Đà nhớ nhung.
- Độ ông Tu Bạt cuối cùng, -
Niết - bàn trước Phật thần thông hiện tiền
Các ngài Xá Lợi, Mục Liên,
Kiêu Đàm đều nhập diệt liền trước đây.

(1) Cây Viên sinh; tiếng Phạm gọi Ba - lì chất - da - la

(2) Năm Nhâm thân, 949tr. Chu mục vương năm thứ 53.

(3) Tiếng Phạm gọi Câu thi na, Hán dịch là Dốc thành.

Truyền tâm phó pháp có ngày,⁽¹⁾
Át Nan phó chúc lúc này được nghe.⁽²⁾
Thuyết kinh Di Giáo đêm khuya,
Bấy muôn La - hán cùng nghe lời vàng.
Chư thiên, Bồ tát, quốc vương,
Nhân dân đông đúc xót thương quanh Ngài.
Nửa đêm lặng tiếng im tai,
Phật vào Thuyền định ngược xuôi mấy lần.

VÀO CỐI NIẾT BÀN

Ra thuyền liền tới Niết - bàn,
Hoàn cầu chấn động, khóc than vang trời !
Sa - la trắng xóa túc thời,
Tám cây hợp lại lá rời thân khô !
Than ôi thế giới tối mờ !
Đèn dời đã tắt biết dò nơi nao !
Kim quan quần chúng liệm vào,
Bấy ngày lẽ viếng xôn xao xa gần.
Ma Gia vội xuống án càn,
Tung hoa diếu phúng bần thản bên quan !

(1) Truyền tâm ấn phó pháp tang cho ngài Ca Diếp.

(2) Gồm có 4 điều: 1/ ác tính tỳ khiêu điều phục dần dần; 2/ Lấy giới làm thầy; 3/ y vào tú niêm xú mà ở; 4/ Khi kết tập đầu kinh nên đặt câu "Như thi ngã vẫn nhất thời".

Phật liền ngồi dậy thở than,
Tạ từ thân mầu, trần hoàn lìa xa!
Đến ngài Ca Diếp là đã⁽¹⁾
Ôm quan kêu khóc rất là thảm thương!
Hai chân Phật hiện rõ ràng,
Đủ tình đủ lý nghĩa càng thêm sâu.
Bấy ngày sau nữa bắt đầu.⁽²⁾
Phần thiêu lửa thánh trước sau một tuần.
Lửa tàn Xá lợi quân phân,⁽³⁾
Tám vua tranh chấp đòi phần mình hơn.
Theo lời dàn xếp Tính - yên⁽⁴⁾
Hai phần ba để chư thiên long cùng.
Một phần chia tám nước xong,⁽⁵⁾
Rước về xây tháp bồ công đợi chờ.
Vô bình cùng với đất tro,
Thành hai tháp nữa mười tòa dựng nên.⁽⁶⁾
Sau vua A Dục đại hiền,
Chia ra tám vạn bốn nghìn khắp nơi.
Phàm người hiểu đạo Phật thời:
Nhớ câu "Thường trú", những lời dạy răn.

(1) Khi ngài Ca Diếp đến đã sang đầu tuần thất thứ 2

(2) Từ 22 - 28 tháng 2

(3) Thu được 8 hộc bốn đầu Xá lợi. Từ tuần thất thứ ba: 29-2 - 5-3, chia nhau xây tháp cùng dâng

(4) Tính - yên Bà la môn thấy vậy đúng tên dàn xếp để chia nhau, không để xảy ra sự động binh

(5) 1/3 cho chư thiên, 1/3 cho long vương, 1/3 tám vua chia nhau.

(6) Tính-yên Bà la môn thì lấy bình đồng chùa, La-diên Bà la môn thì thu tro và đất xây tháp. Có chỗ nói: những tro và đất chia thành 49 tháp; ngay nồi hỏa dàn cũng xây một tòa bảo tháp rất đồ sộ nguy nga, cao 49 dốt

"Thật không rõ ráo Niết - bàn"⁽¹⁾
Phật thường ngự núi Linh Sơn dời dời.

TRUYỀN TÂM ĂN

Biệt truyền "tâm ăn" ba nơi:
Linh sơn, Da tử, lại thời Song lâm.
Cầm hoa, chia chõ, thò chân,
Phép màu nhơn tạng, diệu tâm Niết-bàn.

KẾT TẬP ĐẠI TẶNG

Bảy ngày sau Phật lila trần, (nhập tháp xong).
Việc ngài Ca Diếp lo phần chính biên.
Khóa hè năm đó tiếp liền,
Tập thành "tam tạng" lưu truyền tương lai.
Năm trăm La - hán hơn ai,⁽²⁾
Tại hang Tất - bát các ngài làm xong.

(1) "Thực bất tất kinh Niết - bàn". (kinh Niết - bàn)

(2) Ba vị Ma - ha Ca Diếp, At Nạn - đà và Lưu Ba - là chủ biên. Có chỗ nói
Tại đây cũng hàng nghìn vị La - hán cộng tác

Dó là tạng giáo chính tông,
Ngoài ra nghìn vị nữa cùng làm riêng.
Mãi sau kết tập còn phiền,
Thêm năm lần nữa sách truyền hơn xưa⁽¹⁾
Nói về kinh điển đại thừa,
Ba nơi kết tập bấy giờ gọn ngay.⁽²⁾
Riêng về Mật tạng ai hay,
Ngài Kim Cương Thủ chính tay mình làm.⁽³⁾

TÁM NGÔI CHÙA LỚN

Ngay khi Phật ở thế gian.
Tám ngôi Tinh Xá⁽⁴⁾ dựng lên tôn thờ.
Tốt duyên Thủ Linh, Cấp Cô,
Phật thường yên tĩnh cây to núi rừng.

(1) Tất cả sáu lần kết tập: 1/ Vương - xá thành; 2/ Tỳ - xá - ly thành, sau khi Phật nhập diệt một trăm năm; 3/ Ba - tra ly - phất thành, sau hai trăm năm 4/ Ca tháp di - la thành, sau bốn trăm năm; 5/ cùng nói trên, sau năm trăm năm; 6/ Diển - điện 1954

(2) 1/ Rừng Sa - la, 2/ Kỳ Xà - quật (linh - thủu); 3/ Núi Thiết - vi; do những ngài Văn Thủ, Di Lặc, Aì Nan chư Bồ tát, dai A La hán cùng biên tập

(3) Ngài Kim Cương Thủ dai Bồ tát và tôn giả Aì Nan đứng đầu; nhưng ngài Kim Cương Thủ chủ trì về Mật giáo.

(4) Tinh Xá tức là chùa, 1/ Kỳ thu Cấp cô độc viên, thuộc nước Xá Vệ; 2/ Ca lan đà trúc viên, tại núi Linh Thủu (có chỗ nói: trên núi Linh Thủu cũng có mấy ngôi chùa khác nữa, thuộc nước Ma - kiệt - đề); 3/ Di - hâu trì; 4/ Am La Viên, đều thuộc nước Tỳ Xá Ly; 5/ Ma - già - la mẫu đường, thuộc nước Ba - la - nai; 6/ Lê - sư - bàn đà - Na, trong rừng hưu thuộc nước Ba - la - nai; 7/ Cù - su - la - viên thuộc nước Câu Thiểm Di; 8/ Ni Câu Luết, vua Tịnh Phạn xây dựng từ khi Phật về thăm quê lần thứ nhất, tại khu vườn thuộc nước Ca - tỳ la - vê

LƯU TRUYỀN ĐẠO PHÁP

Hai mươi năm chẵn vừa chừng,
Ma - ha Ca Diếp ăn bụng đến giờ.
Trao cho nhị tổ đương cơ,⁽¹⁾
Vào non Kê Túc lặng chờ hội sau.
Tổ sư y bát trao nhau,
Thuyền tôn nòng cốt phép màu kế đăng.
Bắc truyền Trung Quốc Phạm Tăng,⁽²⁾
Vinh Bình Đông Hán Lan, Dàng dịch Kinh⁽³⁾
Đời Tân, Tây Hán khai sinh,⁽⁴⁾
Hào quang soi tới mỏng manh từng kỳ.

(1) Túc là ngài ~~Ất~~ Nan

(2) Hai vị sư ~~Ất~~ Độ: Ca Diếp Ma Dàng và Trúc Pháp Lan

(3) Đời vua Minh Đế (vua thứ hai nhà Đông Hán), niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ muỗi (Đinh mǎo, 67). Nhân vua chiêm bao thấy pho tượng vàng cao 1 trượng 6 thước bay đến; Quan thái sử Phó Nghị đoán mộng và tâu vua sai bọn Sái ám 18 người đi sứ sang ~~Ất~~ Độ cầu đạo Phật; thỉnh được hai vị Phạm Tăng (Lan, Dàng) về kinh đô Trung Quốc đầu tiên dịch được bản kinh Tứ - thập - nhị - chương từ chủ Phạm sang chủ Hán. Tính đến năm Kiến Vũ 27 (DL.51) đời vua Quang Vũ được 1000 năm chẵn; đến năm 67 DL. thì được 1016 năm, kể từ khi Phật vào Niết - bàn (Thích thi Kê Cố)

(4) Đời Tân Thủy Hoàng (Canh thìn - Tân mão; 221tr - 210), năm Giáp thân (217tr) có đoàn Sa môn do Thiết - ly - phòng dẫn đầu, gồm 18 vị đến kinh đô Trung Quốc tăng kinh và tượng Phật, nhưng Tân Thủy Hoàng hoài nghi không tiếp thu (Nguyên-lưu, Phật hóa Trung Quốc). Đời Tây Hán Vũ đế (vua thứ năm từ Cao tổ, thế kỷ thứ Itr.) có vị sư ~~Ất~~ Độ sang Trung Quốc, khi vua tiếp xúc, vị đó nói với vua rằng: "Trời đất cứ ba nghìn năm lại một lần thay đổi, tháo mộc bị đốt cháy liền biến thành ra dại". (báo Cửu quốc ngày 26-7-1974). Khi bấy giờ vua Hán Vũ đế đã có thỏi pho tượng Phật vàng cao hơn một trượng trong cung Cam Tuyền (Bắc sú Ngụy thư)

Nam truyền hướng Tích Lan di,
Con vua A Dục⁽¹⁾ nguyên thi rộng sâu.
Ngài Ma Sán Đà là đầu,
Chuyên tông nguyên thủy di sâu tiểu thừa.
Việt Nam Phật giáo cổ xưa,
Kỳ nguyên đã có ngôi chùa Yên Sơn.⁽²⁾
Đến Ngài Mẫu Bác tiến hơn,
Ngài Khang Tăng Hội đạo tôn thêm nhiều.
Trung tâm căn cứ Luy Lâu,⁽³⁾
Trúc Lâm, Tào, Tế tiếp sau cùng truyền.⁽⁴⁾
Hai Phòng Phật giáo gặp duyên,
Việt Nam thống nhất dựng nên Hội này⁽⁵⁾

(1) Vua A Dục (Canh tý - Bính dần, 327tr - 235tr) trị vì từ năm Ất dậu 276tr (có chỗ nói: Đinh hội đến Ất sùu, 274tr - 236tr) Theo thuyết "Tích Giáp dần" thì vua A Dục sinh sau Phật 151 năm, nhằm đời Chu Lê Vương năm thứ ba (Ất dần 876TR)

(2) Từ đầu thế kỷ thứ nhất (Tân dậu - Tân sùu, 1 - 41) Việt Nam đã có ngôi chùa Yên Tử (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh), nơi ngài An Kỳ Sinh ẩn tu thời đó. (Theo quyển Thuyền tôn bần hạnh, quyển Sư tích Lê Chân, bài Phật giáo nam lai kháo..)

(3) Đến thế kỷ thứ II, có ông Mẫu Bác (người Trung Quốc), rời đến vi Khang Tăng Hội (đ Án Độ, theo Việt Nam Phật giáo Sứ lược của Thích Mật Thể), truyền giáo tại đất Luy Lâu (nay thuộc huyện Thuận Thành tỉnh Hà Bắc), xây nền móng và là nơi Trung tâm Phật giáo thời kỳ đó ở Việt Nam. (Theo Việt Nam Phật giáo Sứ luận của Nguyễn Lang).

(4) Phái thuyền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tôn (lâm vua: Kỷ mão - Quý ty, 1279 - 1293) đí xuất gia tu ở Yên Tử lập ra

Hai phái Thuyền của Trung Quốc: Tào Động; Hậu Lê Thổ Tôn (Quý dậu - Kỷ hợi, 1573 - 1599); Lâm Tế; Hậu Lê Chân Tôn (Quý mùi - Kỷ sùu, 1643 - 1649) truyền đến Việt Nam

(5) Hội Phật giáo thống nhất Hải Phòng thành lập ngày 10-10-1958, tức 28-8 Mậu tuất.)

LỜI PHỤ CHÚ

Sách *Chu thư dí kí nói rằng*: "Năm Giáp dần (1027 tr), đời vua Chiêu Vương nhà Chu (Trung Quốc) năm thứ 26, lúc sáng sớm ngày 8-4, những ao chuôm sông ngòi tự nhiên nước dâng lên dày rẩy, động đất lắc lư. Đến đêm lại có ánh sáng năm màu soi vào Cung Thái Vi lóe khắp bốn bên, phát ra những tia xanh đỏ. Thấy thế vua liền hỏi quan Thái sử tên là Tô Do: "Đó là diềm gì?" Tô Do chiêm nghiệm đoán tâu: "Đó là diềm lành có vị đại thánh nhân ra đời ở phương Tây; Độ nghìn năm sau Thanh giáo sẽ truyền đến nước ta". Vua sai khắc lời nói đó vào bia đá chôn ở miếu Nam Giao để lưu nghiệm".

Lại chép: "năm Nhâm thân (949 tr) vua Mục Vương năm thứ 53, lúc sáng sớm ngày 15 tháng 2, tự nhiên có cơn gió lốc nổi lên làm đổ nhà, gãy cây, đất động mạnh, nhà cửa cung điện cá dến núi đồi cũng đều rung chuyển; sau giờ Ngọ mây đen từ phía kéo lên bao phủ làm tối trời; xuất hiện 12 cái cầu vòng trắng, hai đầu cầu đều bắc suốt tận hai phía chân trời Nam Bắc, thâu đêm không lặn. Thấy thế, vua liền hỏi quan Thái sử tên Hồ Da: "Đó là diềm gì?" Hồ Da tâu: "Đó là diềm gở báo tin vị đại Thánh nhân ở phương Tây từ trần vây".

*

Tiếp theo lời chú thích của câu:

Tháng ba mồng tam bát đầu truyền ra. (trang 255)

(Viết nối vào câu): Gọi là ngày "Chuyển pháp luân".

Đáng lẽ ra phải nói là *tháng ba hâm tam*... (câu trên là *tháng ba hâm bảy tiền du*). Hãy xem giải thích dưới đây.

Chiều theo luật chủ Ma Ha tăng - Kỳ phán: 49 ngày ở nơi cây Bồ Đề, gồm 7 tuần thất như sau:

- 1) Phật ngồi nhập định ngay tại gốc cây, đêm cuối cùng quan sát 12 nhân duyên (Phạm thiên khuyễn thỉnh) 8-14/2
- 2) Nền tháp Bất thuần (Phật ngám cây) 15 - 21/2
- 3) Quang đất kinh hành (7 x 3 tư duy) 22 - 28/2
- 4) Cung rồng Ca - la 29/2 - 5/3
- 5) Bờ sông Vô - đê 6 - 12/3
- 6) Cây dương tử (ni - câu - luật) 13 - 19/3
- 7) Cây nhū chấp (sai - lē - ni - ca) 20 -26/3.

Hết ngày 26-3 Phật lại trở về gốc cây Bồ Đề; đêm đó ngọc nữ thiên xuống bái yết. Sáng 27-3 Phật từ biệt cây Bồ Đề; giờ Ngọ thụ trai do hai nhà buôn cúng dâng. Chiều 27-3 Phật qua sông Hằng tới thành Ba - la - nại, đêm nghỉ tại Long Trì; đến trưa 28-3 thì chính thức chuyển pháp luân. (Kinh Phật bản hạnh tập VI, quyển 31 tờ 12; quyển 32 tờ 1,2,9,10,12; quyển 33 tờ 1 và 12).

Quyển 34 tờ 2 chép ngày giờ chính thức chuyển pháp luân như sau: " tháng Cơ - tú (16-3 đến 15-4 âm lịch, thời tiết nóng); qua 12 ngày nắng gát trong nửa tháng đầu (tức qua ngày 27-3), nửa ngày nữa (tức đến thi giờ giữa trưa ngày 28-3), Phật ngồi quay mặt hướng Bắc trong vườn Lộc - giã, thuyết pháp "tứ đế", độ 5 vị Tỳ khiêu (bọn ngài Kiều Trần Như) trước tiên".

Như vậy nếu thành đạo 8-2 thì ngày chuyển pháp luân phải là ngày hai mươi tám tháng ba âm lịch mới đúng. (28-3 Â.L.)

MỤC LỤC

	Số trang
1- Lời nói đầu	3
2- Tiểu sử Hòa thượng Kim Cương Tử	5
3- Tham luận tại Đại hội đại biểu Phật giáo Thủ đô ngày 8-10-1966	8
4- Bài phát biểu tại cuộc họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa IX, kỳ họp thứ 8.	10
5- Việc tu hành tại miền Bắc	14
6- Phát biểu với Ban biên tập báo Đại đoàn kết trong thời gian họp Đại hội TW Mật trận Tổ quốc Việt Nam khóa III.	19
7- Bài phâ khuyến về việc tu bổ chùa Trấn Quốc.	21
8- Ý kiến về xây dựng Ban tôn giáo chính quyền đối với thành phố Hà Nội.	27
9- Tôn chỉ mục đích của đạo Phật	31
10- Tam học với hòa bình	33
11- Hiển mật viên thông	38
12- Nơi gốc tích phái Tào Động	42
13- Tiếng tạo hóa với nghĩa sắc tạo	46
14- Xác định ngày lễ Phật đản	50
15- Phép hành khóa "Lễ bái tụng niệm"	67
16- Tạo hóa là gì ?	70
17- Phật giáo thực luận cương yếu	100

18 - Thuyết Ngũ Minh	103
19 - Chính tín, mê tín	112
20 - Thuyết vàng mã	115
21 - Thuyết xem bói	118
22 - Tông bát nhang thờ chư vị	120
23 - Giải thích về áo lục thù, hài hội.	122
24 - Ý kiến về Viện nghiên cứu Phật học	125
25 - Môn luận lý học.	129
26 - Diễn văn nói về ý nghĩa cây Bồ-dề	140
27 - Lịch sử chùa Trần Quốc.	143
28 - Lịch sử chùa Quán Sứ	150
29 - Lịch sử chùa Bà Đá	152
30 - Lịch sử Phật giáo Hải Phòng	158
31 - Thơ ca	203
32 - Sơ học Phật pháp diễn ca	225

Phụ - Bài Sơ học Phật pháp diễn ca gồm 4 phần; 29 mục.

1 - Phần sự nghĩa - 3 mục	225
2 - Phần Sử lược - 1 mục	248
3 - Phần Cứu hộ - 14 mục	258
4 - Phần Tạp trù - 11 mục	275

ĐƯƠNG GIA TỔ ĐÌNH TRẦN QUỐC
SA MÔN THÍCH THANH NHÃ PHÁT HÀNH
NHÀ GIÁO TRẦN VĂN THÁI CỘNG TÁC

Giấy phép số : 09/VHHN ngày 08-5-1990
Nộp lưu chiểu tháng 8 năm 1990

Giá : 10.000đ

DƯƠNG LỊCH
1987

PHẬT LỊCH
2531

ÂM LỊCH
ĐINH MÃO

VĂN BIA LƯỢC DÀN VỀ CÂY BỒ-ĐÈ

ĐỨC THÍCH CA MÂU NI NHƯ LAI, GIÁO CHỦ
CỦA ĐẠO PHẬT KHI SẮP LÊN NGÔI ĐÀNG CHÍNH
GIÁC, NGÀI NGỎI THIỀN ĐINH BỀN GỐC CÂY
BỒ-ĐÈ (TRƯỚC GỌI CÂY TẤT-BÁT-LA TỐ TIỀN
CỦA CÂY NÀY)

ĐÉN GIỜ DÀN, SAO MAI MỌC (KHOẢNG 3, 4
GIỜ SÁNG) NGÀY 30 THÁNG PAO-SA (THÁNG 10
ÁN ĐỘ) NHẰM NGÀY TRĂNG TRÒN THÁNG CHAP
NĂM BÌNH TUẤT THÁNG 1-514 TRƯỚC TÂY LỊCH
THÌ THÀNH ĐẠO.

TRONG THỜI GIAN SANG THĂM HỮU NGHỊ
VIỆT NAM NGÀY 24-3-1959 TỔNG THỐNG ÁN ĐỘ
PRA-SÁT THÂN HÀNH MANG TẶNG CÂY BỒ-ĐÈ
NÀY TRAO TAY HỒ CHỦ TỊCH TRONG BUỔI LỄ
RẤT TRỌNG THỂ, TỔ CHỨC TIẾP NHẬN TẠI
CHÙA QUÁN SỨ VÀ RƯỚC LÊN TRỒNG KỲ NIÊM
Ở ĐÂY.

BÁN TỰ TẶNG KIM CƯƠNG TỬ PHỤNG KHẨO

CÓ THƠ RĂNG

BÀI HÁN VĂN

TRẦN QUỐC DANH LAM THẮNG CÁNH THUYỀN
TÂY HỒ BIỆT CHIỀM NHẤT LÀM TUYỀN
KIM NGƯ CHỮ THƯỢNG THÔNG HÀ NHÍ
CỔ TỰ TÙNG TRUNG THỰC PHÚC DUYÊN
TIỀN LÝ TRIỆU KHAI TÂN PHẠM SÁT
HẬU LÊ BỎ SỰ CỨU TĂNG VIÊN
BỎ ĐỀ TRẠN THỦ MINH CHÂN GIÁO
TIÊU BIỂU VIỆT NAM LỊCH SỬ TRUYỀN

BÀI TIẾNG VIỆT

CÁNH CHÙA TRẦN QUỐC DANH LAM
HỒ TÂY ĐỆ NHẤT TRỜI NAM LÀM TOÀN
CÁ VÀNG ĐÓN KHÁCH THẨM QUAN
CỬA THUYỀN MỞ RỘNG HƠN NGÀN THU ĐÔNG
LÝ XƯA DỤNG BÊN SÔNG HỒNG
HẬU LÊ HOÀNG ĐỊNH CHUYỀN TRONG HỒ NÀY
BỎ ĐỀ CHÂN GIÁO LÀ ĐÂY
VIỆT NAM LỊCH SỬ DẤU HAY ĐỜI BỚI

ĐÁ LƯỢC DẪN VỀ CÂY BỒ ĐỀ

ĐÁ LƯỢC DẪN VỀ CÂY BỒ ĐỀ
LÀ MỘT PHẦN KÌI CỦA LỄ HỘI QUỐC GIA
TẠI HÀ NỘI THUẬN ĐỊNH BÊN CỜ ĐỎ
VÀ CỜ LÝ THUYẾT GỒM CÂY TẤT-BAT-LA - TÔ
THẾ CỦA GẤY NAY.

DEN-GI-DÂN-SAO-MAI-MỌC (KHUÔNG
LÊ-4 TỔ SANG) NGÀY 30 THÁNG HAO-ĐÁ
THÁNG 10 ÂM-ĐO NHÀM NGÀY TRUNG
THÒN THẮP NAM BÌNH TUẤT
THÁNG 10 ÂM-TRƯỚC TÂY LỊCH THI
THÀNH XÃ

TRONG THỜ ĐIAN SÀNG THÀM HUU
NGHỆ VIỆT NAM NGÀY 24-3-1959 TÔNG
THÔNG AN ĐÔ PHẨ SAT THANH HÀNH MẠNG
TẠNG CẨY BỒ-ĐỀ NAY THAO TAY HỒ CHỦ
TỊCH TRONG BƯỚC LÉ HẤT TRONG THỜ TÙ
CHỨC TIẾP NHẬN TẠI CHÙA QUÁN SỰ VÀ
HƯỚC LỄ THÔNG KÝ NIỆM Ở ĐÂY

HOA KHÓA KHOA KHOA

CƠ THÔ BÀNG

BÀI HÀM VĂN

THÁP BỒ ĐỀ HÀM LÀM TÀI SẢN QUỐC
PHẨ SAT HỘI CHIẾN KHẮC LÀM TỔNG
HỘM KHỐI CHỦ THƯỜNG THỜ ĐỀ PHÙ
GIÁO TỔNG THƯỜNG HỘI PHÙ KHẨY
TÌNH LÝ THỜ ĐỀ HÀM PHÙ KHẨY
HÀM LÀ KHẨU THỦ TÙNG VIỆC
PHÙ KHẨU THÀNH THÔ MINH CHÂN GIAO
TÌM ĐIỂM VIỆT HÀU LỊCH SỬ THỜ

BÀI TIẾNG VIỆT

CHÙA CHÀO TRẦN BÌNH HÀM TÀO
HỘ TÀI HỘI KHẮC THỜ HÀM LÀM TỔNG
LÀ HỘM BỒ ĐỀ KHẨU THỜ ĐỀ
TÌM THỜ HỘI KHỐI HỘM HÀM HỘI
TÌM HỘI KHỐI HỘM HÀM HỘI
HÀM LÀ KHẨU THỦ TÙNG VIỆC
PHÙ KHẨU THÀNH THÔ MINH CHÂN GIAO
TÌM ĐIỂM VIỆT HÀU LỊCH SỬ THỜ

Hoa Khôa Khoa Khoa

Văn bia lược dẫn về cây Bồ Đề



Long trọng rước băng Di tích về tới chùa Trần Quốc



Rước băng Di tích văn hóa về chùa Trần Quốc