

Quỳnh Dao

Dưới Gốc Liễu



WWW.VNTHUQUAN.NET, 2008.

QUỲNH DAO

Dưới Gốc Liễu

Gốc liễu mọc bên khe suối kia, thân to cỡ ôm, mành buông dài. Mùa hạ, cây tơ tán dù màu lục, dưới tán, khoảng đất nhỏ được che rợp bóng. Mùa đông, lá vàng rơi rụng phủ đầy mặt đất, cành trơ trọi phát phơ trong mưa bụi bay, đáng vẻ thật buồn bã điu hiu. Mùa xuân, mầm xanh nhu nhú trên cành, qua thu, sắc lục kia ngả màu vàng úa, lại cũng không có cây nào cảm nhận thời tiết như cây liễu, biết được hàn ôn ám lạnh, phân biệt rõ xuân hạ thu đông thế ấy. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân mà Hà Tiên yêu thích gốc liễu này!

Nàng từng nói với Bảo Bội:

- Gốc liễu này có tình cảm, em nói cho anh biết, nó biết khóc, biết cười, biết nói nữa kìa.

Thật vậy, khi mùa đông đến, những mành buông dài kia treo vô số hạt mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống, nàng không thể không tin nó đang khóc được chăng? Và sang xuân, từng chiếc lá non mơn mởn nảy mạnh vui mừng đón ánh hồng buổi mai, màu xanh nõn nà, ròn rọn dưới ánh dương chan hòa. Nàng không thể không tin nó đang cười được chăng? Khi hạ tới, cành lá xanh um, một làn gió thoảng qua, cành lá kia khe khẽ lào xào, nàng khép mắt lắng nghe! Nàng không thể không tin cây kia đang nói được chăng? Bảo Bội bảo:

- Em hiểu được cây này, nó là của em đây.

Cây này là của nàng ư? Hà Tiên chưa biết, nàng chưa hề biết trên đời này có cái gì là thuộc về của nàng. Song, trong bao nhiêu sớm gió chiều mưa, trong bao nhiêu đêm trăng sáng tỏ, nàng lại có thói quen đến gốc liễu này để thô lộ tâm tình, nào nỗi buồn đau, nỗi phiền não, nỗi tịch mịch, cũng như niềm vui, cả niềm hy vọng của nàng. Nàng tâm tình thô lộ ra hết, gốc cây này là sinh vật duy nhất trên cuộc đời, hiểu cặn kẽ mỗi bí mật và những vụn vặt của đáy lòng nàng.

Và bây giờ, nàng lại thẩn thờ ở dưới gốc cây này, đêm đã khuya, ánh trăng mông lung, những vì sao lấp ló trong vòm trời đen tối. Nước khe chảy hững hờ, mặt sông phản chiếu lờ mờ ánh sao. Nàng ngồi dựa vào thân cây, mái tóc dài kia thắt thành hai bím, để lòng thòng trước ngực, đôi nhẫn chau trán tĩnh kia đầm đầm nhìn mặt sông không chớp động, ánh sao và ánh lệ trong mắt nàng tượng ánh phản chiếu trên mặt nước. Nàng ngồi lặng thinh, tư tưởng đắm chìm trong dòng sông ký ức, chầm chậm trôi chảy, trôi chảy, trôi chảy trong áy. Thời gian trôi chảy, năm tháng dài trôi chảy, nàng đã trở thành một cô thiếu nữ. Một cô thiếu nữ xinh xinh.

o0o

Tên nàng là Hà Tiên, vì nàng được sanh ra trong mùa hoa sen nở rộ. Mẹ nàng bảo:

- Ô, một cô bé gái! Mong sao nó đẹp như Hà Hoa Tiên Tử!

Do đó, cha nàng đặt tên nàng là Hà Tiên. Song, sự ra đời của nàng đã mang tới những gì? Nàng còn chưa đủ tháng, mẹ vì sanh non, nên đã chết, cha bồng nàng trong tấm tã lót, mắng mỏ:

- Hà Tiên! con là thứ không may, thật không may!

Nàng lên bốn, cha có kế mẫu. Kế mẫu rất đẹp; người cao ráo, khuôn mặt trái xoan, mi dài, mắt mộng ướt. Bà thường xoi mói ngó Hà Tiên từ đầu đến gót chân. Sau một năm, kế mẫu sanh một đứa em, rồi năm sau lại sanh một đứa em nữa. Nhân khẩu trong gia đình lại tăng; cha nàng làm nghè mộc, bận rộn từ sáng sớm cho đến tối, quần quật hết ngày này sang ngày khác. Lên sáu, nàng cõng em ra bờ sông giặt áo quần, bị sẩy chân, làm té

em bị dập đầu, kê mẩu lấy roi đánh, hành phạt nàng những hai tiếng đồng hồ, cha nàng chỉ nàng mắng:

- Hà Tiên! Mày là thú không may, thật xui xẻo!

Vết thương trên đầu của đứa em đã lành lặn mà dấu roi trên người nàng vẫn còn tím bầm. Có khúc hát xưa còn đẻ lạ, có thể hát ra về tuổi trẻ của nàng:

"Gió đưa lá cải về trời,

Rau răm ở lại chịu đòn đắng cay.

Ba năm sờm tối cùng thầy,

Mẹ dù mắt sờm mà ngày cá rau.

theo thầy nào thấy lao đao,

Trọn vui ngày tháng, thỏa bao ý tình.

Hay đâu cô quạnh một mình,

Nên thầy chắp nối người tình thứ hai.

Kể từ lúc ấy đến nay,

Ba năm ám lạnh, tàn phai gót hồng.

Đứa em vừa mới lọt lòng,

Vì chung chưa mạnh gấp thân con mấy lần?

Em ăn mì bánh ngon lành,

Nước thura con húp chưa đành nưa a?

Tay bưng chén cháo húp qua,

Mà sao cứ mãi chan hòa lệ rơi!"

Bảy tuổi, bụng kệ mẫu lại lớn phình ra nưa. Cha ngồi trên chiếc ghế đầu trước cửa cau mày, kệ mẫu ngồi trên chõng tre bên cạnh lụa đậu nành. Vừa lụa vừa to nhỏ:

- Cái con Hà Tiên tuy số nó không may coi vậy chớ lớn lên không đến nỗi tệ. Ngặt nỗi con gái mà lớn lên rồi cũng là của người khác thôi. Lần nọ, nghe cô dâu nhà họ Trương ở đầu thôn nói, trên trán nọ, nhà họ Phương kia rất giàu có, muốn mua một cô bé gái, chỉ cần bên ngoài gọn ghẽ là được, và nghe đâu họ trả khám khá lắm! Chỉ sợ họ chẳng vừa ý Hà Tiên đó thôi, chứ không cũng là cái may cho Hà Tiên đây!

Thế là câu nói ấy đã quyết định số phận của Hà Tiên. Và rồi, trong gió rét căm căm, một buổi chiều nhá nhem mưa bụi lát phát bay, nàng theo cô Trương, sau khi ngồi trên chuyến xe lửa vượt đường dài, đã đến một thôn hoàn toàn xa la, làn đầu tiên nàng bước vô cổng nhà họ Phương.

Nàng còn nhớ mình cắp gói giấy nhặt trinh nho nhỏ, khép nép và run sợ trong gian phòng khách nhà họ Phương chẳng khác chi một tù phạm đang chờ lãnh án. Người nữ chủ nhà họ Phương (sau này trở thành dường mẫu của nàng, nàng gọi bà ta bằng “má”) với cặp mắt sắc và trong sáng, ngắm kỹ nàng từ trên xuống dưới, từ trước tới sau. Dường mẫu có khuôn mặt hơi dài và đôi mắt sáng, búi tóc đen đong đưa phía sau gáy, mặc áo xường xám và váy màu lam thẫm, có vẻ đoan trang, cởi mở và lanh lẹ. Khoé miệng bà dường như cười mà không phải cười, giọng nói rất rõ ràng, trong trẻo tự chiếc muỗng đồng nhô gõ vào bình pha lê.

- Dáng vẻ này ư? Cũng không đến nỗi nào, ngặt ở chỗ là quá gầy, xem ra không được khỏe cho lắm, tôi muốn đứa khỏe mạnh, rắn rời một chút kia. Bằng không thì ba ngày bệnh hết hai tôi sao chịu nổi.

- Bà đừng thấy cháu nó gầy như thế mà làm, từ nhỏ tới lớn chưa hề biết bệnh là gì. Có phải không Hà Tiên?

Cô Trương ở bên cạnh đầy mạnh nòng, làm nàng xinh vinh. Khí trời trở rét, nàng lạnh đến tay chân co quắp, mở miệng thì đã run lập cập, một câu thốt cũng không ra lời.

- Thấy cũng sáng sủa lắm mà, sao không nói đi?

Bà Phương vẫn nhìn nàng tự cười mà không phải cười:

- Đầu óc có bệnh hoạn gì không?

- Nào, ngoan đi chớ! Nó còn lạ bà à!

Cô Trương lại hẩy nàng một cái nữa

- Gọi người đi! Hà Tiên, gọi má đi!

Nàng run run mở miệng, khó khăn lắm mới thốt ra:

- Má!

Bà Phương cúi đầu bước lòng vòng trong phòng, còn chưa nói thì cửa phòng bị đẩy, một cậu trai thảng bước tiến vô, lung quẳng chiếc cặp, mặc quần áo học trò, chợt thấy trong phòng có người, cậu ta bèn khụng bước, cặp mắt mở to ngó ló liêng, lại chăm chú nhìn khuôn mặt Hà Tiên mà lạ lùng ngạc nhiên. Bà Phương cười, đưa tay nắm cậu ấy, bà nói:

- Nay, Bảo Bội, xem kia, con thích đứa em này không? Nếu con thích thì chúng ta giữ lại, sau này sẽ bầu bạn cùng con. (Chú theo tập tục Đài Loan, em nuôi và anh nuôi khi trưởng thành có thể kết thành vợ chồng, tục gọi "bầu bạn"). Con nói đi, con thích hay không thích nào? Nói đi! Chúng ta có cần giữ nó lại không? Nói đi chớ Bảo Bội!

Hà Tiên bỗng dung cúi đầu; tuy nàng chưa hiểu ý nghĩa chữ "bầu bạn" là gì, song lại có nét thiện thùng tự nhiên khó hiểu. Cúi đầu mà nàng không cách chi kèm hâm sự hiếu kỳ của mình, len lén trộm ngó cậu trai kia qua hàng mi rủ, mắt to trong sáng, mày thẳng đẹp, khuôn mặt thanh tú và lanh lợi. Phát hiện cô ta đang ngó mình, cậu há miệng cười hề hề ghẹo, Hà Tiên phải hoảng hồn sụp mi xuống, đầu cúi gầm. Bà Phương còn đang thúc hỏi:

- Thích không? Bảo Bội Chớ đứng ù lì ra đó mà cười ngô ngô! Có thích thì má giữ lại cho con, nói đi! Thằng ngốc!

- O ! Con...con không biết!

Cuối cùng cậu đã thốt ra, theo đó lại cười hề hề với Hà Tiên, đoạn quẩy cặp trên lưng dông tuốt.

Bà Phương cười xòa. Kéo tay Hà Tiên, bà bảo:

- Ngoan nhé! Con hãy ở lại đây!

Áy là lần thứ nhất Hà Tiên gặp Bảo Bội, năm ấy nàng bảy tuổi, cậu ta lên chín.

o0o

Cha mẹ nuôi không có con gái, Bảo Bội là con một duy nhất. Thê nên, Hà Tiên vào nhà họ Phượng thành ra cái may mắn cho nàng. Gia cảnh cha mẹ nuôi giàu có, không cần nàng đỡ đần công việc; sau kỳ hè, nàng được đưa đến trường tiểu học Quốc Dân, tiếp tục học hành. Bảo Bội học hơn nàng hai lớp.

Chúng cùng đi học, cùng trở về với nhau. Bài vở nhà trường, Hà Tiên có điều chi không hiểu, Bảo Bội chỉ dạy cho nàng. Trong trường Bảo Bội đánh lộn với bạn đồng học, Hà Tiên đứng bên cạnh khóc oà. Ngày tháng trôi qua, tình cảm của chúng càng thêm khăng khít, chẳng khác gì anh em ruột thịt. Bảo Bội quí mến đứa em gái bất ngờ này, Hà Tiên thì lại trọng thứ niêm vui chợt đến và sùng bái, tự chiếc bóng nhỏ quần quít bên Bảo Bội. Tiếp mấy năm liền, mở đầu câu chuyện với ai Hà Tiên thường bảo:

- Anh Bảo Bội tôi có nói.

Phải, Bảo Bội có nói, ấy là pháp luật! Ấy là chân lý! Ấy là quy tắc mà nàng yên chí nghe theo. Nàng thường ngược khuôn mặt xinh xinh nhìn Bảo Bội với vẻ hâm mộ, thán phục, nghe anh nói, nghe anh ca, nghe anh huýt sáo, ô! Tiếng sáo miệng của anh nghe mà thích thú, say mê chi lạ, trên đời này không ai có thể theo kịp anh hết! Tiếng hát cũng thế, thủ công thì là tay đệ nhất, con diều mà anh làm con ngon gấp mấy đi mua, những hình thú, hình người mà anh nắn bằng đất sét, y như thật, hết sẩy. Cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng hay, cái gì anh cũng khéo, anh là thượng đế của nàng, là chủ nhân của nàng!

Chín tuổi, nàng theo Bảo Bội đi chơi bên khe suối, gốc liễu bên khe này đã trở thành bạn thân của họ, nhìn họ chơi cút bắt bên khe, trông họ lớn lên từng tí, từng tí. Mùa hè no, mặt trời gay gắt, nắng như thiêu như đốt, hai trẻ dang nắng đến mặt đỏ hồng, mồ hôi trên trán nhẽ nhại. Bảo Bội ngồi dưới gốc liễu phì phò bảo:

- Nóng quá, anh muống xuống khe bơi cho đã!

- Anh đi đi, em trông chừng áo quần cho.

Hà Tiên nói. Đương nhiên kỹ thuật bơi lội của Bảo Bội cũng là ăn đứt trên đời.

Bảo Bội cởi áo quần và giày vớ, chỉ còn chiếc quần đùi, đi đến bên khe, anh nhảy ụm xuống nước, bơi lặn thỏa thích. Trong nước, anh bơi xuôi bơi ngược, tung tăng tự một con cá bạc nhỏ. Hà Tiên say sưa nhìn anh, hết sức sùng bái, nể phục, anh lăm tài! Anh lăm dũng cảm! Bảo Bội từ trong nước ngoi đầu lên nói với nàng:

- Nước khe mát, đã quá! Hà Tiên, em cũng xuống đi!

Hà Tiên có hơi do dự:

- Có điều, em đâu có biết lội!

- Thì anh dạy! Mau xuống đi!

- Có dễ học không?

Hà Tiên hơi nhút nhát có ý ngần ngại. Sợ nỗi gì? Có anh đây!

Chàng trai nhỏ ưỡn ngực, lật người lộn nhào, bắn đi trong nước một cách lẹ làng.

Đúng, sợ nỗi gì? Có anh đây! Có Bảo Bội đây! Sợ nỗi gì? Anh là thần, anh là thượng đế, anh là không gì không thể! Sợ nỗi gì? Anh đang kêu nàng, anh đang ngoắt nàng, anh muốn nàng xuống. Nàng cởi chiếc quần dài, cũng chỉ mặc chiếc quần ngắn, lội tới chỗ nước cạn, nàng réo gọi:

- Bảo Bội, em xuống rồi nè!

"Um" một tiếng, nàng đã ngụp vào trong nước, và không còn biết trời đất là gì, nước khe

dìm nàng chìm lịm. Một luồng nước tràn nghẹt lỗ mũi, nàng hét thở, hét thay, hét kêu la. Cái lạnh của nước khe luồn thâm vào phế phủ, và mau lẹ trùm phủ nàng. Nàng há họng, nước từ trong miệng nàng ừng ực chảy tuốt vào trong bụng, nàng mặc tình mà uống, sự nghẹt thở khiến đầu óc nàng tối tăm, ý thức mờ mịt. Song, nàng không sợ, nàng chẳng mấy may biết sợ là gì, trong lòng nàng còn đang nghĩ : sợ nỗi gì? Có Bảo Bội kia mà!

Sau đó, nàng đã mất hết tri giác.

Khi tỉnh lại, nàng thấy mình nằm ở dưới bóng gốc liễu, đầu vẫn nặng trịch, lỗ tai lùng bùng, nàng hả họng ói ra nhiều nước. Và phát hiện Bảo Bội đang vừa cử động túi bụi vừa kêu tỉnh nàng. Khuôn mặt thanh tú kia bây giờ trắng nhợt. Thấy nàng đã mở mắt, anh thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Hà Tiên, em làm anh hú hồn!

Nàng gắng gượng cười thực không nên làm anh hú hồn! Nàng xin lỗi.

- Em có sao không? Hà Tiên?

Anh quì bên cạnh nàng, khom người hỏi:

- Em khỏe chó?

Nàng gật đầu.

- Có sợ không?

Nàng lắc đầu, mỉm cười một cách can đảm.

- Sợ nỗi gì? Nàng bất giác nói. - Có anh đây!

o0o

Mười ba tuổi, nàng tốt nghiệp tiểu học tại trường Dân Quốc, anh đã là học sinh sơ trung cấp hai, mặc bộ đồ học sinh trung học rất oai, rất đẹp. Nàng ư, duõng mẫu nói:

- Con gái mà học nhiều cũng không làm gì, ở nhà với má vậy! Vả lại cũng nên học nữ công để sau này lớn khôn, lấy chồng, sanh con.

Cửa trường lại không vì nàng mà mở, dù vậy, nàng tuyệt chủng có chi luyến tiếc. Nàng biết, mình học hết bậc tiểu học cũng đã là ân huệ của cha mẹ nuôi rồi. Nàng bắt đầu học may thêu và làm công việc nhà. Nàng sửa sang áo quần cho Bảo Bội, giúp anh kết nút, may phù hiệu, thêu bảng tên; nàng thường ngâm cây kim xỏ chỉ bên môi, ngó y phục anh mà thở dài. Dưới gốc cây, anh dạy nàng hát, khúc hát mà anh học được ở trường:

Trước cổng cạnh bên hò,

Bồ đề một gốc to,

Em thường dưới bóng mát,

Mộngđẹp dệt vô bờ,

Trên vỏ cây em khắc,

Thân thương vô số thơ,

Vui buồn em chạy đến,

Dưới gốc ngồi bâng quo!

Hai cô cậu bèn sửa lại hai câu đầu khúc hát, thành:

Gốc liễu gió phát phơ,

Mành buông xỏa tóc tơ,

Em thường dưới bóng mát,

Mộng đẹp dệt vô bờ,

.....

Dưới gốc liễu họ hát xướng, hát đi rồi hát lại, niềm vui tràn trề không hề chán. Con gái miền bán nhiệt đới nay nở hiểu biết sớm, Hà Tiên mới 13 tuổi đã trở đáng cô thiếu nữ đẹp. Hai bím tóc đen huyền đong đưa sau lưng, trán rộng, nước da mơn mởn đào tơ, mi thanh thanh vòng nguyệt, mắt trong như nước hồ thu. Soi gương, Hà Tiên cũng biết mình rất dễ xem.

Bên gốc liễu, Bảo Bội bắt đầu ngắn ngø với thú ánh mắt đặt biệt đối với nàng. Anh chăm chú ngắm nàng mãi. Thế rồi, anh nhắc lại lời nói đùa của dường mẫu lúc nhỏ:

- Hà Tiên, má có nói, em lớn lên là làm vợ anh đây!

- Nói sàm!

Nàng nói và xoay lưng lánh mặt.

- Không tin hả? Em về hỏi má đi!

- Nói sàm! Nói sàm! Nói sàm!

Nàng giật chân giãy nảy, mặt đỏ bừng chạy vòng qua sau gốc liễu.

- Không có nói giỡn đâu! Anh đuổi theo, miệng cười hề hề. - Má nói, đợi tụi mình lớn lên là để cho hai đứa "bàu bạn" với nhau đó, em biết "bàu bạn" là gì không?

- Không biết! Không biết! Không biết!...

Nàng xổ tuôn một hơi liên tiếp, hai bàn tay bụm chặt lỗ tai, thẹn thỉ nhiều mà làm duyên thì ít. Sau đó, nàng thoát chạy như bay, hai bím tóc lắc qua lắc lại phía sau gáy, chiếc lưng éo lả đã là chiếc lưng của thiếu nữ, sự trưởng thành bất giác đến mà nàng không hay, thoát cái, nàng biết mình đã lớn.

Phải, thoát cái nàng biết mình đã lớn.

Khi Hà Tiên 16 tuổi, Bảo Bội đã tốt nghiệp Cao Trung.

Vàng trăng đêm hè treo vàng vặc giữa trời, trên bãi cỏ bên khe, bóng liễu đong đưa qua qua lại lại, từng dàn đom đóm lập lòe đưa thoi trong lùm cây, chót sáng chót tắt, chớp nháy không ngừng, hồ như rất nhiều bóng đèn nhỏ nho. Dòng sông nước chảy êm đềm, sao trời lấp lánh như ngọc, gió đêm của đồng nội đưa về, lướt thướt qua ngọn cây, tấu thành khúc nhạc nhẹ như ru. Đêm, yên tĩnh chi lạ. Đêm, lặng lẽ làm sao.

Dưới gốc liễu, Hà Tiên ráo bước chậm chạp, lúc dừng phắt lại, lúc ngưỡng nhìn thiên không, lúc lom khom người vạch vạch bụi cỏ, lại có lúc xoay nhẹ người để cho bím tóc vể trong không trung một vòng cung. Ngắm ngắn ngơ. Chiếc lưng thon thon kia, cử chỉ ung dung kia, khéo mắt tươi cười kia ấy chính là con Hà Tiên nho nhỏ cùng anh lớn lên phải chăng? Anh thẫn thờ như ngây; như dại, nhìn đến quên mình. Hà Tiên lại cúi lưng, bất chợt nàng đứng thẳng lên, hai tay bụm lại, miệng khe khẽ reo lên trong niềm vui

sướng, ngược đâu trông chàng, thích thú nói:

- Anh lại xem nè!

- Giảm?

Anh ngạc nhiên.

- Một con đom đóm, em bắt được một con đom đóm rồi!

Nàng nói mà miệng nhoẻn cười như trẻ nhỏ.

Anh đi tới. Nàng giơ bumen tay ra, hé mở để anh ngó vào. Con đom đóm trong bumen tay nàng chớp chớp, bàn tay xinh xinh trắng nuột làm sao? Chỗ kẽ tay được ánh đom đóm lập lòe hồng lên nhè nhẹ. Anh nhìn hai tay giơ ra kia, nhìn mê mẩn, thế rồi, môi anh kè xuồng, dán trên đôi bàn tay mềm mại, nõn nà bumen ánh sáng ấy.

Nàng bật la, chợt hoảng chợt mừng, muốn cười mà lại thẹn thùng. Tay buông thõng, con đom đóm vụt bay, bay về phía mặt nước, lượn ra phía đồng nội xa xăm trong khoảng khung trời tối mịt. Nàng giãy nẩy, buông lời trách nhẹ:

- Anh xem! Anh xem đó! Bay rồi, bay mất rồi. Đều tại anh lộn xộn cả! Anh xem! Anh xem đó!

- Cho nó bay đi!

Anh nói và nắm lấy đôi bàn tay nàng, chiếc môi áp chặt lên trên ấy.

- Chỉ cần em đừng bay đi là được!

Nàng thẹn thùng, ngượng ngập ra sức rút tay mình về, rồi lại giậm chân thùm thụp, giả vờ

ngoe nguầy giận, song ý cười bên khói mắt vành môi đã lộ rõ ra không nín lại được.

- Anh kỳ cục quá!

Nàng nói và quay người chạy về phía gốc liễu.

- Đừng chạy! Chàng nói và rượt theo. Có chuyện này nói với em nè!

-Thèm mà nghe đâu!

Nàng tiếp tục chạy và phá lên cười khúc khích một chuỗi dài.

- Bắt được em anh thot lét cho coi! Anh hăm dọa.

- Anh biết bắt được em đi!

- Thủ xem nè!

Do đó, nàng chạy, anh rượt. Chạy lòng vòng quanh gốc liễu.

Quả là sự đùa giỡn ái tình, sự đùa giỡn của loài người từ đời tổ tông chúng ta, từ thời Adam, Eve mờ đầu, sự sự đùa giỡn này cứ thịnh hành mãi mà không suy thoái. Sau khi chạy được mấy vòng, đầu Hà Tiên đã choáng váng, hồn hồn không kịp thở. Anh bắt được nàng, nàng khuya xuống bãi cỏ, vẫn cười, vừa thở vừa cười. Anh quỳ thụp xuống, đè nàng ra cỏ mà thot lét, một mặt cười, bảo:

- Xem em còn chạy nữa không? Em sợ chua? Chịu phép chua?

Hà Tiên vùng vẫy, cười ngặt nghẽo, cười sặc sụa lộn ruột, đến nỗi không còn thở kịp, miệng kêu la om tôi:

- Em không chạy, em sợ rồi, em đâu hàng, buông em đi! Anh sốmột! Tha em đi! Anh
ngon sốmột!

Nghe nàng la dẽ thương thế ấy, Bảo Bội bèn dừng tay, song anh vẫn cố ý đè chặc nàng. Nàng cũng không có ý muốn trỗi dậy, nằm luôn ra đáy, nàng vẫn cười phơi phói. Ánh trăng tỏa chiếu trên khuôn mặt, trên tóc, trên thân nàng. Hai hạt sao ở đáy mắt nàng long lanh. Chiếc mũi dọc dừa xinh xinh, đôi môi hồng mộng ướt, nước da mơn mởn mịn màng...đẹp chi lạ, anh mải ngắm nàng, mắt không chớp động, ngây ngất, ngẩn ngơ. Sau đó, môi anh hạ xuống, thoát cái đã át trên môi nàng. Nàng se sẽ rên lên, lại thở hổn hển nhẹ nhẹ. Anh ôm siết nàng, hôn đầm đuối đến tim nàng đậm loạn, hông đến khuôn mặt nàng đỏ bừng, hôn đến nàng không kịp thở.

- Á!

Sau cùng nàng xô anh ra, ngồi bật dậy, bỉnh tóc xõ tung, rồi bời lõa xõa trên vai, nàng vén tóc và ngồi luôn ra đáy thắt lại.

- Coi anh đó! Coi anh đó! Nàng trách yêu. Anh làm rối tóc em, anh xấu quà hè! Anh rẽ rúng em!

- Rẽ rúng đâu. Anh nói đường hoàng. Em biết, ngay từ nhỏ em là của anh rồi kia mà.

- Mắc cở chưa!

Nàng liếc mắt ngó anh.

- Có gì đâu mà mắc cở. Anh nhìn nàng. - Chúng mình đều lớn cả rồi, từ con nít trở thành người lớn. Em cũng sắp thành vợ anh, sự việc hết sức nghiêm túc, gì đâu mà mắc cở, cũng không có gì phải tránh.

Nàng cúi mặt, gục đầu trên đầu gối:

- Anh mới nói gì? Nàng nửa mừng nửa thẹn.

- Anh nói sắp sửa kết hôn với em.

Đầu nàng càng cúi thấp hơn.

- Chúng mình kết hôn được không?

Anh hỏi và nắm tay nàng.

- Chờ khi anh tròn 20 tuổi, chúng mình kết hôn nhé? Sao?

Nàng mỉm cười không đáp, xoay đầu ngó sang chỗ khác.

- Sao? Được không?

Anh hỏi dồn, nâng mặt nàng dậy, và rồi, môi anh lại áp xuống, nàng nắm gọn trong lòng anh, miết sát, miết sát. Bίnh tóc vừa mới thắt xong lại xổ tung ra.

o0o

Thέ rồi, băng đi một thời gian, dưới gốc liễu đã mất đi bóng hình của một người, giờ trở lại chỉ có một mình Hà Tiên. Bảo Bội đi Đài Bắc học, tới kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè tới có thể trở về. Hà Tiên thường thuỷ một mình ở dưới gốc liễu, ôn lại từng mảng, từng hồi quá khứ và vẽ ra từng ly từng tí tương lai. Nàng xây mộng, nàng ảo tưởng, nàng nhớ chuỗi ngày tháng đi qua. Nàng cười, nàng sa lệ, nàng thở dài. Với thói quen nói chuyện

cùng gốc liễu cũng chính là khoảng thời gian này. Gốc liễu bắt đầu chia xẻ niềm vui nỗi buồn của nàng.

Nàng thường đứng thẫn thờ dưới gốc liễu, lấy ngón tay vẽ vạch trên thân cây, một mặt cứ lẩm nhẩm nói:

- Cả tuần nay chàng chưa có thư từ chi cả, người có nghĩ rằng chàng sẽ quên em chàng? Đài Bắc rộng lớn thế kia, người đông thé kia, chàng sẽ còn nhớ em chàng? Ất chàng không nhớ em như em nhớ chàng đâu, nếu không thì chàng đã viết cho em mấy dòng chữ rồi! Ôi! Chàng là thứ không có trái tim mà, không có trái tim mà.

Lời còn chưa hết, nàng vội bummer chặt miệng mình, trồ to đôi mắt kinh hoàng.

- Trời hỡi ! Tha thứ cho con ! Sao con mắng chàng? Sao con có thể như vậy được?

Choàng tay ôm gốc liễu, nàng áp mặt trên vỏ cây sần sùi, nói:

- Liễu ơi, liễu ơi, người hiểu cho, em nào thực tâm muôn mắng chàng, em yêu chàng thế ấy, sao có thể mắng chàng, phải hôn? Ai nỡ nào mắng chàng cho được? Có điều mong trời sớm để chàng viết cho em một bức thư! Chỉ cần vắn tắt một chữ cũng được! một chữ thôi!

Hôm sau, nàng khấp khởi chạy tới dưới gốc liễu, cuồng cuồng ôm lấy thân cây, tay nàng giơ cao bức thư chàng khác gì một võ sĩ đắc thắng khải hoàn trở về! Nàng lấy thư ra cho gốc liễu xem, miệng nói huyên thuyên:

- Người xem! Người xem nè! Chàng đã gửi thư về! Chàng không quên em, chàng có quên em đâu nào! Chàng viết ngàn này, chớ phải một chữ đâu! Em đã đếm rồi, những sáu trăm ba mươi một chữ lận! Người tin không? Có điều.

Nàng cúi đầu lặng thinh, thẹn thùng đỏ mặt, khe khẽ nói:

- Em mong sao em có thể hiểu chàng đã viết những gì, và cũng mong sao em đừng ngu dốt quá, thế thôi.

Nàng thở phào và áp bức thư trên môi, nói nho nhỏ:

- Em yêu chàng! Ôi! Em yêu chàng!

Bao đêm trăng, nàng mơ màng ngồi dưới gốc liễu, tay bó gối, cầm đặt trên gối, lặng lẽ nhìn vàng trăng trong dòng sông, nói:

- Trăng ơi, trăng chiếu ta cũng chiếu chàng, trăng nói với chàng, ta yêu chàng tha thiết, mong trăng gửi lời hộ ta! Vì ta không biết viết thư! Vì ta nói không ra lời! Mong trăng nói hộ ta nhé!

Cũng có bao nhiêu hoàng hôn, nàng ngồi ngây ra đây, mắt lè rỏ dài, thầm thì trong thốn thức:

- Sao chàng chưa trở về nhỉ Ngày qua ngày mỏi mòn mong đợi thế này, dễ chừng mình sẽ chết mất! Ô, không! Mình không thể chết, mình phải vì chàng mà sống, vì chàng mà sống chó!

Bên dòng nước khe, nàng soi bóng mình trong nước, ngắm trước ngắm sau, tự ngắm kỹ mình một hồi, rồi lại nói với chiếc bóng trong nước:

- Cô không được gây nhé! Cô không được trở thành khó coi nhé! Chàng thích cô gái đẹp, cô phải đẹp nhé!

Gốc liễu đã nghe hết nỗi tâm tình thô lộ, thấy bao ngán lè nhớ nhung của nàng. Thế rồi, ngày nọ vào một buổi chiều, bóng dưới gốc cây kia lại trở thành hai chiếc. Chàng thanh niên cao lớn, bên gốc liễu nắm lấy tay nàng bảo:

- Đê anh ngắm em xem! Hà Tiên, đê anh ngắm kỹ em xem! Khi về nhà, người nhiều, anh không có cách chi ngắm kỹ em được!

- Ngắm đi Bảo Bội, anh muốn ngắm thế nào đó thì ngắm. Ngắm đi! Ngắm đi! Ngắm đi nè!

Nàng hất mặt xoay xoay người. Chàng ngắm nàng, ngạc nhiên, mê mẩn. Từ chiếc áo ngắn, chiếc váy dài, đến tấm thân này nở đều đặn kia. Từ những sợi tóc lõa xõa trước trán, bím tóc dài sau lưng, khuôn mặt không một tí trang điểm, cặp mi cong, đến đôi môi đỏ mộng và cặp mắt long lanh kia. Chàng dang tay, trầm trồ:

- Ô! Em là Graziela của anh!

- Graziela anh nói kia ấy là gì?

Nàng nhường mày một cách hồn nhiên.

- Là một nhân vật dưới ngòi bút của Lamartine.

- Lamartine? Nàng híc híc cười. - Đầu xúc tóc của anh đó phải không?

Chàng phá lên cười như nắc nẻ. Nàng đỏ mặt.

- Em nói bậy rồi phải không?

Nàng hỏi, một màn mù trùm phớt trên khuôn mặt nàng, nàng nhẹ nhè thở buồn.

- Không.

Chàng nói, chăm chăm nhìn nàng.

- Em chẳng nói bậy chi hết. Lamartine và Graziela của ông ta đối với em là xa vời, ấy là chuyện hư ảo, em đây mới là thực, em không cần biết chi tới Graziela nào hết, thật mà!

Đôi mắt to của nàng ngó chàng không chớp, khuôn mặt dày dàu ra chiều ủ dột.

- Mà này, nàng khẽ hỏi. Anh đang nói gì? Sao em nghe anh nói mà không hiểu chi hết?

Chàng đưa ánh mắt cảm thông nhìn nàng và không cười nữa.

- Điều do anh bậy hết, lẽ ra không nên nói mấy thứ ấy với em. Chàng nhíu mày bảo. -
Bây giờ để anh nói một câu như vầy là em hiểu ngay; anh yêu em!

Nàng khẽ reo một tiếng, nhảy bổ vào lòng chàng. Chàng ôm nàng, chiếc thân ấm áp ấy rút chặt vào chàng, khuôn ặt tràn nét rạng rõ ngược lên, nàng vui mừng buột miệng nói:

- Anh nói thiệt hôn? Bảo Bộ! Em ngóng chờ anh, chờ đến héo mòn! Héo mòn rồi đó! Anh, Bảo Bộ! Anh không xí gạt em chó? Em rất ngu khờ, rất ngu khờ, rất ngu khờ mà! Anh đừng xí gạt em, anh nhé!

- Xí gạt em ư? Vì sao phải xí gạt? Chàng thì thầm nói và âu yếm hôn nàng. Anh không đòi nào xí gạt em cả! Hà Tiên!

Nàng ngược mặt lên không, cảm ơn trời! cảm ơn trăng! Cám ơn gốc liễu! Cám ơn khe suối! Ôi, cảm ơn tất cả những gì trên cõi đời này!

o0o

Ôi! Cám ơn tất cả những gì trên cõi đời này! Thực có nên cảm ơn tất cả những gì trên đời này chăng?

Thế rồi, ngày nhập học đã tới. Bảo Bộ lại đi Đài Bắc, những ngày nghỉ hè ngắn ngủi thế ấy, thoảng qua mau thế ấy, cái gì để lại cho Hà Tiên, sự đợi chờ và mong ngóng. Sáng rồi chiều, chiều rồi sáng, hồn tơ mong tưởng, mong tưởng hồn tơ. Nàng rất ít viết thư cho Bảo Bộ, vì cầm bút lên nàng tự thẹn tuồng chữ xấu. Thật ra thì:

“Tương tư bản thị bằng ngữ,
mạc hướng hoa tiên phí lệ hành!”

(Tương tư há dẽ diễn bằng lời,

Chớ hướng hoa tiên uổng lệ rơi!)

Nàng chỉ đem sự nhớ nhung vô tận kia san sẻ cùng gốc liễu. Cứ thế, nàng đã trải qua bao nhiêu buổi chiều tà, bao buổi sáng tinh sương bao đêm triền miên không ngủ được!

Sau đó, vào sáng sớm nọ, trong lúc nàng ra chợ mua thức ăn, cô Ngân, người hàng xóm nói với nàng:

- Bảo bộ nhà chị về rồi kìa! Tôi vừa mới thấy anh ấy!

Hơi thở ngưng bắt, tư tưởng kéo vè, và rồi chẳng biết chi tới việc đi chợ, nàng bung rổ thức ăn lung tung, sai bước nhanh về nhà. Ô, Bảo Bộ! Ô, Bảo Bộ! Ô, Bảo Bộ! Nhanh bước về tới cổng, nàng chùng lại tự nhìn ngắm mình, áo quần lấm lem, mồ hôi rịn ướt, mùi cá mùi thịt ở chợ còn xông mùi tanh tươi, sờ lên mái đầu, tóc tai hơi rối, lõa xỏa lung tung. Ô, không được! Minh không nên ở trước mặt chàng mà thế này! Minh phải thay đổi áo quần rửa mặt mày đã, chàng thích con gái sạch sẽ gọn gàng kia mà!

Không dám vô bằng cửa trước, sợ bị Bảo Bội trông thấy, nàng từ cửa sau mà lén vào nhà, để rõ thức ăn ở nhà bếp nàng hấp tấp trở về phòng mình, thay bộ áo quần trắng lấm tấm bông đố, đoạn soi gương, xổ tung mái tóc thắt lại. Lạ, tim đập rộn ràng, tay lại phát run, bính tóc thắt mãi mà chưa được gọn. Và chẳng dễ gì chải mái tóc cho đẹp; trong gương hiện ra khuôn mặt mồ hôi lấm tấm vì phấn khởi mà đỏ hồng, đôi mắt rực ánh yêu đương và sung sướng. Ô, mình phải đi rửa mặt lại mới được. Quay trở xuống nhà bếp, nàng úp khuôn mặt nóng ran của mình trong bồn nước, ôi, trời hối, đừng để con quýnh quáng, loạn cuồng thế này.

Dưỡng mẫu bước xuống nhà sau, thấy Hà Tiên, bà rối rít dặn bảo:

- Lẹ đi Hà Tiên, Bảo Bội về rồi, con mau rót hai tách trà đem lên phòng khách đi!

Nàng hít vào một hơi thật dài, phải, để rót hai tách trà bưng lên, như thế có thể lập đi lập lại quỷ và nét thiện thùng của mình. Nàng rót hai tách trà và hoàn toàn không hề nghĩ gì đến vì sao phải rót những hai tách trà? Bung chiếc khay, hai tách trà trong khay khua lách cách, tay mình sao quờ quạng thế này kia? Vừa bước vô phòng khách, tim nàng đã nhảy thót lên cỗ họng, chao ôi, Bảo Bội! Khụng bước túc thì nàng ngắn ngo! Bảo Bội đang đứng bên cửa sổ xoay lưng về phía nàng, mắt trông ra ngoài, không phải một mình, mà nép sát bên cạnh chàng còn có cô gái nõn nà bảnh bao, tóc dài xõa chấm lưng, một bộ đồ tây màu lam nhạt ôm sát chiếc thân vừa vặn. Tay chàng quàng qua chiếc lưng thon của nàng ta. Hà Tiên run bần bật, tay bưng chiếc khay mà rụng rời, tách trà khua rồn ràng. Nàng đã mất hết ý thức, đã mất hết tri giác, đã mất hết sức mạnh của tư tưởng. Nghe có tiếng động, Bảo Bội ngoái đầu, thấy ra là Hà Tiên, chàng cười, nói tinh bơ không ngượng:

- Ô! Hà Tiên, để trà trên bàn bên kia đi!

Nàng ngạc nhiên bước tới trước đặt khay trà xuống, ngược lên, nàng lướt nhìn cô gái kia, khuôn mặt hơi dài, cặp mắt đen ra vẻ thông minh. Nàng đánh ực một cái, xách chiếc khay

không, lặng lẽ trở lui vào trong. Ra tới bên ngoài cửa, nàng nghe được bên trong cô gái ấy hỏi:

- Ai đó? Đẹp ghê! Con đói hết sẩy!

Nàng dừng bước, muốn nghe Bảo Bội trả lời thế nào.

- Cô ấy à? Bảo Bội phớt tinh. - Con nuôi của má anh, mua từ lúc nhỏ.

- Vậy thì ...xứng đôi với anh quá, cô gái cười híc híc. Thanh mai trúc mã, tuyệt, còn gì bằng!

- Chớ nói bậy. Bảo Bội chê bai. - Có lần anh và cô ta có đề cập tới Lamartine, cô ta hỏi anh, ấy có phải là đầu xúc tóc không.

Cô gái nghe nói, chợt phá lên cười ngặt nghẽo đến lộn cả ruột, cười mãi không nín được. Bảo Bội cũng cười, tiếng cười của họ đinh tai, hết biết trời đất là gì, trong tiếng cười kèm theo giọng cô gái nói:

- Lamartine! Trời hỡi! Sao anh không nói với cô ấy về Sheley, Byron, Edgar Allan Poe!

Họ lại cười, có gì phải cười đến như vậy?

Nước mắt từ trên khuôn mặt Hà Tiên rỏ dài, nàng vứt rời khỏi cửa, tất tả chạy về phòng ngủ của mình và đóng cửa lại.

Suốt ngày, Hà Tiên nhốt mình mãi ở trong phòng, nàng không ăn cơm trưa, không màng chi tới buổi cơm chiều. Dưỡng mẫu tới thăm nàng; đối với đứa con gái nuôi từ tâm bé tới lớn, bà có mối tình chân thật. Bà khờ dại gì mà không biết tâm tình Hà Tiên thế này, sờ trán nàng, bà nói:

- Cảm xoàng thôi, trời oi bức quá, nǎm nghỉ cũng tốt.

Trở lui ra ngoài, bà lại thở dài, chuyện trai gái, thời buổi bây giờ ai mà ép uống gì được ai
Thằng con trai đã học đại học, tầm mắt mở rộng, Hà Tiên chẳng qua chỉ là cô gái trường
làng!

Màn đêm buông xuống, Hà Tiên lùi thui ra gốc liễu.

Đây chính là nguyên nhân vì sao Hà Tiên ngồi dưới gốc liễu mà sa lệ, nguyên nhân vì sao
nhìn dòng suối, nhìn ánh sao trời mà ngắn ngơ, cuộc đời đã tan vỡ hết rồi, trong bụi cỏ
đâu còn đom đóm lập lòe nữa, mà là một mảnh vỡ của gián mộng. Ôi, mộng ấy từng rạng
ngời thế nào, mà nay, vỡ tan, vỡ tan trong tay Lamartine! Vỡ tan trong tay Sheley, Byron
và Edgar Alan Poe! Ôi, Lamartine đáng chết kia!

Dòng ký ức tuôn chảy, nước mắt Hà Tiên cũng tuôn chảy. Đứng lên, nàng gục trán trên
thân liễu. Lòng nàng khô sờ dường bao, máu nàng bay vọt dường bao, do đó, nàng kêu
gào cả chuỗi dài cùng gốc liễu:

- Liễu ơi, người vì sao không nói với em Lamartine là gì? Sheley là gì? Edgar Alar Poe
là gì? Em không hiểu, em không hiểu, em hoàn toàn không hiểu chi cả! Song em hiểu
được em yêu chàng, như vậy chưa đủ sao? Hở liễu? Như vậy chưa đủ sao? Trong lòng
em, trọn lòng, trọn lòng đều yêu chàng, như vậy chưa đủ sao? Chàng vì sao còn muốn
Laartine? Sheley? Byron? Và Edgar Alan Poe? Em không hiểu mà! Em có thể vì chàng!
Yêu chàng! Yêu chàng! Em có thể vì chàng mà chết, vì chàng mà làm mọi chuyện, ngắt
nỗi, em không hiểu Lamartine là gì đó thôi! Liễu ơi, người nói với em, người hãy nói với
em, người hãy nói với em đi! Lamartine là gì? Lamartine là gì? Lamartine là gì?

Nàng nước nở khóc, lời nói không thành tiếng. Thân nàng từ bên gốc liễu sụp xuống cỏ.
Nàng đưa tay ôm đầu, nghẹn ngào khóc đớn đau.

Sau đó, bỗng dung nàng giật người. Có ai đó đang quỳ xuống bên cạnh nàng, có đôi vòng

tay rắn chắc nào đó đã đỡ nàng ôm nàng vào lòng, người nàng bay bổng, nghe âm áp làm sao! Nàng hốt hoảng mở bàn tay úp trên khuôn mặt ra; trồ đôi mắt ràn rụa lệ nhòa, nàng bắt gặp đôi mắt Bảo Bội chứa chan thâm tình, ngập ngừng, khô sờ và ngập đầy lệ. Nàng bật reo:

- Bảo Bội!

- Ô, Hà Tiên! Bảo Bội gọi mà đau lòng. - Hà Tiên đáng thương của anh, đáng thương, đáng thương biết bao! Gốc liễu không thể trả lời vấn đề của em được, song anh có thể! Có điều, trước hết em tha thứ cho anh nhé! Tha thứ cho anh cái đầu óc nồng nỗi chạy theo hư vinh của anh nhé! Tha thứ cho anh, Hà Tiên!

Nhin Bảo Bội mà Hà Tiên không dám tin, nàng đưa tay lèn vuốt gương mặt Bảo Bội, và rồi nàng khẽ thở dài:

- Em mơ một giấc mơ đáng yêu, liễu ơi! Em mơ được chàng ôm em.

Chàng chăm chú nhìn nàng, sau đó, bỗng chàng cuộn xuống hôn lên chiếc môi xinh xinh ấy, chàng hôn nàng đắm đuối, hôn nàng tha thiết, nước mắt chàng rót bên môi nàng.

- Ôi! Nàng đã có cảm giác thực tại. Có thực là anh đó chàng ? Bảo Bội.

- Đương nhiên là anh, Hà Tiên, anh tới tìm em đây.

- Nhưng... nhưng ...nhưng, nàng ngập ngừng. Cái cô nàng biết được Lamartine đâu?

- Nàng ta đi rồi, đã trở về Đài Bắc.

- Vì sao?

- Vì sao ư? Không vì sao hết.

Chàng nhún vai:

- Khi em không ra ăn cơm chiều, khi má nói với anh em ngã bệnh suốt ngày, anh đã hiểu ra hết. Anh bảo nàng là, Lamartine đẻ mất Graziela, còn tôi, tôi không thể đẻ mất Graziela của tôi được, cô về đi thôi.

Hà Tiên trồ mắt hòn nhiên:

- Em chẳng hiểu anh nói chi cả.
- Em cũng không cần phải hiểu làm chi.

Chàng nói rồi lại hôn nàng, hôn nàng một cách trìu mến, hôn nàng đầm đuối triền miên.

- Theo như em nói, giữa chúng mình có tình yêu thế là đủ rồi! Vậy thì, mặc cho Lamartine là gì? Byron là gì? Sheley là gì? Và Edgar Alan Poe là gì chẳng nữa?
- Nhưng...

Nàng nói một cách đáng thương làm sao:

- Rốt lại Lamartine là ý gì nhỉ?
- Là... Chàng đầm đuối nhìn nàng. - Là ý "Anh yêu em".
- Còn Byron, Sheley, Edgar Alan Poe?

Chàng trầm ngâm giây lát:

- Một thứ, đều một thứ hết. Toàn là ý "anh yêu em" cả.

Chàng nói rồi lại tiếp tục hôn nàng.

Do đó, ánh sao rạng ngời. Do đó, bóng nguyệt tràn lan. Do đó, gió đêm tấu nhạc. Do đó
nước khe suối ca ngâm. Do đó, gốc liễu cười hỉ hả.

HẾT