

Khổng Tử

HOÀNG KHÔI dịch

Xuân Thu TAM TRUYỆN

TẬP 2



Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh

KHỔNG TỬ

XUÂN THU TAM TRUYỆN

春秋三傳

TẬP HAI

Bản dịch : HOÀNG KHÔI

NHÀ XUẤT BẢN TP. HỒ CHÍ MINH

XUÂN THU QUYẾN THỨ TƯ

閔公
MÃN CÔNG

Dương Sĩ Huân. Theo Lỗ Thế Phả, Mân Công tên là Khai là con Trang Công, năm Huệ Vương thứ 16 lên ngôi, thuy là Pháp. Ở nước gặp nạn thì gọi là Mân. Bản phường chép là Khải, vì kiêng húy Hán Cảnh Đế, nên chép là Khai.

Canh Thân. Huệ Vương năm thứ 16.

元年
NGUYÊN NIÊN
NĂM ĐẦU

Tế Hoàn năm thứ 25. Tán Hiến năm thứ 16. Vệ Ý năm thứ 8. Sái Mục năm thứ 14. Trịnh Văn năm thứ 12. Tào Chiêu Công Ban năm đầu. Trần Tuyên năm thứ 32. Kỷ Huệ năm thứ 12. Tống Hoàn năm thứ 21. Tân Thành năm thứ 3. Sở Thành năm thứ 11.

春王正月
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG

Tả - Năm đầu. Xuân. Không chép lên ngôi. Vì cớ là loạn.

Công - Công sao lại không chép là tức vị. Nói một vị vua bị giết thì không chép lên ngôi. Nói ai. Nói Tử Ban. Ai giết Tử Ban. Là Khánh Phú. Trước giết Nha, Quý Tử không tha. Nay, Khánh Phú giết vua, sao không giết Khánh Phú. Cứ giết, đâu có

tha, nhưng chỉ che cái xấu đi thôi. Biết rõ mà không khai soi, nhân dã có người để quy tội. Vậy không xét đến tình trạng. Cứ việc giết. Đó là đạo đối với anh em. Quy tội cho ai. Cho kẻ lại lệ coi ngục tên là Lạc. Xưa còn thời Trang Công, Lạc thường có việc đâm loạn trong cung, Từ Ban bắt rồi đánh, Trang Công chết rồi, Khánh Phù bao Lạc rằng: Ban làm nhục mày, người trong nước ai cũng biết, giết nó đi. Rồi sai giết Từ Ban. Khánh Phù sau lại giết Lạc để quy tội cho Lạc. Khi Quý Tử về Lỗ, cùng y cái án đó.

Cốc - Nỗi ngôi một vua bị giết, không chép nỗi ngôi, báo thế là chính. Báo là thân thì không được là cha. Báo là tôn thì không được là vua, thế mà ở vị vua cha, đây chỉ là giữ nước thôi.

Dạm Trợ - Phàm vua trước bị giết, thì con nỗi bó lề nỗi ngôi. Cốc Lương bảo: Nỗi ngôi vua bị giết thì không chép nỗi ngôi, báo thế đúng đấy. Phàm nỗi vua bị giết mà làm lề lên ngôi là không phải. Tả Thị bảo không chép lên ngôi, vì có nước loạn. Nước mà có việc khó khăn thì có hại gì đến lề lên ngôi. Tả Thị nói thế không đúng.

Lưu Sưởng - Công Dương bảo, giết tên Lạc để quy tội cho Lạc. Quý Hữu về nước mà cũng không thay cái án ấy, việc đã xong rồi, thôi không xét thêm mà cứ giết đó là cái đạo đối với anh em. Công Dương bàn thế là không phải. Khánh Phù giết Ban, muốn cướp nước, thế rõ là Quý Hữu bất lực, không giết được Khánh Phù, cho nên Quý Hữu mới chạy trốn sang nước khác. Vì thử Quý Tử sức có thể giết được thì Khánh Phù tất bị giết rồi. Vậy đâu có nghĩa là không xét tình trạng nữa.

Xét - Cốc và Công đều nói: Nỗi vua bị giết không chép là nỗi ngôi, Dạm Trợ bàn, cho bó lề lên ngôi là phải, Chu Tử thì bảo rằng vua không làm lề lên ngôi, cho nên không chép, các ý kiến giống nhau. Trang Công năm đầu đã giải thích rõ ràng. Hi Công mà không chép lên ngôi, cũng trường hợp ấy.

濟人救邢

TẾ NHÂN CỨU HÌNH NGƯỜI TẾ CỨU NƯỚC HÌNH

Tả - Người Địch đánh nước Hình. Quản Kính Trọng nói với

Tề Hầu rằng. Nhung Dịch là giống sài lang, không biết thế nào là dù. Các chư hầu cần phải gần gũi không thể bỏ được. Yên, Ẩm, mè say không nên đắm đuối. Kinh Thi có nói: Há chỉ mong về, chí ngai giàn thư. Gian thư, bọn ác cùng gặp nhau. Vậy xin cứu Hình theo Kinh Thi. Thê là Tề cứu Hình.

Cốc - Khen việc cứu Hình.

夏 六 月 辛酉 葬 我 君 莊 公

HẠ, LỤC NGUYỆT TÂN DẬU,
TÁNG NGÀ QUÂN, TRANG CÔNG
MÙA HẠ, THÁNG 6, NGÀY TÂN DẬU,
TÁNG VUA TA LÀ TRANG CÔNG

Tả - Mùa hạ tháng sáu, táng Trang Công. Vì loạn nên táng chậm.

Cốc - Trang Công táng rồi mới đặt thụy hiệu. Thụy là để hoàn thành đức vua, thế là khi chết gia thêm vào.

秋 八 月 公 及 齊 侯 盟 于 落 姑

**THU, BÁT NGUYỆT, CÔNG CÙNG
TỀ HẦU MINH VŨ LẠC CÔ**
MÙA THU THÁNG 8, CÔNG CÙNG TỀ HẦU THẾ Ở LẠC CÔ

Tả - Công xin phục chức Quý Hữu, Tề hứa cho sai tới nước Trần triệu Quý Hữu. Công định lại đất Lang để đợi.

Cốc - Thế để nạp Quý Hữu.

Trần Lương - Mẫn Công ở đất Lạc Cô trước Tề Hoàn xin phục chức Quý Hữu. Không biết ai dự định. Nếu là Khánh Phủ, thì Mẫn Công đã không bị giết, Mẫn mà bị giết thì không phải do v KHÁNH PHỦ, đó là người trong nước giết.

Ngô Trừng - Từ Ban chết rồi, là Khánh Phủ cùng Ai Khương chuyên việc nước. Cho nên Quý Hữu ra nước ngoài để tránh họa. Thời đó, Khánh Phủ giữ quyền ngoài nước, Ai Khương giữ quyền trong nước, đều cung sør Quý Hữu về. Mẫn Công mới lênchin

tuổi, ai là người mời đi ra hội với vị Bá chủ, để bàn việc nước. Chắc là một vị thế thần ở nước Lỗ tuy không giữ quyền, nhưng trung với nước, đại khái như Thạch Thác ở nước Vệ, mưu sâu, kế mật, cáo với vị bá chủ, xin mời Quý Hữu, cho nên Tề Hoàn Công mới lấy lệnh bá chủ Triệu Lỗ Mẫn Công đến đất Tề cùng thề, khiến cho việc triệu Quý Hữu là do Tề, chứ không do Lỗ, thế để ràng buộc rồi sai Lỗ phục chức cho Quý Hữu. Thế xong Tề Hoàn Công cho tới Trần triệu Quý Hữu mà Mẫn Công thì định lại ở đất Lang để đợi. Thế là không dám bội thề với Bá chủ mà phải để Quý Hữu về Lỗ. Quý hữu đã được tôn trọng vì bá chủ thì Khánh Phù dẫu dám đuổi. Kinh Xuán Thu chép là để cho Lỗ có đại thần mưu việc giỏi.

Trình Đoan Học - Cứ như sự thế xét, thì trong việc thế. Quý Hữu toàn nhờ Tề để được về Lỗ. Cho nên có thề rồi Quý Hữu mới về Lỗ.

Trác Nhĩ Khang - Triệu Tử thường nói: Việc thế ở Lạc Cõ tuy nói là để xin cho Quý Hữu về, do ý của Công, nhưng khi đó Mẫn Công mới tám tuổi, Khánh Phù, Ai Khuong thì chuyên quyền, đâu có muốn cho Quý Hữu về, cho nên Trần Thị đoán là ý của người trong nước. Ngô Thị thì bảo là vị thế thần nước Lỗ cũng như Thạch Thác nước Vệ, cáo với bá chủ, xin cho Quý Hữu về, bảo thế cũng là đã biết rõ tình thế đương thời. Nhưng việc Ai Khuong, Khánh Phù với Châu Hu, Thạch Hậu, không giống nhau. Quý Hữu đã trốn chạy ra ngoài, đâu có như Thach Thác ở yên trong nước. Cứ lấy Kinh, Truyện xét thì lúc đó, nước Trần đương được nước Tề hậu dài, mà Trần vẫn cùng Lỗ giao hiếu, Quý Hữu lại thường có vài lần sang Trần rồi. Đến khi chạy trốn sang Trần là có chồ nương tựa. Tuy nhiên, việc thế ở Lạc Cõ, Quý Hữu cũng nhờ Trần mà mới xin được Tề Hoàn.

Xét - Xét việc thế ở Lạc Cõ, Cốc Lương nói thế để nạp Quý Hữu. Tả Thị thì nói là xin phục chức cho Quý Hữu. Vậy ai xin. Khánh Phù chuyên quyền, Mẫn Công còn bé, Khánh Phù đã không muốn xin, Mẫn Công lại không biết xin, cho nên Trần Phó Lương bảo là người trong nước mưu việc. Ngô Trừng thì cho là một vị thế thần. Trác Nhĩ Khang cho là nước Trần đang được nước Tề hậu dài, Quý Hữu nhờ Trần xin Tề Hoàn xét sự tình đều hợp. Vậy cùng ghi cả các lời bàn.

季子來歸
QUÝ TỬ LAI QUY
QUÝ TỬ LẠI VỀ

Tả - Quý Tử lại về. Ý khen.

Công - Sao chép là Quý Tử. Vì cho là hiền. Lại về là ý khen.

Trình Tử - Trang Công đã mất. Tử Ban bị giết. Dân nước nguy. Khánh Phú chưa đánh được mà Quý Hữu hiền thì lại ở nước ngoài. Người trong nước mong được xá tắc yên, cho nên Công có nói việc thề ở Lạc Cố, dè xin mời Quý Hữu. Chép là Quý Tử mà không chép tên, vẫn khác lời đi là để khen.

Chu Tử Ngữ Loại - Kinh Xuân Thu chép Quý Tử lại về, e là nhân sâm vẫn sứ cũ cứ chép. Nước Lỗ loạn đã nhiều. Về sau Quý Hữu lập được Hy Công, mới chính đốn lại được xá tắc, thật là một công to, cho nên khen, cũng như khen Quản Trọng. Còn như Quý Tử lại về thì cũng như những chữ Cao Tử lại thề, Tề Trọng Tôn lại. Dương lúc nước Lỗ trong nước loạn, được một Quý Tử về nước, thì người trong nước đều trông mong, cho nên sứ Lỗ mừng mà chép. Phu Tử cứ thăng chép lời của sứ gia. Sự thật là, một khi đã chép Quý Tử lại về, mà họ Quý được nắm quyền, thì từ đây chính quyền dần dần rời nhà vua ra, đều nguyên do việc này.

Trần Phó Lương - Công tử Hữu sao lại gọi là Quý Tử. Là vì hiền không gọi tên. Không gọi tên là quý lẩm. Vậy thế nào là hiền. Thiếu Quý Tử tất thành hình việc thoán thí của Khánh Phú mà dòng dõi Trang Công là hết. Thoán thí của Khánh Phú không thành, thì dòng dõi Trang Công còn, là vì còn có Quý Tử. Cho nên Quý Tử chạy trốn sang Trần, không chép, sang Châu không chép, để hoàn thành cho Quý Tử.

冬齊仲孫來
ĐÔNG, TẾ TRỌNG TÔN LẠI
MÙA ĐÔNG TẾ TRỌNG TÔN LẠI

Tả - Mùa đông, Tế, Trọng Tôn lại thăm nạn nước ta. Chép là Trọng Tôn, là có ý khen. Trọng Tôn về nói: Không trừ Khánh

Phù, nạn Lỗ chưa hết. Tề Hầu hỏi: Làm thế nào mà trừ được. Đáp: Nạn chưa hết. Rồi tự chết. Xin nhà vua hãy đợi. Công hỏi: Lỗ có nên chiếm không. Đáp: Không nên. Còn biết giữ Chu Lê. Chu Lê là cái gốc. Tôi nghe, nước sấp mất thì cái gốc lung lay, rồi đến cành lá. Lỗ chưa bờ Chu Lê, chưa động đến được. Nhà vua nên gỡ nạn Lỗ mà thân với Lỗ. Đã thân mà lại trong nước có lê trừ được phản gián, loạn tặc, đó là thành nghiệp Bá.

Phụ lục Tả Truyện - Tân Hầu đặt ra ba quân Công làm Thượng Tướng quân. Thế Tử Thân Sinh làm tướng Hạ Quân, có Triệu Túc giữ chức Ngự Nhung và Tất Vạn giữ chức Hữu dem quân diệt nước Canh, nước Hoắc, nước Ngụy rồi kéo quân về Thế Tử trấn thu thành Khúc Óc, Triệu Túc giữ nước Cảnh. Tất Vạn giữ nước Ngụy, đều được phong làm đại phu. Sĩ Vi nói: Thế tử không được lập đâu. Chia đất ở ngoài, vị trí bậc Khanh là cao nhất, mong gì nổi ngói, không bằng trốn đi, đừng để đến mắc tội, bắt chước Ngô Thái Bá có được không: thế lại thành có đức tốt để về sau. Lời ngạn có nói: Lòng ví không vết thì sợ gì không nhà. Trời mà ban phúc cho Thế Tử thì không có Tân có sao. Bốc Yên, (chức quan coi việc bói) nói: Sau tất vạn thì có đại vạn, tức là số đầy đủ. Ngụy là tiếng rất hay. Cứ lấy đó làm bước đầu là trời giúp đó. Thiên Tử thì kêu là triệu dân, chư hầu thì kêu là vạn dân. Nay tiếng đà lớn lại được số đầy đủ, nhất định phải có dân. Xưa, Tất Vạn bói việc làm quan ở nước Tân, được quê Truân Ti. Tân Liêu xem rồi đoán là tốt: Truân đà bền, tì lại vào, còn gì tốt hơn. Phải là triệu đông đúc thịnh vượng. Chắn là tượng đất, xe theo ngựa, mình ở đây, người anh vì đầy mà lớn, người me che chở cho, chúng nhân theo về, sáu thế không đổi, hợp mà thành bền, yên mà hay trừ diệt, đó là quê của công, hầu. Con cháu công hầu tất khôi phục được tước vị. Cảnh, ở đông nam huyện Bí Thị, xứ Bình Dương còn có làng Cảnh Hương. Hoắc ở đông Bắc huyện Vĩnh An, có Hoắc đại sơn.

Công - Tề Trọng Tôn là ai. Là Công tử Khánh Phù. Sao lại thành Tề Trọng Tôn, là có liên hệ với Tề, là họ ngoại. Xuân Thu, vì tôn, kiêng tên, vì thân kiêng tên, vì hiền kiêng tên. Tứ Nhữ Tư nói: Cứ theo đúng Xuân Thu thì Tề không có Trọng Tôn, hay là Trọng Tôn khác ở Lỗ.

Cốc - Bao là Trọng Tôn ở Tề mà không nói rõ, thật là quá sơ lược. Cản cho Tề là buộc vào cho Tề Hoàn.

Dạm Trợ - Cốc và Công thì nói: Đó là Công tử Khánh Phù. Muốn cho xa ra thì gọi là Tề Trọng Tôn. Xét nếu là Trọng Tôn của Tề, thì phải là Công tử của Lỗ, thế thì lại càng sai lầm.

Lưu Suống - Trọng Tôn là đại phu nước Tề. Không có liên quan gì. Sao lại chép. Trọng Tôn lại, là Tề Hầu sai đi. Thế sao không gọi là sứ. Là chè. Hoàn Công đã biết Lỗ là đáng lo mà không biết rằng sai Trọng Tôn đi là không phải. Vì Lỗ thật đáng lo thì còn cho hỏi làm gì. Trọng Tôn biết rằng Lỗ là nước có thể thản được mà không biết rằng đế Khánh Phù là không nên. Đã biết nên thản Lỗ thì còn đợi gì. Thế là chè nữa. Công Dương có nói: Đó là Công tử Khánh Phù, Công Dương nói sai. Cháu thì lấy tự của cha làm họ. Đây chính là bản thân Khánh Phù, chưa có thể gọi được là Trọng Tôn. Vâ lai theo Kinh, nếu thật liên hệ đến Tề, thì sao lại gọi được là Lỗ Trọng Tôn, bàn xét thế sai lạc nhân tình quá.

Trần Phó Lương - Chép Trọng Tôn lại là chè. Trọng Tôn lại để dò xét Lỗ. Trang Công mất. Tử Ban bị giết. Mẫn Công bé. Hội thề ở Lạc Cô là xin với Tề chi cốt để cho Quý Tử về mà thôi. Còn chí của Khánh Phù của Phu nhân, thì chưa biết Hoàn Công đã không chỉnh đốn được, lại ngang nhiên sai người tới Lỗ xem có nên chiếm không. Hoàn Công làm bá chủ chư hầu, lại nhân người ta có nạn mà kiếm lợi, chép Trọng Tôn lại, không chép Trọng Tôn làm việc gì, đó là chỗ xấu, đáng chê của Tề Hoàn Công.

Năm Tân Dậu. Huệ Vương năm thứ 17

二年 NHỊ NIÊN NĂM THỨ 2

Tề Hoàn năm thứ 26. Tân Hiên năm thứ 17. Vệ Ý năm thứ 9. Sái Mục năm thứ 15. Trịnh Văn năm thứ 13. Tào Chiêu năm thứ 22. Tân Thành năm thứ 4. Sở Thành năm thứ 12.

春 王 正 月 齊 人 邁 陽
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT,
TÊ NHÂN THIÊN VƯƠNG
MÙA XUÂN, THÁNG GIÊNG, NGƯỜI TÊ
THIÊN NƯỚC DƯƠNG (DƯƠNG TÊN NƯỚC)

Phủ lục Tả Truyện - Mùa xuân, Quác Công đánh bại Khuyển Nhung ở Vi Nhuê, Chu Chi Kiều nói: Không có đức mà được lộc là một tai ương. Tai ương sắp tới. Thế là trốn chạy sang Tân.

Hà Hưu - Không vì Hoàn Công mà kiêng, Công chưa đủ che dày được cái ác diệt người ta.

Gia Huyền Ông - Tê Hoàn thiên nước Hình là vì nghĩa, vì có nạn Địch quấy, giúp Hình mà thiên hộ, chọn cho đất khác làm quốc đô, đó là phận sự của vị bá. Còn việc thiên nước Dương trong Truyện không được rõ. Cứ lấy thư pháp mà xét thì y như loại người Tông thiên nước Túc, tức là thiên các nước nhỏ để thu làm nước phụ dung, đổi tên nước. Xuân Thu vốn ghét việc đó, chép để chê, gọi là giáng, gọi là thiên, người ta không muốn mà cứ cưỡng ép người ta.

Uông Khắc Khoan - Người Tê thiên nước Dương là lấy thịt đè người, không chép đất, từ đấy không thấy nói đến tên nữa. Nước Hình thiên ra Di Nghi không phải Tê thiên, chính là người Hình muốn thiên. Diệt nước Đàm, diệt nước Toại, là công việc Hoàn Công các năm đầu. Giáng nước Chương, thiên nước Dương, là hủy bỏ cả tê tự tôn miếu. Giữ lại nước Kỷ, nước Hình, nước Vệ, là để phô cái ý hưng lại nước bị diệt, nối lại nước đã bị dứt. Thế tức là đối với hạng bá, công và tội không có thể bù đắp nhau được.

夏五月乙酉吉禘于莊公

HẠ, NGÙ NGUYỆT, ẤT DẬU.

CÁT ĐẾ VŨ TRANG CÔNG

MÙA HẠ, THÁNG NĂM, NGÀY ẤT DẬU.

LỄ CÁT ĐẾ TRANG CÔNG

Tả - Mùa hạ, lễ cát đế Trang Công. Thế là vội quá.

Công - Sao lại gọi là cát. Chưa thể cát được. Vì chưa đủ ba năm. Ba năm, thực ra chỉ có 25 tháng. Chép là Trang Công chưa được vì chưa lập cung miếu được (còn ở trong ba năm). Chép cát đế ở miếu Trang Công là chê, chê khơi thủy lối cát đế chưa đủ ba năm.

Cốc - Cát, thế tức là bất cát. Việc tang chưa hết đã tế cát, thế là không phải.

Hồ Truyện - Trình Thị nói: Thiên Tử tế, gọi là đế, chư hầu tế gọi là hợp. Theo lẽ thì đế hay hợp, đều là hợp tế. Đế là tế từ ông Thủy Tổ hướng về dòng, rồi cùng các ông tổ khác về sau. Chư hầu thì không có vị đế thủy tổ, vậy chỉ tế ông Thái Tổ, mà cùng đế thần chủ các miếu khác, thế là tế hợp. Thiên Tử có đế, chư hầu có hợp, đại phu có hướng, thứ nhân có tiến. Các tế đều theo đẳng cấp trên dưới. Lỗ là nước chư hầu, sao lại có tế đế. Vì Thành Vương nhớ đến công lao Chu Công dày khắp thiên hạ, mới cho Lỗ Công dùng lễ nhạc Thiên Tử, cho dùng các Thái Miếu để trên hết thờ Chu Công. Từ đó, Lỗ có tế đế, trong Kinh mới nói đến tế đế mà không nói đến hợp. Tuy nhiên, thế có được không. Khổng Tử nói: Nước Lỗ tế đế là phi lễ, là đạo Chu Công suy rồi. Tế đế gọi là cát, tang chưa được ba năm, tế thế là vội quá. Muốn tế Trang Công thì nên tế ở giường thờ, chứ đừng tế ở cung miếu vội. Có một việc mà đến ba thứ thất lễ. Xuân Thu rất thận trọng. Tế bốn mùa. mỗi mùa đế có một tên. Thế là sai nhầm cách xếp đặt lễ nghi.

Chu Tử Luận Ngữ Tập Chú - Triệu Bá Tuần nói: Đế là tế lớn của bậc vương giả. Vương giả đã lập miếu Thủy Tổ lại suy tính đến đức vua mà Thủy Tổ sinh ra, thờ vào một miếu,

phối vào với Thủy Tô. Thành Vương cho là Chu Công có công to ban cho Lỗ tể đở, cho nên miếu Chu Công có tể đế, cho là Văn Vương là vua đầu, mà Chu Công được phối. Tuy nhiên thế là phi lý. Để vốn là thứ tế rất lớn, rất xa. Nhuộm băng tể hàng mùa, như tể hợp, thì chỉ làm lề ở miếu Thái Tô mà để lại già thêm trên Thái Tô một đời nữa. Như Hậu Tắc thì phải thêm trên Hậu Tắc một đời. Nhà Chu tể vua Cốc là theo lý đó. Trình tiên sinh lại bàn rằng, để lă tể vị mà Thủy Tô được sinh ra, tế cùng với các thần chủ các miếu. Còn như hợp thì chỉ tế từ vị Thủy Tô trở xuống cùng hợp với thần chủ các miếu. Bao thế là tể đế, e không phải.

Uông Khắc Khoan - Theo Công Dương thì có hai điều: Tể Hợp thi bo thần chủ ở miếu đã bỏ, bày vào nhà Thái miếu. Thần chủ miếu chưa bỏ cùng đem hợp cùng vào miếu Thái Tô, Tăng Tử hỏi việc tế hợp ở miếu Tô thì thấy dòn thần chủ bốn miếu. Trong sách Vương Ché Chư có chép: Tang của Thiên Tử, của chư hầu hết, thì hợp thần chủ tiên quân vào Tô miếu mà tế, thế gọi là tế hợp. Về sau nhân lấy thế làm thường. Ngày nay xét Công Dương bàn về lễ đại hợp thì câu Tăng Tử hỏi là hỏi về lễ hợp hàng mùa.

秋 八 月 辛 丑 公 薦

THU BÁT NGUYỆT, TÂN SƯU CÔNG HOĂNG MÙA THU, THÁNG TÁM NGÀY TÂN SƯU, CÔNG MẤT

Tả - Xưa chức Thái Phó của Công chiếm lấy ruộng của tên Bốc Kỳ. Công không ngăn. Mùa thu, tháng tam, ngày Tân Sưu, Cung Trọng (Khánh Phủ) sai Bốc Kỳ giết Công ở cửa Cung.

Công - Công mất, sao không chép nỗi mất. Là muốn giấu, giấu việc bị giết (thí). Ai giết. Chính phạm là Khánh Phủ. Đầu tiên giết Công Tử Nha, nay tới việc này. Quý Tử không tránh khỏi được. Khánh Phủ giết hai vua sao không làm tội, để cho dây dưa, là muốn che đậy việc ác, đến nỗi không ngăn nổi, châm truy tố, giặc cứ được ung dung. Đó cũng là đạo đối với anh em.

Cốc Lương - Không chép nơi chết, là có cớ. Không chép táng là vì không thể đánh mẹ để chôn con.

Lưu Sướng - Năm thứ 2, Công mất. Công Dương bàn cũng như bàn ở trong năm đầu. Còn Cốc Lương thì nói: Không chép táng là vì không đánh mẹ để chôn con. Nói thế không phải. Khi vua bị giết, không trị được giặc thì không chép táng là để cho biết lúc táng, giặc chưa bắt được, trị được. Đã táng rồi, sau mới bắt được giặc, tuy đã bắt được rồi, việc táng cũng không chép, đây là trường hợp Mẫn Công. Đánh được giặc, tuy là chậm, nhưng lúc táng là sau lúc đánh được giặc, thì táng vẫn được chép, đó là trường hợp Trần Linh Công. Không lấy việc đánh mẹ mà chôn con nói thê là nghĩa gì.

Trần Phó Lương - Sứ nước Lỗ chép Công tử Khánh Phủ giết Công ở cửa cung. Thánh nhân sao lại nói là Công mất, là kiêng tránh. Hàng quân, phụ, mà bị giết, là rất thảm, việc không nỡ nói. Thế cho nên chép là mất, mà không chép nơi mất, lại không chép táng. Mất, thì cả 12 Công vẫn mất. Không nói nơi mất, không nói nơi táng, chỉ có hai là Ân Công và Mẫn Công. Tuy nhiên, cho có kiêng nói nữa, thì tội loạn thần, tắc tử vẫn cứ dù.

九月夫人姜氏孫于鄼

CÚU NGUYỆT PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ TỐN VŨ CHÂU

THÁNG 9. PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ CHẠY SANG NƯỚC CHÂU

Cốc - Chép là tốn để kiêng chữ bôn là chạy.

Hà Hữu - Thông dâm với hai em, giết hai con női, rồi chạy trốn, có ai như Ai Khương mà chả che. Thần tử trong nước hiểu rõ nghĩa ấy, nhưng con vẫn không tuyệt tình với mẹ được.

Uông Khắc Khoan - Trang Công mà lấy Ai Khương, nạp đồ cưới, thân nghênh, quan xã, rất chuyên về việc đi di lại tại bên Tề. Rồi sơn cột, khắc rui, làm lè yết kiến Phu nhân để khoe là sang, thế mà Ai Khương đâu có cùng đi về một lượt với Công,

lòng lang, dạ sói, hiện ra từ lúc đầu. Là vì Ai Khương đức hạnh rập theo dâm loạn của Văn Khương, mà Trang Công thì không biết ngăn ngừa, thì Trang Công còn có ra gì. Cho nên Ai Khương thông dâm với Cung Trọng (Khánh Phủ) mà không xâu hổ, giết Mẫn Công mà không có lòng thương xót, thế là lỗi ở Trang Công không biết phòng bị giữ gìn từ trước cho đến xảy ra việc ngày nay. Tuy nhiên, Ai Khương trốn sang Châu vẫn cứ chử chép họ không bỏ. Văn Khương trốn sang Tề cũng không tước họ, thì vẫn chưa đủ để rõ tội. Còn Ai Khương trốn sang Châu tuy không bị tước họ nhưng cái ý đoạn tuyệt đã rõ ràng lắm.

公子慶斧出奔莒

CÔNG TỬ KHÁNH PHỦ XUẤT BỘN CỦ

CÔNG TỬ KHÁNH PHỦ CHẠY TRỐN SANG NƯỚC CỦ

Tả - Thành Quý (Quý Hữu) đem Hy Công (Công tử Thân) chạy sang nước Châu, Cung Trọng (Khánh Phủ) chạy trốn sang nước Cử, Lỗ sai mang hối lộ cho Cử, đòi lại Cung Trọng. Nước Cử đuổi Cung Trọng, tới đất Mật biên giới Tề. Cung Trọng mới nhờ Công tử Ngư (Hè Tư) về Lỗ xin cho. Không được. Ngư trở lại, đứng ngoài khóc. Cung Trọng biết thân tự thắt cổ chết. Mẫn Công là con người em gái Ai Khương tên Thúc Khương, vốn người Tề lập lên ngôi. Cung Trọng thông với Ai Khương. Ai Khương muốn cho Cung Trọng lên ngôi. Mẫn Công mà chết Ai Khương có dự biết, cho nên mới trốn sang nước Châu. Người Tề tới bắt giết di ở đất Di, đem xác về. Hi Công xin xác để táng, Di, đất nước Lỗ.

Phụ lục Tả Truyện - Thành Quý lúc sắp sinh, Hoàn Công có sai bói, tất là sinh con trai tên là Hữu, ở bên hữu Công, giữa khoảng nền xã, giúp nhà vua. Họ Quý mà mất, thì nước lỗ hết hung thịnh. Lại bói được quẻ Đại Hữu. Cùng một cha mà kính như vua tôi. Đến khi sinh, thì nói tay có vết chữ hữu. Cho nên đặt tên là Hữu.

Cốc - Chép là xuất, là ra, ra khỏi nước. Thế là Khánh Phủ thôi hết về nữa.

Hồ Truyện - Công tử rời nước chạy trốn. Chép là ý chê để mất giặc.

Lục Thuần - Cốc Lương nói: Chép chữ xuất là tuyệt đường về. Xét lè, đại phu mà chạy trốn, đều chép là xuất, không nên cho là có một nghĩa riêng khác.

Uông Khắc Khoan - Khánh Phủ giết luôn tiếp hai vua, làm Lỗ vào thế nghiêng dô. Đã không biết đặt một vị vua để nhờ cậy, lại tránh tội, rời nước chạy trốn, họp bè lũ để làm bậy, lấy lợi cho riêng mình, lộng hành các việc loạn nghịch, người người đều muốn giết, thế thì còn dung thân vào đâu được. Vì thử không có bọn ngữ nhân Lạc, Bốc Kỳ làm bậy, thì cái họa Tư Ban cùng Mẫn Công đâu đến gấp thế. Lại vì thử Quý Hữu đi sang Châu mà bọn dân Quy Mông Khúc Phụ (dân Lỗ) không được mưu kế như Thạch Thác, Ung Lầm thì Cung Trọng (Khánh Phủ) vị tất dâ vội và chạy trốn như thế. Tuy nhiên, Khánh Phủ mà chạy trốn là tự biết tội to, ác lớn, nơm nớp sợ người Lỗ giết, sợ Bá chủ hỏi tội cho nên không thể không chạy trốn được. Còn như người Lỗ mà đòi Khánh Phủ ở nước Cử, khi đến nơi thì đã thấy thắt cổ rồi, đáng nhẹ ra phải chép là giết giặc để cho chính pháp. Nay chỉ chép có chạy trốn, mà không chép là chết thì biết rằng, người Lỗ đã không hay đánh giết được giặc, rồi con cháu Khánh Phủ lại được nối nghiệp, có khác gì Thúc Nha, Công Tôn Ngao, giữ chức Khanh, có khác gì Công Tôn Tư. Thế thì người Lỗ chịu làm lề táng Khánh Phủ. Kinh không chép táng để cho khác với Mục Bá. Há chẳng phải thánh nhân lấy tội thí nghịch của Cung Trọng, không phải là so được với Ngao, mà san bõ lề táng đi hay sao.

Xét - Quý Hữu trong nước thì cầm quyền chính, ngoài nước thì có Tề giúp, Mẫn Công bị giết đã không hay cứu được, lại nhìn Khánh Phủ chạy trốn mà không đánh. Hồ Truyện chê là phải. Vì như lấy sự khó dễ, mau chậm, bào chữa cho quý Hữu thì lại mất cái nghĩa đánh giặc, trị tội giặc. E không phải là ý của Kinh.

冬 齊 高 子 來 盟
ĐÔNG, TỀ CAO TỬ LAI MINH
MÙA ĐÔNG, TỀ CAO TỬ LAI THẾ

Công - Cao Tử là đại phu nước Tề, Sao không gọi là sứ. Là vì Lỗ ta không có vua. Thế sao không chép tên. Là vì mừng. Lỗ mừng thấy tới. Trang Công chết. Từ Ban bị giết, Mẫn Công bị giết. Ba vua chết. Trong khoang không có vua, giá như Tề chiếm lấy Lỗ, không phải dùng đến quân, chỉ cần lời nói là được Hoàn Công sai Cao Tử lấy quân Nam Dương đem Hy Công lập lên ngôi vua, đắp thành cho Lỗ. Hoặc nói từ Lộc Môn đến Tranh Môn, hoặc nói từ Tranh Môn đến Lại Môn đều xây đắp. Người Lỗ đến nay vẫn còn nói tới, còn khen Cao Tử.

Cốe - Chép là lại, là mừng thấy lại. Gọi Cao Tư là Quý vì việc thế lập Hy Công lên ngôi. Không gọi là sứ vì không cho là do Tề Hầu sai.

Lục Thuần - Tôi nghe thầy học tôi dạy. Không chép là Tề Hầu sai Cao Tử, vì Cao Tư phụng mệnh được tùy nghi, chịu mệnh chứ không cứ lời dặn, cũng như Khất Hoàn thế với Tề, đâu có nói là Sở Tử sai đi sứ.

Lưu Sưởng - Công Dương báo không gọi là sứ vì Lỗ ta không có vua báo thế không phai, Khánh Phủ bỏ nước chạy trốn thì Hi Công đã được lập. Cao Tử nói là lại hội thế là thế với Hy Công, thế thì đâu ta lại không có vua. Công cùng Tề đại phu thế ở đất Ký, đương lúc ấy Tề không có vua, văn thư đã không bỏ chữ Công, thì nay Lỗ không vua vì có gì mà lại bỏ chữ Tề Hầu. Tề Hầu ngang nhiên có ý muốn chiếm Lỗ. mới sai Cao Tử đem quân Nam Dương, không phải tới đánh, không phải tới giúp việc chính, không phải tới sinh diệt. Cao Tử biết rõ nghĩa của người tôi trung, cố gắng cho vua thành nghiệp bá, tùy việc mà quyết định. Cao Tử đáng là bậc trung thần, theo nghĩa không theo mệnh.

十 有 二 月 狄 入 衛

THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, ĐỊCH NHẬP VỆ

THÁNG 12, ĐỊCH VÀO NƯỚC VỆ

Tả - Mùa đông tháng 12, người Địch phạt Vệ. Vệ Ý. Công thích chơi chim hạc, cho hạc cưỡi xe, khi lâm chiến, phát chiến cu cho dân, dân nói: Sao không sai hạc, hạc có bỗng lộc, hạc có chức tước, chúng tôi đây đánh trận sao được. Công mới giao cho Thạch Kỳ viên ngọc quyết, giao cho Ninh Trang Tử cái tên, sai giữ thành và bảo: giữ hai vật này làm tin, mọi việc tùy nghi, lợi cho nước thì làm. Lại giao cho phu nhân cái áo thêu và bảo: Phai nghe lời bàn của hai người. Sai tướng Cừ Không đi đầu, Tư Bá coi Hữu quân. Hoàng Di coi tiền khu. Không Anh coi Hậu quân. Cùng người Địch chiến ở Huỳnh Trạch, quân Vệ tan vỡ, bị thua to. Vệ Hầu không bỏ cờ đại bá, thành ra hỏng cả. Người Địch bắt được Sứ quan là Hoa Long Hoạt cùng Lỗ Không, rồi đuổi theo quân Vệ. Hai người nói: Chúng tôi là Thái Sứ, coi việc cung tế. Tôi không về trước cúng tế, các người không được nước tôi đâu. Địch mới cho về trước. Về đến nơi, bảo Trần Thủ rắng đi ngay, không đợi gì nữa. Thế là đêm, người trong nước đi ra. Người Địch đến nơi, đuổi theo, lại đánh thua ở sông Hà. Xưa Huệ Công lên ngôi còn ít tuổi, thứ huynh là Chiêu Bá thông dâm với Tuyên Khương. Khương không chịu. Nhưng bị bắt ép rồi sinh ra Tề Tử, Dái Công, Văn Công, Tống Hoàn Phu nhân, Hứa Mục Phu nhân. Văn Công vì thấy Vệ loạn, trước đã đi sang Tề. Khi Vệ bại, Tống Hoàn Công dồn quân Vệ ở sông Hà, đêm chờ sang đến hơn 700 nam nữ, lấy thêm người Cộng Đằng, tất cả độ 5000 người, lập Dái Công lên ngôi, chiêu tập dân tới Áp Tao, Hứa Mục Phu nhân cùng giúp. Tề Hầu sai Công Tử Vô Khuy đem xe 500 cỗ, giáp sĩ 3000 người, tới giữ hộ Áp Tao, biếu năm cỗ xe và 300 trâu, dê, lợn, gà chó cùng các đồ dùng, biếu Phu nhân xe cùng ba mươi tấm gấm. Huỳnh Trạch ở Hà Bắc, không phải Huỳnh Trạch ở Trịnh Châu. Cộng Đằng, biệt áp của nước Vệ. Tào, áp nhỏ của nước Vệ, theo Không sơ thì ở Hà Đông gần Sở Khưu.

Uông Khắc Khoan - Chép “vào” và không chép diệt. Hoặc vì Tề Hoàn Công không hay chống đỡ được Dịch, nên vì Hoàn Công mà tránh chữ diệt. Hoặc khen Hoàn Công đã giữ được Vệ khỏi mất, mà tránh chữ diệt để khôi phiền Hoàn Công. Xét ra, Hoàn Công lúc khơi thủy tuy không đuổi được Dịch trước khi Vệ bị diệt, nhưng hây còn tôn được Vệ, sau khi Dịch đã diệt Vệ. Vậy trong việc, hưng nước đã bị diệt, nối lại nước đã bị dứt, thì vẫn có lần lượt. Đó là ta cứ ngầm nghĩ mới biết được ý văn. Nay cứ so việc mà khảo sát thì Kinh Xuân Thu phàm nước bị diệt, mà chỉ chép là nhập là vào, hoặc giặc không chiếm đất chăng, hoặc tuy có chiếm đất, mà không tuyệt việc tế tự người ta. người Dịch vào Vệ, người Tân vào Hoạt, người Sở vào Trần, người Ngô vào Dĩnh, đều không chiếm đất. Công cùng Tề Trịnh vào Hứa tuy được đất nhưng không tuyệt việc tế tự của người ta. Tông diệt Tào mà chép là vào, là nhập là ghét Tào Dương tự mình làm diệt vong, cho nên không cho Tào chữ lịch sự, nhẹ nhàng, để chép việc mất nước. Đó lại là biến lè của Kinh Xuân Thu.

Xét - Người Dịch vào Vệ. Phạm Ninh. Trần Phó Lương, cùng tôn giác, mỗi người bàn một cách. Uông Khắc Khoan nhất lấy mỗi người một ý rồi tiết trung, cho tình và lý cùng hợp, thật là rõ được ý của Kinh. Nên lấy thuyết Uông Khắc Khoan làm lời chính đáng.

鄭棄其師
TRỊNH KHÍ KỲ SU
NƯỚC TRỊNH BỎ QUÂN ĐỘI

Người Trịnh ghét Cao Khắc sai đem quân đóng tại Hà Thương. Đà lâu không triệu về. Quân tan rỗi về. Cao Khắc chạy trốn sang nước Tân. Người Trịnh vì việc ấy đặt ra thơ Thanh nhân.

Phụ lục Tả Truyện - Tân Hầu sai Thế Tử Thân Sinh phạt Đông Sơn, Cao Lạc Thị. Lý Khắc Can: Thế Tử giữ việc tế tự Thái Miếu, xâ tắc, sớm chiêu cần ở gần vua, trông coi ăn uống nên gọi là Chung Tử. Vua đi ra ngoài thì Thế Tử ở nhà giữ

nước. Đã có người giữ nước thì Thế Tử theo vua, gọi là Phủ Quân. Ở nhà thì gọi là Giám Quốc. Đó là pháp chế từ xưa, xét việc cầm quân, cần mưu toan, trông coi quân đội, đó là việc của Quốc chính, không phải việc của Thế Tử. Quân thì phải theo quân chế. Nếu còn phải bẩm mệnh thì không có uy. Nếu tự chuyên thì lại là bất hiếu. Cho nên, tự quản không nên cầm quân. Không đúng chức vị, cầm quân không có uy, thế thì còn làm gì được. Và lại tôi nghe nói, Cao Lạc thị sắp đem quân tới, vậy ta hãy chờ. Công nói: Quả nhân có nhiều con, chưa biết ai nối ngôi. Lý Khắc không đáp nữa rồi lui, vào yết kiến Thế Tử, Thế Tử nói: Ta chà lè từ chối bỏ việc. Đối với dân, phải bảo dân. Đối với quân, phải dạy quân. Không làm việc là sợ, sao lại bỏ việc. Và chẳng, làm con chi sợ bất hiếu, chứ không sợ không được nối ngôi. Sửa mình mà không trách người, thế thì vẫn tránh nạn được. Thế Tử cầm quân đi. Công ban cho áo màu sắc sỡ, nửa áo tướng nửa áo Thế Tử, cho đeo ngọc Kim Quyết. Hồ Đột giữ chức Ngự Nhung. Tiên Hữu giữ cánh Hữu quân, Lương Dư Tử Dương giữ chức Hãn Di, Tiên Đan Mộc làm Hữu quân. Dương Thiệt đại phu giữ chức Ủy. Tiên Hữu nói: Cho mặc áo màu là giữ then chốt việc quân, thôi ta dành đi, xin Thế Tử cố gắng, mặc áo ấy là không còn thắc mắc bận lòng gì nữa. Then chốt việc binh thì không có tai họa, bản thân đã không tai họa thì còn lo sợ gì. Hồ Đột than rằng: Thời là gì? Là lúc nên làm của công việc. Áo là gì? Là cái văn thái của thể xác. Ngọc là gì? Là cái biểu dương của tâm can. Cho nên, việc thì phải kính, mệnh khơi thủy ở đó. Y phục thì phải thuần (dùng tạp nhợp). Biểu lộ tâm can, thì ngọc phải có mức độ. Nay mệnh ra lúc thời hết (mùa đông) thế là công việc nghẽn tắc. Ban cho áo sắc sỡ, là ý đổi cho đi xa. Ngọc cho đeo kim quyết là bỏ tẩm trung can đi. Chọn áo để đuổi. Chọn mùa cho bế tắc. Áo thì sắc sỡ, mùa thì mùa đông. Kim thì hàn. Ngọc thì ly, còn nhờ cây về đâu được nữa. Dù có muốn cố gắng, Địch dẹp hết cả thế nào được. Lương Dư Tử Dương nói: Phàm xuất sư là thu mệnh ở nhà Thái Miếu, nhận phân tể ở xã tắc, đều mặc thường phục. Không thắng trận mà đã mặc áo màu thì biết tính mệnh sẽ ra sao. Chết là bất hiếu thì chỉ bằng đi trốn. Hãn Di nói: Áo màu là lạ, là không thường. Đeo kim quyết là thôi không trở về, dù có trở về thì

dược làm gì, thế là biết tâm của vua rồi. Tiên Đan Mộc nói: Mặc áo ấy, đến người dại dột cũng biết là địch không thè giết hết được, mà có giết được hết thì trong nước còn có giặc gièm, sao bằng tránh xa đi. Hồ Đột ý muốn bỏ nước đi, Dương Thiệt đại phu nói, không nên. Trái mệnh là bất hiếu, bỏ việc là bất trung, dù có biết là mong manh sao lại không chịu được xin cứ việc chết. Thế Tử sắp chiến. Hồ Đột can: Không nên. Xưa Tần Bá can Chu Hoàn Công rằng: Trong yêu hai Hậu, ngoài yêu hai chính, con thiếp cho ngang con đích, đại dô to bằng cá nước, đó là gốc loạn. Chu Công không nghe, cho nên sau bị nạn. Nay gốc loạn đã thành, đã dựng xong rồi. Hiếu mà yên được dân thì Thế Tử cứ làm. Nhưng thân đã nguy mà tội lại chóng tới.

Thành Phong nghe thấy Thành Quý bói được quẻ tốt mới xin theo hầu, rồi nói với Hy Công, cho nên Thành Quý lập Hy Công.

Hy Công năm đầu, Tề Hoàn thiên nước Hình, đến đất Di Nghi. Năm thứ hai, phong Vệ ở Sở Khuu. Hình bị thiên di, mà coi như về đất cũ, nước Vệ thì quên cả nạn mất nước.

Vệ Văn Công, mặc áo vải, mũ vải, chăm làm, khuyên dân làm ruộng, mở việc buôn bán, chấn hưng công nghệ, dạy dỗ dân gian, đón khách, trọng hiền, năm đầu bình xa có 30 cỗ, năm cuối được 300 cỗ.

Công - Trịnh sao lại bỏ rơi quân đội. Vì ghét tướng, Trịnh Bá ghét Cao Khắc sai làm tướng, đuổi không dung nạp, đó là lối bỏ rơi quân đội.

Cốc - Bỏ vị trưởng chư sao lại bỏ cả quân. Đó là bỏ quân.

Lục Thuần - Thôi nghe thầy học có dạy: Nói về cái nghĩa kẽ làm tội. Nếu được thì cố sức ngày một cho chủ hơn. Nếu không được thì nghỉ đến bản thân mà lui về. Cao Khắc khi tiến khi lui đều trái nghĩa. Để cho vua ghét là có tội to rồi. Không chép là chạy trốn là tại sao. Cao Khắc bị vua ghét thì dễ hiếu rồi. Còn vua ghét Khanh mà không biết cho lui về theo lề, lại di bỏ rơi người ta, thì cũng là mất đạo làm vua. Cho nên, thánh nhân vẫn chép tuy có khác mà rất chê.

XUÂN THU QUYỀN THÚ NĂM

僖 公
HY CÔNG

Dương Sĩ Huân - Theo Lỗ thế gia. Hi Công tên là Thân, con Trang Công, thứ huynh của Mẫn Công, lên ngôi năm Huệ Vương thứ 18. Theo phép đặt tên Thụy, cẩn thận, để tâm lo lắng sợ hãi, thì gọi là Hi.

Năm Nhâm Tuất. Huệ Vương năm thứ 18.

元 年
NGUYỄN NIÊN
NĂM ĐẦU

Tề Hoàn năm thứ 27, Tân Hiến năm thứ 18. Vệ Văn Công Hủy năm đầu. Sái Mục năm thứ 16. Trịnh Văn năm thứ 14. Tào Chiêu năm thứ 3. Trần Tuyên năm thứ 34. Kỷ Huệ năm thứ 14. Tống Hoàn năm thứ 23. Tân Mục Công Nhâm Hiếu năm đầu. Sở Thành năm 13.

春 王 正 月
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG

Tá - Năm đầu, mùa xuân. Không chép lên ngôi vì Công đã đi ra khỏi nước. Công ra rồi Công mới trở lại, cho nên không chép, kiêng tránh việc xấu của nước. Thế chính là lễ.

Công - Sao không chép lên ngôi. Vì nói một vua bị giết. Không chép con lên ngôi vì không phải con. Còn xưng là con là theo lệ dùng chữ thần tử.

Cốc - Nói một vị vua bị giết, không chép lên ngôi, thế là chính.

Hà Hữu - Hy Công nói vị vua đầy năm. Theo lề, bầy tôi, chư hầu, trong hàng thân thích, mà nói ngôi vua, thì như con nói ngôi cha, áo mặc đều sô gai, cho nên Truyện chép cứ theo lệ thần tử.

Lưu Sưởng - Tà Truyện cho rằng Công đã di ra khỏi nước, nên không chép là lên ngôi, cho thế không phải. Năm trước, tháng tám. Mẫn Công bị giết, Hy Công từ nước Châu vào làm vua, đến bây giờ đã lâu rồi. Trong nước đã tạm yên, không còn lây cỏ đã xuất bôn, chạy trốn, được. Đây chỉ là không làm lễ lên ngôi. "Công đã ra, rồi lại vào, đều không chép là kiêng tránh, kiêng việc xấu của nước, thế là lễ". Xét Ngự Tôn có nói với Trang Công rằng. Vua làm việc gì cũng có chép. Chép mà không làm phép thì vua sau biết đâu mà xem. Cứ lấy lời của Ngự Tôn mà bình luận, vua mà không làm phép, việc mà không việc gì là không phép, thế thì bảo rằng kiêng nói việc xấu của nước, e không phải là việc của sứ quan, không phải là ý Kinh Xuân Thu.

齊 師 宋 師 曹 師 次 于 爛 北 救 邢

**TẾ SU, TỔNG SU, TÀO SU THÚ VU
NHIẾP BẮC CỨU HÌNH**

QUÂN TẾ, QUÂN TỔNG, QUÂN TÀO,
ĐÌNH LẠI NHIẾP BẮC ĐỂ CỨU HÌNH

Tà Thị chép là Tào Bá - Nhiếp Bắc là đất nước Hình.

Công - Cứu nước Hình. Đà cứu thì không có nói đinh quân. Đài nói đinh quân, là ý nói không làm được việc. Vì Hình đã bị Dịch diệt rồi. Sao không chép rõ là Dịch diệt, là vì kiêng cho Tề Hoàn Công. Trên đà không có Thiên Tử, dưới lại không

có vị Phương Bá, chư hầu trong nước mà đùi diệt nhau, thì Tề Hoàn không cứu nổi, Tề Hoàn phải lấy làm xấu hổ. Sao trước nói đình quân, sau mới nói cứu. Vì là vua cầm quân. Sao chỉ chép là quân, quân Tề, quân Tống... là ý không muốn cho chư hầu chuyên quyền. Thế sao sự thật thì lại cho. Là vì trên đã không có Thiên Tử, dưới không Phương Bá các chư hầu mà diệt nhau, có nước nào cứu được thì cứ nên cứu.

Cốc - Đã đi cứu thì không nói là đình quân. Đình quân thế là không cứu, mà lại cứ nói là cứu là tại sao. Là theo ý Tề Hầu. Chính thế. Sao biết. Là vì Tào không có quân. Nói quân Tào, chính là Tào Bá, vua Tào đó thôi. Sao đây không chép Tào Bá, là vì đã không chép Tề Hầu thì cũng không chép Tào Bá. Sao lại không nói Tề Hầu, vì Tề Hầu chưa đủ uy lực.

Phạm Ninh - Nước nhỏ, mà vua cầm quân, thì là vua. Khanh cầm quân thì chép là người (người Tào), chứ không chép được là quân (sư). Đây chép là quân (sư) thì chính là vua Tào (Tào Bá). Vì vua Tào không thể đặt dưới quân được, cho nên biết là chính Tề Hầu.

Không Dính Đạt - Công Dương cho là không dễ cho chư hầu được chuyên quyền, cho nên đổi chép là quân đội, Thời ấy mới bắt đầu cứu nước Hình. Hình vốn không bị diệt, sao lại chép tướng lối cứu người. Cốc Lương bảo Tào không có quân đội, quân đội Tào tức là vua Tào. Không chép Tào Bá vì không chép Tề Hầu thì không thể chép Tào Bá được, Cốc Lương nói thế không phải. Bao ràng định quân tại Nhiếp Bắc để cứu Hình là có ý rõ ràng chê Hoàn Công. Thế sao lại còn đổi Tề Hầu làm quân Tề. Pháp chép của tiên vương, nước lớn có ba quân, nước nhỏ có hai quân, nước nhỏ có một quân. Quân tức là sư. Tào là nước nhỏ, không thể nào lại kiêng không có quân.

Xét - Xuân Thu cứ việc chép thăng. Giải thích Kinh là nhân lời văn mà khảo sát sự thực để rõ ý khen chê. Nếu văn đã không cho thì sao được bảo là sự thực có cho. Công Dương bàn là sự thực có cho, mà văn thì không cho. Công Dương bàn thế là sai. Việc ở Sở Khuu, ở Duyên Lăng cũng thế cả.

夏六月邢天于夷儀

HẠ LỤC NGUYỆT, HÌNH THIÊN VU DI NGHI

MÙA HẠ THÁNG SÁU, HÌNH THIÊN ĐẾN DI NGHI

Công Thị chép là Trần Nghi. Di Nghi là đất nước Hình.

Tả - Chư Hầu cứu nước Hình. Người Hình tan vỡ, chạy tới quân đội chư hầu. Quân chư hầu đuổi Dịch. Dịch lấy của cải đồ đạc đem đi. Quân đội chư hầu không chút tơ hào.

Công - Đem đi là ăn cướp. Thiên là tự ý.

Cốc - Thiên tức là còn có quốc gia, còn có đất nước Hình.

齊師宋師曹師成邢

TỀ SU, TỔNG SU, TÀO SU, THÀNH HÌNH

QUÂN TỀ, QUÂN TỔNG, QUÂN TÀO,
XÂY THÀNH NƯỚC HÌNH

Tả - Chư hầu dắp thành cho, là cứu một nạn. Phàm vị Bá cứu tai, cứu nạn, đánh kẻ có tội là theo đúng lề.

Công - Đây chỉ là một việc, sao lại nhắc quân Tống, quân Tề, quân Tào. Nếu không nhắc lại thì không biết chỉ là một việc.

Cốc - Đây chỉ là một quân đội. Chép như chép làm một việc khác. Đó là khen cái công của Tề Hầu.

秋七月戊辰夫人姜氏薨于夷齊人以歸

THU, THẤT NGUYỆT, MẬU THÌN, PHU NHÂN
KHƯƠNG THỊ HOÀNG VU DI, TỀ NHÂN DĨ QUÝ

MÙA THU THÁNG Bảy, NGÀY MẬU THÌN,
PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ MẤT Ở DI, NGƯỜI TỀ ĐEM VỀ

Tả chép Lỗ Mẫn Công năm thứ hai.

Công - Di là đất nước Tề. Sao lại nói người Tề đem về. Tề Hoàn Công vời tới Di rồi cho thắt cổ chết.

Cốc - Phu nhân chết thì không chép nơi chết. Đây chép là có cớ. Không chép đem về chôn, vì không phải ý ấy, mà thêm chữ chôn vi kiêng tránh, chứ thật là đem về cho chết.

Uông Khắc Khoan - Nghĩa câu đem về, Văn Định cùng Trình Sa Tùy, đều bảo là đem tang về Lỗ. Nay xét sau việc “đem về, đã qua 170 ngày, vậy không có lý ấy được. Trong Kinh, phàm chép “đem về”, là đem về nước. Như Nhụng phạt Phạm Bá ở Sở Khuu đem về, như Ký Bá dón tang Thúc Cơ đem về. Phàm đã chép về là về Lỗ như Thiên Tử sai Vinh Thúc về khách quán và phúng, như người Tề đem Công Tôn Ngao về. Nên theo Tả Thị bảo là Tề đem tang về. Công và Cốc đều bảo là đem về đất Di. Tuy nhiên, chữ đất Di chép ở trên chữ đem về tức là tự đất Di mà đem về. Và lại giết tại đất Di mà đem tang về nước Tề, rồi sau Lỗ mới xin đem về Lỗ vậy. Nếu không thế thì sao lại nói rằng tang Phu nhân đến tự nước Tề, mà không chép đến tự đất Di. Cũng giống giọng câu văn “chí tự Can Hầu” chẳng. Chép: người Tề đem về là để rõ việc người Tề giết. Không chép Tề Hầu mà chép người Tề là lời văn thô tặc, đánh giặc. Tả Thị bảo người Tề giết Ai Khương là quá lầm. Nhưng tiên nho dần việc Vũ Hậu cướp ngôi vua Đường, thần tử nhà Đường còn biết phê làm dân rồi giết đi, huống chi Tề Hoàn không giết được Ai Khương hay sao.

楚人伐鄭
SỞ NHÂN PHẬT TRỊNH
NGƯỜI SỞ PHẬT TRỊNH

Kinh bắt đầu chép là Sở.

Tả - Người Sở phạt Trịnh vì cớ nước Tề.

八月公會齊侯宋公鄭伯曹伯鄒人于檉

**BÁT NGUYỆT, CÔNG HỘI TỀ HẦU, TỔNG CÔNG,
TRỊNH BÁ, TÀO BÁ, CHÂU NHÂN VŨ SANH**

THÁNG 8, CÔNG HỘI TỀ HẦU, TỔNG TÔNG,
TRỊNH BÁ, TÀO BÁ, NGƯỜI CHÂU, TẠI ĐẤT SANH

Sanh, Công Thị viết là 打, đất nước Tống. Tây Bắc huyện Trần có đất Sanh. Hà Nam, Khai Phong, địa giới Trần, Châu, có Lạc Thành, tức là Sanh Thành.

Tả - Thè ở đất Sanh, là để mưu cứu Trịnh.

九月公敗鄒師于偃

CỨU NGUYỆT CÔNG BẠI CHÂU SƯ VŨ YẾN

THÁNG 9, CÔNG ĐÁNH BẠI QUÂN ĐỘI CHÂU Ở ĐẤT YẾN

Yến, phía Nam Phí huyện, ở Duyện Châu, Công Thị chép là chữ 僊.

Tả - Đây là đất Kiền, ở Hư Khuu, nước Châu lấy về Lỗ.

Cốc - Không chép ngày là nghi chiến: Thế mà bảo là đánh bại là Sư Lỗ chép.

Cao Môn - Châu họ Khương, Công không xin với hội, mà đã đánh. Đã hội mà còn đánh tan quân đội thế là phi lễ.

冬十月壬午公子友帥師敗莒師于郿獲莒奴

**ĐÔNG THẬP NGUYỆT, NHÂM NGỌ, CÔNG TỬ
HỮU SUẤT SƯ, BẠI CỦ SƯ VŨ LI, HOẠCH CỦ NÔ**

MÙA ĐÔNG THÁNG 10, NGÀY NHÂM NGỌ, CÔNG TỬ HỮU,
CẨM QUÂN ĐÁNH BẠI QUÂN CỦ Ở ĐẤT LI, BẮT ĐƯỢC CỦ NÔ

Tả - Mùa đông. Người Củ tơi đòi hồi lộ. Công tử Hữu đánh cho bại ở đất Li, bắt được em vua Củ (em củ Tử). Công thường cho Hữu ruộng Văn Dương và ấp Phí. Văn Dương ruộng phía Bắc

sông Vấn. Năm Đinh Công thứ 10, người Tề trả lại các ấp Vấn, Hoan, Quy Âm đều là đất Vấn Dương.

Công - Cử Nô là ai? Là đại phu nước Cử. Nước Cử không có đại phu. Sao dây lại chép? Là để cho Quý Hữu thêm danh giá. Tai sao? Quý Hữu trong nước khó giữ được nội chính, ngoài nước khó giữ được ngoại chính. Vì sao? Vì Công Tử Khanh Phủ giết Mẫn Công, chạy đến nước Cử, người Cử đuổi. Sắp muôn sang Tề. Người Tề không cho vào, lại phải trở lại ở trên sông Vấn, sai Công Tử Hề Tư về Lỗ xin tha, Quý Hữu nói: Công tử không vào được. Vào Lỗ là bị giết. Hề Tư không nỡ truyền mệnh lai cho Khanh Phủ, đứng ở ngoài xa khóc. Khanh Phủ nói: Nghe như tiếng Hề Tư, thế là ta thôi không được về Lỗ. Nói rồi lấy dây thắt cổ chết. Người Cử nghe tin nói: Thế là ta đã trừ được rồi, nay ta đòi Lỗ hối lộ. Người Lỗ không cho. Thế là Cử đem quân đến đánh Lỗ. Quý Tử đợi rồi đánh.

Cốc - Nước Cử không có đại phu. Vậy Cử Nô là ai? Vì ta bắt được, cho nên chép là đại phu. Trong sử không chép bắt được. Đây sao chép? Là vì ghét Công tử dối trá. Việc dối trá như sau: Công tử Hữu bảo Cử Nô rằng: Hai người ta đánh nhau, còn si tốt thì có tội gì. Vậy đuổi hết người chung quanh, chỉ hai người đấu võ với nhau. Tả hữu của Quý Hữu nhắc nhở: Thanh mạnh lao đâu. Mạnh lao là thanh thân kiếm. Quý Hữu rút mạnh lao, bất ngờ chém được. Vậy ghét Quý Hữu về hành vi dối trá, và không xứng địa vị tướng cầm quân.

Uông Khắc Khoan - Tả Thị va Công Dương đều bảo là Quý Hữu bắt được. Nay xét Kinh chép việc Trịnh bắt Sái Công tử Tiếp, Tống Hoa Nguyên. Ngô bắt Trần Hạt Khiết, Tề Quốc Thư, chưa thường thấy chép bắt được, là có ý khen. Đây về Công tử Hữu, thì chép đánh thua, chép bắt được, thế là ý chê trách Quý Hữu. Ví như Khanh Phủ chạy trốn sang Cử, mà không chép người Cử giết Khanh Phủ, cùng việc Tống. Vạn chạy trốn sang Trần, mà không chép người Trần giết Vạn, thì các việc đều cùng một ý nghĩa. Còn như chê họp bè lũ làm việc ác, cùng đòi ăn hối lộ, những tội đó cứ coi việc là đủ thấy rồi. Hà tất phải bảo rằng chép bắt được để nâng cao danh của Quý Hữu.

Triệu Dữ Quyên - Quý Hữu có công lập Hy Công có danh dẹp yên loạn rồi cầm quyền chính nước Lỗ chuyên chủ về việc quân, lại có công đánh bại quân Cử, cái hình thức chuyên chế khởi thủy từ đây.

十 有 二 月 丁 巳 夫 人 氏 之 裹 至 自 齊

**THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, ĐINH TỴ, PHU NHÂN
THỊ CHI TANG CHÍ TỰ TỀ**

**THÁNG 12, NGÀY ĐINH TỴ, TANG PHU NHÂN
THỊ TỪ NƯỚC TẾ ĐƯA TỚI**

Tả - Tang Phu nhân thị tự Tề đến. Người quân tử cho rằng Tề giết Ai Khương là quá lạm. Con gái thì theo nhà chồng.

Công - Phu nhân sao không chép là Khương Thị? Là ché. Vì có dự việc giết Công. Nhưng sao không biếm chè ngay lúc giết? Ché vào lúc quan trọng. Mà quan trọng nhất là lúc táng.

Cốc - Không chép là họ Khương là bị biếm. Bị biếm vì đã giết hai người. Hoặc bao vì Tề Hoàn mà kiêng chép giết hai người cùng họ.

Lưu Sưỡng - Đỗ Thị bảo không gọi họ là vẫn bị thiếu sót. Phu nhân chạy sang Tề không chép họ thì cũng là vẫn sót chăng. Gốc Lương nói, không chép họ là vì kiêng cho Tề Hoàn giết người cùng họ. Cốc Lương nói không phải. Phu nhân lấy thế là vợ vua, đi giết hai người. Người Lỗ không dám trị. Hoàn Công làm Bá chủ, ghét thấy họa loạn sinh, há được ngờ cho người cùng họ ư. Xuân Thu đã không lấy làm xấu, thì cũng cần phải kiêng tránh. Ai Khương đã dự vào việc loạn thì sao còn phổi hướng được tôn miếu, sao còn trở lại với quần thần được. Ở Lỗ hạng thần từ đã không trị được, thì Tề Hoàn lấy địa vị Bá chủ, chính được phép, cho nên thần từ có thể cẩn cứ vào mệnh vị bá chủ để tôn trọng nhà tôn miếu, bá chủ có thể dựa phép Thiên Tử mà dứt tình riêng. Nay Tề lấy Công nghĩa giết đi, còn Lỗ lấy ý riêng xin về, thế là Lỗ có lòng bất nhẫn, nhưng chép vào sử thì cần kheo rõ họ Khương cho rõ ý nghĩa.

Lý Liêm - Tề giết Ai Khương. Cốc Thị, Công Thị, Hồ Thị, Lưu Thị đều cho là vô nghĩa. Riêng Tả Thị thì nói: Tề giết là quá. Con gái theo chồng, thế là Tả Thị không xét đến công nghĩa của Xuân Thu.

Xét - Phu nhân chép là Thị, chứ không chép họ Khương, thế là bị biếm. Biếm Ai Khương không phải chạy trốn sang nước Châu. Tôi ở chỗ giết con, cho nên sau việc đó, không có câu gì nói đến mẹ con nữa. Biếm Ai Khương không phải ở lúc chết: Pháp luật của Bá chủ đã thi hành thì việc công nghĩa đến đây cũng là xong. Biếm không phải ở lúc táng: Lỗ đã xin táng thì sao lại không cho. Và lại biếm một lần thôi, nhắc lại làm gì. Cho nên chỉ riêng lúc táng mà biếm thì biếm gì. Công Dương bảo không gì trọng bằng lúc tới lề táng, thì chết mà táng không được cho là việc thường. Hồ Truyện thì bảo không chép họ vì giết ở Tề. Thế thì lúc chết sao không khước họ đi. Tất cả đều không phai ý chỉ của Kinh. Nay xét lại việc Trọng Tử Thành Phong, không chép Phu nhân, đó là để chính danh phận. Văn Khương, Ai Khương không chép họ Khương là để xóa tên trong phâ hệ đi. Hoặc cho là sửa lại sự tiếm hiệu. Hoặc cho là lệnh của Bá chủ đã ban hành, tức là sửa, là chỉnh. Riêng Văn Khương mà dứt họ, theo nghĩa thì không dựa vào đâu, cho nên duy ở việc rời nước đi ra ngoài, để chính tội. Cái tội của Văn Khương đã rõ ràng cho nên bỏ họ.

Quý Hợi, Huệ Vương năm thứ 19.

二年
NHỊ NIÊN.
NĂM THỨ 2

Tề Hoàn năm thứ 28. Tân Hiên năm thứ 19. Vệ Văn năm thứ 2. Sái Mục năm thứ 17. Trịnh Văn năm thứ 15. Tào Chiêu năm thứ 4. Trần Tuyên năm thứ 35. Kỳ Hệ năm thứ 15. Tống Hoàn năm thứ 24. Tân Mục năm thứ 2. Sở Thành năm thứ 14.

春 王 正 月 城 楚 邱

**XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, THÀNH SỞ KHUU
MÙA XUÂN, VƯƠNG THÁNG GIÈNG, ĐẤP THÀNH SỞ KHUU**

Sở Khuu áp nước Vệ.

Tả - Mùa xuân, chư hầu đắp thành Sở Khuu, giữ cho cương giới nước Vệ. Không chép nơi hội, việc làm về sau.

Công - Xây thành nào? Thành nước Vệ. Sao không chép hẳn là thành nước Vệ? Vì Vệ bị diệt, nước Dịch diệt. Không chép Dịch diệt là kiêng tránh cho Hoàn Công. Trên không Thiên Tử, dưới không Phương Bá, chư hầu trong nước diệt nhau. Hoàn Công không cứu được phải lấy làm xấu hổ. Tuy nhiên, ai xây thành. Hoàn Công xây. Sao không chép là Hoàn Công xây. Là vì không cho chư hầu tự chuyên việc phong cương biên giới. Đã không cho việc, sao sự thực lại có việc. Tức là lời văn chép thì vẫn không được, vì nghĩa của chư hầu không được chuyên phong, nhưng sự thật thì vẫn có. Là vì trên có Thiên Tử, dưới có các Phương Bá, mà cứ để các chư hầu diệt nhau, vậy ai có sức cứu được thì cứ nên cứu.

Cốc - Sở Khuu là gì? Là ấn nước Vệ. Gọi là thành chính là áp đó. Gọi là thành là thành của Vệ. Coi như Vệ chưa rời đổi thành, vì không cho Tề Hầu chuyên quyền phong. Nếu nói thành Vệ là chuyên rồi. Không phải Thiên Tử thì không được chuyên phong chư hầu, chư hầu không chuyên phong chư hầu được. Tuy rằng vì lòng dân mà làm, nhưng nghĩa không cho việc làm là phải. Cho nên có câu rằng: Nhân không thắng được đạo.

Hồ Truyện - Sở Khuu là áp nước Vệ. Hoàn Công họp và gióng già chư hầu xây thành mà phong (giới hạn, hạn định phong cương, bờ cõi) Vệ. Không chép Hoàn Công là không cho Chư hầu được chuyên phong. Thơ Mộc Qua (Kinh Thi) khen Hoàn Công mà Phu Tử chép vào Kinh Thi, ý vẫn là một không khác. Không có chuyên phong là phải, chính vương pháp phải như thế. Thơ Mộc Qua có chỗ phải, là khen cái tính người dân Vệ. Báo đức là cái hay của người đời. Lấy đức báo đức, có thể thì dân mới

có được khuyên khích xây thành Sở Khuê chỉ lược qua mà không chép. Xây thành nước Hình thì lại nói nhiều mà lại không bị san tước, là vì theo Chu chế, phàm phong một nước, đặt quan chức cho miếu điện, nghi vệ, chức nội sử phải làm sắc mệnh, đó là quyền lớn của Thiên Tử, chư hầu không được tư chuyên. Người Vệ sang qua sông, họp lại ở Tào ấp, Húc Mục Phu nhân thương mà giúp cho xe, ngựa, thóc lúa, Văn Công rời đến Sở Khuê, mà sao trầm họ yên vui, thế là vì nước đã bị diệt không còn nữa, xây thành Sở Khuê là tiếm quyền Thiên Tử để phong chư hầu. Còn như nước Hình thiêng với Di Nghi. Kinh chép là Hình tự thiêng đi, thế là tự nước Hình muôn như thế, nước chưa có bị diệt. Chư hầu mà xây thành cho Hình, có thể cho là cùng bị hoạn nạn, thì cùng thương nhau, giúp nhau, theo như đã ước hẹn trong giàn thư. Cho nên, Kinh chép nhiều mà không san tước, là khen việc biết cứu nhau trong hoạn nạn. Hoàn Công phong Vệ, mà nước Vệ cũng quên ngay việc mất nước. Đã có công to với chư hầu, làm lợi rất nhiều cho nước Vệ thì cũng nên có được lời văn đẹp để khoa trương việc làm, thế mà chỉ nói qua loa ít ỏi như thế là vì sao. Nghĩa, cần cho chính, không mưu lợi, đạo cán cho sáng, không kẽ công, ơn nhỏ thì lược qua, tiết lớn thì nói rõ, đó là phép Kinh Xuân Thu.

Xét - Nước Hình, từ lúc thiêng đi, rồi xây thành, chỉ thấy được giúp về vật liệu, gỗ lạt, chưa từng thấy có sự chuyên phong, cho nên về nước Hình, chỉ chép: thiêng đi nơi khác, xây dựng thành. Còn như việc nước Vệ thì chép thiêng nước Vệ, xây thành ở Sở Khuê, chuyên phong thật là rõ rệt, cho nên chép xây thành mà không chép rời nước. Vậy chép xây thành Hình, mà không chép xây thành Di Nghi là vẫn có cái ý không để cho được chuyên phong.

夏五月辛巳葬我小君哀姜
**HẠ, NGÙ NGUYỆT, TÂN TỴ, TÁNG NGÀ
TIẾU QUÂN AI KHƯƠNG**

MÙA HẠ NGÀY TÂN TỴ, TÁNG VỢ VUA TA LÀ AI KHƯƠNG

Công - Ai Khương là phu nhân Trang Công.

虞 師 爵 師 滅 下 陽
NGU SƯ, TẤN SƯ, DIỆT HẠ DƯƠNG
QUÂN NGU, QUÂN TẤN DIỆT ĐẤT HẠ DƯƠNG

Công Thị, Cốc Thị viết là 夏陽. Nước Tấn trong Kinh bắt đầu nói tới. Hạ Dương là ấp nước Quắc.

Tả - Tuân Tức nước Tấn xin với vua, lấy ngựa Khuất sán, ngọc bích Thùy cúc mượn đường đi qua nước Ngu, để đem quân đánh nước Quắc. Vua Tấn nói: Đó là đồ quý. Đáp: Nếu mượn được đường ở nước Ngu thì cũng như để đồ quý ở kho ngoài. Vua nói, Ngu còn có Cung Chi Kỳ. Đáp: Cung Chi Kỳ là người nhu nhược, không dám can thằng, từ bé đến lớn ở gần vua, vua khinh thường, dù có can cũng không được nghe. Vua Tấn mới sai Tuân Tức mượn đường ở Ngu, nói với vua Ngu: Nước Ký vô đạo, tự đất Diên Linh vào đánh đất Minh Tam Môn (đất Ngu). Ký mà dẹp được, cũng là lợi cho nhà vua. Nay đến nước Quắc, quấy rối biên cương, xâm đất Nam Bì nước tôi, vậy xin mượn đường để hồi tội Quắc. Ngu Công thuận cho, và xin trước tiên, đánh Quắc. Cung Chi Kỳ can. Vua không nghe. Tấn đem quân đi. Mùa hạ, Lý Khắc, Tuân Tức cầm quân, hội với quân nước Ngu để đánh Quắc, diệt thành Hạ Dương. Kinh chép việc Ngu trước. Vì có là đồ hồi lộ Ngu. Khuất sán, Công Dương cho là tên đất. Thùy Cúc là đất nước Tấn. Ký là tên nước. Diên Linh ở đông bắc huyện Đại Dương tỉnh Hà Đông, nay còn có Diên Linh bản. Minh là ấp nước Ngu.

Công - Ngu là một nước nhỏ, sao lại chép lên trên một nước lớn, (nước Tấn). Thế là cái ác để cho Ngu. Ngu nhận của hồi lộ cho mượn đường đi diệt nước người, thế là sẽ mất nước. Việc hồi lộ thế nào. Hiến Công họp các đại phu rồi hỏi rằng: Quá nhân đêm nằm ngủ không được là tại sao. Các đại phu tâu. Nằm không yên, hay là tại các thị ngự không hầu ở bên cạnh. Hiến Công im không đáp. Tuân Tức tiến lên nói: Vì Ngu, Quắc chăng. Hiến Công đứng dậy vái rồi mời vào trong để bàn việc, nói: Tôi muốn đánh Quắc, thì Ngu chắc là cứu. Muốn đánh Ngu, chắc Quắc cứu. Làm thế nào. Xin cùng bàn với đại phu. Tuân Tức đáp: Vua

nếu dùng mưu của thần, thì hôm nay lấy nước Quắc là ngày mai sẽ lấy được nước Ngu. Vua có việc gì là lo. Hiển Công nói, thế thì làm thế nào. Dáp. Xin đem ngựa Khuất sản, ngọc bích Thùy Cúc đi, cũng như là đồ vật để ở trong kho, nay đem ra phủ ngoài, ngựa để trong chuồng, nay buộc ra ngoài chuồng, nhà vua có mất gì đâu. Hiển Công nói: Vâng. Tuy nhiên, nước Ngu, còn có Cung Chi Kỳ, thì làm thế nào. Tuân Tức nói: Cung Chi Kỳ có trí ấy. Nhưng, Ngu Công tham mà thích bảo vật. Trông thấy bảo vật thì nói gì chả được nghe. Xin cứ cho đi. Thế là đi. Ngu Công trông thấy bảo vật, hứa ngay. Cung Chi Kỳ quả nhiên can, can rằng: Lời xưa, môi hở rắng lạnh. Ngu, Quắc cần phải cứu giúp nhau. Ngày hôm nay, Tấn chiếm Quắc, thì ngày mai Ngu mất, xin vua đừng hứa giúp Tấn. Vua Ngu không nghe lời, cứ cho mượn đường để lấy Quắc. Khi Tấn diệt Quắc về, được bốn năm. Tấn lấy Ngu. Ngu Công bụng ngọc, dắt ngựa đến, Tuân Tức trông thấy nói: Mưu của thần thế nào. Hiển Công nói: Mưu của người thi hành được rồi. Ngọc thì vẫn là ngọc của ta, mà ngựa thì rằng có dài hơn. Ay là lời nói đùa đó thôi. Hạ Dương là ấp nước Quắc. Vậy sao không có liên hệ với Quắc. Vì vẫn là một nước còn có vua.

Cốc - Không phải là một nước mà gọi là diệt, là tôn trọng Hạ Dương đó. Nước Ngu không có sư (quân đội đủ số), sao lại chép là sư. Vì là đứng trước Tấn, thì không thể không nói sư được. Sao lại đứng trước Tấn, vì là chủ việc diệt Hạ Dương. Hạ Dương là một ấp ngoài biên giới nước Ngu, nước Quắc. Diệt Hạ Dương thì lợi cho Ngu, Quắc. Sao Ngu lại chủ việc diệt Hạ Dương. Tấn Hiển Công muốn phạt Quắc, Tuân Tức nói: Sao vua không lấy ngựa Khuất sản, ngọc bích Thùy Cúc để mượn đường nước Ngu. Hiển Công nói, đó là vật quý của nước Tấn nếu Ngu nhận mà rồi không cho ta mượn thì sao. Tuân Tức nói: Nước nhỏ phụng sự nước lớn, đã không cho mượn đường thì không dám nhận đồ biếu. Nếu nhận đồ biếu cho mượn đường thì có khác gì ngọc để trong kho, nay ta để ra ngoài phủ, ngựa ta để chuồng trong, nay cho ra chuồng ngoài. Công nói: Ngu còn Cung Chi Kỳ, tất không để cho vua nhận. Tuân Tức nói: Cung Chi Kỳ đã dành là người đạt hiểu biết, nhưng nhu nhược, lại thêm từ lúc ít tuổi ở gần vua. Tâm đạt,

thì lời nói giàn lược, nhu nhược thì không dám cố can, từ ít tuổi σ gần vua thì vua khinh thường. Và lại đồ đẽp, đồ quý, ở ngay trước tai, trước mắt, mà tai họa thì σ sau một quốc gia, chỉ có từ bậc trung trí trở lên, mới còn biết nghĩ xét. Tôi liệu vua nước Ngu dưới bậc trung trí. Công mới mượn đường để đánh Quốc. Cung Chi Kỷ can: Sứ giả nước Tấn xem lời nói khiêm nhũn mà đồ lẽ thì quý giá, tất không lợi cho Ngu ta. Ngu Công không nghe. Nhận đồ lẽ, và cho mượn đường. Cung Chi Kỷ lại can: Lời ngan có nói, môi hở răng lạnh, là trường hợp này đây. Thế rồi đem vợ con chạy trốn sang nước Tào. Hiến Công diệt nước Quốc. Năm năm sau, lấy nước Ngu. Tuân Tức, đất ngựa, cầm ngọc, tới trước Hiến Công nói: Ngọc thì vẫn như cũ, ngựa thì răng có dài hơn.

Xét - Trong Chiến Quốc Sách, Ngụy bảo Triệu Vương rằng: Người Tấn muốn diệt Ngu, thì trước hãy diệt Quốc. Tuân Tức lấy ngựa quý, ngọc bích, mượn đường nước Ngu. Người Tấn đánh lấy Quốc xong, rồi về thu nốt Ngu. Cho nên, Kinh Xuân Thu kết tội Ngu Công. Vậy ý kết tội của thánh nhân đương thời đã được rõ.

秋九月齊侯宋公江人黃人盟于貫
THU, CÚU NGUYỆT, TỀ HẦU, TỔNG CÔNG, GIANG
NHÂN, HOÀNG NHÂN, MINH VU QUÁN
MÙA THU, THÁNG 9, TỀ HẦU, TỔNG CÔNG, NGƯỜI GIANG,
NGƯỜI HOÀNG THẾ Ở QUÁN

Công Thị viết là Quán Trạch. Giang là tên nước Giang ở huyện An Dương đất Nhữ Nam. Quán là đất Tống.

Tả - Mùa thu, thế ở Quán, là để thu phục Giang và Hoàng.

Phụ lục Tả Truyện - Ké tự nhân (hầu cận) nước Tề là Diêu, đem tiết lâu quân cơ cho người nước Sái. Quốc Công đánh được quân rợ Nhụng ở Tang Điền. Bốc Yển nước Tấn nói: Quốc tất là có công. Thế là trời lấy mắt gương soi (để tự sửa lỗi) mà cho thêm bệnh. Dễ cho Tấn. Nếu không khuyễn khích, dạy dỗ dân, thì không được quá năm trăm.

Công - Người Giang, người Hoàng, là chỉ các nước ở xa mà tới hội, thì ở Trung Quốc sao chí có Tề, Tống tới. Nước lớn kề Tề, Tống, nước xa kề Giang, Hoàng, vậy còn các nước khác, dám dẫu không tới.

Cốc - Hội thề ở đất Quán, không hẹn mà tới, là người Hoàng, người Giang, tức là các nước ở xa, Trung Quốc thì có Tề, Tống, Thê, nghĩa là các nước chư hầu lớn nhỏ đều tới cả.

冬十月不雨

ĐÔNG, THẬP NGUYỆT BẤT VŨ

MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, KHÔNG MƯA.

(COI Ở SAU, NĂM THỨ BA)

Công - Sao lại chép? Là chép việc lạ.

Cốc - Không mưa, vì đang cần có mưa.

Đỗ Dụ - Một mùa không mưa, thì chép tháng đầu mùa.

楚人侵鄭

SỞ NHÂN XÂM TRỊNH

NGƯỜI SỞ XÂM TRỊNH

Tả - Người Sở phạt Trịnh. Đầu Chương bắt sống được Trịnh Đam Bá.

Năm Giáp Tý. Huệ Vương năm thứ 20.

三年

TAM NIÊN

NĂM THỨ 3

Tề Hoàn năm thứ 29. Tân Hiến năm thứ 20. Vệ Văn năm thứ 3. Sài Mục năm thứ 18. Trịnh Văn năm thứ 16. Tào Chiêu năm thứ 5. Trần Tuyên năm thứ 36. Kỳ Huệ năm thứ 16. Tống Hoàn năm thứ 25. Tân Mục năm thứ 3. Sở Thành năm thứ 15.

春 王 正 月 不 雨 夏 四 月 不 雨
**XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT BẤT VŨ
HẠ TỨ NGUYỆT BẤT VŨ**

**MÙA XUÂN VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, KHÔNG MƯA, MÙA HẠ
THÁNG TƯ, KHÔNG MƯA (COI Ở DƯỚI THÁNG SÁU).**

Công - Sao lại chép? Là chép việc la.

Cốc - Không mưa. Dương cần mưa. Một mùa chép không mưa là ý mong mưa. Mong mưa là chí ngã đến dân.

徐 人 取 舒
TỪ NHÂN THỦ THƯ
NGƯỜI NƯỚC TỪ LẤY NƯỚC THƯ

Công - Chữ thủ là lấy, cho biết việc dẽ làm.

Lý Liêm - Nước ngoài (không phải Lô) diệt nước khác mà chép là thủ thì chỉ có một trường hợp này. Tả Thị, Công Dương đều bảo là việc dẽ làm. Triệu Thị cho dùng chữ thủ là vẫn còn được cúng tế. Xét việc dùng binh, tuy có khó dẽ, nhưng cái tội diệt nước người thì không có chia nặng nhẹ. Việc dẽ có giảm được cái tội diệt không. Cho là còn được cúng tế, thì cứ chép là giáng, là thiên cũng được. Mà nếu cho là Thư tự thủ diệt vong thì chép là tan vỡ cũng được, là mất cũng được. Cơ sao lại chép là thủ, là lấy. Chép là thủ, giống như chép trong Lô binh thư, diệt cùng nghĩa với thủ. Vã lại nước Từ mới xuất hiện ở Kinh, mà được chép là người, người Từ, mới bắt đầu diệt một nước, mà được chép là thủ, là lấy như thế, tức là nghĩa có giảm. Cho nên tiên nho Lâm Thị cho rằng Thư là, ở trong đảng nước Sở; người Từ thủ, lấy, Thư là cùng noi theo con đường Tề Hoàn phạt Sở. Xuân Thu cho là các nước chư hầu đối với nhau phải thỏa thuận bắt chước nhau, cho nên chép là người, chép là lấy. Bàn thế có lẽ phải.

Xét - Người Từ lấy Thư, Công Dương cho rằng dùng chữ

tẩy vì việc đẽ làm. Tô Triết cho rằng dung chữ người là lời khen. Công Thủ Tô Thủ đều bàn sai. Duy có Lý Liêm thì ý hợp với tôn chí Kinh Xuân Thu.

六月雨
LỤC NGUYỆT VŨ
THÁNG 6 MƯA

Tả - Xuân không mưa, hạ tháng sáu mưa. Từ tháng 10 cho đến tháng 5, không mưa, mà không chép chữ hạn, tức là chưa có tai hại.

Công - Chép tháng sáu mưa là mới bắt đầu mưa chưa được nhiều.

Cốc - Chép mưa là mừng, là chí để vào dân.

秋齊侯宋公江人黃人會于陽穀
THU, TẾ HẦU, TỔNG CÔNG, GIANG NHÂN,
HOÀNG NHÂN, HỘI VU DƯƠNG CỐC
MÙA THU, TẾ HẦU, TỔNG CÔNG, GIANG NHÂN,
HOÀNG NHÂN, HỘI Ở DƯƠNG CỐC

Dương Cốc, đất nước Tề.

Tả - Bàn việc phạt Sở.

Công - Đây là đại hội. Sao dày lại chép nữa. Hoàn Công có tuyển bổ: Không được cầm dong thóc, không được đổi con trưởng, không được lấy thiếp làm vợ.

Cốc - Hội Dương Cốc, Hoàn Công mặc đại trào, cầm hòt, cho chư hầu cháu. Chư hầu đều hiểu rõ chí Hoàn Công, và theo Hoàn Công.

Xét - Hội Dương Cốc, cho là để bàn việc phạt Sở, là ý của Tả Thị, Công Thị, Cốc Thị không nghĩ thế. Tuy nhiên, ở dưới có chép đánh Sở việc gần hội, thì ý của Tả Thị, nghĩ là đúng, cho nên được Hồ Truyền Trương Chu cho là đúng. Và mưu phạt

Sơ cứu Trịnh đã được quyết định ở hội Sanh (đặt Tông). Trong các chư hầu, duy có Tông là lớn có Giang, Hoàng, là ở xa nhất, cho nên lại họp thêm ở Quán, ở Dương Cốc, để cho cố kết được hòa hiếu, tín nghĩa.

冬公子友如齊 蘩盟

ĐÔNG, CÔNG TỬ HỮU NHƯ TẾ LỊ MINH MÙA ĐÔNG, CÔNG TỬ HỮU SANG TẾ ĐỂ THỀ

Công và Cốc viết là,

Cốc viết: Công Tử Quý Hữu

Ta - Tế Hầu mở hội Dương Cốc để tới thề. Mùa đông Công tử Hữu sang Tế thề.

Công - Lị minh là gì? Là tới thề theo người. Vì đã định trước rồi. Không chép chữ cập, cùng, với, là vì nước đã cho đi, không chép người là vì nước đã cho đi.

Uông Khắc Khoan - Đã chép lị minh, tức là ngày đi ra khỏi nước, vua Lỗ sai, đã mệnh cho tới thề, chứ không phải đại phu tự chuyên mà tới thề. Kinh chép chữ lị minh có bốn lần, duy năm đó Quý Hữu đi thề là giúp Tề Hoàn mưu việc phạt Sơ, vậy có điều hay là giúp vị Bá. Văn Công năm thứ 7. Mục Bá sang nước Cử, đó là nước nhỏ được lời mời mà miền cương tới kết minh, chứ ban đầu không có tâm thành thật thương kê yếu. Năm Chiêu Công thứ 7, Thúc Tôn Chiêu Từ sang Tế thề. Định Công năm thứ 11, Thúc Hoàn sang Trịnh thề, thì đều là kết hiếu với nhau, bỏ Tấn, mà cùng mưu việc phản lại vị Bá, không phải là việc nên làm. Cốc Lương cho rằng không dùng chữ cập, (cùng, với) là vì quốc gia đã cử đi. Bàn như thế, thì phải đặt vào chữ lai minh mới đúng. Cả hai ý cùng là nhầm.

Xét - Khi Hi Công sai Quý Hữu sang Tế thì, thời kỳ thề chưa được định, nên không chép ngày. Cốc Lương mà bảo không chép ngày là ngày đã định rồi, bảo thế là sai.

楚人伐鄭
SỞ NHÂN PHẠT TRỊNH
NGƯỜI SỞ PHẠT TRỊNH

Tả - Người Sở phạt Trịnh. Trịnh Bá muôn hòa. Không Thúc nói không nên. Tề đương cầm ta. Bo điêu đức là không hay.

Phụ lục Tả Truyện - Tề Hầu cùng Sái Cơ đi thuyền chơi ở Uyên Hựu. Sái Cơ nghịch dung thuyền. Công sợ, biến sắc, cầm. Sái Cơ vẫn nghịch, Công giận, đuổi về nước, người Sái đem gá chông.

Năm Ất Sửu. Huệ Vương năm thứ 21

四 年
TÚ NIÊN
NĂM THỨ 4

Tề Hoàn năm thứ 30. Tân Hiến năm thứ 21. Vệ Văn năm thứ 4. Sái Mục năm thứ 19. Trịnh Văn năm thứ 17. Tào Chiêu năm thứ 6. Trần Tuyên, năm thứ 37. Kỷ Huệ năm thứ 17. Tống Hoàn năm thứ 26. Tân Mục năm thứ 4. Sở Thành năm thứ 16.

春王正月公會齊侯宗公陳侯衛侯鄭伯
許男曹伯侵蔡蔡潰遂伐楚于陘
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG HỘI TỀ HẦU,
TỔNG CÔNG, TRẦN HẦU, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ,
HÚA NAM, TÀO BÁ, XÂM SÁI, SÁI HỘI,
TỤY PHẠT SỞ VŨ HÌNH

MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, CÔNG HỘI TỀ HẦU,
TỔNG CÔNG, TRẦN HẦU, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HÚA NAM,
TÀO BÁ XÂM NƯỚC SÁI, SÁI TAN VÕ, RỒI PHẠT
SỞ ĐÓNG QUÂN TẠI ĐẤT HÌNH

Hình, đất Sở.

Tà - Năm thứ 4. Mùa xuân, Tề hầu lấy quân chư hầu xâm nước Sái. Quân Sái tan. Xong, Phật Sở. Sở Tử cho đến nói với quân chư hầu: Vua ở Bắc Hải, tôi ở Nam Hải, y như ngựa theo gió, trâu ngược gió, rất là khác nhau. Không hiểu nhà vua tới nước tôi để làm gì, vì cớ gì. Quản Trọng đáp: Xưa, Thiệu Khang Công, có mệnh cho tiên quân tôi là Thái Công rằng: Năm vị hầu, chín vị Bá người trông coi để giúp nhà Chu. Có cho tiên quân tôi giới han, đông thì đến bắc, tây thì đến sông Hà (Hoàng Hà), nam thì đến Mục Lăng, bắc thì đến Vô Đệ. Nước Sở các ông có phận sự công có bao mao, mà không công, cung tế thiêu sót, không có thứ để tẩy rươu. vua tôi phải xét hỏi. Vua Chiêu Vương nam chinh mà không trở về, vua tôi cũng phải xét hỏi. Sở đáp lại: không công là vua tôi có tội, từ nay xin công. Chiêu Vương mà không về thì xin nhà vua hỏi ở bến sông. Quản chư hầu tiến, đóng tại đất Hình. Mục Lăng, Vô Đệ, đều là đất trong cõi nước Tề.

Công - Tan vỡ (hội) là thế nào? Là dưới phản lại trên. Nước thì gọi là hội. Áp thì gọi là bạn. Chép dùng quân ở nước Hình là thế nào. Là chờ. Chờ ai. Chờ Khuất Hoàn, sứ thần nước Sở.

Cốc - Tan vỡ (hội) là trên dưới không tương dắc. Xâm là việc nhỏ. Xâm Sái mà Sái tan. Cứ xem hành vi của Hoàn Công thì không chiếm đất, không phân tán dân, rõ ràng là chính đạo. Nối sau việc đó là định quân lại là thôi.

Lưu Sương - Công Dương bảo, nước tan là hội, áp tan là bạn, bảo thế sai. Hội là dân hội. Bạn là bầy tôi bạn, không phải khác nhau vì theo chữ quốc hay áp, Công Dương lại bảo định quân ở Hình là để chờ, chờ Khuất Hoàn, bảo thế cũng sai. Nếu thực là đợi thì sao không chép ngay Khuất Hoàn tới quân trung. Đam Thị có nói: Lúc đầu định quân lại ở Hình, có biết đâu Khuất Hoàn sẽ tới.

夏 許 男 辛 臣 卒
HẠ, HÚA NAM, TÂN THẦN TỐT
MÙA HẠ HÚA NAM TÊN LÀ TÂN THẦN MẤT

Coi ở dưới tháng 8

Cốc - Chư hầu chết ở nước, thì không chép nơi chết. Chết ở ngoài, thì chép nơi chết. Chết ở trong quân, sao lại không chép nơi chết. Vì ở trong quân Hoàn.

Triệu Khuông - Nước Hứa với nước Sở gần nhau. Xét Hứa Nam bị bệnh phái bỏ quân về chết ở trong nước Hứa, cho nên không chép là chết ở quân trung.

Lưu Sưởng - Tả thị báo chết ở quân trung, báo thế là sai. Nếu thực chết ở quân trung thì sao Kinh lại không chép. Rõ ràng là vua Hứa bị bệnh chết ở trong nước, cho nên không được chép là chết ở trong quân. Cốc Lương có báo chết ở trong quân, sao không chép nơi chết, vì ở trong quân Hoàn Công. Báo thế cũng sai. Giá có chép chết trong quân thì cũng không có gì là chê Hoàn Công, mà không chép chết trong quân thì cũng không đủ khen Hoàn Công. Chư hầu chết, nên chép hay không nên chép nơi chết, đã có lệ thường, chứ không phải thay đổi lệ đi, vì một Hoàn Công.

楚屈完來盟于師盟于召陵

SỞ KHUẤT HOÀN LAI MINH VU SU,

MINH VU THIỆU LĂNG

**SỞ KHUẤT HOÀN TỐI THẾ Ở QUÂN TRUNG,
VÀ THẾ Ở THIỆU LĂNG**

Thiệu Lăng ở huyện Dĩnh Xuyên.

Tả - Mùa hạ, Sở Tứ sai Khuất Hoàn tới quân trung. Quân lui về đóng tại Thiệu Lăng, Tề Hầu dàn bày quân chư hầu, rồi cùng Khuất Hoàn lên xe duyệt binh. Tề Hầu nói: Có phải là ý tôi muốn đâu. Tôi chỉ cần nỗi lại hòa hiếu các tiên quân, quan sứ nghỉ sao? Đáp: Nhà vua ra ơn cho nước chúng tôi, ban phúc cho xã tắc tôi, cho vua tôi được dự, đó là ý nguyện vua tôi. Tề Hầu nói: Lấy quân đông như thế đi đánh thì quân nào chống lại được, thành nào đứng vững được. Đáp: Nhà vua nếu lấy đức thông cảm chư hầu, thì ai là dám không phục. Nhà vua nếu lấy uy vũ, thì Sở tôi lấy Phương Thành làm thành, lấy Hán Thủy

làm hào. Quản nhà vua tuy đồng cung vô dụng. Khuất Hoàn cùng các chư hầu thề

Công - Khuất Hoàn là đại phu nước Sở. Sao không gọi là sứ. Là tôn Khuất Hoàn, đế xứng với Hoàn Công. Chép là thế ơ quản trung, thế ơ Thiệu Lăng, là quản định tại Thiệu Lăng. Quản đà ơ Thiệu Lăng, sao chữ thế phải dùng hai lần. Là mừng phục được nước Sở. Sao lại mừng. Giống Sở đời có Vương giá thì cuối cùng mới phải phục, đời không có Vương giá thì vội phan bạn. Sở chỉ là di dịch, vẫn thường quấy nhiễu Trung Quốc, giao kết với nam di, bắc địch, rất là phiền phức. Hoàn Công cứu Trung Quốc mà kìm hãm di địch, thiếp phục được Kinh (Sở). Lấy việc đó biết là việc của Vương Gia. Còn chép chữ lai là thế nào. Là đế cùng Hoàn Công chu việc. Trước đó có việc, sau đó cùng có việc. đâu có phải chỉ một lần ấy mà thôi. Cùng Hoàn Công, chủ việc cũ, lần lượt tiếp tục.

Cốc - Sở không có đại phu. Khuất Hoàn là ai. Cần cứ vào việc tái hội với Tề Hoàn, thì gọi là đại phu. Không gọi là sứ là vì quyền ơ Khuất Hoàn. Như thế có là chính đáng không. Không chính đáng. Chỉ vì là tái hội với chư hầu mà trọng đây thôi. Lại làm gì. Lại quân đội Tề Hoàn, là đã định từ trước rồi. Ở Thiệu Lăng Hoàn Công dắc chí, nhưng không dắc chí hẳn, Khuất Hoàn nói: Nước lớn sao đem quân đến Sở. Hoàn Công có bảo Chiêu Vương chinh nam không trở về, có bao mạo không công, Chu thất thiểu sót việc tế tự. Khuất Hoàn đáp lại: Xin công bao mạo, còn việc Chiêu Vương không trở về, thì xin hỏi ở bến sông.

Không Định Đạt - Công Dương nói sao không gọi là sứ, là tôn Khuất Hoàn. Thế nào là tôn? Là cho Khuất Hoàn đương với Hoàn Công ý cho Khuất Hoàn là hạng quý ơ Sở, tôn lên đế đối với Tề Hầu. Nếu Khuất Hoàn dù tự chuyên, không phải mệnh vua, không để cho vua Sở sai được. Cho nên, lời như là tự ý đèn, thế thì xét. Không Từ dà có dạy rằng: Vua sai bấy tôi lạy lè, bay tôi thờ vua lạy trung, dạy rành mạch lắm, nay lại tôn bấy tôi, cho được không để vua sai, lại khinh thị vị vua, không để vua sai, thế là dung túng kẻ dưới việt phận mình, thế

là bấy tôi chuyên quyền. Theo câu dạy của thánh nhân, "Ước chi dì lê", tóm tắt lại lấy lê, đâu có như thế. Cốc Lương nói không chép là sứ là vì quyền tại Khuất Hoàn, đó là tùy thời mà dùng quyền tự ý tới cùng Tề Hoàn thế, ban ý là muốn được thế ngay ở quân trung. Nhưng Tề Hoàn mừng thấy lại, thấy phục rồi, mới lui quân để giữ lê với nước Sở. Chép tới thế trong quân là của ý Khuất Hoàn mà chép thế ở Thiệu Lăng là chép nơi thực có việc thế.

Lý Liêm - Tề và Tần mưu việc Sở, đều ở Thiệu Lăng trong năm ấy. Đến năm Lỗ Định Công thứ 4, là hội ở Thiệu Lăng để xâm Sở. Tới thế không coi là sứ, chính y như Tề Cao Tử. Xét Tề Hoàn sai Cao Tử, bản tâm muốn dò xem Lỗ có thành hay bại, còn vua Sở sai Khuất Hoàn, bản tâm chỉ muốn xem Tề mạnh hay yếu, tất cả Tề và Sở đều không có định trước việc thế. Cao Tử biết đến Lỗ yên, để cho Lỗ yên. Khuất Hoàn đến mà phục Tề, Xuân Thu riêng cho quyền hai gã ấy là vì những cơ áy. Cốc Lương và Đỗ Thị hiếu được thế. Xuân Thu là của Lỗ thì Cao Tử chỉ cần chép đến Lỗ thế là đủ. Còn như Khuất Hoàn thì sao lại được không chép là ở trong quân. Cốc Lương, cho việc ở giữa quân là định trước, Cốc Lương bàn thế là sai.

Hắc Kính - Hoàn Công xưng Bá 20 năm. Chư hầu mà tự cho có sức kháng lại Tề, không chịu thế, duy có Tần và Sở. Tần xa, mà Sở gần. Sở mà khuất phục, thì chư hầu phía đông phải rung động mà Tề càng mạnh. Cho nên, Hoàn Công chăm chăm nghĩ tới Sở, tâm lúc nào cũng e Sở mạnh. Cho nên trước tiên, tính nước Sái, thường thường lấy Sở để kết chư hầu, mà đóng quân ở Hình không hẳn là rời từ Hình tiến quân tới Sở. Sao biết thế. Nếu quả thật Tề có sức đánh Sở thì ngay khi sứ Sở tới phái hỏi tội Sở xưng Vương, tội Sở đánh Trịnh, tội Sở bắt Sái Hầu. Chỉ có lời gỡ, không có lời buộc. Phục thì thôi, không phục thì buộc, đó mới là đem quân đường đường đi hỏi tội. Bỏ cách ấy không dùng, lại cho Quản Trọng hỏi có bao mao, hỏi Chiêu Vương không trở về, thật rõ là mượn cớ, mượn chuyện hỏi để Sở dễ nhận, dễ chối, Tề sợ Sở giận, rồi đến chiến tranh thì mình hao tổn, dàn quân đi ra, chưa giambi chân đến đất Dinh

(biên giới Sở) chưa gặp Sở Tử; chỉ gặp có một Khuất Hoàn tới, mà rồi chính đốn quân Lữ quay về. Về chưa đầy năm, mà Sở đã diệt nước Huyền, qua năm lai vây nước Hứa. Từ hội thề ở Thiệu Lăng về sau, các đồng minh có việc không từng nghe Sở cung cấp lấy một toán quân đi theo, vẫn ngang ngược như xưa. Thế thi Tề đâu có phục được Sở.

Xét - Trong ngũ Bá, Tề Hoàn Công là thịnh nhất mà công của Hoàn thì không công nào hơn là đã ngăn chặn được Sở. Việc Thiệu Lăng, Hồ Truyền căn cứ vào Công Dương cho là việc tiếp tục có trước sau, bọn ìnho phần nhiều theo ý kiến ấy, Chu Tử cũng cho là trọng nghĩa, chọn lời không gian dối. Thế mà Khuất Hoàn khi tới thề, lời nói vốn ngang, đã thề rồi mà sau Sở vẫn vây nước Hứa, diệt nước Huyền, nước Hoảng, đánh nước Tứ, ác dữ như xưa. Thế mà Tề Hoàn không có tài ngăn được, Cốc Lương cho rằng Tề Hoàn chí đặc chỉ có một lần thôi, cho thế cũng phải. Theo phép biên chép của Xuân Thu, Công (Lô Công) mà cùng với đại phu chư hầu thề, đại phu chư hầu tới thề, đều không chép Công là vì kiêng tránh. Nay Khuất Hoàn chỉ chép là Lai Minh, tới thề, mà không chép thề với ai, với những người nào, đó cũng là kiêng cho các vua chư hầu vậy. Cho nên, cần phải giữ lời bàn của Cốc Lương, mà thuyết của Hắc Kinh cũng cho phụ vào.

齊人執陳轅濤塗
TỀ NHÂN CHẤP TRẦN, VIÊN ĐÀO ĐỒ
NGƯỜI TỀ BẮT VIÊN ĐÀO ĐỒ NƯỚC TRẦN

Cốc và Công viết chữ viễn.

Tả - Trần, Viên Đào Đồ bảo Trịnh Thân Hầu rằng: Quân mà di trong khoảng Trần, Trịnh, thì hại cho hai nước, nếu di về phía đông, diều hành các sứ đông di, theo bể mà về thì hơn, Thân hầu nói phải. Đào Đồ mới cáo với Tề hầu. Tề Hầu ưng thuận. Thân hầu yết kiến nói: Quân mỏi mệt rồi. Nếu về bằng con đường phía Đông, nhỡ gặp địch thì e không còn dùng được. Nếu về bằng con đường khoảng Trần, Trịnh, thì lương thực có

thê săn có được. Tề Hầu nghe ra, thương cho đất Hồ Lao và bắt Viên Đào Đồ.

Công - Đào Đồ tội gì. Tội tránh đường đi quân đội. Đào Đồ bao Hoàn Công rằng: Nhà vua đã phục được sứ Nam Di. Sau khi đem quân về, không đi men bể phía đông, để phục nốt sứ đông đi. Hoàn Công nói: Vâng. Thế là cho đi men bể phía đông, mắc vào nhiều đầm lầy, mới sai bắt Đào Đồ. Bắt khi gọi là Tề Hầu bắt, khi gọi là người Tề bắt. Khi gọi là Tề hầu là có ý báo vị Bá trị tội. Khi gọi là người Tề là không phải chức Bá trị, chỉ là việc bắt kẻ có tội. Tại sao đây không chờ là chúa Bá bắt. Thời Xưa Chu Công đem quân sang đông, thì các xứ phía tây oán, đem quân sang tây thì các sứ phía đông oán. Hoàn Công muốn đường Trần để đánh Sở thì người Trần không muốn khi quân đem về lại qua nước mình, vì khi quân đi ra không được danh chính. Không sấp sửa lại quân đội, mà đi bắt Đào Đồ, người xưa đánh giặc đâu có thái độ ấy.

Cốc - Người Tề tức là Tề Hầu. Sao lại dùng chữ người. Thế là ý người ta không tâm phục Tề Hầu. Qua nước người mà lại bắt người.

Vương Triều - Lời Đồ Đào tuy có ý lợi riêng cho nước Trần, nhưng không nghe thì thôi, sao lại đem quân đánh bắt. Xét Trần, Sái gần Sở, vốn nhị tâm, nay không muốn để khi trở về, quân Tề qua nước mình, người Tề cho là phản Tề, là lợi cho Sở. Cho nên, nhân lúc đem quân về, mới ra oai. Ta xem có đánh trị lần này, Trần mới chịu theo, thì biết từ trước vốn chưa phục. Trần mà chưa tâm phục thì Tề lại phải dùng quân cho đến phải xin hòa hiếu mới thôi. Vậy không phải chí chuyễn trị Đào Đồ.

Xét - Việc phạt Trần, tiên nho đều bảo: Đào Đồ làm nhầm đường quân đi, riêng Vương Triều cho là Trần nhị tâm với Sở, nghe bàn cũng có lý, cho nên phụ vào đây.

秋 及 江 人 黃 人 伐 陳

**THU, CẬP GIANG NHÂN, HOÀNG NHÂN PHẠT TRẦN
MÙA THU CÙNG NGƯỜI GIANG, NGƯỜI HOÀNG PHẠT TRẦN**

Tá - Mùa thu, phạt Trần, trị tội bất trung.

Cốc - Không nói là ai, chỉ dùng chữ cùng. Là vì sự nước Lỗ, quân nước Lỗ, quân nước Lỗ.

八 月 公 至 自 楚

BÁT NGUYỆT CÔNG CHÍ TỰ PHẠT SỞ

THÁNG 8, CÔNG TỰ PHẠT SỞ VỀ

Công - Sở đã phục rồi. Sao lại còn đánh. Vì Sở bội thề.

Cốc - Hai việc đương đối nhau, thì để ý đến việc sau. Nếu việc sau nhỏ thì để ý đến việc trước. Nói việc phạt Sở vì cho là việc to hơn.

Phạm Ninh - Sở mạnh, không phạt được, cho nên lấy phạt Sở làm việc to.

Lục Thuần - Sở đã phục thì ngại gì cáo miêu là đánh Sở về, há chi chép là phục Sở về thôi ư. Thuyết của Công Dương sai.

葬 許 穆 公

TÁNG HÚA MỤC CÔNG

LỄ TÁNG HÚA MỤC CÔNG

Tả - Hứa Mục Công mất ở trong quân. Tán theo lề hầu tước. Phàm chư hầu mất ở triều hội thì gia thêm một trật, mất vì việc vua thì gia thêm hai trật. Đây được dùng áo côn.

Lưu Sưởng - Tả Thị báo tán theo tước hầu, tựa như đương thời, hạng tôi con muốn cho quân phụ được vinh hạnh hơn. Cho nên, coi Hứa Nam như đang hội với chư hầu mà chết thì

tự ý gia dăng trật. Thực ra, là phi lý. Hứa Nam mà chết trong quân thì phải bao khen. Nay chết ở nước mình thì không có gì để khen. Chết trong quân có nghĩa là vì nghĩa quên mình, biết giữ nghĩa không ngần ngại. Nay đã bỏ quân mà về nước, thế là tham sống, theo ý riêng, là người không biết làm theo mệnh.

Tử Quang - Quách Thị nói: Kinh chép, Hứa Nam tên là Tân Thần mệt. Mà Truyền thì thêm vào chữ sư là trong quân. Nếu bao rằng chư hầu chết ở triều hội thì gia một dăng chết vì việc vua thì gia hai dăng. Rồi nhân Hứa vốn tước Nam, mới đặt Thuy cho nước Công, nhân thế sinh ra rắc rối. Như Văn Công năm thứ 5, tháng 10, ngày giáp thân, Hứa Nam Nghiệp mất, năm sau mùa xuân, táng Hứa Hi Công. Năm Tuyên Công thứ 17 tháng giêng, Hứa Nam Tích Ngã mất. Mùa hạ táng Hứa Chiêu Công, thế hai Công ấy có chết ở triều hội không, có chết về vương sự không. Chép vài việc thế thôi. Truyền không phải bàn luận cùng rõ được đúng hay sai.

冬十有二月公孫茲帥師會齊人宋人
衛人鄭人許人曹人侵陳

**ĐÔNG, THẬP HƯỜNG NHỊ NGUYỆT, CÔNG TÔN SƯ,
SUẤT SU HỘI TỄ NHÂN, TỔNG NHÂN, VỆ NHÂN,
TRỊNH NHÂN, HỨA NHÂN, TÀO NHÂN XÂM TRẦN
MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, CÔNG TÔN SƯ, CẨM QUÂN, HỘI
NGƯỜI TỄ, NGƯỜI TỔNG, NGƯỜI VỆ, NGƯỜI TRỊNH, NGƯỜI
HỨA, NGƯỜI TÀO, TỚI XÂM NƯỚC TRẦN**

Công Thị viết chữ tư thành chữ 慈.

Khởi thủy việc đại phu nước Bá Chủ, hội đại phu nước chư hầu.

Tả - Thúc Tôn Dái Bá cầm quân hội chư hầu, xâm Trần, Trần xin hòa. Viên Đào Đồ được thả về.

Phụ lục Tả Truyền - Xưa Tân Hiến Công muôn cho Lý Cơ làm phu nhân. Bói rùa thấy que xấu, bói cò thì thấy que

tốt. Công nói theo quẻ tốt. Người bói rùa nói: Phệ (bói cò thi) ngắn, Quy (rùa) dài, không bằng theo dài. Vâ lại lời dao có câu: Tư chuyên biến đổi, ngăn cái hay của Công một thóm, một thỏi, mười năm chưa hết thỏi. Xin đừng đổi, Công không nghe, lập làm Phu nhân. Sinh ra Hề Tê. Người em Ly Cơ (theo chị) sinh ra Trác Tử. Khi sắp lập Hề Tê, Ly Cơ đã có dự mưu với bọn Trung đại phu, mới báo Thế Tử. Nhà vua mộng thấy Tê Khương, cần tể lê ngay đi. Thế Tử tể ở Khúc Óc, phản tể đưa về Công. Công đang di sán. Phản tể ở trong cung sáu ngày. Công về, Ly Cơ bỏ thuốc độc, rồi dâng lên. Công thư đỗ xuống đất, đất sụi. Cho chó ăn, chó chết, cho thị nữ ăn, thị nữ chết. Ly Cơ khóc nói: Giặc chính là Thế Tử. Thế Tử chạy đến ấp Tân Thành. Công giết quan phó của Thế Tử là Đỗ Nguyên Khoản. Có kẻ khuyên Thế Tử nên biện oan. Thế Tử nói: Nhà vua không có Ly Cơ thì không yên, ăn không ngon, ta nói ra Ly Cơ tất phải tội. Vua đã già rồi, mà ta được cũng không vui. Hỏi: Hay là Thế Tử trốn đi. Đáp: Vua nếu không xét tội, ta bị tiếng xấu mà ra đi, thì ai là người dung ta. Tháng 12, ngày giáp tuất, thất cô ơ Tân Thành. Ly Cơ nói gièm nốt hai Công Tử. Công Tử Trùng Nhĩ chạy ra ấp Bồ. Công Tử Di Ngô, chạy ra ấp Khuất, Tân Thành là Khúc Óc.

Năm Bính Dần. Huệ Vương năm thứ 22.

五 年
NGŨ NIÊN
NĂM THỨ 5

Tê Hoàn năm thứ 31. Tân Hiến năm thứ 22. Vệ Văn năm thứ 5. Sái Mục năm thứ 20. Trịnh Văn năm thứ 18. Tào Chiêu năm thứ 7. Trần Tuyên năm thứ 38. Kỷ Huệ năm thứ 18. Tống Hoàn năm thứ 27. Tân Mục năm thứ 5. Sở Thành năm thứ 17.

春
XUÂN
MÙA XUÂN

Phụ lục Tà Truyện - Tháng giêng ngày Tân Hợi, đúng ngay sóc, lại vào tiết đông chí, Công đã làm lễ thi sóc lại lên dài đứng coi. Chép thế là đúng lè. Phàm các tiết xuân phân, thu phân, hạ chí, đông chí lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, tất có chép màu sắc mây trời, để biện dù cát hung.

晉侯殺其世子申生
TẤN HẦU SÁT KỶ THẾ TỬ THÂN SINH
TẤN HẦU GIẾT THẾ TỬ, THÂN SINH

Tả - Tấn Hầu cho tới báo cáo với Lỗ ta về nguyên cớ giết Thê Tử Thân Sinh. Xưa Tấn Hầu sai Sĩ Vi đắp thành cho hai Công Tử, thành ở ấp Bồ, và thành ở ấp Khuất. Thành không được kiên cố, gò lạt thường. Di Ngô tố cáo. Công trách quở. Sĩ Vi nói: Thần nghe, không có tang mà buồn thì việc lo sẽ tới. Không có giặc mà xây thành thì thành sẽ nuôi giặc. Vậy cần thận kiên cố làm gì, để nuôi họa, ở chức vụ mà bỏ việc là bất kính, cố nuôi giặc là bất trung. Mất cả trung lẫn kính, thì còn gì để thờ vua. Kinh Thi có nói: Muốn sáng đức, thì cần an ninh, muốn có con nối thì cần xây thành. Xin nhà vua sửa đức mà nghĩ đến con đích, thì thành nào tốt bằng. Chỉ trong ba năm là các thành mới phải dùng đến quân. Nói xong lui ra, ngâm câu thơ: Áo cùu sặc sỡ, một nước ba Công, ta biết theo ai. Đến khi tai nạn xảy ra, Công sai Hoạn quan là Phi, đến đánh áp Bồ. Công Tử Trùng Nhị nói: Không được chống lại mệnh quân phụ rồi ra lệnh kẻ chống lại là kẻ thù của ta. Trèo qua tường rồi chạy. Phi chặt được vật áo. Trùng Nhị chạy trốn sang nước Dịch.

Công - Sao lại nói thằng là Tấn Hầu giết. Giết Thê Tử em cùng mẹ, nói thằng là vua, là ý trách lầm.

Cốc - Chỉ rõ Tấn Hầu giết, là chê Tấn Hầu.

紀伯姬來朝其子
KÝ BÁ CƠ LAI TRIỀU KỲ TỬ
KÝ BÁ CƠ LAI, CHO CON LAI CHÂU

Công - Chép: Lai triều kỳ tử, là sự Lô chép, tức là cùng với con cùng lai cháu.

Cốc - Đàn bà đi lấy chồng rồi không rời khỏi nước. Rời khói nước là không chính. Chư hầu gặp nhau gọi là cháu. Đà chép là Bá Cơ triều kỳ tử là cho biết Ky Bá (vua Kỳ) đã quên đạo làm chồng. Chư hầu gặp nhau thì gọi là cháu. Thế mà lấy cái lê đối với bố, đem đối với con thì không phải là chính. Cho nên nói: Ký Bá Cơ lai triều kỳ tử, là ba thứ chép.

Hà Hữu - Theo lê, cháu ngoại mới làm lê đội mù, có đến chào ông ngoại.

Phạm Ninh - Ba thứ chép, là Bá Cơ, Ký Bá, và Lỗ Hầu. Hoàn Công năm thứ 9, nước Tào sai Thé Tử Xạ Cô, lại cháu là chép Thé Tử mà chép. Ở đây không chép thì rõ là theo mẹ mà đi, tuổi còn nhỏ, chưa đủ lấy đạo làm người con mà chép trách. Bá Cơ mùa hạ năm Trang Công, thứ 25, xuất giá đến nay được 13 năm thì biết rằng con còn nhỏ.

夏公孫茲如車
HẠ, CÔNG TÔN TƯ NHƯ MÂU
MÙA HẠ CÔNG TÔN TƯ SANG NƯỚC MÂU

Tả - Công Tôn Tư sang Mâu cưới vợ.

公 及 齊 侯 宋 公 陳 侯 衛 侯 鄭 伯 許 男 曹 伯
會 王 世 子 于 首 止

CÔNG CÙNG TẾ HẦU, TỔNG CÔNG, TRẦN HẦU,
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HÚA NAM, TÀO BÁ,
HỘI VƯƠNG THẾ TỬ VU THỦ CHỈ

CÔNG CÙNG TẾ HẦU, TỔNG CÔNG, TRẦN HẦU, VỆ HẦU,
TRỊNH BÁ, HÚA NAM, TÀO BÁ, HỘI VƯƠNG
THẾ TỬ Ở ĐẤT THỦ CHỈ

Ta - Hội ở Thủ Chỉ là hội với Thái Tử tên Trịnh, mưu việc cho nhà Chu khởi sinh loạn.

Phụ lục Tả Truyện - Trần Viên Tuyên Trọng oán Trịnh Thành Hầu phản minh ở Thiệu Lăng, cho nên khuyên Thành hầu xây thành ở áp được thường, nói rằng: Xây thành cho có uy danh, con cháu không quên, tội xin hộ cho. Rồi xin với chư hầu xây đáp. Rồi lại nói gièm với Trịnh Bá rằng: rằng áp phong mà xây thành là để làm phản. Vì thế Thành Hầu mới bị tội.

Công - Sao lại đặc biệt hội Vương Thế Tử, là tỏ lòng quý, vì là đời đời làm Thế Tử.

Cốc - "Cùng" là có ý tôn quý. Thế Tử tức là Phó Vương, là của Thiên Tử mà cũng là của thiên hạ.

秋 八 月 諸 侯 盟 于 首 止
THU BÁT NGUYỆT, CHU HẦU MINH THỦ CHỈ
MÙA THU, THÁNG TÁM, CHU HẦU THẾ Ở THỦ CHỈ

Tả - Mùa thu, chư hầu thế.

Công - Chư hầu sao không liệt kê rõ. Vì là một việc mà làm hai bận. Trước đã liệt kê cả rồi, thì sau cứ theo như trước.

Cốc - Các chư hầu trong nước, không có việc, mà lại hội họp, là tôn quý Vương Thế Tử mà không dám cùng Vương Thế Tử. Đã phải thế, là vì đã không tin nhau, nay phải làm cho

tin nhau. Không dám lấy ý không tin nhau mà đối với bậc tôn quý. Hoàn Công là chư hầu, đã không biết cháu vua Thiên Tử là bất thần (không đúng phận làm tôi). Vương Thế Tử là con, mà một mình, riêng nhận sự tôn quý của chư hầu về địa vị mình, thế là bất tử (không đúng phận làm con). Hoàn Công thì bất thần, Vương Thế Tử thì bất tử, thế mà khen là vì sao. Vì là một việc “biến đường chính”. Thiên Tử thì yếu hèn. Chư hầu thì không biết cháu. Hoàn, thì chèn nước lớn, binh nước nhỏ, dù dắt chư hầu mà không biết cháu Thiên Tử, cũng không dám tâu Thiên Tử. Tôn Vương Thế Tử ở Thủ Đái là cách biến đường chính. Thiên Tử hèn, chư hầu không cháu, Thế Tử chịu để chư hầu tôn minh thành ra Thiên Tử cũng được tôn. Vậy Thế Tử nhận lẽ là phải.

Xét - Thế ở Thủ Chỉ, tiên nho khen Hoàn. Riêng Tô Triệt cho là việc đồi loạn, hoặc cho Hoàn Công hiệp Thiên Tử. Tô Triệt bàn sai. Xem đoạn sau, có việc Trịnh Bá không thể, chép là trốn hội, trốn với tư cách kẻ thất phu, thế thì Kinh đã khen Hoàn.

鄭伯逃歸不盟
TRỊNH BÁ ĐÀO QUY BẤT MINH
TRỊNH BÁ TRỐN VỀ KHÔNG THỂ

Tả - Vua sai Chu Công triệu Trịnh Bá bảo: Ta bảo ngươi theo Sở phụ và có nước Tấn, mới có thể tạm yên. Trịnh Bá nghe mừng được mệnh vua, mà lại sợ không cháu nước Tề, cho nên trốn về không thể. Khổng Thúc có can rằng, vua chư hầu dùng kinh thường. Khinh thường thì mất thân. Mất thân thì hoạn chóng tới. Hoạn tới mà xin thể thì thiệt nhiều, nhà vua sẽ hối. Trịnh Bá không nghe, trốn quân chư hầu mà về.

Công - Sao lại không dùng chữ trốn về không thể. Vì không thể làm đổi việc thể được. Lỗ Tử nói: Vì không lấy ít mà ảnh hưởng số đông được.

Cốc - Vì bỏ chư hầu cho nên trốn.

Lưu Sưởng - Sao chép là trốn về. Là bô số đông. Một vị vua chư hầu mà làm như một kẻ thất phu. Công Dương bàn: chép trốn về, vì không đổi được hội thề. Công Dương bàn sai. Công Dương hiềm rằng Trịnh Bá thực trốn về là nên trốn trước hội thề Thủ Đái cho nên mới nói thế. Công Dương không biết rằng bàn ý là thề, rồi đến ngày thề lại đổi ý trốn về. Dù sao, chép là trốn về, thì ngại có thể hiếu là thề xong rồi trốn, cho nên chép chữ "bất minh" không thề, tức là trốn trước lúc thề.

楚人滅弦弦子奔黃

SỞ NHÂN DIỆT HUYỀN, HUYỀN TỬ BÔN HOÀNG

NGƯỜI SỞ, DIỆT NƯỚC HUYỀN,
HUYỀN TỬ CHẠY SANG NƯỚC HOÀNG

Khởi thủy các việc Sở di diệt nước người. Huyền là một nước ở đông nam huyện Đê, xứ Đặc Dương.

Ta - Sở tướng là Đầu Câu Ô Đô diệt nước Huyền. Huyền Tứ chạy trốn sang nước Hoàng. Các nước Giang, Hoàng, Đạo, Bách, vốn hòa hiếu với Tề mà thân với Huyền, Huyền cậy thế không phục Sở, không phòng bị mới mất. Nước Đạo ở huyện An Dương. Nhữ Nam. Nước Bách ở huyện Tây Bình Nhữ Nam nay còn Bách Định.

Cốc - Huyền là một nước. Không chép ngày bị diệt vì là nước nhỏ.

Xét - Cốc Lương báo không chép ngày vì nước nhỏ, báo thế là sai. Nước mất không phó cáo thì biết sao được ngày. Diệt một nước là quan trọng, đâu có kể, lớn nhỏ để lược qua.

九月戊申朔日有食之

CỦU NGUYỆT, MẬU THÂN SÓC, NHẬT HỮU THỰC CHI

THÁNG CHÍN, NGÀY SÓC, MẬU THÂN, CÓ NHẬT THỰC

冬 晉 人 執 虞 公
ĐÔNG TẤN NHÂN CHẤP NGU CÔNG
MÙA ĐÔNG, NGƯỜI TẤN BẮT NGU CÔNG

Ta - Tân Hầu lại mượn đường đi qua nước Ngu để đánh nước Quắc. Cung Chi Kỳ can rằng: Nước Quắc là bình phong nước Ngu ta. Quắc mất thì Ngu không còn. Ta không nên giúp Tân. Thủ địch không nên gần. Một lần đã là quá rồi. Dũng nên có lần thứ hai. Tục ngữ nói: Càng xe, và chống xe tựa vào nhau. Môi hờ thì răng lạnh. Đó là trường hợp hai nước Ngu Quắc. Vua nói, Tân đồng tông với ta đâu có hại ta. Dáp: Thái Bá và Ngu Trọng là con Thái Vương, Thái Bá không theo ý cha, cho nên không nối ngôi. Quắc Trọng, Quắc Thúc là con Vương Quý (Vương Quý là con thứ ba Thái Bá) cùng làm khanh sĩ triều vua Văn Vương, có công với nhà Chu, còn ghi trong Minh Phụ. Đối với Tân, Quắc còn gần hơn Ngu. Tân đã diệt Quắc thì có thương gì Ngu. Và lại Tân là dòng dõi của các vua Hoàn, Trang, vua ta xét về tình, có bằng được Hoàn Trang không. Thế mà cả họ Hoàn có tội gì đến nỗi bị giết để khỏi có sự lấn áp. Thân thích chi vì có sự lấn áp mà bị giết, huống chi một nước, sao không thèm cướp lấy. Vua nói: Ta siêng năng, thanh khiết đầy đủ việc cúng tế thần linh, tất được che chở. Dáp: Tôi nghe nói, quý thần không kể thân thích, chỉ xét người có đức thôi. Cho nên trong Chu Thư có dạy. Hoàng thiên không thân ai, chỉ giúp người có đức. Lại dạy rằng, thóc lúa không thơm, chỉ đức là thơm. Lại dạy rằng, dân cúng phẩm vật muôn thay đổi gì cũng không bằng đức. Thế thì, thiếu đức dân mất yên, thần không hưởng. Thần che chở, giúp đỡ người có đức. Nếu Tân lấy xong Ngu, mà lại làm sáng tỏ đức được thì chả lẽ thần ăn rồi, nhả ra hay sao.

Vua không nghe can, rồi chấp nhận lời mượn đường của sứ thần nước Tân. Cung Chi Kỳ đem cả họ rời nước Ngu, nói rằng: Nước Ngu lẽ chạp này không cúng được nữa đâu, ta đi ngay thôi. Tân thuận đường đi một lần chứ không dể lần thứ hai đâu. Tháng tám, ngày giáp ngọ, Tân Hầu vây Thương Dương, hỏi Bốc Yên

rằng, ta được không. Đáp: Được. Công hói, bao giờ. Đáp: Đồng dao có câu: Sớm ngày bình đuôi Thần sao Long áo giáp lồng lầy, lấy cờ nước Quắc Sao Thuần chói loị. Sao Sách lờ mờ. Sao Hóa việc thành. Quắc Công tròn chạy. Vậy vào khoang tháng chín, tháng mười chăng. Sớm ngày bình tý, Nhật (mặt trời) ở triền sao Vỹ. Mặt trăng ở triền sao Sách. Thuần ở nơi Sao Hóa. Chắc vào ngày đó. Mùa đông tháng mười hai, ngày sóc, bình tý, Tân diệt Quắc. Quắc Công tên là Xú chạy tròn tới Kinh sư. Quận Tân về dừng lại ở nước Ngu, rồi đánh úp nước Ngu, diệt Ngu, bắt Ngu Công cùng đại phu là Tinh Bá. Vì Quắc có con gái làm thiếp ở Tân, mà còn được giữ tết tự, còn được công tiến vào triều nhà Chu. Cho nên chép rằng: Người Tân bắt Ngu Công tức là kết tội Ngu và cũng là cho rõ ý việc diệt là dẽ.

Công - Nước Ngu đã bị diệt rồi, sao lại nói là bắt Ngu Công. Là vì không cho việc diệt là phải. Chữ diệt có ý hay cho nước di diệt là trên dưới đồng tâm.

Cốc - Bắt không nói ở đâu. Là bị giữ ở Tân. Sao lại gọi là Công. Là nói dưới bắt người trên, vì Tân sẽ phải ra mệnh lệnh cho dân Ngu. Ngu, Quắc mà cứu nhau, thì không phải là làm ơn cho nhau. Vì rằng, hôm nay Quắc mất, thì ngày mai Ngu mất.

Lưu Sướng - Đây là việc diệt một nước. Sao không chép chữ diệt. Vì rằng chính thực Ngu đã bị Tân diệt từ lâu rồi, chứ không phải một ngày nào đấy mới bị diệt. Đây là vào mà bắt thì phải hơn . Sao lại không nói bắt đem về. Vì đất đai đã thuộc về Tân từ lâu rồi, nước không còn là một nước nữa, đầu tiên là từ việc diệt Hạ Dương. Cốc Lương có bàn, chép là công cũng như nói kẻ dưới bắt người trên, rồi Tân ra mệnh lệnh cho dân Ngu, Cốc Lương bàn sai. Tước có năm hạng, có trên dưới. Chê hay khen, thường hay phạt, nên lấy theo đúng loại, há có phải dà chê mà lại còn tôn quý đến tước đâu.

Xét - Ngu, Quắc, bị diệt, người Tân sửa soạn việc tế tự mà không báo cáo là đã diệt. Vì không báo cáo nên không chép chữ diệt. Tuy nhiên, sự thực là đã diệt. Cho nên, Hạ Dương là áp nước Quắc, đáng lí không nên chép là diệt (vì chí là áp) thế

mà chép là diệt. Ngu Công thì chép là bắt, theo như lệ, nước bị diệt thì vua bị bắt. Vậy hai nước mà bị mất, bị diệt, cứ như thế dù rõ thay rồi.

Năm Dinh Mão. Huệ Vương năm thứ 23.

六 年
LỤC NIÊN
NĂM THỨ 6

Tề Hoàn năm thứ 32. Tấn Hiến năm thứ 23. Vệ Văn năm thứ 6. Sái Mục năm thứ 21. Trịnh Văn năm thứ 19. Tào Chiêu năm thứ 8. Trần Tuyên năm thứ 39. Kỷ Thành Công năm đầu. Tống Hoàn năm thứ 28. Tân Mục năm thứ 6. Sở Thành năm thứ 18.

春 王 正 月
XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG

Phụ lục Tả Truyện - Tân Hầu sai Gia Hoạt phạt áp Khuất. Di Ngô không giữ nổi thế rồi đi. Sắp chạy trốn sang nước Dịch, Khuốc Nhuế nói: Mình chạy sau, lại cùng tới nước Dịch, thêm tội, không bằng sang nước Lương. Lương gần Tần. Rồi nhờ Tần. Thế là tới Lương.

夏公會齊侯宋公陳侯衛侯曹伯伐鄭圍辛城
HẠ CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỔNG CÔNG, TRẦN HẦU VỆ
HẦU, TÀO BÁ, PHẠT TRỊNH, VI TÂN THÀNH
MÙA HẠ, CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỔNG CÔNG, TRẦN HẦU
VỆ HẦU, TÀO BÁ PHẠT TRỊNH, VĨY TÂN THÀNH

Tân Thành cũng gọi là Trịnh Tân Mật ở huyện Mật, xứ Vinh Dương.

Tả - Chư hầu phạt Trịnh, vì cớ trốn hội thi ở Thủ Chi. Vậy Tân Mật là một thành Trịnh, tạm xây dựng lên.

Công - Ảp thì không dùng chữ vây, đây gọi là vây là vì địch mạnh.

Cốc - Đánh một ấp, không nói là vây ấp. Đây chép vây là chê trách nước Trịnh, để rõ cái tội của Trịnh.

Xét - Công Dương bao ấp không nói là vây. Đây chép vây là vì địch mạnh. Công Dương bàn sai. Cho một ấp là mạnh thì Ân Công năm thứ 5, vây Trường Thược, Triệu Khuông lời bàn đã bác đi rồi. Như báo răng địch mạnh thì Hoàn Công phạt Trịnh hợp sáu nước để vây có một ấp, lâu mà không hạ được rõ ràng không phai là cậy sức thế thì sao nói là địch mạnh được.

秋 楚 人 團 許 諸 侯 遂 救 許

**THU, SỞ NHÂN VỊ HÚA, CHU HẦU TUY CỨU HÚA
MÙA THU, NGƯỜI SỞ VÂY HÚA, CHU HẦU BÈN CỨU HÚA**

Tả - Mùa thu, Sở Tử vây Hứa, để cứu Trịnh. Chư hầu cứu Hứa. Sở về. Mùa đông, Sái Mục hầu đem Hứa Hi Công yết kiến Sở Tử ở Vũ Thành. Vua Hứa mặt quay phía nam, tự trói, mồm ngậm ngọc bích, dại phu thì mặc sô gai, si phu thì mang theo quan tài. Sở Tử hỏi Phùng Bá. Đáp: Xưa, Vũ vương, diệt nhà Ân, Vi Tử Khải có làm như thế. Vũ Vương mới thản cởi trói, nhận bích cho rửa đi, đốt quan tài, lấy lề, mệnh cho lại về nơi cũ. Sở Tử nghe xong rồi làm theo.

Cốc - Cứu Hứa như thế là khéo.

Triệu Khuông - Tả Thị bảo Sái Mục Hầu đem Hứa Hi Công đến yên kiết Sở Tử ở Vũ Thành. Hứa quay mặt về nam, tự trói, ngậm bích. Xét Sở vốn vây Hứa để cứu Trịnh. Chư hầu tới cứu Hứa. Trịnh được giải vây. Sở cũng lui quân. Thế thì Hứa còn sợ gì mà theo. Sái hầu làm cái lề mất nước ấy. Nếu thực có thể thì ra Hứa đã theo Sở. Tè cớ gì mà không phạt Hứa. Xưa Vũ Vương diệt An, Vi Tử Khải có như thế, câu ấy cũng đáng ngờ.

冬 公 至 自 伐 鄭
ĐÔNG CÔNG CHÍ TỰ PHẠT TRỊNH
MÙA ĐÔNG, CÔNG TỰ PHẠT TRỊNH VỀ

Cốc - Không chép là tự cứu Hứa về. Vì cho phật Trịnh là quan trọng

Mậu Thìn - Huệ Vương năm thứ 24.

七 年
THÁT NIÊN
NĂM THỨ 7

Tề Hoàn năm thứ 33. Tân Hiến năm thứ 24. Vệ Văn năm thứ 7. Sái Mục năm thứ 22. Trịnh Văn năm thứ 20. Tào Chiêu năm thứ 9. Trần Tuyên năm thứ 40. Kỷ Thành năm thứ 2. Tống Hoàn năm thứ 29. Tân Mục năm thứ 7. Sở Thành năm thứ 19.

春 齊 人 伐 鄭
XUÂN, TỀ NHÂN PHẠT TRỊNH
MÙA XUÂN, NGƯỜI TỀ PHẠT TRỊNH

Tả - Người Tề phật Trịnh, Khổng Thúc nói với Trịnh Bá rằng: Lời ngạn có nói: Tâm mà cứng, lo gì bệnh. Đã không biết cường, lại không biết nhược, thế là chết, thế là nước nguy. Xin hạ mình đổi với Tề để cứu nước. Công nói, ta đã biết lý do về việc Tề, hãy đợi ta ít lâu. Đáp: Việc gấp chỉ có buổi sáng, buổi tối, đợi nhà vua sao được.

夏 小 鄭 子 來 朝
HẠ TIỂU CHÂU, TÚ LAI TRIỀU
MÙA HẠ, TIỂU CHÂU TỬ LẠI CHÂU

Công thị viết là Tiểu Châu Lâu. Tiểu Châu là nước biệt phong

của nước Châu, cho nên gọi là Tiêu Châu. Tống Trung nói: Châu Nhan phong riêng con nho là Phì, ở nước Nghê, làm Tiêu Châu Tư. Ở hai huyện, huyện Dăng, huyện Dịch, châu Duyên, Sơn Đông. đều có Nghê Thành. Lạc Sư có chép: Nghê Thành nay là Nghi Châu. Dịch tức là đất Thừa thời xưa thuộc Nghi Châu. Căn cứ vào hai thuyết đó thì ở Dịch là đúng.

Đỗ Dự - Nghê Lê Lai, mới được sắc phong của vua, nên lại cháu.

鄭 搬 其 大 夫 申 侯
TRỊNH SÁT KỲ ĐẠI PHU THÂN HẦU
TRỊNH GIẾT ĐẠI PHU THÂN HẦU

Tà - Mùa hạ, Trịnh giết Thân Hầu để chiêu ý Tề, và lại cũng là nghe lời gièm của Trần Viên Dao Đô. Trước kia Thân Hầu vốn dòng họ Thân, được Sở Văn Vương yêu. Văn Vương sắp chết có cho ngọc bích, bảo di, duy có ta là biết ngươi, ngươi chuyên về lợi không chán, xin gì ta cũng cho, ta không bắt tội. Người sau tất đòi hỏi ở ngươi nhiều tài năng hơn thì ngươi không thoát được. Ta chết, ngươi phải di ngay, chờ có đến nước nhỏ không dung được ngươi đâu. Táng vua xong Thân Hầu trốn sang Trịnh, lại được Lê Công yêu dùng. Từ Văn nghe tin Thân Hầu chết có nói: Biết bầy tôi ai bằng vua, không thể sai được.

Công - Giết mà nói là nước giết (Trịnh giết) tức là vua giết đại phu.

Cốc - Chép là nước giết đại phu, tức là giết kẻ có tội.

Lưu Sưởng - Trịnh Bá trong lòng nghi ghét mà giết Thân Hầu, Thân Hầu tuy không đáng chết, nhưng tính tham lam tranh giành, là tự làm hại mình.

鄭七月公會齊侯宋公陳
世子款鄭世子華盟于甯母
**THU THẤT NGUYỆT, CÔNG HỘI TỀ HẦU, TỔNG
CÔNG, TRẦN THẾ TỬ KHOẢN, TRỊNH THẾ TỬ
HOA MINH VŨ NINH MẦU**

**MÙA THU, THÁNG 7, CÔNG HỘI TỀ HẦU, TỔNG CÔNG, TRẦN
THẾ TỬ KHOẢN, TRỊNH THẾ TỬ HOA THẾ Ở NINH MẦU**

Ninh Mầu hoặc Ninh Mồ, là đất nước Lỗ. Công Thị viết
chữ 爭.

Tả - Mùa thu, thế ở Ninh Mầu, mưu việc Trịnh. Quản Trọng nói với Tề Hầu rằng: Thân nghe, lấy lẽ mà với kẻ ghét mình, lấy đức phục kẻ ở xa, lẽ đức không đổi thì ai chả mong tới mình. Tề Hầu giữ lẽ với chư hầu các quan thì tùy theo hạng loại. Trịnh Bá sai Thế Tử Hoa đến nghe mệnh ở hội. Hoa nói với Tề Hầu: Họ Tiết, Họ Khổng, Họ Tử Nhân, ba họ đó vốn trái mệnh nhà vua. Nếu nhà vua trừ đi cho thì hai nước mới hòa hiếu được, tôi xin lấy cả nước Trịnh làm nội thân, nhà vua rất lợi, Tề hầu sấp ưng thuận, thì Quản Trọng nói: Nhà vua lấy lẽ, lấy tín đổi với chư hầu sao rốt cuộc lại có sự gian đó. Cha con không đổi nhau thì gọi là lẽ, theo mệnh đúng thời thì gọi là tín. Trái hai điều đó là đại gian. Công nói, chư hầu có đánh Trịnh mà chưa thắng. Nay nếu có chuyện, cứ theo có nên không. Đáp: Nhà vua nếu lấy đức mà phục người, lại thêm vào các huấn từ, rồi cầm đầu các chư hầu để đánh Trịnh, thì Trịnh sẽ đỗ vỡ đến nơi. Trịnh đâu dám chẳng sợ. Nếu chỉ giúp Trịnh gian mà đánh Trịnh thì Trịnh đâu có sợ. Và lại hợp chư hầu để tôn trọng đức, mà lại cho gian Sen lẩn rồi sau ai theo. Phàm hội chư hầu, có đủ đức, hinh, lẽ, nghĩa, không nước nào không nhớ chép. Chép gian là hội nhà vua hỏng. Làm mà không dám ghi không phải là đức tốt. Xin vua đừng ưng thuận. Trịnh rồi tất phải chịu thê. Nay Tử Hoa đã làm Thế Tử mà lại còn xin nhờ nước lớn để làm yếu nước mình, rồi tất cùng không khôi họa. Trịnh có Thúc Thiêm, Đỗ

Thúc, Sư Thúc giữ việc chính trị, dân gọi là tam Lương, chưa có thể ly gián được. Tề Hầu mới khước từ. Tư Hoa vì việc ấy mới bị tội ở Trịnh. Mùa đông, Trịnh Bá sai xin thề ở Tề

Cốc - Hội gọi là Y thường hội. Trùng áo: Nghĩa là không dùng đến quân.

Xét - Hội Ninh Mẫu có năm nước, mà Trần, Trịnh đều sai Thế Tử thay. Và lại hai nước đều mới bị nạn xâm phạm. Trần muốn đổi thề mà còn chưa dám, tạm miền cưỡng hường ứng. Trịnh muốn thề mà chưa được cùng như muốn di mà chưa bước chân được, cho nên chỉ sai Thế Tử đi thôi.

曹伯班卒

TÀO BÁ BAN TỐT

TÀO BÁ BAN MẤT

Xét - Lý Bán báo không chép ngày vì không cáo phó. Trương Phô cùng nghị thế. Còn như bao ràng các con nối ngôi tranh giành nhau không rành mà cáo phó, bảo thề là sai. Tào với Lỗ cùng hội thề thì không có lý gì lại không có cáo phó. Nếu không cáo phó thì không chép gì cả. Đây chép chết mà không chép ngày, chỉ là thiếu sót.

公子友如齊

CÔNG TỬ HỮU NHƯ TẾ

CÔNG TỬ HỮU SANG TẾ

Uông Khắc Khoan - Đã cho thề Ninh Mẫu là quan trọng, lại sai Quý Hữu tới sinh, cần giao hiếu với nước Bá. Năm thứ 13, mùa hạ hội, mùa đông Quý Hữu lại tới sinh, cùng một ý ấy.

冬葬曹昭公
ĐÔNG TÁNG TÀO CHIÊU CÔNG
MÙA ĐÔNG, TÁNG TÀO CHIÊU CÔNG

Phụ lục Tả Truyện - Tháng nhuận, Huệ Vương băng. Tương Vương ghét việc Thái Thúc Dái, sợ không được nối ngôi, mới không phát tang, rồi cáo nạn với Tề.

Năm Kỷ Tỵ, Huệ Vương năm thứ 25.

八年
BÁT NIÊN
NĂM THỨ 8

Tề Hoàn năm thứ 34. Tân Hiến năm thứ 25. Vệ Văn năm thứ 8. Sái Mục năm thứ 23. Trịnh Văn năm thứ 21. Tào Cung Công Tương năm đầu. Trần Tuyên năm thứ 41. Kỷ Thành năm thứ 3. Tống Hoàn năm thứ 30. Tân Mục năm thứ 8. Sở Thành năm thứ 20.

春王正月公會王人齊侯宋公衛侯許男
曹伯陳世子款盟于洮

**XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG HỘI VƯƠNG
NHÂN, TỀ HẦU, TỔNG CÔNG, VỆ HẦU, HÚA NAM.
TÀO BÁ, TRẦN THẾ TỬ KHOẢN MINH VŨ THAO**
**MÙA XUÂN, VƯƠNG, CÔNG HỘI NGƯỜI NHÀ VUA,
TỀ HẦU, TỔNG CÔNG, VỆ HẦU, HÚA NAM
TÀO BÁ, TRẦN THẾ TỬ KHOẢN, THẾ Ở THAO**

Dưới chữ khoản, Công Thị có dẽ chữ Trịnh Thế Tử Hoa. Thao là ở đất Tào.

Ta - Mùa xuân, thế ở đất Thao, bàn việc nhà vua (Thiên Tử nhà Chu). Tương Vương định ngôi rồi mới phát tang.

Công - Vương nhân, người nhà vua là ai. Chức vị nhỏ, nhưng đặt trên các chư hầu, vì là người Thiên Tử sai.

Cốc - Vương nhân, đặt trước chư hầu vì quý vương mệnh. Áo triều phục dù xâ, cũng phải mặc ở ngoài. Mũ miện dù cũ, cũng phải đội lên đầu. Nhà Chu dù suy cũng phải trên chư hầu. Đây là hội họp có quân đội.

Vương Tiếu - Tả Thị báo rằng Tương Vương định ngôi rồi mới phát tang. Cứ như Kinh, năm ấy, tháng 12, ngày Đinh Mùi, mới chép Thiên Vương băng, e rằng bí mật không phát tang vì có loạn. Nhưng xét Thúc Đái là em Tương Vương, chư đâu có phải người nước ngoài, thì cũng khó giữ bí mật, khó dõi được. Bí mật là thời sau bàn, còn như dùng quyền một thời gian, bí mật, sau cái ngày đặt ra đó, đã được đặt thì, chá lè sử lại không đính chính lại chẳng.

**鄭伯乞盟
TRỊNH BÁ KHẤT MINH
TRỊNH BÁ XIN THỀ**

Tả - Trịnh Bá xin thế, là xin phục tòng.

Công - Khất Minh là gì? Là để cho tới xin rồi mới cho. Rồi mời tới thế.

Cốc - Trước kia đã trốn về, nay phải khất, xin. Chữ khất là chữ nặng. Cho việc thế là trọng. Có lời xin rồi mới thế.

Đạm Trợ - Cốc và Công đều nói là khất minh, là để cho xin rồi mới thuận cho. Xét chữ khất là ý van xin. Chép là mời thì viễn vông quá. Giá thử khất sư, xin quân, thì mời thế nào.

**夏狄伐晉
HẠ ĐỊCH PHẠT TẤN
MÙA HẠ, ĐỊCH PHẠT TẤN**

Tả - Lý Khắc nước Tấn cầm quân. Lương Do Mỹ giữ chức Ngự. Quắc Xạ giữ chức Hữu. Đánh bại quân Dịch ở Thái Tang.

Lương Do Mỹ nói: Địch là giống vô si, đuổi theo tất là đánh tan vỡ được. Lý Khắc nói: làm cho sợ thôi, đừng thúc quá. Quắc Xạ nói: Đầu năm nó lại tới, nó cho mình là yếu. Mùa hè, Dịch phạt Tấn, báo thù trận Thái Tang ở đến một tháng. Thái Tang, tây nam huyện Bắc Khuất, Xứ Bình Dương có bến Thái Tang.

秋七月禘于太廟用致夫人
THU, THÁT NGUYỆT, ĐẾ VU THÁI MIẾU
DỤNG TRÍ PHU NHÂN
MÙA THU, THÁNG 7, TẾ ĐẾ Ở THÁI MIẾU
ĐỂ TẾ CÁ PHU NHÂN

Tà - Mùa thu, tế Đế mà tế cá Ai Khuông, là phi lễ. Phàm là Phu nhân, mà không chết ở tẩm thất, không quàn ở miếu, không cáo phó chư hầu không phổi vào nhà thờ tổ, thì không được lễ phụ vào tế Đế.

Công - Để tế, chính là không nên. Để tế vào tế Đế là phi lễ. Sao Phu nhân lại không chép họ, thế là không phải Phu nhân, thế là chê, thế là cho thiếp làm Phu nhân. Lấy thiếp làm thê, vì bị hiếp bức (thiếp ở Tề đã tới được trước). Để tế, chính là không được. Đã chép là Phu nhân thì phải có họ. Chép Phu nhân mà không để họ, thì không phải là Phu nhân nữa, là lời chỉ người thiếp, không phải là chính. Bảo là Phu nhân cũng được, bảo là không phải Phu nhân cũng được. Bảo là có lễ táng cũng được, bảo là không có lễ táng cũng được. Một là lấy việc tôn miếu mà biếm chê, một là để chữ Phu nhân không cho biết chính hay không chính.

Phạm Ninh - Để là thứ tế ba năm một lần. Thái Miếu là miếu Chu Công. Lưu Hướng nói: Phu nhân là Thành Phong chết, phổi vào Thái Miếu (tế đế). Lập làm phu nhân là chính đích, chứ không phải tôn người thiếp mà gán cho danh hiệu Phu nhân. Lấy thiếp làm chủ, thì trên dưới thành ra không có biệt, dù tôn mẹ lại thành khinh bố. Cho nên bảo không được là chính. Theo lẽ, có mẹ của vua không phải là chức Phu

hân, như là có con thứ mà được nối, thì để chờ mẹ áo tang
hường không xô gai. Thế dù rõ thiếp không làm chủ được.
Trịnh Tự nói: Vua cho làm Phu nhân, vua lấy lễ Phu nhân
áng cho, người chép chả nhẹ không chép chữ Phu nhân. Thành
Phong, năm Văn Công thứ 4 chết, năm thứ 5 táng, trong
Truyện chép việc. Bây tôi không có nghĩa biếm vua cho nên
Thái Miếu san bô họ để rõ là không phải được chính. Người
Tần khi đưa đồ phúng Thành Phong, không gọi là Phu nhân.

Dương Sĩ Huân - Tả Thị cho Phu nhân là Ai Khương.
Năm đầu bị Tề giết thì sao ngày nay lại phôi vào Thái Miếu.
Công Dương cho là dặng, thiếp Tề tới trước, bức hiếp Công.
bắt Công lập làm Phu nhân. Thế thì Hi Công không phải
là vua vẫn được khen là hiền. Dù có bị Tề bức hiếp, há lại
dám lấy dặng thiếp làm Phu nhân. Vậy biết cả hai Truyện
đều sai.

冬十有二月丁昧天王崩

**ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, ĐINH MÙL,
THIÊN VƯƠNG BĂNG**

MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, NGÀY ĐINH MÙI,
THIÊN TỬ BĂNG (chết)

Tả - Mùa đông, người nhà vua tới cáo tang, vì có loạn nên
báo chậm.

Phụ Lục Tả Truyện - Tống Công có bệnh. Thế Tử là Tư
Phu có xin Công: Mục Di đã lớn tuổi lại là người có nhân, xin
nhà vua cho nối ngôi. Công mới mệnh cho Tử Ngữ (Mục Di).
Tử Ngữ nói rằng: Biết nhường nước thì nhân nào hơn được. Tôi
không bằng. Vã lại như thế không thuận. Rồi vội lui ngay.

Triệu Khuông - Tả Thị nói năm thứ 7, tháng nhuận,
Huệ Vương băng. Tương Vương sợ loạn Thái Thúc, không phát
tang, rồi cáo loạn với Tề. Năm thứ 8, tháng giêng, có hội
ở đất Thao, bàn việc nhà Chu. Tương Vương được nối ngôi,
rồi sau phát tang. Cứ coi đó, thì trong tháng giêng, tháng

hai, ngôi vua đã định xong, sao lại chờ đến tháng 12, mới báo tang cho Chư hầu. Thế thì lời Tà Thị không đủ lấy làm bằng chứng được.

Xét - Tà Thị chép Huệ Vương mất năm thứ 7 tháng nhuận. Đến năm thứ 8 tháng 12 mới báo tang, thế là giấu tang đến một năm, e không có lý. Cho nên Vương Tiêu, Triệu Khuông, đều lây làm nghi. Tuy nhiên, trong việc Xuân Thu vẫn căn cứ vào Tà Thị. Vậy chép cả thuyết Vương Thị, Triệu Thị, lẫn Tà Thị cho đầy đủ việc khảo cứu.

Năm Canh Ngọ. Tương Vương năm đầu.

九 年
CỬU NIÊN
NĂM THỨ 9

Tề Hoàn năm thứ 35. Tần Hiến năm thứ 36. Vệ Văn năm thứ 9. Sái Mục năm thứ 24. Trịnh Văn năm thứ 22. Tào Cung năm thứ 2. Trần Tuyên, năm thứ 42. Kỷ Thành năm thứ 4. Tống Hoàn năm thứ 31. Tần Mục năm thứ 9. Sở Thành năm thứ 21.

春 王 正 月 丁 丑 宋 公 御 說 卒
XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT ĐỊNH SỬU
TỔNG CÔNG NGŨ DUYỆT TỐT
MÙA XUÂN VƯƠNG THÁNG GIЁNG, NGÀY ĐỊNH SỬU,
TỔNG CÔNG TÊN LÀ NGŨ DUYỆT MẤT

Công thị chép là tháng ba.

Tà - Năm thứ 9, mùa xuân, Tống Hoàn Công mất, chưa táng. Công đã hội chư hầu, cho nên xưng là tử, là con. Phảm ở trong thời tang, Vương (Thiên Tử) xưng là Tiểu Đồng. Công, Hầu xưng là tử, con.

Công - Sao không chép lê táng. Vì tránh cho Tương Công.

Đạm Trợ - Ta Thị bảo, phàm tại tang, Vương xưng là Tiếu Đồng. Công Hầu xưng là Tử. Xét vua Vương Mạnh ở tang không có xưng là tiếu đồng. Còn như các vị Bá, Tử, Nam, tại tang đáng lẽ cùng xưng là Tử. Sao chỉ riêng nói đến Công Hầu thế là nhầm.

Lưu Thuần - Công Dương bảo không chép táng vì kiêng tránh cho Trương Công. Xét không chép táng vì Lỗ không dự. Bảo rằng kiêng cho Tương Công thì còn nghĩa lý gì.

夏公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許
男曹伯于葬邱

**HẠ, CÔNG HỘI TẾ CHU CÔNG, TẾ HẦU, TỔNG TỬ,
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HÚA NAM, TÀO BÁ,
VU QUỲ KHUU**

**MÙA HẠ, CÔNG HỘI TẾ CHU CÔNG, TẾ HẦU, TỔNG TỬ,
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HÚA NAM, TÀO BÁ, TẠI QUỲ KHUU**

Quỳ Khuu ở phía Đông huyện Ngoại Hoàng Xứ Trần Lưu, nay còn Quỳ Khuu. Sách Thích Lệ ghi là đất nước Tống.

Tả - Mùa hạ, hội tại Quỳ Khuu, để sắp thẻ và sửa soạn giao hiếu. Thế là lễ. Vua sai quan Tế là Không ban cho Tế Hầu phần tế nói: Thiên Tử có việc tế các đứng Văn, Vũ, sai Không ban cho Bá Cửu phần tế. Tế hầu sắp bước xuống lề nhận thì Không nói: Sao lại có mệnh ràng, Bá Cửu tuổi già và nhọc thương cho không phải lạy. Tế Hoàn đáp: Thiên uy chỉ ở trong gang tấc, Tiểu Bạch dám đâu không lạy. Kẻ dưới mà hư, kém, thì phụ lòng Thiên Tử. Tế Hầu bước xuống lạy nhận phần.

Công - Tế Chu Công là chức quan dự việc chấp chính trong triều Thiên Tử.

Cốc - Chức Tế của Thiên Tử là coi toàn quốc. Tống xưng là Tử, con, là vì chưa làm lề táng. Theo lề cữu còn ở trong cung, thì người con không cần biết các việc ở ngoài. Nay quay ra đi dự hội thì Tống Tử không biết thương xót là gì.

秋七月乙酉伯姬卒
THU, THÁT NGUYỆT, ẤT DẬU, BÁ CƠ TỐT
MÙA THU, THÁNG 7, NGÀY ẤT DẬU, BÁ CƠ MẤT

Công - Bá Cơ chưa về nhà chồng. Sao lại chép là tốt, vì đã hứa gà, đàn bà đã hứa gà thì làm lễ đặt tên tự và gà kê, chết thì theo lễ hạng thành nhân.

Cốc - Con gái Lô chưa đi về nhà chồng thi đã chết, chép là tốt vì đã hứa gà, đã có lễ đặt tên, gà kê, chết thì tang lễ theo hang đã thành nhân.

九月戊辰諸侯盟于葵邱
CÚU NGUYỆT, MẬU THÌN,
CHU HẦU MINH VŨ QUÝ KHUU
THÁNG 9, NGÀY MẬU THÌN CHU HẦU THẾ TẠI QUÝ KHUU

Tả - Mùa thu, tại Quý Khuu. Tề Hầu họp chư hầu, thế. Phàm đã cùng thế, thì từ nay cùng hòa hiếu. Tế Không về trước gặp Tấn hầu tới chậm, nói: Không ngại Tề Hầu không chuộng đức, chỉ chuyên việc đánh dẹp xa. Bắc phạt Sơn Nhung, Nam phạt Sở, tây đặt ra hội này, đông kiêm được nhiều nước chưa biết đến. Vậy tây còn loạn. Nhà vua nên nghĩ đến yên loạn. Có ngại gì không tới được hội.

Công - Các hội thế của Tề Hoàn không chép ngày. Hội này chép ngày là tại sao? Là muốn làm cho cao lên. Hội ở Quán Trạch, Hoàn Công có tâm lo cho Trung Quốc, không triều mà chư hầu đến, như người Giang, người Hoàng. Hội ở Quý Khuu, Hoàn Công kiêu mà khoe. Phản lại có đến chín nước. Kiêu như bộ ta dày. Khoe như bão ai bằng ta.

Cốc - Hội thế của Hoàn Công thường không chép ngày. Đây chép ngày là khen, vì thấy tuyên bố các lệnh của Thiên Tử. Khi hội, bày tam sinh mà không sát sinh. Đọc mệnh lệnh của Thiên Tử như: Không được lấp dòng nước chảy, không được cấm dòng

thóc, không được đòi con trưởng, không được cho thiếp làm thê, không được cho đàn bà dự vào việc chính trị.

Lưu Sưởng - Năm thứ 9, thê ở Quý Khuê. Công Dương bảo Tề Hoàn thê, không chép ngày, đây chép ngày là để nâng cho hội thê. Công Dương bàn sai. Đến hội Quý Khuê, Tề Hoàn đang rất thịnh, Manh Tử thường nói tới. Sao lại cứ lấy ngày, tháng làm lệ an hay nguy để thành rối loạn. Bàn tán nên cẩn thận.

Vương Tiêu - Về việc chín nước phản, vốn không cẩn cứ, và lại Hoàn Công tâm đang đầy dù, kiêu căng, cho nên Tề Không đoán là sẽ loạn.

Xét - Ta Thị ghi lời của Tề Không. Tiên nho lấy làm nghi. Mà Tân chưa từng hội thê với Tề. Nghỉ là vẫn trong kinh có câu. Tân Hầu mất nói liền với câu trên, nên mới sinh ra cái thuyết “lời Tề Không”. Dù sao, cứ chép cả việc nghỉ ra đây, vì đến sự liệu thì cần căn cứ vào Tà Thị.

甲子晉侯詭諸卒
GIÁP TÝ, TÂN HẦU QUÝ CHU TỐT
NGÀY GIÁP TÝ, TÂN HẦU LÀ QUÝ CHU MẤT

Công thì chép là Giáp Tuất.

Tả - Tháng chín Tân Hiến Công mất Lý Khắc và Phi Trịnh muốn lập Văn Công. Vì thế ba đảng của ba Công tử nổi loạn. Khi trước Hiến công, sai Tuân Túc làm phó cho Công tử Hè Tề. Khi có bệnh cho triệu Tuân Túc hỏi, giao đứa nhỏ nhất này cho ông, ông định sao, Tuân Túc dập đầu tâu: Thần xin đem hết gan óc, hết dạ trung trinh làm việc. Việc thành là nhờ uy linh nhà vua. Việc không xong, thần xin chết. Vua hỏi, thế nào là trung trinh? Đáp: Điều gì có lợi cho quốc gia đã biết thì làm, thế là trung. Dưa được người chết, giúp được người sống cả hai việc đều một lòng một dạ thế là trinh. Khi Lý Khắc muốn giết Hè Tề, ướm hỏi Tuân Túc: Nay ba đảng oán giận nổi lên, nước Tân nước Tấn đều giúp sức ngài nghỉ nên thế nào? Tuân Túc nói, xin lấy cái chết báo đền. Khắc nói, chết vô ích. Túc nói,

tôi đã hứa với tiên quân, tôi không hai lời, chả lẽ tiếc thân mà đổi lời hay sao. Tuy là vô ích nhưng tránh sao được. Cũng như mình, ai chả muốn hay. Mình muốn không hai lời, lại bắt người khác hai lời ư

Trương Hiệp - Tả Thị viết Giáp Tý, không cho Giáp Tý ở sau Mậu Thìn. Hiệp theo Công Dương chép Giáp Tuất.

Xét - Kinh chép Giáp Tý ở sau Mậu Thìn. Đỗ Chú, Không Sớ đều cho rằng cáo phó sau hồi thê. Trương Hiệp theo Công Dương nhận Giáp Tuất, hoặc Tuất nhằm thành Tý chẳng, chưa định đoạt được, vậy chép cả ra đây.

冬晉里克搬其君之子奚齊

ĐÔNG, TẤN LÝ KHẮC SÁT KỲ QUÂN CHI TỨ HỀ TỀ MÙA ĐÔNG, TẤN LÝ KHẮC GIẾT CON VUA LÀ HỀ TỀ

Chữ sát, Công Thị viết là thí.

Tả - Mùa đông tháng mười, Lý Khắc giết Hề Tề ở nơi quàn Hiển Công. Tuân Túc định cùng chết. Có người bảo, sao không lập và giúp Trác Tử. Tuân Túc mới lập Trác Tử để làm chủ lê táng vua. Tháng mười một Lý Khắc giết Công tử Trác tại triều. Tuân Túc cùng chết. Người quân tử bàn rằng. Kinh Thi có nói, vết trên ngọc bạch khuê có thể mài cho hết được. Cái vết của lời nói thì không có cách làm cho mất được. Đó là trường hợp của Tuân Túc.

Phụ lục Tả Truyện - Tề hầu lấy quân chư hầu phạt Tấn. Đến đất Cao Lương thì về, là để dẹp loạn Tấn. Lệnh không truyền tới Lỗ, nên không chép. Tấn khuất Nhuế nói: Người ta ai cũng có nước, ta còn yêu gì hơn. Về nước mà trị dân được thì còn gì bằng. Di Ngô nghe. Tề Tháp Bằng cầm quân hợp với quân Tần giúp Tấn Huệ Công. Tần Bá bảo Khuất Nhuế rằng: Công tử tin nhờ ai. Đáp, người đã di trốn thì không còn có đảng. Có đảng tất có thù. Di Ngô lúc ít tuổi, không phóng túng, việc làm ít lầm lỗi, nhiều tuổi vẫn thế. Còn điều khác xin không được biết. Tần Công bảo Công Tòn Chi: Di

Ngô định được nước không? Đáp: Tôi nghe duy có pháp là định được. Kinh Thi nói: Chẳng biết, chẳng hiểu, chỉ cần theo phép nhà vua, đó là chỉ vua Văn Vương. Lại nói: Dũng lấn quyền, dũng hại ai, thì ít làm trái phép. Không yêu, không ghét, không ghen, không hiểu thắng, thi làm được. Nay lời nói thì nhiều ghen ghét hiểu thắng, thật là khó trị nước. Công nói: Ghen ghét thì bị nhiều oán, còn thắng sao được. Đó là lợi cho ta. Tống Tương Công lên ngôi biết Công Tư Mục Di là người có nhân cho làm chức Tả sư để coi việc chính trị. Tống bắt đầu yên, cho nên họ Ngư (Mục Di) nổi dậy làm Tả sư. Cao Lương là đất nước Tấn.

Công - Đây là ở ngôi vua chưa đầy năm. Sao lại chép là giết (thí) con vua là Hề Tề. Là cách nói vua chưa làm vua đầy năm.

Cốc - Gọi là con vua, biết là dân trong nước không nhận, vì không cho việc giết Thế Tử Thân Sinh để lập Hề Tề là chính.

Xét - Kinh chép chữ con vua, Công nói đó là danh hiệu vua chưa ở ngôi được đầy năm. Công Dương nghĩ sai lầm. Công Dương cho Tứ Ban là vua ở ngôi chưa đầy năm mà chép: Vua chết xung à Tứ Mồ. Đã táng rồi, xung là tử, là con, lệ có rõ ràng lấm rồi. Vâ lại Tứ Ban, Tứ Giā, xung tử (con), xung tên (danh), là vì có vua chết, Tứ Xích xung tử (con) không xung tên là vì có vua đã táng. Nếu theo lệ Tứ Ban, thì giá xung Tứ Hề Tề là được. Vậy sao lại xung là con vua (quân chi tử). Cho nên cái lời bàn của Cốc Lương “dân trong nước không nhận”, (không nhận là vua) là chính đáng.

Năm Tân Mùi. Tương Vương năm thứ 2.

十 年
THẬP NIÊN
NĂM THỨ 10

Tề Hoàn năm thứ 36. Tân Huệ Công Di Ngô năm đầu. Vệ Văn năm thứ 10. Sái Mục năm thứ 25. Trịnh Văn năm thứ 23.

Tào Cung năm thứ 3. Trần Tuyên năm thứ 43. Kỷ Thành năm thứ 5. Tống Tương Công Tư Phủ năm đầu. Tân Mục năm thứ 10. Sơ Thành năm thứ 22.

春 王 正 月 公 如 齊
XUÂN, VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT CÔNG NHU TẾ
MÙA XUÂN VƯƠNG THÁNG GIÊNG. CÔNG SANG TẾ

狄 滅 溫 溫 子 奔 衛
ĐỊCH DIỆT ÔN, ÔN TỬ BỒN VỆ
NƯỚC ĐỊCH DIỆT NƯỚC ÔN, ÔN TỬ TRỐN SANG VỆ

Tả - Năm thứ 10, mùa xuân, Dịch diệt Ôn. Ôn có vua là Tô Tử Vô Tín. Tô Tử phản. Thiên Tử có việc ở Dịch, không dẹp được Dịch. Dịch đánh Ôn. Thiên Tử không cứu, Ôn bị diệt, Tô Tử chạy trốn sang Vệ.

Đỗ Dự - Tô Tử là dòng dõi quan Tư Khấu Tô Công nhà Chu, được phong ở nước Ôn, cho nên gọi là Ôn Tử.

晉 里 克 弑 其 君 卓 及 其 大 夫 荀 息
TẤN LÝ KHẮC THÍ KỲ QUÂN TRÁC CẬP
KỲ ĐẠI PHU TUÂN TỨC
TẤN LÝ KHẮC GIẾT VUA LÀ TRÁC
VÀ ĐẠI PHU LÀ TUÂN TỨC

Trác, Công Thị viết là Trác Tử.

Công - Và (cùng, với, cặp) là gì. Là có liên lụy. Việc giết vua thì nhiều người, ai không liên lụy thì bỏ chǎng. Đáp: Có người liên lụy, như Khổng Phủ. Cửu Mục đều có liên lụy. Hồi, bỏ không chép, hay là Khổng Phủ, Cửu Mục không liên lụy chǎng. Đáp, có chứ. Hồi thế sao đây thì chép. Đáp, vì là hiền, Tuân Tức hiền là vì đã không sai lời. Tế Hề, Trác Tử là con

Ly Cơ, Tuân Túc là Phó, Ly Cơ là hang quốc sắc, Hiến Công rất yêu, muốn lập con nối ngôi, mới giết Thế Tử Thân Sinh. Lý Khắc là Phó của Thân Sinh. Hiến Công sắp chết, bảo Tuân Túc rằng: Kẻ sĩ thế nào thì được khen là tín. Tuân Túc đáp: Vì như chết rồi, mà lại sống lại, không then với lời đã nói, thế là tín. Hiến Công chết, Hề Tề nối ngôi. Lý Khắc bảo Tuân Túc rằng: Vua giết chính mà lập bất chính, bỏ trưởng mà lập thứ, ông nghĩ sao, xin cùng ông bàn. Tuân Túc nói: Vua thường hỏi tôi, tôi có nói: Cho người chết được sống lại, mà không then với lời đã nói, thế là Tin. Lý Khắc biết là không cùng mưu tính được ra về, giết Hề Tề, Tuân Túc lập Trác Tứ. Lý Khắc giết Trác Tứ, Tuân Túc cùng chết, có thể nói là không ăn lời.

Cốc - Từ tôn cho đến ti. Tuân Túc là cái cửa ngầm.

Tư Mã Quang - Hiến Công say đắm tỳ thiếp, bỏ trưởng lập áu. Tuân Túc giữ vị chính khanh, vua tin dùng, đã không biết rõ lẽ nghĩa lại không can ngăn các điều trái của vua chỉ đem cái chết hứa hẹn, đó là cái vết của lời nói. Tuân Túc khi Hiến Công chưa chết mà không thể cứu được. Nửa sau khi Hiến Công chết, Tá Thị sở dĩ ghi chép là để chê chứ không để khen Tuân Túc.

Xét - Hề Tề không chép là vua là để chê Hiến Công. Việc giết Trác thì được chép là giết vua là để chính cái tội của Lý Khắc, Tuân Túc lấy cái chết để đúng cái lời, lâm nạn mà không chịu tạm sống. Tuy nhiên, theo vua, trên đường mờ tối thì ví sao được với Khổng Phu Cửu Mục. Tá Thị dẫn Kinh Thi là chê, chứ không khen. Lời nói của Tư Mã Quang thật là có lý.

夏 齊 侯 許 男 伐 北 戎

HẠ, TỀ HẦU, HÚA NAM PHẠT BẮC NHUNG
(BẮC NHUNG LÀ SƠN NHUNG)

MÙA HẠ, TỀ HẦU, HÚA NAM PHẠT BẮC NHUNG

晉 撥 其 大 夫 里 克

TẤN SÁT KỲ ĐẠI PHU LÝ KHẮC

TẤN GIẾT ĐẠI PHU, LÝ KHẮC

Tà - Mùa hạ, tháng tư, Chu Công Kỳ Phủ, Vương Tử Dàng hội với Tề Tháp Bàng để lập Tân Hầu. Tân Hầu giết Lý Khắc để thoa ý muốn giết. Trước khi giết có sai bảo rằng: Không có người thì ta không về làm vua được. Nhưng người đã giết hai vua cùng một đại phu. Làm vua người thật khó. Lý Khắc đáp: Vua vì đâu mà được. Muốn kết tội thiếu gì cớ. Tôi biết mệnh rồi. Tự dâm có chết.

Công - Lý Khắc giết hai vua, thì sao không trị tội ngay như trị giặc. Vì là đại phu của Huệ Công, Ai lập Huệ Công. Lý Khắc. Khắc giết Hề Tề, Trác Tử, dồn Huệ Công về. Lý Khắc đã lập Huệ Công thì sao Huệ Công lại giết. Huệ Công nói: Người đã giết hai người con nhỏ, lại muốn tính đến cả ta, làm được vua ngươi cũng chẳng khó lăm ư. Thế rồi giết đi. Tuy nhiên, sao không thấy chép Tân Công về, cả khi đi lẫn khi về, là dự trước kiêng tránh cho Tân Văn Công. Tề Tiêu Bạch trở về Tề thì sao không vì Hoàn Công mà kiêng tránh, là vì Hoàn Công trị nước được lâu dài, điều hay thiên hạ đều biết cho nên không cần kiêng tránh: vốn là chè dây. Văn Công thì thời gian trị nước ngắn điều hay thiên hạ chưa biết, cho nên kiêng tránh cho: vốn là chè dây.

Cốc - Giết người mà dùng tên nước. Tân giết đại phu tức là tội liên lụy đến vua. Lý Khắc giết hai vua cùng một đại phu, thế nào mà lại liên lụy đến Huệ Công. Vì sao giết Lý Khắc không giết về tội đó. Nguyên là Lý Khắc làm việc thí nghịch, là vì Trùng Nhĩ. Di Ngô có nói: Nó cũng sắp giết ta, nên ta giết nó. Không kể tội thật là ý muốn mời Trùng Nhĩ về làm vua, mới có thủ đoạn thí nghịch. Xưa, Tân Hiến Công phạt Quắc, được Ly Cơ, sinh hai con, lớn là Hề Tề, nhỏ là Trác Tử. Ly Cơ, muốn làm loạn, cho nên bảo vua rằng: Tôi đêm mong thấy phu nhân chạy tới nói: Tôi khổ sör, sợ hãi, sao không sai đại phu

đem vệ sĩ tới canh lăng cho tôi. Vua nói sai ai mới được. Ly Cơ bàn, sai ai được băng Thế Tử. Vì thế vua mới bảo Thế Tử rằng: Ly Cơ mộng thấy Phu nhân chạy lại kêu lo sợ lắm, con phải đem vệ sĩ tới bảo vệ lăng tẩm. Thế Tử kính vâng, rồi xây cung. Cung xây xong, Ly Cơ lại nói: Đêm qua mê thấy Phu nhân chạy tới kêu dói lắm. Nay cung Thế Tử đã thành sao không sai tế. Vì thế Hiến Công bảo Thế Tử té. Té xong, Thế Tử dâng phần tới vua. Vua đang đi săn. Thừa cơ, Ly Cơ mới cho tẩm thuốc độc vào phần té. Hiến Công đi săn về, Ly Cơ nói: Đồ ăn từ ngoài đưa vào, cần phải thử. Rót rượu xuống đất, đất sủi bọt. Lấy thịt chó cho chó ăn, chó chết. Ly Cơ bước xuống thèm khóc kêu: Trời ơi, Thế tử sao vội làm vua thế, nước vẫn là nước của Thế Tử chứ còn của ai. Vua sầm mặt nói: Ta với ngươi, chưa có điều gì quá đáng, sao nó tệ thế. Mới sai người bảo Thế Tử tự liệu lấy. Phó Thế Tử là Lý Khắc nói: Xin Thế Tử về kinh biện minh thì còn được sống, nếu không thì không sống được. Thế Tử nói: Vua ta già rồi, ngày về chiêu rỗi. Nếu về biện minh thì Ly Cơ tất chết. Vua ta sẽ không yên, thì chỉ bằng ta chết để vua được yên. Rồi dặn giúp Trùng Nhĩ. Xong, cắt cổ chết. Cho nên Lý Khắc làm việc thí nghịch là vì Trùng Nhĩ. Di Ngô nói: Nó rồi giết đến ta.

Đạm Trợ - Công Dương bảo sao không thấy chép Tân Công về, cả khi đi lẩn về là dự trước kiêng tránh cho Văn Công. Thế là xuyên tạc, vì Công Dương không biết rằng, không có báo cáo thì không chép.

Diệp Mộng Đắc - Tân Lý Khắc, Vệ Ninh Hỷ đều là những kẻ giết vua. Thế mà không thấy chép câu: Đánh, trừng trị giặc mà lại chép giết đại phu. Tại sao thế? Vì chỉ là giết chứ không phải là trị tội. Trác Tử chết, Huệ Công xin về nước, Lý Khắc thực tâm đón rước, thì ra Huệ Công gặp được cái may là Trác chết để cướp được ngôi. Còn Vệ Hiến Công mà về, mà lên ngôi được là vốn dã được nghe vua bị giết rồi, xin với Hỷ được về, hứa hẹn rằng, nếu được về thì Hỷ (Ninh Hỷ) giữ việc chính trị, quả nhân giữ việc té. Như thế còn trách gì được việc trị giặc. Khi được ngôi, Huệ Công nói: Người giết hai vua, một đại phu,

làm vua người khó lăm, rồi giết Lý Khắc. Còn Hiển Công khi đã giao quyền chính cho Ninh Hy, lại lo nạn chuyên quyền, mới cùng Công Tôn Vô Địa Công Tôn Thân mưu đánh Hỷ, giết Ninh Hỷ, phanh thây giữa triều. Vậy giết Khắc, giết Hỷ là sơ hại minh, nay trừ trước đi. Thiết sứ, Huệ và Hiển muôn không hẹn với Trác với Phiếu thì dem chính tội hai bầy tội rồi xử tử. Nếu như thế thì Xuân Thu đã chép là: Người Tấn giết Lý Khắc, người Vệ giết Ninh Hy.

秋 七 月
THU THẤT NGUYỆT
MÙA THU, THÁNG BÁY

Phụ lục Tả Truyện - Tân hầu cho cai táng Thế Tử. Mùa Thu, Hồ Đột tới đất Hạ Quốc, bàng hoàng gấp Thế Tử cho lên xe ngồi, rồi bảo rằng: Di Ngô vô lê, tôi đã xin với Đế dem Tân nhập vào Tân đế Tân thờ cúng tôi. Hồ Đột đáp: Tôi nghe thần không hướng loại khác, dân không tế họ khác, e việc thờ ngài hết chăng. Vả dân có tội gì. Mất hình chính, thiếu tế tự. Xin ngài nghỉ kỹ cho. Thế Tử nói vâng, tôi sẽ xin lại. Bảy ngày nữa, Phia tây Tân Thành sẽ có nhà đồng nói rõ ý tôi. Nói xong biến mất. Hồ Đột không trông thấy gì nữa. Đúng kỳ, đúng nơi có người tới nói: Đế hứa với ta phạt kẻ có tội thôi, nghiêm hơn cả Hàn xưa. Khi ấy, Phi Trinh đi sứ sang Tân, nhân nói với Tân Bá rằng Lã Xanh và Khước Nhuế nước tôi không muôn theo ý ngài. Nếu ngài lại cho sứ sang đáp rồi cho triệu hai người ấy tới, chúng tôi xin đuổi Di Ngô đi và đón Trung Nhĩ, thì không có gì là không được. Hạ Quốc là đất Khúc Ốc, Tân Thành, Hàn là đất nước Tân.

冬 大 雪 霽
ĐÔNG ĐẠI VŨ TUYẾT
MÙA ĐÔNG, MÙA TUYẾT LỚN

Chữ tuyết, Cóng Thị viết là chữ bạc, mưa đá 霽.

Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông Tân Ba sai Lãnh Chi đáp Lê, và nhân dịp triệu Lã Xanh, Khước Nhuế. Khước Nhuế nói đó là hậu, lời nói ngọt, là du ta đó. Bèn giết Phi Trịnh và Kỳ Cử cùng bay đại phu: Cung Hoa Gia Hoa, Thúc Kiên. Chuy Xuyên, Luy Hồ, Đặc Cung, Sơn Kỳ, đều là trong đảng Lý. Phi Con Phi Trịnh là Phi Báo chạy sang Tân nói với Tân Bá rằng: Tân Hầu bội bạn Đại Vương, mà ghen ghét thù vật, dân không ưa. Đem quân đánh tất phai chạy. Công nói: Chưa được dân thì ai giết được, chưa có họa thi ái đuổi được.

Công : Sao lại chép. Vì là việc lạ.

Trạm Nhược Thủy - Mùa đông nhà Chu, các tháng đậu, tuất, hợi, là tháng tám, chín, mười nhà Hạ. Thời gian đó, âm két, nhưng chưa động, cho nên thấy mưa tuyết cho là việc lạ.

Năm Nhâm Thân. Tương Vương năm thứ 3

十有一年
THẬP HỮU NHẤT NIÊN
NĂM THỨ 11

Tê Hoan năm thứ 37. Tân Huệ năm thứ 2. Vệ Văn năm thứ 11. Sái Mục năm thứ 26. Trịnh Văn năm thứ 24. Tào Cung năm thứ 4. Trần Tuyên năm thứ 44. Kỷ Thành năm thứ 6. Tống Tương năm thứ 2. Tân Mục năm thứ 11. Sở Thành năm thứ 23.

春 晉 搬 其 大 夫 丕 鄭 斧
XUÂN, TẤN SÁT KỲ ĐẠI PHU PHI TRỊNH PHỦ
MÙA XUÂN, TẤN GIẾT ĐẠI PHU, PHI TRỊNH PHỦ

Tả - Mùa xuân, Tân Hầu sai tới (Lỗ) báo cáo việc Phi Trịnh Phủ loạn.

Phụ lục Tả Truyện - Thiên Tư sai Thiệu Vũ Công, Nội sứ Quá, tới ban sắc mệnh cho Tân Hầu. Khi tiếp ngọc, Tân Hầu

khi sác nhác nhơn. Về triều phục mệnh. Nội sự tâu vua: Tân Hầu e vô hậu (không có con nối) khi tiếp mệnh vua mà thần khi nhác nhơn, thế là tự mình bỏ mình thì còn mong gì nối dõi. Lễ là cái gốc của một nước. Kính là cái xe để chở lễ. Không kính thì lễ không thi hành. Lễ không thi hành thì trên dưới hôn mê. Vậy sao được lâu dài.

Cốc - Giết người, mà chép là nước giết, thế là tội có liên lụy đến Vua.

Hồ Truyện - Xét Tà Thị, Phi Trịnh nói với Tân Bá xin đuổi vua Tân, thì Trịnh là có tội rồi. Sao chép là nước giết mà không bo quan tước (dại phu). Huệ Công lấy ý riêng mà giết Lý Khắc cho nên đáng Lý Khắc đều sợ. Trịnh mà có mưu áy là do việc Lý Khắc. Xuân Thu cứ theo đại nghĩa coi thiên hạ là công trong việc thường phạt. Vì thế chép theo một phép công như thế. Bảo là nước giết là kiêm cả tội dại phu làm việc không biết ngăn ngừa cái dở của vua; đến nỗi sinh lòng ghen ghét, lạm dụng hình phạt để cho nước lâm nguy.

Trương Hiệp - Huệ Công chí chí ở chỗ được ngôi vua, mà không có độ lượng một vị vua. Ngoài thi thất tín với nước Tân, trong thi ghen ghét giết cho nhiều, cho nên Phi Trịnh dù có nhiều mưu mô riêng, dù có hai lòng thật, mà Kinh Xuân Thu chép việc, dùng lời, rõ cách liên lụy đến vua.

夏公及夫人姜氏會齊侯于王穀

HẠ CÔNG CẬP PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ

HỘI TẾ HẦU VÙ DƯƠNG CỐC

**MÙA HẠ, CÔNG VÀ PHU NHÂN, KHƯƠNG THỊ
HỘI TẾ HẦU Ở DƯƠNG CỐC**

Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ, các rợ Nhung: Dương Cự, Tuyên Cao, Y Lạc, cùng đánh Kinh sư, đốt phá cửa đông, do Vương Tử Đại triệu tới, Tân và Tân phạt Nhung để cứu Chu, Tân Hầu dẹp được Nhung ở Kinh sư, Dương Cự, Tuyên Cao, đều là giống Nhung ở áp Nhung. Còn Y Lạc là các giống Nhung ở rải rác trên sông Y Thúy, sông Lạc Thủy.

Hồ Truyện - Tương Lãng Hứa Hoàn, có nói: Trước hội Dương Cốc có mưa tuyết lớn. Sau hội Dương Cốc có Đảo Vũ (dại vu). Hồ Công là vì vua hiền mà không hay giúp được Hoàn Công, khuyên dừng trễ nai, lại còn cùng Hoàn Công phóng túng hưởng lạc, cho nên trời già đi kèm lặn trừng. Cứ coi hội Dương Cốc, Công cùng đi với Phu nhân thì biết Bá nghiệp của Tề Hoàn đã kém sút, cho nên người Sở đánh nước Hoàng, mà không cứu. Phàm các loại việc đó, cứ đọc kỹ văn trong sách, rồi so sánh suy nghĩ, thì biết ý nghĩa.

Đỗ Dự - Người đàn bà dòn đưa không ra khỏi cửa, tiếp đưa anh em, không bước qua bức cửa, thế mà dư hối với Công, với Tề Hầu là phi lê.

秋 八 月 大 于
THU, BÁT NGUYỆT, ĐẠI VŨ
MÙA THU, THÁNG TÁM, ĐẢO VŨ

Cốc - Cầu mưa, là chính, thuận. Được mưa thì gọi là vu. Không được mưa thì gọi là hạn.

Ngô Trùng - Chư hầu khi hạn thì cầu đảo, thế là lê. Đại vu là tế đức Thượng đế, thế là phi lê.

冬 楚 人 伐 黃
ĐÔNG, SỞ NHÂN PHẬT HOÀNG
MÙA ĐÔNG, NGƯỜI SỞ PHẬT NƯỚC HOÀNG

Tả - Người Hoàng không nộp Sở đồ công. Mùa đông người Sở đánh Hoàng.

Trần Phó Lương - Đã diệt thì thôi nói phật. Đây chép phật là chè Hoàn Công, nhắc các hội ở Dương Cốc, thế ở quán, chỉ là để một nước mắt.

Uông Khắc Khoan - Quán Trọng tuy không có tài vương tá, nhưng giúp được Công thành nghiệp Bá, thì công đã là

to Cử theo sứ Tề, thì những câu “thiên nhan gang tặc” xuống
thêm lại chịu mệnh, để kính mệnh vua, đều là nhờ có Quản
Trọng khuyên can nhưng sau hội Quỳ Khuu Quản Trọng đã
chết, thi Tề Hoàn sinh trễ nài tạm bợ không so sánh được
với khi trước nữa. Tuy nhiên, Ta Truyền có chép năm sau,
mùa đông, sai Quản Trọng bình ở kinh sư, và sự chép Quản
Trọng chết vào năm Hoàn Công thứ 41, tức Lỗ Hi Công năm
thứ 15. Vậy lúc nước Hoàng bị diệt thì Quản Trọng chưa chết.
Sao sự ký chép việc lại không đủ tin được, hay hoặc giả là
Quản Trọng can Hoàn Công mà Hoàn Công không nghe, không
cứu Hoàng.

Năm Quý Dậu. Tương Vương năm thứ 4.

十有二年
THẬP HỮU NHỊ NIÊN
NĂM THỨ 12

Tề Hoàn năm thứ 38. Tấn Huệ năm thứ 3. Vệ Văn năm
thứ 12. Sái Mục năm thứ 27. Trịnh Văn năm thứ 25. Tào Cung
năm thứ 5. Trần Tuyên năm thứ 45. Kỷ Thành năm thứ 7.
Tống Tương năm thứ 3. Tần Mục năm thứ 12. Sở Thành năm
thứ 24.

春 王 三 月 庚 午 日 有 食 之
XUÂN VƯƠNG, TAM NGUYỆT, CANH NGỌ
NHẬT HỮU THỰC CHI
MÙA XUÂN, VƯƠNG THÁNG BA,
NGÀY CANH NGỌ, CÓ NHẬT THỰC

Phụ lục Tà Truyền - Mùa xuân, chư hầu dắp thành quách
Sở Khuu cho nước Vệ, để phòng ngừa rợ Địch.

Đô Dự - Không chép ngày sóc là có khuyết sót.

夏 楚 人 滅 黃
HẠ, SỞ NHÂN DIỆT HOÀNG
MÙA HẠ, NGƯỜI SỞ DIỆT NƯỚC HOÀNG

Tả - Người Hoàng ý lai vào các chư hầu hoà hiếu với Tề, nên không công nước Sở nữa, cho rằng từ nước Sở đến nước mình xa 900 dặm, hại mình sao được. Mùa hạ diệt Sở Hoàng.

Cốc - Thủ ở đất Quán, Quán Trọng nói: Nước Giang và nước Hoàng xa Tề mà thân với Sở. Nước Sở là nước chí vị lợi. Nếu Sở đánh mà mình không cứu thì còn bao sao được các chư hầu. Hoàn Công không nghe lại cùng Sở thủ, Quán Trọng mất, Sở phạt Giang, diệt Hoàng. Hoàn Công không cứu được. Người quân tử lấy làm thương xót.

Triệu Bằng Phi - Mùa đông đánh, đến mùa hạ mới diệt. Hoàng cố giữ đợi cứu, đến ba mùa, mà Tề không tới cứu, thì còn gì là nước Hoàng nữa. Bá nghiệp của Hoàn Công thế là được trọn.

Xét - Theo Tả Truyện, năm ấy mùa đông, Quán Trọng bình Nhụng ở Kinh sư. Sử chép Quán Trọng chết cũng vào năm Hi Công thứ 15. Vậy thì lúc Hoàng bị diệt, Trọng vẫn còn sống. Cốc Lương mà bảo là chết rồi thì sai.

秋 七 月
THU, THẤT NGUYỆT
MÙA THU, THÁNG Bảy

Phụ lục Tả Truyện - Vua (Thiện Tử) lấy cớ nạn Nhụng mới trị Vương Tử Đái. Mùa thu, Đái chạy trốn sang Tề. Mùa đông Tề Hầu sai Quán Trọng bình giặc Nhụng ở Kinh sư, lại sai Tháp Bằng bình giặc Nhụng ở đất Tân. Vua lấy lê Thượng Khanh dâng Trọng. Trọng từ chối nói rằng: Thần là hàng quan lại kém nhò, trên còn có hai vị thủ quốc, như các tiết xuân thu, tới chầu mệnh vua, thì thần biết dùng ngôi thứ

nào, kẻ bồi thần này dám xin được từ. Vua nói, ta xem công huân ngươi, cứ thế theo ý ta. rắng sức chờ quên, nhận chức ngươi đi, chờ trái mệnh. Quản Trọng xin chịu lê Ha Khanh rồi về. Người quân tử bàn: Quản Trọng được thờ tế là đáng lăm. Nhung ma không quên bức trên. Thi có nói: Hạng quân tử vui ve, dễ dàng, thần cũng giúp cho.

冬十有二月丁丑陳侯杵臼卒
ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, ĐINH SƯU
TRẦN HẦU, CHỮ CŨU TỐT
MÙA ĐÔNG THÁNG 12, NGÀY ĐINH SƯU,
TRẦN HẦU CHỮ CŨU MẤT

Năm Giáp Tuất, Tương Vương năm thứ 5

十有三年
THẬP HỮU TAM NIÊN
NĂM THỨ 13

Tề Hoàn năm thứ 39. Tân Huệ năm thứ 4. Vệ Văn năm thứ 13. Sái Mục năm thứ 28. Trịnh Văn năm thứ 26. Tào Cung năm thứ 6, Trần Mục Công Khoán năm đầu. Kỷ Thành năm thứ 8. Tống Tương năm thứ 4. Tân Mục năm thứ 13. Sở Thành năm thứ 25.

春 狄 侵 衛
XUÂN, ĐỊCH XÂM VỆ
MÙA XUÂN, RỢ ĐỊCH XÂM NƯỚC VỆ

Phụ lục Tá Truyện - Năm thứ 13, mùa xuân Tề Hầu sai Trọng Tôn Thu, tới sinh ở triều nhà Chu, và để nói xin cho Vương tử Đái. Việc sinh lê xong, thôi không nói với vua về Vương tử Đái. Rồi ra về phục mệnh rằng Thiên Tử còn giận chưa nguôi, có lê mười năm nữa mới cho triệu về.

Triệu Bằng Phi - Năm trước, Địch diệt nước Ôn, Ôn Tù chạy trốn sang Vệ. Nay Địch xâm Vệ, lấy cớ Vệ đã dung nạp Ôn Tù. Bá Chủ sao lại cứ ngồi yên nhìn mà không đánh. Thấy Sở diệt Hoàng, sợ Sở mạnh không dám cứu. Thấy Địch diệt Ôn, cho là nước nhỏ không bồ cứu. Lớn thì sợ, nhỏ thì bô, thế thì chư hầu còn mong gì ở vị Bá chủ.

夏四月葬陳宣公

HẠ, TÚ NGUYỆT, TÁNG TRẦN TUYÊN CÔNG
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, TÁNG TRẦN TUYÊN CÔNG

公會齊侯宋公陳侯衛侯

鄭伯許男曹伯于鹹

CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỔNG CÔNG, TRẦN HẦU,
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HỨA NAM, TÀO BÁ, VU HÀM
CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỔNG CÔNG, TRẦN HẦU, VỆ HẦU TRỊNH
BÁ, HỨA NAM, TÀO BÁ TẠI HÀM (HÀM, ĐẤT NƯỚC VỆ)

Tà - Mùa hạ, hội tại đất Hàm, vì có rợ Hoài Di quấy nước Ký, mà cung là mưu việc nhà Chu. Đến mùa thu, thì vì cớ nạn rợ Nhung, chư hầu đem quân đóng giữ cho Chu. Tế Trọng Tôn Thu có dự. Hoài di là đồng di nước Lỗ.

Cốc - Hội này là tụ tập quân đội.

Triệu Bằng Phi - Hội ở đất Hàm là mưu tính việc đắp thành cho nước Ký. Chép là hội về mùa hạ, mà đến mùa xuân năm sau mới đắp thành, gọi là thành Duyên Lăng. Không phải là chư hầu ở hội Hàm không biết là mùa hạ hội thì mùa đông xây thành mới là đúng mùa. Thế thì chư hầu cứ chờ ở đất Hàm chặng. Không phải, Họ hãy về đă. Chả thế sao mùa thu có tế Đại Vu, nếu Công không có mặt ở trong nước thì ai tế và công tử Hữu sang Tế, nếu Tế Hầu không có mặt ở trong nước thì ai nhận lè sinh. Tuy nhiên, đầu tiên là cứ phái có hội vì: Phàm các việc

công tác thì đợi sao Long hiện mới răn dạy, báo cho biết cách thức. Long hiện theo lịch nhà Hạ, là tháng hai, tức là tháng tư nhà Chu. Nay tháng tư xếp đặt công việc là đúng mùa. Tháng mười, sao Thủy hiện, là khởi việc trồng cây. Tháng mười một, đông chí, là hết các việc. Chư hầu tối, đều mỗi nước mỗi chép trong sử. Việc ở Sở Khưu cũng như việc ở đây.

Gia Huyền Ông - Các rợ Nhung được Vương Tử Đái triệu, đều tới đánh Vương thành (Kinh đô nhà Chu). Tần và Tấn tới đánh (phạt) Nhung. Từ Đái chạy trốn sang Tề. Tề Hầu bình Nhung ở Kinh, nay đã được hai năm, vương thất đã yên mới có cơ hội ở đất Hàm để giao cho chư hầu đóng quân giữ đất Chu. Đó là mùa thu đóng quân. Tề Tông Trọng Thu mà tới, là tới hội đó. Vì đây là việc nhà vua cho nên để chức tước (nhà vua là Thiên Tử).

Trình Đoan Học - Năm sau, mùa xuân, có việc chư hầu xây đắp thành Duyên Lăng, thế là hội này bàn tính việc xây đắp.

Xét - Gia Huyền ông cho là chủ việc nhà vua (mùa vương sự). Triệu Bằng Phi, Trình Đoan Học đều cho là chủ việc nước Ký. Nên y như Tả Truyền, mà thêm vào cả hai thuyết trên.

秋九月大雩
THU CỦU NGUYỆT, ĐẠI VŨ
MÙA THU THÁNG 9, TẾ ĐẠI VŨ

冬公子有如齊
ĐÔNG CÔNG TỬ HỮU NHƯ TẾ
MÙA ĐÔNG, CÔNG TỬ HỮU SANG TẾ

Phụ lục Tả Truyền - Mùa đông nước Tần mất mùa, đói kém quá, sai sứ sang Tần đong thóc. Tần Bá hỏi Tử Tang có nên cho không. Đáp: Ra ơn mà được báo thì nhà vua còn cầu gì. Nhiều lần gia ơn mà không được báo đáp, thì dân Tần sinh hai lòng. Ta sẽ đánh, họ sẽ thua. Vua hỏi Bách Lý có cho không?

Bách Lý đáp: Thiên tai lũy hành, nước nào chả có. Cứu tai, tuất lũy, là đạo. Hành đạo thì có phúc. Phi Báo, con Phi Trịnh đương σ nước Tân, xin đánh Tân. Tân Bá nói: Vua thi bảy dãy, nhưng dân có tội gì. Thế là Tân cho chở thóc sang Tân, từ đất Ung cho đến đất Giáng, thuyền kế tiếp nhau, thành tên là việc phiếm chu. Ung là quốc đô nước Tân.

Trương Hiệp - Các hội Dương Cốc, Ninh Mẫu, và Hàm, từ các hội đó trở đi Công Tử Hữu đều sang Tề. Xét đánh Tề, phục Trịnh, xây thành Duyên Lăng nước Lỗ đều có dự, dù thấy Công Tử Hữu chuyên về chính quyền.

Trương Phổ - Năm thứ 10, mùa xuân, tháng giêng, Công sang Tề. Kè bàn, nhận thấy rằng Lỗ bắt đầu chầu Tề. Năm thứ 13, mùa đông, Công tử Hữu sang Tề là việc đại phu sinh lễ thường. Năm thứ 3, Công Tử Hữu sang Tề, dự thế, từ đó, đi lại chuyên cần, thế Ninh Mẫu, hội hàm, đều có Công hội mà Quý Hữu đi theo dê sinh. Đại phu Lỗ ta, mà chính thức sinh lễ ở Tề là vào năm thứ 7. Vua ta bắt đầu triều Tề là vào năm thứ 10. Lỗ càng cung kính thì Tề càng kiêu căng.

Năm Ất Hợi. Tương Vương năm thứ 6.

十有四年
THẬP HỮU TỨ NIÊN
NĂM THỨ 14

Tề Hoàn năm thứ 40. Tân Huệ năm thứ 5. Vệ Văn năm thứ 14. Sái Mục năm thứ 29. Trịnh Văn năm thứ 27. Tào Cung năm thứ 7. Trần Mục năm thứ 2. Kỷ Thành năm thứ 9. Tổng Tương năm thứ 5. Tân Mục năm thứ 14, Sở Thành năm thứ 26.

春 諸 侯 城 緣 陵
XUÂN, CHƯ HẦU THÀNH DUYÊN LĂNG
MÙA XUÂN, CHƯ HẦU XÂY THÀNH DUYÊN LĂNG

Tà - Năm thứ 14, mùa xuân, chư hầu xây thành Duyên Lăng, để thiên nước Kỷ tới. Không chép người nào văn có khuyết thiếu.

Công - Thành nào, Thành nước Ký. Vì Ký bị diệt. Ai diệt. Nước Tứ, nước Cử hiếp bức. Vì kiêng cho Hoàn Công. Trên đà không có Thiên Tứ, dưới lại không có Phương Bá, chư hầu trong thiên hạ hễ diệt nhau, thì Hoàn Công không cứu được, thế là đáng xấu hổ. Tuy nhiên, ai xây thành cho, chính là Hoàn Công. Không chép Hoàn Công, vì không dễ cho chư hầu chuyên phong (chuyên quyền của vua mà định phong cương, cương giới một nước). Sự thực thi có, mà văn thi không có. Sao vậy, Chư hầu mà cứ theo chính nghĩa thi không được chuyên phong. Thế mà sự thực lại cho, là vì sao. Vì: Trên không Thiên Tứ, dưới không Phương Bá, chư hầu diệt nhau, có ai cứu được cứ cứu, thi cũng được.

Cốc - Chép là chư hầu, là lời nói không chỉ định ai, là “tán từ”. Đây chính là tụ, sao lại bảo là tán. Chư hầu xây thành là tản ra mỗi người một việc, thế biết là đức của Tề Hoàn đà suy.

Hồ Truyện - Tề Hoàn xây thành cho ba nước, mà lời chép không giống nhau. Xây thành Sở Khưu thì bỏ chư hầu không chép. Xây thành Duyên Lăng thì chép chư hầu, mà không chép những ai. Xây thành Hình thì nói đi nói lại quân đội ba nước. Sao vậy, Nước Hình là tự ý thiên, theo lời văn, cho nên hai lần chép quân ba nước tới xây thành, là khen việc cứu ké hoạn nạn, có nghĩa cùng chia sẻ tai họa, chứ không e ngại gì về ý chuyên phong, Giống Hoài Di quấy nước Ký, chư hầu hội tại đất Hàm, xây thành Duyên Lăng, mà thiên nước Ký di, thế là chuyên phong, cho nên đoạn trước nói rõ chi tiết mà đoạn sau nói phớt đại cương: nói thăng là chư hầu mà không nói rõ những chư hầu nào. Nước Vệ bị rợ Dịch diệt, phải rời sang phía đông, qua sông tạm ở đồng áp Tào, Hoàn Công sai Công tử Vô Khuy, đem giáp binh tới đóng giữ, đem cho xe ngựa, đồ tế tự, cung cấp các vật dụng cần thiết cho dân, công thế là to, thi quyền cũng lại là chuyên, thành ra Xuân Thu chê trách cũng nặng. Xây thành Sở Khưu thì không chép chư hầu thế là để cho chính vương pháp. Thế cho nên nếu lấy công mà nói, thì công Sở Khưu là to, lấy nghĩa mà nói, thì xây thành Hình là hay. Phép Kinh Xuân Thu cốt làm cho sáng đạo chứ không kể gì đến công; làm cho chính cái nghĩa, chứ không mưu việc lợi. Chép tỏ tường việc xây thành

nước Hình, mà bỏ hết việc Sở Khuu. Bao giờ cũng quý vương, mà tiện bá không khen Hoàn Bá, Văn Bá, lấy điều chính làm cái thê thức xét người.

Lục Thuần - Công Dương báo sao xây thành nước Kỳ, vì Kỳ bị diệt, ai diệt, nước Từ và nước Cử hiếp bức. Nay xét năm sau Sở phạt Từ, chư hầu cứu Từ thì lời Công Dương bàn nhầm thấy rõ ngay.

Xét - Cái thuyết chuyên phong của Công Dương, chỉ áp dụng được cho Sở Khuu. Xét Vệ đã bị diệt, còn như Hình, là tự ý thiêu, cho nên không dùng đến chữ chuyên phong được. Kỳ chưa thường bị diệt thì lại càng không nói đến phong được, Công Dương nói Kỳ bị diệt Cử và Từ hiếp bức mà sao không chép Từ Cử hiếp bức là kiêng cho Hoàn Công, Công Dương nói thế là không phải. Kỳ là vào hàng "Tam Khác tức là nước Trần, Kỳ, Tống, dòng dõi các đời vua Ngu, Hạ, Thương. Nếu quả thật bị Từ, Cử diệt thì Xuân Thu cũng kiêng cho Hoàn. Cũng như Hình, Vệ, chép "phạt", chép "vào" sao lại được gồm bỏ hết cả đến vết tích.

夏六月季姬及餕子遇于防使餕子來朝

HẠ LỤC NGUYỆT, QUÝ CƠ CẬP TẮNG TỬ

NGỘ VŨ PHÒNG, SỨ TẮNG TỬ LAI TRIỀU

**MÙA HẠ, THÁNG SÁU, QUÝ CƠ CÙNG TẮNG TỬ
GẶP Ở ĐẤT PHÒNG, QUÝ CƠ BẢO TẮNG TỬ LẠI CHÂU**

Nước Tắng ở huyện Lang Gia, Công Thị viết ra chữ 繢

Tả - Tắng Quý Cơ về thăm Công giận giữ lại, lấy cớ Tắng Tứ không châu. Mùa hạ, Quý Cơ gặp Tắng Tứ ở đất Phòng, bảo tới châu.

Công - Tắng Tứ sao lại Quý Cơ lại châu. Sử Lỗ chép, Không phải sai lại châu, mà sai lại xin cho mình.

Cốc - Gặp tức là có cùng mưu. Lại châu là lại xin cho mình. Châu thì không chép là sai. Chép là sai thì không được là chính để chép Tắng Tứ.

Xét - Quý Cơ cùng Tắng Tứ gặp, mà Hi Công (Lỗ) không

cảm. Bảo Tăng Tử cháu mà Tăng Tử nghe ngay. Tất cả đều là thất lè, cho nên Xuân Thu không chép dê chê. Hồ Truyền bảo Hi Công yêu con gái cho tư kén chồng. Thuyết ấy vốn từ Cốc, Công rồi các chư nho cứ theo thế, thì lầm quá lầm. Hi Công là vua hiền nước Lỗ mà Thanh Khương được tiếng là vợ hiền, đâu có chuyện nghe con gái tư kén chồng. Hoặc cho rằng Quý Cơ không ở Tăng, quả là con gái chưa chồng, không biết rằng Tăng Tử không lại cháu mà rồi Công giận tuyệt giao. Thấy lại cháu, thì Công lại cho cùng về, cho nên khi gặp, khi về, đều không hề thuộc vào nước Tăng. Nếu như quả là lại cháu để xin cưới thì sau việc cháu tất phải có lễ nạp tệ, lễ đón dâu. Cứ sao Kinh chẳng thấy nói gì đến. Phạm Ninh ngờ Cốc và Công bàn không đúng mà cho lời giải của Tả Thị là còn hợp nhân tình và còn có chỗ tin được. Hồ Thị lại nói về Mạnh Quang Bá Loan không mất đường chính dù gặp cảnh biến, thế thì những lăng man vượt lề nghi về sau còn dạy được ai. Nay phải chuyên theo Tả Thị còn thuyết “sai tới xin cho mình” của mọi kẻ bàn khác đều bỏ đi.

秋 八 月 辛 卯 沙 鹿 崩

THU BÁT NGUYỆT, TÂN MÃO, SA LỘC BĂNG MÙA THU, THÁNG TÁM, NGÀY TÂN MÃO, NÚI SA LỘC BĂNG

Tả - Mùa thu, tháng tám, ngày Tân Mão, núi Sa Lộc băng, Tân Bốc Yên Yến nói: Đến hết năm có nạn to, khéo mất nước.

Công - Ấp Sa Lộc ở Hà Thương, một tập ấp (được truyền dời con cháu) Băng sao lại chép. Vì là việc lạ. Việc ở nước ngoài đáng lẽ không chép. Đây chép vì là việc lạ trong thiên hạ.

Cốc - Trên núi có rừng thì gọi là Lộc. Sa là tên núi. Không có đường lối để băng mà lại băng, cho nên chép, là trong một việc biến.

Hồ Truyền - Sa Lộc là đất nước Tân. Kinh Thi có câu: Trăm sông sóng dại, lăng tẩm lở băng, ý nói nhà Tây Chu sắp mất. Chép Sa Lộc băng ở trên, chép bắt được Tân Hầu ở dưới, tuy không chỉ rõ là các việc đều ứng nhau, nhưng việc vẫn cứ ứng.

Dó là Xuân Thu sơ, sự vật trái thường đổi ra lạ khác, dễ khiến cho người ta sợ hãi mà tu tính. Cách răn dạy như thế là rõ.

Lưu Sưởng - Công Dương bảo Sa Lộc là ấp trên Hà Thương. Công Dương sai. Sa Lộc là tên núi, dù không có chữ núi, cũng như trong sách Vũ Công, núi Đông Bách, núi Tịnh Thạch đâu có chữ núi. Không như những chữ Kinh Sơn, Mân Sơn, thì biết ngay là núi.

Xét - Công Dương bảo Sa Lộc băng, vì thiên hạ mà chép điểm lạ. Hồ Truyện năm Thành Công thứ 5, núi Lương Sơn băng thì theo thuyết Công Dương mà ở đây thì lại chỉ theo lời giải trong Tà Truyện, cho là điểm gớ nước Tân. Há có phải Lương Sơn to thì ứng cho cả thiên hạ, mà Sa Lộc nhỏ thì ứng vào một nước, há có phải thế đâu. Điều cốt yếu là khi có tai dị, thì cả Thiên Tử lẫn chư hầu, đều phải quy cứu vào mình. Có một nước thì lo cho một nước, có thiên hạ thì lo cho thiên hạ. Cho nên ta dùng cả hai thuyết.

狄 侵 鄭
ĐỊCH XÂM TRỊNH
NƯỚC ĐỊCH XÂM NƯỚC TRỊNH

Trương Hiệp - Rợ Dịch nhiều lần phạm vào các chư hầu ở Kỳ nội (gần kinh đô nhà Chu) thế mà Hoàn Công không hay trị được. Từ khi vào Vệ phạt Hình, diệt Ôn đến ngày nay, nghiệp Bá yếu dần, mà vương thất suy kém. Chư hầu chịu họa bao nhiêu là Tề Hoàn lười nhác bấy nhiêu.

冬 蔡 侯 脱 卒
ĐÔNG, SÁI HẦU HẤT TỐT
MÙA ĐÔNG SÁI HẦU, TÊN LÀ HẤT, MẤT

Phụ lục Tà Truyện - Mùa đông Tân đổi sang Tân đông thôc. Tân không cho. Khánh Trịnh nói, bội ân thì không ai gán. Mừng người ta bị tai họa bất nhân. Tham muốn là bất tường.

Giận người láng giềng là bất nghĩa. Bốn đức đều không có, đều mất cả, lấy gì mà giữ nước. Quắc Xạ nói: Da dà không còn thì lòng bám vào đâu (Ý nói khinh Tân). Khánh Trịnh nói: Bô điều nghĩa, bội người gần, khi hoạn nạn ai cứu cho. Không có tín thì hoạn sinh. Mất viên trợ thì tất chết. Mừng thây tai họa thì dân bỏ. Gần cũng sinh thù, huống là kẻ địch đang có tâm oán. Vua không nghe, Khánh Trịnh lui nói: Vua rồi sẽ hồi.

Cốc - Chư hầu chết chỉ là chép tốt. Là có ý ghét.

Năm Bình Tý. Tương Vương năm thứ 7.

十 有 五 年
THẬP HỮU NGŨ NIÊN
NĂM THỨ 15

Tề Hoàn năm thứ 41. Tấn Huệ năm thứ 6. Vệ Văn năm thứ 15. Sái Trang Công Giáp Ngọ năm đầu. Trịnh Văn năm thứ 28. Tào Cung năm thứ 8. Trần Mục năm thứ 3. Kỳ Thành năm thứ 10. Tống Tương năm thứ 6. Tân Mục năm thứ 15. Sở Thành năm thứ 27.

春 王 正 月 公 如 齊
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG NHƯ TẾ
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, CÔNG SANG TẾ

Trương Hiệp - Công năm thứ 10, chầu nước Tề. Năm nay lại chầu nước Tề. Đúng 5 năm một lần chầu. Đó là cùng với lễ chế đối với Thiên Tử.

Uông Khắc Khoan - Đỗ Dự bảo chư hầu hết 5 năm lại chầu nhau là lễ. Hà Hữu bảo hợp lối cổ, 5 năm một lần chầu là nghĩa. Cá hai đều bàn sai. Theo Chu chế, về bang giao, chư hầu có câu: mỗi đời vua chầu một lần, chứ đâu có phải năm năm một lần mới là hợp lễ.

楚人伐徐
SỞ NHÂN PHẠT TÙ
NGƯỜI SỞ PHẠT NƯỚC TÙ

Ta - Phat Từ chỉ vì cớ, Từ là một nước ở chư hạ.

Quý Bản - Từ ở khoảng sông Giang, sông Hoài, mà cũng là nước có lợi cho Sở. Hi Công năm thứ 3. Từ cậy theo Tề, lấy nước Thư. Thư là nước thân với Sở. Thư đâu có cam tâm phục Từ được.

三月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯
許男曹伯盟于牡邱

**TAM NGUYỆT CÔNG HỘI TỀ HẦU, TỔNG CÔNG,
TRẦN HẦU, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HÚA NAM,
TÀO BÁ, MINH VŨ, MÂU KHUU**

**THÁNG BA, CÔNG HỘI TỀ HẦU, TỔNG CÔNG, TRẦN HẦU
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HÚA NAM, TÀO BÁ, THẾ Ở MÂU KHUU**

Mâu Khuu, tên đất khuyết, ở đông bắc huyện Liêu Thành có Mâu Khuu hoặc thời Xuân Thu hội thề ở đây chǎng.

Tá - Thề ở Mẫu Khuu, là diễn lại thề ở Quỳ Khuu, và để cứu Từ.

Cốc - Đây là hội có quân đội tập hợp.

Trương Hiệp - Hội thề ở Quỳ Khuu, chư hầu đã theo mệnh rồi. Đây là vì thấy người Sở đánh Từ, mà hợp chư hầu tức là vua chư hầu đánh Sở, cứu Từ thì còn được. Nay lại họp, lại thề, là vì cớ chư hầu không còn nhất tâm nữa đã sinh nhị tâm rồi. Thế có phải là Bá chủ đã biếng nhác về ý cứu tai giúp nạn, mà nhân tâm không còn sót sáng như cũ chǎng. Càng thề nhiều thì loạn càng sinh. Tâm khi thịnh khi suy, mà nghiệp Bá cùng theo khi thịnh khi suy, cho nên đặc biệt chép hội thề Mẫu Khuu. Tâm Bá chủ, tâm chư hầu đều sinh ngần ngại rồi, còn giúp Từ sao được nữa, đoán ra rõ ngay.

逐 次 于 匡
TỤY THỦ VŨ KHÔNG
RỒI ĐÌNH QUÂN TẠI KHÔNG

Khuông ở đất Vẽ.

Cốc - Rồi là việc kế tiếp. Đinh là nghỉ, là có ý sự.

Trần Phó Lương - Đã đi cứu thì không còn có đinh. Thế là không có chi cứu.

公 孫 傲 帥 師 及 諸 侯 之 大 夫 救 徐
CÔNG TÔN NGAO SUẤT SU CẬP CHU HẦU

CHI ĐẠI PHU CỨU TỪ
CÔNG TÔN NGAO CẨM QUÂN CÙNG
CÁC ĐẠI PHU CHU HẦU CỨU TỪ

Chữ “cầm quân” Công Thị viết là “gióng giả” (suất).

Tả - Mạnh Mục Bá cầm quân cùng chư hầu cứu Từ. Chư hầu đinh tại Khuông để đợi Mạnh Mục Bá.

Cốc - Khen việc cứu Từ.

Tôn Phục - Chép là đinh, chép là cứu là chê chư hầu chậm chạp về việc di cứu nạn. Chư hầu đã cùng ước cứu Từ, mà lại sai đại phu đi, thế dù biết ý muốn hoàn việc cứu nạn.

Trần Phó Lương - Hoàn Công hợp quân tám nước để cứu Từ, mà lại sai đại phu làm chủ tướng. Hoàn chí đã hoang mang không muốn tranh với Sở cho nên mới thề. Có chư hầu mà sai đại phu thề, khởi thủy ở đất Kê Trạch, đời Diệu Công.

夏 五 月 日 有 食 之
HẠ NGÙ NGUYỆT NHẬT HỮU THỰC CHI
MÙA HẠ, THÁNG 5, NHẬT THỰC

Tả - Không chép súc, không chép ngày, sử thiếu sót.

秋七月齊師曹師伐厲
THU, THẤT NGUYỆT TẾ SU, TÀO SU PHẠT LỆ
LỆ LÀ MỘT NƯỚC THÂN VỚI SỞ

Mùa thu, tháng bảy, quân Tế, quân Tào phạt nước Lệ.

Tả - Mùa thu, phạt Lệ để cứu Từ.

Trương Hiệp - Theo binh pháp, đánh một nước, nước ấy tất được cứu. Lệ ở khoảng Từ và Sở. Đánh Lệ, Sở tất tới cứu, tức là đánh Lệ để giải vây Từ. Tuy nhiên, tiếp việc đó, Sở đã đánh cho Từ thua ở Lâu Lâm, thì Lệ ở trong hoàn cảnh bất tất phải cứu. Năm sau không cứu được Từ rồi về. Huống chi đồng minh lại không đồng tâm mà Tống thì đã đánh đồng minh là Tào.

Khương Bảo - Chư hầu chí đã lười nhắc không muốn có việc phiền tốn. Tào Cung lai là, Tề giúp lên ngôi. Cho nên chỉ có một mình lao lực thôi.

八月螽
BÁT NGUYỆT CHUNG

THÁNG TÁM, CÓ NẠN SÂU CHUNG

Cốc - Chung là nạn sâu. Hại to thì hàng tháng, hại nhỏ thì hàng mùa.

九月公至自會
CỨU NGUYỆT, CÔNG CHÍ TỰ HỘI
THÁNG CHÍN, CÔNG TỰ HỘI VỀ

Hội với Hoàn Công, không chép lúc về, đây chép là vì hội lâu.

Cao Kháng. Chép từ hội về, khởi thủy ở đây Xuân Thu chép 9 hội về phàm 27 lần. Công từ tháng giêng sang Tế. Nhân mà hội thè, mà dân quân ở nước ngoài, đã quá ba mùa, rồi chép là tự hội về, thế biết ngay là cứu Từ vô công.

季姬歸于餽
QUÝ CƠ QUY VŨ TẮNG
QUÝ CƠ VÉ NƯỚC TẮNG

Tô Triệt - Tắng Tử đã chầu mới cho Quý Cơ về. Vì thế
chép về Tắng.

己卯晦震夷伯之廟
KỶ MÃO, HỐI, CHẨN DI BÁ CHI MIẾU
NGÀY KỶ MÃO, CUỐI THÁNG, SÉT ĐÁNH MIẾU DI BÁ

Tả - Sét đánh miếu Di Bá là trị kẻ có tội. Mới biết họ Triết
Thị có điều xấu xa bí ẩn.

Công - Hối là tối. Sét đánh điện, đánh vào miếu. Miếu
Di Bá là miếu của họ Quý mới được thành lập cho họ. Thế
tức là họ hãi còn nhỏ, kém, mà sao đã được gọi là Di Bá.
Là để quan trọng hơn, vì trời đã phải rắn trùng. Chép là cần
chép một việc lạ.

Cốc - Hối là tối. Sét là điện. Di Bá là đại phu nước Lỗ.
Nhân chuyện đó ta thấy rằng từ Thiên Tử đến kẻ sĩ đều có miếu,
Thiên Tử bày miếu, chư hầu 5. Đại phu 3. Sĩ hai. Đức dày thì
lưu quang, là ánh sáng soi. Đức mỏng thì ty tiện, là truyền những
sự ty tiện, thấp hèn. Lấy "Quý làm khởi thủy, là gốc của đức.
Mới được phong, tức là làm tổ một họ.

Triệu Khuông - Công và Cốc đều nói hối là tối. Nay đọc
sử, năm thứ 16, ngày Mậu Thân, ngày sóc, nước Tống có sao
sa. Năm Thành Công thứ 16 ngày giáp ngọ, ngày hối, Tần và
Sở đánh nhau ở Yển Lăng. Đọc đoạn ấy thì biết có hai chữ sóc,
hối, vậy hối dày là sóc hối. Theo thể lệ sử cũ, cần phải rõ ngày;
gặp ngày sóc hối thì phải chép cả sóc hối để cho đúng lịch
số. Trong truyện Cốc Lương năm Thành Công thứ 16 có câu: Việc
gặp ngày hối thì chép hối sao ở đây riêng chữ hối lại cắt nghĩa
là tối. Công Dương lại còn nói: Di Bá là khởi đầu họ quý thị,

còn là ty tiện, kém nhở, gọi là Di Bá cho to, cho quan trọng, vì trời phải để ý răn. Xét, chê hay khen, nên xếp loại theo nghĩa lý, chứ đâu có vì được trời phạt mà thay đổi chữ nghĩa quá đỗi thế. Đại phu đã chết, thì không đổi chép tên, như truyện Nguyên Trọng ta đã thấy rõ.

Lưu Sưởng. Tả Thị bàn rằng họ Triển có điều bí ẩn xấu xa. Như thế thi chữ Di là tên Thụy của họ Triển Tả Thị nói thế là sai lầm. Xuân Thu vốn là quốc sử nước Lỗ. Trước mặt vua thì gọi tên bầy tôi. Túng sú không thể gọi tên được, cũng phải gọi tự liền theo họ, chứ không gọi thụy mà lại bỏ họ. Trong Kinh có câu Táng Hoàn Vương không để liên chữ Chu vì Vương là bực chí tôn. Lại có câu: Tế Đế, Trang Công không để liên chữ Lỗ, vì quân là bực chí tôn. Chỉ có, hai bực Vương và quân đó là có thể để tước liền thụy. Còn ra, tuy là nước lớn, tất phải cho liền chữ thụy vào tên nước, để liên tụy với họ, để phân biệt tôn với ty. Tề Hoàn và Tấn Văn đều liền với tên nước. Nguyên Trọng và Cao Tử đều liền với họ (thị). Thần không có phép xưng thụy trước Vua được.

Xét. Trong cả bộ kinh Xuân Thu, chưa có chép tên thụy đại phu bao giờ. Nên theo Lưu Sưởng cho chữ Di là họ (thị).

冬 宋 人 伐 曹
ĐÔNG, TỔNG NHÂN PHẠT TÀO
MÙA ĐÔNG NGƯỜI TỔNG PHẠT TÀO

Tả. Đó là đánh kẻ thù oán cù.

Hứa Hán. Khởi thủy đồng minh mà đánh nhau. Tề Hoàn không biết ngăn.

Triệu Băng Phi. Từ Tề Hoàn làm Bá đến đây là 30 năm. Chư hầu chưa có chuyện tự xâm phạt nhau, là vì phục Tề Hoàn vậy. Nay đức của Hoàn suy đồi. Người Tống đem binh tới Tào. Tuy không xét đến nguyên cớ đem binh đánh nhưng chư hầu đã nhí tâm, Hoàn không hay, không thể ngăn nổi được việc xâm phạt.

Gia Huyền Ông. Tống tướng Công dương khi Tề Hoàn còn sống đã có tâm muốn làm Bá, vì thế, sau mới bắt vua Đằng, vây nước Tào, Xuân Thu chè.

楚人敗徐于婁林

SỞ NHÂN BẠI TÙ VŨ LÂU LÂM

NGƯỜI SỞ ĐÁNH BẠI NƯỚC TÙ Ở LÂU LÂM

Lâu Lâm đất nước Tù.

Tả. Sở đánh bại Từ ở Lâu Lâm. Từ chờ cứu binh.

Cốc. Đây chép các nước Di Dịch đánh nhau.

Cao Kháng. Tề Hoàn họp nhiều nước chư hầu để cứu Từ, vốn có thừa sức, thế mà quân trong ba mùa dem đi, vô công rồi kéo về. Cho nên chép người Sở đánh bại nước Từ ở Lâu Lâm là để rõ tội.

十有一月壬戌晉侯及秦伯戰

于韓獲晉侯

**THẬP HƯU NHẤT NGUYỆT, NHÂM TUẤT, TẦN HẦU
CẶP TẦN BÁ CHIẾN VŨ HÀN, HOẠCH TẦN HẦU
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY NHÂM TUẤT, TẦN HẦU CÙNG
TẦN BÁ ĐÁNH NHAU Ở ĐẤT HÀN, TẦN BẮT ĐƯỢC TẦN HẦU**

Kinh Xuân Thu bắt đầu nói đến Tần.

Tả - Khi Tần hầu về Tần lên ngôi, Tần Mục Cơ có ký thác trong nom Giả quân và thu nạp các Công Tử. Tần Hầu về, thông dám ngay với Giả quân, rồi đuổi hết các Công tử, vì thế Mục Cơ giận lâm. Tần hầu hứa hồi lộ cho bọn trung đại phu Tần, rồi bội ước ngay. Hứa hồi lộ cho Tần Bá biểu năm thành, đồng đến nước Quắc, nam, đến Hoa Sơn, ở trong thì đến Giải Lương Thành, rồi cũng không biếu nộp. Tần dối, Tần chờ gạo sang cho. Tần dối, Tần cấm bán thóc cho nên Tần Bá đánh Tần. Bói được quẻ tốt. Qua sông. Xe vua hỏng. Tần Bá hỏi ý nghĩa. Đáp, thế

là đại cát. Ba lần đánh bại là bắt được vua Tấn. Quέ gập quέ cổ. Có câu: Nghìn cỗ xe. Ba lần di. Xong rồi bắt được hùng hổ. Theo quέ. Cỗ là vua. Hào Trinh của quέ Cỗ là gió. Hào hối là núi. Về thời gian là thu. Ta bỏ rơi quá cây để dùng gỗ cây. Thế là tháng Quá rơi, gỗ mất, còn đợi gì mà không thua.

Dánh được ba trận thì quân tới đất Hàn. Tấn Hầu bảo Khánh Trịnh rằng: Giặc đông lăm, làm thế nào. Đáp: Vua mà cho là đông thì làm thế nào. Vua không bằng lòng. Mới sai bói ai làm chức xa hữu. Bói được Khánh Trịnh. Vua không dùng. Rồi sai Bộ Dương cầm cương xe và Gia Bộc Đồ làm xa Hữu. Ngựa thì dùng ngựa tiêu tú của nước Trịnh biếu khi trước. Khánh Trịnh nói: Cỗ già đánh nhau tất dùng ngựa nước mình đã quen thủy thổ mà biết ý người, đã được dạy tập quen đường lối, nghe theo, không bao giờ trái ý. Nay dùng ngựa lạ, để cho vào việc chiến, đến việc ngụy thì sinh biến không theo lệnh khí huyết hung hăng mà bồng bột, ngoài trông tướng là hùng mạnh, mà trong thì kiệt quệ. Nhà vua mà dùng thì sẽ hối đây. Vua không nghe. Tháng chín, Tấn Hầu dồn đánh, sai Hàn Giản coi. Hàn Giản nói: Quân ít hơn quân ta, nhưng hăng hái hơn. Vua hỏi tại sao. Đáp: Khi vua ở nước Tần thì được giúp đỡ. Khi về lên ngôi lại được đưa về. Dân dối được thóc. Ba lần thi ân mà không được báo đáp. Vì thế, họ tôi, khí thế rất mạnh, mà ta thì uể oải. Vua nói: Một người mà còn sợ thì cả nước ra sao. Mới sai khiêu chiến, báo vua Tần rằng: Tôi bất tài, họp quân được mà không giải tán được. Nếu nhà vua không lui quân thì tôi không bảo được quân tôi. Tân Bá sai Công Tôn Chí đáp: nhà vua chưa được làm thì tôi giúp. Làm vua rồi mà chưa yên thì tôi giúp. Nay muốn đánh nhau thì tôi đâu dám không theo mệnh. Hàn Giản lui nói: Ta mà may ra thi được tù. Ngày Nhâm Tuất đánh nhau ở đất Hàn Nguyên. Bên Tấn, xe vua bị xa lây. Vua kêu gọi Khánh Trịnh, Khánh Trịnh nói: Không nghe can, không nghe nói, tự tìm đến bại, nay trách sao được. Nói rồi đi, Lương Do Mỵ cầm cương. Hàn Giản Quách Xa làm hữu Xạ, vây Tân Bá. Trịnh Khánh đi qua bảo đi cứu vua Tấn. Thế là để mất Tân Bá. Rồi Tân bắt được Tấn Hầu đem đi. Các đại phu bỏ gươm cùi đầu theo sau. Tân bá sai bảo họ rằng: Các ngươi đừng lo. Ta đem vua Tấn

về để xóa bỏ các lời vua nói trước, chứ ta không làm gì quá đâu. Đại Phu Tân rập đầu thưa: Hoàng thiên, hậu thổ chứng dám cầu nói nhà vua, chúng tôi phận hèn kém được nghe tuân theo. Mục Cơ nghe Tân Hầu sắp tới, mới cho Thé từ mặc đồ tang phục lên ở trên đài, xung quanh chất cùi khô và có nói: Giờ ra tay khiến cho hai vua đáng nhè vui vẻ, mà đến nỗi chiến tranh. Ví như vua Tân, sớm, tối, thì chiêu, thiếp xin chết. Nếu chiêu, tối, thì sớm, thiếp xin chết, xin nhà vua định liệu. Rồi Mục Cơ ở trên Linh Đài luôn.

Tân Bá họp các đại phu hỏi: Tân Hầu bắt được rồi tha cho về, hay giết đi, cho xác về, các đại phu nghĩ sao. Người Tân loạn thì ta phải nhiều lần phiền giúp, giờ đất cầu ta. Không ngờ nước Tân loạn, lại nhiều lần làm cho ta phải giận, ta lấy lại lời thì trái với trời. Nhiều lần giận thì khó kham nổi. Trái trời đất thì sinh bất tường. Thôi cho ta về. Công Tử Chí nói: Chi bằng giết đi khỏi thắc mắc. Tử Tang bàn: Cho về mà bắt phải gửi Thé Tử làm con tin, thế thì mọi việc đều xong. Tân chưa nên diệt, mà giết vua thì mang tiếng ác. Vả lại sứ có nói: Chớ gây họa. Chớ lợi dụng loạn. Chớ để giận nhiều lần. Giận nhiều lần thì không kham nổi. Lần bức người ta thì sinh bất tường. Tân mới hứa cho Tân hòa. Tân hẫu sai Khuốc Khất về bảo Lã Di Sanh rằng: Triệu tập dân, lấy mệnh vua cho dân biết, vua tuy rồi về nhưng nhục cho xã tắc lầm, phải cố giúp Thé Tử. Dân đều khóc. Tân mới đặc ra ruộng viên điền (ruộng công đổi cho dân). Lã Di Sanh nói: Vua không đâu là không trông nom giúp đỡ. Quân thần đều lo cho dân. Ông huệ đến thế là cùng. Vậy đổi với vua là thế nào. Dân nói xin cho biết nên làm thế nào. Đáp, phải đóng thuế, phải soạn đồ giáp binh để giúp Thé Tử. Chư hầu nghe thấy đã mất vua mà vẫn còn có vua, quân thần thì hòa mục, giáp binh thì đầy đủ, thế thì kẻ yêu ta thêm khuyến khích, kẻ ghét ta phải lo sợ, thế mới có ích. Dân vui mừng, Tân bấy giờ mới đặc ra đội quân châubinh (từng châubộn có quân bao người cai quản). Xưa Tân Hiến Công cho bói việc gả Bá Cơ sang Tân gặp hào Khuê trong quẻ Qui Muội, Sử Tô bói nói rằng không tốt. Ca dao có nói, kẻ sĩ mổ dê, không được huyết. Con gái cát dở không được lợi. Xóm bên tây trách

không thể đến được. Khuê trong quy muội như là không được giúp. Ly của Chấn, cũng như là Chấn của Ly làm sấm, làm lửa, làm cho Doanh (họ) bại được Cơ (họ). Xe đã rời mất trục, lửa đốt cháy cờ, không lợi về việc hành quân, thua ở Tôn Khuê, Quy muội Khuê, cô độc, cung nỏ giặc đã giương lên. Cháu theo cô, sáu năm, ăn nắp. Trốn lẩn về nước, bỏ cả vợ con, năm sau chết ở gò Cao Lương. Đến khi Huệ Công ở Tân, có nói: Tiên quân ví thử nghe lời đoán của Sử Tô, thì ta không đến nổi thế này. Hàn Gia thưa: Bói rùa chi là tượng bói dịch chi là số. Vật sinh rồi mới có tượng. Có tượng rồi mới có nuôi. Nuôi rồi mới có số. Tiên quân mà bại đức thì có kể đến số được không. Lời đoán của sử Tô nghe làm gì vô ích. Thi có nói, cái mầm ác của dân, không phải trời tự sinh. Gây sự hỗn loạn, thù ghét, là do người.

Tháng mười, Tân, Ấm Di Sanh, hội Tân Bá thế ở Vương Thành. Tân Bá hỏi: Nước Tân có hoà không. Đáp: Không hòa. Ké tiêu nhân lấy việc mất vua làm xấu hổ, mà thương tiếc họ hàng bị chết trận, không ngại chiến tranh để lập công từ Ngũ lên ngôi, nhất định báo thù dù có phải kết liên với Nhụng Dịch. Người quân tử thì yêu vua biết tội, không ngại chiến tranh, cốt cho vua trở lại ngôi, cốt báo ơn Tân, dù chết không hòng, vì thế thành bất hòa. Vua Tân hỏi, nước nghị vua thế nào. Đáp: Ké tiêu nhân thì thương, cho là vua tất chết, người quân tử thì suy bụng mình xét bụng người, cho là vua tất được về. Tiêu nhân nói: ta hại Tân, Tân đâu có tha vua. Quân tử thì nói, Tân tất tha vua. Vì phản bội cho nên bị bắt, đã biết tội thì được tha. Tha cho thì đức cao. Giết đi thì uy lớn. Phục Tân là phục đức. Phản Tân là sợ Hình. Hoặc phục hoặc sợ, đều là một việc. Tân vì đó sẽ Bá chủ. Đã nhận là vua lại không cho yên vị. Phế mà không lập lại, lấy ơn làm oán, Tân đâu có thể. Vua Tân nói: Ta cũng nghị thế. Mỗi cho vua Tân ra công quán, ăn uống theo địa vị chư hầu.

Nga Tích báo Khánh Trinh rằng: Có bò nước đi không. Đáp: Làm cho vua phải thua. Thua mà không chết, lại để cho vua phải xoá bỏ pháp luật thì đâu có phải là bầy tôi. Bầy tôi đã không ra bầy tôi thì còn đi đến nước nào được. Tháng mười một, Tân hầu về, nước, ngày Đinh Sửu giết Khánh Trịnh, rồi sau mới

vào nước. Năm đó, nước Tấn lại đói, Tần lại phải cho lúa. Vua Tần có nói: Ta oán vua, nhưng thương dân. Và lại nghe nói, khi Đường Thúc được phong, Cơ Tử có bảo: Về sau, nước tất lớn. Tấn rồi ra có hi vọng, ta cứ vun trồng cây đức để đợi người tài, thế rồi Tấn mới chính chiến phía đông sông Tấn, xếp đặt quan lại trông coi. Đến nước Quắc, là đến tận địa giới nước. Quắc Hoa Âm là Hoa Sơn. Giải Lương thành là huyện Giải Linh Đài. Ở đất Vu còn đại cù nhà Chu. Gò Cao Lương ở đất Tấn. Âm là đất Lã Di Sanh được ăn Lộc. Vương thành là đất Tần.

Công - Đây là lối thiên chiến, tức là hai quân đội ở hai nơi, rồi cùng hẹn một ngày, một nơi nhất định, tới đánh nhau. Sao không nói là quân thua tan, là vì đã nói vua bị bắt là đủ.

Cốc - Việc chiến ở đất Hàn, Tấn hầu đã mất dân, là vì dân chưa bị thua mà vua đã bị bắt.

Lưu Sưởng - Cốc Lương báo Tấn hầu mất dân là vì dân chưa bị thua, mà vua đã bị bắt, báo thế là không phải. Phảm làm vua mà bị bắt, thì dù không mất dân, còn được điều gì gọi là hay. Cho nên sớ dì Xuân Thu không chép quân thua tan vỡ, là cho rằng việc vua bị bắt đã là nặng nề lắm rồi.

Trần Phó Lương - Tân bắt được Tấn hầu đem về. Sao Kinh không chép chữ đem về. Là buộc tội Tấn hầu. Bắt được là danh từ dùng cho kẻ thất phu, thế thì chữ đem về không dùng được nữa.

Trác Nhĩ Khang - Đây là một cuộc chiến. Vì Tấn không đường đường, chính chính, Hàn thì ở đất Tấn. Thế là Tần phạt Tấn rõ ràng. Đã dùng chữ chiến thì hà tất phải chép chữ phạt. Vậy không chép Tần phạt Tấn, mà chép là đánh nhau, đó là lối văn chép lược.

XUÂN THU QUYỂN THỨ SÁU

Năm Đinh Sửu. Tương Vương năm thứ 8

十有六年

THẬP HỮU LỤC NIÊN

NĂM THỨ 16. LỒ HI CÔNG

Tề Hoàn năm thứ 42. Tấn Huệ năm thứ 7. Vệ Văn năm thứ 16. Sái Trang năm thứ 2. Trịnh năm thứ 29. Tào cung năm thứ 9. Trần Mục năm thứ 4. Kỷ Thành năm thứ 11. Tông Tương năm thứ 7. Tân Mục năm thứ 16. Sở Thành năm thứ 28.

春 王 正 月 戊 申 朔 隕 石 于 宋 五 是
月 六 鶴 退 飛 過 宋 都

XUÂN VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT MẬU THÂN, SÓC,
VÂN THẠCH VŨ TỔNG NGŨ, THỊ NGUYỆT
LỤC NGHỊCH THOÁI PHI QUÁ TỔNG ĐÔ

MÙA XUÂN, VƯƠNG THÁNG GIÊNG, NGÀY MẬU THÂN, SÓC,
CÓ ĐÁ RƠI Ở TỔNG, NĂM HÒN. CÙNG THÁNG ẤY SÁU
CON CHIM NGHỊCH, KHI BAY ĐI, BAY QUA, TỔNG ĐÔ.

Cốc Thị viết chữ nghịch là 鬼.

Tả - Năm 16, mùa xuân, rơi đá xuông Tống, đêm được năm. Đó là sao sa. Sáu chim nghịch bay qua Tống đô, đó là phong, là gió. Quan nội sử nhà Chu tên là Thúc Hỗng tới sinh ở Tống. Tông Tương Công hỏi: Đó là điềm gì, cát hay hung. Đáp: Năm nay Lồ nhiều đại tang. Sang năm Tề có loạn. Nhà vua thì sẽ

được chư hầu, nhưng không được đến trót. Khi lui ra ngoài, có nói với người ta rằng: Nhà vua không hiểu, đó là việc âm dương, chư không có cát hung, vì cát hung là do nơi người. Ta trả lời vì không muốn trái ý.

Công - Sao lại chép chư rơi trước, chư đá sau. Rơi đá chép tiếng nghe thấy lách tách, trông ra là đá xét ra thì có năm. Sao lai nói tháng ấy, vì gán ngày. Sao không chép là ngày. Là vì ngày hối (cuối tháng) Xuân Thu không chép ngày hối. Sóc, có việc thi chép sóc. Hối tuy có việc cũng không chép hối. Sao trước chép sáu rồi sau mới chép nghịch. Thông thà nhận xét thì thấy bay lui đi. Năm đá sáu chim sao lại chép. Là chép việc lạ. Thường việc lạ nước người không chép. Đây chép là chép cho hang vương giả thời sau.

Cốc - Chư rơi trước, chư đá sau, là tại sao. Có thấy rơi, rồi sao mới biết là đá. Ở Tống là ở trong nước Tống. Con số chép sau là lời nói thêm, đếm dần, cốt tai nghe có đá. Tháng ấy, không chép ngày là thiếu sót ngày. Sáu chim bay lui qua Tống dò, chư sáu đứng trước là tụ từ, là hợp lại, lấy mắt coi. Đá vốn vật vô tri, chim còn là vật hữu tri. Đá vô tri cho nên chép ngày. Chim hữu tri cho nên chép tháng. Quân tử đối với vật không cầu thả, có phân biệt, dù là đá, dù là chim, phải cẩn thận, thế dù biết đối với người thì thế nào. Cho nên năm đá, sáu chim, mà không kể rõ thì vương đạo cũng không rõ. Đó là nơi dân chúng tụ tập.

Lưu Sưởng - Công Dương bàn: Chép tháng ấy tức là gần tháng ấy, không chép ngày là vì ngày hối. Bàn thế là sai. Hối và sóc là trời đã sẵn có. Báo rằng Kinh Xuân Thu, giữ sóc, bỏ hối, thì có nghe được không. Còn Cốc Lương mà bàn rằng đá là vật vô tri, cho nên chép ngày, chim nghịch là vật hữu tri cho nên chép tháng, bàn thế là sai. Chép tháng thôi, là vì Tống không báo cáo ngày, giờ là cùng một ngày với năm hòn đá rơi, vì ngờ đó nên có phân biệt. Cốc Lương vốn cứ lấy tháng để bàn giải Kinh nên gán cho Thánh nhân để cho hậu thế tin, chư thực đâu có thể.

Xét - Kinh chép (tháng ấy), không phải chỉ ngờ là cùng ngày. Hoặc giả chim nghịch bay lui, không phải chỉ trong có một ngày cho nên lấy chư tháng ấy để nói đại khái thôi. Công Dương cho tháng ấy là ngày hối. Cốc Lương lấy thuyết vô tri, hữu tri để

chia tháng ngày, cả Cốc và Công đều sai. Lưu Sương nói là rõ, bác là phải.

三月壬申公子季有卒

**TAM NGUYỆT, NHÂM THÂN CÔNG TỬ QUÝ HỮU TỐT
THÁNG BA, NGÀY NHÂM THÂN, CÔNG TỬ QUÝ HỮU MẤT**

Công - Sao gọi là Quý Hữu. Là vì hiền

Cốc - Đại phu chết, gọi là tốt là chính (chính danh). Gọi em của Công là Thúc, là Trọng, tức là người hiền. Đại phu mà không chép Công tử Công tôn, tức cho là hàng sơ.

Xét - Quý Hữu, đánh nghịch, dẹp loạn, có công với nhà vua. Kinh chép, Công tử mà danh và tự cùng gọi. Cốc và Công cho thế là ý khen người hiền. Đúng như thế đấy. Năm Tuyên Công thứ 18, em Công là Thúc Hật mất, phép chép giống như chép Quý Hữu, Hữu thì có công với xã tắc, Hật thì có nhiều ân huệ. Cả hai ngang nhau. Vì Tuyên Công còn sống cho nên chép là em Công. Hồi Truyện cho là đương thời được ban họ, Bàn thế cung phái. Duy cùng bị chê với Trọng Toại, e không phái cùng một loại. Tuy nhiên, Quý Tử thì trung hiền, Trọng Tử thì thí nghịch vậy tùy việc mà lời chép có khác. Lưu Sương dẫn Trọng Toại để bác Công Cốc, không biết rằng Trọng Toại mà mất, san bô chữ Công, tử không chép, là để chính đích cái tội thí nghịch, há có phải để so sánh với Quý Hữu đâu. Lại bảo rằng Trọng Thị giết Tử Xích, Quý thì đuổi: Chiêu Công đều là các bức Khanh gây nên họa thế là lấy Trọng Toại làm Trọng Tôn thị. Bảo thế lại càng sai.

夏四月 申餽季姬卒

**HẠ TÚ NGUYỆT, BÌNH THÂN, TẮNG QUÝ CƠ TỐT
MÙA HẠ, THÁNG TÚ, NGÀY BÌNH THÂN,
TẮNG QUÝ CƠ MẤT**

Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ Tè phạt Lệ. Không được Cứu Từ rồi về.

Xét - Không chép lễ táng, là Lỗ không có dự. Hai Công giận Tống Tử không tới chầu mình, mà giữ Quý Cơ lại. Đến khi Tống Tử lại chầu mới cho Quý Cơ về, thế là oán chưa cõi hồn cho nên táng không dự. Vì như quả thật là yêu con, sai tự kén chồng thì khi táng Quý Cơ, tất có lễ tới dự, Xuân Thu đặc biệt chép việc. Còn như Hồ Truyện, bàn là chép chết mà bỏ không chép táng, bàn thế không nghe được.

秋七月甲子公孫茲卒

**THU THẤT NGUYỆT GIÁP TÝ, CÔNG TÔN TU TỐT
MÙA THU, THÁNG BÁY, NGÀY GIÁP TÝ, CÔNG TÔN TU MẤT**

Phục lục Tả Truyện - Mùa thu, Dịch xâm Tấn, chiếm đất Hồ Trù, đất Thụ Đạc, sang qua sông Phân tới đất Côn Đô, nhân cơ hội Tấn vừa bại trận Thiên Tử bị nạn nợ Nhung báo cáo với Tề. Tề triệu họp chư hầu để đóng quân giữ cho nhà Chu. Mùa đông tháng 11, ngày Ất Mão, Trịnh giết Từ Hoa, Hồ Trù, Thụ Đạc, và Côn Đô, là áp nước Tấn.

Cốc - Đại phu chết, chép là tốt, là chính danh.

冬十有二月公會齊侯宋公陳侯
衛侯鄭伯許男邢侯曹伯于淮

**ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, CÔNG HỘI TỀ HẦU,
TỔNG CÔNG, TRẦN HẦU, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HÚA
NAM, HÌNH HẦU, TÀO BÁ VU HOÀI**

MÙA ĐÔNG THÁNG 12, CÔNG HỘI TỀ HẦU, TỔNG CÔNG
TRẦN HẦU, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HÚA NAM, HÌNH HẦU,
TÀO BÁ TẠI ĐẤT HOÀI

Hoài là hai bên xứ Lâm Hoài

Tả - Tháng 12, hội ở Hoài, bàn việc Tống và các xứ đông. Dập thành cho nước Tống. Phu dịch khó nhọc, có kẽ lên cao hò to: Nước Tề đang có loạn. Thế là chưa xong việc dập thành, Tề phải kéo quân về.

Cốc - Hội này là hội quân đội
Năm Mậu Dần. Tương Vương năm thứ 9

十有七年
THẬP HỮU THÁT NIÊN
NĂM THỨ 17

Tê Hoàn năm thứ 43. Tân Huệ năm thứ 8. Vệ Văn năm thứ 17. Sái Trang năm thứ 3. Trịnh Văn năm thứ 30. Tào Cung năm thứ 10. Trần Mục năm thứ 5. Kỷ Thành năm thứ 12. Tống Tương năm thứ 8. Tân Mục năm thứ 17. Sớ Thành năm thứ 29.

春 齊 人 徐 人 伐 英 氏
XUÂN TÊ NHÂN, TÙ NHÂN PHẠT ANH THỊ
MÙA XUÂN, NGƯỜI TÊ, NGƯỜI TÙ PHẠT ANH THỊ

Tả - Mùa xuân, người Tê vị nước Từ, phạt nước Anh Thị, báo lại trận Lâu Lâm.

Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ, Tân Thế Tử là Ngữ, làm con tin ở Tân. Tân cho ở Hà Đông, gả con cho. Huệ Công khi còn ở nước Lương. Lương Bá gả con cho. Lương Doanh chưa qua tháng. Huệ Công sai Chiêu Phủ với Kỷ Tử bói, Kỷ Tử nói sẽ sinh một trai một gái. Chiêu Phủ nói: Phải con trai sẽ làm bầy tôi, con gái sẽ làm thiếp. Cho nên con trai đặt tên là Ngữ, con gái đặt tên là Thiếp. Khi Ngữ sang Tân làm con tin thì Thiếp đi làm Hoạn nữ rồi.

Lưu Sưởng - Hà Hưu bàn: Gọi là thị là trước thời Xuân Thu, nước đã bị truất ngôi. Bàn thế sai. Anh Thị là một nước, là tên nước. Hoặc một chữ, hoặc hai chữ, ba chữ không giống như Giáp thị, Lê thị. Nay có huyện Uy T

hị cũng có thể phong thành nước được thì có sao.

夏 滅 項
HẠ, DIỆT HẠNG
MÙA HẠ, DIỆT NƯỚC HẠNG

Tá - Mùa hạ, quân đội diệt nước Hạng. Trong hội ở đất Hoài, Công có việc như các chư hầu khác, chưa về mà đã chiếm được nước Hạng. Người Tề cho là vô cớ đánh, mới giữ Công lại.

Công - Ai diệt Hạng. Là nước Tề. Sao không gọi là Tề. Vì kiêng tránh cho Hoàn Công. Xuân Thu thường vì người hiền mà kiêng tránh. Vậy trong việc đi diệt nước người ta, có gì là hiền. Phàm người quân tử đã chê điều dở, thì ghét khơi thủy dở, đã khen điều hay thì vui ở kết quả hay. Hoàn Công thường vẫn đổi với các nước, hễ đứt thì nối lại cho, hestate thì làm cho sống lại. Có công ấy cho nên tránh cho.

Cốc - Ai diệt Hạng. Hoàn Công. Sao không nói Hoàn Công. Vì là hiền cho nên kiêng tránh cho. Hạng là một nước không nên diệt. Nhưng không biết mình dừng nên diệt, thế mà đi diệt người ta thì còn gì là hiền. Quân tử chê điều dở, mà ghét khơi thủy dở, khen điều thiện mà vui ở kết quả. Hoàn Công thường có công nối lại nước đã đứt, dựng lại nước đã mất, cho nên người quân tử kiêng mà tránh cho.

Xét - Tả Thị bàn rằng Công ở hội Hoài chưa về mà đã diệt Hạng. Hồ Truyền cùng mọi chuyện khác đều theo lời bàn ấy từ lâu đời, thành ra thuyết ấy được cho là chính. Tuy nhiên, lấy lệ dập thành Sơ Khưu mà xét thấy lời bàn của Cốc Thị, Công Thị bảo là Tề diệt cứ như lý thì cũng thông道理, còn như không chép chữ Tề là vì ngại nghĩa chữ Anh Thị. Mùa xuân diệt Anh Thị, mùa hạ diệt Hạng, cùng với năm Tương Công thứ 10, mùa xuân, hội ở đất Tra, mùa hạ diệt Bức Dương đều theo một thư pháp. Cho Hạng là do Lỗ diệt, thì sao không diệt Bức Dương cũng là do Lỗ. Nếu bảo ở câu này có chữ tuy, rồi thì ở câu kia chữ diệt nối chữ phạt, câu này lấy chữ diệt nối chữ hội, thì vẫn không bị lúng túng nữa. Sau hội ở đất Hoài, Tề lấy việc Hoài Di giao cho Lỗ chủ trương, mà tự do trách nhiệm cùng với người

Tử phạt Anh, diệt Hạng, cho nên Hi Công phải kinh lược lâu ngày, đến tháng chín mới về nước. Các thơ Phán, Thủy, Bí, Cung (Kinh Thi) đều nói đến công của Hi Công phục Hoài Di, há có phải toàn là không có sự thực đâu. Xét trong Thi Ca không thấy nói việc hành quân nam quốc. Có thể ở trong việc này cũng nên. Như Hồ An Quốc mà bảo rằng diệt Hạng là vì họ Quý Tôn thì sai. Dương thời đó, Quý Hữu đã chết, con của Hữu, (Vô Dật), không thấy chép là chết, trong Kinh, mà cũng chưa làm chức Khanh. Sau khi Hữu chết, Lỗ Khanh phụng mệnh mà đi đánh thì có, Công tử Toại. Thúc Tôn Đắc Thần, Công Tôn Ngao, có ba người mà thôi. Văn Công năm thứ 6, Hàng Phủ mới sang Tề thì Vô Dật chết. Hàng Phủ còn bé, đến khi lớn mới làm chức Khanh. Vậy chép là Quý Tôn và diệt Hạng là ai.

秋夫人姜氏會齊侯于卞

THU, PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ HỘI TỀ HẦU VŨ BIỆN
MÙA THU, PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ,
HỘI TỀ HẦU TẠI ĐẤT BIỆN

(Biện ở nước Lỗ).

Tả - Mùa thu, Thanh Khương lấy cớ, vì Công hội Tề Hầu ở đất Biện.

九月公至自會
CÚU NGUYỆT, CÔNG CHÍ TỰ HỘI
THÁNG CHÍN, CÔNG TỰ HỘI VỀ

Tả - Tháng chín, Công về. Chép rằng tự hội về, hãy còn việc của hội chư hầu, nhưng tránh kiêng không nói.

Xét - Tề vì việc Hạng mà giữ Công. Thanh Khương hội với Tề Hầu xin cho Công về, vì thế. Tả Thị mới bàn rằng câu "tự hội về" là kiêng tránh cho Công, Cốc Thị cho là Tề diệt Hạng. Mà việc phu nhân hội ở đất Biện và Công tự hội về đều không thấy bàn. Hoặc bảo rằng Công vì diệt Hạng mà bị giữ, thì phu

nhân đáng phải xin ở nước Tề, chứ không tới Tề Hầu ở đất nước Lỗ. Công mà bị giữ rồi về thì đáng lý phải nói: tự Tề về, bất tất nói đến hội để sai sự thực. Bảo thế cũng nghe được.

冬十有二月乙亥齊侯小白卒

**ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT.
ẤT HỢI TẾ HẦU TIỂU BẠCH TỐT
MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, NGÀY ẤT HỢI,
TẾ HẦU TIỂU BẠCH MẤT**

Tả - Tế Hầu có ba phu nhân: Vương Cơ, Từ Doanh, Sái Cơ, đều không có con. Nhiều thiếp được sủng ái như phu nhân thì có sáu người: Trưởng, Vệ, Cơ, sinh ra Vũ Mạnh. Thiếu Vệ Cơ sinh ra Huệ Công, Trịnh Cơ sinh ra Hiếu Công, Cát Doanh sinh ra Chiêu Công, Mật Cơ sinh ra Ý Công, Tống Hoa Tử sinh ra Công Tử Ung. Công và Quản Trọng có ký thác Hiếu Công cho Tống Tương Công, để cho nối ngôi. Bọn hầu hạ Tế Hoàn được Tế Hoàn yêu là Thụ Diêu. Trưởng Vệ Cơ mưu với Diêu xin Công lập con là Vô Khuy. Công cũng hứa cho. Sau khi Quản Trọng mất, năm Công tử đều xin lập. Mùa đông tháng 10, ngày Ất Hợi. Tế Hoàn Công mất. Dịch Nha vào cung cùng với Hoạn quan là Diêu, dùng bọn thị vệ thi nữ, giết hại các quan lại, rồi lập Khuy. Hiếu Công chạy sang Tống. Tháng 12, ngày Ất Hợi, cáo phó. Đêm ngày Tân Tỵ, khâm liệm.

Cốc - Ngày không được chính, ta thấy từ trước. Khi vào nước đã bất chính, cho nên ngày chết không chính.

Lý Liêm - Hoàn Công năm Lỗ Trang Công thứ 9 vào nước. Năm Trang thứ 13 mới dựng nghiệp Bá. Cho đến năm Lỗ Hi Công thứ 17, phàm 39 năm. Ngô Quân, Lý Thị có bàn: Vương đạo lưu hành, Hầu Bá thụ chức. Từ cổ chưa có Bá mà Tế Hoàn tạo ra Bá, thì Tế Hoàn là đầu tội. Thế mà có khi Xuân Thu khen Hoàn là tại sao. Bởi vì chê cái nghĩa nhưng cũng chêp cái công. Công và nghĩa không che đậm cho nhau được, thì rồi sau. Diêu hay diêu dở của Bá mới hiểu rõ. Đại để đời Xuân Thu thịnh và suy có ba lần biến đổi. Hoàn Công khi chưa hưng thịnh, Hoàn

Công khi làm Bá, và Hoàn Công khi đã chết. Mỗi đời biến đổi mỗi khác. Vua (Thiên Tử) sai đến sinh chư hầu mà chư hầu không chầu. Quân Thiên Tử đi chinh phạt mà vô công. Phàm chép Bá đi phạt là biết rõ Nhung phia bắc mạnh. Chép quân nước Sái thua là biết Kinh Sở ở phía nam mạnh, Trịnh chia đất nước Hứa Tống bỏ Trịnh tự (tự là con nối ngôi), Ký nhỏ mà ngang với Tề. Thành yếu mà bức hiếp Lỗ, những việc đó xảy ra trước khi Hoàn Công hưng thịnh. Những điều cấm kỵ của Thiên Tử được thi hành, Thiên Tử không phải tự hạ di sinh lê chư hầu trong 60 năm, các hội thể, chư hầu không vì tư lợi tranh giành trong 30 năm, việc từ Thiệu Lăng trở đi mà Kinh Sở phải phục, dàn quân ở sứ Nhiếp Bắc mà rợ địch phải lui, biểu đồ được trận cho Lỗ mà rợ địch thôi không quấy nhiễu. Đó là thời Hoàn Công làm bá chủ. Thiên Tử ra ngoài nước mà quan Trấn Thủ không thăm hỏi, Vệ diệt họ gần mà không có nghĩa quân di đánh Vệ. Sở chép là tước Tử mà làm chủ hội thể. Dịch chép là người mà tham dự hội thể. Đó là khi Hoàn Công đã chết. Tuy nhiên Hoàn Công chỉ là một người, mà thịnh suy biến đổi đến ba lần: Khởi thủy muu Bá. Được nghiệp Bá. Và sau khi thành Bá. Các việc được thua đều khác nhau. Phật Nghè, xâm Tống, pháp độ chư hầu chưa được nhất chí. Đánh Sái, xâm Trịnh, cái nạn rợ Nhung chưa được trừ hẳn. Diệt Toại, phục Chương, việc không được bền, xếp đặt vẫn nhiều loạn rối, hội Cốc, thề Vu quan sát chưa chịu, kiểm soát phòng bị không đúng đắn: Đó là các việc ở thời gian Hoàn Công muu làm Bá chủ. Xét từ việc Quán Trạch trở đi, từ Quỳ Khuu trở về trước, các hội nghị, hội minh, trùng áo mà tới, không cần quân đội, không cần sấp huyết. Khổng Trọng Ni có khen là chính đạo. Mạnh Tử cho là thịnh trị. Trong mấy năm đó Hoàn Công đang sửa soạn nghiệp bá. Khi chín nước phản, mà càng ngày càng nhiều chuyện, Quản Trọng chết mà mực thước không còn. Xây thành kỵ được, mà xây thành Hình phải chê. Cứu Tứ châm mà cứu Hứa nhác. Phật nước Hoàng thì phải lo ngại ngoại chiến. Hội đất Biện thì trong nhà sinh chuyện. Đó là thời kỳ sau khi Hoàn Công đã thành bá chủ. Nghiêm Xuân Thu ba lần biến đổi thì thấy. Hoàn Công bá chủ có công, một thân trái ba lần biến, thế thì công của Hoàn Công không được

lâu dài, tội lẩn công có thừa trừ. Nghiệp Bá về sau, của Tề, có thể biết kết quả được.

Là Bản Trung - Trong không có lỗi học thành ý, chính tâm, và chính cho vua. Chỉ gấp theo đuổi về có lợi, về có công. Cho nên cuối đời năm con vua nổi loạn, thế là có thủy không chung, mà gia pháp thành bất chỉnh.

Năm Kỷ Mão Tương Vương năm thứ 10.

十有八年
THẬP HỮU BÁT NIÊN
NĂM THỨ 18

Tống Tương năm thứ 9. Tề Hiến Công Chiêu năm đầu. Tân Huệ năm thứ 9. Vệ Văn năm thứ 18. Sái Trang năm thứ 4. Trịnh Văn năm thứ 31. Tào Cung năm thứ 11. Tân Mục năm thứ 18, Sở Thành năm thứ 30.

春 正 月 宋 公 曹 伯 衛 人 鄭 人 伐 齊
XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, TỔNG CÔNG TÀO BÁ
VỆ NHÂN, CHÂU NHÂN PHẠT TỀ
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, TỔNG CÔNG, TÀO BÁ,
NGƯỜI VỆ, NGƯỜI CHÂU PHẠT TỀ

Dưới chữ Tống Công, Công Thị có chép chữ hội.

Tả - Tống Tương Công họp chư hầu phạt Tề. Tháng ba, người Tề giết Vô Khuy.

Phụ lục Tả truyện - Trịnh Bá bắt đầu đến châu nước Sở. Sở Tử ban cho vàng. Cho rồi lại hồi. Khi cùng thề có nói: Chớ lấy dùng đúc đồ bình. Cho nên Trịnh dùng đúc ba cái chuông.

Cốc - Không phải vì nước có tang mà phạt.

夏 師 救 齊
HẠ SU CÚU TẾ
MÙA HẠ QUÂN (QUÂN LỔ) CÚU TẾ

Cốc - Khen việc cứu Tề.

五 月 戊 寅 宋 師 及 齊 師 戰 于 麟 齊 師 敗 績

NGŨ NGUYỆT, MẬU DẦN, TỔNG SU CẬP TẾ SU,
CHIẾN VÙ NGHIỄN, TẾ SU BẠI TÍCH

**THÁNG NĂM, NGÀY MẬU DẦN, QUÂN TỔNG CÙNG QUÂN
TẾ CHIẾN TẠI ĐẤT NGHIỄN, QUÂN TẾ TAN VÕ**

Nghiễn là đất nước Tề.

Tả - Người Tề định lập Hiếu Công, nhưng không thắng được dò dang của bốn Công tử, rồi cùng người Tống chiến. Mùa hạ tháng năm. Tống đánh bại quân Tề ở đất Nghiễn, Lập Hiếu Công rồi kéo về.

Công - Đánh nhau thì không nói là phạt. Đây dùng chữ phạt tại sao. Vì Tống Công dự phạt chứ không dự chiến, cho nên nói phạt. Xuân Thu có khi kẻ bị phạt làm chủ, thì kẻ đi phạt làm khách. Tại sao không cho Tề làm chủ. Là khen Tương Công về việc chinh Tề. Khen vì khi Hoàn Công chết Dịch Nha, Thụ Diêu tranh quyền. Không táng. Vì thế mới bị phạt.

Cốc - Đánh nhau thì không nói là phạt. Khách thì không chép là (cập). Đây dùng chữ cùng là chê Tống.

Lưu Sưởng - Công Dương bao sao không để Tề làm chủ là để khen Tương Công về việc chinh Tề. Công Dương bàn thế là sai. Tấn Khước Khắc, cùng Tề Hầu đánh nhau ở đất Án. Liệu có thể nói được rằng khen Tấn Khước Khắc chinh Tề không. Sao lại khác với việc Tấn.

狄 救 齊
ĐỊCH CỨU TỀ
NUỐC ĐỊCH CỨU NUỐC TỀ

Cốc - Khen việc cứu Tề.

秋 八 月 丁 亥 葬 齊 桓 公
THU, BÁT NGUYỆT, ĐỊNH HỢI, TÁNG TỀ HOÀN CÔNG
MÙA THU, THÁNG TÁM, NGÀY ĐỊNH HỢI,
TÁNG TỀ HOÀN CÔNG

Tả - Mùa thu, tháng tám, táng Tề Hoàn Công.

冬 刑 人 狄 人 伐 衛
ĐÔNG, HÌNH NHÂN, ĐỊCH NHÂN PHẠT VỆ
MÙA ĐÔNG, NGƯỜI HÌNH, NGƯỜI ĐỊCH PHẠT VỆ

Dịch bắt đầu chép là người Dịch.

Tả - Mùa đông, người Hình. Người Dịch phạt Vệ. Vây Thô Phố. Vệ Hầu xin nhường ngôi cho bọn phụ huynh tử đệ, và nói với dân chúng rằng, ai hay trị được nước thì tôi xin theo. Dân chúng không nghe. Rồi sau, quân tụ tập ở đất Ti Lâu. Quân Dịch kéo về.

Cốc - Sao Dịch lại chép là người. Khen đã giúp có công mà nâng lên. Phạt Vệ cốt để cứu Tề. Công lao thì gần mà đức thì xa.

Xét - Cốc Lương cho rằng chép chữ người là khen việc cứu Tề. Hồ Truyền cũng theo ý đó. Nay đều theo ý đó. Duy có Lưu Sưởng dẫn nghĩa thiên Giác Cung, Kinh Thi, để trách nước Hình. Vậy phụ chép cả. Xét Vệ tuy đáng phạt, nhưng Hình thân với Vệ, không nên liên kết rợ Dịch để đánh Vệ. Thế thì sao lại chép Dịch là người Dịch. Triệu Bằng Phi giảng: Dịch mà chép người

Địch chỉ là một lời văn thô thiển. Cũng như Tương Công năm thứ năm ở hội Thích có chép người Ngô, người Tăng, chính là vì không thể chép "Ngô", "người Tăng". Cho nên năm thứ 14, ở hội Hướng, lại thấy chép "Ngô", thô thiển. Nay Địch với Hình phạt Vệ, chép là người. Đến năm thứ 21, một mình Địch phạt Vệ, thì lại thấy chép Địch thiển.

Năm Canh Thìn, Tương Vương năm thứ 11.

十有九年
THẬP HỮU CỬU NIÊN (LỄ HI CÔNG)
NĂM THỨ 19

Tống Tương năm thứ 10. Tề Hiếu năm thứ 2. Tân Huệ năm thứ 10. Vệ Văn năm thứ 19. Sái Trang năm thứ 5. Trịnh Văn năm thứ 32. Tào Cung năm thứ 12. Trần Mục năm thứ 7. Kỷ Thành năm thứ 14. Tân Mục năm thứ 19. Sở Thành năm thứ 31.

春
XUÂN
MÙA XUÂN

Phụ lục Tả Truyện - Nước Lương muốn cho nước phu cường, đổi mới nhưng không thành. Nước Tần chiếm, năm thứ 19, rồi tới ờ.

王三月宋人執滕子嬰齊
VƯƠNG, TAM NGUYỆT TỔNG NHÂN
CHẤP ĐẰNG TỬ, ANH TỀ
VƯƠNG, THÁNG BA, NGƯỜI TỔNG BẮT ĐẰNG TỬ LÀ ANH TỀ

Tả - Người Tống bắt Đằng Tuyên Công.

Trần Phó Lương - Bắt không nói đem về, đó là lời nói chưa mất nước. Nói là đem về, tức là nguy rồi, không được trả

lại nước. Cho nên đã bắt vua thì không gọi tên ra, khi được về rồi mới gọi tên. Bắt mà gọi Tào Bá, khi được về nước thì gọi là Tào Bá Tương. Bắt mà gọi là Vệ Hầu khi được tha về thì gọi là Vệ Hầu tên Trịnh. Còn như ở đây, bắt mà gọi tên là sao. Là mất nước rồi. Ngu Công mất nước thì không gọi tên là tại sao. Là Ngu Công tự vong (mất) rồi. Cái tội người Tấn là bắt vua người ta, chớ không là ở việc bắt. Lại chua thêm vào chữ “rồi mất nước”, tức là cho rõ cái ý xưa vua Ngu tự mình vong minh.

Xét - Hồ Truyền bàn rằng khi Tề thịnh nhiều lần họp chư hầu, mà nước Đằng không dự. Khi Tống Tương theo gót, Đằng cũng lại không tôn kính nước lớn, đến bị bắt là có lý do vậy. Chép tên để rõ cái tội. Hồ Truyền bàn thế là sai. Tề Hoàn sáng nghiệp bá, từ hội Bắc Hạnh về sau, hội trùng áo đến dự, hoặc có cả quân đội đến dự, đều nhiều lần lăm. Đại quốc như Yên, Tấn, tiểu quốc như Tiết, Kỷ, Cử, Tang, Tiêu, Túc, Tiểu Châu đều vị thường có mặt. Thế thì có một nước Đằng không dự, sao lại đáng trách. Bảo rằng khi Tống Tương nỗi lòng. Đằng cũng lại không tôn kính nước lớn, thế là Truyền không có bằng cứ, chỉ là úc đoán mà thôi. Vậy không căn cứ vào đâu được mà bàn như Hồ Truyền. Vậy thế tại sao Đằng Từ lại chép tên. Theo lẽ thì chư hầu khi còn sống không gọi tên, khi mất nước thì gọi tên, tất là muốn biệt tìm ra tội. Thì chư hầu bị bắt có 13 trường hợp. Như Trịnh theo Sở, Cử theo Lỗ thì tội Trịnh, tội Cử, không thua gì Đằng mà sao không bị chép tên. Vậy chỉ có Trần Phó Luông là suy được ý thánh nhân. Còn Hồ Truyền mà buộc tội Đằng thì không chép.

夏六月宋公曹人鄭人盟于曹南

**HẠ LỤC NGUYỆT, TỔNG CÔNG, TÀO NHÂN,
CHÂU NHÂN MINH VŨ TÀO NAM**

**MÙA HẠ, THÁNG SÁU, TỔNG CÔNG, NGƯỜI TÀO,
NGƯỜI CHÂU, THẾ Ở TÀO NAM**

Công Thị viết là người Tống.

飢子會盟于鄒
TẮNG TỬ HỘI MINH VU CHÂU
TẮNG TỬ HỘI THẾ TẠI CHÂU

Công - Sao lại chép là hội thế, là hội về sau.

己酉鄒人執飢子用之
KỶ DẬU, CHÂU NHÂN CHẤP TẮNG TỬ, DỤNG CHI
NĂM KỶ DẬU NGƯỜI CHÂU, BẮT TẮNG TỬ ĐEM TẾ

Tả - Mùa hạ Tống Công sai Châu Văn Công, đem lấy huyết Tắng Tử tế ở nền xâ đất Thứ Thư, tế thần loại Đông Di. Tư Mã Tử Ngư nói: Cỗ giả giống lục súc không dùng để tế lục súc, việc nhỏ không dùng đến tam sinh, huống chi lại dám dùng đến người. Tế tự là toàn vị người. Dân là gì. Là chủ của thần. Dùng người thì thần nào dám hưởng. Tề Hoàn Công làm cho ba nước đã mất được sống lại, được vào hàng chư hầu, thế mà hạng nghĩa sĩ còn kêu là Hoàn Công đức bạc. Nay trong một hội mà ngược dài hai nước, rồi lại đem người làm thịt tế thần, để mong dựng nghiệp Bá, thế thì khó lăm. Được chết, (đắc kỳ tử), là may rồi. Thứ Thư, tên sông, dời Hán là Lâm Nghi. Còn có Tùng Đình chính là nền xâ Thứ Thư.

Công - Tế người ở đâu. Thế nào. Là cắt mũi lấy máu tế xâ.

Cốc - Tắng là vua nước nhỏ. Châu nhân được Tắng cầu minh thế, thế rồi bắt luôn ngay người ta, cho nên chê. Chê mới chép ngày. Tế đây là cắt mũi lấy máu tế thần.

秋宋人圍曹
THU TỔNG NHÂN VI TÀO
MÙA THU, NGƯỜI TỔNG VÂY TÀO

Tả - Người Tống vây Tào. Dánh Tào nhưng không phục được. Tư Ngư nói với Tào Công rằng: Văn Vương nghe thấy Sùng Đức

làm loạn mới đánh. Quân ở ba tuần mà không hàng được, thế là lui, về sửa sang chỉnh giáo, rồi lại đi đánh. Sùng Đức không giữ được thành lũy xin hàng. Kinh Thi nói: Hình áp dụng cho vợ, cho anh em, rồi đến trong nước. Nay đức của vua còn có chỗ khuyết. Mà đi đánh người ta có nên không.

Không có khuyết hãy nên hành động.

衛人伐邢

VỆ NHÂN PHẠT HÌNH

NGƯỜI VỆ PHẠT HÌNH

Tả - Mùa thu, người Vệ phạt Hình để báo lại việc Thỏ Phố. Thế rồi Vệ bị đại hạn. Bói các thẳn sơn, xuyên thì bị bắt cát. Ninh Trang Tử nói: Xưa nhà Chu dồi, đánh nhà Án, rồi mà được mùa. Nay Hình vô đạo, cư Hầu không có Bá. Hoặc giả trời muốn bảo Vệ đánh Hình chẳng. Vua nghe theo đem quân đi, thì trời mưa (được mùa).

Lục Thuận - Đạm Tử nói: Hình mà vô đạo có đâu như Trụ. Vệ Hầu mà hiền đâu có sánh với Vũ Vương. Các lời nói đều là tán dương bậy.

冬 會 陳 人 蔡 人 楚 人 鄭 人 盟 于 齊

DÔNG, HỘI TRẦN NHÂN, SÁI NHÂN,

SỞ NHÂN TRỊNH NHÂN MINH VU TẾ

MÙA ĐÔNG, HỘI NGƯỜI TRẦN, NGƯỜI SÁI,

NGƯỜI SỞ, NGƯỜI TRỊNH THẾ Ở TẾ

Công Thị viết thêm chữ Công hội. Đây là Sở bắt đầu thề với Tế.

Tả - Trần Mục Công xin giao hiếu với chư hầu để đừng quên đức của Hoàn Công. Mùa đông thề ở Tế là sửa soạn lại việc giao hiếu như với Hoàn Công xưa.

梁亡
LƯƠNG VONG
LƯƠNG MẤT

Tả - Lương mất. Không chép vua. Là tự mình làm cho mất. Xưa. Lương Bá thích xây cất, đắp thành, không cho dân làm ăn, dân nhọc không chịu nổi có nói rằng: Nếu có giặc thì cung điện thành rảnh ngoài. Tân sẽ đánh úp ta. Thế là dân sợ rồi tự tan. Tân mới chiếm lấy Lương.

Công - Thế là có bị đánh, bị phạt, mà chỉ chép là Lương mất, là tự làm cho mất, như vật mục nát rồi hỏng.

Cốc - Tự mình hỏng. Say mê tưu sác. Tâm trí như mê loạn. Tai mắt lòa điếc. Ở trên không có kỷ cương. Ở dưới đại thần đều phán. Dân sinh trộm giặc. Thế là nước Lương tự mất. Làm khổ dân là đủ mất rồi, chứ chả cần nói đến tưu sác. Nước Lương mất, Trịnh bỏ ngay việc quân. Lỗi ta không trách, chỉ việc chính danh từ thôi. Lương mất là vì thất chính. Trịnh bỏ về là người cầm đầu đáng chê trách.

Năm Tân Ty. Năm Tương Vương thứ 12.

二十年
NHỊ THẬP NIÊN
NĂM THỨ 20

Tống Tương năm thứ 11. Tề Hiếu năm thứ 3. Tân Huệ năm thứ 11. Vệ Văn năm thứ 20. Sái Trang năm thứ 6. Trịnh Văn năm thứ 33. Tào Cung năm thứ 13. Trần Mục năm thứ 8. Kỷ Thành năm thứ 15. Tân Mục năm thứ 20. Sở Thành năm thứ 3.

春 辛 作 南 門
XUÂN, TÂN TÁC NAM MÔN
MÙA XUÂN XÂY DỰNG CỦA NAM MÔN MỚI

Tả - Chép là ý chê không đúng mùa. Phàm xây cất cần phải đúng mùa.

Công - Chép là đê chê. Cửa có khuôn khổ riêng không đổi được.

Cốc - Tác là làm cho kích thước khác. Đây là chép: làm cho cũ thành mới, chứ không phải là tác, là đổi kích thước. Nam môn tức là pháp môn (là nơi để tuyên bố pháp luật mệnh lệnh).

夏 鄒 子 來 朝
HẠ, CÁO TỬ LẠI TRIỀU
MÙA HẠ CÁO TỬ LẠI CHÂU

Công - Cáo tử là ai. Là vua đã mất nước. Sao không gọi tên. Vì anh em loạn.

Lưu Sưởng - Công Dương báo là vua đã mất nước. Bảo thế là sai. Đã mất nước sao còn chép được là lại chầu. Chữ chầu chỉ dùng khi còn có nhà, còn có nước. Công Dương lại cho là nước Cáo bị diệt trước thời Xuân Thu đã được đến 90 năm rồi. Thế mà Cáo Tử mất nước đã ba đời rồi (90 năm là ba lần 30 năm, 30 năm là một đời). Nay lại còn làm lê chầu là thế nào.

Trịnh Tiều - Cáo có hai nước Cáo. Năm Lỗ Hoàn thứ 2, có việc lấy đại định của nước Cáo, tức là của Bắc Cáo, ở Đan Châu, Thành Vũ, còn Cáo Tử lại chầu là Nam Cáo. Đan Châu có hai Cáo Thành.

五 月 己 巳 西 宮 災
NGŨ NGUYỆT KỶ TỴ, TÂY CUNG TAI
THÁNG NĂM, NGÀY KỶ TỴ, TÂY CUNG BỊ TAI (HỎA TAI)

Công - Tây cung là tiểu tẩm. Gọi là tây cung, tức là còn có đông cung.

Lô Tử nói: Coi chữ tây cung thi biết chữ hầu có tam cung. Tây cung tai là chép việc la.

Cốc - Gọi là tân cung tức là gần, cũng như là Nề cung. Nếu thấy thụy hiệu mà gọi thì đã là xa. Đây chắc là Mẫn cung.

Hà Hữu - Theo lẽ. Phu nhân ở Trung cung, bé thì ở phía trước. Hữu dǎng thì ở tây cung. Tả dǎng thì ở đông cung, bé thì ở phía sau.

Tôn Giác - Tây cung là nơi Hi Công ở, vì ở phía tây Công Dương bàn là có chữ tây chắc có chữ đông, bàn thế đúng dây. Cốc Lương cho là Mẫn cung. Xét Hi Công nối ngôi Mẫn Công, nếu thực của Mẫn cung thi có ngại gì mà không nói là Tân cung. Vì đã lâu rồi, có ngại gì mà không dùng chữ Mẫn cung.

鄭人入滑

TRỊNH NHÂN NHẬP HOẠT NGƯỜI TRỊNH VÀO NƯỚC HOẠT

Tả - Người Hoạt phản Trịnh mà phục tòng Vệ. Mùa hạ Trịnh Công Tử Sĩ đi dẹp giặc ở đất Đổ, rồi đem quân vào Hoạt.

秋齊人狄人盟于刑

THU, TỄ NHÂN, ĐỊCH NHÂN MINH VŨ HÌNH MÙA THU, NGƯỜI TỄ, NGƯỜI ĐỊCH THẾ Ở ĐẤT HÌNH

Tá - Mùa thu, Tễ, Dịch, thế tại đất Hình mà bàn việc Vệ. Vì thế Vệ mới ghét Hình.

Cốc - Thế là Hình làm chủ động. Hình là nước nhỏ, sao có địa vị ấy. Vì chủ việc cứu Tễ.

Xét - Tả Truyện cho là bàn việc Vệ loạn. Cốc Lương cho là chủ cứu Tễ. Hai thuyết tương như khác nhau, sự thực vẫn là một. Vệ đang sợ Hình, cho nên Tễ và Dịch thế ở Hình để bàn việc. Mà Vệ sợ sỉ ghét Hình là vì Hình cứu Tễ. Tống và Vệ đánh Tễ khi Tễ đang có tang. Hình hợp với Dịch để cứu Tễ. Thế là Hình chủ trong việc cứu Tễ, cho nên nói được Hình làm chủ.

冬 楚 人 伐 隨
ĐÔNG, SỞ NHÂN PHẠT TÙY
MÙA ĐÔNG NGƯỜI SỞ PHẠT TÙY

Tá - Tùy lôi cuốn chư hầu phía đông sông Hán để phản Sở. Mùa đông, Sở Đầu Cầu Ô Đồ cầm quân phạt Tùy, đánh lấy thành rồi về. Quản tử bàn: Tùy bị phạt là không biết lượng sức mình mà hành động. Được thua là do mình chứ có tai người đâu. Kinh Thi nói. Há có phải không biết ngày đêm, chỉ vì đường đi nhiều sương.

Phụ lục Tà Truyện - Tông Tương Công, muốn họp chư hầu. Tang Văn Trọng, nghe thấy có nói: Muốn theo người thì còn có thể được; muốn người theo ý mình thì khó mà nên việc.

Cốc - Tùy là nước Tùy.

Năm Nhâm Ngọ. Tương Vương năm thứ 13.

二 十 有 一 年
NHỊ THẬP HỮU NHẤT NIÊN
NĂM THỨ 21

Tống Tương năm thứ 12. Tề Hiếu năm thứ 4. Tân Huệ năm thứ 12. Vệ Văn năm thứ 21. Sài Trang năm thứ 7. Trịnh Văn năm thứ 34. Tào Cung năm thứ 14. Trần Mục năm thứ 9. Ký Thành năm thứ 16. Tân Mục năm thứ 21. Sở Thành năm thứ 33.

春 狄 侵 衛
XUÂN ĐỊCH XÂM VỆ
MÙA XUÂN, ĐỊCH XÂM VỆ

Đỗ Dự - Vì việc nước Hình.

宋人齊人楚人盟于鹿上
TỔNG NHÂN, TỀ NHÂN, SỞ NHÂN,
MINH VŨ LỘC THƯỢNG

NGƯỜI TỔNG, NGƯỜI TỀ, NGƯỜI SỞ THẾ
Ở ĐẤT LỘC THƯỢNG (ĐẤT NƯỚC TỔNG)

Tả - Mùa xuân, người Tống sửa soạn hội thi ở Lộc Thượng, mời Sở cùng chư hầu dự. Sở nhận lời, Công tử Mục Di nói: Minh nước nhỏ, tranh thủ thế là có họa. Tống mất đến nơi, may ra chỉ thua thôi.

夏 大 旱
HẠ ĐẠI HẠN
MÙA HẠ, ĐẠI HẠN

Tả - Công muốn lẽ đảo vũ, theo tục đốt người. Tang Văn Trọng nói: Thế đâu phải là phòng bị đại hạn. Xin sửa thành quách, bớt ăn mặc, khuyên việc nông công, đó mới là phòng bị. Nếu đốt người thì có được gì không. Trời mà muốn giết thì chí cần không cho sống. Nay đốt người chỉ thêm hại người thôi. Công nghe theo. Năm ấy tuy mất mùa mà không hại.

Công - Chép dây là chép một việc lạ.

Cốc - Hạn dây là đúng mùa.

Xét - Cốc lương bao hạn dây đúng mùa. Dương Thị nghe theo, bao hạn là theo đúng lịch. Bao thế là sai. Có phải đâu là việc trong một tháng mà nói thế. Kinh mà chép mùa hạ đại hạn, cứ theo thời đại hạn mà chép, há có cần chép từ bao giờ đến bao giờ, giả sử hạn vào khoảng giữa hai mùa, hoặc một mùa nào mà vẫn còn, thì thánh nhân phải chép thế nào.

秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯
會于孟執宋公以伐宋

**THU, TỔNG CÔNG, SỞ TỬ, TRẦN HẦU, SÁI HẦU,
TRỊNH BÁ, HÚA NAM, TÀO BÁ, HỘI VU
CHẤP TỔNG CÔNG, DĨ PHẠT TỔNG**

**MÙA THU, TỔNG CÔNG, SỞ TỬ, TRẦN HẦU, SÁI HẦU,
TRỊNH BÁ HÚA, NAM TÀO BÁ, HỘI TẠI VU,
BẮT TỔNG CÔNG ĐỂ PHẠT TỔNG**

Công Thị viết chữ 孟 ra chữ 孟. Cốc Thị viết ra chữ 孟
hoặc 孟

Sơ nay mới chép là Tử. Vu là đất Tống.

Tà - Mùa thu chư hầu dự hội Tống Công ở đất Vu. Tử Ngư
nói: Việc này sinh họa chẳng. Công tham muốn nhiều quá, ai
chịu nổi. Thế là Sở bắt Tống Công để phạt Tống.

Công - Ai bắt. Sở Tử bắt. Sao không chép là Sở Tử bắt.
Là không muốn nói rõ người rợ bắt người Trung Quốc.

Cốc - Chữ dĩ là đẽ (để phạt Tống) là chữ nặng, quan trọng.

Hồ Truyện - Bắt Tống Công chính là Sở Tử. Sao không
chép là Sở Tử bắt. Là muốn chia cái tội cho tất cả chư hầu có
mặt tại hội, khoanh tay mà nghe không ai dám trái. Còn gì
là đúng về nghĩa. Vậy kể tên Sở Tử lên trên mọi chư hầu Trần,
Sái, mà cùng bắt Tống.

Xét - Sở tuy mạnh, có mạnh hơn Trần không. Năm nước họp
lại, đâu có yếu hơn Triệu, thế mà ở hội Mân Trì, Lạn Tương
Như, ý khí hùng mạnh, uy tín phục được địch quốc. Trần tuy là
một nước dữ như hồ lang mà không dám dung chạm đến. Thế
mà ở đây, năm vua, năm nước không được đặc chí với rợ Kinh
Sở. Tống thì ung dung đi xe tới hội. Sở thì sai phục binh xa
để bắt. Tống thẳng mà Sở cong, ý nghĩa rõ ràng. Dù đến kẽ
thất phu cũng biết thế, huống là vua một nước. Thường, Xuân
Thu vẫn vì người hiền mà kiêng tránh. Thế mà đây Tống Công
bị bắt, thì không được che dậy bớt đi vì sao. Vì minh chủ là

một vị có chức vụ lấp hòp các chư hầu, kìm hãm Kinh Sở, tòn vương thất. Tống Công, muốn nối sự nghiệp oanh liệt của Tề Hoàn, mà lại cùng Sở hội thề, há có phải đúng nghĩa tôn Vương thất đâu. Cho nên ở hội Lộc Thương thì chép là Tống Nhân, mà ở hội Vu thì chép thành việc, không xén bớt, kiêng tránh, sở dĩ là đểchè trách cho rõ.

Triệu Khuông - Vốn là Sở bắt mà lại nói là chư hầu bắt, là chè các chư hầu. Thân làm vua. Bình mā nhiều, sức đâu có thiếu. Thế mà ngồi yên, coi Sở bắt vị minh chủ, cho nên chè trách Tống Công, đức không đủ, nghĩ không xa, đi họp chư hầu đèn nỗi bị nan, cho nên phai kết tội.

Thẩm Nhược Thủy - Tống Công là kẻ bất tri, Sở Tử là kẻ bất nghĩa. Năm vua trước là kẻ bất dung. Tất cả đều đáng chè.

Xét - Sở bắt Tống Công, không chép là Sở Tử. Triệu Khuông cho là chè chư hầu. Hồ Truyền nhân ý ấy, nên đổi với lời Công Dương thì có hơn. Tống Công bị bắt, năm nước ngồi nhìn không cứu. Cho nên Xuân Thu dùng lời văn là că lù cùng bắt, Nhược bằng Sở dùng lời uy hiếp, lời đổi trả đe tối nghiệp bá, chả chè thì cũng đã thấy rõ.

冬公伐鄒 ĐÔNG, CÔNG PHẠT CHÂU MÙA ĐÔNG CÔNG PHẠT CHÂU

Tả - Các nước Nhâm, Xúc, Tu Câu, Chuyên Húc, vốn họ Phong, dòng dõi Thái Hạo, cùng Hữu Tế, vốn phục tòng Trung Quốc. Người Chân diệt Tu Câu, Tu Câu Tử chạy trốn tới Lỗ, là nhờ Thành Phong. Thành Phong nói với Công (Lỗ Công): Tôn việc tế tự thân minh giúp đỡ cô quả, nhở yếu, đó là Chu lễ. Man Di quấy loạn Trung Quốc là Chu họa. Ví như Phong giúp Tu Câu, thế là tôn tế tự thân minh (Thái Hạo, Tế) mà trừ họa vậy. Thành Phong phu nhân nước Lỗ, con gái nước Tu Câu. Nhâm ở huyện Nhâm Thành. Tu Câu ở tây bắc huyện Tu Sương xứ Đông Bình. Chuyên Húc ở đông bắc huyện Vũ Dương, xứ Thái Sơn nam.

楚人使宜申來獻捷

SỞ NHÂN SỨ NGHI THÂN LAI HIẾN TIỆP

NGƯỜI SỞ SAI NGHI THÂN TỚI HIẾN ĐỒ LẤY ĐƯỢC CỦA ĐỊCH

Công - Đó là Sở Tử. Sao gọi là người Sở. Là chê. Vì bắt Tống Công. Tống Công cùng Sở Tử hẹn nhau đi xe đến hội. Công Tử Mục Di can: Sở là nước Di Dịch, mạnh mà bất nghĩa, xin nhà vua di hội mà cứ dùng binh xa. Vua nói không nên, ta đã hẹn cùng với vua Sở di xe tới hội. Minh đã hẹn mà minh lại trái trước thì không nên. Thế là di xe tới hội. Người Sở quâ nhiên phục binh bắt Tống Công để phạt Tống. Tống Công bảo Công tử Mục Di rằng: Người về di, giữ lấy nước, nước là nước của người. Ta không nghe lời người mà đến nỗi này. Công tử Mục Di tâu: Nhà vua dù không nói chữ nước, tôi cũng biết, tôi là người Tống. Thế là về, xếp đặt quân đội để giữ nước. Người Sở bảo người Tống rằng: Các người không đem nước cho ta, thì ta giết vua các người. Người Tống sai đáp: Ta chỉ nghĩ đến thần linh, xá tắc, nước ta đã có vua rồi. Người Sở biết dù có giết Tống Công cũng chưa lấy được nước Tống. Thế là thả Tống Công ra. Tống Công được thả mới chạy sang Vệ. Công tử Mục Di lại nói: Nước là của nhà vua phải coi, tại sao nhà vua lại không về. Sau đó cho di đến Tương Công về.

Của lấy được là lấy ở Tống, sao không nói rõ hắn thế. Vì kiêng tránh cho Tương Công. Còn chữ Ngữ sao không chép. Là kiêng tránh cho Công tử Mục Di.

Cốc - Quân khí lấy được của địch tức là của Tống. Không chép rõ là không muốn cho Sở lấy của Tống.

十有二月癸丑公會諸侯盟于簿釋宋公

THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT QUÝ SỬU, CÔNG HỘI CHU HẦU, MINH VŨ BẠC, THÍCH TỐNG CÔNG

THÁNG 12, NGÀY QUÝ SỬU, CÔNG HỘI CHU HẦU
THẾ Ở ĐẤT BẠC, THẢ TỐNG CÔNG

Bạc, đất nước Tống.

Tả - Mùa đông, hội ở Bạc đê tha. Từ Ngư (Công tử Mục Di) nói: Họa chưa hết, chưa đủ rắn vua.

Công - Đã bắt chưa hề nói thả. Đây sao nói thả. Là vì Công (vua Lỗ) xin cho. Cách nào, là hội chư hầu rồi cùng bàn.

Cốc - Trong hội, nước ngoài làm chủ. Nước ngoài không chép việc thả. Đây chép là vì có Công dự, và thè rõ việc. Không chép Sở vì không cho Sở được chuyên quyền thả.

Xét - Vua chư hầu bị bắt, mà chưa mất nước, thì khi về nước là chép cả tên. Chép rằng: Mô Hầu là tên Giáp về nước Mô. Ở đây không biền tên, mà lại cứ biền là được thả, bọn tiên nho chưa hiểu rõ nghĩa. Duy có Tô Triệt nói: Chép là về nước Mô mà chép tên là tự mình chép tên, chép rằng thả Tống Công mà lại chép cả tên là chư hầu gọi tên ra. Cùng là chư hầu cá, mà có thê gọi tên nhau ra hay sao, thuyết đó vu vơ lầm. Xét chư hầu khi sống không gọi tên, dù bị bắt rồi được về há có xưng tên để cáo với các vua chư hầu khác hay sao. Cho rằng chư hầu có tha cho chư hầu cùng vị tất lấy tên chư hầu bị bắt mà báo cáo cho đồng vị. Thế thì Tống Công được thả mà không gọi tên là tại sao. Đáp: Tào, Vệ, Trịnh bị minh chủ bắt, cho nên khi gọi tên ra. Tống Công bị rợ Kinh Sở bắt cho nên khi được thả không gọi tên ra. Đây có phải là nghĩa ý Kinh Xuân Thu chăng.

Năm Quý Mùi. Năm Tương Vương thứ 14.

二 十 有 二 年 NHỊ THẬP HỮU NHỊ NIÊN NĂM THỨ 22

Tống Tương năm thứ 13. Tề Hiếu năm thứ 5. Tấn Huệ năm thứ 13. Vệ Văn năm thứ 22. Sái Trang năm thứ 8. Trịnh Trang năm thứ 35. Tào Cung năm thứ 15. Trần Mục năm thứ 10. Kỷ Thành năm thứ 17. Trần Mục năm thứ 22. Sở Thành năm thứ 34.

春 公 伐 鄭 取 須 句
XUÂN, CÔNG PHẠT CHÂU THỦ TU CÂU
MÙA XUÂN, CÔNG PHẠT LẤY TU CÂU CÔNG THỊ
VIẾT CHỮ 句 RA CHỮ 胸

Tà - Phat Châu lấy Tu Câu. Cho vua trở về nước. Thế là có lễ.

Hồ Truyện - Xét Tà Thị nói Tu Câu là họ Phong dòng dõi Thái Hạo và Hữu Tế. Người Châu diệt Tu Câu, Tu Câu Tứ chạy trốn sang Lỗ, nhờ Thành Phong. Công phạt Châu lấy Tu Câu mà cho Tu Câu Tứ về. Xét như thế thì được đúng lễ, là tôn sùng tể tự và giúp đỡ ke yếu dây. Thế thì sao lại chép là lấy (lấy Tu Câu). Không xin mệnh Thiên Tử, chỉ chuyên vì gia đình của mẹ mà báo oán, động đến can qua trong nước, tự chuyên lấy nước người, cho vua về. Thế là lấy loạn thay loạn, đâu có phải là lễ, có khác gì việc chiếm đoạt không.

Xét - Tu Câu bị Châu diệt. Công phạt Châu mà cho vua trở lại. Lưu Sưởng bàn rằng vẫn Xuân Thu không rõ. Rồi nghĩ Tà Thị nói vu vơ. Triệu Bằng Phi, Lý Liêm, Uông Khắc Khoan đều theo ý ấy, như là có lý. Tuy nhiên, về sự liệu, thì phải căn cứ vào Tà Thị, Hồ Truyện bàn rằng, không tâu xin mệnh Thiên Tử và tự chuyên báo oán cho nhà mẹ ý nghĩa thì thấy chính đáng, cho nên các lời đều ghi cả.

夏 宋 公 衛 侯 許 男 滕 子 伐 鄭
HẠ TỔNG, CÔNG, VỆ HÀU, HÚA NAM,
ĐẰNG TỨ PHẠT TRỊNH
MÙA HẠ, TỔNG CÔNG, VỆ HÀU, HÚA NAM,
ĐẰNG TỨ PHẠT TRỊNH

Tà - Tháng ba, Trịnh Bá sang Sở, mùa hạ Tống Công phạt Trịnh. Từ Ngư nói: Họa rồi ở đó mà ra.

Phụ lục Tà Truyện - Xưa Bình Vương rời Kinh đô về Đông.

Tân Hữu khi đi qua Y Xuyên, thấy một người ăn mặc lồi rợ, đang té ở ngoài đồng, nói rằng: Không quá trễ năm, nơi này thành rợ Nhung Dịch, lẽ nghi sẽ mất trước nhất. Mùa thu, Tân và Tân thiên dân rợ Lục Hồn đến Y Xuyên.

Tân Thế tử Ngữ, làm con tin ở Tân, sắp trốn về nước bảo vợ là Doanh Thị cùng về. Vợ đáp: Thế tử nước Tân bị nhục ở nước Tân, muốn về là phải. Quả nhân đây sai thiếp hầu hạ Thế tử là muốn giữ Thế tử. Nay theo về là trái quân mệnh không dám theo nhưng cũng không dám mách. Ngữ trốn về.

Phú Thần nói với vua (Thiên Tử) rằng: xin Triệu Thái Thúc, Kinh Thi có nói, hòa hiệp với lân bang, Khổng hòn nhân nói, đến anh em ta mà còn bất hòa, thì trách gi chư hầu bất mục. Thiên Tử bàng lòng. Vương Tử Đái tự Tề được về Kinh sư, là Thiên Tử triệu về.

Y Xuyên là đất nhà Chu tức là Y Thủy,

秋 八 月 丁 未 及 鄒 人 戰 于 升 隘

**THU BÁT NGUYỆT ĐỊNH MÙI, CẤP CHÂU NHÂN
CHIẾN VŨ THẮNG HÌNH**

**MÙA THU, THÁNG 8, NGÀY ĐỊNH MÙI, CÙNG NGƯỜI CHÂU
CHIẾN Ở ĐẤT THẮNG HÌNH**

Thắng Hình, đất nước Lỗ.

Tả - Người Châu vì cớ Tu Câu mới xuất sư. Công (Lỗ) khinh thường không phòng bị. Tang Văn Trọng nói: Nước, không kể lớn nhỏ khác nhau. Quân ta tuy đông, nếu không có phòng bị cũng không chắc được. Kinh Thi nói, năm nǎm nom nớp như đi trên vực sâu, như giẫm trên ván mỏng, lại nói rằng, kính đáy, kính đáy, trời chỉ biết giúp kẻ biết tư lự suy xét, không riêng gì ai. Tiên Vương muốn làm sáng tỏ đức, không dám cho là việc dễ, không dám sợ huống hồ ta vốn là một nước nhỏ, xin đừng khinh thường nước Châu bé như con phong mại mà còn có nọc độc, huống chi một nước. Vua Lỗ không nghe. Tháng tám, ngày Đinh Mùi, Công cùng quân Châu chiến ở Thắng Hình.

Quân ta tan vỡ. Người Châu bắt được mù trù của Công, nêu ở Ngự Môn.

Cốc - Sứ trong nước tránh tiếng bị hại, chỉ nói việc còn có thể nói được, không dùng chữ Lô nhân vì ta bị hại.

冬十有一月己巳朔宋公及楚
人戰于泓宋師敗績

**ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, KỶ TỴ, SÓC.
TỔNG CÔNG CẬP SỞ NHÂN CHIẾN VỤ
HOÀNG TỔNG SƯ BẠI TÍCH**

**MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, NGÀY KỶ TỴ, SÓC,
TỔNG CÔNG CÙNG NGƯỜI SỞ CHIẾN
Ở ĐẤT HOÀNG, QUÂN TỔNG TAN VỠ**

Tả - Người Sở phạt Tống để cứu Trịnh, Tống Công sắp chiến. Đại Tư Mã là Cố có can: Trời bỏ nước Thương ta, (Tống dòng dõi nhà Thương Ân, bị Chu diệt) đã lâu. Nhà vua muốn hưng khởi thì xin về ngay, thì Sở cũng tự rút lui. Vua không nghe can. Mùa đông tháng mười một, ngày Kỷ Tỵ, Sóc, Tống Công cùng người Sở chiến tại sông Hoằng. Người Tống bày xong hàng trận. Người Sở chưa qua sông xong. Tư Mã nói: Dịch đông ta ít, họ chưa qua hết, ta đánh ngay. Công nói: không được. Sở qua sông xong, chưa bày thành hàng trận, Tư Mã lại xin đánh. Công nói chưa được. Sở bày trận xong hai bên đánh nhau. Quân Tống tan vỡ. Công bị thương ở đùi, các quan tá hữu chết nhiều, người trong nước đều oán trách Công. Công nói: người quân tử không đánh kẻ đã bị thương. Ở trận không bắt giữ kẻ già có tuổi. Phép hành quân không ham địch vào thê trẻ ai (như địch dương qua sông). Quá nhân tuy là kẻ vong quốc, nhưng không có đánh kẻ chưa bày dàn trận xong. Tử Ngư nói: Nhà vua chưa biết chiến. Chưa bày trận xong là trời giúp ta, chưa qua sông xong là bị thế trời, ta sao lại không đánh được, đó là phép đối với kinh địch. Nay đã là kinh địch thì đối với ta đều là giặc. Dù có kẻ già nua bắt được là cứ bắt, cần gì tránh tha. Xét việc binh, cách

tập trận, khác cách đánh giặc. Đánh cho bị thương nhưng chưa chết thì sao lại thôi đánh nữa, thế thì thà đừng có đánh. Thương người hai thứ tóc, thế thì thà nuôi giúp người ta. Việc quân cốt lợi cho quân mình là được. Khu chuông trống, thúc đánh là để cho khí mạnh, có lợi thì cứ dùng, mặc cho địch có ở thế hiểm nghèo. Khi mạnh, việc thành, thì cứ thúc quân đánh, dù quân địch chưa dàn trận, chưa tề chỉnh.

Phụ lục Tả Truyện - Ngày Bính Tý, buổi sớm Trịnh Văn phu nhân. Vu Thị Khương Thị, tới yết kiến Sở Tử tại đất Kha Trạch. Sở Tử sai chia các đồ bắt được của địch. Quân tử bàn: Thế là phi lễ. Dàn bà đưa hay đón không ra khỏi cửa, tiếp anh em không qua ngưỡng cửa, không tới gần nơi quân đội. Ngày Đinh Sửu, Sở Tử tới hưởng tiệc mừng ở Trịnh. Lễ cử hiến. Trần Thiết Y như đón tiếp Thiên tử, đồ dùng toàn lấy đồ thờ tự. Tiệc xong Sở Tử đi ra. Văn Vu tiễn đến quân trung. Sở Tử đem hai con gái Văn Vu về Sở. Trịnh Thúc Thiêm bàn: Sở Vương tất bắt đắc kỳ tử, lễ mà không có biệt thì không còn gọi là lễ, thế thì chết thường sao được. Vì những việc ấy, chư hầu đoán biết Sở không thành nghiệp bá được. Kha Trạch là đất Trịnh. Công - Hai bên hен nhau dàn trận đánh nhau, thường có chép ngày. Đây lại chép là ngày sóc. Lời Xuân Thu “trói” mà không “giết”, là theo lẽ chính. Tống Công cùng người Sở chiến tại phía đông sông Hoằng. Người Sở qua sông mà sang. Tống Tư Mã xin nhân lúc quân Sở đang sang sông, đánh ngay thì Tống Công nói: Không nên, ta tuy là kẻ đã bị vong quốc, nhưng bất nhẫn làm thế. Sở đã qua sông, nhưng chưa bầy xong trận. Tư Mã lại xin đánh ngay lúc còn lộn xộn. Tống Công nói: Không nên. Người quân tử không thúc trống đánh kẻ địch chưa dàn trận xong. Khi Sở dàn bầy xong, Tống Công thúc trống. Quân Tống thua to. Cho nên người quân tử khen việc không thúc đánh, khi địch chưa dàn trận xong, thế là tới đại sự mà không quên đại lễ. Có vua mà không có tôi. Dù Văn Vương có chiến cũng thế thôi.

Cốc - Việc gấp ngày sóc thì chép ngày sóc. Kinh Xuân Thu có 34 cuộc chiến. Về việc chép, chưa có tôn kẻ trên bị kẻ dưới đánh bại. Chưa có dùng chữ sư (quân) cho kẻ bị người (nhân) đánh bại. Nếu tôn bị tí bại, sư bị nhân bại, là khoe cho bên

dịch. Ở đây Tống Tương Công thì chép là Tống sư, bị Sở nhân bại, mà vẫn không chép khoe địch là vì sao. là chỉ chê trách Tống Công Tống phạt Tề dương lúc Tề có tang. Tống bắt Đằng Tử, vây nước Hào, rồi lập hội ở đất Vu, không nghĩ đến sức mình chưa đủ, lại đi triệu tập Sở Thành Vương. Thành Vương giận mới bắt Tống Công. Vậy đúng là: Lẽ người mà không đáp thì thành bất kính, yêu người mà không thân thì thành trái nhân, trị người mà không biết trị, thì thành không tri, lôi mà không đổi thì thành ra lôi. Đó là tư cách Tương Công. Người xưa mặc áo giáp, đội mũ trụ, không phải là làm cho nước hưng thịnh, chỉ trừ khi phải cần chinh phạt kè vô đạo thôi, đâu có dùng quân đi đánh để rửa nhục, để báo thù. Tống Công cùng người Sở chiến ở trên sông Hoằng. Tư Mã Tử Phản có nói: Sở nhiều, ta ít, đánh ngay lúc Sở đang sang sông thì tất được, Tống Công nói: Không dồn người ta vào chỗ hiểm ách để đánh, đợi sang sông đã. Khi Sở đã sang sông xong, tinh kỳ hàng ngũ còn rối loạn. Tử Phản lại xin: Sở nhiều, ta ít, đánh ngay tất được. Tương Công lại nói: Không thúc trống đánh khi chưa bày trận. Đến khi Sở bày trận xong Tống mới đánh. Thế là quân Tống thua. Vua Tống bị thương, đến tháng bảy thì chết. Phản thì đánh, gấp giặc thì chiến, ít quân thì giữ thế thủ. Người mà sở dĩ gọi là người, là vì có lời nói (can). Người mà không biết nói thì sao lại gọi là người. Lời nói sở dĩ được là lời nói, là có tín. Nói mà không tín thì sao gọi là đạo. Đạo mà được quý là nhờ thời. Còn hành đạo là nhờ thế.

Lưu Sưởng - Công Dương bàn, dù cho Văn Vương có chiến cũng không hơn thế. Công Dương bàn bậy. Văn Vương đâu có dung dị. Luận đến cái tiết giữ điều tín mà quên dân là gốc thì tàn hại dân, so sánh với Văn Vương thế là không hiểu đạo thánh nhân một chút nào cả. Còn Cốc Lương thì nói: Ba mươi tư cuộc chiến trong kinh Xuân Thu, chưa thấy có: tôn bị ty bại; sư bị nhân bại, Cốc Lương nói thế cũng sai. Xét Tống Công mà lấy "sư" bị nhân bại, Kinh Xuân Thu cứ thực sự chép đâu có phải là bao hay biếm, chê hay khen. Năm nay cùng người Châu chiến tại đất Thăng Hình, Cốc Lương bảo không chép chữ "cùng", là sử Lỗ kiêng tránh, đó là chỉ vào Lỗ Công. Công thì "tôn" mà

nhân thì ty, vậy thế nào là tôn bị ty bại. Lại nói: Lấy tôn bị ty bại: sư bị nhân bại, tức là khoe cho địch, thì sao Tương Công sư bị nhân bại, mà không khoe cho địch. Thế là trách Tương Công. Tôi không biết ở trong Kinh Xuân Thu, thế nào là khoe cho địch, thế nào là biếm chê, nếu khen hay chê, thì Văn Kinh phải chép như thế nào. Nay về việc Tống Công, Cốc Lương cho rằng không khoe cho địch, đọc Kinh Xuân Thu, lấy gì mà xét nghiệm.

Lại nói: Đạo mà quý là nhở thời. Hành đạo là nhở thế. Tựa như là trách Tống Công không sớm đánh Sở. Lúc Sở đang lộn xộn lúng túng, để mất cơ hội. Bàn thế là mâu thuẫn. Cứ như Tống Công dụng tâm, không đánh lúc giặc chưa dàn xong trận, thì thực đường đường là người có đức trung hậu. Dù quân bị thua, nước bị xén, nhưng không xấu hổ. Xuân Thu đâu có chê là sao không biết đổi đáy trú để được thắng trận. Về việc chiến ở sông Hoằng, Công Dương cho là khen. Cốc Lương cho là chê, nói là chê thì sai rồi, nói là khen thì chưa có gì định được.

Năm Giáp Thân, Tương Vương năm thứ 15.

二 十 有 三 年
NHỊ THẬP HỮU TAM NIÊN
NĂM THỨ 23

Tống Tương năm thứ 14. Tề Hiếu năm thứ 6. Tấn Huệ năm thứ 14. Vệ Văn năm thứ 23. Sái Trang năm thứ 9. Trịnh Văn năm thứ 36. Tào Cung năm thứ 16. Trần Mục năm thứ 11. Kỷ Thành năm thứ 18. Tần Mục năm thứ 23. Sở Thành năm thứ 35.

春 齊 侯 伐 宋 圜 緡
XUÂN, TỀ HẦU PHẠT TỔNG, VI MÂN
MÙA XUÂN, TỀ HẦU PHẠT TỔNG, VÂY MÂN

Mân áp nước Tống. Công Thị viết là 春

Tả - Đánh vì không dự hội thiê ở Tề.

Công - Áp không chép là vây. Đây chép là vây là ghét cái cớ đánh.

Cốc - Đánh nước không chép vây áp, đây chép vây là không cho cái việc lấy ác báo ác là chính đáng.

夏五月庚寅宋公茲斧卒

**HẠ, NGÙ NGUYỆT, CANH DÂN,
TỔNG CÔNG TƯ PHỦ TỐT**

**MÙA HẠ, THÁNG NĂM, NGÀY CANH DÂN,
TỔNG CÔNG TƯ PHỦ MẤT**

Tả - Mùa hạ tháng năm. Tổng Tương Công mất vì bị thương ở Hoằng.

Công - Sao không chép táng, vì kiêng tránh.

Cốc - Sao không táng Vì đã thất dân, vì không dạy dân chiến, tức là làm hại quân đội. Làm vua mà mất quân đội thì dân biết lấy ai làm vua.

Lưu Sưởng - Cốc Lương bàn rằng không có chép táng, vì đã mất dân, không dạy dân chiến, thế là hại quân đội. Bàn thế là sai. Tổng Công đã bắt nhẫn dồn người ta vào thế hiểm ách, cho nên Tổng Công thua. Thế thì đâu có phải là không dạy dân chiến. Xét như lời bàn Cốc Lương việc bại ở Hoằng, sao không chép Tổng hại quân đội. Thời Chu Mạt, chư hầu tranh nhau, giữ tín thì cho là xấu, mà chỉ thích lập kỳ công. Vì thế, Cốc Lương cho Tổng Công là trái.

秋楚人伐陳

**THU SỞ NHÂN PHẬT TRẦN
MÙA THU, NGƯỜI SỞ PHẬT TRẦN**

Tả - Mùa thu. Sư Thành Đặc Thần cảm quản phật Trần nhị tam, kêt liên với Tổng. Rồi chiếm áp Tiêu áp Di, dăp thành

nước Đốn rồi đem quân về. Tử Văn xét công xin cho làm Lệnh Đoàn. Thúc Bá nói: Ngài cho việc nước thế nào? Đáp: Tôi muốn được yên trị. Xét có công to mà không có chức quan cao thì mấy ai làm cho nước yên trị được. Tiêu ấp nước Trần, ở huyện Tiêu. Di ấp nước Trần, huyện Thành Phù, quận Tiêu, Đốn là một nước, ở huyện Đốn, Nhữ Âm nam.

Phụ lục Tả Truyện - Tháng chín, Tấn Huệ Công mất. Hoài Công ra lệnh: Không được tòng vong, tới kỳ hạn, hết một năm mà không có ở trong nước thì không được tha tội chết. Con của Hồ Đột là Mao và Yên tòng vong theo Trùng Nhĩ ở nước Tần. Hồ Đột không gọi về. Mùa đông Hoài Công bắt Hồ Đột bão, nếu con về thì người được tha. Đáp: Con mà làm quan được thì cha dạy cho biết trung, đó là theo phép cũ. Đã theo làm tôi mà nhị tâm là có tội. Con của thần nay đã làm tôi Trùng Nhĩ lâu năm rồi. Nay thần triệu về, dạy cho nhị tâm thì sao biết thờ vua nữa. Vua mà sáng thì hình không lạm dụng. Nguyên vọng thần có thể thôi. Nếu cứ dùng hình để cho thỏa thích, thì ai là người vô tội. Thần tùy theo mệnh. Hoài Công giết Hồ Đột. Bốc Yên cáo bệnh không ra khỏi cửa nói: Chu Thư có chép, phải cho rõ sự việc. Minh mà không sáng, chỉ giết người cho thỏa ý muốn, thật là khó. Dân không thấy đức, chỉ thấy giết, liệu có sống được không.

冬十有一月杞子卒

ĐÔNG THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, KỶ TỬ TỐT MÙA ĐÔNG THÁNG 11, KỶ TỬ MẤT

Tả - Kỷ Thành Công mất. Chép là tước Tử. Kỷ vốn là rợ. Không chép tên là vì chưa đồng minh, Phàm chư hầu đồng minh, chết có cáo phó. Phó có tên thì chép tên, không thì thôi. Lỗi ở chỗ không cẩn thận.

Phụ lục Tả Truyện - Tấn Công từ Trùng Nhĩ gặp quốc nạn. Quận nhà vua đến ấp Bồ, Dân Bồ định ra đánh. Công từ không cho, nói: Nhờ mệnh vua được hương lộc ấp Bồ. Nay lấy người Bồ ra chống cự thì còn tội nào to bằng. Thôi ta chạy. Thế

là chạy sang nước Địch. Đi theo, có Hồ Yến. Diên Hiệt, Triệu Thôi, Ngụy Vũ Tử, Tư Không Quý Tử. Người địch đánh rợ Tường Cao Như, bắt được hai người con gái là Thúc Ngỗi, Quý Ngỗi, nộp cho công tử. Công tử lấy Quý Ngỗi làm vợ sinh ra Bá Điều và Thúc Lưu, và gả Thúc Ngỗi cho Triệu Thôi. Khi sắp đi sang Tề, bảo Quý Ngỗi rằng: Đợi tôi 25 năm nữa. Nếu không thấy về hày đi lấy chồng. Vợ nói: Tôi 25 tuổi. Đến ngày ấy, thì tôi đã nằm trong sáu tấm ván rồi. Thôi cứ chờ. Tỉnh ra ở đất Địch mười hai năm thì Công Tử đi qua nước Vệ. Vua Vệ khinh thường không lấy lẽ đối đãi. Bỏ đi qua Ngũ Lộc, đói, xin ăn bợn nhà quê. Bọn ấy đưa, đưa cho cục đất. Công tử giận định đánh, thì Tử Phạm can rằng: Đó là diêm trời cho ta đất, xin nhận. Công tử cùi lạy ta. Đến Tề, được Tề, Hoàn Công gả con cho, tặng cho xe ngựa 20 cỗ. Công tử định yên tâm ở lại, tùy tòng không chịu, bàn với nhau việc đi. Khi bàn kín trong ruộng đậu, có người tì thiếp nghe được, mách với Khương Thị. Khương Thị giết ngay người thiếp, rồi bảo Công tử: Chàng chí ở bốn phương người nghe trộm, thiếp đã giết đi, để khỏi lộ việc. Công tử nói: Không có chuyện đi đâu. Khương Thị nói, đi là phải. Quyển luyến, yên thân hại cho công danh. Công tử không nghe, Khương Thị bàn với lũ Tử Phạm, cho Công tử uống rượu say rồi mang đi. Khi tỉnh, Công tử giận quá, cầm kích định đánh Tử Phạm. Đi đến nước Tào. Tào Cung Công nghe nói Công tử có xương sườn liền dính nhau là một tướng lạ, muốn xem lúc cởi trần, nhân khi tắm xem trộm. Vợ Hi Phụ Cơ, đại phu nước Tào bảo chồng rằng: Tôi được thấy bạn theo hầu Công tử toàn là hạng người làm tướng quốc được, sẽ giúp Công tử về Tấn. Sau này sẽ đắc chí với chư hầu. Khi đắc chí thế tất trừng phạt kẻ vô lễ. Nước Tào ta sẽ bị đầu tiên. Vậy ta nên đi lại trước cho tử tế. Rồi soạn mâm cơm để thêm đôi ngọc bích đem tiến, Công tử nhận cơm rượu trả lại ngọc bích. Qua nước Tống, vua Tống tặng cho 20 cỗ xe. Qua nước Trịnh, vua Trịnh không tiếp. Đại phu là Thúc Thiêm nói: Thần nghe, khi trời đã giúp người thì không làm gì được. Tấn Công tử có ba điều hay, hoặc là trời sẽ giúp chàng, vua nên lấy lẽ đối đãi, trai gái đồng tông lấy nhau không ra gì. Mẹ công tử cũng họ Cơ, mà Công tử còn được đến ngày nay, đó là một điều

hay. Từ khi đi bôn ba khỏi nước, trong nước cứ loạn như chờ đợi, đó là hai điều hay. Được ba người hiền theo, dù để hòn người, đó là ba điều hay. Tân Trịnh hai nước cùng hàng, dân đi lại với nhau còn phải lề độ, huống chi là người mà trời đã chọn. Vua không nghe. Trùng Nhĩ qua ở nước Sở, trong một bữa tiệc, vua Sở hỏi: Công tử mà về nước được thì lấy gì báo tôi. Đáp. Người đẹp, vàng bạc, châu báu, nhà vua không thiếu. Các vật quý như da dê, ngà voi, lông trì, chính đất quý quốc sản ra. Tân có được vật gì, chẳng qua là các vật thừa của Sở. Tôi biết lấy gì biếu. Hỏi. Tuy nhiên, Công tử định báo đáp thế nào. Đáp: Nếu nhờ ơn nhà vua, tôi được về Tân, thì lỡ ra, Sở, Tân có việc giao binh giữa chiến trường, tôi xin nhường ba xá. Sau khi ấy, nếu nhà vua cứ cố gắng, thì tôi xin tay cung tên, tay dao kiếm, đối với nhà vua làm tròn phận sự. Quan nước Sở là Tử Ngọc muốn giết. Vua Sở bảo: Tân Công tử quảng mà kiệm, văn mà lễ, người theo hầu cung kính mà khoan hòa, trung trực mà có tài năng. Nay vua Tân, không có thân thuộc, trong ngoài đều ghét. Ta có nghe nói họ Cơ là dòng dõi Đường thị, nay đã suy yếu. Làm cho Tân hưng thịnh được. Còng Công tử này chẳng. Trời đã muốn hưng, thì người ai phế được. Trái trời tất là mang họa. Mới tiền Trùng Nhĩ sang Tân. Tân Mục Công gá cho nầm người, trong đó có nàng Hoài Doanh, Công tử sai bưng nước rửa mặt, rửa tay. Hoài Doanh hắt nước giận, nói: Tân với Tân ngang nhau, sao khinh nhau quá thế. Công tử sợ, thay đồ áo mặc xấu xí, tạ tội. Một ngày khác, vua Tân mở tiệc mời. Tử Phạm nói: Về giao thiệp lịch sự, tôi vung hơn Triệu Thôi, xin để Thôi đi theo. Trong tiệc Công tử đọc bài Hà Thủy. Vua Tân đọc lại bài Lục Nguyệt. Triệu Thôi nói: Trùng Nhĩ xin bài tạ. Công tử vội xuống thềm rập đầu lạy tạ. Vua Tân cũng bước xuống từ tốn. Triệu Thôi nói: Nhà vua lấy việc giúp Thiên Tử mong cho Trùng Nhĩ, Trùng Nhĩ đâu dám không lấy.

- Tướng Cao Như là một giống rợ riêng trong loại Xích Địch.
- Ngũ Lộc là đất nước Vệ.

Năm Ất Dậu. Tương Vương năm thứ 16.

二 十 有 四 年
NHI THẬP HỮU TÚ NIÊN
NĂM THỨ 24

Tề Hiếu năm thứ 7. Tân Huệ năm thứ 15. Vệ Văn năm thứ 24. Sái Trang năm thứ 10. Trịnh Văn năm thứ 37. Tào Cung năm thứ 17. Trần Mục năm thứ 12. Kỷ Hoàn Công Cô Dung năm đầu. Tống Thành Công Vương Thân năm đầu. Tân Mục năm thứ 24. Sở Thành năm thứ 36.

春 王 正 月
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG

Phụ lục Tả Truyện - Mùa xuân, Vương, tháng giêng. Tân Bá thu nạp Công tử Trùng Nhì, không thấy chép, cũng không chép cả lúc vào Tân. Khi tới Hoàng Hà. Tử Phạm lấy ngọc bích giao lại cho Công tử và nói: Thần theo hầu xe ngựa, theo vua chu du thiên hạ, có nhiều tội, thần còn tự biết, huống chi là vua. Xin ở đây từ biệt. Công tử nói: Nếu không dùng Cửu thị đồng tâm, thì xin thề như dòng nước này. Nói rồi ném ngọc bích xuống sông để thề. Qua sông Hoàng Hà, rồi vây trấn Lịnh Hồ, đến Cửu Thủ. Tháng hai, ngày Giáp Ngọ, Tống đóng quân ở Lư Liễu. Tân Bá sai Công tử Chi sang quân Tân. Quân Tân lui về đất Tuân. Ngày Tân Sửu Hồ Yên cùng các đại phu Tân thề ở đất Tuân. Ngày Nhâm Dần, Công tử sang quân Tân. Ngày Bính Ngọ vào ấp Khúc Ốc. Ngày Đinh Mùi, thiết triều ở Vũ Cung. Ngày Mậu Thân, sai giết Hoài Công ở đất Cao Lương. Không chép cũng không cáo.

Lã, Khuốc sơ tội, sắp đốt cung, để giết Tân Hầu. Kẻ hầu là Bột Đề xin yết kiến. Công sai trách rằng. Khi ta ở Bồ vua sai mới có một đêm, người đã tới. Sau ta theo vua Địch đi săn nơi Vị Tân, người vì Huệ Công lại tìm giết ta. Sai người hẹn ba ngày, ngày thứ hai, người đã tới. Tuy là quân mệnh, sao người vội thế. Mành áo ngươi cắt ta còn giữ đây thôi. Thôi đi đi, ta

không cho yết kiến. Đáp: Thần vẫn cho là nhà vua nay về nước, thì đã biết rõ hết, thì ra nhà vua chưa biết gì cả rồi sẽ lại bị nạn. Đã là mệnh vua thì không có hai đường được, phép xưa vẫn thế, chỉ được biết điều phải trừ điều đó cho vua, làm cho hết sức. Việc đất Bồ đất Dịch, tôi đâu có cần biết đến. Nay vua lên ngôi, dè hết không còn việc Bồ, việc Dịch nữa hay sao. Tề Hoàn Công bỏ việc bắn vào đai, mà dùng Quản Trọng làm tướng, nếu không thì đâu đã có cơ nghiệp ấy. Loại người muốn bỏ ra đi, còn nhiều lắm, đâu chỉ có tôi. Công mới cho yết kiến. Để báo cáo mọi việc. Tháng ba, Tân Hầu mật hội với Tân Bá tại Vương Thành. Ngày Kỷ Sửu, hối cung của Công phát hóa. Là Di Sanh. Khuê Nhuế không bắt được Công, mới chạy ra Hà Thương. Tân Bá dụ tới giết đi. Tân Hầu đón phu nhân Doanh Thị về. Tân Bá, lại tiễn thêm 3000 người theo về Tân để làm linh hộ vệ.

Xưa Tân Hầu có đầy tớ là Đầu Tu, trông coi đồ đạc. Khi Tân Hầu phải ra đi. Đầu Tu lấy hết của cải rồi trốn mất. Hết của phải đi ăn nhờ. Đến khi Tân Hầu về nước. Đầu Tu xin yết kiến. Công đang gội đầu, không tiếp. Đầu Tu bảo thị vệ rằng, khi gội đầu thì đầu cúi xuống, cho nên tâm trí đảo ngược, vì thế, ta không được yết kiến. Người ở lại là vì xả tắc, người ra đi là đi hầu, chủ về xe ngựa. Điều là phải cả. Sao lại cho người ở lại là có tội. Vua một nước mà thù kẻ thất phu, bọn nghi sợ hãi còn đông lắm. Thị vệ tâu lại, vua cho yết kiến. Người Dịch đưa Quý Ngôi về Tân cùng với hai con. Tân Văn Công (Tân Hầu Trùng Nhì) gả một người cho Triệu Thôi sinh ra ba con là: Nguyên Đồng, Bình Quát, Lâu Anh. Triệu Cơ (vợ mới Triệu Thôi) xin dón Thúc Ngỗi, cùng con là Triệu Thuần. Triệu Thôi từ chối. Triệu Cơ nói, có mới quên cũ thì còn bảo ai được. Cố xin. Triệu Thôi chịu. Rồi cho về. Triệu Cơ xin với vua cho Thuần làm con đích vì thấy Thuần có tài, ba con mình ở hàng dưới, còn mình cũng xin dưới Thúc Ngỗi.

Tân Hầu thường bợn tòng vong đi theo trốn chạy ra nước ngoài. Riêng Giới Chi Thôi không kể công, thành ra không được tước lộc. Thôi nói: Hiển Công có chín con, còn sót lại một nhà vua. Các vua Huệ Công. Hoài Công không có thân thuộc, người

trong, người ngoài đều bỏ. Nhưng trời chưa bỏ Tấn, cần cho có chủ. Vậy chủ tôn miếu xâ tác, chả là nhà vua thì còn ai. Trời thực đã định, thế mà mấy gã nhận, cho là vì sức mình, thật là vu vơ quá. Lấy trộm của người còn mang tiếng là ăn trộm. Huống chi lại cướp công của trời bảo là công của mình. Dưới khoe công, trên thường công, trên dưới cùng che dậy gian dối, ở thế nào được với bọn ấy. Bà mẹ nói, hay là con đi xin thương, nếu không thì đến chết chả còn ai biết là oan ức. Đáp, đã ghét mà còn ưa theo tội lại nặng hơn. Vá lại đã oán thì không nên nhận lộc. Mẹ hỏi, thế thì cho người ta biết có nên không. Đáp, thế là khoe cái hay của mình. Mình đã sắp đi ẩn, lại khoe cái hay. Thế là cầu mong hiển đạt. Mẹ nói: Con được đến thế ư. Vậy mẹ con ta cùng đi ẩn. Thế là cùng đi ẩn. Rồi chết. Tấn Hầu cho tim không được. Mới lấy ruộng Miên Thương để thờ Giới Chi Thôi mà nói rằng: Thế là để ghi lỗi ta, và cũng để tinh biếu người hiền.

Linh Hồ, cách 15 dặm phía tây huyện Ý Thị Phủ Bình Dương, tỉnh Sơn Tây, nay còn có Linh Hồ Thành. Tang Tuyền, ở phía tây huyện Giải, tỉnh Hà Đông, Giao Lương ở tây nam huyện Dương xứ Bình Dương năm Hi Công thứ 9, và thứ 15, nói đến đó, Đỗ Thị chú thích có hơi khác, xét thực chỉ là một nơi. Miên Thương ở phía nam huyện Giới Hưu, xứ Tây Hà, có đất tên là Miên Thương.

夏 狄 伐 鄭
HẠ ĐỊCH PHẬT TRỊNH
MÙA HẠ, ĐỊCH PHẬT TRỊNH

Tả - Trịnh đem quân vào đất Hoạt, Hoạt xin hòa. Quân Trịnh về, Hoạt lại giao thiệp với Vệ. Trịnh Công tử Sĩ Huệ, Đỗ Du Di cầm quân đánh Hoạt. Thiên Tử sai Bá Phục và Du Tôn Bá sang Trịnh giảng giải, xin cho Hoạt. Trịnh Bá vốn giận xưa Huệ Vương được Trịnh giúp cho về nước mà không phong thưởng cho Trịnh Lệ Công. Nay lại oán Tương Vương binh Vệ và Hoạt, không nghe mệnh vua, bắt giữ hai người. Vua giận, định lấy Địch phạt

Trịnh, Phú Thần can, không nên. Thần nghe trước hết, lấy đức phủ du dân, rồi sau gần với người thân thích để được giúp nhau. Xưa Châu Công buồn về việc Nhị Thúc không hòa hợp, cho nên phong và chia đất (phong, kiến) cho thân thích, cho như phân đậu của nhà Chu. Các nước Quán, Sái, Thành, Hoắc, Lỗ, Vệ, Mao, Đam, Cáo, Ung, Tào, Đằng, Mất, Nguyên, Phong, Tuân, là dòng dõi vua Văn. Các nước Vu, Tấn, Ưng, Hàn là dòng dõi vua Vũ. Các nước Tương, Mâu, Tộ, Thái là dòng dõi Chu Công. Thiệu Công Mục nghỉ đến đức của nhà Chu mới tụ tập tôn tộc tại đất Thành Chu làm thơ như sau: Hoa thường đẹ, màu sắc lộng lẫy, phàm người ngày nay, chẳng ai bằng anh em. Anh em đánh nhau khi có người ngoài tới gây chuyện thì lại kết hợp cùng nhau chống giữ. Như thế thì tuy anh em có điều lặt vặt không bằng lòng nhau, nhưng không bỏ tình thân. Nay Thiên Tử không nhịn được điều giận nhỏ nhà bó hàng thân là Trịnh thì còn ra sao. Dùng người có công, thân người thân, gần người gần, tôn người hiền, đó là đức lớn. Nghe người diếc, theo người lòa khen kẻ hung hăn, dùng kẻ ngu độn đó là gian lớn. Bỏ đức chuộng gian, tức là họa lớn. Trịnh có công trong thời Bình, Huệ, lại thêm tình thân, thời Lê, Tuyên bỏ sủng thiếp mà dùng Tam Lương, đối với chư Cơ là gần, có đủ từ đức. Tai không nhận thấy năm cung khác biệt gọi là diếc. Mất không phân biệt được năm sắc, gọi là lóa. Lòng không lấy đức nghĩa làm phép gọi là hung hăn (ngoan). Miệng không nói ra lời trung tín nghĩa là ngu độn (ngân). Dịch đều có đủ, thế là đủ bốn gian. Chu mà còn nghỉ đến đức thì còn nói: Ai bằng được anh em, cho nên phong tước đất dai cho, mong cho trị yên thiên hạ. Thế mà còn sợ họa ở ngoài trời, muốn chống họa ấy, sao bằng thân với người thân, lấy họ hàng làm phân đậu cho nhà Chu. Thiệu Mục Công lại còn nói: Nay đức nhà Chu đã suy, thế mà lại còn biến đổi pháp chế Chu, Thiệu, theo dùng mọi thứ gian, hỏi có nên thế không? Dân chưa quên được họa mà vua lại muốn cho họa hung khởi, thế thì đối với Văn Vương, Vũ Vương còn ra sao. Vua không nghe can, cứ sai Đỗi Thúc, Đào Tử đem quân Dịch đi đánh. Mùa hạ, Dịch phạt Trịnh, lấy đất Lịch. Vua thích người Dịch, muốn đền công định lấy gái Dịch làm hậu. Phú Thần lại can. Không nên, thần nghe

báo ân thì chóng chán, mà thi ân thi biết thế nào cho dù. Dịch vốn là giống tham lam, nhà vua lại như xúi giục thêm. Nữ sắc không biết đến đâu là cực. Phụ oán (dàn bà hờn giận) không biết đến đâu là cùng. Dịch sẽ là hậu hoạn. Vua lại không nghe can. Xưa Cam Chiêu Công, được mẹ là Huệ Hậu yêu quý, muốn lập lên ngôi. Việc chưa thành thì Huệ Hậu chết. Chiêu Công chạy trốn sang Tề. Vương cho về. Đã được về phục chức, lại thông với Ngôi Hậu, vua bỏ Ngôi Hậu. Đồi Thúc, Đào Tử nói: Ta vốn dùng Dịch. Dịch chắc oán ta. Mới phụng Thái Thúc (tức là Chiêu Công Vương Tử Đái) đem quân đội Dịch đánh vua. Quân tướng Chu định ra đánh thì vua bảo rằng: Tiên hậu sẽ coi ta ra sao. Thời thà để cho chư hầu lo liệu, vua mới rời nước đến ở đất Khâm (một nước phụ dung). Người Khâm đón tiếp. Mùa thu, Đồi Thúc, Đào Tử, Phụng Thái Thúc lấy quân Dịch đánh Chu. Quân Chu thua to. Dịch bắt được Chu Công Ky Phủ, Nguyên Bá, Mao Bá, Phú Thần. Vua lại chạy sang địa giới nước Trịnh ở trên đất Dĩ. Thái Thúc đem Ngôi Hậu cùng về ở ấp Ôn.

Quản là nước Quản tại đông bắc huyện Kinh xứ Vinh Dương, nhà Tùy sau có đặt huyện Quản Thành. Mao là ấp nước Tống. Ung là nước Ung ở huyện Sơn Dương xứ Hà Nội, tất cả là ở tây bắc huyện Trường An. Phong là nước Phong, ở phía đông huyện Vu xứ Thủy Bình. Ưng là nước Ưng phía tây huyện Thành Phủ xứ Tương Dương. Tường ở Huyện Kỳ Tư, xứ giặc Dương. Mao ở phía tây huyện Xương Áp xứ Cao Bình còn làng Mao Hương. Tộ ở tây nam huyện Yên, xứ Đông Quận còn có Tộ Đình. Thiệu là Mục Công đất Phong. Cam là đất phong cho ăn lộc của Vương Tử Đái. Khâm là đất nhà Chu. Dĩ tức là Nam Dĩ nước Trịnh.

Phụ lục Tả Truyện - Em Trịnh Tử Hoa là Tử Tang, chạy trốn sang Tống chỉ thích thu nhặt lông chim duật (duật bang) làm mũ đội. Trịnh Bá ghét, sai đạo tặc dụ, rồi tháng tám giết đi ở khoảng hai nước Trần, Tống. Người quân tử bàn: Ăn mặc lố lăng là cái họa cho thân mình. Kinh Thi có câu, gã kia y phục không xứng. Vậy y phục của Tử Tang là không xứng. Kinh Thi có câu, tự mang lấy phiền muộn. Chính là Tử Tang. Sách Hạ Thư có câu, đất bằng trời phẳng thế là xứng.

Tống với Sở hòa. Tống Thành Công sang Sở. Khi về vào nước Trịnh. Trịnh Bá thiết tiệc. Hồi Hoàng Vũ Tử về nghi lễ. Đáp: Tống là dòng dõi các vua triều trước. Đối với Chu là khách. Thiên Tử có việc thì có cúng. Thiên Tử có tang thì có lỗ. Dòn tiếp nên trọng trọng. Trịnh Bá nghe theo yến tiệc có phần hơn thường.

秋七月
THU THÁT NGUYỆT
MÙA THU, THÁNG Bảy

冬天王出居于鄭
ĐÔNG, THIÊN VƯƠNG XUẤT CÙ VÙ TRỊNH
MÙA ĐÔNG, VUA CHẠY RA, TỚI Ở ĐẤT TRỊNH

Tả - Mùa đông vua sai sứ báo cáo chư hầu: Ta vì bất đúc. Có lỗi với người em là Tử Đái, nay ta tới ở đất Di nước Trịnh, xin cáo với Thúc Phụ. Tang Văn Trọng đáp: Thiên Tử xông pha gió bụi. Thần tử đâu dám không tới thăm viếng các quan hầu. Vua sai Giản Sư Phủ cáo với Tấn sai Tả Yển cáo với Tần. Theo lẽ thì Thiên Tử không có chạy ra nước ngoài, chép là ra ở đất Trịnh là để lánh nạn người em cùng mẹ. Thiên Tử mặc đồ xấu, khiêm nhượng. Cùng theo như lỗ, thì Trịnh Bá cùng các bậc đại phu Không Tương Nhu, Thạch Giáp Phủ, Hầu Tuyên Da, đến ngay đất Di coi sóc đồ cung cấp vật dụng, rồi mới xét đến các việc khác trong nước.

Công - Vương già không ra ngoài nước. Đây sao chép là xuất. Là vì, không chiểu được mẹ. Lỗ Tử nói: Đây là do ý vua. Hay là vì không chiểu được mẹ chăng?

Cốc - Thiên Tử không có xuất. Xuất là mạt thiên hạ Thiên Tử ở (cư) là ở nơi vẫn ở, dù mạt thiên hạ cũng không nên xuất.

Triệu Bằng Phi - Thiên Tử xuất, tới ở trên đất Trịnh Chép chỉ có ý chép việc thực là việc xuất nhập. Thế mà coi ba truyện

núi là bàn giải một việc lạ. Thiên Tử không xuất, Vương giả không có nước ngoài cho nên không nói xuất, xuất là mất thiên hạ. Xét tâm của Thiên Tử là dại người lấy bình đẳng, không coi thường ai, thế tức là không có ngoài. Đâu cho rằng vương giả một khi đã xuất là có ngay ngoại, một bước chân xuất là thiên hạ không còn là thiên hạ nữa.

Xét - Tương Vương đối với Thúc Đái vốn có lòng hiếu hữu, nhưng chưa gọi được là biết thuật hiếu hữu. Đái chạy trốn sang Tề 10 năm, mà lại được về ở Chu, tuy chưa so sánh việc, cho Đái về, với việc phong chàng Tượng ở đất Hữu Tý, nhưng tâm không phải là không hữu. Rợ Dịch tới đánh, mà vua không dám quên Tiên Hậu. Tuy chưa so sánh được với nghĩa đông chinh đánh người thân thích của Chu Công, nhưng cũng không gọi là tâm không hiếu. Nay coi lại các lời bàn của tiên nho, cứ dựa theo các Kinh, các Thư về việc vua xuất cư, lại thêm Ba Truyền cứ dựa vào thuyết vua không xuất, riêng có Triệu Bằng Phi thích nghĩa chữ "xuất cư", là khác với mọi Truyền, thấy luận về Tương Vương cũng công bình, đích đáng. Mà ý nghĩa vua không xuất đã được thừa nhận từ lâu. Cho nên nay cứ lấy Ba Truyền làm chủ, mà lại giữ nguyên lời bàn của họ Triệu.

晉侯夷吾卒
TẤN HÂU DỊ NGÔ TỐT
TẤN HÂU TÊN LÀ DI NGÔ MẤT

Phụ lục Tả Truyền - Người Vệ định đánh Hình. Lễ Chí nói: không được bọn cầm đầu, thì nước không lấy được. Xin cho các anh em tôi sang nước Hình trước. Thế là cho sang làm quan bên nước Hình.

Đỗ Dự - Tân Văn Công định ngôi xong, mới cáo tang Huệ Công, cho nên năm nay mới chép.

Năm Bính Tuất. Tương Vương năm thứ 17.

二 十 有 五 年
NHỊ THẬP HỮU NGŨ NIÊN
NĂM THỨ 25

Tấn Văn Công Trùng Nhị năm đầu. Tề Hiếu Công năm thứ 8. Vệ Văn năm thứ 25. Sái Trang năm thứ 11. Trịnh Văn năm 38. Tào Cung năm thứ 18. Trần Mục năm thứ 13. Kỷ Hoàn năm thứ 2. Tống Thành năm thứ 2. Tân Mục năm thứ 25. Sở Thành năm thứ 37.

春 王 正 月 丙 午 衛 侯 燬 滅 刑
XUÂN, VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT, BÍNH NGỌ,
VỆ HẦU HỦY, DIỆT HÌNH

MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, NGÀY BÍNH NGỌ
VỆ HẦU TÊN LÀ HỦY DIỆT NƯỚC HÌNH

Tả - Mùa xuân, người Vệ phạt Hình. Hai người họ Lê phụ tá giúp Hình, thấy Quốc Tử đi tuần thành, dụ ra ngoài, rồi giết đi. Tháng giêng, ngày Bính Ngọ, Vệ Hầu tên là Hủy, diệt nước Hình là nước cùng họ. Lê Chí khi làm bài minh có viết câu: Ta giúp Quốc Tử rồi giết đi, ai dám bắt ta.

Công - Vệ Hầu Hủy sao chép tên. Là ý tuyệt di, vì đã diệt nước cùng họ.

Cốc - Sao lại chép tên Hủy. Vì cho là bất chính, việc đánh và diệt nước cùng họ.

Xét - Vệ Hủy diệt nước Hình, có chép tên Hủy. Ba truyện cho là vì diệt nước cùng họ, Hồ Truyền cung bàn theo ý ấy. Ghét lối sai họ Lê tới làm quan ở nước Hình để âm mưu lấy nước người ta, cho nên Lưu Sương ví với Tân Mục mưu đánh nước Trịnh. Trương Hiệp liệt vào hàng Sở Kiên dù nước Sái, Chu Tử bảo rằng chư hầu mà diệt nước chúa thường có chép tên, đây lời văn trong Kinh chỉ cách mùa hạ tháng tư ngày quý dậu có một câu, lại chép Vệ Hầu Hủy chết, e đó là truyện chép có lầm. Thuyết ấy nghe ra cũng có lý.

夏 四 月 癸 西 衛 侯 燮 卒
HẠ, TÚ NGUYỆT, QUÝ DẬU, VỆ HẦU HỦY TỐT
MÙA HẠ, THÁNG TÚ NGÀY QUÝ DẬU,
VỆ HẦU TÊN LÀ HỦY MẤT

宋 蘭 伯 姬 來 逆 婦
TỔNG ĐĂNG BÁ CƠ LẠI NGHỊCH PHỤ
TỔNG ĐĂNG BÁ CƠ TỚI ĐÓN DÂU

Công - Tổng Đăng Bá Cơ là ai? Là mẹ họ Đăng. Chép tới dón dâu là thế nào? Là lời văn chỉ công việc hôn nhân. Sao lại chép là người dâu, người phụ, (là vì nói đến chữ mẹ).

Cốc - Dàn bà đã đi lấy chồng thì không đi ra khỏi nước. Tổng Đăng Bá Cơ tới dón dâu thì không được là chính. Chép là phụ; dàn bà, con dâu là vì sao, là vì cứ dã nói đến mẹ.

Lục Thuần - Công Dương bảo dùng chữ tới dón dâu, là chỉ công việc hôn nhân. Xét lời trong Kinh, thì cứ thẳng thắn chép việc, để cho rõ là không đúng lề. Bảo là chữ chỉ công việc hôn nhân, thì chả có nghĩa gì.

宋 摨 其 大 夫
TỔNG SÁT KỲ ĐẠI PHU
TỔNG GIẾT ĐẠI PHU

Phụ lục Tả Truyện - Tân Bá đem quân tới Hoàng Hà định dón vua. Hồ Yên nói với Tân Hầu rằng: Triệu tập chư hầu không gì bằng việc cần vương. Chư hầu phải tín và cũng là điều nghĩa lớn. Nay có thể làm được sự nghiệp vua Văn, được tín với chư hầu như vua Tuyên. Tân Hầu sai bói dịch. Bói được quẻ tốt, quẻ Hoàng đế chiến ở Bán Tuyền. Công nói: Ta không dám đương. Bốc Yên đáp: Chu Lễ chưa thay đổi, xưa là Đế thì nay là Vương. Công nói: Thủ bói rùa xem. Bói rùa được Khuê, đại cát, quẻ Thiên

Tử cho Công hưởng, vì được trán. Cứ như quẻ ấy thì, trời ban ơn trạch soi sáng như mặt trời. Thiên Tử phải nể vì, tiếp đón, tốt hơn quẻ Khuê. Tấn Hầu mới khuất từ quân Tần rồi đem quân đi. Tháng ba, ngày Giáp Thìn, đóng quân tại đất Dương Phàn, Hữu quân vây đất Ôn, Tả quân dồn vua. Mùa hạ tháng tư, ngày Đinh Ty, vua vào Vương Thành, bắt Thái Thúc ở Ôn, rồi giết đi ở Thấp Thành. Ngày Mậu Ngọ, Tấn Hầu chầu vua, vua cho yến tiệc, phong thưởng, Tấn Hầu xin được hưởng lễ Toại. Vua không cho nói. Lễ Toại là riêng của vua. Chưa thay ngôi vua mà lại có hai vua, thi chắc Thúc phụ cũng không muốn thế. Mới cất cho các đất Dương Phàn, Ôn, Nguyên, Toản, Mao. Từ đó Tấn mới mở mang xuống Nam Dương. Dương Phàn không chịu. Tấn đem quân vây. Trấn thủ là Sương Cát ở trên thành gọi to: Lấy đức mà trị thiên hạ. Lấy hình mà uy hiếp man di. Ta đây không dám theo. Ở đây toàn là thân thích vương thất, sao nỡ bắt. Sương Cát mới cho rời dân về Chu.

Công - Sao không chép tên. Vì Tống đã ba đời không có đại phu, ba đời không có kết hôn với ngoài.

Cốc - Không chép họ tên vì kiêng húy tên tổ.

Lưu Sưởng - Tống giết đại phu. Công Dương bàn là không chép tên, vì ba đời không có đại phu, ba đời không kết hôn với ngoài. Bàn thế là sai. Lời văn là đại phu thì phải có đại phu, chứ đâu phải là không có, nghĩa thật là rõ. Vá lại trong nước có chức khanh, thì sao lại không có lấy một đại phu. Những điều lầm sai bậy bạ Kinh không chép cho nên mới đến thế. Còn như Cốc Lương bảo rằng không ghi họ tên vì kiêng húy tên tổ, Cốc Lương cũng bàn sai. Xuân Thu đâu có phải là sách riêng của nhà họ Khổng. Đó là sách các đời sau, thì sao lại kiêng tên húy ông tổ. Vá lại truyện cũng cho biết văn không có kiêng, sao lại được kiêng húy ông tổ mà lại chép.

Xét - Tấn Hầu có công với nhà vua, chưa từng không có báo cáo cho chư hầu. Nếu việc mà không thấy chép vào Kinh, tức là Phu Tử đã san bỏ, Triệu Chu hâu để cần vương nhận đất vua cho, xin dùng lễ toại. Lấy uy thế quân đội mà chiếm đất nhà vua, các điều ấy so với Công thì quá đáng cho nên san bỏ.

楚人圍陳納頓子于頓

SỞ NHÂN VI TRẦN, NẠP ĐỐN TỬ VU ĐỐN

NỬA THU NGƯỜI SỞ VÂY TRẦN, ĐỂ GIÚP ĐỐN TỬ Ở ĐỐN

Tả - Mùa thu, Tần và Tấn đánh nước Nhược. Sở Đầu Khắc, Khuất Ngự Khấu lấy quân Thân Tức đồn trú Thương Mật. Người Tần qua ấp Tích, vào ấp lấy tù binh ra vây Thương Mật, tối đến dàn bày ra, đêm làm lẽ sáp huyết, giả như cùng với Tử Nghi, và Tử Biên thề. Dân Thương Mật lo sợ, bàn với nhau là Tần đã được lấy ấp Tích rồi, và quân đồn trú đã phản rồi, thế là ra hàng quân Tần. Quân Tần bắt tù Thân Công tử Nghi Tức, và Công tử Biên, giải về. Lệnh Doãn Sở là Tử Ngọc đuổi quân Tần không kịp, rồi vây nước Trần, giúp Đốn Tử ở đất Đốn. Nhược, chính tại địa giới Thương Mật, một nước nhỏ sau thiêu tưới huyền Nhược, Nam Quận.

Thương Mật, biệt ấp nước Nhược. Tích, ấp nước Sở, một tên nữa là Vũ.

Công - Sao lại không chép là Tụy (toại), rồi, thì, vì đây là hai việc.

Cốc - Nạp là giúp, để cho lên ngôi, vì trong nước không chịu. Vi (vây) là một việc, giúp là một việc. Lấy chữ tuy mà trình bày. Và lại giúp Đốn Tử là trình bày.

Lục Thuần - Cốc Lương bảo rằng giúp Đốn tử là trình bày (trần). Xét trong văn Kinh. Sở Tự giúp Đốn Tử, thì có quan hệ gì đến trình bày.

葬衛文公

TÁNG VỆ VĂN CÔNG

TÁNG VỆ VĂN CÔNG

Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, Tần hầu vây đáy Nguyên. Ra lệnh cho quân đội giữ lương ba ngày, nếu Nguyên không hàng thì về. Thám tử ở trong thành ra mách. Dân Nguyên sắp hàng.

Quân đội xin ở lại chờ. Công nói: Tín là vật quý của một nước, là điều dân trông cậy. Được đất Nguyên mà mất chữ tín, thì còn gì cho dân trông cậy. Thế là mất nhiều hơn "được". Quân Tấn rút lui được một xá, thì quân Nguyên hàng. Tân mới rời trấn thủ cũ là Nguyên Bá Quán, đến đất Ký, cho Triệu Thôi làm Nguyên đại phu, Hồ Trần làm Ôn đại phu.

冬十有二月癸亥公會衛子莒慶盟于洮

**ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, QUÝ HỢI, CÔNG HỘI
VỆ TỬ, CỦ KHÁNH MINH VŨ THAO**

**MÙA ĐÔNG, THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY QUÝ HỢI,
CÔNG HỘI VỆ TỬ, CỦ KHÁNH THẾ TẠI ĐẤT THAO**

Thao là đất nước Lỗ. Khổng Dinh Đạt nói, năm thứ 8, thề ở Thao, đất Tào. Năm thứ 31, Lỗ mới được ruộng Tào. Còn ở năm nay thì Thao chưa thuộc về Lỗ. Vậy nhầm.

Tả - Người Vệ hòa với Cử vì ta. Tháng 12, thề ở Thao, sửa soạn hòa hiếu với Vệ Văn Công, và cùng hòa với Cử.

Phụ lục Tả Truyện - Tân Hầu hỏi tự nhân là Bột Đề nên cho ai trấn thủ đất Nguyên. Bột Đề nói: Xưa Triệu Thôi kiêm được hổ cháo, đói mà không ăn, dâng vua, nên cho ở đất Nguyên.

Cốc - Cử không có đại phu, sao lại viết là Cử Khánh. Vì có Công hội nên phải nói rõ.

Lưu Sưởng - Công hội Vệ Tử Cử Khánh, thề ở Thao. Đỗ bàn rằng: Vệ Văn Công đã táng. Thành Công không xưng tước, chỉ là giữ vị của vua bố, mình chưa gọi là vua nên chép chữ tử, nghĩa là con, là có ý khen. Đỗ bàn thế sai. Chư hầu qua năm lên ngôi thì gọi là vua. Không lên ngôi thì không gọi là vua, đó là lẽ thường. Lấy năm làm hạn chứ không lấy táng làm hạn. Nếu cứ lấy táng làm hạn, táng xong, mới xưng là vua, thế thì còn đợi năm sau mới cải nguyên làm gì. Thời Xuân Thu lẽ pháp đã như dứt rồi, lấy chư hầu táng xong, vậy xưng là vua, nhân thế lấy làm lẽ. Đó là lỗi suy, lỗi tệ của thời suy, không nên căn cứ vào tục ấy. Lời Đỗ nói, thì Tang chế của Thiên Tử, của

chư hầu đều như thế không phải là phép xưa. Còn Hà Huu thì bàn rằng Cử không có đại phu, chép Khánh chỉ có ý nghĩa tôn kính. Xét lời nói đó thì biết thật là nói nhảm. Còn Cốc Lương thì bàn rằng Cử không có đại phu, chép Khánh là vì có Công hội phái chép cho dù. Cốc Lương bàn sai. Cử thẳng thắn mà nói Vệ Tử, người Cử thì đã sao. Trong Xuân Thu, loại đó có nhiều, đâu phải chỉ có Khánh mới phải chép rõ.

Triệu Bằng Phi - Nước Cử từ sau việc “hoạch noa” (bắt vợ ở đất Hướng đã có nói ở trên), chưa thường thông hiếu với Lỗ, oán thù có thể gọi là sâu lầm. Khi Vệ Thành Công nối ngôi, đang thời có tang, mà hội ở đất Thao, để cùng Cử hòa, xét tâm có chỗ bù diều nhỏ, theo nghĩa lớn, trong Chu Lê đã có câu: diều hòa muôn dân, hợp tứ phương trừ bỏ oán ghét, cùng hòa hợp với nhau. Thế thì việc hòa hiếu là điều mong ước của thánh nhân. Tuy nhiên, hòa với Cử, mà Cử không tới hội, lại cho Khánh đến hội, thì còn hòa gì. Ý hòa là Vệ chủ trương, Cử vốn nghi lễ không thực, không muốn hòa, cho nên chỉ cho đại phu đến hội. Thế thì hội ở Thao chưa thành hẳn. Có thành hẳn thì đợi hội năm sau ở đất Hướng.

Xét - Kinh mà chép hội thê là có ý chê, huống chi Vệ Tử đang có tang mà đi hội thê. Cử lại cho đại phu thê với chư hầu. Riêng có Triệu Bằng Phi bàn rằng Vệ tử muốn cởi oán, há phải là Lỗ sứ không kiêng cho Công, mà Cử Khánh thì chép tên. Kinh vốn không ghét hội thê ở Thao, há có phải thế đâu. Vậy nay theo Triệu thi.

Năm Đinh Hợi. Tương Vương năm thứ 18.

二 十 有 六 年 NHỊ THẬP HỮU LỤC NIÊN NĂM THỨ 26

Tấn Văn năm thứ 2. Tề Hiếu năm thứ 9. Vệ Thành Công, Trịnh, năm đầu. Sái Trang năm thứ 12. Trịnh Văn năm thứ 39. Tào Cung năm thứ 19. Trần Mục năm thứ 14. Kỷ Hoàn năm thứ 3, Tống Thành năm thứ 3. Trần Mục năm thứ 26. Sở Thành năm thứ 38.

春 王 正 月 己 未 公 會 菖 子 衛 窢 速 盟 于 向
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, KỶ MÙI CÔNG HỘI
CỦ TỬ, VỆ NINH TỐC, MINH VŨ HƯỚNG
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, NGÀY KỶ MÙI,
CÔNG HỘI CỦ TỬ, VỆ NINH TỐC, THẾ Ở HƯỚNG

Hướng, đất nước Cử.

Tả - Mùa xuân, Vương tháng giêng, Công hội Cử tử Phi, Công Ninh Trang Tử, thế tại đất hướng sau hội thế ở Thao.

Cốc - Công không hội đại phu, sao lại chép Ninh Tốc, là vì theo Cử Tử thì có thể nói hội được.

• **Trương Hiệp** - Tháng 12 đã thế, nay lại thế nữa, chỉ làm cho Tề chóng đánh.

齊 人 侵 我 西 鄙 公 追 齊 師 至 鄭 弗 及
TỀ NHÂN XÂM NGÃ TÂY BỈ, CÔNG TRUY
TỀ SƯ CHÍ HUẾ, PHẤT CẬP

NGƯỜI TỀ XÂM BIÊN GIỚI PHÍA TÂY NƯỚC LỖ TA,
CÔNG ĐUỔI QUÂN TỀ ĐẾN ĐẤT HUẾ, KHÔNG KỊP

Huế là đất Tề.

Tả - Quân Tề xâm tây bỉ nước ta. Đánh vì có hai hội thế.

Công - Nói, đến đất Huế không kịp là ý gì. Là khoe.

Cốc - Người (nhân) là ý yếu kém. Xâm là việc hèn kém. Công mà đuổi, không phải là chính. Tới Huế là lời nói cho mạnh. Không kịp là không muốn, có thể kịp mà không dám kịp đãi thôi. Kẻ xâm thì chép là người. Kẻ bị đuổi thì gọi là sư, là quân. Bảo rằng Công không đuổi kịp, là nói cho oai vệ. Không kịp là sư trong nước chép.

Lưu Sưởng - Đuối mà không kịp là nói tranh ra thế. Thực ra là sợ không dám kịp. Quân Tề, là người Tề, gọi là sư, là quân, là cho to chuyện. Công thi không dám đuổi kịp. Đây là ý chê

rát. Chư hầu theo đạo nghĩa thì chỉ giữ gìn trong bờ cõi, mà tuy đất đai có trăm dặm rồi chính trị cũng lan tràn khắp thiên hạ, chư chưa thấy nói nước lớn nghìn dặm, lại làm cho thiên hạ sợ được. Cốc Lương có bàn chữ người là ý yếu hèn, chữ xâm là việc nhỏ hèn, chữ Công đuối là phi chính. Xét lệ của Cốc Lương, vây nhân dân, xua đuổi ngựa trâu gọi là xâm. Nay Tề làm việc vô đạo như thế thì đuối là phải. Thế sao lại bảo đuối là bất chính, không kịp là chê: có thể kịp mà không dám kịp, đó là lời sú trong nước. Tuy nhiên, Cốc Lương khi đã chê: "Công không dám kịp" sao lại còn bảo việc đuối là phi chính.

Xét - Ké xâm chép là người, ké bị đuối chép là sư, là quân. Cốc Lương bảo chép Công đuối không kịp là nói cho to chuyện. Xét bảo không kịp là khiếp sợ, cho nên tăng giá trị quân đội Tề, để kiêng tránh ý khiếp sợ, tức như Lưu Sưởng bảo rằng Công không dám kịp để khoe, tức như Công Dương cho là đuối đến đất Huề không kịp chỉ là khoa trương, ý giống nhau. Không giống Khổng Sớ có bàn: Thay đổi lời văn để rõ tài Công, đuối quân (sư) Tề là thế. Hồ Truyền bảo Tề đổi trả, ít quân thì chép là người, nhiều quân thì chép là sư, là quân. Trước chép người Tề thì thấy Tề làm ra cách yếu, để dụ Lỗ. Sau chép quân Tề thì biết phục binh để đánh Lỗ. Cứ tin lời bàn đó thì hai việc Thành Bộc và Bách Cử, đều chép người Sở khi còn chiến, đều chép quân Sở đi đã thua, há cũng là Sở làm muu đổi trả để dụ Tấn với Ngô chăng. Xét về nghĩa thì thấy chưa ổn. Cứ như Tôn Phục, Tô Triệt bàn không thể nói công đuối người Tề, nên viết là Tề sư, bàn thế gần lý hơn. Tuy nhiên, thường chép "người Vệ tan vỡ" thì khi bại có thể chép chữ người, vậy khi đuối thì cũng có thể chép đuối người Tề được. Cho nên, cứ theo lời bàn của Cốc Lương mà thêm lời giải thuyết của Lưu Sưởng vào, còn Khổng Sớ thì san bỏ.

夏 齊 人 伐 我 北 邻

HẠ. TỀ NHÂN PHẠT NGÃ BẮC BỈ

MÙA HẠ NGƯỜI TỀ ĐÁNH BIÊN GIỚI BẮC NƯỚC LÔ TA

衛人伐齊
VỆ NHÂN PHẠT TẾ
NGƯỜI VỆ PHẠT TẾ

Tả - Mùa hạ, Tề Hiếu Công phạt bắc bỉ nước ta. Người Vệ phạt Tế. Nguyên nhân là hội thề ở đất Thao. Công sai Triển Hỷ ra đón và dặn rằng trước khi đi phải hỏi kế sách Triển Cầm tức là Liễu Hạ Huệ, cứ theo lời Cầm dặn dò mà thương thuyết. Tề Hầu chưa vào cõi. Hỷ yết kiến nói: Vua tôi nghe nhà vua thân rời gót ngọc tới tệ áp, nên cho tôi ra khao quân. Vua Tề hỏi, người Lỗ có sợ không. Đáp: Nhân dân thì sợ, quan lại không sợ. Hỏi: Vào nước người như vào nhà trống, ngoài đồng đến cỏ xanh cũng không có. Trống nhỡ vào gì mà không sợ. Đáp: Trống nhỡ vào mệnh các tiên vương. Xưa, Chu Công, Thái Công là chân tay cho nhà Chu giúp Thành Vương. Thành Vương biết công, mới cho lập minh ước, trong minh ước có câu: Đời đời con cháu không được hại nhau. Lời thề đặt trong phủ riêng, quan Thái Công giữ bẩn thề. Vì thế Hoàn Công mới nhiều lần họp được chư hầu, răn bảo những ai không hòa hợp, vá víu lại chỗ đứt rách, và cứu các nước hoạn nạn để tỏ rõ chức vụ xưa. Từ khi nhà vua lên ngôi, các chư hầu mong lấm, chắc rằng công nghiệp Hoàn Công lại được nối tiếp. Nước tôi tuy bé nhỏ không phải nghĩ đến việc tu tập quân binh phòng thủ, nghỉ rằng ngài nối ngôi chín năm nay bỗn mệnh cũ tiên vương, bỏ chức vị cũ trong lời thề thì đổi với tiên quân ra sao, chắc ngài không thể đâu - trông cậy vào đó nên không sợ.

Tề Hầu nghe xong đem quân về.

公子遂如楚乞師
CÔNG TỬ TOẠI NHƯ SỞ KHẮT SƯ
CÔNG TỬ TOẠI SANG SỞ XIN QUÂN

Khởi đầu chép việc xin quân.

Tả - Đông Môn Tương Trọng, Tang Văn Trọng sang Sở xin

quân. Tang Tôn yết kiến Tứ Ngọc, nói về việc đánh Tề và Tống vì Tề Tống không phục Sở.

Công - Xin quân là lời khát ai. Sao người nước mình cùng có giọng nói như người nước ngoài. Là vì trọng quân đội. Quân đã đi ra thì hoặc trở về, hoặc là thắng đều là bất chinh.

Cốc - Xin có ý khát ai. Chữ quan trọng vì quan hệ đến tính mệnh người, chữ không phải quan trọng ở việc khát ai. Quân đi ra không cứ là phải về, chiến không cứ là phải thắng, vì thế mà quan trọng.

秋 楚 人 滅 姜 以 姜 子 歸

THU SỞ NHÂN DIỆT QUỲ, ĐEM QUỲ TỬ QUỲ

MÙA THU, NGƯỜI SỞ DIỆT NƯỚC QUỲ, ĐEM QUỲ TỬ VỀ

Quỳ là một nước cùng họ với nước Sở.

Tả - Quỳ Tử không thờ Chúc Dung, với Dục Hùng Người Sở trách Quỳ Tử. Đáp: Tiên Vương tôi là Hùng Chí có tật. Quỷ thần không tha. Rồi tự ăn nắp ở Quỳ. Vì thế mất Sở thì còn cúng làm gì. Mùa thu, Sở, Thành Đắc Thần, Đầu Nghi Thần, cầm quân diệt Quỳ đem Quỳ Tử về.

Cốc - Quỳ là một nước. Không biên ngày là vì nước nhỏ. Dem về còn tệ hơn là chữ bắt về.

Đỗ Dự - Quỳ là nước cùng họ với nước Sở. Chúc Dung là chức quan trọng dòng họ Cao Tân, tổ xa nước Sở. Dục Hùng là cháu 12 đời của Chúc Dung.

冬 楚 人 伐 宋 圍 繢

ĐÔNG SỞ NHÂN PHẠT TỔNG VI MÂN

NGƯỜI SỞ, PHẠT TỔNG, VÂY MÂN

Tả - Tống vì thân thiện với Tấn, mới phản Sở. Mùa đông, Sở Lịnh Doanh là Tứ Ngọc. Cùng Tư Mã Tử Tây, cầm quân đánh Tống, vây áp Mân.

Công - Ảp thì không chép là vây. Đây dùng chữ vây là như nói dung sử dụng binh.

公 以 楚 師 伐 齊 取 穀

CÔNG DÌ SỞ SU PHẠT TẾ, THỦ CỐC

CÔNG LẤY QUÂN SỞ PHẠT TẾ CHIẾM ĐẤT CỐC

Tả - Phàm quân đội có thể dùng Tả quân, có thể dùng hữu quân, thì gọi là lấy. Đất Hoàn Công tử Ung tại đất Cốc, có Dịch Nha theo hầu để làm Lô viện. Sở Thân Công Thúc Hầu đóng quân đồn trú. Hoàn Công có bảy người con làm quan đại phu ở Sở.

Cốc - Chữ dì là lấy, dùng ở đây, có ý là không nên lấy. Dân là gì. Là căn bản của vua. Sai dân đến chỗ chết không phải là chính.

公 至 自 伐 齊

CÔNG CHÍ TỰ PHẠT TẾ

CÔNG TỰ PHẠT TẾ VỀ

Công - Đây là chiếm đất Cốc rồi, sao lại chép là phạt Tế về. Là chưa được Cốc vậy. Tai nạn mà sinh ra chắc là tự đó.

Cốc - Việc dở thì không nói chữ chí về. Đây chép, là việc sê nguy.

Năm Mậu Tý. Tương Vương năm thứ 19.

二 十 有 七 年

NHỊ THẬP HỮU THẤT NIÊN

NĂM THỨ 27

Tấn Văn năm thứ 3. Tề Hiếu năm thứ 10. Vệ Thành năm thứ 2. Sái Trang năm thứ 13. Trịnh Văn năm thứ 40. Tào cung năm thứ 20. Trần Mục năm thứ 15. Kỷ Hoàn năm thứ 4. Tống Thành năm thứ 4. Tân Mục năm thứ 27. Sở Thành năm thứ 39.

春 杞 子 來 朝
XUÂN KỶ TỬ LAI TRIỀU
MÙA XUÂN, KỶ TỬ LẠI CHÂU

Tả - Mùa xuân, Kỷ Hoàn Công lại chầu, dùng lề xứ mọi, cho nên gọi là Tử. Công khinh Kỷ vì là Kỷ bất cung.

Xét - Kỷ xưng là tử, là đương thời nhà vua truất đi. Tả Thị tựa như cho là Khổng tử truất. Không phải. Kinh Xuân Thu có khen chè, nhưng không có thăng giáng. Khổng Tử ghét chư hầu tiếm Thiên Tử thế mà lại thăng giáng quyền chư hầu, thì ra tự mình cung tiếm. Nói thế có nghe được không. Đỗ Dự ở trong việc Đăng Tử dã cho là, Đăng bị thời Vương truất, dây lại cứ theo Tả Thị thì càng thấy sai quá.

夏 六 月 庚 寅 齊 侯 昭 卒
HẠ LỤC NGUYỆT CANH DẦN, TỀ HẦU CHIÊU TỐT
MÙA HẠ, THÁNG 6, NGÀY CANH DẦN, TỀ HẦU CHIÊU MẤT

Tả - Mùa hạ, Tề Hiếu Công mất. Lỗ vốn oán Tề mà vẫn chép thế là lẽ.

秋 八 月 乙 未 葬 齊 孝 公
THU BÁT NGUYỆT, ẤT MÙI, TÁNG TỀ HIẾU CÔNG
MÙA THU, THÁNG 8, NGÀY ẤT MÙI, TÁNG TỀ HIẾU CÔNG

乙 巳 公 子 遂 帥 師 入 杞
ẤT TÝ, CÔNG TỬ TOẠI SUẤT SƯ NHẬP KỶ
NGÀY ẤT TÝ, CÔNG TỬ TOẠI CẨM QUÂN VÀO NƯỚC KỶ

Tả - Mùa thu, Công tử Toại vào Kỷ, trách Kỷ vô lẽ.

Đỗ Dự - Không chiếm đất thì gọi là vào. Tháng tám không có ngày Ất Tý. Tháng chín ngày mùng sáu mới là Ất Tý.

冬 楚 人 陳 侯 蔡 侯 鄭 伯 許 男 圍 宋
ĐÔNG, SỞ NHÂN, TRẦN HÀU, SÁI HÀU,
TRỊNH BÁ HÚA NAM, VI TỔNG
MÙA ĐÔNG, NGƯỜI SỞ, TRẦN HÀU, SÁI HÀU,
TRỊNH BÁ HÚA NAM, VÂY TỔNG

Tả - Sở Tử sắp vây Tống, sai Tử Văn duyệt binh ở đất Khuê, hết buổi sớm đã xong, không giết một người nào. Tử Ngọc (Thành Đắc Thần) duyệt binh lại ở đất Vị, một ngày mới xong, đánh bảy người, xéo tai ba người. Các quan đến mừng Tử Văn. Tử Văn bày tiệc thết Tử Ngọc, và các quan. Vị Giá khi đó còn bé, đến sau, không mừng. Tử Văn hỏi. Đáp: Không biết mừng việc gì. Ngài truyền quyền chính cho Tử Ngọc để cho nước được yên trị. Yên trị ở trong nước mà thất bại ở ngoài thì có được hơn gì không. Tử Ngọc mà thất bại là do ngài đê cử. Đê cử để cho nước thất bại, thì tôi còn mừng gì. Tử Ngọc, cương mà vô lě, không thể đê trị dân. Quân đội quá ba trăm cỗ xe thì Tử Ngọc không có tài điều khiển. Nếu không hỏng việc thì bấy giờ tôi sẽ mừng cũng không muộn.

Mùa đông, Sở Tử cùng chư hầu vây Tống, Công Tôn Cố nước Tống sang Tấn cáo cấp. Tiên Chẩn ở Tấn nói: Cứu nguy, báo oán, thi ân, gây uy tín, định nghiệp Bá, là ở lúc này, Hồ Yển bàn: Sở mới được Tào, lại mới kết hôn với Vệ, nếu ta đánh Tào, Vệ, thì Sở tất phải cứu, thế là Tề và Tống khôi nan. Tấn mới duyệt binh ở đất Bị Lư. Chia làm ba đạo quân, chọn một nguyên suý. Triệu Thôi đê cử Khước Cốc nói: Thần nghe Khước Cốc chăm học lě nhạc, Thi, Thư. Thi, Thư là cái kho chứa nghĩa, lě nhạc là cái phép của đức. Đức nghĩa là gốc việc lợi. Sách Hạ Thư có nói: Nạp thuế phân đẳng hạng. Tính bằng số công tác. Nay việc binh xa cần sự điều khiển, xin nhà vua thử dùng. Vua Tấn mới sai Khước Khốc làm tướng Trung quân, Khước Trần làm phụ tá, Hồ Yển làm tướng dao Thượng Quân. Hồ Yển xin nhường cho Hồ Mao rồi phụ tá cho Hồ Mao. Sai Triệu Thôi làm chức khanh, nhưng Thôi nhường cho Loan Chi làm tướng đạo Hạ Quân, mà Tiên Chẩn phụ tá. Tuân Lâm Phú giữ chức Ngự Nhung, Nguy Thủ phụ tá.

Tân Hầu khi mới về nước lên ngôi, bắt đầu dạy dân. Hai năm sau, muốn dùng dân, Tử Phạm nói: Dân chưa biết nghĩa, làm ăn chưa yên chốn. Thế là có việc giúp Tương Vương (nghĩa). Khi giúp xong về, chuyên công vụ lợi dân, dân mới mong sinh sống. Vua lại định dùng dân. Tử Phạm lại nói: Dân chưa biết tín, chưa nên dùng. Thế là có việc phạt đất Nguyên (tín), dân bắt đầu dè làm ăn, không tham lam quá. Công nói, dùng dân được rồi. Tử Phạm lại nói: Dân chưa biết lễ, chưa dùng được. Thế là có việc duyệt binh để cho biết hàng ngũ, ngôi thứ, dân không còn ngờ nghênh nữa. Bấy giờ mới dùng đến. Tháng đồn thủ ở Cốc, giải vây cho Tống, một trận mà nêu nghiệp Bá. Đó là công dạy dỗ của Tân Văn Công.

Khuê - Ví, là đất Sở. Bị Lư là đất nước Tân.

Công - Đây là Sở Tử, mà chép là người Sở tức là biếm, chê, chê vì bắt Tống Công, cho nên từ đầu tới cuối Thiên Hi Công toàn là chê.

Cốc - Người Sở là Sở Tử. Gọi vua chư hầu, dùng chữ người, là ý không muốn cho di địch mà được đánh Trung Quốc.

Lưu Sưởng - Công Dương bàn gọi là người là chê vì việc bắt Tống Công. Đâu có phải. Tống Tương Công chết đã lâu rồi. Đầu Xuân Thu đã chê rồi. Nói rằng suốt thiên Hi Công toàn chê, tại sao. Để làm gì.

十 有 二 月 甲 戌 公 會 諸 侯 盟 于 宋

THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, GIÁP TUẤT, CÔNG HỘI CHU HẦU, MINH VU TỐNG

THÁNG 12, NGÀY GIÁP TUẤT, CÔNG HỘI
CHU HẦU THẾ Ở TỐNG

Xét - Trong hội với Tề, không chép Công (Lỗ) mà trong hội với Tống thì chép Công. Gia Huyền Ông cho là không phải vì Công mà kiêng tránh. Ý nghĩa trách Công thế là nặng lấm. Xét Kinh mà bỏ Sở Tử không chép cũng là vì Công mà kiêng tránh vậy. Giống như hội thế ở đất Bạc.

Năm Kỷ Sửu, Tương Vương năm thứ 20.

二 十 有 八 年
NHỊ THẬP HỮU BÁT NIÊN
NĂM THỨ 28

Tấn Văn năm thứ 4. Tề Chiêu Công Phan năm đầu. Vệ Thành năm thứ 3. Sái Trang năm thứ 4. Trịnh Văn năm thứ 41. Tào Cung năm thứ 11. Trần Mục năm thứ 16. Kỷ Hoàn năm thứ 5. Tống Thành năm thứ 5. Tần Mục năm thứ 28. Sở Thành năm thứ 40.

春 晉 侯 侵 曹 晉 侯 伐 衛
XUÂN, TẤN HẦU XÂM TÀO, TẤN HẦU PHẠT VỆ
MÙA XUÂN, TẤN HẦU XÂM TÀO, TẤN HẦU PHẠT VỆ

Tâ - Năm thứ 28, mùa xuân, Tấn Hầu sắp phạt Tào, mượn đường nước Vệ. Người Vệ không cho. Sứ về. Quân Tấn mới sang sông Nam Hà, xâm Tào vào phạt Vệ. Tháng giêng ngày Mậu Thân, lấy đất Ngũ Lộ, Tháng hai, Tấn Khước Khốc (cũng đọc là Hộc) chết. Nguyên Chẩn lên thay làm tướng Trung Quân, Tư Thần giúp ở Hạ Quân. Chọn thế là theo đức mà chọn. Tấn Hầu, Tề Hầu thê ở đất Liêm Vu. Vệ Hầu xin thê, người Tấn không cho, Vệ Hầu muốn xin Sở, dân trong nước không muốn cho nên đuổi vua đi để lấy lòng Tấn. Vệ Hầu mới chạy đến ở đất Tương Nguu.

Nam Hà, từ huyện Cấp chảy về Nam, khỏi Vệ Nam thì quay sang đông. Ngũ Lộ, Liêm Vu, Tương Nguu, là đất nước Vệ.

Công - Sao viết hai lần Tấn Hầu. Không phải là hai việc nối nhau. Hai việc thì đã dùng chữ Tụy là rồi. Đây là chưa xâm Tào, mới chỉ có ý ấy, rồi mượn đường Vệ để xâm, Vệ không cho mới phạt Vệ.

Cốc - Hai lần chép Tấn Hầu là ghét.

Tôn Phục - Tào và Vệ được nước Sở giúp, Tấn Hầu sắp cứu Tống, cho nên xâm phạt Tào Vệ, không nói là rồi phạt Vệ. Không

phải là việc no nỗi việc kia. Đó là xâm Tào đã trở về rồi, mà sau mới phạt Vệ. Cho nên chép: Tấn Hầu xâm Tào, Tấn Hầu phạt Vệ vậy.

Lưu Sưởng - Sao lại hai lần chép Tấn Hầu. Xâm là một việc. Phạt là một việc. Công Dương bàn chưa xâm Tào, bàn thế sai. Ví như chưa xâm Tào, Xuân Thu, đâu có dò thám tình mà đi chép trước. Cốc Lương bàn hai lần chép Tấn Hầu, là ghét, bàn thế sai, tức như hai lần ra quân thực, thì lấy gì biết được.

Lã Đại Khuê - Theo Sở đế vây Tống, có các nước Trần, Sái, Trịnh, Hứa, Tấn Văn Công không đánh Trần, Sái Trịnh, Hứa, mà lại đi đánh kẻ vô tội là Tào, Vệ - Trần, Sái, Trịnh, Hứa, là các nước gần nước Sở. Tào Vệ là các nước Tống. Tấn thì ở xa các nước Trần, Sái, Hứa, Trịnh, thì không có cách gì đánh dễ giải vây cho Tống, mà cũng không tới được Sở. Thế thì đâu có cuộc chiến Thành Bột được. Tào, Vệ, tuy không dự vào việc vây Tống, nhưng Sở vốn thấy hai nước đã quy phục, Tào thì mới được, mà Vệ thì mới kết hôn. Tề mà phạt Sở là do cậy có Giang, Hoàng, mà người Sở phạt Tống đâu có được Tào, Vệ giúp.

Xét - Xâm Tào, phạt Vệ, Hồ Truyền cho là chê về báu oán, cứ như Tà Thị thì cho là Tấn Văn Công khi còn chạy trốn, bị Tào và Vệ thiêu lě. Tuy nhiên, khi được người Tống cáo cấp. Từ Phạm đã định xâm Tào, phạt Vệ, muu kế đã sẵn rồi, gây uy, định Bá thực là do việc này, đâu có phải chỉ là báu oán mà chê. Thế rồi sau, chép người Sở cứu Vệ, thì lại cho là chê Tấn. Xét vua Sở thường chép là Tử. Trong việc Sở cứu Vệ thì, Kinh chép người Sở bảo rằng khen Sở mà chê Tấn thì cũng không phải. Đến việc không đánh Trần, Sái, Trịnh, Hứa, mà đánh Tào, Vệ, theo như Lã Đại Khuê, thì hai lần khen diều nghĩa của Tấn Hầu thuyết của Tôn Phục, của Lưu Sưởng được lắm. Cho nên ở đây không chép lời Hồ Truyền.

公子買戍衛不卒戍刺之

CÔNG TỬ MẠI THÚ VỆ, BẤT TỐT THÚ, THÚ CHI

CÔNG TỬ MẠI ĐỒN THÚ Ở VỆ,
KHÔNG THÀNH CÔNG, BỊ GIẾT CHẾT

Tá - Công tử Mai đồn thú ở Vệ. Người Sở cứu Vệ. Mai không chống được. Công (Lỗ) sợ Tấn. Giết Tử Mai (cũng chép là Tử Tùng), bảo người Sở rằng: Vì không thành công đồn thú.

Công - Không xong được việc đồn thú là thế nào. Đó là lời sử trong nước mới có giọng ấy. Không nên sai Mai đi. Thế thì sao lại đi thú. Là theo ý Công. Thứ là gì. Là giết chết. Sao dùng chữ thứ. Là kiêng chữ sát (sát: giết chết đại phu). Cho nên, Lỗ sử dùng chữ thứ.

Cốc - Chép tên, rồi sau chép giết, tức là giết kẻ có tội. Công tử Khai nói, không xong việc đồn thú, có thể xong được mà không xong. Thế là làm tội Công tử. Giết đi là phải.

Khổng Dinh Đạt - Kinh chép là tên Mai. Truyền chép là tên Tùng. Chắc là tên Mai tự là Tùng, hoặc chữ tựa tựa nhau mà nhầm.

Lưu Sưởng - Giết đại phu không nêu rõ tội. Mà nêu rõ tội thì lại cần buộc tội, thành ra lạm. Kinh Xuân Thu cứ thắng mà chép, thấy rõ là lạm. Công Dương bàn không nên sai đồn thú. Bàn sai. Nếu không nên sai mà giết thì là tội. Thế thì sao đổi lời văn, bảo không xong việc đồn thú. Cốc lương bàn: trước chép tên, sau chép giết là giết kẻ có tội. Cũng bàn sai. Thường không nói việc làm. Hễ nói việc làm là có ý chê. Thế thì giết (thứ), không nói tội bị giết. Nói tội bị giết là kiêng tránh.

Xét - Sách Thuyết Văn có nói: Thứ là giết. Vua giết đại phu thì gọi là thứ. Chữ thứ dùng trong quan tư nhà Chu, với chữ thứ đây không giống nhau. Cho nên một lần thứ gọi là tấn, tra hỏi quân thần. Hai lần thứ thì tra hỏi quan lại. Ba lần thứ thì tra hỏi muôn dân. Đầu là cách thẩm vấn. Từ Trịnh Khang Thành mới giải thích nhầm chữ thứ ra chữ sát. Vì thế,

Đỗ Dự và về sau, đều dẫn nghĩa ba thứ để giải thích Kinh Xuân Thu. Tuy nhiên, Hồ Truyền cho rằng, thứ là xét đến tình, cùng mọi người cùng xem. Vậy thứ cùng có nghĩa là đã xét (thâm). Đã lấy thư làm thâm, xét mà còn dùng ba thuyết trên về thứ, là cho rằng công tử Mai đồn trú không xong, tức là thâm xét việc thú. Như thế liệu có được không. Cho nên nay lấy Công Dương Truyền làm chủ còn như ai mà dẫn chứng Chu quan ra đều san bo đi

楚人救衛
SỞ NHÂN CỨU VỆ
NGƯỜI SỞ CỨU VỆ

Cao Kháng - chép cứu không phai là khen việc. Là nếu rõ mực Vệ phụ vào Sở Tấn Văn Công thật là đã thành mưu khui cho Sở phái đem quân tới. Quân Sở có rời khỏi đất nước thì mới có cuộc chiến ở Thành Bộc.

三月丙午晉侯入曹執曹伯畀宋人
TAM NGUYỆT, BÌNH NGỌ, TẤN HẦU, NHẬP TÀO,
CHẤP TÀO BÁ TÝ TỐNG NHÂN,
THÁNG BA NGÀY BÌNH NGỌ, TẤN HẦU
VÀO TÀO BẮT TÀO BÁ CHO NGƯỜI TỐNG

Ta - Tấn Hầu vây Tào. Ở cửa thành, Tấn quân chết nhiều. Người Tào đem chằng xác trên mặt thành. Tấn Hầu lo, mới theo mưu sĩ bàn, cho nồi phao lèn lè sê đem quân đóng ở ngoài thành, nơi mà mìn người Tào, rồi sê cho khai quật lèn. Người Tào hoang sợ, đem xác quân Tấn, khâm liệm lại rồi cho mang ra. Nhìn lúc dân hoang hốt, Tấn đánh thành. Tháng ba ngày Bình Ngọ, vào được thành, kể tội rằng vua Tào không biết dùng người hiền là Hi Phụ Cơ, đem số, tên họ đại phu trở lên đến 300 người giết hết. Rồi hạ lệnh cấm không ai được xâm phạm đến Hi Phụ Cơ và họ hàng để báo ơn ngày trước.

Nguy Thủ với Diên Hiệt tức giận nói: Công lao nhiêu thì không nói đến, ơn huê có gì mà bao đáp thế. Rồi dốt nhà Hi Phụ Cơ. Nguy Thủ vô ý bị chạy và bị thương ở ngực. Công muốn giết, nhưng còn tiếc tài, sai người tới nhà coi và thăm, hè bị bệnh nặng mới giết. Nguy Thủ đoán được, mới sai bó ngực lại, tiếp kiến sứ giả nói: Nhờ ơn vua tôi cũng không sao. Nói rồi dùng được, nhạy nhót nhiều lần, ra bộ khoe mạnh. Vua mới tha cho, chỉ giết Diên Hiệt, cho quân đội đều biết phép nghiêm. Rồi cho Chu Chi Kiều giữ chức Hữu Nhung. Người Tống lại cao cấp, sứ là Mon Doân Ban, Tân Văn công hỏi Tiên Chân: Việc Tống gấp rồi. Bỏ không cứu thì còn chỉ là Tống. Máu cứu thì phải đánh Sở. Đánh Sở phải hợp với Tề và Tân. Nay chưa họp biết làm thế nào. Tiên Chân hiến kế: Bảo Tống bỏ ta mà hối lộ cho Tề và Tân. Đέ Tề, Tân, tham của phải chiến với Sở. Công mừng, theo kế, bắt Tào Bá, rồi chia ruộng Tao, Vệ cho Tống.

Công - Tý là cho. Chép cho người Tống là thế nào? Là sai Tào Bá theo lệnh Tống. Tội Tào Bá thế nào? Tào Bá rất bậy không phải chỉ có một tội.

Cốc - Chữ nhân là người. Dùng chữ người là ý nói người trong nước không chịu. Dùng chữ nhập là chê. Khen Tân Hầu nhưng chê việc bắt Tào Bá. Tý là cho. Chép là nhân, là chê Tân hầu cho Tống Công.

Lưu Sưởng - Trong việc bắt người, sao lại chép cả tước người bị bắt. Là để rõ phận sự vị Bá. Vốn là Tào Cung vô đạo, xa quân tử, gần tiêu nhân, mà đại phu bị giết đến 300 người. Sao lại nói là "cho người Tống", thê tức là Tân Hầu bắt Tào Bá mà cho người Tống là lối quỷ quật. Cốc Lương mà bàn rằng, như Tân Hầu mà đi bắt Tào Bá là chê ghét Tân Hầu. Bàn thế là sai. Vì thử chép là "người" Tân, bắt Tào Bá thì Cốc Lương có cho như là người Tề bắt Trần, Viễn Đào Đồ không, có chê vì tội muôn quân Tề không qua nước mình không.

夏 四 月 己 巳 晉 侯 齊 師 宋 師 秦 師
及 楚 人 戰 于 城 濱 楚 師 敗 縢
**HẠ TÚ NGUYỆT KỶ TỴ, TẤN HẦU, TỀ SU, TỔNG SU,
TÂN SU, CẬP SỞ NHÂN CHIÊN VU THÀNH BỘC.**
SỞ SU BẠI TÍCH

**MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY KỶ TỴ, TẤN HẦU,
QUÂN TỀ, QUÂN TỔNG, QUÂN TÂN, CÙNG NGƯỜI SỞ
CHIẾN Ở THÀNH BỘC, QUÂN SỞ TAN VỠ**

Tả - Sở Tử đóng quân lại ở đất Thân, sai Thân - Thúc sang Cốc địa bảo rút quân về, trả cho Tề Cốc địa, lại sai sứ sang Tổng báo Tử Ngọc, cũng rút quân về và nói rằng: Vua Tân lưu lạc ở nước ngoài 19 năm, nay làm vua, bao nhiêu dân tình thế cố, đã từng trái hết. Trời đã xui khiến cho nước Tân được cường thịnh, ta khó mà địch nổi, chỉ bằng ta hãy chịu nhường. Trong phép quân có ba điều. Đã ổn định không trái lê thì về, biết khó thì lui, người có đức, ta không nên địch. Ba điều ấy là nói đến Tân bây giờ đây. Tử Ngọc sai Bá Phản về xin Sở cho chiến nói, không phải là dám lập công, chỉ mong tránh được những tiếng gièm pha đối đá. Vua Sở giận, chỉ cho Đấu Nghi Thân đem một ít quân thêm. Tử Ngọc mới sai Uyển Xuân cáo với quân Tân rằng, xin phục lại Vệ Hầu và hoàn lại đất nước cho Tào, thì cũng giải vây nước Tổng. Tử Phạm nói, Tử Ngọc vô lê thực. Quân đòn một, thần đòn hai, không ưng thuận được. Tiên Chẩn nói, ta cứ cho. Định yên được cho người ta, thế là lê. Sở nói có một lời mà yên định được ba nước. Ta nói có một lời mà làm hại cho ba nước. Thế thì chiến sao được. Không hứa cho Sở là bỏ Tổng. Đã cứu Tổng mà lại bỏ Tổng, thì còn đối sao được chư hầu. Sở có ba lần làm ơn. Ta có ba lần làm oán. Oán thù đã nhiều rồi, thế thì chiến sao được. Không gì bằng mặt hứa phục quốc với Tào và Vệ, để cho họ theo mình, rồi bắt giam Uyển Xuân lại, làm cho Sở tức giận sang đánh ta, rồi ta sẽ liệu. Tân Công nghe theo, bắt Uyển Xuân giam ở đất Vệ mà mật hứa

phục quốc cho Tào, Vệ, Tào Vệ mới biên thư tuyệt giao với Sở. Tử Ngọc giận, đem quân đánh Tấn. Quân Tấn tạm lui. Các tướng tá Tấn nói với Tấn Công: Vua mà tránh tướng (vua Tấn tướng Sở) là nhục. Vả lại quân Sở già yếu. Sao ta lại lui. Tử Phạm nói: Quân đội thắng thắn là mạnh, mà gian dối là yếu, cứ gì tuổi. Không có Sở, thì ta đâu có ngày nay. Lui ba xá (mỗi xá ba dặm) tránh đi để báo ơn. Ta mà bội ơn, tức là ta cong, mà Sở thắng. Thế thì quân Sở sẽ đầy đủ, đâu có gọi là già yếu nữa. Ta lui mà Sở về thì ta còn cầu gì hơn. Nếu Sở không về tức là vua lui thân lại phạm tội, thế là cong ở Sở. Tấn lui ba xá, quân Sở muốn đình lại. Tử Ngọc không cho. Mùa hạ, tháng tư, ngày Mậu Thìn, Tấn Hầu, Tống Công, Tề: Quốc Quy Phủ, Thôi Yếu, Tần: Tiếu Tử Ngôn, Đóng quân tại thành Bột. Quân Sở đóng quân vào đất Huế. Tấn Hầu lo ngại. Nghe thấy tiếng hát ca dao trong quân có câu: Ruộng đất phì nhiêu, bỏ lối xưa, theo cách mới. Công lại càng nghi. Tử Phạm nói, cứ chiến. Chiến mà được là được chư hầu. Nhược bằng không được thì rút về giữ đất nước, cũng có gì là hại. Công nói: Thế còn ơn Sở thì nghĩ sao. Loan Trinh Tử nói: Các họ Cơ ở đất Hán Dương Sở đã kiêm hết. Nhờ ơn nhỏ mà quên điều xấu lớn thì không nên, xin cứ chiến. Tấn Hầu mừng thấy cùng Sở Tứ vật nhau. Sở từ năm phục xuống, đánh vỡ đầu rồi hút óc mình. Tấn Hầu tinh dậy sợ. Tử Phạm nói: Thế là việc tốt. Ta được nhìn trời. Sở phục ở trên, nhìn xuống đất, thế là phục tội. Hút óc ta là chịu nhu mềm mà thân phục đó. Tử Ngọc sai Đầu Bột đưa chiến thư, trong có nói, xin cùng vời tướng sĩ nhà vua đùa bỡn nhau. Nhà vua đứng trên mà xem. Thần cũng ghé mắt coi. Tấn Hầu sai Loan Chi đáp: Quá nhân xin theo mệnh. Tôi không dám quên ơn vua Sở, vì thế mới lui quân tới đây, đâu có dám mong đối địch với vua Sở. Nay đại phu chưa cho là được, tôi xin sửa xe giáp vang mệnh đại phu, sáng mai tương kiến. Bên Tấn có 700 cỗ xe (độ năm vạn quân) cả ngựa lăn xe đầy đủ thắng rái, dây cương. Tấn Hầu lên cao (gò Hữu Sàn) đứng coi nói: Trên, dưới, trước sau đều dặn, có thể dùng được rồi. Mới sai chặt thêm cây để thêm đồ binh. Ngày Kỷ Ty, quân Tấn dàn bày ở phía bắc đất Sàn, Tư thần lấy Phó tướng Hạ Quân đương với Trần, Sái, Tử

Ngọc lấy Nhược Ngao đem bô tốt, tướng Trung Quân nói: Ngày hôm nay là thời không có Tân nữa. Từ Tây tướng Tá Quân, Từ thương tướng hữu quân. Từ thân cho lấy. Từ thân cho lấy hổ trùm lên ngựa, trước tiên xông vào cánh quân Trần, Sái, Trần, Sái, bỏ chạy. Thế là cánh hữu quân của Sở tan vỡ. Hồ Mao cho giò cao cờ đại bái, rồi lui. Loan Chi cho kéo lê' cánh cây cho cát bụi bay, làm ra thế thua chạy. Quân Sở mới xông lên đuổi theo Nguyễn Chân (Tán). Khuất Trần mới lấy toàn Trung quân chèn ngang. Hồ Mao, Hồ Yên đem thương quân đánh Từ Tây. Thế là Tá quân Sở tan vỡ. Toàn quân Sở thua. Từ Ngọc thu được tàn quân đóng lại, cho nên không đến mất hết quân. Quân Tân đóng lại ba ngày σ dát Cóc, đến ngày Quý Dậu thì kéo về. Gò Hữu Sần là tên một nước cũ.

Công - Đây là một cuộc đại chiến, sao lại chép như một trận thường Sao. Từ Ngọc Đắc Thần có mặt dày mà chép là người Sở. Là chè. Chè vì đại phu địch với một vị vua.

Xét - Cuộc chiến ở thành Bột có Tống Công. Ba nước, Tề, Tống, Trần đều chép là sư, là quân. Riêng Tân thì chép tước (Tán Hầu) cũng như các việc Bắc Hạnh, Tào Nam. Đó là cơ hội cho Tân thành nghiệp bá. Đắc Thần chết thì chép là đại phu, mà trong trận này thì chép là người Sở, là chè biếm, đều là giúp cho Tân cả. Tề Hoàn dụng binh, đều chép là nhân, người. Duy có việc phạt Sở cứu Trịnh là chép tước. Tân Văn từ khi dụng binh đến nay, đã bao lần xâm, phạt, chiếm, bắt, đều chép tước, thì ta biết ngay Tân thế nào. Hồ Truyền bàn là Kinh chép thường giàn lược không cần chữ đẹp, e chưa hợp với ý của Kinh, cho nên không kể Hồ Truyền ra đây.

楚 搬 其 大 夫 得 臣

SỞ SÁT KỲ ĐẠI PHU ĐẮC THẦN
SỞ GIẾT ĐẠI PHU LÀ ĐẮC THẦN

Khai thủy chép chữ đại phu ở nước sở.

Tả - Xưa, Từ Ngọc (Sở) làm cho mình mủ biện dát ngọc, giải mủ dát ngọc. Chưa dùng tới. Trước khi chiến, mộng thấy Hà Thần

bao: Cho ta, ta sẽ cho người hưu nai đất Mạnh Chu. Từ Ngọc không tạ thân. Con là Đại Tâm, cùng với Tứ Tây sai Vinh Hoàng can. Từ Ngọc không nghe. Vinh Quy nói: Chết mà lợi cho nước cũng có thể chết được, huống ngọc quỳnh, nên coi như đất bùn. Bò nó đi, mà giúp được cho việc quân thì tiếc làm gì. Không nghe. Vinh Hoàng ra bao hai người rằng: Không phai là thần linh hại quan lệnh Đoàn. Quan Lệnh Đoàn không siêng năng việc dân là tự hại rồi. Khi quân đã thua, Vua Sở cho bảo: Nếu đại phu về đổi với các đại phu các nước Thân, Túc, như thế nào. Từ Tây (Dầu Nghi Thân) và Tôn Bá (Thành Đại Tâm) đáp: Đắc Thần sắp chết, hai chúng tôi có ngăn và bảo để đợi nhà vua trị tội. Khi Từ Ngọc về đến Liên Cốc thi tự sát. - Tân Hầu nghe tin, mừng lắc, nói: Thời, không hại ta được nữa. Nếu Vi Lã Thần có làm Lệnh Đoàn thi biết có tự phụng thời, không nghĩ đến dân đâu.

Mạnh Chu là đầm hồ nước Tống. Liên Cốc là đất nước Sở

Hồ Truyện - Xét Ta Thị, Từ Ngọc ra ứng chiến, Tân Văn Công lui ba xá để tránh. Quân Sở muốn thôi không đánh nữa. Từ Ngọc không cho, mới chiến tại Thành Bột. Quân Sở tan. Vậy Đắc Thần thực là có tội. Sở Từ đã biết là không nên ứng chiến, mà lại không bảo, không ngăn được Từ Ngọc, rồi chỉ thêm cho ít quân, sau lại vì một trận thua mà giết Từ Ngọc, thế là tay quân làm trọng mà bỏ tướng để được quân. Thế là Tân hai lần thắng, mà Sở hai lần bại. Cho nên thay phép nước để giết Từ Ngọc mà không bỏ quan tước đại phu. Coi như Trọng Ni chep việc Trịnh bo quân đội với việc Sở giết Đắc Thần, thì có thể làm gương cho đời sau.

Xét - Đắc Thần có tài, nhưng ngang ngược tự dụng, nếu đem trị tội, bỏ không dùng, bảo cho biết chò khuyết, rồi sau lại dùng thì hay biết bao. Tiên nho nhận việc lấy phép nước giết mà không bỏ chức tước, cho là tội liên lụy đến người trên (vua), rồi trách thêm cả Sở Từ, e rằng chưa hiếu hết được ý nghĩa Kinh, Truyền, Tội liên lụy đến người trên, nghĩa là tội của thần liên dời đến quân. Vậy thần vẫn là có tội, là đáng tội. Hồ Truyện cho là Tân hai lần thắng, Sở hai lần bại, phần nhiều tiên nho nghe theo thuyết đó. Độc có Hác Trọng Dư cho là chủ mưu việc quân, quân mà bại thì phải giết. Trận Thành

Bộc bại mà giết Tử Ngọc. Trận Chí Thủy quân thua mà giết Tử Thương. Trận Yến Lăng quân bại mà giết Tử Phản, thuộc quốc phản mà giết Tử Tân. Vì các điều đó mà sở chấn hưng được. Coi thuyết đó cũng có lý.

衛侯出奔楚
VỆ HẦU XUẤT BỘN SỞ
VỆ HẦU CHẠY TRỐN SANG SỞ

Lục Thuần - Sai Thúc Vũ quyền nhiếp ngôi vua rồi Vệ Hầu đi, cho nên không chép tên.

Lưu Sưởng - Chư hầu bỏ xã tắc ra đi, hoặc có người thay, hoặc không có người thay. Có người thay thì như Vệ Hầu. Không có người thay thì như Lỗ Chiêu Công. Xuân Thu mà chép, bọn có người thay thì chép tên, bọn không có người thay thì không cho tên. Nay Vệ Hầu có người thay, mà Vệ Hầu không thấy chép tên là tại sao. Là vì Thúc Vũ chỉ là thay chứ không cướp đoạt, thế là Vệ Hầu còn trở lại ngôi. Cho nên chép cả tước.

Xét - Chư hầu mất nước thì chép tên, chưa mất nước thì không chép tên. Vệ Hầu chạy ra ngoài, sai Nguyên Huyến phụng Thúc Vũ để hội thề thì nước vốn vẫn là nước của Vệ Hầu cho nên không chép tên. Khi về mới nghi Thúc Vũ cướp ngôi, nên giết đi, thế tức là tự đặt mình vào hạng đã mất nước, thế cho nên chép tên. Hồ Truyền bàn rằng Tấn Văn gây oán, cho nên không chép tên Vệ Hầu, để tỏ rõ tội Tấn. Xét Tấn Văn, vua tôi mưu mô, riêng muốn cho quân Sở tới để mà đánh quân Sở để được oai mà định xong nghiệp Bá. Vì thế mới đem quân đến Tào, đến Vệ, chứ chưa thường hờ ra một lời định gây oán. Vì thế khi chưa cùng Sở chiến thì không cho vệ hầu hội thề, mà Tào Bá cần phải bắt. Khi đã thắng được quân Sở rồi, thì kẻ bị bắt được tha, kẻ đi trốn được về, thế rõ ràng là không muốn gây oán. Cho nên Vệ Hầu mà không chép tên, thì thuyết của Lưu Sưởng là chủ là phải, thuyết của Hồ Truyền, của Trương Chu bỏ đi.

五月癸丑公會晉侯齊侯宋公蔡侯
鄭伯衛子莒子盟于踐土

**NGÙ NGUYỆT QUÝ SỬU, CÔNG HỘI TẤN HÀU,
TẾ HÀU TỔNG CÔNG, SÁI THẦN, TRỊNH BÁ,
VỆ TỬ, CÚ TỬ, MINH VŨ TIỀN THỔ**

**THÁNG 5, NGÀY QUÝ SỬU, CÔNG HỘI TẤN HÀU,
TẾ HÀU TỔNG CÔNG, SÁI HÀU, TRỊNH BÁ,
VỆ TỬ, CÚ TỬ, THẾ Ở TIỀN THỔ**

Tà - Ngày Giáp Ngọ, đến đất Hành Ung xây vương cung ở Tiên Thổ trong tháng ba. Trịnh Bá sang Sở, đưa quân tới Sở. Vì Sở đã thua, Trịnh Bá sợ, mới sai sứ tới Tấn xin hòa. Tấn Loan Chi thề với Trịnh Bá. Ngày Bính Ngọ, tháng năm. Tấn Hầu cùng với Trịnh Bá thề ở Hành Ung. Ngày Đinh Mùi, hiến Thiên tử các thứ lấy được của Sở, xe tứ mã trăm cỗ, bộ binh nghìn tên. Hành lề thường, Trịnh Bá phụ lễ. Ngày Kỷ Dậu, Vương thất tiệc, mệnh cho Tấn Hầu được uống rượu góp vui. Rồi mệnh cho Đoàn thị cùng Vương tử Hồ và nội sử Thúc Hưng Phủ sách phong Tấn Hầu làm Hầu Bá, ban cho các huy chương Hầu Bá, như đồ dàn xe, một chiếc đồng cung (cung đồ), trăm đồng thi (tên), rượu cự sướng, hồ bôn ba trăm người, và truyền rằng: Vua bảo Thúc Phụ phải kính mệnh vua yên vui từ phương, giúp việc nhà vua. Tấn Hầu ba lần khiêm tốn, rồi theo mệnh tâu: Trùng Nhĩ tái bái khê thủ tuân theo mệnh vua. Nhận sách phong rồi lui. Ba lần ra vào triều cận.

Vệ Hầu thấy Sở thua trận, sợ, chạy sang Sở, rồi sang Trần, sai Nguyên Huyền phụng Thúc Vũ để chịu thề. Ngày Quý Hợi, Vương tử Hồ cho chư hầu thề ở Vương Đinh, truyền rằng, đều phải giúp vương thất, chớ có hại nhau. Ai mà không theo đúng lời thề thì thần linh trừng phạt, không còn quân đội, không còn truyền đời. Quân Tư bàn: Lễ này thành được là nhờ Tấn Hầu có công, có đức.

Hành Ung là đất nước Trịnh.

Cốc - Kiêng tránh chép là hội Thiên Tử.

Lưu Sướng - Cốc Lương bao kiêng tránh là hội Thiên Tử. Bao thế sai. Nếu thực là hội Thiên Tử, thi tội rất to. Tội đã rất to, thi có nên kiêng tránh không?

Xét - Việc Tiên Thổ, tiên nho cứ theo, cứ cho là vua hạ mình úy lạo Tân Hầu, duy có Hạng An Thế cho rằng cứ lấy việc Thiên Tư di ra ở đất Trịnh cùng dâng tới năm năm. Chư hầu vị thường cứu. Vua vị thường về Kinh. Triều Băng Phi cũng bao rằng thánh nhân làm Xuân Thu, cốt ở tôn Chu. Vậy đâu có việc Tân Hầu giúp nạp Thiên Tư mà lại không chép. Không biết rằng Tân Văn cần chư hầu, cho nên nạp Thiên Tư là mưu kế đồ nghiệp Bá, thế mà rồi mà lại cậy công xin lè Toại, rồi vây áp trong đất Chu chiếm lấy. Thế cho nên Xuân Thu tước bo. Coi lại Hi Công năm thứ 25.

陳 侯 如 會
TRẦN HẦU NHƯ HỘI
TRẦN HẦU SANG HỘI

Công - Sao lại chép là sang. Là hội rồi mới tới.

Cốc - Sang hội là ở ngoài hội, tức là tới mà tuân mệnh, chứ không phải là dự hội.

公 朝 于 王 所
CÔNG TRIỀU VU VƯƠNG SỞ
CÔNG CHÂU VUA TẠI NƠI VUA

Công - Tại sao không nói là Công đi sang Kinh sư, là chỗ Thiên Tử ở. Tại sao không nói chỗ Thiên Tử ở là vì kiêng tránh nói mời thiên tử tới.

Cốc - Châu không chép nơi châu, vì không phải nơi châu.

Không Dính Đạt - Công Dương bảo rằng tại sao không nói Công tới Kinh sư là nơi Thiên Tử ở, là vì không cho được mời

Thiên Tu. Vậy ý nói là Tân Văn Công triều Vương tại Tiên Thô. Trong Ta Truyền thi không có việc Triệu Vương, chỉ nói tháng là dung Vương cung ở Tiên Thô. Đỗ Thị nói: Tương Vương được tin tháng tròn, tự tới úy lạo cho nén cờ vương cung, thê nghĩa là ý vua tự tới, chứ không phải vì Tân Công triều. Vậy không giống thuyết của Công Dương.

六月衛侯鄭自楚復歸于
衛衛元咺出奔晉

LỤC NGUYỆT VỆ HẦU, TRỊNH TỰ SỞ PHỤC QUY VU
VỆ, VỆ NGUYỄN HUYẾN XUẤT BỘN TẤN
THÁNG SÁU, VỆ HẦU TRỊNH (TÊN), TỰ SỞ LẠI TRỞ VỀ VỆ.
NGUYỄN HUYẾN CHẠY TRỐN SANG TẤN

Tả - Có kẻ gièm với Vệ Hầu rằng Nguyễn Huyễn lập Thúc Vũ lên ngôi. Người con là Giốc đang theo Công. Công sai giết đi. Huyễn biết tin cũng không bỏ việc, cứ phụng Di Thúc về nước giữ nước. Tháng sáu, người Tân phục ngài cho Vệ Hầu Ninh Vũ Tư thế ở Uyên Bộc rằng: Trời ra tai cho nước Vệ. Vua tôi bát hòa, mới sinh ra loạn. Nay trời đã rõ tình, cho nên bớt tâm trí vua dân, khiến cho vua dân thỏa thuận. Không có người ơ lại, thi lấy ai giữ nước, không có người đi thì lấy ai trông coi lương thực, ngựa xe. Cái cớ bát hòa xin thần linh soi xét, mà rõ cho mệnh trời ngày nay. Từ nay trở đi, sau khi đã thế, người đi không được khoe công, người ở không phải sợ tội. Ai mà trái lời thề sinh lòng tàn hại nhau, thì thần minh cùng tiên quân cứ trùng trì, già cực hình. Dân được nghe lời thề, thôi không sinh hai lòng nữa. Vệ Hầu vào nước trước kỳ hẹn. Ninh Du (Ninh Vũ Tử) đi trước. Khi vua tới, quan giữ cửa là Trường Tương, cùng theo vào. Công sai Chuyên Khuyển làm tiên khu. Thúc Vũ đương gội đầu nghe nói vua tới mừng lắm, vắt tóc chạy ra đón. Chuyên Khuyển bắn một phát chết, Công vào tới nơi biết là vô tội, ôm lấy thây Thúc Vũ khóc. Chuyên Khuyển chạy. Công sai bắt giết đi. Nguyễn Huyễn chạy trốn sang nước Tân.

Cốc - Chữ tự Sở (từ nước Sở) là ý nói Sở có giúp. Chữ phục

(lại) là phục quốc. Chữ quy (về) là về nước, về chốn cũ. Trịnh là tên Vệ hầu, gọi tên lên là ý vua trước đã mất nước, mất ngôi.

Lý Liêm - Hồ Thị kể chuyện Thúc Vũ, căn cứ vào Công Dương và Tả Truyện. Có chi tiết hơi khác nhau. Theo Tả Thị thì Vệ Hầu là ngộ sát. Theo Công Dương thì Vệ Hầu vì nghi kỵ mà giết. Nay xét Vệ Hầu vốn đã nghi kỵ mà lại nghe lời gièm, khởi đầu từ lúc giết Giốc, nay lại giết Thúc Vũ, vốn là bản tâm Vu tội cho tiền khu Chuyên Khuyên, chỉ để tiện đổi chư hầu. Vì thế, nên chép lời bàn của Công Dương cho là đích xác.

陳侯 款卒
TRẦN HẦU, KHOẢN TỐT
TRẦN HẦU, KHOẢN MẤT

秋杞伯姬來
THU, KÝ BÁ CƠ LAI
MÙA THU, KÝ BÁ CƠ TƠI

公子遂如齊
CÔNG TỬ TOẠI NHƯ TẾ
CÔNG TỬ TOẠI SANG TẾ

Phụ lục Tả Truyện - Trong cuộc chiến ở Thành Bột, theo lệnh trên. Trung quân Tấn phải giữ vững trận địa, kéo lê cờ đại bái dụ địch. Kỳ Mân không tuân lệnh, sau bị kết tội hành hình để cho quân đội biết kỷ luật và tuyên bố với chư hầu rồi cho Mao Phát thay thế, thường công, phát tội rõ ràng. Ngày Nhâm ngọ, qua sông. Chu Chi Kiều, coi việc sửa soạn thuyền bè. Nhưng Kiều tưởng việc còn lâu, lén về nhà chơi, cũng bị tội chết. Dân Tấn rất phục. Người Quân Tử bàn: Tấn Văn Công biết dùng hình. Xong ba việc mà dân phục. Kinh Thi có câu: Ông huệ khắp trong nước để yên trị được cả man di. Thường và phạt thật đúng phép.

Trương Hiệp - Ký Bá Cơ tới mà oán xâm nước Kỷ được cởi. Công Tử Toại sang Tề mà mối căm thù lấy đất Cốc được giải. Nghịệp Bá gây dựng theo cách đó, mới biết Thiệu Tử khen là phải.

冬公會晉侯齊侯宋公蔡侯鄭伯

陳子莒子鄒子秦人于溫

**ĐÔNG CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỀ HẦU, TỔNG CÔNG,
SÁI HẦU, TRỊNH BÁ, TRẦN TỬ, CỦ TỬ,
CHÂU TỬ, TẤN NHÂN VŨ ÔN**

MÙA ĐÔNG, CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỀ HẦU,
TỔNG CÔNG SÁI HẦU, TRỊNH BÁ, TRẦN TỬ
CỦ TỬ, CHÂU TỬ, TẤN NHÂN, TẠI ĐẤT ÔN
(Dưới chữ Tấn Hầu, Cốc Thị không có chữ Tề Hầu)
Khởi thủy Tấn, hội với chư hầu

Tả - Mùa đông hội tại đất Ôn là để chinh thảo kẻ không phục.

Cốc - Kiêng tránh nói đến hội Thiên Tử.

Khổng Dĩnh Đạt - Trần Hầu Khoản, Kinh không chép táng mà chính văn có chữ tử, con (Trần Tử) đủ biết tiên quân chưa lê táng.

Thẩm Nhược Thủy - Cốc Lương nói kiêng tránh chép hội Thiên Tử, nói thế sai. Xét hội Ôn là để bàn việc vua, giúp vua đánh kẻ có tội, mà vua cũng đến hội, thì còn có nghĩa gì. Nếu bảo hội đó là kiêng tránh nói đến vua thì cũng không nên chép ở đoạn sau có vua tuần thú tại đất Hà Dương.

天王狩于河陽

THIÊN VƯƠNG THỦ VŨ HÀ DƯƠNG

VUA TUẦN THỦ Ở HÀ DƯƠNG

HÀ DƯƠNG LÀ ĐẤT Ở NƯỚC TẤN

Tả - Hội đó là Tấn Hầu triệu vua đến để chư hầu chầu và

dè vua tuần thủ Trọng Ni nói, cho thắn mà triêu quân thì không còn dạy ai được, cho nên chép vua thú ở Hà Dương, ý nói không phải là ở đất Ôn, mà cùng là để sáng đức vua.

Công - Thường việc tuần thu không chép. Đây chép là muốn không cho lại có việc triêu vua. Lỗ Tứ nói, Ôn thi gần, mà Tiên Thô thi xa.

Cốc - Muốn cho việc vua đi là phải. Ý như là vua đang đi tuần thủ thì gặp chư hầu chầu, thế là kiêng tránh cho vua. Thủy Bắc là dương, mà sơn Nam cũng là dương. Vậy đất Ôn là đất Hà Dương

Hồ Truyện - Xét Ta Thi. Tân Hầu triệu vua là để chư hầu bài kiến vua. Trọng Ni nói: Lấy thắn mà triêu quân thì không còn dạy ai được cho nên chép rằng vua thú ở Hà Dương, dè tôn Chu mà toàn cho Tân. Đạm Trợ băn rằng cứ theo lề thường thì Tân Hầu triệu vua tức là tội nhân của danh nghĩa còn dạy được ai. Vì như ban tăm khiêm cung mà thêm vào ý tôn vương thì xin vua đi thủ là thái độ người trung cho nên Phu tử đặc biệt chép thú tại Hà Dương. Thế là lấy cái tình thật làm then chốt mà biến chế lề nghi. Xét việc Tiên Thô, vua thực là tự ý tới, chứ Tân không có tội. Cho nên vì vua mà kiêng tránh là dù. Còn như hội Ôn, Tân có tội, nhưng tình thì thuận, vì vậy đã vì vua kiêng mà cùng giải cho Tân. Thế mới biết Xuân Thu là dùng nghĩa trung thứ.

Triệu Khuông - Ta Thi bao “để cho sáng rõ đức”. Đà không dùng lề mà lại bao là đức thế thì sai. Nếu cho thế là đức thì giống già chư hầu chầu tại Kinh sư, thì biết gọi là gì. Lấy đức làm mục đích, đâu có phải là hạng bá nữa.

Xét - Hồ An Quốc theo thuyết Đạm Trợ và Tô Triệt, cho là tôn Chu và toàn Tân, thì nghĩa rất chính. Còn Công Dương thì bao không cho hai lần triệu Thiên Tử. Chuyên chê trách Tân Văn. E không phải chủ ý Kinh Xuân Thu.

壬 申 公 朝 于 王 所
NHÂM THÂN, CÔNG TRIỀU VŨ VƯƠNG SƠ
NGÀY NHÂM THÂN, CÔNG CHÂU TẠI NƠI VUA

Công - Sao chép ngày. Là trong nước chép (chu quan). (nước Lỗ)

Cốc - Chầu ở miếu đương là đúng lễ, ở ngoài là phi lễ. Đầu có phải chỉ có một mình Công, còn tất cả các chư hầu. Chép ngày. Là vì lần này là lần thứ hai cho nên cần thận cho rõ. Thì là giữ lấy cái hay cho nước mình (nước Lỗ) để cái dở cho nước ngoài. Chép là Công chầu là một lối chép. Tôn Thiên Tử, hạ chư hầu thì chép hội ở đất Ôn. Ôn thuộc về Hà Bắc. Khi chép Ôn mà đổi là Hà Dương là nâng cao Thiên Tử. Ngày theo tháng. Tháng theo mùa. Ngày Nhâm Thân, Công chầu tại nơi vua. Không thấy tháng, thế là không cần tháng, cho rằng Tấn Văn Công mà đã làm việc thi cẩn thận rồi.

Đỗ Dự - Ngày Nhâm Thân là mùng 10 tháng 10. Có ngày mà không có tháng chỉ là sử chép sót.

Triệu Khuông - Ví như bảo rằng vì sử trong nước mới chép ngày, thì sao lại không chép tháng. Công Dương đã bàn sai.

Lưu Sưởng - Cốc Lương nói, chầu ở ngoài là phi lễ. Thế thì vua ở nơi ấy, chư hầu liệu không chầu hay sao. Cốc Lương lại còn nói rằng, ngày theo tháng, tháng theo mùa, cho là Tấn Văn làm việc luộm thuộm. Cốc Lương nói thế cũng sai. Tấn Văn Công làm việc luộm thuộm còn chưa thấy hay sao. Mà cứ phải đợi việc chép này mới thấy. Bàn thế chưa đủ để bàn Xuân Thu.

晉 人 執 衛 侯 歸 之 于 京 師
TẤN NHÂN, CHẮP VỆ HẦU QUÝ CHI VŨ KINH SƯ
NGƯỜI TẤN BẮT VỆ HẦU GIAO VỀ KINH SƯ

Tà - Vệ Hầu kiện nhau với Nguyên Huyền, Ninh Vũ Tử làm phụ. Hầm Trang Tử thay mặt Vệ Thành Công để đối tụng với

Nguyên Huyền. Sĩ Vinh được làm tri ngực quan để đổi chung. Vệ Hầu thua, Sĩ Vinh bị chém. Hàm Trang Tử bị chặt chân. Ninh du Trung thì được tha. Vệ Hầu bị bắt về Kinh sư, giữ trong nhà kín, Ninh Du theo hầu trông coi đồ ăn, quần áo.

Công - Thế nào là “quy chi vu”, thế nào là “quy vu”. Quy chi vu là tội đã định. Quy vu là tội chưa định. Tội chưa định thì sao làm được chức Bá Thảo, nghĩa là đánh, trị kẻ có tội.

Quy chi là bắt ở ngay bên vua, tội định hay bất định đã có thể biết được.

Quy vu là không bắt ở ngay bên vua thì tội định hay bất định chưa có thể biết được.

Vệ Hầu bị tội gì. Là tội giết Thúc Vũ. Sao không chép. Vì kiêng tránh cho Thúc Vũ. Xuân Thu vì người hiền mà kiêng tránh. Thế Thúc Vũ hiền thế nào, Hiền là vì Thúc Vũ nhường ngôi. Việc như sau: Tấn Văn Công đuổi Vệ Hầu mà lập Thúc Vũ. Thúc Vũ từ chối cái ngôi mà nước khác lập cho thì lại sợ Vệ Hầu không được về, cho nên phải nhận lập, nhiên hậu tới hội ở Tiên Thổ để sửa soạn đường về cho Vệ Hầu. Vệ Hầu được về nói. Thúc Vũ cướp ngôi của ta. Đại phu Nguyên Huyền cãi lại nói, Thúc Vũ không có tội. Chung quy Vệ Hầu giết Thúc Vũ. Nguyên Huyền chạy được rồi đi trốn.

Còn Tấn Hầu mà chép là “người”, là thế nào. Là biếm, chè, vì cái họa của Vệ là do Tấn Văn Công gây ra. Sao lại thế. Vì Văn Công đuổi Vệ Hầu mà lập Thúc Vũ khiến cho anh em người ta (Thúc Vũ là em Vệ Hầu) nghi nhau, rồi anh giết em, tức như Văn Công làm ra việc ấy.

Cốc - Đây là Tấn Văn Công đem quân vào Vệ rồi bắt Vệ Hầu. Sao không chép “vào”. Là vì không muốn quên mệnh Thiên Tử đối với Vệ. Giao về kinh sư, là lời hòa hoãn, ý là định đoạt do kinh sư.

Tôn Phục - Người Tấn bắt Vệ Hầu, giao Vệ Hầu về kinh sư, nguyên do vì Nguyên Huyền. Tấn Văn Công đã thắng quân cường Sở, chưa chiêu hồi phủ dụ được hạng phản bội. Nay lại giúp tôi mà bắt vua thì còn đâu là sùng đức, còn sai bảo sao được chư hầu, cho nên chép “người Tấn” là chè.

Trình Tử - Quy vu là lời xuôi, lời thuận. Quy chi vu là lời miễn cưỡng. Vua tôi không có lý kiện nhau. Mà Văn Công ghét Vệ Hầu khiến cho Vệ Hầu cùng Nguyên Huyền biện bác ai phải ai trái. Vệ Hầu thua. Vậy đại phu vệ hầu bị hành hình mà Vệ Hầu là vua thì bị giam cầm. Sứ kiện đúng là thiên. Tuy "Quy vu", giao việc về Thiên Tử mà sự thực thì là miễn cưỡng cho nên chép quy chi vu là giao về, giao người về kinh sư.

Xét - Tả Thị chép Vệ Hầu chạy ra ở Tương Ngưu, nghe tin Sở bại mới chạy trốn, sai Nguyên Huyền phung Thúc Vũ để chủ việc thề, Công Dương thì nói là Tấn đuổi Vệ Hầu mà lập Thúc Vũ. Hai thuyết không giống nhau. Tuy nhiên, Vệ Hầu là sợ Tấn mà chạy trốn thì cũng như là bị Tấn đuổi. Thúc Vũ dự việc thề ở Tiên Thủ thì cũng như là Tấn lập lên ngôi vậy. Vì thế, cả hai thuyết đều chép cá.

衛 元 眇 自 晉 復 歸 于 衛

VỆ NGUYÊN HUYỀN TỰ TẤN PHỤC QUY VU VỆ NGUYÊN HUYỀN TỰ TẤN LẠI TRỞ VỀ NƯỚC VỆ

Tả - Nguyên Huyền về Vệ lập Công tử Hà lên ngôi.

Công - Chữ tự là ý gì. Là đã có lực làm được. Vua đã bị Tấn bắt rồi, mà nói tự Tấn về là thế nào. Là vì tránh cho Thúc Vũ.

Cốc - Tự Tấn là có ý nói Tấn sai. Chữ phục là phục quốc. Chữ về là về chỗ cũ.

Lưu Sưởng - Sao chép là phục quy, lại trở về. Đại phu thì không có phục. Đây là phục cái vị đã mất. Đã mất mà lại phục là đáng chê ghét. Đã chê, ghét sao lại dùng chữ quy về. Vì về là dễ dàng. Sao lại dễ dàng. vì dựa vào Tấn Văn Công chủ việc về.

Cao Kháng - Tấn Văn Công nghe sứ kiện của kẻ làm tôi, là bắt vua thì không phải là có hành động của hàng Bá chủ muốn dẹp loạn yên dân. Chép rằng "tự Tấn", là buộc tội Tấn Hầu rõ ràng.

諸侯遂圍許
CHU HẦU TỤY VI HÚA
RỐI CHU HẦU VÂY HÚA

Cốc - Tụy là rối nỗi là việc trước.

Hứa Hàn - Hứa theo được Tề mà không theo được Tấn, tại sao. Tề Hoàn tự hội Bắc Hạnh 17 năm sau mới xâm Hứa và phục được Hứa. Lại 9 năm sau, Hứa mới theo Tề đánh Sở. Lại hai năm sau Hứa bị Sở vây, được Tề cứu, giải vây, và định yên được. Khi Tề Hoàn Công mất, chư hầu nhiều nước theo Sở. Hứa ở phía nam nước Trịnh rất gần Sở, phục Sở dài lâu, sợ uy Sở, không thể thay đổi được.

曹伯襄復歸于曹遂會諸侯圍許
TÀO BÁ TƯƠNG PHỤC QUY VU TÀO.
TỤY HỘI CHU HẦU VÂY HÚA
**TÀO BÁ TƯƠNG LAI TRỞ VỀ TÀO, RỐI HỘI
VỚI CHU HẦU VÂY HÚA**

Tà - Ngày Dinh Sưu, chư hầu vây Hứa. Tấn Hầu đang ôm. Chức quan nhỏ của Tào là Hầu Nhu, hỏi lộ cho thày bói (Quách Yên) nhờ nói với vua Tấn rằng: muốn khỏi bệnh thì nên tha Tào (Tào đang bị Tấn giam giữ). Khi xưa Tề Hoàn Công, có hội là phong tước cá các người khác họ. Nay nhà vua hội lại giấm tước ke cùng họ. Tào Thúc Chẩn Đạc, trong nhà Thái Miếu vua Văn Vương thì đứng vào hàng Chiêu (thờ ở bên tả). Tiên quân là Đường Thúc trong nhà Thái Miếu vua Vũ Vương thì đứng vào hàng Mục (thờ ở bên hữu). Và lại, họp chư hầu mà lại giấm tước anh em mình thì không đúng lễ. Cùng với Vệ cùng hẹn mà không cùng được phục, thì không đúng chữ tín. Cùng tội mà phạt khác nhau thì không đúng việc hình. Lễ để làm điều nghĩa tin để giữ lễ, hình để chính tà. Bỏ ba điều ấy đi thì nhà vua nghĩ thế nào. Vua Tấn nghe ra, mới phục cho Tào Bá, rồi hội chư hầu đi vây nước Hứa.

Phụ lục Tả Truyện - Tân Hầu ngự chiến xếp quân làm ba hạng: Tuân Lâm Phụ tướng Trung Quân, Đô Kích tướng Hữu quân, Tiên Miệt tướng Tả Quân.

Cốc - Chữ phục là phục Quốc. Thiên Tử tha cho Tào Bá. Nhân đó cho dự hội. Dùng chữ phục là ý tuân mệnh Thiên Tử. Chữ tuy là nói việc trước.

Lục Thuần - Cốc Lương báo Thiên Tử tha cho Tào Bá. Xét người Tân đem Tào Bá cho người Tông thì không phải là mệnh Thiên tử.

Ông Khắc Khoan - Tào Cung Công mà về thì không chép chữ tự là từ đâu về. Nói rằng tự nước Tân thì khi bị bắt đã bị cho Tông, và ở Tông rồi. Nói rằng từ Tông về thì rõ ngay là lệnh ở Tân Văn Công, chứ không phải là lệnh của Tông Công. Cho nên không chép chữ tự, từ đâu, mà chỉ chép là lại về.

Năm Canh Dần. Tương Vương năm thứ 21.

二 十 有 九 年
NHỊ THẬP HỮU CÚU NIÊN
NĂM THỨ 29

Tân Văn năm thứ 5. Tê Chiêu năm thứ 2. Vệ Thành năm thứ 4. Sái Trang năm thứ 15. Trịnh Văn năm thứ 42. Tào Cung năm thứ 22. Trần Cung công Sóc, năm đầu. Ký Hoàn năm thứ 6. Tông Thành năm thứ 6. Tân Mục năm thứ 29. sở Thành năm thứ 41.

春 介 葛 盧 來
XUÂN, GIỚI CÁT LU LAI
MÙA XUÂN, GIỚI CÁT LU LAI

Giới, nước Giới huyện Kiêm Điền, xứ Thành Dương.

Tả - Giới Cát Lư lại chầu, ở tại ấp Xương Diêm. Công còn mắc hội. Lỗ cung cấp gạo và cỏ. Thế là đúng lề. Xương Diêm huyện Lỗ, phía đông nam có thành Xương Bình.

Công - Giới Cát Lư là ai. Là vua rợ Di Địch. Sao không chép là châu. Là vì chưa biết châu.

Cốc - Giới là một nước. Cát Lư là vua nước nhỏ, chưa có phong tước. Chép chữ lai là lại là ý còn hèn, thấp, kém.

Trần Phó Lương - Giới một năm hai lần đến. Vậy có ý gì mới chép cẩn thận. Là vì người Giới xâm nước Tiêu. Vậy chê cái ý lại.

公至自圃許
CÔNG CHÍ TỰ VI HÚA
CÔNG VÂY HÚA VỀ

Xét - Uông Khắc Khoan nói rằng năm ấy Hi Công không chép; là từ Vương sở về, mà lại chép là từ vây Hứa về, cũng như Thành Công năm thứ 13 sang Kinh sư hội để đánh Tần mà không chép là tự kinh sư về, lại chép là tự đánh Tần về. Điều rõ là bản tâm không phải là tôn vương. Uông bàn như thế là sai. Uông thị trong việc Tề Hoàn Công vây Trịnh vốn thường cùng Tấn Văn Công vây Hứa đều chép cá, cho là Tề Hoàn sở dĩ vây Trịnh là để đánh việc Trịnh trốn hội thề Thủ Chỉ. Tấn Văn vây Hứa để đánh về tội không tới châu tại đất Tiên Thổ và Hà Dương. Vậy không phải là việc hay, nhưng Hoàn và Văn vây thực là vì việc nhà vua, cho nên có câu: Tấn Văn rồi vây Hứa cùng câu: Tề Hoàn rồi cứu Hứa. Thư Pháp không khác nhau. Chu Tú sở dĩ bảo rằng Xuân Thu làm sáng tỏ vương đạo mà không bỏ công của Ngũ Bá là muốn giải thích lời chép đó. Dã cho là việc nhà vua, mà lại còn bảo là ý không phải là tôn vương, một người mà lời nói trước sau khác nhau như thế có nên để giải thích Kinh không. Ngoài Ba Truyện, các lời bàn mâu thuẫn như thế đều san bỏ. Riêng lời bàn của họ Uông, vì pho sách Đại Toàn đã chép, và bọn hậu học cứ nhận cho nên cần phải luận bàn đến.

夏六月會王人晉人宋人齊人
陳人蔡人秦人盟于翟泉

HẠ, LỤC NGUYỆT, HỘI VƯƠNG NHÂN, TẤN NHÂN
TỔNG NHÂN, TỀ NHÂN, TRẦN NHÂN, SÁI NHÂN,
TẤN NHÂN MINH VU ĐỊCH TUYỀN

MÙA HẠ THÁNG SÁU, HỘI NGƯỜI NHÀ VUA, NGƯỜI TẤN,
NGƯỜI TỔNG, NGƯỜI TỀ, NGƯỜI TRẦN, NGƯỜI SÁI,
NGƯỜI TẤN, THẾ Ở ĐỊCH TUYỀN

Trên chữ hội, Cốc Thị viết chữ Công. Dịch Tuyền là Tri Thúy
ở Tây Nam, Thái Sương, thành Lạc Dương. Chữ 翟 Công Thị
viết ra chữ 犁.

Tả - Mùa hạ, Công hội Vương Tử Hổ, Tân: Hồ Yên, Tống,
Công Tôn Cố, Tề: Quốc Quy Phù, Trần: Viên Đào Đồ, Tân: Tiểu
Tử Ngận, thế ở Dịch Tuyền, nổi cuộc thế ở Tiên Thủ để bàn
việc phạt Trịnh, Không chép vị Khanh vì cho là không phải.
Theo lê Khanh không được hội Công Hầu, Bá Tử, Nam thì còn
có thể được.

Xét - Tiên nho đều dựa vào Tả Truyện, bảo rằng đại phu
các nước chép là người, là biếm chép. Riêng Trịnh Tử thì cho rằng
biếm chư hầu gọi là người, không rõ căn cứ vào đâu, nghi là
văn có sai lầm.

秋大霖
THU, ĐẠI VŨ BẠC
MÙA THU, MÙA ĐÁ LỚN

Tả - Mưa đá là một tai họa.

Xét - Trong đời Hi Công. Kinh không thấy họ Quý Hưu, Hồ
Truyện cho rằng họ Quý đời đời giữ chức Khanh, mưa đá cốt để
rắn, cho thế là nhầm.

冬 介 葛 盧 來
ĐÔNG, GIỚI CÁT LU LAI
MÙA ĐÔNG, GIỚI CÁT CƯ LẠI

Tả - Vì chưa được gặp Công, cho nên Cát Lư trở lại châu. Thế là đúng lề. Lỗ đổi đáp Trịnh Trọng tặng biếu. Giới Cát Lư biết, hiểu tiếng súc vật.

Năm Tân Mão, Tương Vương năm thứ 22.

三 十 年
TAM THẬP NIÊN
NĂM THỨ 30

Tân Văn năm thứ 6. Tề Chiêu năm thứ 3. Vệ Thành năm thứ 5. Sái Trang năm thứ 16. Trịnh Văn năm thứ 43. Tào Cung năm thứ 23. Trần Cung năm thứ 2. Kỷ Hoàn năm thứ 7. Tống Thành năm thứ 7. Tân Mục năm thứ 30. Sở Thành năm thứ 42.

春 王 正 月
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT.
MÙA XUÂN VƯƠNG, THÁNG GIÊNG

夏 翟 侵 齊
HẠ, ĐỊCH XÂM TẾ
MÙA HẠ ĐỊCH XÂM TẾ

Tả - Người Tán xâm Trịnh để xem có thể đánh được hay không. Dịch nhân Tán có việc ở Trịnh, mùa hạ mới xâm Tế.

Hồ Truyện - Tả Thị nói, Dịch nhân Tán có việc với Trịnh mới xâm Tế. Tân Văn Công mà dời quân vây Trịnh để phạt

Dịch thì mới đúng chức vụ Bá chủ. Trên chép Dịch xâm Tề, dù chép vây Trịnh, đó là cứ chép đúng việc mà chép, rồi ý nghĩa tự nhiên rõ.

Cao Kháng - Dịch mà xâm Tề là tự mình dà trái lời thề vậy. Tề Hoàn sau hội Thiệu Lăng có chép Dịch xâm Tấn. Tấn Văn sau hội Thành Bộc có chép Dịch xâm Tề, Dịch dám chóng khinh thường lộng hành như thế mà hai vị Bá không ngăn can, trường trì được.

Triệu Bằng Phi - Tấn Văn khi đã thắng Sở, hai lần chầu Thiên Tử. Đến hội Dịch Tuyền thì không tới. Hội thề có người của Thiên Tử mà còn sơ suất thế, còn trách gì rợ Dịch. Tính Văn Công cương nghị, quá căm có phần hơn Tề Hoàn, tiếc rằng già rồi, sức có suy kém.

秋 衛 段 其 大 夫 元 眇

THU VỆ SÁT KỲ ĐẠI PHU NGUYÊN HUYỀN MÙA THU VỆ GIẾT ĐẠI PHU NGUYÊN HUYỀN

Tả - Tấn Hầu sai thầy thuốc là Y Diễn đánh thuốc độc cho Vệ Hầu. Ninh Du biết có đổi thuốc, cho thuốc độc nhẹ, thành ra Vệ Hầu thoát chết. Công (Lỗ) xin hộ cho, hiến cho Thiên Tử đồ lễ, cùng biếu Tấn Hầu mỗi vị 10 đôi ngọc bích. Thiên Tử ưng thuận, mùa thu mới tha Vệ Hầu. Vệ Hầu sai hồi lộ cho Chu Chuyên và Dã Cận (đại phu ở Vệ) nói: Nếu làm được cho ta trở về thì hai người sẽ cùng được phong chức khanh. Chu và Dã mới giết Nguyên Hiến và Tử Thích cùng Tử Nghi. Vệ Hầu vào Vệ tế Thái Miếu. Chu và Dã đã được chức khanh, tiến vào triều. Chu Chuyên vào đến cửa bị ngộ bệnh chết. Dã Cận cũng từ chức khanh.

Công - Vệ Hầu chưa tới, chép việc giết Nguyên Huyền mà dùng chữ nước giết (Vệ giết) là tại sao? Là theo đạo lý.

Cốc - Chép là nước giết, là tội có liên hệ đến người trên, là vì dà di kiện vua. Vệ Hầu còn ở ngoài mà lại bảo là có liên hệ đến người trên là tại sao? Dại giết được rồi mới vào nước.

Phạm Ninh - Xét Tuyên Công năm thứ 9, Trần giết đại phu Tiết Dã, truyện có chép: Gọi tên nước mà chép việc giết đại

phu, tức là giết một người vô tội, ở đây thì nói: Gọi tên nước mà chép việc giết, là vì tội có liên hệ đến người trên. Phàm gọi tên nước mà chép việc giết đại phu thì hoặc là giết một người vô tội, hoặc là tội có liên hệ đến người trên, so sánh không giống nhau. Tuy nhiên gọi tên nước mà chép giết người. Có hai ý nghĩa: Tiết Dã trung hiền mà vua Trần giết đi, thế là vua vô đạo. Vệ Hầu tuy không có đức, nhưng không có lý “thần kiệt quân” vậy tội Nguyên Huyên là nặng. Vệ Hầu không nghĩ đến cái lỗi phải bị đưa ra tống định, có lỗi mà không biết sửa lại còn oán hờn. Thế là trên dưới (vua tôi) đều hư hỏng. Cho nên bàn rằng tội liên hệ đến người trên.

及公子瑕 **CÂP CÔNG TỬ HÀ** VÀ CÔNG TỬ HÀ

Cốc - Cũng là liên hệ. Thế là liên hệ tôn với ty.

Đỗ Dự - Hà được lập đầy năm. Vì không hội với chư hầu cho nên không gọi là vua (quân).

Xét - Công tử Hà lập lên ngôi đã qua năm, không thành tên vua mà chỉ Công tử, Lưu Sưởng mới nghi thuyết của Tả Thị cho Nguyên Huyên lập Hà là không có. Xét sự việc Xuân Thu, đều căn cứ vào Tả thi. Đã không rõ ở Kinh mà còn nghi ở truyện thì Lưu Sưởng quả là quá nghi. Hô Truyện thì nghi Huyên tuy lập Hà nhưng Hà tự mình không dám làm vua, nói là không cùng hàng với hạng cướp, Thế là Hà biết cự lại Huyên từ ngôi, mà không nhận ngôi, không giống như Trần Đà, thế là Hà biết giữ tiết, không để cho người trong nước ghét được. Thế thì phải cho Hà là hiền, khen nên gọi là Công tử. Vương Duyên thì lại bàn khác: Nghi là Hà với Huyên giống nhau cho rằng Thúc Vũ vì mệnh vua phải đứng ra để chủ việc thê. Cho nên gọi là Vệ Tử. Còn như Hà là Huyên đặt làm vua không phải vua mà cứ nhận làm vua. Nay cùng với Huyên cùng bị giết, cho nên gọi là Công tử, không cho Huyên được phép lập Hà làm vua, vì thế cho Hà là bậy, vì thế chê biếm, nên mới gọi là Công tử, Hai

thuyết đó đều chưa hiểu rõ diều lệ của Kinh Xuân Thu. Duy có Đỗ Dự cho rằng chưa có hội với chư hầu cho nên không gọi là vua, cho thế còn được, nhưng thuyết ấy vẫn chưa đủ. Phép Xuân Thu là nước không có hai vua. Vua tuy lập chưa đầy năm. Chưa hội với chư hầu mà cũng được gọi là quân (vua) vì nước không thể có hai vua, mà cũng không thể không có vua, đó là trường hợp Tề quân Trà khi trước. Đã được liệt vào hội thì tuy có người là hạng thoán nghịch, cũng được gọi là quân, nước không thể không có vua, vậy thế là các chư hầu lập lên làm vua, như cảnh Tào Bá phụ sô khi trước. Nước có hai quân mà thường được liệt kê vào hội thì đều được gọi là vua vì chư hầu đều cho cả hai là vua, đó là hoàn cảnh của Vệ Khản, với kẻ thoán nghịch. Nước có hai vua, mà một vua thì chưa liệt kê vào hội thì ở ngôi tuy đã lâu, cũng không gọi là vua, vì cớ. Nước đã có vua, mà người kia thì chư hầu chưa công nhận, đó là hoàn cảnh Trịnh Hốt với Tử Nghi vậy. Công tử Hà với Tử Nghi, chính giống hoàn cảnh ấy: nước đã có vua, mình lại chưa liệt kê vào hội cho nên Tử Nghi không chép là thi (giết vua) mà Hà không thể gọi là quân được. Tuy nhiên, Hà có hiền không, nên khen chǎng, nên chê chǎng. Đáp: Sư thực Huyên lập lên ngôi mà bị liên lụy. Hà không có được tiết khí của Tào Tang lại không có được mưu trí của Tống Phùng; thế thì chỉ chép được là Công tử Hà mà thôi.

衛侯鄭歸于衛
VỆ HẦU TRỊNH QUY VƯ VỆ
VỆ HẦU TRỊNH TRỞ VỀ NƯỚC VỆ

Công - Đã giết đại phu mà lại chép là trở về (quy) là thế nào. Là quy ác cho Nguyên Huyên. Nguyên Huyên thờ vua. Vua đi ra ngoài, thì mình về nước. Vua về nước thì mình đi ra ngoài. Thế là bất thắn.

Hồ Truyện - Vệ Hầu chạy trốn sang Sở, thì không chép tên. Bị bắt bên Tấn không chép tên, nay lại trở về nước lại được cả đất dai thì sao chép tên. Vệ Hầu lần trước về thì giết Thúc Vũ. Lần thứ hai về thì giết đến Công tử Hà. Xuân Thu ghét cho nên mới lại chép tên, để răn hậu thế.

Trần Phó Lương - Trước kia chép “lại trở về”. Nay trở về không dùng chữ “lại” là tại sao? Chạy trốn là lời nói cho kẻ mất nước. Bị bắt là lời dùng cho kẻ chưa bị mất nước. Phàm đã bị bắt thì không chép là trở về. Bị bắt mà chép là trở về là ở canh nguy không thể trở về được. Thế cho nên vua bị bắt không chép tên trở về mới chép tên. Bị bắt thì chép là Vệ Hầu. Trở về thi chép là Vệ Hầu Trịnh. Bị bắt là thi chép là Tào Bá. Trở về thi chép là Tào Bá Tương. Chép tên thế cũng là lời dùng cho kẻ đã mất nước.

晉人秦人圖鄭
TẤN NHÂN, TẤN NHÂN VI TRỊNH
NGƯỜI TẤN, NGƯỜI TẤN, VÀY TRỊNH

Tả - Tháng chín ngày Giáp Ngọ, Tấn Hầu, Tấn Bá vây Trịnh, lấy cứ là Trịnh đã vô lẽ với Tấn, và lại nhịn tâm kết giao với Sở. Tấn đóng quân ở Hàm Lăng. Tấn đóng quân ở Dĩ Nam. Dật Chi Hồ, nói với Trịnh rằng: Nước nguy mất. Nếu sai Chúc Chi Vũ yết kiến vua Tấn, quân Tấn tất là lui. Trịnh Công nghe theo. Vũ từ chối nói: Thần khi ít tuổi, còn chẳng bằng ai, nay già rồi, còn làm gì được. Vua nói: Tôi không sớm biết ông, nay việc gấp, cầu đến ông thật là lỗi tại tôi. Vã Trịnh mất thì ông cũng có hại. Vũ chịu nghe. Tôi đến, Vũ leo dây dồng qua thành ra. Đến yết kiến Tấn. Bá nói: Tấn và Tấn vây Trịnh, Trịnh biết là mất đến nơi. Mất Trịnh lợi cho Tấn thì không nói làm gì. Nhưng xét Tấn, cách một nước mới tới đất Trịnh, thì bờ cõi Trịnh sẽ dễ cho ai. Sao lại bỏ Trịnh cho nước láng giềng mình thêm mạnh hơn. Láng giềng càng được tăng thì Tấn càng giảm. Nếu cứ để Trịnh làm chủ mặt đông, thì người Tấn tiện lợi di di về về, giá có thiếu thốn, đã có Trịnh tư cấp, nhà vua đâu có hại. Huống chi nhà vua ra ơn cho Tấn đã nhiều lần. Tấn hứa nộp đất Tiêu và đất Hà. Sau khi Tấn Huệ Công được giúp cho đưa về nước. Thế mà Huệ Công sớm qua sông, chiều đã cho dắp thêm hai thành. Việc Tấn bội ước chắc nhà vua còn nhớ. Tấn đã tham thì có bao giờ cho là đủ. Khi đã lấy được đất Trịnh thì sẽ sinh ra ý muốn lấy đất phía tây. Phía tây, nếu không xét đến Tấn

thì còn xét đến nước nào. Thiệt Tân, lợi Tân xin nhà vua nghĩ Tân nghe ra, mới cùng người Trịnh thề. Rồi sai ba đại phu là Ký Tử, Phùng Tôn, Dương Tôn ở lại giúp Trịnh, rồi đem quân về. Tư Phạm (Tấn) xin đuổi đánh. Tân Công không cho và nói: Không có người ta giúp sức thì đâu có ngày nay. Đã nhờ sức người ta rồi lại cố làm giảm sức người ta thì là bất nhân. Không biết giữ một đồng minh là bất tri. Đang hòa mà đổi ra chiến là trái với việc binh thôii ta về. Thế rồi cùng đem quân về.

Xưa, Công tử nước Trịnh tên là Lan, chạy trốn sang Tân, theo Tân Hầu đánh Trịnh, nhưng xin không được dự việc vây Trịnh. Tân Công thuận cho, và cho ở lại tại Đông Đô. Đại phu nước Trịnh là Thạch Giáp Phu xin thay Chúc Vũ đã mệt nhọc, tình nguyện sang quân đánh Tân xin hòa, và đón Thủ tư Lan về. Người Tân ưng thuận.

Theo sách Hoàn Vũ Ký, Hàm Lăng ở huyện Tân Trịnh phía bắc ngoài ba mươi dặm hình núi như cái bao. Dã Nam tức là đất Đông Dã. Tiêu và Hà là hai hàng thành trong năm thành ở Hà ngoại nước Tân.

Gia Huyền Ông - Tả Truyện bảo rằng Tân và Tân vây Trịnh, vì cớ Trịnh đã vô lê và lén kết giao với Sở. Tân Văn khi mới về nước còn nói “oán cũ chưa quên”. Nay đã đầy năm rồi. Trịnh đã dự hội thề, Tân vẫn không bằng lòng, còn lấy cớ oán cũ mà đem quân tới. Xét ra, hội Dịch Tuyên. Trịnh không tới, vì thế nghi là Trịnh nhị tâm với Sở. Năm trước, Trịnh có ở hội đất Ôn, để chầu Thiên Tử, nay chỉ vì một lần không dự thề, tức thì Tân và Tân đem quân đến. Vì thế Kinh Xuân Thu biếm ché. Tân Bá ví như biết là nghĩa không nên đánh, thì đã cùng Tân bàn, rồi cùng lui quân, chứ đừng nên một mình lui quân riêng, thê riêng với Trịnh. Vì thế Kinh cũng ché và cũng chép là “người”.

Uông Khắc Khoan - Thủ ở Dịch Tuyên, sự thực là để muu đánh Trịnh, mà Trịnh không chịu phục cho nên mùa xuân, người Tân xâm Trịnh, xâm mà không phục được Trịnh vì thế mới cùng vây với Tân vây Trịnh, lấy cớ Trịnh nhị tâm với Sở để đem quân đánh Trịnh, vây đâu có thể chỉ vì oán cũ. Tuy nhiên, chư hầu không dùng điều đức, chỉ dùng điều ngược thì Bá chủ đâu

có phục được kẻ nhí tâm. Huống chi hai nước Tần, Tần đã đồng sự mà lại không tâm. Xuân Thu biếm ché, dùng chữ người (người Tần, người Tần) để chép là có cớ.

Xét - Việc vây Trịnh, Tôn Phục, Hồ Viện, đều căn cứ vào lời của Kinh. Cho là trách Trịnh không dự thề ở Dịch Tuyên. Tả Truyện cũng bảo là Trịnh vô lẽ với Tần, và nhí tâm với Sở. Cũng như bảo Trịnh đã nhí tâm với Sở không dự thề. Trịnh ở trong khoảng gần đất Chu, đối với Dịch Tuyên là gần. Bá chủ thề ở gần đất Trịnh mà Trịnh không đến, thế cũng là vô lẽ, chả cần phải nêu rõ các việc vô lẽ khi Tần Văn còn đang chạy trốn. Huống hồ lại còn Thiên Tử phong thưởng Tần Hầu. Trịnh Bá giữ chức phụ trách lễ nghi, rồi lại tới các công việc đồng minh hội, Tần đến khi đó đâu còn nghĩ đến cựu oán. Cho nên không chép lời bàn Hồ Truyện. Chỉ chép các thuyết của Gia Huyền Ông và Uông Khắc Khoan.

介人侵蕭
GIỚI NHÂN XÂM TIÊU
NGƯỜI GIỚI XÂM NƯỚC TIÊU

Trương Hiệp - Giới hai lần đến Lỗ, mà năm sau xâm Tiêu, tức là xin Lỗ giúp rồi sau mới cất quân, cũng như người Kinh Sở tới lẽ nước Tần.

冬 天 王 使 宰 周 公 來 聘
ĐÔNG, THIÊN VƯƠNG SỬ TẾ CHU CÔNG LAI SÍNH
MÙA ĐÔNG, THIÊN TỬ SAI TẾ CHU CÔNG LAI SÍNH

Tả - Mùa đông, vua sai Chu Công Duyệt lai sinh. Lỗ dài tiệc, dùng các thức ăn, các đồ vật để ăn, toàn theo đại lễ. Tể từ chối nói: Nước ta, vẫn thì sáng, vũ thì uy, tất dù các thức dùng vừa phải cho việc yến tiệc để hình tượng đức độ, như dùng những thức này là để dài các vị có công lớn, tội đâu có kham được.

Trịnh Đoan Học - Lễ tuy cũng có việc Thiên Tử sinh chư

hầu, nhưng Lỗ chưa thường tới chầu vua, bất quá nhân hội thể chư hầu, tới chầu tại vương Sở mà thôi. Tương Vương đã không hay chính được vương pháp lại hạ mình đi sinh, thế là thất đạo rồi, huống lại còn sai đến chức Tể nữa. Suy kém đến thế là cùng.

公子遂如京師
CÔNG TỬ TOẠI NHU KINH SU
CÔNG TỬ TOẠI TỚI KINH SU

Khởi thủy việc sinh nhà Chu.

遂如晉
TÙY NHU TẤN
RỒI TỚI TẤN

Tả - Đông Môn Tương Trọng (Công tử Toại) sang sinh Chu rồi khởi đầu năm sang sinh Tấn.

Công - Đại phu không có hết việc này “rồi” làm việc kia. Đây dùng chữ rồi, là vì sao. Là vì Lỗ Công không được giữ chính quyền.

Cớc - Từ tôn rồi đến ty. Đây nói thế là ý không dám phản Kinh sư.

Hồ Truyện - Đại phu đi ra khỏi nước, có khi đi ra có hai việc, có khi có một việc, rồi tự mình chuyên nối việc nữa. Chép thì cứ chép là rồi. Công tử Toại sang Chu và Tấn với việc Sái Công tự Lỗ đón Vương Hầu đều là vì có cả hai việc mà ra khỏi nước. Công tử Kết đưa thiếp rồi tới thề với Tề, Tống là chuyên nối việc trước. Trái, phai, hay, dở thì đã có việc bày tỏ ra rõ. Chung Tể kiêm chức Tam Công chức vụ thực là quan trọng, mà lại tới sinh ở Lỗ. Thế thì lẽ của Thiên Tử quá hậu. Lỗ hầu đã không tự tới chầu tại Kinh sư, lại còn sai công tử Toại đi, lại còn ghép cho hai việc để đi một thề, thế là liệt nhà Chu vào hàng chư hầu, đó lại là tội bất kính rất to. Giâm lên váng thì biết là sắp có băng, Xuân Thu sở dĩ giết mà không cần xử là vì thế. Thế thì ở đây, việc này sao không

biếm, chè, có khi không cần biếm, chè mà tội ác đã rõ rệt. Đây chính là không biếm chè, dè cho rõ rệt.

Triệu Khuông - Công Dương lại bao đại phu không có nỗi việc nỗi rối đến việc kia. Đây cũng là làm theo mệnh vua, thì lại nói đến đại phu làm gì. Công Dương lại còn bao: Công (Lỗ Công) không được giữ quyền chính. Bảo thê là sai. Thời Hi Công, đại phu lúc đầu chưa mạnh (mạnh là nhiều quyền) thì đâu dám tự chuyên, Công Dương chỉ bịa dắt.

Uông Khắc Khoan - Kinh Xuân Thu chép Thiên Tử tới sinh tất ca có bay lân, duy có lân này là sai đến chức Trung Tề, kiêm Tam Công hạ minh tới sinh. Lẽ thật là phi thường, tôn quý quá mức, tư đầu Xuân Thu chưa bao giờ có. Hoặc giả cho là Hi Công đã hai lần cháu ở vua ở vương Sở, mà cần báo đáp lại chẳng. Kinh chép bức khanh, hoặc đại phu sang Chu sinh có bốn lần, duy ở lần này thì cho đại phu đi kiêm hai việc. Từ bắt đầu Xuân Thu, Lỗ Vị thường cháu ở Kinh sư. Cứ lấy nước Lỗ, có Hi Công gọi là vua hiền, lại được Thiên Tử ưu đãi đến thế, thế mà Lỗ xem như giản dị, lười nhắc. Lại thêm việc: Tân chưa sinh Lỗ, Lỗ đã vội sinh Tân. Chu sinh Lỗ trước rồi Lỗ mới tạm đáp sinh Chu sau. Vậy như thế, lẽ là tôn vương không được cẩn thận bằng lè thờ Bá. Tuy nhiên, còn hơn các vị Ân, Hoàn, chỉ nhận sính mà không báo đáp. Trung Tề của triều vua Chu bốn lần thấy xuất hiện trong kinh. Lộn xộn có hại cho Tam cương, cho nên chép tên. "Duyệt" tới sinh, lẽ tuy có quá hậu, nhưng so với các việc phúng dǎng, thiếp, thừa nhận bọn thoán nghịch, vẫn còn là tội nhẹ.

Năm Nhâm Thìn. Tương vương năm thứ 23.

三十有一年 TAM THẬP HỮU NHẤT NIÊN NĂM THỨ 31

Tân Văn năm thứ 7. Tề Chiêu năm thứ 4. Vệ Thành năm thứ 6. Sái Trang năm thứ 17. Trịnh Văn năm thứ 44. Tào Cung năm thứ 24. Trần Cung năm thứ 3. Kỳ Hoàn năm thứ 8. Tổng Thành năm thứ 8. Tân Mục năm thứ 31. Sở Thành năm thứ 43.

春 取 濟 西 田
XUÂN THỦ TẾ TÂY ĐIỀN
MÙA XUÂN, LẤY RUỘNG TẾ TÂY

Tả - Mùa xuân, Lỗ lấy ruộng Tế Tây, phần đất nước Tào được chia cho Lỗ. Lỗ sai Tang Văn Trọng đi lấy. Ngũ tại đất Trung Quán. Người Trung Quán báo cáo: Tân mới thu được chư hầu, tất là thân với những người cộng tác. Nếu không tơi nhanh e không kịp. Tang Văn Trọng nghe ngay, Chia đất Tào, từ sông Thao về nam, dông tới sông Tế, đều là đất Tào.

Công - Lấy ở đâu, ở Tào, sao không chép ở Tào, kiêng tránh lấy của nước đồng tong. Đây chưa hề có phat Tào, mà sao lại chép lấy ở Tào. Vì Tân, Tân Hầu bắt Tào Bá, nhưng lấy đất được đem chia cho chư hầu. Vậy nếu như thế, thì việc gì mà phải kiêng chép lấy ruộng nước đồng tong.

Lưu Sưởng - Ai lấy chính là Lỗ ta. Lấy ấp tất nói đến nước. Lấy ấp mà không có nước thi không được, thế thì lấy ấp một nước phù dung. Lấy ruộng phải nói đến nước. Lấy ruộng mà không nói đến nước là vì ta chư đâu có phải nước khác lấy đâu. Lưu Sưởng lại nói: Tả Thị bảo rằng, sai Tang Văn Trọng đi lấy, bao thế là sai. Nếu thực là Tang Văn Trọng đi lấy thì đã có chép. Còn chủ thích rằng Tang Văn Trọng chỉ là xin ruộng chứ không phải di sinh hôi, cho nên không chép. Tả Thị nói thế cũng sai. Các việc cáo dịch, khát sương, điêu, táng, chí nữ, đều chép cả; xin ruộng là một việc phi thường, đáng phải chép. Lại như các việc Thúc Tôn Báo, Tăng Thế tử Vu, như Tân (tới Tân đều chép, cũng quan trọng như việc xin ruộng. Sách có lẽ dạy: Khanh nếu không phải mệnh vua thì không phải di khỏi nước. Di khỏi nước là có chép. Thế sao riêng việc xin ruộng lại không chép. Lại nói: Chia đất Tào, từ Thao về nam, dông tới Tế. Nếu qua như vậy thì nên chép là lấy đất Tào từ Tế Thủy, chứ không được chép ruộng ở Tế Tây mà thôi.

Ông Khắc Khoan - Xuân Thu, chép nước Lỗ lấy đất, có 17 lần. Khi dùng sức chiếm nước người, thì chép chiến phạt, như đánh thua quân Tống, lấy cáo, đánh Tề lấy Cốc; đánh Cử lấy

Hướng; đánh Châu lấy Tí Lâu; lấy Dịch, lấy Khoách đông điền và Nghi tây điền. Nhờ uy nước lớn không phải dùng binh lực, mà lấy được đất cũ, thì không chép xâm phạt, mà chỉ chép lấy, đó là trường hợp Tế Tây Văn Dương. Không phải là đất cũ thì nói rõ tên nước đó là trường hợp lấy ruộng nước Châu từ Khoách Thủy. Lấy nước nhỏ, nước phụ dung, sau khi đã diệt, thì tránh nói là xâm phạt chỉ nói là lấy, như lấy các nước Căn, Mâu, Thi, Tăng. Lấy mà còn để nguyên tôn miếu cho người ta thờ tự, là trường hợp đánh nước Châu, lấy đất Tu Câu. Còn như lấy Vân, ấp nước Lỗ, là nhân loạn lấy ấp thi không chép rò tường tận. Khi lấy đất Hám thì Chiêu Công tự ở ngoài, mà đánh ấp trong, đó là biến lệ của Xuân Thu, hoặc bảo rằng Tế Tây là do người Tấn xâm cương, vục cũ của Lỗ, thời đó, Tấn Bá đang cường thịnh, há lại chịu tra đất về cho Lỗ ư. Huống Lỗ, Tấn đâu có phải là hai nước giáp địa với nhau, sao nói xuyên tạc đến thế.

公子遂如晉

CÔNG TỬ TOẠI NHU TẤN CÔNG TỬ TOẠI SANG TẤN

Tả - Công tử Toại (Tương Như) sang Tấn là để tạ ơn việc ruộng Tào.

Cao Kháng - Tấn chưa từng tới sinh mà Công tử Toại mùa đông đã sang Tấn sinh, mùa xuân lại sang tạ việc lấy ruộng Tế Tây, sao hậu với Tấn mà bạc với Chu thế.

夏四月四卜郊

HẠ, TÚ NGUYỆT, TÚ BỐC GIAO MÙA HẠ, THÁNG TƯ, BỐN LẦN BÓI VỀ VIỆC TẾ GIAO

Công - Thế nào là hoặc nói ba lượt hoặc nói bốn lượt bói. Ba lượt là đúng lê, Bốn lượt là phi lê. Thế là thế nào. Theo đạo xưa thì chỉ có ba. Tế Đế là thường rồi, không phải ấn định. Tế Giao, phải ấn định phải bói, Lỗ bói Tế Giao là phi lê. Vì sao Lỗ tế Giao lại phi lê. Vì Giao là tế trời. Có Thiên Tử mới tế trời, chư hầu thì tế đất (thổ địa) Thiên Tử có phận sự trông

coi tất cả các nước. Chư hầu chỉ có cương vực nước mình, đâu có được biết núi sông của thiên hạ cho nên không được tế Giao.

Cốc - Mùa hạ tháng tư, đã là không dùng đúng mùa, lại từ bốc Giao là phi lê.

Hồ Truyện - Sách Lê Ký có chép: Tế Đế ở đất Giao là để định ngôi vị của trời. Lễ phải ở đất Giao, bách thần đều đến nhận chức. Lỗ, chư hầu làm gì có đất Giao. Vua Chu Thành Vương thấy Chu Công có nhiều công to với cả thiên hạ, mệnh cho Lỗ Công dời dời tế Chu Công được dùng lễ nhạc Thiên Tử, thế cho nên vua Lỗ, Tháng Mạnh Xuân, đi xe Thiên Tử dùng tất cả nghi lễ Thiên Tử, để Tế Đế ở đất Giao, lấy vua Hậu Tắc phổi hưởng (thờ chung) y như Thiên Tử tế Giao dù mình chỉ là hạng bầy tôi. Đó là Thành Vương thường cho quá mức, mà Lỗ Công Bá Cầm xưa nhận lấy thì thật là không phải. Dương Tử nói: Theo pháp chế Thiên Tử, chư hầu thì dùng lễ tiết (đã hạn định) Tiết không được lạm với tiếm. Tiếm thì còn gì nặng tội bằng tiếm tế. Tế còn gì trọng bằng tế đất. Đất không trọng bằng trời. Chư hầu mà tế trời là tiếm đến cực. Trong Kinh Xuân Thu, Thánh nhân muốn san bô không giữ lại, thì e những điều sai lầm, nếu không chép thì không dạy răn dời sau được. Nhưng nếu chép cả mọi việc thường trong năm thì không sách nào chép đủ được. Vậy chỉ có khi nào vào lễ có chỗ khác thường mới chép, khác thường vì lễ theo bói, vì lễ theo vọng, vì lễ theo đồ cúng tế, thế thì lễ đã biến, mà trong biến lại có biến nữa. Phu tử có bảo thày Tử Du rằng: Lỗ mà lê Giao ở tong tế Đế là phi lê, thế là đạo Chu Công đã suy. Tế Giao nước Kỷ là tế vua Vũ Tế Giao nước Tống là tế ông Tiết. Kỷ và Tống là dòng dõi nhà Hạ và nhà Thương, được mệnh nhà Chu, hai nước Kỷ Tống được nhà Chu coi là tế tiên tổ, các nước chư hầu bì thế nào được. Thế cho nên Thiên Tử tế trời đất, chư hầu tế xã tắc, các bài chúc hõ cứ theo đúng như xưa. Đổi khác đi là loạn danh, phạm phận, cái đại đạo của người ta. Kinh phải neu cao lên. Cho nên có câu: Lê Giao xã là để thờ thượng đế. Lê tôn miêu là để thờ tổ tiên. Làm sáng tổ được lễ tế Giao xã, được nghĩa Đế, Thương, đã làm sáng tổ được lễ nghĩa ấy, thì việc trị nước dễ như trở bàn tay. Vậy thường dân không được có ngũ tế, đại phu không được tế xã tắc, chư hầu không được tế trời đất,

đâu có phải là muốn làm cho lẽ kém dần, thực là chỉ không muốn cho sai cái lý đã nhận định được. Đã biết rằng lý không thể đổi được thì cứ ở yên thủ phận, dùng có tâm muốn tiếm, thế thì còn lo gì việc thiên hạ, quốc gia là khó.

Dạm Trợ - Thiên Tử lấy ngày đông chí tế Thượng Đế lại lấy tháng Mạnh Xuân (lịch nhà Hạ) tế Kỳ Cốc với Thượng Đế ở Tế Giao. Vậy gọi là Tế Giao. Lỗ lấy cớ Chu Công, tháng Mạnh Xuân, cùng lẽ Kỳ Cốc, phối Thượng Đế cùng Tế Giao. Tế Giao thì dùng ngày can tân. Cho nên ở vào tháng hai thì bói lấy ngày thương tân. Nếu quẻ không tốt thì bói ngày trung tân (10 ngày sau). Nếu không tốt thì bói lấy ngày hạ tân (10 ngày sau). Cứ dần dần lui lại. Ba tuần bói mà không tốt thì thôi, không có Tế Giao nữa.

Trình Tử - Chu Công dù có công rất to, địa vị vẫn là thần tử, sao Lỗ lại được dùng lễ nhạc Thiên Tử, Thành Vương ban, Bá Cảnh nhận, đều sai cả.

不 從 乃 免 牺

BẤT TỘNG NÃI MIỄN SINH

KHÔNG ĐƯỢC TỐT, NÊN BÓI MIỄN SINH

Công - Tại sao hoặc nói bói miễn sinh (đồ sống), hoặc nói bói miễn ngưu (trâu bò). Miễn sinh là lẽ. Miễn ngưu là phi lẽ, vì chữ ngưu đây có nghĩa là thương, là giết.

Cốc - Miễn sinh là gì. Là Quan Hữu Tự bận áo xiêm, phẩm phục, theo đúng lẽ tế, giặt sinh đến nền Nam Giao. Miễn Ngưu cũng vậy. Còn chữ nái, nên mới bèn là ý không muốn nói ai làm.

Dạm Trợ - Phàm nói đến sinh là nuôi hai con: một con đê tế Thượng Đế một con đê tế Hậu Tắc. Phàm bói ba tuần mà đều không tốt thì thôi lẽ Giao. Trâu chết và trâu có tai nạn thì bói tắc ngưu (ngưu tế Hậu Tắc) để thay thế. Nếu bói Tắc Ngưu bị quẻ không tốt và Tắc Ngưu lại chết thì cũng thôi lẽ Giao. Phàm thôi lẽ Giao thì bói miễn sinh. Bói miễn sinh mà quẻ tốt thì miễn đi. Quẻ không tốt thì bất quá chỉ là bất Giao, không Giao mà thôi.

Uông Khắc Khoan - Đã miễn sinh không chép là bất Giao là vì đã bói miễn sinh mà quẻ tốt túc là không nên có Giao vậy. Miễn ngưu thì còn có thể bói lại, cho nên lại chép thêm đất Giao.

猶三望

DO TAM VỌNG

CÒN TẾ TAM VỌNG

Tả - Bốn lần bói tế Giao không được tốt thì bói miễn sinh thế là phi lỗ. Lại tế tam vọng cũng là phi lỗ, theo lỗ không bói các tế thường. Mà đi bói ngày dùng sinh. Bói ngày dùng trâu thì gọi là sinh. Bói sinh được rồi mà bói Giao tế là khinh nhơn người trên. Vọng là tế Giao nhỏ. Đã bất Giao thì cũng có thể không có tế vọng.

Công - Tam vọng là gì. Là tế vọng. Tế gì, Tế Thái Sơn, sông Hà và bể. Ý nghĩa là núi sông thâm nhầm đến trăm dặm, Thiên Tử theo lời hạn đã định mà tế. Thái Sơn là do từng viên đá kết lại. Nhờ Thái sơn mà mưa xuống khắp thiên hạ trong chốc lát được. Hà, Hải vì chảy thông mà nhuần thâm suốt nghìn dặm. Đây chép là để chê. Chê rằng, đã không có Giao lại còn tế Vọng.

Cốc - Chữ do là ý có thể thôi được.

Hồ Truyện - Vọng là tế vọng. Họ Hữu Ngu nhận ngôi vua (của vua Nghiêu) mà tế vọng rồi nhân đó tế Loại (một thứ tế). Trong khi tuần thú, tế vọng, rồi nhân đó tế Sài, đó đều là công việc của Thiên Tử. Nay Lỗ không tế Giao mà lại vọng, cho nên đặc biệt chép chữ do là có ý nói có thể thôi không có vọng. Còn nói đến tam vọng là thế nào? Thiên Tử thì có Phương Vọng. Trong thiên hạ có đâu là Thiên Tử không biết, Chư Hầu mà trong nước mình không có sông lớn, không có núi có tên thì không tế, Lỗ được dùng lỗ lớn, đối với vương thất thì rút bớt, cho nên vọng có con số ba. Lỗ đối với chư hầu thì vẫn hơn, cho nên Hà và Hải tuy không ở trong cương vực nước Lỗ mà cũng cứ tế. Tuy nhiên không phải là việc chư hầu được làm.

Tôn Phục - Công Dương bảo Thái Sơn, Hà, Hải. Trịnh Thị bảo là, Hà, Thái Sơn, Hoài (sông Hoài). Đỗ Dự bảo là nơi chia cương giới, theo tượng sao trên trời, và núi sông trong nước Lỗ, nay xét các lời bàn giải thích của Trinh. Đỗ đã cho rằng, chư hầu tể sông núi trong cõi, thế thì Hải, Hà, Hoài đâu có ở trong nước Lỗ. Lại còn lý lẽ, chư hầu không có tể, nơi tượng sao trên trời chia cương giới lại còn lý lẽ Lỗ đã tiếm Thiên Tử trong bốn thứ vọng dã tể đến ba thứ. Cứ xét kỹ các lời bàn đó thì duy chỉ có lời Công Dương là nghe được.

Chu Tử - Do Tam vọng nghĩa là còn tể Tam vọng. Thế là bất tất tể vọng mà cứ vọng, bất tất tể mà còn tể.

Trương Hiệp - Trình, Đỗ e là ức thuyết, ức đoán. Vì Thiên Tử có tứ vọng. Tuy có cho Lỗ tể Giao, là chỉ hành lễ Ký Cốc (một chi tiết) của tể Giao thôi. Còn Lỗ được tể vọng so với Thiên Tử thì bớt đi một trong bốn thứ. Cho nên, ba vọng và một Giao chép ra thì không có gì lạ. Mà chép đến chữ do là có ý chê là không nên tể vọng mà cứ tể vọng. Như cho là Lỗ tể vọng mà không ra khỏi nước thì làm sao mà chép chữ do là còn, để mà chê, y như chép chữ còn tể Dịch năm Nhâm ngọ. Vậy thuyết của Công Dương tất là Công Dương có được truyền lại.

Xét - Cái thuyết Tam vọng, mỗi người bàn mỗi khác. Hồ Truyền chỉ lấy Công Dương về nghĩa Thái Sơn, Hà, Hải, xét vua Thuấn nhận ngôi của vua Nghiêu xong, nhân di tuần thú, có tể Vọng thì Vọng ấy là tể Sơn Xuyên, còn như Sơn Xuyên trong cõi từng nước, thì từng chư hầu cứ tể đó là việc thường chả cần chép làm gì. Tôn Phục, Uông Khắc Khoan đều cho Công Dương là sát lý. Tuy nhiên, trong Chu Lê, về Đại Tư Nhạc có chia nhạc để tế. Tấu bản Hoàng Chung, ca bài Đại Lữ múa diệu Văn Môn là để Thiên Thần, Tấu bản Đại Thốc ca bài Ưng Chung, múa diệu Hàm Trì là để tế Địa Kỳ. Tấu bản Cô Tẩy, ca bài nam nữ, múa diệu Đại Khánh, là để tế Tứ Vọng. Tấu bản Sinh Tâm, ca bài Hàm Chung múa diệu Đại Hạ, là để tế Sơn Xuyên.

Đã chép Tứ Vọng, lại chép Sơn Xuyên, thế là ngoài Sơn Xuyên có Tứ Vọng. Tế Thiên Thần gọi là Tự. Tế Tứ Vọng cũng gọi là Tự. Tế Địa Kỳ gọi là Tế. Tế Sơn Xuyên cũng gọi là Tế. Thế tức là bốn vọng phụ vào tể Thiên Thần. Tế Sơn Xuyên phụ vào

tế Địa Kỳ, không được để sơn xuyên liết vào hàng Tứ Vọng Vây, Tế, Tự, mỗi thứ theo mỗi loại, cho nên gần đây, lẽ Giao Tự, tất lấy Tinh, Thần, Phong, Vũ tự, (tế) theo (tòng, tự) ở bên đàn Núi, Bể, Ngòi, tế theo (tòng tế) Đầm, Trạch - Sách Trịnh Chủ. Giả Sớ bảo rằng, Nhật, Nguyệt Tinh, Thần, ở vào hàng Thiên Thần. Lại còn bảo rằng: Tư Trung, Tư Mệnh, Phong sư, Vũ sư, nên ở Tứ vọng, ý giả cho Tứ Vọng thuộc loại Thiên Thần. Mà Nhật, Nguyệt Tinh, Thần, Tư Trung, Tư Mệnh đều thuộc vào loại Tự. Hãy ghi cả để đợi sau khảo sát.

秋七月
THU, THÁT NGUYỆT
MÙA THU, THÁNG BÀY

Phụ lục Tà Truyện - Mùa thu vua Tấn săn ở Thanh Nguyên. Đặt ra năm quân để phòng rợ Địch, cho Triệu Thôi làm khanh. Thanh Nguyên ở huyện Văn Hỷ, Hà Đông nay vẫn còn.

冬杞伯姬來求婦
ĐÔNG, KỶ BÁ CƠ LAI CẦU PHỤ
MÙA ĐÔNG, KỶ BÁ CƠ LAI ĐÓN DÂU

Công - Chép là lai cầu phụ là thế nào. Là lời dùng vào việc hôn nhân. Sao lại gọi là phụ. Là lời mẹ chồng nói.

Cốc - Đàn bà đã đi lấy chồng thì không ra khỏi nước. Kỷ Bá Cơ tới đón là phi lê.

Lục Thuần - Kinh văn chép thẳng để ghi một việc phi lê. Công Dương bàn là lời hôn nhân, thật là vô nghĩa lý.

狄圖衛
ĐỊCH VI VỆ
RQ ĐỊCH VÂY NƯỚC VỆ

Ngô Trừng - Năm trước, rợ Địch xâm nước Tề, năm nay lại vây nước Vệ, như là không có Tấn Bá chủ. Hoặc giả Tấn Văn trước ở nước Địch, lâu năm, cho nên Địch nhờn chăng.

十 有 二 月 衛 遷 于 帝 邱

**THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, VỆ THIỀN VŨ ĐẾ KHUU
THÁNG 12, VỆ THIỀN ĐÔ TỐI ĐẾ KHUU**

Đế Khuu, huyện Bộc Dương, Đông Quận, gò xưa vua Chuyên Húc ở.

Tả - Mùa đông, Dịch vây Vệ, Vệ Thiên đô đến Đế Khuu. Bối được dài 300 năm. Vệ Thành Công mộng thấy Khang Thúc bảo rằng: Tướng không cho người hưởng lộc. Tướng là dòng dõi vua Đế Tương nhà Thương. Vệ Công mới sai cúng, Ninh Vũ Tử can không nên: Không phải loại quý thần thì không được cúng tế. Nước Kỷ, nước Tống cúng những ai mà rồi nước cũng mất. Tên Tướng không được thờ cúng đã lâu đời rồi, đâu có phải là tội ở nước Vệ, xin đừng có thay đổi các mệnh tể, tự, của Thành Vương Chu Công. Thế là thôi, Vệ bỏ lệnh cúng ấy.

Phụ lục Tả Truyện - Trịnh, Tiết Giá, ghét Công tử Hà, Trịnh Bá cũng ghét, cho nên Công tử Hà chạy trốn sang Sở.

Trương Hiệp - Dịch vào Vệ năm Mẫn Công thứ 2 Tề Hoàn cứu rồi phong cho. Từ đấy Dịch không dám đem quân tới Vệ, là nhờ công Hoàn Công. Tề Hoàn chết đi, Vệ Văn quên công đức Tề, liên kết với Tống để đánh Tề, giết người chính mà lập người bất chính. Vì thế, người Dịch mới giả nhân nghĩa phạt Vệ. Người Vệ quên ơn đi nuôi giặc Dịch là từ đó. Đến khi Tấn Văn hưng thịnh. Dịch thời không xâm Vệ nữa, nay lại áp bức Vệ, đến nỗi Vệ phải thiêu đốt. Do đó, Hồ Truyện mới buộc tội cho Tấn Văn.

Hoàng Trọng Đạm - Truyện có bàn rằng, hễ chư hầu có đạo thì bờ cõi được yên, việc gì phải đến thiêu đốt. Nếu có sợ bị áp bức, chọn đất tốt đến ở, thì áp bức vẫn còn, rồi vẫn cứ thiêu đốt, chỉ làm khổ nhọc dân thôi. Đâu có phải là kế hay.

Năm Quý Tỵ, Tương Vương năm thứ 24.

三 十 有 二 年

**TAM THẬP HỮU NHỊ NIÊN
NĂM THỨ 32**

Tấn Văn năm thứ 8. Tề Chiêu năm thứ 5. Vệ Thành năm

thứ 7. Sái Trang năm thứ 18. Trịnh Văn năm thứ 45. Tào Cung năm thứ 25. Trần Cung năm thứ 4. Kỷ Hoàn năm thứ 9. Tống Thành năm thứ 9. Tân Mục năm thứ 32. Sở Thành năm thứ 44

春 王 正 月
XUÂN VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT
MÙA XUÂN, VƯƠNG THÁNG GIÊNG

Phụ lục Tà Truyện - Mùa xuân, Đầu Chương xin hòa với Tân. Tân Dương Sử Phú đáp lễ lại. Sở Tân bắt đầu thông hiểu.

夏 四 月 己 丑 鄭 伯 捷 卒
HẠ TÚ NGUYỆT, KỶ SỬU TRỊNH BÁ TIỆP TỐT
MÙA HẠ, THÁNG TÚ, NGÀY KỶ SỬU, TRỊNH BÁ TIỆP MẤT

衛 人 侵 狄 秋 衛 人 及 狄 盟
VỆ NHÂN XÂM ĐỊCH THU VỆ NHÂN CẬP ĐỊCH MINH
NGƯỜI VỆ XÂM ĐỊCH, MÙA THU, NGƯỜI VỆ CÙNG ĐỊCH THỀ

Tà - Mùa hạ, Địch có loạn. Người Vệ xâm Địch, Địch xin hòa. Mùa thu, người Vệ cùng Địch thề.

Ngô Trừng - Vệ sợ Địch mạnh, thiêu dò để tránh, nay thừa cơ Địch có loạn. Vệ mới dám đem quân tới biên giới, chép là xâm, chứ không chép là phạt, không dám kể rõ tội Địch để mà đánh.

冬 十 有 二 月 己 卯 晉 侯 重 耳 卒
ĐÔNG THẬP HỮU NHÌ NGUYỆT, KỶ MÃO
TẤN HẦU, TRÙNG NHÌ TỐT
MÙA ĐÔNG THÁNG 12, NGÀY KỶ MÃO,
TẤN HẦU TRÙNG NHÌ MẤT

Tà - Mùa đông, Tân Văn Còng mất. Ngày Canh Thìn định dem tang về Khúc Ốc. Ra khỏi đất Giàng (Giáng Thủy, sông Giáng)

trong cùu có tiếng rồng như tiếng trâu. Bộc Yển bảo đại phu lê rồi nói. Vua bảo có đại sự sẽ có quân ở phía tây tới, nhưng ta đánh được, sẽ toàn thắng. Kỵ từ từ Trịnh cho báo cáo về nước Tân, rằng nước Trịnh nhờ ta cai quản bắc môn, nếu ta len dem quân tới thì có thể lấy nước được. Mục Công hói Kiến Thúc. Kiến Thúc nói: Cho quân đi viễn chinh khó nhọc, tôi chưa thấy ai nghỉ mưu ấy, quân lính đã nhọc, sức đã kiệt, mà bên địch lại có phòng bị, vậy rất là không nên. Quân ta hành động Trịnh tất biết. Quân bị khó nhọc mà không có mục đích thì sinh oán. Và lại quân đi hàng nghìn dặm nước nào là không biết. Vua không nghe, gọi Mạnh Minh, Tây Khất, Bạch Át sai cầm quân, theo đường cửa đồng, tiến phát. Kiến Thúc khóc tiễn đưa: Mạnh Minh con ơi, ta được tiên quân đi, mà không đón được quân về. Vua sai trách rằng. Người còn biết gì. Hạng cùng tuổi người, trên mả, cày đã mọc to bằng ôm tay rồi. Con Kiến Thúc cũng ở trong quân. Kiến Thúc nói: Người Tân sẽ chặn quân ta ở đất Hào. Hào có hai gò, gò Nam Lăng là nơi mộ Hạ Hầu Cao, gò Bắc Lăng là nơi xưa Văn Vương trú mưa gió. Chắc chết ở khoảng ấy. Ta sẽ nhặt xương con ở đây, Quân Tân tiến phát.

Gia Huyền Ông - Tề Hoàn ung dung không vội vã, có khí tượng thời thịnh nhà Chu. Tân Văn nồng cạn hấp tấp, như có phong độ chiến quốc Tân, Hán. Tả Truyện mới cho là trong việc ở Thành Bộc, vì ba kẻ có tội mà dân phải phục theo, đều là dùng sai hình pháp: Điền Hiệt, Kỳ Mân, Chu Chi Kiều, đều có công lao, có năng lực, nếu thực có tội cũng còn có thể tha được mà đều bị chết về tội chưa đáng chết. Tân Văn tâm không được rộng rãi, lại được bọn Hồ, Triệu, giúp cho thêm khắc nghiệt mọi việc đều như thế cả.

Vương Nguyên Kiệt - Tề Hiếu không có tài nối được nghiệp Tề Hoàn. Tân Tương lại nối nghiệp Bá của Tân Văn, truyền cho mấy đời, thế là vì sao. Xét, quốc gia mà thịnh suy, là do nhân tài được dùng, hay không được dùng. Hoàn Công dùng Quán Trọng, giao cho hết quyền. Quyền vào một người. Người chết là nghiệp suy. Văn Công từ khi về nước lên ngôi đã biết tuyển dụng bọn Hồ, Triệu, để thành nghiệp Bá, truyền đến con cháu mấy đời, mà chưa hết. Thế thì cái đạo dùng người là việc làm đầu tiên cho một quốc gia, đời sau lấy đây làm gương.

Lý Liêm - Tân Văn năm Lỗ Hi Công thứ 24 thì vào nước

lên ngôi. Năm 28, về việc ở Thành Bột, mới thành bá nghiệp, cho đến năm 32, trước sau được năm năm. Lý Thị nói: Tân có công nghiệp của hai đời Văn: là Văn Hầu và Văn Công. Sách chép Văn Hầu giúp được vua trong bước gian nan được phong thưởng đến đại lề, ở thời Đông Chu được tiếng là hiền hẫu. Kinh Xuân Thu thì chép tướng Văn Công làm bá chủ, thực vẫn là gia pháp Văn Hầu. Văn Công mà hưng thịnh, việc dễ hơn Tề Hoàn như là việc tự đến. Thế mà Văn Công khi đã vào nước, lên ngôi, thì công việc không thấy chép ở Kinh, phảm bốn năm. Tuy có công to giúp Thiên Tử mà Kinh san tước không thấy chép. Cho đến năm Hi Công thứ 28, mới thấy chép mà trong một thẻ có chép về Tân Hầu đến năm lần, không cho là nhiều, tại sao vậy. Vì từ khi Vũ Công lấy thứ thay trưởng, đến thắn dân nước Tân cũng không tự an được, Xuân Thu vì thế san Tân không chép, Văn Công chạy trốn lâu sau mới về. Trong nước không ai ra lệnh, dân không biết nghe ai, cho nên Kinh chỉ lược qua. Đến khi vì giúp Thiên Tử, hội chư hầu, thì chỉ là vì có lợi, chứ không phải vì nghĩa vua tôi. Năm Hi Công thứ 28, có việc Tân, Sở, thì Di Địch ngoài cõi thịnh hay suy có quan hệ đến sự còn mất của cả Trung Quốc, chứ không riêng về một nước, và Xuân Thu vốn là ức Sở, tức là chê Sở, cho nên có nhiều lần khen Tân. Vậy thì Tân cũng không phải là không được việc cho liệt quốc. Vì thế mới đặt Văn Công vào hàng Tề Hoàn. Tuy Hoàn, Văn đều chép, mà Tân Văn không sánh với Hoàn được. Hoàn Công trong 20 năm, nuôi uy, dưỡng sức, mới có thể hồi tội Sở được. Văn Công có một bận, mà công ở Thành Bột trội ngay, rất là hơn việc Thiệu Lăng. Hoàn Công nhiều lần thẻ, nhiều lần hội, thế mà đến gần cuối đời mới được hội với Tề Chu Công, Văn Công mới có hai lần hội mà việc ở Ôn, chắc chắn hơn việc ở Quỳ Khưu. Hoàn Công hội ở Quyết mà mất Lồ, thẻ ở U mà mất Vệ, ở Thủ Chi mà mất Trịnh, ở Quỳ Khưu thì mất Trần. Văn Công có ba lần hội mà Hầu lớn, Bá nhỏ đều phải tới cả. Thế tức là được chư hầu hơn Hoàn Công. Vậy sao lại bảo Văn không sánh được bằng Hoàn. Là vì Văn Công, công nhiều hơn Hoàn Công, mà tội cũng nhiều hơn Hoàn Công. Việc thì chóng thành hơn Hoàn, mà nghĩa thì kém Hoàn. Danh trội hơn, mà thực suy hơn. Xuân Thu không có lấy công bù tội, không lấy việc mà che lấp nghĩa, không lấy hư danh át sự thực. Thế tức là Văn

Công không sánh được với Hoàn Công. Hoàn Công được Giang, Hoàng, và không dùng Giang Hoàng trong việc phạt Sở. Văn Công thì nghĩ: không hợp Tân thì không thể tranh với Sở được. Sở bị ức, nhưng Tân thì lại được hưng, cách đó Hoàn Công không chịu dùng. Hoàn công mà hội thì không có gần Tam Xuyên, thế thì không có cùng với người Thiên Tử. Văn Công mà hội, thì hội ở đất nhà Chu, mà ngang ngược. Thế Tử Hồ trì trái đạo lý. Hoàn Công đâu có dám làm những điều ấy. Hoàn Công thà không được Trịnh chứ không giúp Tử Hoa sơ làm gương xấu, ức hiếp vua, giúp đỡ bầy tôi thì còn rắn dạy ai. Văn Công thì vì bầy tôi Nguyên Huyền mà bắt vua, thế là bỏ cả tam cương, ngũ thường. Hoàn Công đâu có nỡ xử sự như thế. Phu Tử cần cho rõ chính, tà. Thị như thế là rõ lắm rồi.

Năm Giáp Ngọ. Năm Tương Vương thứ 25.

三十有三年
TAM THẬP HỮU TAM NIÊN
NĂM THỨ 33

Tân Tương Công năm đầu. Tê Chiêu năm thứ 6. Vệ Thành năm thứ 8. Sái Trang năm thứ 19. Trịnh Mục Công Lan năm đầu. Tào Cung năm thứ 26. Trần Cung năm thứ 5. Kỷ Hoàn năm thứ 10. Tống Thành năm thứ 10. Tân Mục năm thứ 33. Sở Thành năm thứ 45.

春 王 二 月 秦 人 入 滑
XUÂN, VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT, TÂN NHÂN NHẬP HOẠT
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI NGƯỜI TÂN VÀO ĐẤT HOẠT

Tả - Năm Hi Công thứ 33, mùa xuân, quân Tân qua Bắc Môn kinh đô nhà Chu. Các tướng bỏ mũ trụ, xuống xe. Nhưng rồi lại nhảy lên ngay, ra roi đi nhanh, nhiều đến 300 cỗ. Vương Tôn Mẫn tuổi còn nhỏ, đứng coi, nói với vua rằng: Quân Tân khinh thường mà vô lê chắc thua. Khinh thường thì ít mưu. Vô lê thì hay thiếu sót. Vào đất hiểm mà thiếu sót lại vô mưu,

tất phải thua. Quân tiến đến đất Hoạt nước Trịnh. Có người lái buôn nước Trịnh tên là Huyền Cao vốn vẫn đem hàng đến bán ở chợ Chu, giữa đường gặp quân đội. Cao vội lấy ít da đóng yên ngựa, và 12 con trâu xin làm lễ khao quân, và nói với chủ súy:

Vua nước tôi biết là ngài linh binh qua nước tôi. Vậy xin có lễ khao quân. Nước tôi nhỏ, được các ngài đỡ cho, nếu ở một ngày, thì nước tôi xin cung lương thực một ngày, nếu một đêm thì cũng xin đủ phòng vệ một đêm. Thế rồi Cao cho cấp bão về nước.

Trịnh Mục Công vội cho tới quán xá coi xét hành động, thì thấy sứ quán đã đủ lương thực, binh cụ. Mới sai Hoàng Vũ Từ đến nói: Các quan Tần ở nước tôi đã lâu ngày. Nay đồ dùng, lương thực, đồ sống, đồ chín, đều hết. Lại nghe nói các quan sắp phải đi. Trịnh tôi có đất Nguyên Phố, cũng như Tần có Cụ Hữu. Ở đó hươu nai rất nhiều có thể cung cấp lương thực được. Xin tự kiểm lấy đỡ cho chúng tôi, các ngài nghỉ sao. Thế là Kỷ Tử chạy sang Tề, Phùng Tôn và Dương Tôn chạy sang Tống. Mạnh Minh nói: Trịnh đã có phòng bị rồi, không thể đánh được. Đánh thì không thắng, vây thành thì thiếu tiếp viện. Thôi ta về. Thế là phá áp Hoạt rồi kéo quân về.

Cốc - Hoạt là một nước.

Hồ Ninh - Người Tần diệt Hoạt mà chép là nhập là vào. Đã không được dắt lại không diệt hẳn, chẳng qua chỉ hung hăng cho hả tâm làm càn vô cõi diệt người ta. Tội thật là rõ.

齊侯使國歸斧來聘
TỀ HÀU SAI QUỐC QUÝ PHỦ LAI SÍNH
TỀ HÀU SAI QUỐC QUÝ PHỦ TỚI SÍNH

Tả - Tề Quốc Trang Tư tới sinh. Từ việc đất Giao tới việc biểu tăng lê đã hoàn toàn mà thêm chuyên cần. Tang Văn Trọng (Lỗ) có nói với Công rằng: Quốc Tử coi việc chính trị thì Tề còn có lẽ, xin vua tiếp đón, thần nghe nói, phục người có lẽ là giúp cho xã tắc được thêm hay.

Ngô Trường - Năm Hi Công thứ 26, Lỗ có cái oán giận phạt Tề và chiếm đất Cốc. Năm thứ 28, Tấn Văn đã làm bá chủ,

công tử Toại (Lỗ) sinh Tề để giải mồi thù, rồi giao hiếu với Tề. Qua sáu năm, đến Quý Phù, tới đáp lễ sinh của công tử Toại.

夏 四 月 辛 巳 晉 人 及 姜 戎 敗 秦 于 骁

**HẠ, TÚ NGUYỆT TÂN TỴ TẤN NHÂN CẬP
KHƯƠNG NHUNG ĐÁNH BẠI TẤN VŨ HÀO**

**MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY TÂN TỴ, NGƯỜI TẤN CÙNG
KHƯƠNG NHUNG ĐÁNH BẠI QUÂN TẤN TẠI ĐẤT HÀO**

Dưới chữ bại Tân, Tả và Cốc có viết chữ sư (quân) Hào ở phía Tây huyện Thắng Trì, xứ Hoành Nông.

Ta - Tân, Nguyên Chán (Tiên Chán) nói: Tân không nghe Kiến Thúc, làm cho dân khó nhọc, thế là trời giúp ta. Cơ hội đã được trời giúp thì không nên bỏ lỡ. Được giặc là không nên thả. Thả giặc thì sinh loạn. Trái mệnh trời là bất tường. Ta phải đánh quân Tân. Loan Chi nói: Chưa báo ơn Tân, mà đã đánh quân Tân, đối với tiên quân thì sao. Tiên Chấn nói: Nước ta có tang, Tân đã không nghỉ, lại đánh nước đồng tông với ta. Đã vô lễ thế, thì còn ơn nghĩa gì. Tôi nghe nói, một ngày thả giặc, sinh lo mây dời. Ta mưu cho con, cho cháu, tức cũng là vì tiên quân, Tân mới ra lệnh đánh quân Tân, gọi thêm quân Khương Nhung. Vua thì mặc áo sô gai màu đen. Quân Tân thua tan tại đất Hào. Tân bắt được ba đại tướng là: Mạnh Minh, Khất Thuật và Át Bính. Bà Phu Nhân Văn Doanh xin cho ba đại tướng nói: Bọn áy làm chia rẽ hai vua ta. Vua Tân được ăn thịt sống cũng chưa đủ, nhà vua cần gì phải làm tội, cứ để cho về để vua Tân được giết cho thỏa chí. Vua Tân nghe lời, thả bọn tướng. Tiên Chấn vào Triều hỏi đến tù, thì vua nói, phu nhân xin tha về rồi. Tiên Chấn giận nói: Bao công phu tướng sĩ mới bắt được giữa trận. Vì một lời người đàn bà mà thả cho về nước, hại cho quân nhà, lợi cho nước địch, mất nước đến nơi. Nói rồi gắt giận không kiêng dè. Vua nghe ra, vội sai tướng Dương Sử Phủ đuổi theo các tướng Tân. Đến bờ sông thì đã thấy cả bọn trên thuyền. Dương mới sai cõi con ngựa tham, nói to là theo mệnh vua, tặng cho Mạnh Minh. Mạnh Minh cúi đầu tạ: nhờ ơn vua đã không

bất tội nhân làm thịt, lấy máu bôi trống, lại cho về Tân chịu tội, chết không quên ơn. Theo gương nhà vua, nếu vua tôi lại tha cho thì sau ba năm tôi xin sang tạ ơn.

Vua Tân mặc đồ trắng ra đất Giao, ngoài thành, đón quân thua về. Quay mặt về đất Hào, tế quân đội, khóc, nói rằng: Quả nhân không nghe Kiển Thúc đến nỗi các tướng bị nhục. Thật là tội quả nhân. Mạnh Minh cứ coi quân như trước. Lỗi ở quả nhân. Đại phu có tội gì. Vâng lại không lấy một điều lỗi mà hại đức lớn.

Công - Coi Tân là thế nào. Là Di Địch. Vì sao. Tân sáp đánh úp Trịnh. Các quan là Bách Lý và Kiển Thúc can: Di xa ngàn dặm để đánh úp người, chưa từng nghe là không bị thua. Tân Bá giận nói: Hạng cùng tuổi người, trên mả, cày đã to bằng ôm tay, người biết gì. Quân ra đi, Bách Lý và Kiển Thúc tiễn con và dặn rằng: Con chắc chết, mà chết ở đất Hào, là nơi rất hiểm trở. Nơi đó xưa Văn Vương tránh mưa gió. Ta sẽ nhặt xương con ở đó. Con theo quân đi. Bách Lý và Kiển Thúc đi theo khóc. Tân Bá giận nói: Người sao được khóc quân ta. Đáp: Đâu tôi có dám khóc quân. Tôi khóc con.

Huyền Cao là lái buôn nước Trịnh, gặp quân Tân ở Hào, mới giả làm được mệnh của Trịnh Bá đón khao quân. Dù quân đi hay trở về, người Tân cùng Khương Nhung cũng đón đánh ở Hào, là nơi rất hiểm trở, đến một xe, một ngựa, chưa chắc đã ra thoát. Sao lại chép là cặp, là cùng, cùng Khương Nhung. Vì Khương Nhung là nhỏ, hèn. Chép là người, người Tân cũng là hèn kém. Vì chỉ có Tiên Chẩn. Mà dù có vua Tân thân chính, thì cũng dùng chữ người, chữ nhân để chép. Chép ở trong thời tang, mà đã dùng can qua, trong cảnh giặc địch, không được chôn cất. Đã lừa gạt giấu giếm mà chiến tranh, thì không chép ngày. Đây có chép ngày để càng rõ việc, lại càng rõ tội.

Cốc - Không chép chữ chiến, mà lại chép chữ bại là tại sao. Là coi Tân như Di Địch. Vì Tân vượt nghìn dặm hiểm nghèo để vào một nước không phòng bị. Tiến thì không giữ nổi, thoái thì tất phải thua. Thế là dọc đường hiếp tróc đàn bà con gái, như thế chả là Di Địch thì còn là gì được. Từ việc đất Hào trở đi, Tân thật là Di Địch. Tân Bá, khi muốn đánh úp Trịnh, có

Bách Lý và Kiến Thúc can: Đì nghìn dặm để đánh úp người, chưa từng nghe thấy khói bị thua. Tân Bá bảo: Hạng người, cùng tuổi trên má cây đã to bằng ôm tay, người còn biết gì. Quân đi. Bách Lý còn theo con mà khóc. Tân Bá giận nói: Sao người dám khóc quân. Hai người đáp: Không dám khóc quân, chỉ khóc con thôi. Tôi già rồi, nó không chết thì tôi cũng chết. Người Tân cùng Khương Nhung chặn đánh ở Hào, một ngựa, một xe không ra thoát. Tân nhân là ai. Là Tân tử (vua Tân, nhưng dùng chữ tử là con, là theo lề, vua bố chết, chưa lê táng). Sao lại gọi quân Tân là người Tân. Là chê, chê vì bỏ, vì dùng lê táng, mà xông vào việc chiến tranh.

Lục Thuần - Tôi nghe thấy tôi dạy: Tân Văn Công chưa được táng. Tân Tương Công đã hung binh, thế mà không chép là tử, lại chép là nhân, là vì: việc hiếu của chư hầu là ở chỗ bảo vệ cho xã tắc, mà giữ yên vui cho dân. Tân ở địa vị Minh chủ, chư hầu theo phục từ lâu. Tân không nghĩ đến nước đang có tang, mà còn đánh lén nước cùng họ. Nếu không cứu được thì nghiệp của vua cha hỏng. Cho nên thánh nhân tránh cho không chép là tử (con) vì quyền mà biến lê. Vậy có khác với hiếu của người thường.

Trịnh Tử - Tân không gọi là vua Tân vì đang cư tang, chưa làm lê táng thì chưa có thể cầm quân được. Tân làm việc vô đạo, qua Chu để sang đánh lén người ta, ai nấy đều công phẫn, chép là người Tân, còn gọi là cùng Khương Nhung cũng do ý ấy.

Trương Hiệp - Tả Truyện, Cốc Truyện đều chép là Tân sư, Công Dương thì không chép chữ sư chắc là được rõ ý thánh nhân cho nên Lưu thị, Hồ thị đều theo Công Dương.

Xét - Cuộc chiến ở Hào, Tả Thị chép thêm lời luận bàn của Tiên Chẩn. Cho là dở ở Tân. Hồ Truyện nhận lời của Trịnh Tử kết tội Tân Tương quên cha, bội ân, mặc sô gai đen, ra cầm quân cho là đáng chê, lại so muu của Tiên Chẩn, với muu của Kỳ Tử, thì trách cả Tân với Tân cho vào cùng một loại. Cứ xem cái tình lý đương thời ấy thì đầy đủ. Tân bội phản Tân, cho quân đồn trú ở Trịnh, thế là tự Tân bỏ giao hiếu với Tân. Nếu như Tân Văn không nghĩ đến ân đức xưa, mà lại theo lời xin của Tử Phạm (xin đuổi theo đánh Tân) thì Tân đã bị đánh rồi. Đọc câu "Tân

không nghĩ ta đương có tang", thì ra Tân Văn chết mà Tân không diếu tang, Tân đã vô lễ thế thì còn cần gì phải ơn Tân. Vậy Tiên Chẩn đâu có phải là quá kích. Đến như việc mặc sô gai đen cầm quân, thì xưa cổ nhân cũng đã có trường hợp đó. Xưa, Hoài Di, Từ Nhụng quấy rối, Lỗ Công mặc đồ tang mà cầm quân, thiên Phi Thệ ở trong sách Chu Thư có chép. Nếu là việc bất nghĩa thì thánh nhân đâu có làm. Hoặc giả nói: Lỗ cự lại giặc ở ngay môn đình mà Tân thì thù lợi nhờ lân quốc, không thể đem Tân so với Lỗ được. Nói thế là không biết khảo sát. Hoạt nay là huyện Yên sứ phủ Hà Nam. Hào nay là Thiểm Châu, phủ Hà Nam. Hoạt gần nước Tân, mà Hào thì ở trong địa phận Tân làm minh chủ, chư hầu trong thiên hạ có việc diệt nhau, thì dù Tân có ở xa, cũng phải đi cứu. Huống Tân nhân lúc Tân đang có tang, bước vào địa phận Tân mà diệt nước cùng họ với Tân, lại ở gần Tân, so với việc Đông Giao thì có khác gì, vua tôi Tân liệu có nên ngồi yên không. Đã muốn nói chí vua cha để mưu cho con cháu, mà ngược lại bỏ, đi làm kẻ quên cha, như thế có được không. Từ khi bị thua ở Hào, Tân thời không dám nghĩ vượt qua Tân để kiềm tính các chư hầu phía Đông. Thế là Tân Văn đã có công đánh bại Sở, mà Tân Tương đã có công chế ngự Tân. Quân ở Hào oanh liệt ngang với ở Thành Bột. Nay chê trách là muốn cho Tân Tương cứ tự buộc vào cái tình hòa hiếu đã dứt muốn cho cứ giữ tiết, ngồi một chỗ mà nhìn quân Tân hoành hành trong đất dai gần mình, giết hết họ Cơ mình, không có chút thương xót, bảo như thế mới là hiếu chẳng. Tuy nhiên, Tân sao lại chép là người (nhân). Là muốn tránh chữ tử là con. Kiêng tránh cho tức như cho là việc phải, vì rằng dù sao, đang ở trong tang, lùi lě táng lại mà đi vào chiến tranh thì vẫn là có tội. Kiêng tránh, mà chép là người, coi như là Tân Tử (vua Tân Tương) không thận chinh. Đó là Lục Thuần bàn đến chữ, đến lě quyền biến, và cho là hiếu của chư hầu khác với hiếu của thất phu. Công và Cốc hai người trách Tân đã không đúng, mà kết tội Tân cũng chưa được xác đáng. Xét tội Tân Bá là ở chỗ dụng muu mô lừa dối để đánh lén một nước ở xa, là không nghe can mà làm hại quân, là cho gây loạn cướp hâm vợ con người ta. Thật là quá kăm. Cho nên bỏ Hồ Truyền. Còn Cốc và Công, đầu đuôi, trừ vài đoạn, còn ra không được ý nào đúng. Trình Tử bàn rằng dùng chữ nhân là chỉ quản chúng,

bàn rằng Tân vô đạo, ai nấy đều công phẫn, nên mới chép Tân nhàn, mới chép chữ cập là cùng, cùng do ý ấy. Trình Tử bàn có khác với Lục Thuần. Nhưng cả hai đều hiểu rằng chép là nhân không phải là chép Tân. Vậy để nguyên cả các lời bàn đó.

癸 巳 葬 舊 文 公

**QUÝ TÝ, TÁNG TỔNG VĂN CÔNG
NGÀY QUÝ TÝ, LỄ TÁNG TÂN VĂN CÔNG**

Cốc - Chép ngày táng. Vì khi có giặc chưa táng được.

狄 侵 齊

**ĐỊCH XÂM TỀ
RỘ ĐỊCH XÂM NƯỚC TỀ**

Tả - Nhân lúc Tân đang có tang.

Xét - Dịch, nhân lúc Tân đang có việc, vội kíp đem quân đánh Tề. Vì thế, mới bị bại ở đất Cơ mùa thu. Từ đó, trong ba năm, quân Dịch không dám đi đánh bậy. Xét Tân và Tân trong khoảng ba năm có bốn lần chiến, vì thế Dịch mới dám xâm Tề, xâm Lỗ. Nước Sở thì diệt nước Giang, nước Hoàng, thành ra nghiệp Bá suy. Tất cả đều là tội ở Tân gây nên.

公 伐 鄭 取 皆 妻

**CÔNG PHẠT CHÂU THỦ TÝ LÂU
CÔNG PHẠT CHÂU, LẤY ĐẤT TÝ LÂU
TÝ LÂU ĐẤT NƯỚC CHÂU**

秋 公 子 遂 帥 師 伐 鄭

**THU, CÔNG TỬ TOẠI SUẤT SU PHẠT CHÂU
MÙA THU, CÔNG TỬ TOẠI CẨM QUÂN ĐÁNH CHÂU**

Tả - Công phạt Châu, lấy đất Tý Lâu, để báo lại việc Thăng Hình, người Châu không phòng bị. Mùa thu Tương Trọng lại phạt Châu.

Tiết Quý Tuyên - Việc Thắng Hình đã mười năm rồi. Châu chưa từng xâm phạt ta. Mùa hạ, Công phạt Châu, chiếm ấp. Mùa thu, công tử Toại lại phạt Châu. Vô danh đến thế là cùng.

晉人敗狄于箕

TẤN NHÂN BẠI ĐỊCH VŨ CƠ NGƯỜI TẤN ĐÁNH BẠI ĐỊCH Ở ĐẮT CƠ

Cơ là huyện Dương Ấp, Thái Nguyên, phía nam huyện còn Cơ Thành.

Tá - Địch phạt Tân và Cơ. Tháng tám, ngày Mậu Tý, Tân Hầu đánh bại Địch ở đất Cơ. Khuốc Khuyết bắt được Bạch Dịch Tử. Tiên Chẩn nói: Thất phu vô lê với vua mà không bị tội, ta đâu dám không tự làm tội (khi trước nghe tin vua Tân tha cho các tướng Tân, Tiên Chẩn quá giận có gắt và nhổ khạc trước mặt vua). Thế là bỏ mũ trụ xuống đi vào giữa đám quân. Địch rồi chết. Người Địch đưa trả xác, mặt tươi như lúc sống.

Xưa, Tư Thần (chức quan) tên là Cửu Quý, nhân việc đi sứ, qua đất Ký, gặp Khuốc Khuyết đang cày ruộng. Người vợ đem cơm đến kính cẩn vợ chồng đối đai với nhau như khách. Quý đem về, nói với Tân Văn Công: Biết giữ lề phép, kính cẩn là người có đức hạnh thì trị dân được, xin nhà vua dùng. Thần nghe nói, ra khỏi cửa như đón khách quý. Làm việc công như dự trọng tế, đó là phép của đức nhân. Công nói: Nhưng cha có tội, có nên dùng con không. Đáp: Cỗn có tội, vua Thuấn giết mà dùng con là vua Vũ. Quản Kính Trọng là kẻ thù của Hoàn Công sao lại không dùng được. Thiên Khang Cáo có câu: Cha không từ, con không kính, anh không hòa, em không thuận không có liên lụy tới nhau. Kinh Thi có câu: Há rau phong hại rau phi, đừng có lấy cuống. Xin nhà vua cứ dùng. Văn Công nghe, cho làm Hạ Quân đại phu. Khi ở đất Cơ về, Tương Công cho Tiên Thủ Cư làm tướng Trung Quân (chức cao nhất). Rồi đến Khuốc Khuyết, được thưởng cho đất Ký Ấp. Tư Thần có công tiến cử Khuốc Khuyết được thưởng đất Tiên Mao.

Xét - Việc đánh đất Cơ, Tân Hầu và Tiên Chẩn đều có mặt.

Đỗ Dụ cho là Khước Khuyết khi ấy chưa làm chức Khanh, cho nên chép là Tấn nhân, người Tấn. Đâu có phải là vì Khước Khuyết bắt được vua Địch, mà bá cáo cho chư hầu đâu. Còn như Trần Phó Lương, Gia Huyền Ông bảo rằng quấy Tề và Vệ, Tấn làm minh chủ mà không biết cứu, cho nên chép là người, bảo thế là sai. Địch vây Vệ. Vệ quay lại xâm Địch rồi cùng Địch thề. Địch lại xâm Tề. Hoặc cho là Địch muốn ly gián, tức là chia rẽ Tấn, Trịnh hoặc bảo là Địch nhân cơ hội Tấn có tang, đều không phải là không có cơ mà không cứu.

冬十月公如齊

ĐÔNG THẬP NGUYỆT CÔNG NHU TẾ

MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, CÔNG SANG TẾ

Gia Huyền Ông - Thiên Tử sinh thì Công không lại cháu mà Quốc Quy Phủ tới thì Công cúi mình báo lại. Chẳng có chữ gì thêm vào để chép thì ý nghĩa cũng đã rõ lắm.

十一月公至自齊

THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT CÔNG CHÍ TỰ TẾ

THÁNG 12, CÔNG TỬ TẾ VỀ

Ông Khắc Khoan - Thiên Tử sai Chung Tế Chu Công lại sinh. Cứ như chức Tam Công Chung Tế là cao quý, quan trọng, mà hạ mình đi tới Lỗ, thực là lè phi thường. Hi Công đã không biết vào cháu tại Kinh sư cung bái ân sủng đó, mà lại sai công tử Toại đáp sinh. Đã thế, lại còn sai cùng làm hai việc trong một lượt đi, y như là đối với các nước Châu, Đàng trong việc giao hiếu. Nay Tề Hầu sai Quốc Quy Phủ lai sinh, bất quá chỉ là một cuộc giao tiếp thường lè, có thể sai một đại phu đáp lè, cũng được lầm rồi, ấy thế mà lại thân hành tới cháu nước Tề. Lấy bạc đáp hậu, lấy hậu đáp bạc.

乙巳公薨于小寢
ẤT TỴ, CÔNG HOÀNG VU TIẾU TẨM
NGÀY ẤT TỴ, CÔNG MẤT TẠI TIẾU TẨM

Tả - Mùa đông, Công sang Tề châu, và viếng thăm Tề mới bị Dịch quấy. Khi về Công mất tại tiếu tẩm.

Cốc - Tiếu Tẩm không phải là nơi chinh.

Lý Liêm - Hi Công ở ngôi 33 năm. Thực ra là một vua hiền ở nước Lỗ. Ngay những năm đầu, đối nội, Công đã dùng công tử Hữu, Tang Văn Trọng. Đối ngoại thì hết sức thờ Tề Hoàn, cho nên mới trừ được hại Khánh Phủ, làm cho nước Lỗ dã nguy mà lại được yên. Trừ năm 17 trở về trước, trừ các lần theo Tề hội thi, chinh phạt thì công việc ở Lỗ, Kinh Xuân Thu thấy ít chép. Nhưng cứ xem các thi tụng, như Vụ Nông, Trọng Cốc, thì thấy siêng năng với dân; tế tự về xuân và thu, phụng sự tiên tổ cẩn thận, dựng Bí cung, xây lại phán cung, đánh rợ Hoài Di chăn nuôi nơi đồng cỏ, tuy lời chắc có khoa trương hơn thực, nhưng lễ, nhạc, chính trị, đều thấy có chỗ sáng sủa, vua tôi trên dưới đều hợp sức, đại khái ta có thể ước lượng được. Tuy nhiên việc thi ở đất Sanh chưa kết liễu mà đã có việc chiến bại quân nước Châu. Hội ở Quỳ Khưu mới được ít lâu mà lại có hội hợp ở Dương Cốc thì hỏi rằng Lỗ Công có thực biết lấy lễ, tín giúp Tề không. Rồi sau Tống Tương Công lên ngôi, tuy nghiệp Bá không đủ để được hàn Lỗ, nhưng Lỗ đã hướng về Nam mà theo Sở, quên cả việc thời trước, xin quân Sở để đánh Tề, Tống thì thật là thất kế. Xét từ Hi Công năm thứ 16 trở đi Quý Hữu mất rồi, Tang Văn Trọng thay quyền, Công Tử Toại lại chuyên quyền, như diệt Hạng, như hội Sở, trong kinh chép đầy đủ, nếu mà không được có Tấn Văn tái tạo, một trận mà thắng Sở thì Trung Nguyên sẽ lâm họa, Hi Công còn trốn trách nhiệm sao được. Huống hồ lại còn những chuyện Quý Hữu được áp Phí, mà mọc ra chi họ Quý Tôn, Công Tôn tự chủ việc quân, mà gây nên họ Thúc Tôn, Công Tôn Ngao chủ việc quân mà khởi đầu

họ Mạnh Tôn. Cái nền tảng ba nhà Tam Hoàn đều gây thành tự tay Hi Công. Vậy đối với nước Lỗ, Hi Công là đầu kẻ có công, mà cũng là đứng đầu kẻ có tội.

隕霜不搬草李梅實

VĂN SƯƠNG, BẤT SÁT THẢO, LÝ, MAI THỰC
SƯƠNG NHIỀU, KHÔNG HÉO RỤNG CÂY, CỎ, LÝ, MAI

Công - Sao lại chép. Là việc lạ. Là vì trái mùa.

Cốc - Chưa đáng rụng mà làm cho rụng là chép việc trọng. Đáng rụng mà lại không rụng là chép việc khinh.

Hồ Truyện - Lỗ Ai Công hỏi Trọng Ni rằng: Xuân Thu chép việc sương sa không hại cây cỏ, tại sao lại chép thế. Trọng Ni nói: Thế tức là nói đáng héo rụng. Xét đáng cho héo rụng mà lại không cho héo rụng các loại cây lý mai mùa đông mới kết quả, thế là trời mất đạo trời cây cỏ còn can phạm huống hồ vị quân chủ. Vì thế, lấy đạo trời mà bàn thì bốn mùa đã mất thứ tự, kết quả thành trái ngược, không còn nói được lẽ trời thống suất vạn vật ra sao nữa. Lấy đạo quân chủ mà bàn thì năm hình, mất sự áp dụng, rồi quyền sê mất, không còn nói được vua trị được muôn dân.

Xét - Hồ Truyện đã dùng lời Khổng Tử đáp Ai Công về truyện văn sương lại dẫn lời Khổng Tử trách Tể Ngā luận về nền xà, mà cho rằng chỉ có thánh nhân mới biết sử biến mà không mất đạo thường, còn hạng người hiền thì tất phải lấy lời "tiêu trinh cát, đại trinh hung" làm răn. Hồ nghĩ như thế là sai. Xuân Thu cố để dạy muôn đời sau, người nào cũng phải theo lời dạy chứ đâu có riêng thánh nhân mới được dùng, còn hiền nhân không được dùng. Xét câu đáp về "thất đạo", đạo mất, thì có nghĩa là lấy trời làm phép là thường lý và lời "chiến lật" sợ hãi (coi sách luận ngữ) nghĩa là không phải bắn ý việc lập nền xà. Quyền không nên cho kẻ vô tài. Uy không nên chỉ dùng cho một bên. Đạo cứ phải hành cho đều mà không trái. Cho nên bỏ các lời bàn ấy đi.

晉人陳人鄭人伐許
TẤN NHÂN, TRẦN NHÂN, TRỊNH NHÂN PHẠT HÚA
NGƯỜI TẤN, NGƯỜI TRẦN, PHẠT HÚA

Tả - Tấn, Trần, Trịnh, phạt Hứa về tội nhị tâm theo Sở.

Phụ lục Tả Truyện - Sở lệnh Doãn Tử Thượng xâm Trần và Sái. Trần Sái xin hòa. Rồi Sở phạt Trịnh, định đưa công tử Hà về, đánh vào cửa Kết Trật. Hà ngã vào ao nhà họ Chu. Có tên đây tớ bắt được đem nộp. Văn Phu Nhân cho khâm liệm rồi cho chôn ở dưới Thành Cối. Tấn, Dương Phủ xâm nước Sái. Sở Tử Thượng cứu Sái, cùng quân Tấn ở hai bên sông Trì. Dương lo ngại, sai báo Tử Thượng rằng: Tôi nghe nói. Văn thì không làm điều trái, Vũ thì không sợ địch. Ngài như muốn chiến, tôi xin lui một xá. Ngài hãy sang qua sông bày trận. Lâu chậm tôi xin đợi. Nếu không hai bên cứ thế này, hao phí vô ích. Tử Thượng xong muốn qua sông. Đại Tôn Bá nói, không nên, người Tấn không tin được. Ta sang sông được nữa thì bị đánh, ta có hối cũng không kịp, không bằng hãy cứ thong thả. Mới cũng lui một xá. Dương Tử mới cho phao ngôn lên rằng: Sở sợ ta rồi, chạy rồi. Thế là Dương đem quân về. Sở đợi mãi sau biết rồi cũng về. Thế Tử Thượng Thần gièm với vua rằng: Thượng được Tấn hối lộ mới về, thế là nhục cho Sở. Vậy phải làm tội. Sở Vương mới giết Tử Thượng.

Lễ tang Hi Công. Chậm, rồi đặt bài vị, thế là phi lễ. Phàm vua chết, có lễ tốt khóc rồi, mới đến lễ Phụ (là phụ vào miếu). Phụ rồi mới làm lễ đặt bài vị (lễ tạc chủ). Rồi đến các thời kỳ tế Chung, tế Thường, tế Đế, đều tế ở miếu.

Xét - Tả Thị chỉ chép Tấn, Trần, Trịnh phạt Hứa mà thôi. Thế là cả vua cùng vị Khanh các nước đó không có mặt. Chép là nhân, y như là tướng kém, quân ít, bất tất phải bình luận thêm. Thời đó, có thể tranh giành được với Tấn thì có: Tân, Sở, Địch. Tân Tương Công đã đánh bại được Tân, đánh bại được Địch cho nên vây Hứa để cho Sở phải chấn động. Gia Thị bảo rằng không phải việc cắp bách. Thế là Gia Thị không xét kỹ đến sự thế.

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
● XUÂN THU QUYẾN THỦ TÙ	5
元年 NGUYỄN NIÊN (NĂM ĐẦU)	5
二年 NHỊ NIÊN (NĂM THỨ 2)	11
● XUÂN THU QUYẾN THỦ NĂM	23
元年 NGUYỄN NIÊN (NĂM ĐẦU)	23
二年 NHỊ NIÊN (NĂM THỨ 2)	31
三年 TAM NIÊN (NĂM THỨ 3)	37
四年 TỬ NIÊN (NĂM THỨ 4)	41
五年 NGŨ NIÊN (NĂM THỨ 5)	50
六年 LỤC NIÊN (NĂM THỨ 6)	58
七年 THÁT NIÊN (NĂM THỨ 7)	60
八年 BÁT NIÊN (NĂM THỨ 8)	64
九年 CỬU NIÊN (NĂM THỨ 9)	68
十年 THẬP NIÊN (NĂM THỨ 10)	73
十有一年 THẬP HỮU NHẤT NIÊN (NĂM THỨ 11)	79
十有二年 THẬP HỮU NHỊ NIÊN (NĂM THỨ 12)	82
十有三年 THẬP HỮU TAM NIÊN (NĂM THỨ 13)	84
十有四年 THẬP HỮU TỬ NIÊN (NĂM THỨ 14)	87
十有五年 THẬP HỮU NGŨ NIÊN (NĂM THỨ 15)	92
● XUÂN THU QUYẾN THỦ SÁU	103
十有六年 THẬP HỮU LỤC NIÊN (NĂM THỨ 16. LỘ HI CÔNG)	103
十有七年 THẬP HỮU THÁT NIÊN (NĂM THỨ 17)	107
十有八年 THẬP HỮU BÁT NIÊN (NĂM THỨ 18)	112

十有九年	THẬP HỮU CŨU NIÊN (LÒ HI CÔNG) (NĂM THỨ 19)	115
二十 年	NHỊ THẬP NIÊN (NĂM THỨ 20)	119
二十有一年	NHỊ THẬP HỮU NHẤT NIÊN (NĂM THỨ 21)	122
二十有二年	NHỊ THẬP HỮU NHỊ NIÊN (NĂM THỨ 22)	127
二十有三年	NHỊ THẬP HỮU TAM NIÊN (NĂM THỨ 23)	133
二十有四年	NHỊ THẬP HỮU TƯ NIÊN (NĂM THỨ 24)	138
二十有五年	NHỊ THẬP HỮU NGÙ NIÊN (NĂM THỨ 25)	145
二十有六年	NHỊ THẬP HỮU LỤC NIÊN (NĂM THỨ 26)	150
二十有七年	NHỊ THẬP HỮU THÁT NIÊN (NĂM THỨ 27)	155
二十有八年	NHỊ THẬP HỮU BÁT NIÊN (NĂM THỨ 28)	159
二十有九年	NHỊ THẬP HỮU CŨU NIÊN (NĂM THỨ 29)	179
三十 年	TAM THẬP NIÊN (NĂM THỨ 30)	182
三十有一年	TAM THẬP HỮU NHẤT NIÊN (NĂM THỨ 31)	190
三十有二年	TAM THẬP HỮU NHỊ NIÊN (NĂM THỨ 32)	198
三十有三年	TAM THẬP HỮU TAM NIÊN (NĂM THỨ 33)	202

XUÂN THU TAM TRUYỆN – TẬP 2

HOÀNG KHÔI dịch

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chịu trách nhiệm xuất bản : TRẦN ĐÌNH VIỆT

Biên tập : NGUYỄN CẨM HỒNG

Sửa bản in : HỒNG ANH

Bìa : QUANG HUY

Trình bày : QUANG MINH

In 500 cuốn, khổ 14.5x20.5cm tại Xí nghiệp in Số 5

**Giấy đăng ký kế hoạch xuất bản số 1245-28/XB-QLXB do Cục Xuất
Bản ký 11-09-2001. Giấy trích ngang KHXB số 330/TNKHXB-2002 do
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10-06-2002. In xong
và nộp lưu chiểu Quý III - 2002.**

Khổng Tử



Xuân Thu TAM TRUYỆN

Phát hành tại nhà sách



QUANG MINH

416 Nguyễn Thị Minh Khai - P.5 - Q.3 - Tp.HCM
ĐT: 8322386 - 8340990 - 090.3800274 - Fax: 84.8.8342457
E-mail: quangminhbookshop@hcm.vnn.vn

Giá: 26.000đ