

# TRƯỜNG AN NINH TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC GIAI ĐOẠN 1963-1975

ThS ĐỖ HOÀNG TUẤN

*Trường Đại học An ninh nhân dân*

*Ngày nhận:*

27-12-2021

*Ngày thẩm định, đánh giá:*

21-3-2022

*Ngày duyệt đăng:*

30-3-2022

**Tóm tắt:** Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam là tiền thân của Trường Đại học An ninh nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ác liệt, Trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, duy trì hoạt động đào tạo, huấn luyện đạt những thành tựu xuất sắc, xứng đáng được vinh danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bài viết trình bày quá trình phát triển và những đóng góp của Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam đối với cách mạng Việt Nam, từ thời điểm Trường ra đời (1963) cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975).

**Từ khóa:**

*Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam; đào tạo, huấn luyện; kháng chiến chống Mỹ, cứu nước*

## 1. Sự ra đời và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đào tạo, huấn luyện

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc. Đế quốc Mỹ thay thế thực dân Pháp hậu thuẫn, dựng nên chế độ tay sai ở miền Nam Việt Nam. NQTU 15 (mở rộng, năm 1959) của Đảng khẳng định: “ngoài con đường cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác”<sup>1</sup>, trở thành ngọn lửa châm ngòi cho phong trào “Đồng khởi” trên toàn miền Nam. Năm 1960, để nhanh chóng củng cố các tổ chức đảng và cơ sở cách mạng, trực tiếp tiêu diệt

tề, ngụy, ác ôn, phá thế kim kẹp của địch, bảo vệ vùng giải phóng, Xứ ủy Nam Bộ thành lập Ban Bảo vệ An ninh trực thuộc Xứ ủy (sau là Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam) và Ban miền Nam, để khi cần thiết có thể bổ sung cho miền Nam và không bị động, không trở ngại đến việc lãnh đạo và công tác chung<sup>2</sup>.

Tháng 6-1961, tại căn cứ Bời Lời, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Ban An ninh đã mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ An ninh cấp tỉnh, huyện cho tỉnh Tây Ninh và đặc khu Sài Gòn - Gia Định. Những lớp học này đã đặt nền móng cho



**Ban Giám hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân chụp hình lưu niệm với các đại biểu nguyên là lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ tại Lễ khánh thành “Bia truyền thống Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam - Trường Đại học An ninh nhân dân”, ngày 6-1-2019**

việc thành lập một ngôi trường đào tạo chính quy, bài bản về nghiệp vụ cho lực lượng An ninh miền Nam. Tháng 1-1963, Ban Thường vụ Trung ương Cục miền Nam tổ chức Hội nghị An ninh toàn miền lần thứ nhất. Hội nghị đề ra 4 công tác cụ thể của lực lượng An ninh miền Nam, trong đó có công tác đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ An ninh. Ngày 30-9-1963, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam ban hành Chỉ thị số 69/CT “Về nhiệm vụ, phương châm, chính sách và đường lối công tác chống do thám, gián điệp” nêu rõ nhiệm vụ: “Đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ”<sup>3</sup>. Căn cứ Chỉ thị số 69/CT, trường đào tạo cán bộ an ninh cho khu, tỉnh, huyện thuộc Ban An ninh Trung ương Cục, gọi tên là Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam (mật danh B6), được chính thức thành lập; nơi đóng quân đầu tiên là khu rừng Đội Tho, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Sau

này, ngày 9-10 hằng năm được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập Trường<sup>4</sup>.

Để đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên của Ban An ninh Trung ương Cục đối với hoạt động của Trường, đồng chí Lê Văn Còn (Mười Thạnh), tiếp đó là đồng chí Huỳnh Anh (Chín Huỳnh), đều là các ủy viên Ban An ninh Trung ương Cục, lần lượt được giao phụ trách Trường<sup>5</sup>. Với lực lượng ban đầu nhỏ bé (biên chế chưa đến 20 cán bộ, chiến sĩ), tập thể cán bộ, giáo viên Trường đã vượt qua khó khăn, gian khổ, tích cực chuẩn bị điều kiện ăn ở, học tập, làm việc, dự trữ lương thực, thực phẩm phục vụ cho việc mở lớp. Bàn ghế học tập làm từ cây rừng ghép lại, lán trại lợp bằng lá trung quân, bảng viết làm bằng tấm thiếc sơn đen, phấn viết bằng làm từ đất sét... Giáo viên biên soạn đề cương bài giảng từ những những kiến thức đã được học, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn công tác và đúc rút từ thực



tế chiến trường miền Nam; ngoài ra còn dựa vào các tài liệu công khai, sách báo lúc đó để tổng hợp thông tin về tổ chức, hoạt động tình báo của các nước. Lý luận nghiệp vụ công tác an ninh từng bước được chỉnh lý, bổ sung thêm từ những cán bộ có kinh nghiệm từ Trường C500 miền Bắc chi viện vào. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, đã có 9 bài giảng được biên soạn và được Ban An ninh Trung ương Cục duyệt đưa vào sử dụng. Từ khoảng cuối tháng 10 đến tháng 12-1963, học viên khóa đầu tiên được chiêu sinh đã tề tựu đầy đủ về Trường với hơn 60 đồng chí. Trường chính thức bước vào giai đoạn đào tạo, huấn luyện giữa chiến trường miền Nam khốc liệt; thầy, trò vừa dạy, học, vừa chiến đấu.

## 2. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện cán bộ an ninh

Trong hai năm 1963, 1964, Trường mở nhiều khóa học với trên 400 cán bộ an ninh cấp khu, tỉnh, huyện được đào tạo, huấn luyện. Theo đề nghị của Ban An ninh Trung ương Cục, Bộ Công an đã tăng cường cho Trường một số giáo viên có kinh nghiệm từ miền Bắc vào như các đồng chí Lê Minh Đốc (Sáu Học), Phan Minh Điện (Mười Quang), Nguyễn Hóa (Ba Dân) và một số cán bộ từ Ban Quân sự Trung ương Cục được điều động sang. Trong các năm 1965, 1966, nhiều giáo viên có kinh nghiệm tiếp tục được bổ sung cho Trường như các đồng chí Bùi Thiện Ngộ, Từ Đức Lưu, Phạm Cứu (Ba Toàn Thắng)... Trường hình thành bộ máy tổ chức với 5 tổ công tác: Huấn luyện, giáo vụ, văn phòng, võ thuật, hậu cần (bao gồm cả y tế và bảo vệ). Đội ngũ giáo viên quán triệt phương châm dạy học: Cần gì học nấy, cần gì đào tạo nấy, học ngăn ngày và từng bước bổ túc. Đến năm 1965, trong chương trình đào tạo của Trường có 6 môn huấn luyện về: Điệp báo, an ninh điều tra, trinh sát, bảo vệ chính trị, bảo vệ nội bộ và

bổ túc chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo cấp khu, tỉnh. Đối với những khóa đào tạo cán bộ huyện và trưởng, phó an ninh cơ sở, Trường còn bổ sung nội dung đào tạo cán bộ huấn luyện, giúp học viên có khả năng tập huấn lại cho số cán bộ an ninh cơ sở không có điều kiện về Trường học tập.

Từ năm 1966, Thường vụ Trung ương Cục giao đồng chí Cao Đăng Chiếm, Phó trưởng Ban An ninh Trung ương Cục, trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng tài liệu lý luận về công tác an ninh ở miền Nam. Ngay sau khi được ban hành, tài liệu này đã được đưa vào giảng dạy cho gần 300 cán bộ an ninh các cấp của 4 khóa bồi dưỡng và 2 lớp bổ túc văn hóa trong năm 1966.

Ngày 22-2-1967, Mỹ mở cuộc hành quân Junction City đánh vào căn cứ Tây Ninh. Đây là chiến dịch dài ngày rất quy mô của quân đội Mỹ với mục tiêu phá hủy căn cứ kháng chiến, tiêu diệt cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam. Thực hiện chủ trương của Trung ương Cục, để tránh sự đánh phá, càn quét của địch, Trường chuyển từ rừng Đồi Thờ về khu vực Bảy Mả (Trảng Cò Việt, thuộc Chiến khu Tây Ninh). Địa điểm đóng quân cụ thể của Trường phải thay đổi liên tục, rất xa khu dân cư, gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tháng 6-1967, đồng chí Cao Đức Hoàn được Ban An ninh Trung ương Cục điều động tham gia Ban lãnh đạo Trường.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục: “Bất cứ tình hình diễn biến như thế nào, trường vẫn mở lớp huấn luyện, đào tạo và đào tạo mãi”<sup>6</sup>, nhiều giáo viên đã xung phong tăng thời gian giảng dạy, có giáo viên chưa cắt cơn sốt rét vẫn bám lớp, bám trường phục vụ công tác huấn luyện; nhiều đồng chí hành quân chi viện cho Trường từ Bắc vào Nam đường xa gian khổ, hay đi công tác từ cơ sở về bị ngã bệnh, nhưng khi đến Trường đều đề nghị được bố trí công tác ngay.

Sau sự kiện Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, địch mở nhiều cuộc hành quân càn quét lớn vào vùng giải phóng và căn cứ cách mạng. Trường bị máy bay địch đánh phá hai lần, lực lượng cán bộ, giáo viên còn rất ít. Trường phải di dời sang Campuchia, đóng tại Sóc Cây khô, tỉnh Kampong Cham; đến tháng 8-1968, Trường lại dời về trong nước, đóng tại một cánh rừng gần suối Xa Mát, thuộc huyện biên giới Tân Biên, Tây Ninh. Xuất phát từ tình hình thực tế, Ban lãnh đạo Trường chuyển đổi phương thức hoạt động, cử các giáo viên có kinh nghiệm xuống các khu, tình phối hợp, giúp đỡ địa phương mở các lớp huấn luyện ngay tại cơ sở: Đồng chí Cao Đức Hoàn được cử đi Cà Mau, Bạc Liêu; đồng chí Từ Đức Lưu đi An ninh T4... Việc chuyển đổi phương thức đào tạo đã giúp Trường tiếp tục duy trì hoạt động trong hoàn cảnh địch khủng bố ác liệt, đến cuối năm 1968, Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam đã đào tạo được 3.958 cán bộ<sup>7</sup>.

Từ tháng 3-1969, không quân Mỹ tăng cường sử dụng B.52 ném bom dồn dập khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia hòng tiêu diệt căn cứ địa của Trung ương Cục miền Nam. Trường được di dời trở lại Campuchia, đóng tại Trảng Tầm Phô; đến giữa năm 1969, Trường tiếp tục dời về Tà Nết, Tà Đạt (Campuchia). Tháng 3-1970, Mỹ hậu thuẫn Lon Nol lật đổ Norodom Sihanouk. Cuối tháng 4-1970, lực lượng viễn chinh Mỹ và quân đội Sài Gòn ồ ạt tiến công sang Campuchia trên toàn tuyến biên giới tiếp giáp với Việt Nam, mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương. Trường phải dừng công tác đào tạo, sơ tán đến Rừng Com-Prô, huyện Đầm Be, Campuchia để tránh địch càn quét. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ, cán bộ, giáo viên Trường đã nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, hành quân băng rừng, vượt đèo cao, thác lũ để vận chuyển thương bệnh binh, các loại tài liệu dạy học, vũ khí, thuốc men, lương thực

thực phẩm... Đã có những tấm gương dũng cảm hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Trường là liệt sĩ Lê Văn Việt và liệt sĩ Nguyễn Văn Trung<sup>8</sup>; chị nuôi Nguyễn Thị Hồng Thanh trong hoàn cảnh gặp địch bất ngờ tiến công, đã trực tiếp cầm súng chiến đấu diệt 2 lính Mỹ, được tuyên dương Dũng sĩ diệt Mỹ.

Quý I năm 1971, lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục mở hội nghị thảo luận về những vấn đề cơ bản của công tác an ninh miền Nam và những công tác cấp bách trước mắt. Kết quả hội nghị là cơ sở để Ban An ninh tham mưu Thường vụ Trung ương Cục ban hành Nghị quyết số 165/TV-KBN, ngày 15-3-1972 “Về những vấn đề cơ bản của công tác an ninh miền Nam”. Văn kiện này đã tổng kết quá trình đấu tranh chống phản cách mạng ở miền Nam, phản ánh bước phát triển mới trong nhận thức, quan điểm về phương châm, nguyên tắc và đối tượng đấu tranh của lực lượng An ninh miền Nam.

Tháng 1-1973, Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Trường chuyển từ Campuchia về khu vực Bàu Bàu (Xa Mát), huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trong tháng 4-1973 và được giao nhiệm vụ tập huấn Nghị quyết số 165/TV-KBN cho cán bộ lãnh đạo các khu, tỉnh, huyện. Ban lãnh đạo Trường gồm đồng chí Hai Phi (Phó trưởng Tiểu ban Tuyên huấn) phụ trách, cùng với các đồng chí Cao Đức Hoàn, Từ Đức Lưu, Tô Văn Đức đã khẩn trương họp bàn kế hoạch, triển khai ngay nhiệm vụ được giao. Lực lượng bảo vệ, hậu cần được huy động tối đa, tiến hành xây dựng nơi ăn chôn ở, khu nghỉ ngơi, khu học tập của cán bộ, giáo viên và học viên; tổ chức tăng gia sản xuất để nâng khẩu phần ăn hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ. Trường đã mở được 5 lớp tập huấn cho cán bộ lãnh đạo an ninh khu, tỉnh, huyện; nội dung tập huấn tập trung quán triệt Nghị quyết số 165/TV-KBN của Thường vụ Trung ương Cục,



đồng thời mở rộng trình bày các vấn đề cơ bản về công tác điệp báo, công tác bảo vệ chính trị và trinh sát vũ trang, bảo vệ nội bộ và cơ quan, công tác chấp pháp - trại giam, an ninh đô thị.

Trường là nơi tổ chức Hội nghị An ninh toàn Miền lần thứ hai (từ ngày 2 đến ngày 16-4-1974). Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Trung ương Cục miền Nam và ra Nghị quyết về nhiệm vụ của lực lượng An ninh miền Nam trong tình hình mới. Trường còn phục vụ Hội nghị Chấp pháp toàn miền lần thứ nhất cuối năm 1974 và liên tục mở nhiều lớp tập huấn ngắn hạn cho lực lượng làm công tác tiếp quản khi giải phóng miền Nam. Đến cuối năm 1974, Trường đã tập huấn, bồi dưỡng được 650 lượt cán bộ chủ chốt khu, tỉnh, huyện. Đây là nguồn bổ sung cán bộ quan trọng, chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Sau ngày miền Nam giải phóng, Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam được phân công về tiếp quản Trường Tỉnh báo Trung ương của chế độ Sài Gòn, đặt tại số 239 đường Cộng Hòa (nay là 239 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Ngày 24-4-1976, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 11/NV-QĐ “Về việc thành lập trường Bồi dưỡng cán bộ Công an nhân dân” trên cơ sở Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam, giao cho Trường nhiệm vụ “bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho sĩ quan Công an nhân dân công tác tại miền Nam Việt Nam theo chương trình của Bộ Nội vụ quy định”<sup>9</sup>. Sau nhiều giai đoạn phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, tổ chức kế tục hiện nay của Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam là Trường Đại học An ninh nhân dân, trụ sở chính đặt tại km18 xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Là trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Công an, ra đời giữa chiến trường miền Nam trong

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam đã xuất sắc vượt qua khó khăn, gian khổ, duy trì hoạt động đào tạo, huấn luyện trong suốt hơn 11 năm tồn tại, phát triển (từ thời điểm ra đời năm 1963, cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975). Trong thời gian đó, Trường đã tổ chức được 70 khóa học với trên 5.000 học viên; ngoài ra, chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 1971 đến cuối năm 1974, Trường còn phối hợp giúp các địa phương mở nhiều lớp tập huấn ngắn hạn với 15.436 lượt cán bộ, chiến sĩ An ninh khu, tỉnh, huyện, xã được học tập ngay tại địa bàn cơ sở. Để duy trì hoạt động của Trường trong hoàn cảnh chiến tranh, tập thể cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường đã xây dựng trên 20.000 m<sup>2</sup> lán trại làm nhà ở, hội trường học tập; đào đắp trên 50.000 m<sup>3</sup> đất đá làm hầm trú ẩn; đào hàng trăm kilomet giao thông hào và vận chuyển hàng trăm nghìn tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí, phương tiện, dụng cụ sinh hoạt, học tập...<sup>10</sup>. Từ ngày thành lập, nhất là từ giữa năm 1962 trở về sau, Ban An ninh Trung ương Cục rất chú trọng đến công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho An ninh các địa phương, đã mở nhiều khóa cho hàng ngàn học viên các khu, tỉnh, huyện thuộc địa bàn các tỉnh B2 và sau khóa học, những học viên này về địa phương phát huy tốt năng lực, góp phần vào thành tích của lực lượng an ninh miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng An ninh miền Nam đã được Nhà nước “tặng thưởng 33 Huân chương Hồ Chí Minh và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho 302 tập thể và 217 cá nhân. Dù trên mặt trận đấu tranh vũ trang giáp mặt với kẻ thù hay trên trận tuyến thâm lặng không tiếng súng, đã có trên 12 vạn chiến sĩ an ninh đã xả thân, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc, nhiều đồng chí bị thương...”<sup>11</sup>. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Trường, ngày

30-7-2003, Chủ tịch Nước đã ra Quyết định số 481/2003/QĐ/CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Thành lập một trường đào tạo cán bộ an ninh ngay giữa chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Đứng trước những thử thách nghiêm trọng, có ý nghĩa sống còn, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam đã thể hiện lý tưởng cách mạng trong sáng, cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đảng Toàn tập*, Nxb CTQG, H, 2002, T. 20, tr. 82

2. Viện Khoa học Công an: *Công an nhân dân Việt Nam - Lịch sử biên niên (1954-1975)*, quyển I, Nxb CAND, H, 1997, tr. 136-137, 163

3. Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946-1975*, Nxb CTQGST, H, 2020, T. 9, tr. 588

4. Do điều kiện chiến tranh, các văn bản ghi nhận mốc thời gian chính thức thành lập Trường không lưu giữ được. Trong cuộc hội thảo ngày 15-11-1997, tại Phân hiệu Đại học An ninh nhân dân (nay là Trường Đại học An ninh nhân dân), các thành viên tham dự gồm nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Đại học An ninh nhân dân và các nhà giáo lão thành đều thống nhất lấy ngày 9-10 hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Trường (Hồ sơ lưu tại Trường Đại học An ninh nhân dân). Trang Thông tin điện tử Trường Đại học An ninh nhân dân nêu rõ: “Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam thành lập ngày 9-10-1963 theo Chỉ thị 69/CT ngày 30-9-1963 của Thường vụ Trung ương Cục miền Nam” (Xem: Trường Đại học An ninh nhân

dân: “Lịch sử xây dựng và phát triển Trường Đại học An ninh nhân dân”, <http://dhannd.edu.vn/gioi-thieu&item=4>). “Trường Đại học An ninh Thủ Đức bây giờ lấy ngày 9-10 làm ngày kỷ niệm thành lập Trường. Ngày 9-10 là ngày ký công điện gửi đi các nơi tuyển sinh cho khóa đầu tiên. Cuối tháng 10-1963 học viên tề tựu đầy đủ. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11-1963 mới chính thức khai giảng”. Xem thêm: Huyền Sơn-Thành Dũng: “Khóa huấn luyện nghiệp vụ đầu tiên ở Trung ương Cục miền Nam”, <https://cand.com.vn/Tu-lieu-antg/Khoa-huan-luyen-nghiep-vu-dau-tien-o-Trung-uong-Cuc-mien-Nam-310028/>

5. Dẫn theo Báo cáo số 405/BC-T31B, ngày 21-11-2002 của Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân về thành tích Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam (1963-1975), “Hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước”, lưu tại Phòng Chính trị, Trường Đại học An ninh nhân dân. Còn theo Viện Lịch sử Công an thì ông Phạm Văn Huân (Hai Bình) được Ban An ninh Trung ương Cục phân công phụ trách Trường. Xem: Viện Lịch sử Công an: *Biên niên sự kiện lịch sử An ninh miền Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước*, Nxb CTQG, H, 2005, tr. 122

6. Phân hiệu Đại học An ninh nhân dân: *Từ Trường An ninh miền Nam đến Phân hiệu Đại học An ninh nhân dân*, TP. Hồ Chí Minh, 1998, tr. 14

7, 10. Dẫn theo Báo cáo số 405/BC-T31B, ngày 21-11-2002 của Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân về thành tích Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam (1963-1975), “Hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước”, lưu tại Phòng Chính trị, Trường Đại học An ninh nhân dân

8. Hiện nay, phần mộ của các đồng chí đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Tây Ninh, đồi 82, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

9. Bộ Nội vụ: Quyết định số 11/NV-QĐ, ngày 24-4-1976 “Về việc thành lập trường Bổ túc sĩ quan Công an nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài-Gòn)”, lưu tại Phòng Chính trị, Trường Đại học An ninh nhân dân

11. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn (Chủ biên): *Di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam*, Nxb CAND, H, 2010, tr. 44-45.