

Giữ vững lời tuyên thệ

NGỌC ANH

“Một ngày được làm lính Cụ Hồ thì cả đời này tôi có trách nhiệm giữ gìn danh dự thiêng liêng đó. Được Đảng giáo dục, Quân đội rèn luyện, Nhân dân chở che, cuộc đời này tôi phải hết lòng phục vụ”. Đó là chia sẻ của một cựu binh trên chiến trường Quảng Nam năm xưa - đồng chí Đinh Minh Giới, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Đống Đa, Hà Nội. Người chiến sỹ năm xưa từng vào sinh ra tử nơi chiến trận, nay lại hết mình cống hiến xây dựng phố phường, mỗi khi nhắc đến Đảng, nói về Bác Hồ, đôi mắt ông lại ánh lên niềm tự hào, xúc động.

17 tuổi xung phong ra trận

Mang trong mình sức trẻ của tuổi 17, chàng thanh niên quê Nam Định háng hái xung phong lên đường ra trận khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Với tâm thế “đâu cần thanh niên có”, “Tổ quốc cần mình xung phong”, chàng trai trẻ ấy gác bút nghiên lên đường vào thẳng mặt trận Quảng Nam (năm 1972), một trong những mặt trận gian khổ, ác liệt nhất lúc bấy giờ.

“Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”. Nhưng ở nơi chiến trường “đói, đau, đạn, địch” ấy, sức mạnh còn nằm ở ý chí chứ không chỉ ở thể chất. Ngày đầu tiên cầm súng đánh giặc, chàng thanh niên “37 cân” được Tiểu đội trưởng Tiểu đội 6, Trung đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu 5 giao trọng trách giữ khẩu B40. Gùi 10 quả đạn sau lưng, sức nặng của súng ống giờ đây vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Nhưng người chiến sỹ trẻ vẫn phăng phăng lao ra trận với ý chí phải chiến thắng. Ngày đầu tiên ra trận cũng là ngày chiến sỹ “37 cân” bị thương. Chiến sỹ trẻ Đinh Minh Giới được trao nhiệm vụ bắn phát đạn B40 đầu tiên tiêu diệt lô cốt địch tại một cứ điểm trọng yếu. Anh dũng cảm đi đầu và bắn trúng mục tiêu

nhưng không may bị thương khá nặng do sức công phá của bom pháo địch.

Ngay những năm tháng đầu đời, ông Giới đã thấm thía những gì là khó khăn, gian khổ nhất. Có những khoảnh khắc khiến CCB Đinh Minh Giới đến giờ vẫn còn ám ảnh. Ông chia sẻ: “Không biết bao nhiêu lần chứng kiến đồng đội mình ngã xuống, mảnh pháo, mảnh đạn găm hết lên thân thể. Thương đồng đội nhưng chỉ biết gạt nước mắt, ôm đồng đội lần cuối để vĩnh biệt, rồi vội thu gom súng, đạn còn sót lại trên người đồng đội mà tiếp tục xông lên”.

Ông còn nhớ như in trận đánh trên đồi không tên ở Quê Sơn. Ông với người chiến sỹ cùng tuổi, cùng quê chiến đấu ác liệt với địch suốt từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Không may người đồng đội trúng đạn, bị thương ở mắt; ông phải dìu đồng đội đến điểm trú an toàn, đợi đội tiếp viện phía sau lên ứng cứu. Ông kể: “Trận đó ác liệt lắm. Địch vây tứ phía. Cả tiểu đội còn lại đúng hai anh em. Đồng đội bị thương rớt hẳn mắt ra ngoài. Lúc đó, máu chảy quá nhiều, tôi chỉ biết xé băng cứu thương quân quanh đầu đồng đội rồi một mình lại xông lên chiến đấu tiếp”. Đồng đội sau đó

được tiếp viện đưa về căn cứ để chữa trị, nhưng do bị thương quá nặng, mất hẳn thị lực một bên nên anh phải trở ra Bắc. Mãi sau này khi đã hoà bình, ông Giới mới có cơ hội gặp lại người đồng đội cùng “vào sinh ra tử” ấy tại quê nhà. Cũng trên chính cao điểm 238 Quế Sơn, khi bao vây địch để giành lại chốt, ông lại bị thương rất nặng.

Khi chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ nhất, ông lại nhắc đến thời điểm mình được kết nạp vào Đảng. Lúc đó, ông là B phó, cả trung đội chỉ vài người ưu tú nhất được kết nạp. Ông chia sẻ: “Ngày đó, tôi tròn 20 tuổi, được vào Đảng là niềm vinh dự, tự hào lớn lao lắm. Cũng từ chính khoảnh khắc đó, tôi nguyện dành trọn cuộc đời mình cống hiến, phục vụ Đảng, bảo vệ chế độ này. 45 năm qua kể từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, điều tôi tâm đắc không phải là việc mình được phong tặng danh hiệu này, danh hiệu kia, mà là mình luôn giữ vững lời tuyên thệ với Đảng. Cả gia đình tôi đều là đảng viên, từ bố mẹ đến anh chị và các con tôi. Tôi luôn nói với con của mình: “Vào Đảng là niềm vinh dự, tự hào lớn lao mà các con có được trong cuộc đời này”.

Khi miền Nam được giải phóng, là thương binh bậc 4/4, ông trở ra Bắc theo nguyện vọng và được điều đi học tập tại Học viện Hậu cần (năm 1977). Học xong, ông về công tác tại Sư đoàn 301, Quân khu Thủ đô, sau đó làm Trưởng Ban Quân nhu rồi Chỉ huy ngành Hậu cần Sư đoàn cho đến khi nghỉ hưu (năm 2011). Tại đây, ông luôn đạt danh hiệu cá nhân tiêu biểu trong nhiều phong trào thi đua của Sư đoàn.

10 năm liền là đảng viên xuất sắc

Ông Giới luôn tự hào khi ông vẫn còn đủ sức phụng sự Tổ quốc, cống hiến cho Đảng, phục vụ Nhân dân. Nghỉ hưu năm 2011, trở về địa phương, CCB Đình Minh Giới liền “xắn tay” góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước. Năm 2012, ông trở thành Chủ tịch Hội CCB, đảng ủy viên phường Nam Đồng (Đống

Đa, Hà Nội). Đây là phường có số lượng CCB rất đông, luôn là tập thể đoàn kết, thống nhất, có nhiều phong trào hoạt động sôi nổi, tích cực. Năm 2017, với thành tích nổi bật tại Hội CCB phường Nam Đồng, ông được bầu làm Chủ tịch Hội CCB quận Đống Đa.

Từ đây, phong trào Hội CCB quận như được thổi làn gió mới, sản sinh ra nhiều mô hình, cách làm hay, thể hiện đúng phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, xung kích trên mọi mặt trận. Đống Đa là 1 trong 4 quận “lõi” của TP. Hà Nội, diện tích tuy không rộng nhưng dân số đông với nhiều đặc thù. Địa bàn có nhiều “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên, từ thời điểm ông Giới giữ cương vị Chủ tịch Hội CCB quận, nhiều vấn đề phức tạp được giải quyết êm thấm nhờ có sự vào cuộc mang tính chất “nòng cốt” của CCB trên địa bàn, với mô hình “Đấu tranh, giải quyết điểm nóng”. Tiêu biểu như việc CCB quận giúp chính quyền giải phóng mặt bằng 613 hộ với trên 17.000 dân di dời mà không phải cưỡng chế. Đích thân ông Giới đi vận động, thuyết phục người dân, trong đó có “điểm nóng” tồn tại đến hàng chục năm khó giải quyết tại hồ Ba Mẫu (phường Phương Liên). Ông Giới và Hội CCB quận Đống Đa đã được nhận Bằng khen của UBND TP. Hà Nội ngay sau khi “điểm nóng” đó được giải quyết.

Ông Giới và các thành viên cốt cán của Hội CCB quận cũng là nhân tố đấu tranh trực diện với “điểm nóng”. Các tổ, nhóm của Hội luôn đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên không gian mạng. Chính ông Giới đã xây dựng chế độ báo cáo thường kỳ hàng tuần của Hội để tham mưu với cấp uỷ, chính quyền kịp thời xử lý các “điểm nóng” trên địa bàn, cơ bản giải quyết được tình hình phức tạp đang diễn ra, được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, biểu dương.

Lần đầu tiên có một hội CCB cấp quận đề xuất và thực hiện chương trình “Giám sát sự hài lòng của người dân đối với công tác phục

vụ của cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” tại các phường trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2017-2022”. Chương trình được Quận ủy đánh giá cao, thể hiện rõ vai trò giám sát, phản biện của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với cấp ủy, chính quyền, được đề xuất tiếp tục triển khai và trở thành mô hình cho nhiều đơn vị khác học tập. Ông nói: “Ban đầu nhiều phường phản đối vì nghĩ rằng Hội CCB đang thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ của mình. Nhưng sau khi triển khai, họ lại đồng tình và ủng hộ bởi tính thiết thực của chương trình.

Giờ đây nhiều đồng chí bí thư, chủ tịch phường thường xuyên lên tham vấn ý kiến và nhờ sự trợ giúp của Hội CCB quận”.

Từ cuối năm 2017, ông Giới đứng ra thành lập mô hình “Tổ, đội CCB thương binh tiêu biểu” chuyên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương với các mô hình thiết thực từ cơ sở như “Tổ xe ôm tự quản”, “Hội CCB tham gia xây dựng phong trào đồng bào lương - giáo đoàn kết chung tay xây dựng đời sống khu dân cư”, “Quản lý tốt xe thương binh”, “Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”... Vừa qua, khi tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, các hội viên Hội CCB luôn là những thành viên nòng cốt của các chốt trực và tích cực vận động, tuyên truyền chống dịch trên địa bàn quận.

Bàn làm việc luôn có ảnh Bác Hồ

Ông Giới tâm niệm, dù về hưu hay tiếp tục công tác, điều quan trọng nhất là luôn phải sống theo đúng phong cách và gìn giữ phẩm chất người lính Cụ Hồ. Ông xúc động chia sẻ “Một ngày được làm lính Cụ Hồ thì cả đời này



Đồng chí CCB Đinh Minh Giới bên ảnh Bác Hồ tại phòng làm việc.

tôi có trách nhiệm giữ gìn danh dự thiêng liêng đó”. Mọi thứ về Đảng, về Bác Hồ đều ngấm sâu vào máu, vào tim của người CCB này. Ông bắt giắc chỉ về góc làm việc: “Bàn làm việc của tôi luôn có ảnh Bác Hồ. Đó luôn là lời nhắc nhở tôi rằng mình là người lính Cụ Hồ. Đó cũng thể hiện niềm tự hào của tôi và dân tộc có một người cha già đáng kính để mình học tập, noi theo suốt đời”. Vừa qua, ông cũng được quận Đống Đa tuyên dương là tấm gương điển hình trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông nói: “Học Bác, dành cả đời này cũng không hết nhưng có mấy điều tôi dốc lòng học và làm theo, một là bài học về đoàn kết, hai là sâu sát cơ sở, ba là dân vận khéo”.

Bản chất là một người lính nên ông không bao giờ chịu ngồi yên. Cứ lúc nào rảnh ông lại xuống thăm hỏi, kiểm tra, nắm tình hình các chi hội cơ sở hay đi thăm nhà từng CCB để lắng nghe tâm tư của họ. Ông nói: “Chốc chốc anh em dưới cơ sở gọi hỏi cần cái này, cái kia, mình lại đi xuống xem tình hình. Thỉnh

thoảng, có mấy xe thương binh ở nơi khác đến gây mất trật tự công cộng, mình phải đích thân xuống giải quyết. Vận động, thuyết phục một hồi là họ đều tự động rút. Có người trước khi giải tán còn xúc động bắt tay, xin chụp ảnh cùng mình làm kỷ niệm”. Đó chính là cái khéo của người CCB Đinh Minh Giới.

Hội CCB quận Đống Đa có hội viên đông với trên 9.300, hơn một nửa số đó là đảng viên, nhiều tướng về hưu và gần 1.000 hội viên là thương binh. Việc tập hợp, đoàn kết hội viên ở đây không phải điều đơn giản. Tuy nhiên, 3 năm qua Hội CCB quận Đống Đa luôn là tập thể giành được Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc của UBND TP. Hà Nội.

Chia sẻ bí quyết riêng của mình, CCB Đinh Minh Giới nói: “Tôi luôn quan niệm chỉ có đoàn kết mới dẫn đến thành công. Cái quan trọng nhất là biết cách khơi dậy niềm tự hào trong người lính. Tôi luôn nói với anh em: “Mình đã làm lính, may mắn không chết nơi chiến trận thì phải tiếp tục sống ý nghĩa trong thời bình. Mình phải tự hào khi đã hi sinh một phần máu thịt để bảo vệ, giữ gìn nền độc lập cho quê hương, đất nước. Bởi vậy, đừng vì một chút lợi ích cá nhân, vật chất đời thường mà phá vỡ thành quả bản thân, anh em đồng đội

mình từng đổ bao xương máu để gìn giữ”.

Đồng chí Đỗ Trọng Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa chia sẻ: “Xuất thân là một người lính xông pha nơi chiến trận, nên khi bắt tay vào công việc tại địa phương, đồng chí Giới luôn thể hiện mình là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Điểm mạnh của ông chính là biết cách đoàn kết, thu hút, tập hợp hội viên và khơi dậy, phát huy năng lực, phẩm chất của người lính. “Cán bộ nào, phong trào ấy”. Hội CCB dưới sự điều hành của đồng chí Giới là một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, tiên phong, xung kích, là chỗ dựa và cầu nối vững chắc của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với nhân dân. Thực tế đã chứng minh, nhiều vụ việc chỉ có Hội CCB giúp được cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn thỏa”.

Đối với ông Giới, vào hội là để góp phần xây dựng hội, xây dựng địa phương, xây dựng chính quyền. Vừa qua, ông Giới trúng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2021-2026. Ông thẳng thắn: “Việc trúng cử HĐND quận là niềm vinh dự song hành với trách nhiệm. Tôi xác định tiếp tục làm việc để cống hiến, chứ không phải vì mưu cầu lợi ích cá nhân” □

ĐIỂM TỰA CỦA BẢN...

(Tiếp theo trang 45)

ứng dụng khoa học - kỹ thuật rồi vận dụng kiến thức có được hướng dẫn bà con xây dựng mô hình chuyển từ canh tác truyền thống sang canh tác áp dụng khoa học - kỹ thuật.

Đồng chí Chiu Văn Phúc luôn chủ động liên hệ với các cấp ủy, chính quyền, BDBP để nắm thông tin xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh trật tự xã hội và công tác quốc phòng, an ninh biên giới; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước. Hằng năm, Chi bộ thôn Phai Lâu đều ban hành nghị quyết về thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Chi bộ luôn gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng chí Chiu Văn Phúc cùng Chi bộ thôn Phai Lâu không chỉ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quan tâm đến việc giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đến đời sống của nhân dân trong bản mà còn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền về những cách làm phù hợp với văn hóa, phong tục địa phương (kết nghĩa giữa các thôn, bản lân cận...), đem lại kết quả nhiều mặt □