

Cờ Đảng soi sáng biển cương

VÂN ANH - NGÔ KHIÊM

LTS: 91 năm qua kể từ khi ra đời, ánh sáng của Đảng đã chiếu sáng muôn nơi trên dải đất hình chữ S, trong đó có biên giới, hải đảo – địa bàn vốn nhiều khó khăn, phức tạp. Ở đó hàng ngày, hàng giờ đảng có những già làng, trưởng bản, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng cùng bà con các dân tộc nguyện đem hết sức lực và tâm huyết của mình công hiến cho hòa bình, sự ổn định và phát triển vùng biển. Để phác thảo chân dung những con người âm thầm công hiến, lặng lẽ hy sinh ấy, Tạp chí Xây dựng Đảng xin gửi tới bạn đọc loạt bài “Cờ Đảng soi sáng biển cương” dài 4 kỳ của nhóm tác giả Vân Anh - Ngô Khiêm.

Kỳ 1: **ĐIỂM TỰA CỦA BẢN LÀNG**

Là những người nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hon nura lại am hiểu sâu sắc phong tục, tập quán của đồng bào, những già làng, trưởng bản, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng mỗi thôn bản, buôn, làng, phum, sóc thực sự là sợi dây kết nối quan trọng giữa ý Đảng với lòng Dân. Họ không quản ngại khó khăn, gian khổ cùng đồng bào xây dựng đời sống mới, góp phần cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu là điểm tựa cho mọi điểm tựa khác của bản làng”.

Những “cột mốc sống” nơi biên ải
Sau 10 năm trở lại xã Sín Thầu, huyện Mường Tè, tỉnh Điện Biên, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay của bản nhỏ nơi

“ngã ba biên giới” - bản A Pa Chải. Đón chúng tôi bên vặt cúc quỳ đầu bản là người đàn ông trung niên giản dị trong chiếc áo chàm xanh, gương mặt đôn hậu và cương nghị. Đó là đồng chí Lỳ Xuyên Phù, Bí thư Chi bộ bản A Pa Chải, người dân tộc Hà Nhì. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, đồng chí Phù từng làm Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, khi nghỉ hưu được dân bản tin yêu và được các đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ bản. Đồng chí đã cùng các chi ủy viên duy trì nền nếp, phát huy dân chủ trong sinh hoạt của chi bộ, quan tâm đến việc nâng cao nhận thức cho bà con về Đảng, Nhà nước và những vấn đề xã hội khác. Đồng chí cũng đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng các hiệp định, hiệp nghị, quy chế quản lý biên giới cho gần 5.000 lượt người dân.

Sín Thầu là xã có 100% bà con dân tộc Hà Nhì sinh sống. Sinh ra và lớn lên tại đây, đồng

NGHỊ QUYẾT VÀ CUỘC SỐNG

chí Phù thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, phối hợp với Đồn Biên phòng A Pa Chải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Khi Đồn Biên phòng A Pa Chải phối hợp cùng các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của địa phương xây dựng các Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, tự quản an ninh trật tự thôn, bản, đồng chí là người đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của các tổ tự quản. Đến nay, 7/7 bản của xã đã thành lập tổ. Đồng chí cũng đã trực tiếp vận động 7 hộ (43 người) đăng ký tự quản 19,5 km đường biên với 8 mốc quốc giới. Mỗi năm, các lực lượng thanh niên, phụ nữ, dân quân của bản đều cử hàng trăm lượt người tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc và phát quang tầm nhìn biên giới.

Là người có tri thức, có uy tín với nhân dân, có mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã Sín Thầu, đồng chí Lý Xuyến Phù thường xuyên được bà con tìm đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng để giúp họ giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Những kinh nghiệm trong công tác quản lý ở xã trước đây được đồng chí khéo léo vận dụng để vận động bà con tích cực sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, bài trừ hủ tục, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa cũng như hòa giải mâu thuẫn, vướng mắc trong cộng đồng, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới.

Từ cực Tây Tổ quốc, chúng tôi vượt gần 1.000 km về xứ Thanh gặp đảng viên Vi Văn Hợi (dân tộc Thái), Bí thư Chi bộ bản Cha Khót (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), người có gần 40 năm được Đảng, Nhà nước, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tin tưởng

giao trọng trách trông coi mốc giới H3 (nay là cột mốc 331). Phía bên kia cột mốc là bản Lán-thoothong, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào. Từ bản Cha Khót đến được cột mốc 331 phải đi hết nửa ngày. Nhưng dù suối Cha Khót có chảy xiết, tràn cả lên đường thì đồng chí vẫn đều đặn với hành trang là con dao rừng, chiếc khăn và chổi quét để đi kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh cột mốc. Giờ đồng chí mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng giọng nói vẫn sang sảng, vang vang. Khi kể cho chúng tôi nghe về quá trình từ khi hình thành, phát triển đến hoàn thiện cột mốc 331, niềm tự hào cứ ánh lên trong đôi mắt và gương mặt của đồng chí.

Nhờ được BĐBP cho biết về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc bảo vệ cột mốc, trong mỗi buổi họp dân, đồng chí Hợi đã khéo léo lồng ghép, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, đồng thời chia sẻ những kiến thức mà bộ đội cung cấp cho bà con nghe, vận động mọi người cùng bảo vệ cột mốc. Phía bên kia cột mốc là nước bạn Lào vẫn luôn bình yên. Phía bên này, con đường vành đai biên giới sắp hiện hữu, cuộc sống của bà con vùng biên hy vọng cũng sẽ đổi thay. Cột mốc bao năm đã trở thành người bạn thân thiết của đồng chí. Mỗi lần được nhìn thấy cột mốc, được chạm tay vào khối đá mát lạnh thiêng liêng ấy, Vi Văn Hợi lại trào dâng niềm tự hào, tin rằng việc làm nhỏ bé của mình đã góp phần giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Về với cực Nam Tổ quốc, chúng tôi được lực lượng BĐBP và nhân dân kể nhiều về tấm gương của cựu chiến binh Lý Hoàng Chia (dân tộc Khmer), người đảng viên có gần 50 năm tuổi đảng ngũ ở ấp Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn này, gia đình đảng viên Lý Hoàng Chia đã trở thành tấm gương sáng đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư về tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối

của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Năm nay tuy đã ngoài 70 nhưng đồng chí Lý Hoàng Chia còn tráng kiện, hăng ngày vẫn miệt mài lao động. Ngoài làm ruộng, gia đình đồng chí còn nuôi heo, gà, vịt và trồng cây ăn trái mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhiều năm liền đồng chí được công nhận là nông dân sản xuất giỏi.

Không những vậy, khi trong xóm, áp, hộ gia đình nào có xích mích, va chạm, nhất là những hộ đồng bào Khmer, đồng chí Chia lại đến tận nơi hoà giải. Việc gì khó hoặc có dấu hiệu “lạ” thì điện báo cho cán bộ ở Đồn Biên phòng và UBND xã biết để các cấp uỷ, chính quyền và lực lượng biên phòng phối hợp, xử lý kịp thời. Gương mẫu đi đầu trong các phong trào bảo vệ biên giới, hăng say lao động sản xuất, đồng chí còn nhận đỡ đầu những gia đình người dân tộc Khmer khó khăn, giúp họ vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Lý Hoàng Chia thực sự là người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng người Khmer ở xã Khánh Bình Tây, được các cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao.

Những “rường cột” của biên cương

Tại Đại hội Thi đua yêu nước các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2020, các đại biểu đã rất ấn tượng với bài phát biểu tâm huyết của đảng viên trẻ Vàng A Tùng (sinh năm 1992, dân tộc Mông), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ngải Thầu Thượng, xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cách đây vài năm, Ngải Thầu Thượng là một làng quê nghèo, điện, nước sinh hoạt còn chưa đến mọi nhà, gia đình Vàng A Tùng là một trong 38 hộ nghèo trong bản. Mặc dù kinh tế gia đình khó khăn nhưng Vàng A Tùng xác định phải đi kiếm “con chữ”, trước là giúp gia đình, sau giúp bà con thôn, bản thoát nghèo.

Tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên của Đại học Lâm nghiệp, Vàng A Tùng trở về quê hương. Nhận thấy cù hoang sin cô (khoai sâm đất) rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu trên đỉnh Ma Cha Va, Vàng A Tùng đã

quyết định trồng thử trong vườn. Bước đầu khởi nghiệp trong điều kiện khó khăn, gia đình đồng chí chỉ trồng được 30 kg giống, cho thu nhập 5 triệu đồng/vụ. Nhận thấy tiềm năng, lợi thế, giá trị kinh tế của củ này nên gia đình đã nhân giống và mở rộng diện tích trồng lên 200 kg giống, thu nhập tăng lên gấp 10 lần. Không giữ bí quyết cho riêng mình, đồng chí Tùng vận động bà con dân tộc thiểu số trong bản cùng làm theo. Năm 2020, bà con đã trồng được gần 20 ha, cho thu nhập cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của thôn xuống còn 2,38%. Đồng chí Tùng cũng đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, vận động hơn 40 hộ trong bản hiến đất làm hơn 5,8 km đường nông thôn mới, riêng gia đình đồng chí đã hiến 220m² đất làm đường.

Cũng giống như Vàng A Tùng, đồng chí Chịu Văn Phúc (sinh năm 1990, dân tộc Dao), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh là một đảng viên trẻ nhiệt huyết, năng động, có tri thức và khát khao cháy bỏng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đồng chí Phúc là một trong những người có uy tín tiêu biểu được vinh danh trong Chương trình “Điểm tựa của bản làng” do Tạp chí Cộng sản và Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức năm 2018. Với phương châm “đảng viên đi trước”, trong bất kỳ công việc nào đồng chí Phúc luôn tâm niệm phải nghĩ trước, làm trước, khi mình thành công, bà con sẽ mạnh dạn làm theo. Nhận thấy địa phương có lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại nông sản như củ cải, rau cải, cây thuốc cổ truyền... đồng chí đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã trồng rau sạch cũng như chủ động xây dựng mô hình nuôi lợn, dê. Để hướng đến việc nuôi trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng chí đã tận dụng mạng in-tơ-nét, sách, báo, tìm hiểu kiến thức canh tác, học hỏi cách

(Xem tiếp trang 57)