

# Phan Đình Giót - Tấm gương anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 7.5.1954 đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới; tạo ra bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Giơ - ne - vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Góp phần vào sự thành công của chiến thắng Điện Biên Phủ có biết bao tấm gương anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn xuân xanh. Họ, những người chiến sỹ mang trên mình một tình yêu Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Một trong những điển hình về những tấm gương đó, không thể không kể đến người chiến sỹ đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Phan Đình Giót.

## 1. Từ người yêu nước đến giác ngộ lý tưởng cách mạng trở thành người chiến sỹ cộng sản.

Phan Đình Giót sinh năm 1922 ở xóm Tam Quang, thôn Vĩnh Yên, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, trong một gia đình rất nghèo đã mấy đời chịu cảnh cày thuê, cuốc mướn. Bỏ mắt sớm, hai anh em sống cùng mẹ trong một ngôi nhà tranh dột nát, siêu vẹo. Đói quá, không có cái ăn Phan Đình Giót và em trai phải đi ở cho địa chủ từ lúc lên 6, lên 7.

Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, cùng với bạn bè cùng trang lứa, anh xin tham gia tự vệ chiến đấu. Đến năm 1950 thì anh xung phong đi bộ đội chủ lực. Để thể hiện tinh thần đấu tranh, ý chí hiên ngang của người chiến sỹ đã giác ngộ và đi theo cách mạng, Phan Đình Giót chích máu



*Anh hùng Phan Đình Giót - lấy thân mình lấp lỗ châu mai  
(Ảnh: Tư liệu)*



*Những kỷ vật của Anh hùng Phan Đình Giót đang được lưu giữ tại nhà lưu niệm của nghĩa trang liệt sỹ quê nhà  
(Ảnh: Tư liệu)*

viết bản quyết tâm thư gửi lên đại đoàn. Chí khí, lòng dũng cảm của anh đã được ghi nhận qua các trận đánh, những đợt tấn công tiêu diệt quân xâm lược.

Mùa Đông năm 1953, đơn vị anh được lệnh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Hành quân vượt qua nhiều đèo dốc, mang vác nặng, nhưng anh vẫn kiên trì vượt khó, giúp đỡ đồng đội cùng về đến đích. Trong các nhiệm vụ xẻ núi, mở đường kéo pháo lên đèo xuống dốc thậm chí vào các trận địa hiểm nguy, anh vẫn luôn kiên định ý

chí của người chiến sỹ cộng sản.

**2. Câu chuyện về người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai**

Đã 65 năm sau chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, hầu hết những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đã già yếu, có những người đã di xa. Nhưng những câu chuyện về một thời khói lửa, hào hùng vẫn được tái hiện lại qua lời kể của các nhân chứng lịch sử.

Chiều 13 tháng 3 năm 1954, bộ đội Đại đội 58 quân ta mở màn trận đánh chiến dịch Điện Biên Phủ tại cứ điểm Him Lam. Cuộc chiến không cân sức giữa bộ đội ta và quân địch diễn ra vô cùng ác liệt. Những trận “bão lửa” liên tiếp của địch trút xuống, bộ đội ta bị thương vong khá nhiều. Các chiến sỹ của ta phải giành giật đánh chiếm lấy từng cứ điểm, từng móm đồi trên Điện Biên Phủ. Súng đạn của quân Pháp bắn ra xối xả, liên tiếp khiến nhiều chiến sỹ của ta liên tục hi sinh. Trước tình hình đó, bộ đội ta đã chuyển sang dùng bộc phá để đánh lỗ cốt địch. Các chiến sỹ Đại đội 58 lao lên mở đường, liên tiếp đánh đến quả bộc phá thứ tám. Phan Đình Giót đánh quả thứ chín và bị thương, nhưng vẫn xung phong đánh quả tiếp theo. Quân Pháp tập trung hỏa lực trút đạn như mưa xuống trận địa ta. Cuộc giằng co kéo dài đến hơn 22 giờ đêm, khi anh Phan Đình Giót ôm quả bộc phá thứ 10 để nổ tung lỗ cốt địch thì tiếp tục bị thương, máu chảy rất nhiều. Thế nhưng, bất ngờ từ hỏa lực lỗ cốt số 3 của địch bắn rất mạnh vào đội hình của ta. Lực lượng xung kích bị ùn lại, anh cố gắng nhích mình lên gần lại lỗ cốt số 3 với ý nghĩ chây lòng duy nhất là đập tắt lỗ cốt này. Anh đã dùng hết sức còn lại nâng tiêu liên lên bắn mạnh vào lỗ châu mai và hét to: “Quyết hy sinh vì Đảng, vì dân”, rồi uốn người lấy đá lao cả tấm ngực thanh xuân vào bịt kín lỗ châu mai địch. Hòa điếm lợi hại nhất của quân Pháp bị đập tắt, toàn đơn vị ào ạt xông lên như vũ bão, tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam, giành thắng lợi trong trận đánh mở

màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Phan Đình Giót hy sinh lúc 22 giờ 30 phút ngày 13.3.1954 ở tuổi 34. Khi hy sinh, anh là Tiểu đội phó bộ binh Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141. Đại đoàn 312, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

**3. Biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm và sức mạnh của dân tộc Việt Nam**

Trải qua 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt máu trộn bùn non, ngày 7.5.1954 quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ, bắt sống tướng Đờ - Cát - rơ và toàn bộ ban tham mưu tập đoàn cứ điểm. Cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn luôn xúc động nhớ tới những anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hi sinh. gương hi sinh của Phan Đình Giót đã được cả thế giới biết đến với chiến thắng lừng lẫy chấn động địa cầu. Từ sự biết ơn vô hạn đó, nhà thơ Bùi Quang Thanh đã viết:

*Phan Đình Giót như một hòn núi lớn  
Ngực yêu đời đẽ bẹp lỗ châu mai  
Khi lồng ngực anh trùm lên hoa điếm  
Súng giặc nghẽn dòng đội anh xông đến  
Tổ quốc bật lên khúc khải hoàn  
Trần ngập đĩnh đồi A1 Him Lam.*

Phan Đình Giót là biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm và sức mạnh dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu của đất nước ta, chiến thắng đó thấm đẫm máu đào của các anh. Phía sau ánh hào quang của chiến thắng là hàng nghìn người đã nằm xuống nơi đất mẹ để giành lấy tự do cho đất nước, cho dân tộc, cho thế hệ sau. Những người anh hùng dân tộc có người biết mặt, biết tên, nhưng cũng có nhiều người đến cả cái tên cũng không biết... đã có những hình ảnh trở thành bất tử đi vào tâm trí, trái tim người Việt như một huyền thoại. Những huyền thoại sống mãi với thời gian. “Áo bào thay chiếu anh về đất”, tất cả những người dân đất Việt từ quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ không bao giờ quên các anh, những người con anh dũng của đất mẹ Việt Nam.

**Hữu Bằng (TH)**