

Chiến dịch Điện Biên Phủ - thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế

● VŨ THỊ DUYÊN *

Tóm tắt: Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chín năm, cũng là kết thúc quá trình gần một thế kỷ đấu tranh chống sự xâm lược thông trị của thực dân Pháp của nhân dân ta, mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sự kết tinh của nhiều yếu tố. Một trong những nhân tố quyết định đến thắng lợi lẫy lừng đó là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thời gian trôi qua với biết bao sự kiện trọng đại diễn ra trên hành tinh này, nhưng các thế hệ người Việt Nam và loài người tiến bộ yêu chuộng hòa bình, công lý vẫn mãi mãi ngưỡng mộ và tôn vinh chiến thắng Điện Biên Phủ.

1. Chiến dịch Điện Biên Phủ - thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Nói về chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lần xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”⁽¹⁾. Người khẳng định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ và anh dũng của nhân dân cả nước ta chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định bị thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”⁽³⁾.

Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ càng tỏ thêm truyền thống mấy nghìn năm lịch sử

dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta. Đó là, truyền thống “cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc”, “cử quốc nghênh địch” với những Bạch Đằng, Chi Lăng,... hết sức hào hùng; là ý thức, tinh thần dân tộc trong *Nam quốc sơn hà Nam đế cư* của Lý Thường Kiệt, *Hịch Tướng sĩ* của Trần Quốc Tuấn, *Bình Ngô đại cáo* của Nguyễn Trãi. Thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Người: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cả nước đều ra sức thi đua phục vụ kháng chiến.

Hưởng ứng “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, riêng chiến trường trọng điểm Điện Biên Phủ, bộ đội chủ lực tập trung ra mặt trận, nhu cầu hậu cần phục vụ chiến đấu vô cùng lớn, phải huy động từ 4 liên khu, làm đường chuyên chở với độ dài từ 500 - 600 km, hàng chục vạn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công sát cánh chiến đấu và phục vụ

* TS, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

chiến đấu, tạo nên sức mạnh vô địch. Tinh cả trước và trong Chiến dịch, có tới 62.000 dân công, thanh niên xung phong tham gia làm và sửa chữa hàng trăm km đường, nhiều bến, cầu; vận chuyển hơn 25.000 tấn lương thực, thực phẩm; hàng nghìn tấn vũ khí, đạn dược tới mặt trận; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được cứu chữa, chăm sóc. Nhờ đó, chúng ta đã làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải đi đến ký kết Hiệp định Gio-ne-vo, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Đó là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người chỉ rõ: “Nhân dân ta đã kết thành một khối rắn như đá, vững như đồng; quân chủ lực, quân địa phương và dân quân ta đã trở thành những bộ đội anh hùng, quyết chiến, quyết thắng. Nhờ sự đoàn kết chặt chẽ và anh dũng hy sinh của toàn quân và toàn dân ta, chúng ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ vào mùa hè năm 1954”⁽⁹⁾. Khi nói về thất bại của mình, bản thân Nava cũng phải thừa nhận: “Về mặt chính trị... sức mạnh to lớn của Việt Minh nằm ở trong tinh thần dân tộc và cả xã hội”, trong khi phải “đối diện với một kẻ thù (Việt Nam) rất thống nhất về chính trị, năng động và quyết tâm đạt đến mục tiêu bằng mọi cách, còn chúng ta lại là một mặt trận không đoàn kết, có những khuynh hướng không rõ rệt và phân hóa, không có quyết tâm hoàn thành”⁽¹⁰⁾.

Đánh giá về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân ta mà đỉnh cao nhất là Điện Biên Phủ đã chứng minh hùng hồn một chân lý của thời đại là: Trong điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc dù nhỏ, khi đã đoàn kết đứng dậy, theo một đường lối đúng đắn, kiên quyết chiến đấu cho độc lập và tự do, thì có đầy đủ khả năng để chiến thắng quân đội xâm lược của bọn đế quốc thực dân hung hãn nhất. Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc thực dân nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”⁽¹¹⁾. Ca ngợi sức mạnh và chiến

thắng vĩ đại của nhân dân ta, Chủ tịch Cu Ba Phi-den Ca-xơ-rô đã nói: Tôi đã đọc lịch sử chiến tranh. Từ trước đến nay chưa từng có một cuộc chiến tranh nào mà một nước nhỏ, kinh tế lạc hậu như Việt Nam mà vẫn đánh thắng Pháp và Mỹ. Đó là vô song. Trên thế giới chưa từng có. Trong lịch sử chưa từng có.

2. Chiến dịch Điện Biên Phủ - thắng lợi của đoàn kết quốc tế

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đồng thời cũng là chiến thắng của tình đoàn kết quốc tế, là niềm tự hào của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới, như Ngài Ô-man U-xê-đích, Trưởng đoàn đại biểu quân đội An-giê-ri nói trong dịp sang thăm Việt Nam năm 1960: “Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm cho các dân tộc thuộc địa ngừng cao đầu”.

Nói về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi về vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”⁽¹²⁾. Người còn nói: “Nhân dân Việt Nam hiểu rõ rằng: đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi. Cho nên muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh vĩ đại ấy, điều kiện quan trọng là sự đoàn kết nhất trí giữa các lực lượng tiến bộ trên thế giới, trước hết là sự đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa và trong phong trào cộng sản quốc tế”⁽¹³⁾.

Trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, nhân dân 3 nước Đông Dương có nhiều nét tương đồng về tự nhiên, lịch sử và văn hóa. Do đó, việc đoàn kết, phối hợp chiến đấu giữa Việt Nam, Lào và Campuchia là vấn đề tất yếu khách quan. Do đó, Hồ Chí Minh khẳng định: “Vì mọi quan hệ khăng khít về địa lý, quân sự, chính trị, v.v, mà ta với Miên, Lào cũng như *môi với rừng*. Hai dân tộc Miên, Lào hoàn toàn giải phóng, thì cuộc giải phóng của ta mới chắc chắn, hoàn toàn. Cho nên nhiệm vụ của ta lại *phải ra sức giúp đỡ kháng chiến Miên, Lào* một

cách tích cực, thiết thực hơn”⁽⁸⁾). Tinh đoàn kết thủy chung, son sắt đó, đã được Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây và sau này là các đảng cách mạng và nhân dân của 3 nước dày công vun đắp.

Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ còn là chiến thắng của tinh đoàn kết quốc tế vô sản, của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa. Đó là, sự giúp đỡ quan trọng, nhiệt tình và có hiệu quả, cả về vật chất và tinh thần của nhân dân thế giới. Người chỉ rõ: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc bị áp bức đã đánh bại cuộc xâm lược của một đế quốc hùng mạnh, đã giành lại độc lập cho dân tộc,... Thắng lợi đó là do lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần đấu tranh anh dũng của quân và dân ta, do toàn dân ta đoàn kết chặt chẽ..., do sự ủng hộ của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các lực lượng hòa bình dân chủ trên thế giới”⁽⁹⁾.

Sức mạnh làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sức mạnh của đoàn kết quốc tế. Thắng lợi đó chứng minh một chân lý của thời đại là các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược, nếu biết đoàn kết đứng lên đấu tranh vì độc lập tự do, vì quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của mình thì nhất định thắng lợi. Chiến thắng Điện Biên Phủ để lại bài học quý báu về đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết và giúp đỡ quốc tế. Phát huy

truyền thống đoàn kết, tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân ta đã đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ngày nay, nghiên cứu bài học về sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ càng giúp chúng ta củng cố niềm tin rằng: Các lực lượng hiếu chiến dù có tàn bạo đến đâu thì cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì hòa bình, hữu nghị và phát triển, vì một trật tự thế giới công bằng, dân chủ nhất định thắng lợi.

Phát huy khí thế chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cần nêu cao tinh thần đoàn kết, quán triệt và thực hiện triệt để bài học kinh nghiệm mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết: “*kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại*”⁽¹⁰⁾, tạo sức mạnh tổng hợp, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội./.

(1), (2), (7) Hồ Chí Minh. *Toàn tập*. T14. Nxb. CTQG. H.,2011. tr.315, 271, 89.

(3), (6), (9) Hồ Chí Minh. *Sđd*, T12. tr. 410, 410, 367.

(4) Theo Lê Kim. *Tướng Hạngri Nava với trận Điện Biên*. Nxb. Quân đội nhân dân. H.,1994, tr. 17, 18, 20.

(5) Đại tướng Võ Nguyên Giáp. *Điện Biên Phủ*. Nxb. Quân đội nhân dân. H.,2004, tr. 37.

(8) Hồ Chí Minh, *Sđd*, T 7, tr. 385.

(10) Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*. Văn phòng Trung ương Đảng. H.,2016. tr.69 - 70.

Dien Bien Phu Battle - The Victory of the Power of National and International Solidarity

Abstract: *The victory of Dien Bien Phu battle put an end to the nine years long resistance war and almost one century long fight against the French colonization by our people, opening a new phase of development for Vietnam revolution. The historical victory of Dien Bien Phu battle could be explained with several factors. One of the decisive factors is the power of national and international solidarity, combining national strength and international support. Time has passed with many important events in the world but generations of Vietnamese and progressive, peace-loving mankind always admire and appreciate the victory of Dien Bien Phu battle.*