

HỆ THỐNG DI TÍCH THỜ TÚ DƯƠNG HÀU PHẠM TỬ NGHI TẠI QUẬN LÊ CHÂN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

• ĐÀO THỊ BÍCH NGUYỆT

TÓM TẮT:

Hải Phòng không chỉ được biết đến là một thành phố Cảng năng động, mà còn là một trong những thành phố có bề dày văn hóa - lịch sử lâu năm nhất cả nước. Để làm nên một Hải Phòng phát triển bền vững như ngày nay, người dân Thành phố luôn biết ơn sâu sắc và ghi nhớ công lao của các bậc danh tướng hiền tài đã có công bảo vệ, giữ gìn mảnh đất Hải Phòng suốt chiều dài lịch sử. Trong đó, chúng ta không thể không nhắc tới vị danh tướng dưới thời nhà Mạc, người con của thành phố Hải Phòng - Tú dương hâu Phạm Tử Nghi.

Từ khóa: Danh tướng thời Mạc, Tú dương hâu Phạm Tử Nghi, danh tướng Hải Phòng, quận Lê Chân.

1. Giới thiệu về Tú dương hâu Phạm Tử Nghi

1.1. Thân thế và sự nghiệp

Phạm Tử Nghi sinh năm 1509, mất năm 1551. Ông tên húy là Thành, tên chữ là Tử Nghi. Ông nguyên là người Vĩnh Niệm, tổng An Dương, huyện An Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (nay thuộc địa bàn giữa hai phường Nghĩa Xá và Vĩnh Niệm - quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng).

Tử Nghi ông đã thông minh, ham học hỏi và đặc biệt là có sức vóc hơn người. Con người Phạm Tử Nghi hội tụ đủ những phẩm chất, những điểm ưu việt để sau này được triều đình trọng dụng. Vào thời nhà Mạc, Phạm Tử Nghi đã trở thành một tướng cắp cao với tước Tú Dương Hầu.

Theo các tài liệu lịch sử, năm 1546, vua Mạc là Mạc Phúc Hải chết, con trưởng là Mạc Phúc Nguyên lên nối ngôi. Vì vua còn nhỏ tuổi, Phạm Tử Nghi có chủ trương lập Mạc Chính Trung là con thứ của Mạc Đăng Dung nối ngôi nhưng các đại thần nhà Mạc không nghe. Phạm Tử Nghi bên cùng với Mạc Văn Minh là cháu Mạc Đăng Dung đưa

Mạc Chính Trung về Hoa Dương, huyện Ngũ Thiên (nay thuộc Thái Bình) lập triều đình riêng. Quận nhà Mạc đã nhiều lần tấn công nhưng đều bị Phạm Tử Nghi đánh bại.

Theo Văn hóa Yên Hưng - Di tích, về sau Phạm Tử Nghi đưa Mạc Chính Trung ra chiếm cứ vùng Yên Quảng (Quảng Ninh ngày nay) và đánh cá sang vùng Quảng Đông, Quảng Tây của nhà Minh. Trong bắc ngọc phà Nam Hải đại vương sao năm Tự Đức 22 (năm 1869), soạn giả đã mô tả những hoạt động của Tú dương hâu Phạm Tử Nghi như sau:... Chiếm cứ Lưỡng Quảng rồi tiến hẳn đến Nam Kinh. Anh hào các nước đều phải bỏ tay, một trận tòa thằng lại giờ gươm chém cây cột đồng Mã Viện dựng lên thuở trước đây nay vẫn còn vết kiếng.

Với tinh thần, chí khí của người anh hùng yêu nước, hành động của tướng Phạm Tử Nghi trên đất Minh đã làm đổi phương phái nể phục và khiếp sợ, dám thẳng tay chém vào cây cột đồng Mã Viện - biểu tượng ách đô hộ của người phương Bắc với

người phương Nam, đồng thời còn làm cho người Minh phải hoang mang sợ hãi. Hơn hết những sự này xảy ra này đều được xác nhận trong ghi chép của cả hai nước. Đây là minh chứng hùng hồn để thấy rằng nhân vật này tuy chỉ xuất hiện trong một thời điểm, một giai đoạn biến loạn của lịch sử nhưng đã để lại những dấu ấn nhất định, những oai danh không thể phủ nhận.

Tử Dương Hầu Phạm Tử Nghi là một danh tướng tài ba, hết lòng vì dân vì nước, đặc biệt với mảnh đất quê hương Vĩnh Niệm, Ngài cũng ghi dấu những công đức lớn lao.

Về cái chết của Phạm Tử Nghi, theo Ngọc phả Nam Hải đại vương, trong khi Tử Nghi đang thắng trận, nhà Minh dùng kẽ sai người bắt cóc mẹ ông và ra điều kiện cho ông phải đầu hàng. Tử Nghi bèn xin giáng hỏa đê tạm bối binh nhằm cứu mẹ. Nhưng khi ông đến hội ước giáng hỏa thì người Minh liền bắt ông. Sau đó quân Minh chém ông, còn xác thì đốt thành tro, rắc cho gió thổi bay. Ngọc phả cũng chép tinh tiết quanh vùng Tử Nghi bị chém, phát sinh ôn dịch, người và súc vật bị chết nên nhà Minh phải hậu tang cho ông.

Sách chép không thống nhất về thời gian chết của Phạm Tử Nghi. Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, ông bị hại vào năm 1551; theo Đại Việt thông sử, ông mất năm 1549.

Theo Ngọc phả Nam Hải đại vương, ông mất ngày 14 tháng 9 âm lịch niên hiệu Diên Thành đời Mạc Hậu Hợp (1578-1585). Dân làng quê hương ông vẫn lấy ngày 14 tháng 9 âm lịch là ngày giỗ Phạm Tử Nghi.

Do công tích của Phạm Tử Nghi đối với lịch sử nên ông được các triều đại phong kiến Lê, Nguyễn sắc phong thưởng dâng thần. Tại Hải Phòng, ước có khoảng hơn 20 lăng xã thờ Phạm Tử Nghi (hay còn gọi là đền Thành Niệm) làm thành hoàng hoặc phúc thần.

1.2. Những truyền thuyết và ghi chép lịch sử về Tử Dương hầu Phạm Tử Nghi

Phạm Tử Nghi không những là vị tướng, người anh hùng xuất thân từ địa phương, mà còn là người con có nhiều đóng góp cho xóm làng, quê hương.

Người con tài giỏi có sức khỏe phi thường này đã có công dập con đường mang tên Thiên Lôi, đặc biệt hơn con đường đó còn là con đê ngăn nước mặn xâm nhập vào nội đô. Đê dài khoảng 3 dặm (trên

2km). Sở dĩ con đường ông dập mang tên Thiên Lôi vì tương truyền rằng khi tập võ, ông đã dùng gậy, thép lén một tiếng vang trời và quật nát những đồng đất dập hai bên đường. Người làng lúc ấy cho rằng ông là tướng Thiên Lôi trên trời được phái xuống nên gọi đường ấy là đường Thiên Lôi. Con đê này ngày nay đã trở thành con đê đường sá mòn bậc nhất thành phố Hải Phòng và vẫn giữ nguyên tên Thiên Lôi vốn có của nó.

Nói đến sức mạnh phi thường của danh tướng Phạm Tử Nghi, người dân "Làng Niệm" vẫn còn truyền tụng nhau một số câu chuyện khác.

Có lần làng giao cho Phạm Tử Nghi mang tiền lên Kinh đô nộp thuế. Xong xuôi, ông dạo chơi qua bến cửa Đông, thấy quân lính đang chung sức kéo một cây gỗ lim. Ông tòm tim cười và nói nhỏ: "Những đồ vá áo túi cơm ấy thi sao có thể làm tròn được trách nhiệm nặng nè!" Cố người nghe thấy mach với quan khâm sai. Sau quan lại vào túa với Vua để bắt tội vò lè. Vua truyền rằng, nếu một mình làm được sẽ trọng thưởng. Phạm Tử Nghi vâng lệnh đến bến bờ sông, vác thóc cây gỗ đó lên, đền trước mặt Vua mà ném xuống. Vua liền ban thưởng. Sau đấy vẫn vò bá quan cõi chưa phục, Vua lại tiếp tục giao cho ông trị 3 con voi dữ ở cánh đồng Đồng Nhân, bảo vệ sự yên bình cho xóm làng. Phạm Tử Nghi xin phép luyện tập võ nghệ trong 3 tháng rồi đi đánh voi... Một trận đánh lớn đã diễn ra trường như quang cảnh trời sa đất bụi, sông cạn núi tàn Phút chốc, cả 3 con voi, con thi chết, con thi què gãy.

Không chỉ có những truyền thuyết quanh thân thế sự nghiệp, danh tướng Phạm Tử Nghi còn có những truyền tích xung quanh cái chết của mình. Trong khi Tử Nghi đang thắng trận, nhà Minh dùng kẽ sai người bắt cóc mẹ ông và ra điều kiện cho ông phải đầu hàng. Tử Nghi bèn xin giáng hỏa đê tạm bối binh nhằm cứu mẹ. Nhưng khi ông đến hội ước giáng hỏa thì người Minh liền bắt ông. Khi biết mắc phải mưu gian của giặc, trước khi ngã ngựa, ông còn lớn tiếng mắng nhiếc họ phản bội lời ước: "Chúng bay là lũ tiêu nhân, lòng chó má, tao thè sống chưa bão thù cho nước thi thà sẽ rưa hận cho nhà". Sau đó quân Minh cho dao phu chém đầu ông, đem bêu ở chợ, còn xác thi đốt thành tro, rắc cho gió thổi bay. Tương truyền rằng, ngay hôm ấy trên đất nhà Minh, dân mắc dịch lớn.

sức vật chết hại rất nhiều, cả phương Bắc đều xáo động. Trước oai linh của ông, nhà Minh phải hạ lệnh làm một hòn đá trong quan ngoài quách, đặt thủ cấp của ông vào trong rồi làm lễ công hầu mà tế đưa. Đặt hòn đá trên chiếc bè nhỏ, trên che một chiếc lồng xanh thả trôi theo dòng nước về phương Nam. Quách đá trôi đến Đầm Hồng thì có ông chài được Thần bảo mộng, đem rước lên thuyền, thuyền không cần chèo, cứ thế trôi đi đến bến sông Niệm thì bè dừng lại. Sáu dặm, giờ nồi àm ấm trong làng từ quan viên đến trai tráng iết chinh ra rước hòn đá về Làng Đôn Niệm hiện nay làm lê an táng. Dân làng quê hương lập lăng, miếu, đèn tôn thờ vị tướng mà khi còn sống thi làm kè thù phái kinh nề, đến khi thác mà anh linh vẫn còn gây được tai họa khiến quân giặc phải khiếp sợ. Ngọc phà Phạm Tử Nghi còn cho biết, phàm là 2 bên bến bờ sông thuộc cả 2 nước nơi mà bè trôi qua đều có đèn thờ ông.

Tuy trải qua nhiều thay đổi, nhưng người dân Làng Niệm xưa, người dân phường Vĩnh Niệm nay vẫn lưu giữ truyền thống thờ cúng, tổ chức lễ hội để tưởng nhớ đến Đức Thánh Niệm - Phạm Tử Nghi.

2. Hệ thống di tích thờ danh tướng Phạm Tử Nghi tại quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng

Lê Chân là một quận nội thành của Hải Phòng với vị trí tiếp giáp quận Ngô Quyền và một phần quận Dương Kinh ở phía Đông; quận Kiến An, huyện An Hải ở phía Tây; quận Dương Kinh ở phía Nam và quận Hồng Bàng ở phía Bắc. Là quận duy nhất của thành phố Hải Phòng không có diện tích đất nông nghiệp, diện tích đất tự nhiên nhỏ, lại không có các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn, song quận Lê Chân lại là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Quận luôn ở mức 25 - 31%/năm trong nhiều năm qua.

Ngày 20/12/2002, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ban hành Nghị định số 106/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Theo đó, quyết định sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã Vĩnh Niệm và Dư Hàng Kênh thuộc huyện An Hải vào quận Lê Chân. Thành lập phường Vĩnh Niệm và Dư Hàng Kênh thuộc quận Lê Chân. Trong đó, diện tích tự nhiên phường Vĩnh Niệm là 562,66 ha.

Tại quận Lê Chân có 4 di tích tạo nên một quần

thị di tích thờ danh tướng Phạm Tử Nghi đáng tự hào của người dân Hải Phòng. Quận thị di tích đó bao gồm: miếu An Dương thuộc phường Niệm Nghĩa; di tích lịch sử cấp quốc gia Đinh Niệm Nghĩa thuộc phường Vĩnh Niệm; di tích lịch sử cấp quốc gia Lăng Đôn Nghĩa thuộc phường Vĩnh Niệm và Từ chinh Nghĩa Xá phường Nghĩa Xá.

Người dân quanh khu Vĩnh Niệm ngày nay vẫn còn truyền tai nhau câu ca dao nói về việc 3 lăng Đôn, Niệm, Nghĩa Xá chia nhau phụng thờ Đức thánh Niệm:

"Bé dâu thay đổi cuộc đời
Làng xưa Vĩnh Niệm sau đổi làm ba
Làng Nghĩa Xá, đây là nhà
Dựng ngôi đền chính, một tòa khang trang
Làng Đôn, lăng, miếu, đèn hương.
Còn làng Niệm Nghĩa phụ vương mộ phần.
Ba làng vẫn một tinh thần
Âm no, hạnh phúc nhờ ân đức Người"

2.1. Miếu An Dương

Miếu tọa lạc trên đường Trần Nguyễn Hân, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, bao sự biến đổi của thiên nhiên, nhưng ngôi miếu cổ vẫn giữ được nguyên vẹn cảnh quan kiến trúc.

Miếu An Dương gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung, kết cấu hình chuỗi vỏ. Bên trong miếu còn lưu giữ rất nhiều đồ tế khi hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng với những đường nét chạm trổ khéo léo và tinh xảo, thể hiện được tài điêu khắc của các nghệ nhân xưa.

Ngoài giá trị của một công trình kiến trúc nghệ thuật có mang đậm bản sắc dân tộc, miếu An Dương còn là một di tích lịch sử, nơi đây là địa điểm bí mật của những chiến sĩ cách mạng, đồng thời cũng ghi lại nhiều tội ác của kẻ thù đối với những người yêu nước và các chiến sĩ trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

Hàng năm, vào ngày sinh (2 tháng 2 âm lịch), ngày hóa (14 tháng 9 âm lịch) của Phạm Tử Nghi và dịp tết Nguyên Đán, nhân dân quanh vùng vẫn đến miếu dâng hương, để tưởng nhớ công lao và cầu mong được Ngài che chở trong cuộc sống.

2.2. Đinh Niệm Nghĩa

Đình tọa lạc tại đường Nguyễn Sơn Hà thuộc phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Đinh Niệm Nghĩa hiện là một trong những

công trình kiến trúc nghệ thuật còn khá nguyên vẹn.

Những người xây dựng Đinh đã rất khéo léo trong việc lựa chọn địa điểm dựng Đinh, nó không chỉ thỏa mãn nhu cầu địa linh và hướng đinh, mà còn thuận lợi về giao thông thủy bộ để tập kết nguyên vật liệu xây dựng công trình thế kỷ của làng. Đinh Niệm Nghĩa hiện nay mang phong cách nghệ thuật kiến trúc đinh làng Việt Nam thế kỷ XIX. Dòng chữ Hán khắc chìm trên câu đầu của bộ vi giữa cho biết Đinh được trùng tu xây dựng năm Tự Đức thứ 4 (năm 1851).

Đinh Niệm Nghĩa cổ hoàn toàn được làm bằng gỗ lim, bô cục hình chữ Công, gồm 5 gian tiền đường, hai gian nhà cầu (ống muồng) và một gian hai dì hâu cung.

Cùng với kiến trúc nghệ thuật cổ, mái đinh Niệm Nghĩa còn là nơi chờ che, bảo tồn một số di vật quý có giá trị về lịch sử, nghệ thuật và văn hóa như nhang án tiên, long đinh, kiệu bát cổng, long ngai, tượng thánh, cuốn thư, hoành phi, câu đối,...

Với những giá trị về kiến trúc, năm 1996, đinh Niệm Nghĩa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia.

2.3. Làng Đôn Nghĩa

Làng - miếu Đôn Nghĩa tọa lạc tại đường Phạm Tử Nghị, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Đây là nơi chôn cất một phần thi thể của danh tướng Phạm Tử Nghị.

Khu di tích làng - miếu Đôn Nghĩa đã trở thành một chỉnh thể công trình kiến trúc văn hóa, gồm bái đường, hậu cung, khu lăng mộ và khu vực cảnh quan thiên nhiên với vườn hoa chậu cảnh. Đặc biệt, số lượng cây cổ thụ gắn liền với khu vực lăng - miếu như đa, si, đại, góp phần làm tăng thêm vẻ tôn nghiêm, u tịch của khu di tích. Hiện nay, lăng - miếu Đôn Nghĩa còn bảo lưu được nhiều di vật cổ là đồ tế tự bằng gỗ sơn thếp vàng rực rỡ, mang giá trị mỹ thuật thời Nguyễn cuối thế kỷ XIX, như: cửa võng, kiệu bát cổng, lonh đinh, bát biêu, một số di vật là đồ đồng, đồ sứ như bộ tam sự, rùa, hạc, bát hương đồng và men sứ...

Toàn bộ khu lăng - miếu nằm trong hệ thống tường bao quanh có cổng xây cất theo lối chồng diêm 8 mái, bên trong cổng đặt bức bình phong xây theo lối cuốn thư soi bóng xuống hồ nước trong xanh phía sau kiến trúc tòa miếu thờ là khu lăng mộ Phạm Tử Nghị.

Hiện khu di tích làng - miếu Đôn Nghĩa đã được tu tạo. Vào dịp kỷ niệm ngày sinh 2 - 2 và ngày hóa 14 - 9 âm lịch, lễ hội diễn ra đơn giản và có nhiều trò bách hỷ dân gian, thu hút khách thập phương đến với tấm lòng thành nơi tín ngưỡng tôn giáo của địa phương. Làng - miếu Đôn Nghĩa được Nhà nước xếp hạng di tích Lịch sử văn hóa năm 2001.

2.4. Từ chính Nghĩa Xá

Tọa lạc trên đường Thiên lôi - con đường đã được chính ông dắp lên khi sinh thời.

Nhân dân địa phương được truyền ngôn lại rằng: Từ Nghĩa Xá được xây dựng trên chính mảnh đất của gia đình Phạm Tử Nghị. Trải qua bao biến thiên của lịch sử quê hương đất nước, từ Nghĩa Xá đã bao lần thay đổi hình dáng cuối cùng định vị với dáng vẻ hiện tại, một thực thể kiến trúc hiện hữu của nghệ thuật dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Trong quá trình phát triển và mở rộng đô thị Hải Phòng, làng quê Nghĩa Xá đã hòa nhập trong đời sống thi thành cùng nhiều làng xã cổ truyền khác như: An Biên, Gia Viễn, Lạc Viên, Hàng Kênh... Làng Nghĩa Xá xưa chỉ còn là hình dáng lờ mờ trong hồi ức của các cụ già. Cảnh quan làng xưa, xóm cũ tuy không còn nữa nhưng tên tuổi và truyền thống lịch sử của nó mãi mãi vang vọng trong tâm thức của nhân dân thành phố nhờ ngôi cổ Từ rất đỗi thân quen.

Từ Nghĩa Xá vẫn giữ được nét tinh mịch, hư ảo của chốn linh thiêng. Mái khác mỗi trường áy càng làm tăng thêm giá trị kim ngân cho công trình, nó là cái cõi kinh hiem hoi trong muôn vạn cái mới nơ tràn, được hưng đúc từ ngàn năm được bảo lưu, trân trọng trong cái văn minh tiến bộ của tốc độ đô thị hóa đến chóng mặt của thành phố.

Từ Nghĩa Xá được coi là ngôi đền tinh nghĩa của nhiều thế hệ cư dân quê hương Phạm Tử Nghị và ông được tôn vinh là "Đức thành Niệm". Tên tuổi ông còn in đậm, thấm sâu trong lòng nhân dân, tượng truyền ông rất linh ứng, bởi thế Từ Nghĩa Xá thờ ông được coi là một trong tứ linh từ của huyện An Dương xưa. Hàng năm, cứ vào ngày 14 tháng 9 âm lịch, nhân dân quang vùng nô nức trẩy hội từ Nghĩa Xá, đinh Niệm Nghĩa... và ngày hội trở thành một sinh hoạt văn hóa truyền thống sâu đậm của người dân Hải Phòng nói chung và "dân Làng Niệm xưa" nói riêng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Ngò Sỹ Liên (2017), *Dai Việt sử ký toàn thư*, NXB Văn học
2. Lê Hồng Sơn (2008), *Văn hóa Yên Hưng - Di tích văn bia, câu đối, đài nr*, NXB Chính trị Quốc gia
3. UBND tỉnh Hải Phòng, *Công Thông tin thành phố Hải Phòng*.

Ngày nhận bài: 6/3/2020

Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 16/3/2020

Ngày chấp nhận đăng bài: 26/3/2020

Thông tin tác giả:

ThS. ĐÀO THỊ BÌCH NGUYỆT

Khoa Du lịch - Trường Đại học Hải Phòng

**THE SYSTEM OF RELICS WORSHIPING GENERAL,
TU DUONG HAU PHAM TU NGHI IN LE CHAN DISTRICT,
HAI PHONG CITY**

● Master. **DAO THI BICH NGUYET**
Faculty of Tourism, Hai Phong University

ABSTRACT:

Hai Phong City is not only known as a dynamic port city but also a historical and cultural city in Vietnam. The development of Hai Phong City is thanks to talented generals who have defended and preserved the city for years. In particular, General Tu Duong Hau, Pham Tu Nghi during Mạc Dynasty was a son of Hai Phong City.

Keywords: Famous generals of Mạc Dynasty. General Tu Duong Hau, Pham Tu Nghi, famous general of Hai Phong City, Le Chan District.