

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

“Bác đi... Di chúc giục lòng ta” (*)

HỒNG MINH

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trước khi đi xa, trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Người viết “trước hết nói về Đảng” và “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết những dòng đầu tiên vào bản Di chúc lịch sử (Bác gọi là Tài liệu tuyệt đối bí mật) để dặn lại cho muôn đời sau, đúng vào dịp Người tròn 75 tuổi (1965). Từ đó, cho đến trước lúc Người đi xa, hằng năm cứ đúng 9 giờ, ngày 10/5 và những ngày sau đó, Bác lại nghiền ngẫm, sửa chữa, bổ sung.

Sáng 10/5/1968, trên đường xuống nhà ăn, qua cửa sổ phòng đồng chí Vũ Kỳ (Thư ký riêng của Bác), Bác dặn: Chú Kỳ! Nhớ chuẩn bị tài liệu cho Bác nhé. Đúng 9 giờ, Bác ngồi vào bàn làm việc. Bác đọc lại những trang viết cách đây 3 năm. Ngày 10/5/1965, Bác viết: “Năm nay tôi đã 75 tuổi. Tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn mạnh khỏe”, nhưng năm nay sức khỏe đã kém rồi, nên Bác thay lại câu mở đầu: “Năm nay tôi vừa 78 tuổi, vào lớp những người “trung thọ”. Tinh thần vẫn sáng suốt, tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây”.

Như biết trước được sự kém sút sức khỏe của mình sẽ gây cho mọi người nỗi lo lắng, buồn rầu, Bác viết tiếp: “Người ta đến khi tuổi càng cao, thì sức khỏe càng thấp. Đó là một điều bình thường”. Bác căn dặn: “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức diễu hành linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng gian truân, nguy hiểm của Bác đều vì độc lập, tự do cho dân tộc; vì hạnh phúc cho con người, những năm tháng sắp “phải từ biệt thế giới này” theo quy luật của muôn đời, Bác vẫn chỉ nghĩ đến việc chăm lo hạnh phúc cho con người, tiết kiệm thì giờ và tiền bạc cho đồng bào, không màng danh vọng, không ham bia đá, tượng đồng. Khi còn sống Bác chỉ ở ngôi nhà sàn đơn sơ, khi qua đời Bác chỉ để nghị xây trên mộ Người “một ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi”.

Với nhãn quan chính trị siêu việt, tầm nhìn chiến lược của một thiên tài, ngay từ khi bắt đầu đặt bút viết Tài liệu tuyệt đối bí mật, Bác đã khẳng định: “Cuộc kháng chiến có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa, đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người... Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, để quốc Mỹ nhất định phải rút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đông bào Nam - Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Bác Hồ đã nghĩ xa hơn về tương lai của đất nước, về vận mệnh của Đảng, của dân tộc. Trong Tài liệu tuyệt đối bí mật viết năm 1965, Bác căn dặn: “Đảng ta là một đảng



Di chúc của Bác (tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh).

câm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Năm 1968, Bác viết thêm: “Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi... việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”.

Theo Người, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để Đảng cầm quyền hoàn thành vai trò tiên phong trước giai cấp, dân tộc và nhân dân. Xây dựng Đảng là điều Bác luôn luôn trăn trở, dành bao tâm lực, công sức để chăm lo. Bác coi

xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để bảo đảm cách mạng thắng lợi, để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong toàn bộ di sản tư tưởng Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thì vấn đề xây dựng Đảng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Nếu không thường xuyên chân chính và củng cố Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ngang tầm với tình hình và nhiệm vụ mới thì cách mạng không thể phát triển, những thành quả mà nhân dân ta, dân tộc ta đã đổ bao xương máu mới giành được cũng có thể bị mai một.

Những tư tưởng cao quý của Bác trong Di chúc càng trở nên sáng rõ không chỉ đối với đồng bào trong nước mà còn trong lòng bạn bè quốc tế. Di chúc của Người là quốc bảo, đồng thời là một đóng góp của văn hóa Việt Nam đương đại vào kho

tàng văn hóa chung của nhân loại.

Thực hiện Di chúc của Người, 50 năm qua Đảng ta thường xuyên coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đảng ta đã tiến hành nhiều cuộc chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từng bước được nâng lên. Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ta đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, vượt qua bao ghềnh thác, tạc vào lịch sử những chiến công chói lọi trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, thực hiện trọn vẹn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp”, cả dân tộc đoàn kết chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại hội XII của Đảng bổ sung thêm vào lý luận xây dựng Đảng một điều rất căn bản, không chỉ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mà còn phải xây dựng Đảng về đạo đức, đưa văn hóa vào trong chính trị, kinh tế, vào trong Đảng, trong Nhà nước và trong hệ thống chính trị. Từ cuối năm 2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-TW “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ”.

5 năm qua, đặc biệt từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, công tác chỉnh đốn Đảng đi đôi với đấu tranh phòng chống tham nhũng được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, có bài bản, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả rõ nét, toàn