

Từ 30/8 đến 3/9, triển lãm "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh" sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác: Nghệ An, Cao Bằng, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương.



Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi Làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

"Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường"

Triển lãm gồm các chủ đề: "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường"; Khu trưng bày của các tỉnh, thành phố; triển lãm tài liệu, hình ảnh và hiện vật thể hiện tình cảm thương yêu của Bác dành cho Phụ nữ Việt Nam và các trường đại học; chương trình giao lưu nghệ thuật và gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng... Trong đó, tại khu trưng bày chung với chủ đề "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường" sẽ trưng bày toàn văn 10 trang bản chụp từ Di chúc gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số tài liệu, hiện vật, hình ảnh quan trọng liên quan đến Di chúc của Bác.

Tại khu trưng bày của các tỉnh, thành phố có tỉnh Nghệ An - quê hương của Bác mà suốt cả cuộc đời hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, dù ở đâu, làm gì, ở cương vị nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành cho quê hương Nghệ An - nơi cội nguồn sinh ra và gắn bó với Người trong những năm tháng tuổi thơ. Là TP. Hồ Chí Minh - nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, 30 năm Bác đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, thăm những chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy đường lối cơ bản của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, trong đó có cách mạng Việt Nam. Khắc họa lại giai đoạn lịch sử này Báo tăng



Bác Hồ phát biểu tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 1 ở Việt Bắc tháng 4/1950.

Hồ Chí Minh chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trưng bày hơn 70 tư liệu, hình ảnh và hiện vật quý giá với nội dung "Sự nghiệp tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1945)". Qua đó thể hiện tình cảm sâu nặng của Bác dành cho đồng bào miền Nam và tấm lòng tôn kính, tình cảm thương yêu vô bờ bến, vừa thiêng liêng, vừa ruột thịt như những người con đối với cha của đồng bào miền Nam dành cho Bác Hồ. Hay Cao Bằng là nơi dựng chân đầu tiên khi Bác trở về để lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc. Pác Pó (xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) đã trở thành nơi ở và hoạt động cách mạng của Đảng và Bác Hồ giai đoạn 1941 - 1945. Tại đây, Bác đã chủ trì Hội nghị Trưng ương lần thứ 8 (từ ngày 10

đến 19/5/1941), hoàn thiện chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đối với cách mạng Việt Nam, quyết định những vấn đề cốt tử liên quan đến sự tồn vong của dân tộc.

Trong kháng chiến, Hồ Chí Minh với tầm nhìn chiến lược đã chọn Định Hóa, Thái Nguyên làm ATK Trung ương, xây dựng ATK là Thủ đô kháng chiến lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong những năm 1946 - 1954. Những ngày tháng lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc tại ATK Thái Nguyên cũng là khoảng thời gian quan trọng, giàu cảm xúc nhất trong cuộc đời hoạt động của Người. Vì đó là những ngày tháng Bác chỉ đạo công cuộc giải phóng đất nước, lãnh đạo toàn dân kháng chiến để bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của dân tộc.

Vì vậy, tình cảm gắn bó giữa Bác và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên vô cùng sâu sắc. Bác đã từng nói: "Phải làm cho tỉnh Thái Nguyên trở thành một tỉnh giàu có, phồn vinh". Đó cũng là nhiệm vụ mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn phấn đấu, thực hiện.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình giao lưu nghệ thuật và gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng với chủ đề "Nhớ ơn Hồ Chí Minh" với sự tham gia của các vị khách mời: Anh hùng Lực lượng vũ trang Trương Thị Khuê, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, người vinh dự được gặp mặt Bác 3 lần và ăn cơm cùng Bác; Nhà văn Chu Lai - nhà văn, người lính tiêu biểu và NSND Hoàng Quỳnh Mai...

Trải qua 50 năm, bản Di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vượt bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bác bắt đầu viết bản Di chúc ngày 10/5/1965. Lần cuối cùng, Bác viết và chỉnh sửa vào ngày 10/5/1969. Hiếm có tác phẩm nào Bác dành nhiều thời gian, tâm trí suy ngẫm thận trọng đến từng câu chữ để viết như bản Di chúc này.

VŨ MINH