

# **ĐẢNG BỘ SÀI GÒN - GIA ĐÌNH LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC THEO Ý NGUYỄN TRONG DI CHỨC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH**

**TS. NGUYỄN THÀNH NAM<sup>(1)</sup>**

## **TÓM TẮT**

*Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã để lại cho Đảng ta, nhân dân, dân tộc ta bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ. Trong Di chúc, Bác lưu tâm và nói nhiều về cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc là nỗi khát khao, niềm mong muốn thường trực đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quãng thời gian 24 năm Bác giữ vị trí Chủ tịch nước (1945 - 1969). Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khắc khoải mong chờ Sài Gòn - miền Nam sớm được giải phóng, đất nước ta được thống nhất, non sông liền một dải để Bác vào thăm Sài Gòn - miền Nam. Di chúc của Người tỏ rõ một niềm tin tất thắng.*

*Bài viết này tập trung phân tích những hoạt động của Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định (giới hạn phạm vi trong quãng thời gian 6 năm từ năm 1969 đến năm 1975) đã lãnh đạo nhân dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều hy sinh, gian khổ, mất mát, đau thương, đấu tranh kiên cường, anh dũng đánh đuổi đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng Sài Gòn và miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành di nguyện của Người.*

**Từ khóa:** Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh...

## **Sài Gòn - miền Nam, luôn trong trái tim của Bác**

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 79 năm nhưng Sài Gòn là nơi Bác sống, hoạt động rất ngắn ngủi chỉ vài tháng của nửa đầu năm 1911 và ra đi tìm đường cứu nước. Song, mảnh đất và con người Sài Gòn - miền Nam đã ghi dấu ấn sâu đậm, tình cảm thiêng thiêng, da diết trong tâm khảm của Người. Sài Gòn là nơi Bác có những ngày sống, lao động vất vả cùng với đồng bào, nơi

Bác hòa mình vào phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân. Ba mươi năm bốn ba hoạt động cách mạng ở nhiều nước trên thế giới (1911-1941), hai mươi chín năm trở về Việt Nam trực tiếp lãnh đạo cách mạng và làm Chủ tịch nước (1941-1969), Hồ Chí Minh luôn đau đáu hướng về Sài Gòn - miền Nam, luôn đặt Sài Gòn - miền Nam trong trái tim của Người. Dù trong hoàn cảnh lịch sử ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ hay những lúc ốm đau bệnh nặng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn canh cánh, nặng trĩu trong lòng "ngày nào miền Nam chưa được giải phóng, đất nước chưa được thống nhất, Hồ Chí Minh ăn không

<sup>(1)</sup> Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

ngon, ngũ không yên.” Tình cảm, trái tim của Bác đối với Sài Gòn - miền Nam là vô bờ bến - nơi Bác xuất phát rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước nhưng chưa một lần được trở lại. Đây là niềm nuối tiếc trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, trong tâm khảm của Người, Sài Gòn - miền Nam là ngôi nhà thân yêu mà lúc nào Bác vẫn luôn cất giấu trong tim “nỗi nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà”.

Trong Di chúc, Bác chỉ rõ sau cuộc kháng chiến chống Mỹ hoàn thành thắng lợi, phải xây dựng lại Sài Gòn - miền Nam đẹp đẽ hơn, giàu hoàng hơn, bù đắp những hy sinh, mất mát quá lớn của đồng bào Sài Gòn và miền Nam. Bởi lẽ, Sài Gòn là một trong những nơi thực dân Pháp xâm lược đầu tiên và cũng là nơi thực dân Pháp thiết lập sự thống trị trước tiên của Việt Nam. Sài Gòn và miền Nam chịu đựng thời gian thôn tính, thống trị, áp bức của thực dân, đế quốc lâu nhất trong cả nước, 116 năm (1859-1975). Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, Sài Gòn - miền Nam là nơi anh dũng, bất khuất đi trước, mở đầu cho cả nước nhưng lại về sau, chịu đựng gian khổ, hy sinh mất mát lâu nhất, nhiều nhất. Sinh thời, trong phút lâm chung và đến lúc đi xa, hình ảnh Sài Gòn và miền Nam luôn khắc đậm trong tâm trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người nói: “Nước ta là một, dân tộc ta là một.” “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”. Lúc còn sống, Người luôn luôn theo sát từng bước đi của cách mạng giải phóng miền Nam, ngày đêm Người tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ miền Nam với tấm lòng thương yêu vô bờ bến<sup>(1)</sup>, khát khao, chờ đợi ngày Sài Gòn - miền Nam được giải phóng.

**Ghi nhớ công ơn, thực hiện lời di nguyện trong Di chúc của Bác, Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định lãnh đạo nhân dân đoàn kết một lòng, anh dũng chiến đấu, góp phần giải phóng**

## Sài Gòn - miền Nam, thống nhất đất nước

Những năm 1964 - 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta bước vào giai đoạn cam go, ác liệt. Đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ. Ngày 07 tháng 02 năm 1965, đế quốc Mỹ bắt đầu mở những đợt đánh phá dữ dội bằng không quân ở miền Bắc với mưu đồ tàn bạo đưa miền Bắc nước ta trở về thời kỳ đồ đá. Ngày 08 tháng 03 năm 1965, đế quốc Mỹ bắt đầu đổ quân ồ ạt vào Đà Nẵng, tăng số quân Mỹ và lực lượng tay sai lên hơn một triệu quân. Trong bối cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam đứng trước những khó khăn, thử thách vô cùng to lớn, tháng 05 năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp bút viết bản Di chúc. Bác xem đây là tài liệu tuyệt mật để lại cho cách mạng Việt Nam, cho Đảng ta và nhân dân ta trước khi đi vào cõi vĩnh hằng. Qua bốn năm sau, đến khi mất năm 1969, Bác có hai lần bổ sung vào bản Di chúc là vào tháng 05 của năm 1968 và tháng 05 của năm 1969. Những lần bổ sung bản Di chúc, Bác đã nói về Sài Gòn và miền Nam, căn dặn cận kề nhiều việc mà Đảng ta phải làm cho nhân dân, đồng bào Sài Gòn - miền Nam. Di chúc là tác phẩm lý luận sau cuối của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một văn kiện lịch sử; trong đó, kết tinh tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, phong cách của Người. Di chúc còn chứa đựng tâm hồn, tình cảm, tấm lòng của Bác với nhân dân, đồng bào Sài Gòn - miền Nam, cả nước và bạn bè quốc tế.

Trong giai đoạn khó khăn, thách thức rất lớn của cách mạng miền Nam từ cuối năm 1969 trở đi, bản Di chúc của Bác như tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ tinh thần đấu tranh cho Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Gia Định. Những lời di huấn thiêng liêng trong Di chúc của Bác như ngọn đuốc tỏa sáng dẫn dắt cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi. Trong bản viết tháng 05 năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu đoàn và nhất quyết rằng: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người. Dù

<sup>(1)</sup> Điều văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, trích dẫn trong *Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*, Nxb Trẻ, TP.HCM, 2005, trang 64

sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn... Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Để quốc Mỹ nhất định phải rút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà<sup>(2)</sup>. Đến bản viết bỏ sung lần hai vào tháng 5 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một cách dứt khoát: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn"<sup>(3)</sup>.

Thực hiện lời di huấn của Bác, Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết thống nhất, anh dũng chiến đấu, quyết tâm giải phóng Sài Gòn - miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là chiến trường chiến lược, địa bàn trọng điểm, tác động ảnh hưởng mạnh mẽ, trực tiếp đến cách mạng Việt Nam. Do vậy, Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng ngay tại trung tâm đầu não, sào huyệt của địch, quyết định thành bại trên chiến trường miền Nam. Trong những năm 1969-1970 trở đi, chiến trường Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định diễn ra rất ác liệt, một mất một còn giữa ta và địch. Đảng bộ Thành phố đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh với tinh thần, ý chí cách mạng rất cao, kiên cường, anh dũng, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù. Đảng bộ và nhân dân Thành phố chiến đấu chống Mỹ với tinh thần chủ động, tích cực, tiên phong, xung kích, thông minh, sáng tạo của nhân dân, quyết tâm đánh đuổi đế quốc Mỹ, góp phần cùng miền Nam và cả nước hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Địa lý, lịch sử nước nhà đã đặt Đảng bộ, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong thế tất yếu phải nhận lấy trọng trách lớn lao là phải giữ

vị trí, vai trò trung tâm cách mạng, địa bàn trọng điểm đầy lùi đế quốc Mỹ, một thế lực hiếu chiến ra khỏi đất nước. Trong cuộc chiến đấu đầy cam go, gian khổ, cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã hy sinh, mất mát vô cùng to lớn; đã có biết bao người con ưu tú của thành phố và cả nước ngã xuống, trở thành những tấm gương tiêu biểu, chói lọi cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng mãi đến sau này, xứng đáng là Thành đồng của Tổ quốc, danh hiệu cao quý được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cho Sài Gòn - Nam bộ vào tháng 02 năm 1946.

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, quân và dân ta ồ ạt đánh vào 40 thành phố, đô thị lớn nhỏ trên toàn miền Nam; trong đó, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là chiến trường diễn ra trong lòng đô thị lớn nhất miền Nam. Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng vô cùng cam go, ác liệt nhất, hy sinh, mất mát nhiều nhất. Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Gia Định tham gia chiến đấu tại đô thị Sài Gòn trong hai đợt: đợt 1 từ đêm 30 rạng 31 tháng 01 đến giữa tháng 2; đợt 2 từ đêm 4 rạng ngày 05 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Trong cuộc tiến công và nổi dậy qua hai đợt, quân giải phóng cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đã nổi dậy đồn dập, tiến công nhiều cơ quan đầu não và căn cứ quan trọng của Mỹ. Ngay giữa thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, lực lượng vũ trang thành phố đã tiến công, đánh vào 10 điểm quan trọng: Đại sứ quán Mỹ, Bộ tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, phá hủy đài phát thanh Sài Gòn, trại huấn luyện Quang Trung, "Dinh Độc Lập", Tổng nha cảnh sát, Bộ tư lệnh biệt khu Thủ Đức, Bộ chỉ huy hải quân và nhiều căn cứ khác, tiến công tiêu diệt các trận địa pháo, các bãi đổ xe tăng ở Trại Phú Đồng, Cỏ Loa và nhiều kho xăng dầu, đạn dược, trong đó có những kho lớn như Long Bình, Hạnh Thông Tây. Nhiều quân Mỹ, binh lính và cảnh sát ngay cả lính dù, lính thủy đánh bộ bị diệt và bị bắt. Nhiều cơ quan và

<sup>(2)</sup> Hồ Chí Minh: *T toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*, Nxb. Trẻ, TP.HCM. 2005, trang 46-47.

<sup>(3)</sup> Hồ Chí Minh: *T toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*, Nxb. Trẻ, TP.HCM. 2005, trang 54.

cần cứ của địch bị quân dân thành phố đánh đi đánh lại nhiều lần, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất bị đánh hàng chục lần trong hai đợt. Nhân dân nhiều nơi trong thành phố đã xuống đường phối hợp với quân giải phóng và các lực lượng du kích đánh phá các đồn bốt, quét bộ máy nguy quyền, bất trừng trị bọn phản cách mạng ác ôn, kêu gọi binh sĩ nguy mang súng trở về với nhân dân, làm chủ nhiều khu vực trong thành phố (Quận 5, 6, 7, 8 và phần lớn Quận 3, 4) và nhanh chóng mở rộng lực lượng. Các đường giao thông vận tải chạy về Sài Gòn đều bị phá hủy, hư hỏng nặng nề, kể cả đường số 4, đường số 1, đường số 15 liên lạc giữa bọn Mỹ, Ngụy ở Sài Gòn với các địa phương bị tê liệt.

Qua hai đợt tiến công và nổi dậy năm 1968, quân và dân Sài Gòn - Gia Định đã loại khỏi vòng chiến đấu 47.000 tên địch (có gần 20.500 tên Mỹ và chư hầu), tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 21 tiểu đoàn, 97 đại đội Mỹ, ngụy và chư hầu, bắn rơi và phá hủy gần 500 máy bay các loại, phá hủy 1.480 xe quân sự (có gần 630 xe tăng và xe bọc thép), 45 kho bom đạn, xăng dầu, đánh chìm và bắn cháy hàng chục tàu (có nhiều tàu trọng tải 10.000 đến 13.000 tấn), đánh sập 29 cầu, tiêu diệt, bức rút, bức hàng 150 đồn bốt. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm Mậu Thân 1968 của quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đã đóng góp quan trọng, giáng vào đế quốc Mỹ và quân ngụy một đòn đánh chí mạng, làm cho địch có những tổn thất nặng nề; đồng thời tạo ra tình thế cách mạng mới, thay đổi chiến lược quan trọng trên toàn chiến trường miền Nam, đặt quân Mỹ vào thế bị động và xuống thang chiến tranh, chấp nhận đàm phán ngoại giao và rút quân khỏi Việt Nam.

Những ngày chiến đấu gian khổ, ác liệt của quân - dân Sài Gòn - Gia Định trên chiến trường đô thị miền Nam, vào đêm 03 tháng 9 năm 1969, Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam truyền đi một tin đau thương, mất mát không

gi bù đắp nổi của dân tộc ta: Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Bác đã đi xa, ly biệt với Tổ quốc, đồng bào, nhân dân, dân tộc Việt Nam; trong đó, có nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và miền Nam. Một mất mát to lớn và đau buồn vô cùng của dân tộc Việt Nam. Bác ra đi và để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, lịch sử. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh có niềm tin vững chắc vào thắng lợi: "Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn".

Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Gia Định với lòng yêu thương vô bờ bến Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Người, biến đau thương thành hành động cách mạng, biến mất mát thành vũ khí tinh thần bất khuất đã anh dũng chiến đấu, đánh đuổi đế quốc Mỹ và lực lượng tay sai ra khỏi Sài Gòn - miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đóng góp to lớn, nổi bật của Đảng bộ và nhân dân Thành phố trong cuộc kháng chiến "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào" theo lời căn dặn của Bác là trong cuộc chiến đấu cuối cùng quyết chiến quyết thắng trên chiến trường Sài Gòn - Gia Định; chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với Đại thắng mùa Xuân 30 tháng 4 năm 1975. Sài Gòn là nơi đi trước cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược trong 30 năm chiến đấu cam go, gian khổ (1945 - 1975). Mở đầu bằng sự kiện ngày 23 tháng 9 năm 1945, Đảng bộ Thành phố đã chủ động tích cực, năng động sáng tạo, anh dũng kiên cường lãnh đạo nhân dân đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Ngày 23 tháng 9 năm 1945 đi vào lịch sử dân tộc là ngày "Sài Gòn - Nam Bộ kháng chiến". Sài Gòn cũng là điểm sau cùng, quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi với ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Ngày 13 tháng 8 năm 1974, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về một số công tác cán bộ cấp

đã làm tan rã nguy quyền, kiểm soát được chính quyền cơ sở các quận, huyện, chiếm giữ và bảo đảm an toàn các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội: nhà máy nước, điện, bệnh viện, trường học, xí nghiệp, công xưởng, kho xăng, dầu... Đại thắng mùa Xuân 30-04-1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 21 năm có đóng góp không nhỏ của Đảng bộ và nhân dân Thành phố. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, 10 vạn lực lượng vũ trang và 80.000 lực lượng chính trị, quản chúng cách mạng nối dẫy khắp nơi với những thời điểm và mức độ khác nhau đã làm cho bộ máy chính quyền và quân đội Sài Gòn nhanh chóng tan rã, sụp đổ, góp phần giải phóng nhanh chóng Sài Gòn.

Qua ba thập kỷ đấu tranh chống hai đế quốc to lớn Pháp và Mỹ; trong đó có 6 năm ngày Bác Hồ đi xa (1969 -1975), Đảng bộ và nhân dân Thành phố luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn, sáng tạo từ Trung ương Đảng mà trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam. Sự lãnh đạo của Đảng đã thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân phát triển ngày càng cao, chuyển biến sâu sắc về chất, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi vào mùa Xuân năm 1975. Tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, sự hy sinh, mất mát vô cùng to lớn của Đảng bộ và nhân dân Thành phố được đền đáp xứng đáng với đại thắng mùa Xuân 30 tháng 4 năm 1975; một trong những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đi vào lịch sử dân tộc những trang chói lọi nhất. Lời di nguyện, tiên đoán của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến chống Mỹ

có thể kéo dài mấy năm nữa nhưng nhất định sẽ thắng lợi đã trở thành hiện thực. Đế quốc Mỹ rút khỏi đất nước ta, non sông Việt Nam liền một dải, Bắc - Nam được sun hợp một nhà. Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Gia Định đã hoàn thành thắng lợi một bước theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc bất hủ của Người.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết và chỉnh sửa, bổ sung trong quãng thời gian 4 năm, từ năm 1965 đến năm 1969. Nhưng Bác đã thai nghén, ấp ủ, chuẩn bị từ những năm đầu thập niên 60. Người viết Di chúc trong hoàn cảnh lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt. Song, Bác không chỉ nói về sự tất thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ mà còn phác thảo, hoạch định tương lai cho dân tộc Việt Nam; định hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cho Đảng ta, nhân dân ta là xây dựng một nước Việt Nam "hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh", "xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng" hơn, to đẹp hơn... Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh, góp phần giải phóng Sài Gòn - miền Nam, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay lãnh đạo nhân dân thực hiện niềm mong ước, di nguyện trong Di chúc của Bác. Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã và đang ra sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị lớn nhất nước, một trung tâm lớn về nhiều mặt của cả nước và khu vực, thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, thành phố sáng tạo, xứng đáng mang tên Bác Hồ kính yêu: Thành phố Hồ Chí Minh.

